

ΒΣΕΒΟΛΟΝΤ ΕΜΙΛΕΒΙΤΣ
ΜΕΓΙΕΡΧΟΛΝΤ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μετάφραση-Επιμέλεια
'Αντώνης Βογιάζος

Πρώτος Τόμος
1891-1917

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΘΑΚΗ
Γ. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ - Θ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
Πανεπιστημίου 25-29 τηλ. 3229560

Copyright για την ελληνική μετάφραση: Εκδόσεις 'Ιθάκη, 'Αθήνα 1982

Διορθώσεις: Λίζα Μπένου

'Η σύνθεση του εξώφυλλου είναι του Γιάννη Λεκκού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1982

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσωπικότητα, ἡ σκηνοθετικὴ δημιουργία καὶ οἱ θεωρητικὲς ἀναζητήσεις τοῦ Βασίλειου Μεγιερχόλντ* σφράγισαν βαθιὰ τὴν ἱστορία ὄχι μόνο τοῦ ρωσικοῦ καὶ τοῦ σοβιετικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ παγκόσμιου θεάτρου τοῦ 20οῦ αἰώνα. Καὶ εἶναι εὐτύχημα γιὰ τοὺς μεταγενέστερους ὅτι ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός, διαθέτοντας ἕνα ὕψιλό ἐπίπεδο θεωρητικῆς συνειδητοποίησης τῆς καλλιτεχνικῆς πρακτικῆς του καὶ λαμπρὰ συγγραφικὰ προσόντα, ἄφησε ἕνα ἐξαιρετικὸ πλοῦτο κειμένων πού μᾶς δίνουν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσουμε «ἀπὸ πρῶτο χέρι» τὸ δημιουργικὸ του «ἐργαστήριον», νὰ παρακολουθήσουμε σὲ ὅλες τὶς φάσεις καὶ τὶς ἐναλλαγές τῆς τὴν πολυτάραχη πορεία του στὸ θέατρο, τὴν ἀδιάκοπη ἀναζήτησι νέων λύσεων καὶ νέων μορφῶν.

Πνεῦμα ἀνήσυχου καὶ ἀκούραστο, ὁ Μεγιερχόλντ δὲν ἦταν ποτέ ἱκανοποιημένος μέ. ὅσα εἶχε βρεῖ καὶ κατακτήσει στὴν τέχνη τοῦ θεάτρου. Ὅπως τὸν καλύτερο χαρακτηριόμ' ἀπ' αὐτὴν τὴν ἀποψη τὸν εἶχε δόσει ἕνας ἄλλος μεγάλος ἄνθρωπος τοῦ θεάτρου πού ὁ Μεγιερχόλντ πάντα τὸν θεωροῦσε συγγενικό του πνεῦμα, ὁ Ἄγγλος σκηνοθέτης καὶ σκηνογράφος Γκόρντον Κράιγκ. Ὅσοτερα ἀπὸ μὰ ἐπίσκεψή του στὴ Μόσχα καὶ ἄμεση γνωριμία του μέ τὸ Μεγιερχόλντ τὸ 1935 ὁ Γκόρντον Κράιγκ ἔγραφε γιὰ τὸ Ρῶσο σκηνοθέτη στὸ ἄρθρο του «Τὸ ρωσικὸ θέατρο σήμερον»: «Εἶναι ἕνας ἐξοχος πειραματιστής, ἕνας κατακτητὴς κορυφῶν, πού δὲν ξέρει τί θὰ πεῖ ἀνάπαυση καὶ σχεδὸν κάθε χρόνον, σηκώνοντας ψηλά περήφανα τὸ κεφάλι, κατακτᾷ ἕνα καινούριον ὕψος. Γνωρίστε τὴν ἱστορία τῆς διαδρομῆς του καὶ θὰ δεῖτε πόσο ἐλεύθερο εἶναι τὸ πνεῦμα του—ποτέ δὲ γαντζώνεται πεισματάρικα ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις του—οὔτε τὶς παλιότερες, οὔτε τὶς τελευταῖες». Καὶ πραγματικὰ ἡ ἀνανέωση τῆς σκηνοθετικῆς φνοιογνωμίας τοῦ Μεγιερχόλντ ἦταν

* Θεώρησα σκόπιμο νὰ διατηρήσω τὸν ὀρθὸ τονισμό τοῦ ὀνόματος στὰ ρωσικά, παρὰ τὸ ὅτι στὰ ἑλληνικά ἔχει καθιερωθεῖ νὰ λέγεται Μέγιερχόλντ. Α.Β.

σχεδόν διαρκής, οι στροφές του συχνά άπτόμενες και αϊφνιδιαστικές. Μά μέσα απ' όλες αυτές τις αλλαγές, που κάποτε φαινόταν αντιφατικές, περνούσε σάν κόκκινη κλωστή μιά συνεχής και συνεπής τάση: η αναζήτηση του θεάτρου μέσα στο θέατρο, ή παραπέρα ανάπτυξη της «θεατρικότητας», που βασιζόταν σέ μιά βαθιά γνώση των παραδόσεων της παγκόσμιας θεατρικής τέχνης και ιδιαίτερα αυτών που ο Μγειερχόλντ θεωρούσε σάν «αθθεντικά θεατρικές»: της αρχαίας τραγωδίας, των πλανόδιων θεατρών του Μεσοαίωνα, του γαπωνέζικου, του Έλισσαβετιανού και του Τοπανικού θεάτρου, της Ιταλικής κομμέντια ντέλλ' άρτε.

Οι καινούριοι δρόμοι που άνοιγε στο θέατρο ο Μγειερχόλντ συναντούσαν πάντα σφοδρές αντιδράσεις και άμφισβητήσεις από πολλές μεριές, και είναι εύκολο μέσα σ' αυτό τό πλαίσιο νά εξηγησει κανείς τή μαχητική όρμη, τήν επιθετικότητα, τις υπερβολές της πολεμικής που διαπερνούσαν τά κείμενά του. Αυτήν τή μαχητικότητα στην υπεράσπιση των άπόψεών του τή διατήρησε άκέραιη και στά πιά δύοκόλα χρόνια της σταλινικής περιόδου, όταν από τις στήλες του επίσημου κομματικού τύπου εξαπολύονταν εναντίον του άπανωτά άναθήματα γιά «φωρμαλισμό», «άντιλαϊκή τέχνη» κλπ., ως τό τραγικό του τέλος, μέ τή σύλληψη και εξόντωσή του, μέσα στό κύμα των σταλινικών διωγμών του τέλους της δεκαετίας του '30. Τή φυσική του εξόντωση άκολούθησε, γιά άρκετά χρόνια, ή εξαφάνιση κάθε ίχνους της καλλιτεχνικής παρουσίας του στο σοβιετικό θέατρο. Σ' αυτό όφειλεται και τό γεγονός ότι τό μεγαλύτερο μέρος της γραφτής κληρονομιάς του παράμεινε γιά πολύ καιρό άγνωστο. Στή μετασταλινική περίοδο, μετά και τήν επίσημη πιά «άποκατάσταση» του Μγειερχόλντ, τό ενδιαφέρον γιά τό έργο του, τή θεωρία και τήν πρακτική του, γνωρίζει πρωτοφανή έκταση, παίζει κυριολεκτικά ρόλο καταλύτη σέ μιά ανανεωτική διαδικασία μέσα στη σοβιετική θεατρική ζωή. Μέσα σ' αυτό τό πλαίσιο δημοσιεύονται άνέκδοτα κείμενα του Μγειερχόλντ, καθώς και μελέτες και άπομνημονεύματα γιά τή ζωή και τό έργο του, και τό 1968 κυκλοφορεί μιά επιστημονικά συγκροτημένη δίτομη έκδοση που περιλαμβάνει τά κυριότερα κείμενά του, δημοσιευμένα και μή —άρθρα, επιστολές, όμιλίες, καθώς και στενογραφημένα πρακτικά από πρόβες, (στή σοβιετική περίοδο).

Στήν πρώτη αυτήν ελληνική έκδοση κειμένων του Μγειερχόλντ που κρατάει στά χέρια του ο άναγνώστης επιδιώξαμε νά περιλάβουμε όλα τά γραφτά του που περιέχουν ουσιαστικά στοιχεία γύρω από τή σκηνοθετική πρακτική και τή θεωρητική σκέψη του

πάνω στο θέατρο, καθώς και τήν ιδεολογική του εξέλιξη. Βασικό κριτήριο της επιλογής ήταν άκριβώς νά δοθεί στον άναγνώστη ή δυνατότητα νά παρακολουθήσει μέ σαφήνεια τήν καλλιτεχνική πορεία του Μγειερχόλντ στη δυναμική της, μέσα από όλες τις μεταλλαγές και τις φάσεις της, και όχι στατικά σάν κάποιου δοσμένου και λίγο-πολύ άποστεωμένου «σύστημα» ιδεών. Γι' αυτό και προτιμήσαμε τήν αυστηρά χρονολογική διάταξη των κειμένων αντί γιά κάποιες θεματικές ενότητες. Άνάλογοι λόγοι, πέρα από τήν έκδοτική εύχέρεια, επέβαλαν και τή διαίρεση της έκδοσης σέ δύο τόμους μέ ξεχωριστή είσαγωγή στον καθένα —τόν πρώτο γιά τήν προεπαναστατική περίοδο (1896-1917) και τό δεύτερο γιά τήν περίοδο 1917-1939. Γιατί είναι γεγονός ότι μετά τήν Οκτωβριανή Έπανάσταση ή δημιουργία του Μγειερχόλντ, χωρίς νά κόβει τον όμφάλιο λώρο που τή συνδέει μέ τις προηγούμενες αναζητήσεις του, άποκτά νέο περιεχόμενο και νέες κατευθύνσεις.

Στήν ελληνική έκδοση δέν έχουν περιληφθεί όρισμένα κείμενα που είναι φορτωμένα μέ δυσνόητες γιά τόν Έλληνα άναγνώστη λεπτομέρειες γιά πρόσωπα και πράγματα της ρωσικής θεατρικής και καλλιτεχνικής ζωής, χωρίς νά προσθέτουν ουσιαστικά στοιχεία γιά τήν κατανόηση της δημιουργικής πορείας του Μγειερχόλντ. Δέν έχουν περιληφθεί επίσης κείμενα που αποτελούν άπλή έπανάληψη ήδη διατυπωμένων άπόψεων.

★
★ ★

Ο Βσέβολοντ Έμιλεβιτς Μγειερχόλντ γεννήθηκε στην πόλη Πένζα στις 10 Φεβρουαρίου 1874. Ο πατέρας του είχε έρθει από τή Γερμανία και ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου παραγωγής βότκας και ενός κτήματος. Στο σπίτι του σύχναζαν μουσικοί, ήθοποιοί, ζωγράφοι και δίνονταν μουσικοφιλολογικές βραδιές, πράγμα που είχε κάποια επίδραση στην πρώιμη πνευματική ανάπτυξη του μικρού Μγειερχόλντ. Από τήν άλλη μεριά ο πατέρας του, βλέποντας μέ άνησυχία τά παιδιά του νά έχουν τήν τάση νά βρισκονται συνεχώς ανάμεσα στους εργάτες του εργοστασίου και τους άγρότες του κτήματος, άποφάσισε γιά νά τά βάλει στον «ίσιο δρόμο» νά τους πάρει έναν παιδαγωγό, κάποιον Καβέλιν. Δέν ήξερε όμως ότι αυτός ήταν σοσιαλιστής κι έτσι τό αποτέλεσμα ήταν αντίθετο από αυτό που επιδιώκε.

Η ευαισθησία και οι πνευματικές και κοινωνικές άνησυχίες

του νεαρού Μεγιερχόλντ φαίνονται ήδη από το ημερολόγιό του δ-
ταν ακόμα ήταν μαθητής στο 2ο Γυμνάσιο της Πένζας. Έτσι, στις
17 'Απριλίου 1891 σημειώνει ότι του φαίνεται πώς έχει δύο ζωές,
«μιά πραγματική και μία όνειρική» και πώς δίνεται περισσότερο
στη δεύτερη. Και συνεχίζει: «Μήπως εκείνη η ζωή είναι ωραία, δ-
που μπορεί να βρει κανείς όλες τις ανέσεις, όλη τη ξενισιά και
συνάμα όλη την άπουοία του μυαλού; Όχι! Δέ μου χρειάζεται τέ-
τοια ζωή. Σ' αυτήν τη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές βρωμιές και
προστυχιές που συγκαλύπτονται άπαρατήρητα από τό έξωτερικό
λοδοτρο. Άλλά θέλεις-δέ θέλεις είσαι άναγκασμένος νά σέρνσαι
στη ζωή αυτών των ανθρώπων του σκότους και της άγνοιας. Και
γιά νά μή μου φαίνεται υπερβολικά άφόρητη αυτή η πραγματική
ζωή, έχω διαλέξει γιά τόν έαυτό μου τήν όνειρική ζωή. Τήν έχω
διαλέξει από καιρό, έδώ και τέσσερα χρόνια».

Στήν Πένζα ό νεαρός Μεγιερχόλντ έρχεται και σέ μιά πρώτη
έπαφή μέ τό θέατρο. Παρακολουθεί τίς παραστάσεις θιάδων τής
Πετρούπολης και τής Μόσχας που έφερναν εκεί στίς περιοδείες
τους ένα οοβαρό ρεπερτόριο, διαφορετικό από τά φτηνά βωντεβίλ
και μελοδράματα των έπαρχιακών θεάτρων. Παίζει και ό ίδιος σέ
έρασιτεχνικές παραστάσεις (όπως π.χ. στο έργο του Γκριμπογιέν-
τοφ «Βάοανα από τό πολύ μυαλό»).

Τό 1895 μπαίνει στή Νομική σχολή του Πανεπιστημίου τής
Μόσχας. Πρωτοετής ακόμα φοιτητής, τόν Άπριλιο του 1896 παν-
τρεύεται τήν Όλγα Μιχάηλοβνα Μούντ και άποκτά παιδί, ενώ στο
μεταξύ η επίχειρηση του πατέρα του χρεωκοπεί και βγαίνει σέ δη-
μοπρασία. Οί σπουδές του στή Νομική σχολή δέν ίκανοποιούν τόν
Μεγιερχόλντ και τελικά τίς εγκαταλείπει. Όλο και περισσότερο
τόν τραβάει η πλούσια καλλιτεχνική ζωή τής Μόσχας εκείνης τής έ-
ποχής και ειδικότερα τό θέατρο. Ήδη από τό 1896 γίνεται δεκτός
στο δεύτερο έτος του δραματικού τμήματος τής Φιλαρμονικής scho-
λης που διεύθυνε ό Β. Ί. Νεμρόβιτς-Ντάντσενκο. Άποφοιτώντας
άπ' αυτήν τη σχολή τό 1898, γίνεται δεκτός σάν ήθοποιός στο νεο-
σύστατο τότε Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας και από δω και πέρα άρ-
χίζει η έπαγγελματική σταδιοδρομία του στο θέατρο. Στά έγκαίνια
του καινούριου θεάτρον έπαιξε τό ρόλο του Βασίλη Σούισκι στο έρ-
γο του Ά. Κ. Τολστόι «Ό τσάρος Φιοντόρ Ίωάννοβιτς».

Ή δημιουργική, αντιρουτινιέρικη άτμόσφαιρα που βράζει ό
Μεγιερχόλντ στο Θέατρο Τέχνης τόν συναρπάζει και στή γράμματά
του αυτής τής περιόδου δέν κρύβει τόν ένθουσιασμό του. Ίδιαίτερη
έντύπωση του προκαλεί η φυσιογνωμία του Στανισλάφσκι, που σέ

ένα γράμμα του τής 28 Ιουνίου 1898 τόν άποκαλεί «όχι άπλώς τα-
λέντο αλλά μέγαλο φ υ ή οκηνοθέτη-δάσκαλο». Αυτόν τόν άνω-
πόκριτο θαυμασμό γιά τόν Στανισλάφσκι σάν καλλιτεχνη-
δημιουργό ό Μεγιερχόλντ θά τόν διατηρήσει και μετά τήν άποχώ-
ρησή του από τό Θέατρο Τέχνης και ύστερα από όλες τίς διαφωνίες
και τίς συγκρούσεις μέ τόν πρώην δάσκαλό του, ώς τό τέλος τής
ζωής του. Προτρέχοντας, θά πρέπει νά πούμε έδώ λίγα λόγια γιά
μιά πολύ διαδεδομένη αλλά όχι λιγότερο έσφαλμένη και σχηματική
άντίληψη, που θέλει νά άντιπαραθέτει αυτές τίς δύο μεγάλες φυ-
σιογνωμίες του ρωσικού θεάτρον σάν άνειρηγνεντους αντίποδες και
άντιπάλους. Άλλά τό ίδιο τό γεγονός ότι οί σχέσεις ανάμεσά τους
πέρασαν διαδοχικά από αρκετές φάσεις άπομάκρυνσης και προσ-
έγγυσης και ότι ο' όλη αυτήν τήν περίπλοκη διαδρομή και οί δύο
τους διακήρυξαν σέ πολλές ευκαιρίες δημόσια τήν εκτίμηση και τόν
θαυμασμό τους ό ένας γιά τόν άλλο, θά έπρεπε τουλάχιστον νά
προβληματίζει γιά τήν ορθότητα μιάς τέτοιας αντίληψης. (Τό πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα άπ' αυτήν τήν άποψη είναι ότι στήν
πιο δύσκολη στιγμή τής σταδιοδρομίας του Μεγιερχόλντ, τό 1938,
όταν οί σταλινικές αρχές εκλείσαν τό θέατρό του, ό Στανισλάφσκι,
που ήταν τότε ό άναγνωρισμένος «κορυφαίος» του σοβιετικού θεά-
τρον, τόν πήρε σά οκηνοθέτη στο νεοσύστατο Κρατικό θέατρο όπε-
ρας «Κ. Σ. Στανισλάφσκι» και, σύμφωνα μέ όλα τά στοιχεία, οί σχέ-
σεις ανάμεσά τους χαρακτηρίζονταν από ειλικρινή άλληλοκατανόη-
ση). Στήν πραγματικότητα οί άναζητήσεις των δύο μεγάλων
οκηνοθετών δέν ήταν τόσο άντιθετικές όσο συμπληρωματικές, ό-
πως θά δοΰμε παρακάτω.

Στή σκηνή του Θεάτρον Τέχνης ό Μεγιερχόλντ έπαιξε 18 ρό-
λους (ανάμεσά τους τόν Τρέπλεφ και τόν Τουζεμπάχ στο «Γλάρο»
και στίς «Τρεις άδελφές» του Τσέχοφ, τόν πρίγκηπα τής Άρα-
γωνίας στον «Έμπορο τής Βενετίας» και τό Μαλβόλιο στή «Δωδε-
κάτη νύχτα» του Σαίξπηρ, τό Γιοχάννες στους «Μοναχικούς άνθρω-
πους» του Χάουπτμαν, τόν Πιότρ στους «Μικροαστούς» του Γκόρκι
κ.ά.). Η ύποκριτική του χαρακτηριζόταν από μιά έντονη τάση προς
τό άχμηρό οκιτοσύρισμα του ρόλου και τήν προβολή των καρατερι-
στικων στοιχείων που ειδικότερα στους κωμικούς ρόλους έφτανε
στο γκροτέσκο και στήν μπουφονάδα.

Όσοόσο τό άνήσυχο πνεΰμα του Μεγιερχόλντ πολύ γρήγορα
άρχίζει νά μήν ίκανοποιείται από τίς κατευθύνσεις και τήν ότμό-
σφαιρα του Θεάτρον Τέχνης. Η ιδέα του «θεάτρον-καθρέφτη τής
ζωής», η νατουραλιστική δηλαδή τάση που κύριο φορέα της στο

Θέατρο Τέχνης ο Μειερχόλντ θεωρούσε τόν Νεμρόβιτς Ντάν-τοενκο, τόν άπωθει όλο και περισσότερο. Και όσο κι αν αυτό μπο-ρει νά φανεί παράξενο γιά έναν άνθρωπο πού τόσες φορές κατηγο-ρήθηκε κατοπινά σά «φορμαλιστής» και «εστέτ», ή διάστασή του αυτή μέ τό Θέατρο Τέχνης δέν έχει άπλώς αισθητικό χαρακτήρα αλλά πρώτα και κύρια ιδεολογικό, ξεκινάει από μιά άλλη, ενεργη-τική αντίληψη τής κοινωνικής άποστολής του θεάτρου. Πολύ ένδει-κτικό είναι άπ' αυτήν τήν άποψη τό παρακάτω άπόσπασμα από ένα γράμμα του τής 22 Ιουλίου 1898 (πού δημοσιεύεται σ' αυτόν τόν τόμο), μέ άφορμή τήν πρώτη άνάγνωση στό θίασο του έργου του Χάουπτιμαν «Χαννέλε»: «Εγώ έκλαγα... Και τόσο ήθελα νά φύγω από δω! Γιατί έδώ μιλούν μόνο γιά τή φόρμα. Όμορφιά, ό-μορφιά, όμορφιά! Για τήν ιδέα δέ μιλούν έδώ, και όταν μιλούν, τό κάνουν μέ τέτοιο τρόπο πού σου 'ρχεται νά διαμαρτυρηθείς. Θεέ μου! Μά μήπως μπορούν αυτοί οί χορτάτοι άνθρωποι, αυτοί οί κα-πιταλιστές πού έχουν μαζευτεί στό ναό τής Μελοπομένης γιά νά κάνουν τό κέφι τους, ναί μόνο γι' αυτό, μήπως μπορούν νά καταλά-βουν όλο τό νόημα τής «Χαννέλε» του Χάουπτιμαν; Ίσως και νά μπορούν, αλλά δυστυχώς δέ θά θελήσουν νά τό καταλάβουν ποτέ, ποτέ». Άνάλογα μοτίβα κοινωνικής διαμαρτυρίας βρισκουμε και στις σημειώσεις του του 1901 γιά τόν «Κόκκινο πετεινό» του Χάου-πτιμαν: «Οί άνθρωποι χωρίστηκαν σέ άνώτερους και κατώτερους και ανάμεσά τους έχει ύψωθεί ένα τείχος... Ό παραλογισμός του κοινωνικού καθεστώτος, όπου κεφάλαιο δέν είναι ή εργασία αλλά τό χρήμα, δημιουργεί έγκληματικά ένστικτα και σακάτηδες... Πρέ-πει τό γρηγορότερο νά συνεννοηθούμε, είναι καιρός νά παρατήσου-με τίς άπαισιόδοξες οίμωγές και τούς στεναγμούς τής αυτοανάλυ-σης, είναι καιρός νά άνάψουμε μέσα μας ήλιοφώτιστα ένστικτα, και γρήγορα στόν άγώνα! Στόν άνοιχτό, ακούραστο άγώνα ενάντια στην ήλιθιότητα πού κυβερνάει τόν κόσμο».

Τό 1902 ο Μειερχόλντ φεύγει από τό Θέατρο Τέχνης και έ-δρύει δικό του θίασο γιά περιοδείες στην επαρχία, τή Συντροφιά νέου δράματος, όπου ο ίδιος είναι και σκηνοθέτης και ήθοποιός. Ό θίασος δίνει παραστάσεις στη Χερσώνα, Τιφλίδα, Ροστόφ, Πολτάβα και άλλες πόλεις. Ό αριθμός των έργων πού ανέβασε ο Μειερχό-λντ μέ τή Συντροφιά νέου δράματος στη διάρκεια τριών θεατρικών σαζόν (άπό τό 1902 ως τό 1905) είναι άστρονομικός: 170! Είναι βέβαια φανερό ότι πρόκειται γιά εφήμερες παραστάσεις μέ αντί-στοιχο βαθμό προετοιμασίας (δέν είναι τυχαίο ότι ο Μειερχόλντ άρχίζει τόν κατάλογο των σκηνοθετικών εργασιών του πού δημο-

σιεύει τό 1913 στο βιβλίο του «Γιά τό θέατρο» από τό 1905, δηλαδή μετά άπ' αυτήν τήν περίοδο, και αναφέρει μόνο 3 παραστάσεις πού παρουσίασε μέ τή Συντροφιά νέου δράματος τό 1906) και ότι αυτοί οί ρυθμοί δουλειάς επιβάλλονταν άναγκαστικά από τίς καθιερω-μένες τότε συνθήκες λειτουργίας ενός επαρχιακού θεάτρου. Δέν παύει ώστόσο νά είναι ασύλληπτο γιά όποιαδήποτε φαντασία πώς έγινε δυνατό, έστω και τεχνικά, νά πραγματοποιηθούν αυτές οι παραστάσεις, αν παρθεί μάλιστα υπόψη ότι σέ πολύ μεγάλο μέρος πρόκειται γιά έργα όνομάτων πρώτου μεγέθους τής ρωσικής και παγκόσμιας δραματολογίας (Τσέχοφ, Γκόρκι, Όστρόφσκι, Τολστόι, Ίψεν, Χάουπτιμαν, Στρίντμπεργκ κ. ά.). Πολύ περισσότερο πού αν κρίνουμε από όσα γράφει ο Μειερχόλντ σέ ένα γράμμα του προς τόν Τσέχοφ τής 8 Μαΐου 1904 σχετικά μέ τή δική του έρμηνεία γιά τό «Βυσιινόκηπο» (έργο πού ανέβασε μέ τή Συντροφιά νέου δρά-ματος αλλά δέν τό αναφέρει στόν «Κατάλογο σκηνοθετικών εργα-σιών»), σέ όρισμένες τουλάχιστο περιπτώσεις υπήρχε μιά σαφής και πρωτότυπη σκηνοθετική αντίληψη (τό γράμμα δημοσιεύεται σ' αυτόν τόν τόμο). Πάντως τό πιό σημαντικό στοιχείο πού προκύπτει από τή δουλειά του Μειερχόλντ στη Συντροφιά νέου δράματος είναι ότι ή προσοχή του στρέφεται όλο και περισσότερο στο συμβο-λιστικό ρεπερτόριο (Μαίτερλινκ, Σνίτσελντ, Βέντεκιντ, Πομπισέ-φσκι κ.ά.) όπου πιστεύει ότι βρίσκει τίς νέες, πιό ενεργητικές μορ-φές θεατρικής έκφρασης πού άναζητεί.

Τελικά ώστόσο ο άπολογισμός τής δουλειάς του Μειερχόλντ στην επαρχία δέ φαίνεται νά ήταν καθόλου ένθαρρυντικός γι' αυ-τόν: τό ζόδεμα ενεργητικότητας, δουλειάς και φαντασίας ήταν τε-λειώς δυσανάλογο μέ τά άποτελέσματα πού κατάφερε νά πετυ-χάνει. Γι' αυτό και μόλις ο Στανισλάφσκι, πού παρακολουθούσε μέ ενδιαφέρον τίς άναζητήσεις του νεαρού σκηνοθέτη, του προτείνει νά αναλάβει τή διεύθυνση ενός «θυγατρικού» πειραματικού πα-ραρτήματος του Θεάτρου Τέχνης, μέ τήν όνομασία Θεάτρο-στούντιο, ο Μειερχόλντ δέχεται μέ ένθουσιασμό. Είναι χαρακτηρι-στικό ότι ο ίδιος ο Στανισλάφσκι στα άπομνημονεύματά του, πού δημοσιεύτηκαν στη σοβιετική πιά περίοδο («Η ζωή μου στην τέ-χνη», 1926), γράφει γιά τούς λόγους πού τόν παρακίνησαν νά κα-λέσει τό Μειερχόλντ στο Θεάτρο-στούντιο: «...εγώ τότε άπλώς έ-τεινα προς τό καινούριο αλλά δέν ήξερα τούς δρόμους και τά μέσα γιά τήν πραγματοποίησή του, ενώ μου φαινόταν ότι ο Μειερχόλντ είχε ήδη βρει νέους δρόμους και τρόπους αλλά δέν μπορούσε νά τούς πραγματοποιήσει στο άκέραιο...».

Στά κείμενα «Σχετικά με τό σχέδιο ενός νέου θεάτρου πρόζας στα πλαίσια του Θεάτρου Τέχνης τής Μόσχας» και «Ιστορία και τεχνική του θεάτρου» ο Μειερχόλντ αναπτύσσει αρκετά διεξοδικά και τούς αρχικούς στόχους πού είχαν τεθεί στό καινούριο θέατρο, και τό ξεπέρασμά τους, μέ πιά τολμηρές αναζητήσεις, στην πορεία τής προετοιμασίας τών παραστάσεών του. Τό γεγονός είναι ότι ύστερα από μερικούς μήνες δουλειάς μέ πολύ ένθουσιασμό και κέφι, τό Θέατρο-στούντιο διαλύθηκε, μέ απόφαση τής διεύθυνσης του Θεάτρου Τέχνης, χωρίς νά προλάβει νά παρουσιάσει τή δουλειά του στό κοινό. Σχετικά μέ τό πώς πάρηκε και αιτιολογήθηκε αυτή ή απόφαση, ο Μειερχόλντ αποφεύγει νά πει κάτι συγκεκριμένο. Τό βασικό συμπέρασμα πού βγαίνει από τήν ανάλυσή του είναι ότι τό Θέατρο-στούντιο ξεπέρασε στην πράξη τόν αρχικό του στόχο, νά είναι ένα πειραματικό κέντρο γιά τήν παραπέρα εξέλιξη και ανανέωση τών αρχών του Θεάτρου Τέχνης, και ήρθε τελικά σέ ρήξη μέ τίς ίδιες αυτές τίς αρχές, δημιουργώντας τίς βάσεις γιά ένα «θέατρο σύμβασης» (στυλιζαρισμένο). Η εξήγηση πού δίνει ο Στανισλάφσκι γιά τή διάλυση του Θεάτρου-στούντιο είναι ότι μετά τίς γενικές δοκιμές τών έργων «Ο θάνατος του Τενταζίλ» του Μαίτερλινκ και «Σλούκ και Γιάου» του Χάουπτιαν κατέληξε στό συμπέρασμα ότι ή έναρξη τής λειτουργίας του νέου θεάτρου θά ήταν επικίνδυνη «γιά τήν ίδια τήν ιδέα γιά τήν όποία ιδρύθηκε, μιά και τό νά δείξεις άσχημα μιά ιδέα είναι σάν νά τή σκοτώνεις». Δέν αποκλείεται όμως νά δέχτηκε ισχυρές πιέσεις προς αυτήν τήν κατεύθυνση από τό περιβάλλον του και ειδικότερα από τό Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο. Από τήν άποψη αυτή είναι ένδεικτικό ένα γράμμα του Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο (8-10 Ιουνίου 1905) προς τό Στανισλάφσκι, όπου αφού του άπευθύνει διάφορα κομπλιμέντα γιά τήν όμιλία του στην έναρκτήρια συνέλευση του νέου θιάσου στις 5 Μαΐου 1905, εκφράζει τίς αντιρρήσεις του γιά τήν τοποθέτηση του Μειερχόλντ επικεφαλής του Θεάτρου-στούντιο. Κατά τό Νεμιρόβιτς Ντάντσενκο, οι ιδέες του Μειερχόλντ δέν είναι παρά «άνώφελη περιπλάνηση μιάς κ ο ν ρ α σ μ έ ν η ς σ κ έ ψ η ς πού μπορεί νά παραμιλάει όπως τής έρχεται» και ο ίδιος ο Μειερχόλντ είναι από εκείνους «πού υπερασπίζονται τό καινούριο μόνο επειδή έχουν φανερώσει τήν αδυναμία τους νά κάνουν κάτι αξιοπρόσεχτο στό παλιό...». Κατά τήν άποψη του Μειερχόλντ τό Θέατρο-στούντιο, παρά τήν τόσο σύντομη και άφανή ύπαρξή του, ήταν σταθμός στην καλλιτεχνική του σταδιοδρομία, τό φυτώριο από όπου ξεπετάχτηκαν και οι δικές του παραπέρα έπεξεργασίες αλλά και άνάλογες τάσεις σέ άλλα ρωσικά θέατρα.

Τό 1906 ο Μειερχόλντ διευθύνει και πάλι τή Συντροφιά νέου δράματος, δίνοντας παραστάσεις στην Τιφλίδα, στό Ροστόφ και στην Πολτάβα. Έκει προωθεί παραπέρα τούς πειραματισμούς πού είχε άρχισει στό Θέατρο-στούντιο και ειδικότερα τήν αντικατάσταση τών νατουραλιστικών σκηνικών μέ συμβατικά και συμβολικά, και τήν αναμόρφωση του σκηνικού χώρου (κατάργηση τής αυλαίας, χρησιμοποίηση του προσκήνιου), μέ παράλληλη προβολή τής πλαστικότητας τών ήθοποιών. Ορισμένες άπ' αυτές τίς παραστάσεις («Η κωμωδία τής αγάπης» και «Βρονκόλακες» του Ίψεν, «Τό θαύμα του Αγίου Αντωνίου» του Μαίτερλινκ, «Η κραυγή τής ζωής» του Σνίτσλερ, «Κάιν» του Ντίμοφ κ.ά.) ο ίδιος ο Μειερχόλντ τίς ξεχωρίζει σάν όρσημα στις έρευνές του προς αυτήν τήν κατεύθυνση. Όσοσο οι συνθήκες δουλειάς στην έπαρχία του φαίνονται όλο και πιά άσφικτικές και άπρόσφορες γιά τήν έλοκληρωμένη ύλοποίηση τών ιδεών του. Έτσι τό φθινόπωρο του 1906 δέχεται πρόθυμα τήν πρόταση τής μεγάλης ήθοποιού Βέρας Κομισσαρζέφσκαγια νά δουλέψει σά γενικός σκηνοθέτης (δηλαδή όχι μόνο σά σκηνοθέτης αλλά και σάν καλλιτεχνικός διεθυντής) στό καινούριο θέατρο πού αυτή είχε άνοίξει τό 1904 στην Πετρούπολη.

Στό Δραματικό θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια ο Μειερχόλντ συνεχίζει, μέσα σέ καλύτερες συνθήκες, τίς αναζητήσεις του προς τήν κατεύθυνση του «θέατρου σύμβασης». Η Κομισσαρζέφσκαγια, δείχνοντας και αυτή ζωηρό ενδιαφέρον γιά τήν ανανέωση τής θεατρικής τέχνης και κλίση προς τό συμβολιστικό ρεπερτόριο, στην άρχή ένθουσιάζεται μέ τίς ιδέες του Μειερχόλντ. Βαθμιαία όμως εμφανίζεται ανάμεσά τους μιά διάσταση πού όλο και όξύνεται: ο σκηνοθέτης, προσηλωμένος πρώτα άπ' όλα στη δημιουργία νέων εικαστικών και ρυθμικών μορφών τής θεατρικής παράστασης, άπαιτεί από τούς ήθοποιούς πλήρη ύποταγή σ' αυτούς τούς στόχους, ενώ ή Κομισσαρζέφσκαγια αισθάνεται όλο και περισσότερο τό μεγάλο της ταλέντο μέ δεσμεύεται μέσα σ' αυτά τά πλαίσια και νά μή μπορεί νά εκφραστεί μέ πληρότητα. Σέ ένα γράμμα τής λείει χαρακτηριστικά ότι «έμεις οι ήθοποιοί δέν έχουμε τί νά κάνουμε σ' αυτό τό θέατρο» και ότι ο Μειερχόλντ «μετάτρεψε τό θέατρο μας σέ πειραματικό εργαστήριο σκηνοθεσίας». Πρέπει νά είπωθεί εδώ ότι και ο ίδιος ο Μειερχόλντ άργότερα, σέ μιά όμιλία του του 1936 μέ τίτλο «Ο Μειερχόλντ κατά του μειερχολντισμού», προβαίνει σέ μιά άνάλογη άναγνώριση: «Και έγώ έπεσα σ' αυτό τό άμάρτημα, και έγώ πέρασα μιά τέτοια περίοδο, όταν δούλευα μέ τήν Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια, και πολύ δίκαια μου ρήχτηκε τότε ή μομφή πώς,

γιά να έδραϊώσω τούς κανόνες τής ζωγραφικής στη σκηνή, έξχασα όλότελα τόν άνθρωπο. Νά μιά τυπική περίπτωση πού απόσπασα τή μορφή από τό περιεχόμενο και πού ό άνθρωπος γιά μένα ήταν μόνο μιά καλή κηλίδα γιά να βοηθηθεί ό ζωγράφος να έκφράσει τρισδιάστατα αυτό πού δέν μπορούν να αποδόσουν οι δύο διαστάσεις». Βέβαια θά μπορούσε να έκφραστεί ή υπόνοια ότι πρόκειται έδώ γιά μιά αναγκαστική «αυτοκριτική» πού επιβλήθηκε στο Μεγιερχόλντ από τή οφοδρή καμπάνια πού διεξαγόταν τότε έναντίον του μέ τήν κατηγορία του «φορμαλισμού». Άν όμως πάρουμε υπόψη μας ότι στην ίδια όμιλία ό Μεγιερχόλντ υπερασπίζεται σθεναρά τίς βασιικές κατευθύνσεις τής καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας (πού τίς διαχωρίζει από τό «μεγιερχολντιισμό», από τήν επιγονική μίμηση όρισμένων αδύνατων πλευρών ή και υπερβολών τής), τότε θά πρέπει μάλλον να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται γιά ειλικρινή κριτική επανεκτίμηση από πύ όριμες θέσεις.

Άπό τίς παραστάσεις πού σκηνοθέτησε στο θέατρο τής Κομισσαρζέφσκαγια ό Μεγιερχόλντ ξεχωρίζει τήν «Έντα Γκάμπλερ» του Ίφεν, «Τό αιώνιο παραμύθι» του Πουμπισέφσκι, τήν «Άδελφή Βεστρίκη» και «Πελλέας και Μελισσάνθη» του Μαίτερλινκ, τή «Ζωή του Άνθρώπου» του Λ. Άντρέεφ, τή «Νίκη του Θανάτου» του Φ. Σολογκούμπ (περιγραφή τους βλ. στο κείμενο «Σημειώσεις πάνω στον κατάλογο σκηνοθετικών εργασιών»). Όσοσο έντελώς ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σ' αυτές τίς παραστάσεις κατέχει «Τό πλανόδιο θεατράκι» του μεγάλου Ρώσου συμβολιστή ποιητή Άλεξάντρ Μπλόκ, πού ό ίδιος ό Μεγιερχόλντ τό θεωρεί σά σταθμό στη σκηνοθετική του σταδιοδρομία.

Στό «Πλανόδιο θεατράκι» ό Μεγιερχόλντ εφαρμόζει μέ μεγαλύτερη πληρότητα από κάθε άλλη φορά τίς αρχές του «θεάτρου σύμβασης». Παράλληλα όμως οι νέες μορφές ξεπερνούν έδώ τό επίπεδο μιάς όρισμένης τεχνικής και γίνονται έκφραση μιάς κομοαντίληψης του σκηνοθέτη πού συμπίπτει μέ εκείνη του συγγραφέα (δέν είναι τυχαίο ότι ό Μπλόκ χαρακτήρισε τήν παράσταση αυτή του έργου του σαν ιδανική) και πού ό ίδιος ό Μεγιερχόλντ τήν προσδιορίζει σαν «τραγικό γκροτέσκο». «Τό γκροτέσκο - γράφει ό Μεγιερχόλντ σε ένα μεταγενέστερο άρθρο του μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο «Τό πλανόδιο θέατρο» (1912) - μπορεί να είναι όχι μόνο κωμικό... αλλά και τραγικό, όπως τό ξέρουμε από τά σκίτσα του Γκόγια, από τά διηγήματα τρόμου του Έντγκαρ Πόε και πάνω απ' όλα βέβαια από τόν Έ.Τ.-Ά. Χόφμαν. Ό δικός μας ό Μπλόκ ακολουθήσε στα λυρικά του δράματα τό δρόμο του γκροτέσκου στο πνεύμα αυτών των δημιουργών».

Στήν παράσταση του έργου του Μπλόκ ό Μεγιερχόλντ κατάφερε να αποδώσει μέ έκαιρετική ευαισθησία και εδρηματικότητα και τήν ουσία και τό ιδιόμορφο ύφος του, σμίγοντας σε τοιμηρές έναλλαγές και αντιπαραθέσεις τό τραγικό στοιχείο μέ τό κωμικό, πού έφτανε στα όρια τής μπουφονάδας, τόν πηγαίο λυρισμό μέ τή λεπτή ειρωνεία. Αυτές οι έναλλαγές και τά κοντράστα αποτελούν έξ άλλου θεμελιακό στοιχείο τής αντίληψης του Μεγιερχόλντ γιά τό γκροτέσκο. «Τό βασικό στο γκροτέσκο - γράφει στο προαναφερόμενο άρθρο - είναι ή συνεχής τάση του καλλιτέχνη να βγάξει τό θεατή από ένα επίπεδο, μόλις εκείνος τό συλλάβει, και να τόν μεταφέρει σε ένα άλλο, πού δέν τό περίμενε σε καμιά περίπτωση».

Ό ίδιος ό Μεγιερχόλντ έπαιξε στην παράσταση τό ρόλο του Πιερότου, πλάθοντας μιά βαθιά τραγική μορφή, διαποτισμένη από τήν αίσθηση τής μοναξιάς και τής διάστασης μέ τό περιβάλλον. «Φτιαγμένος όλος από όξείες γωνίες, ψιθυρίζοντας μέ πνιχτή φωνή λόγια κάποιας υπερκόσμιας θλίψης... αέμηρός σαν άγκάθι πού τρυπάει τήν ψυχή, τρυφερός και συνάμα αυθάδης» - να πώς τόν περιγράφει στο ρόλο του Πιερότου ένας από τούς συγκαιρινούς του, ό Σεργκέι Άουολέντερ, στα άπομνημονεύματά του πού παραθέτει ό Ν. Βόλκοφ στο βιβλίό «Μεγιερχόλντ» (Μόσχα, 1929).

Στό «Πλανόδιο θεατράκι» ό Μεγιερχόλντ προώθησε παραπέρα τήν εφαρμογή των αρχών του «θεάτρου σύμβασης». Δέν πρόκειται πιά απλώς έδώ γιά τήν αντικατάσταση των «φυσικών» σκηνικών μέ συμβατικά και γιά τήν δημιουργία μιάς έκαστικής, πλαστικής σχέσης ανάμεσα στον ήθοποιό και τό σκηνικό διάκοσμο, αλλά γιά τήν απογύμνωση του ίδιου του μηχανισμού τής σκηνής και τής λειτουργίας τής. Πάνω στη σκηνή ό Μεγιερχόλντ έφτιασε μιά δεύτερη σκηνή, ένα «θεατράκι», όπου ό θεατής έβλεπε καθαρά τά σκαινιά και τά σύματα πού άνεβοκατεβάζουν τά σκηνικά, τόν υποβολέα να μπαίνει στο υποβολείο του κλπ. (βλ. περιγραφή τής παράστασης στις «Σημειώσεις πάνω στον κατάλογο σκηνοθετικών εργασιών»). Αυτή ή χρησιμοποίηση τής «άνατομίας» του θεάτρου γιά τή δημιουργία θεατρικών έφε βρήκε τή συνέχειά τής, μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή, και στην κοστοπινή σκηνοθετική πρακτική του Μεγιερχόλντ.

Οι διαφωνίες του Μεγιερχόλντ μέ τήν Κομισσαρζέφσκαγια όδήγησαν τελικά (τόν Νοέμβριο του 1907) στη σύγκρουση και στην αποχώρησή του από τό θέατρό τής. Πάλι αναγκάζεται τό 1908 να καταφύγει στην έπαρχία δίνοντας μέ τό θιασό του παραστάσεις σε πόλεις τής Δυτικής και Νότιας Ρωσίας, αλλά τόν ίδιο χρόνο μιά έν-

τελώς απρόοπτη στροφή επέρχεται στη σταδιοδρομία του. Ώστερα από πρωτοβουλία και ενεργητική παρέμβαση του γνωστού ζωγράφου και σκηνογράφου Αλεξάντρε Γκολοβίν, ο διευθυντής των αυτοκρατορικών θεάτρων Β. Α. Τελιακόφσκι αποφασίζει να προσκαλέσει το Μεγιερχόλντ για μόνιμη δουλειά σ' αυτά τα θέατρα, που ήταν τότε σύμβολα της ακαδημαϊκής αποτελμάτωσης, σε μία προσπάθεια «να πλήττει λιγότερο το κοινό τους», σύμφωνα με μία έκφραση του ίδιου του Τελιακόφσκι (οι ρηθικέλευθοι νεωτερισμοί του Μεγιερχόλντ είχαν ήδη δημιουργήσει μία άρχετá σκανδαλώδη φήμη γύρω από το όνομά του). Ο Μεγιερχόλντ αποδέχεται την πρόταση και για δέκα χρόνια θα δουλέψει σά μόνιμος σκηνοθέτης στά θέατρα της Πετρούπολης Αλεξάντρινσκι (πρόζα) και Μάρινσκι (δραμα). Ταυτόχρονα σ' όλη αυτή την περίοδο σκηνοθετεί σε διάφορες μικρές πειραματικές σκηνές με το ψευδώνυμο Ντόκτορ Νταπερτοϋττο (δαμονική φυσιογνωμία από τά δηγήματα του Χόφμαν «Φαντασίες σε τεχνοτροπία Καλλό»).

Αυτή η ιδιόμορφη «δοχτομήση» του Μεγιερχόλντ ανάμεσα στο σκηνοθέτη των αυτοκρατορικών θεάτρων, που ουσιαστικά έχει στη διάθεσή του απεριόριστα μέσα, και τόν πειραματιστή των μικρών σκηνών είναι ώστόσο οε μεγάλο βαθμό φαινομενική και δέν πρέπει νά της δίνουμε τήν έννοια μιάς απόλυτης αντιπαράθεσης ανάμεσα σ' αυτές τίς δυό πλευρές της δραστηριότητάς του, όπως έχορν τήν τάση νά κάνουν ορισμένοι έρευνήτες. Έτσι, ή Γαλλίδα έρευνήτρια του έργου του Νίνα Γκουρφενκέλ, στο βιβλίο της «Βοέβολοντ Μεγιερχόλντ- Τό θεατρικό θέατρο» (Γκαλλμάρ, 1963) συγκεντρώνει τά κείμενα και τά στοιχεία που άφορούν τή δουλειά του στά θέατρα Αλεξάντρινσκι και Μάρινσκι σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με τό χαρακτηριστικό τίτλο «Ο έστέτ των αυτοκρατορικών σκηνών», όπου υποστηρίζει ότι σ' αυτή τή δραστηριότητα ο Μεγιερχόλντ βρισκόταν κάτω από τήν έπιήρεια του έστικισμού και της ώρασιπάθειας, που ανταποκρίνονταν στά γούστα του κοινού αυτών των θεάτρων, και ότι «καλλιεργήσε τό συμβατικά ώραίο, έξωθώντας το ως τό ραφιναριωμένο και τό έξεζητημένο». Στην πραγματικότητα άρχει νά διαβάσει κανείς τά ίδια τά κείμενα του Μεγιερχόλντ που αναφέρονται σ' αυτές τίς σκηνοθετικές του εργασίες (βλ. τά άρθρα «Σχετικά με τό άνέβασμα του «Τριστάνος και Ίζόλδη» στο θέατρο Μάρινσκι», «Σχετικά με τό άνέβασμα του «Δόν Ζουάν» του Μολιέρου», «Τό Πλανόδιο θέατρο») για νά διαπιστώσει πώς στόχος του δέν ήταν τό άφηρημένα ώραίο (ή τά τεχνάσματα για νά διασκεδάζορν οι σνόμπ), όπως γράφει ο ίδιος) αλλά ή ο-

λοκληρωμένη θεατρική έκφραση της ιδέας του έργου και ή εφαρμογή των ίδιων θεατρικών αντίληψεων που προωθοϋσε και στίς μικρές πειραματικές σκηνές (με τήν αξιοποίηση βέβαια των πλουσιωπάροχων μέσων που είχε έδώ στη διάθεσή του). Ειδικότερα στόν «Δόν Ζουάν» ή πολυτέλεια του σκηνοικού διάκοομου, των κοστούμιών και των άξεσουάρ, που υποβάλλει τήν «άχλύ του δραματισμένου και χρυσοποικίλου βασιλείου των Βερσαλλιών», χρησιμεύει όπως γράφει ο Μεγιερχόλντ, σάν κοντράστο για νά προβληθεί πώ έντονα ή λαϊκή στήν προέλευσή της σάτιρα του Μολιέρου ενάντια στήν άριστοκρατία, τόν κληρο και τήν αλλη, «ή άπότομη εϋθύτητα του μολιερικού γεροτέσκου». Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεγιερχόλντ θεωρεί σάν τό καλύτερο κομπλιμέντο για τόν έαυτό του (βλ. «Τό Πλανόδιο θέατρο») τή μομφή του γνωστού ζωγράφου και κριτικού της τέχνης Αλεξάντρε Μπενουά ότι ή παράσταση του «Δόν Ζουάν» ήταν «καλοντυμένο πλανόδιο θέατρο».

Με ιδιαίτερη συνέπεια και έπιμονή προωθεί ο Μεγιερχόλντ τήν εφαρμογή των άρχών του «πλανόδιου θεάτρου» στίς πειραματικές παραστάσεις που υπογράφει με τό ψευδώνυμο «Ντόκτορ Νταπερτοϋττο». Χρησιμοποιεί για τό σκοπό αυτό χώρους που βρίσκονται έξω από τό θεατρικό κύκλωμα της έποχής και τίς άίσους με σχετικά έφήμερο χαρακτήρα που αποτελούνται από νεαρούς ήθοποιούς, καθώς και συγγραφείς, μουσικούς, ζωγράφους κλπ. Με τόν όρο «πλανόδιο θέατρο» (στά ρωσικά «μπαλαγκάν») ο Μεγιερχόλντ έννοει πρώτα άπ' όλα τήν παράδοση της «κομμέντια ντέλλ' άρτε» αλλά και άνάλογων μορφών λαϊκού θεάτρου από άλλες χώρες. Στο όμοτίτλο άρθρο του («Τό Πλανόδιο θέατρο», 1912) περιγράφει με έμπνευση αλλά και έπιστημονική γνώση τά βασικά στοιχεία αυτής της παράδοσης και τονίζει τή σημασία της αξιοποίησής τους για τήν αναγέννηση του θεάτρου.

Γενικά, από τό 1907 και ύστερα, ή σκηνοθετική δημιουργία και έρευνα του Μεγιερχόλντ συνοδεύεται από μιά συστηματική προσπάθεια θεωρητικής συνειδητοποίησης και διατύπωσης των άποτελεσμάτων της. Έτσι, γράφει και δημοσιεύει σε περιοδικά μιά σειρά άρθρα που, μαζί με άλλα άδημοσίευντα, τά συγκεντρώνει άργότερα στο βιβλίο του «Για τό θέατρο» (1913). Στά 1914-1916 εκδίδει, πάλι με τό ψευδώνυμο «Ντόκτορ Νταπερτοϋττο», τό μικρό περιοδικό «Έρωτας των τριών πορτοκαλιών», όπου γίνεται μιά συλλογική πιά προσπάθεια, με τή συμμετοχή και άλλων νέων σκηνοθετών, συγγραφέων, ποιητών, για τή μελέτη και αξιοποίηση των διδαγμάτων του «παιλαικού θεάτρου» και ειδικότερα της ιτα-

λικής κομμένης ντέλλ' άρτε, καθώς και πολεμική με τίς αντίθετες τάσεις στη σύγχρονη θεατρική ζωή (ό τίτλος του περιοδικού πάρθηκε από τό όμώνυμο θεατρικό έργο του Ίταλου συγγραφέα Κάρολο Γκόττι, που ό Μειερχόλντ τόν άγαπούσε ιδιαίτερα και έβρισκε μία προφητική σημασία στά λόγια του: «θάρθει καιρός που σέ κάποια μακρινή βόρεια χώρα θά έμφανιστεί μία ομάδα ανθρώπων που θά άναστήσει τό θέατρο»).

Βασική αντίληψη που διαποτίζει όλα αυτά τά κείμενα του Μειερχόλντ είναι ή ύπεράσπιση του «θεάτρου σύμβασης» και ή αντίπαράθεσή του στο νατουραλιστικό θέατρο («τό θέατρο τής κλειδαρόστρουπας», όπως τό χαρακτηρίζει σέ ένα άρθρο του). Η επίμονη διερεύνηση και προβολή των παραδοσιακών μορφών του «παλαιού θεάτρου» δέν ξεκινάει, όπως διευκρινίζει ό ίδιος, από καμμία διάθεση άρχαιολογικής άναστήλωσής τους ή μονοσειακού στυλιζαρίσματος, αλλά από μία προσπάθεια άποκάλυψης και δημοσιογραφικής άφομοίωσης των πιο ένεργητικών και άποτελεσματικών στοιχείων τής θεατρικής τέχνης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και δοκιμάστηκαν μέσα στους αιώνες. Και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο τής άναζήτησης ενός βαθύτερου θεατρικού ρεαλισμού που προχωράει πέρα από τήν επιφάνεια των πραγμάτων και προσπαθεί νά δώσει, σύμφωνα με μία έκφραση του Τοέχοφ που άναφέρει ό Μειερχόλντ, τήν «πεμπτουσία τής ζωής». Άκόμα και όταν ό Μειερχόλντ πραγματεύεται στά κείμενά του, από πρώτη άποψη καθαρά «τεχνικά» θέματα του «θεάτρου σύμβασης», όπως τό ρόλο του προσκήνιου και τό μυστικό τής θεατρικής μάσκας (με τήν κυριολεκτική ή τή μεταφορική έννοιά τής), είναι φανερό ότι αυτό δέν έκφράζει απλώς ένδιαφέρον για κάποια έντυπωσιακά θεατρικά έφε άλλα έντάσσεται σ' αυτή τή γενικότερη αντίληψη ενός ρεαλισμού που «ξεπερνάει τήν καθημερινή ζωή μέσα στην καθημερινή ζωή» ή «ύπερβατικού», όπως άλλου τόν χαρακτηρίζει.

Γενικά έκφρασεις όπως «ύπερβατικό», «μυστικιστικό», «δαιμονικό» κλπ. συναντά κανείς πολύ συχνά στά κείμενα του Μειερχόλντ αυτής τής περιόδου. Στη δεκαετία του '30 οι «ορθόδοξοι» σταλινικοί κριτικοί που σφυροκοπούσαν τό Μειερχόλντ για κάθε λογής «παρεκκλίσεις», σταχυολόγησαν με πολλή επιμέλεια παρόμοιες διατυπώσεις άπ' αυτά τά κείμενά του για νά στοιχειοθετήσουν τήν κατηγορία ότι άνέκαθεν ήταν έκφραστής ιδεαλιστικών και αντίδραστικών φιλοσοφικών αντίληψεων. Στην πραγματικότητα, αν δεϊ κανείς τίς έκφράσεις αυτές μέσα στο πλαίσιο τής όλης συλλογιστικής του αντίστοιχου κεμένου και όχι άποσπασμένες άπ'

αυτό, εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει ότι ό Μειερχόλντ χρησιμοποιεί έννοιες από τήν όρολογία ιδεαλιστικών φιλοσοφικών ρευμάτων που στίς άρχές του αιώνα είχαν μεγάλη διάδοση στη ρωσική διάνοηση (συμβολισμός, εμπειριοκριτικισμός, «θεοπλασία» κλπ.) για νά έκφράσει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και πορίσματα τής καλλιτεχνικής του πρακτικής και όχι για νά ύποστηρίξει κάποιο φιλοσοφικό σύστημα ιδεών. Άπ' αυτήν τήν άποψη είναι πολύ χαρακτηριστική μία δήλωση του Μειερχόλντ που έχει καταγράψει στη δεκαετία του '30 ό στενός συνεργάτης του εκείνα τά χρόνια Άλεξάντρ Γκλαντκόφ: «Άν είχα έλεύθερο χρόνο, θά ήθελα νά ξαναγράψω μερικά άρθρα μου από τό βιβλίο «Γιά τό θέατρο» έτσι που, χωρίς νά τά αλλάξω στην ουσία τους, νά τά άπαλλάξω από τή μοντερνιστική όρολογία που ήταν τής μόδας στίς άρχές του αιώνα. Τώρα ή όρολογία αυτή έμποδίζει νά εκτιμηθούν σωστά» (Ά. Γκλαντκόφ: Άναμνήσεις, σημειώσεις, καταγραφές για τόν Β. Έ. Μειερχόλντ, 1961, στη συλλογή «Σελίδες τής Ταρούσαν»).

Τόσο οι πειραματικές παραστάσεις που άνέβασε ό Μειερχόλντ σέ μικρές σκηνές όσο και οι σκηνοθετικές του εργασίες σέ μεγάλα θέατρα, τόν πείθουν όλο και περισσότερο για τήν έπιτακτική άνάγκη τής διαμόρφωσης ενός νέου τύπου ήθοποιού που θά διαθέτει μία έξαιρετικά άναπτυγμένη έξωτερική τεχνική-μυμική, παντομίμα, πλαστικότητα του σώματος και των κινήσεων, γυμναστικές και άκροβατικές ικανότητες, τέλεια αίσθηση του ρυθμού, πλούσια γκάμμα «μουσικής» χρησιμοποίησης του λόγου, εύχέρεια άυτοσχεδιασμού κλπ. -ώστε νά είναι σέ θέση νά ανταποκριθεί με πληρότητα στίς άπαιτήσεις του «νέου θεάτρου». Πολύ συχνά στά κείμενα του Μειερχόλντ αυτής τής περιόδου, και ιδιαίτερα σ' αυτά που περιγράφουν παραστάσεις που άνέβασε, συναντούμε τήν έκφραση τής πικρίας του γιατί ή έλλειψη σχετικής παιδείας και προπαρασκευής άλλοίωνε πολλές φορές στο τελικό άποτέλεσμα τήν ίδια τή σκηνοθετική σύλληψη. Έτσι, τό 1913 όργανώνει τό Στούντιο Μειερχόλντ που λειτουργήσε ως τό 1918 και όπου έγινε συστηματική προσπάθεια για τή διαμόρφωση ενός τέτοιου άκριβώς νέου τύπου ήθοποιού.

Τό Στούντιο βρισκόταν σέ οργανική και άμεση σύνδεση με τό περιοδικό «Έρωτας των τριών πορτοκαλιών», και όσα σέ θεωρητικό επίπεδο έρευνας δημοσιεύονταν στίς σελίδες του περιοδικού έβρισκαν τήν πρακτική έφαρμογή τους στά προγράμματα και στην εργαστηριακή δραστηριότητα του Στούντιο. Και αντίστροφα, οι εμπειρίες από τήν παιδαγωγική δουλειά στο στούντιο αναλύονταν και εκλαϊεύονταν από τό περιοδικό.

Οί πολέμοι του Μγειρχόλντ τον κατηγορήσαν συχνά ότι ο τύπος του ήθοποιού που προοπάθησε να καλλιιεργήσει ήταν ο τύπος του «τέλειου ορμπότ» που μπορεί να ανταποκρίνεται με μηχανική ακρίβεια στις απαιτήσεις της σκηνοθεσίας. Πάνω σ' αυτήν τη βάση οικοδομήθηκε μία αντίληψη απόλυτης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Στανισλάφσκι και το Μγειρχόλντ όπου ο πρώτος εκπροσωπεί «τό θέατρο του ήθοποιού» και δεύτερος «τό θέατρο του σκηνοθέτη». Προέκειται για μία αντίληψη που σχηματοποιεί και παραμορφώνει μία πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετη και πλούσια σε αποχρώσεις. Θά μπορούσαμε πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι από τη σχολή του Μγειρχόλντ βγήκαν μία οειρά λαμπροί ήθοποιοί του σοβιετικού θεάτρου και κινηματογράφου (Γγκορ Ίλνσκι, Μαρία Μπαμπάνοβα, Έρσντ Γκάρνιν, Σεργκέι Μαρτινόφ, Μιχαήλ

Στράουχ, Λέφ Σβέρντλιν και πολλοί άλλοι). Ακόμα, στά ίδια τά κείμενα που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον τόμο ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει πόσο συχνά και έντονα υπογραμμίζει ο Μγειρχόλντ ότι η αφομοίωση της τεχνικής του «θεάτρου σύμβασης» από τον ήθοποιό πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την έκφραση της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του, του ψυχισμού του. Έτσι, στις «Σημειώσεις πάνω στον κατάλογο σκηνοθετικών εργασιών» παρατηρεί: «...ο ήθοποιός πρέπει ο ίδιος να έμφροήσει στη δοσμένη φόρμα τό αντίστοιχο περιεχόμενο. Ο ήθοποιός που δέν είναι σέ θέση να τό κάνει αυτό και ο ίδιος καταποντίζεται και αναπόφευκτα καταβαραθρώνει μαζί του και όλη την παράσταση. Αυτό ακριβώς έγινε πολλές φορές, όταν οί νέες θεατρικές φόρμες που υπαγόρευσε ο σκηνοθέτης δέ γέμισαν μέ ζωντανό περιεχόμενο». Στην «Ίστορία και τεχνική του θεάτρου» ο Μγειρχόλντ στέκεται ιδιαίτερα σ' αυτό τό θέμα για να τονίσει συμπερασματικά: «Ο ήθοποιός τότε μόνο θά συγκινήσει τό θεατή, όταν χωνέψει μέσα του και τό συγγραφέα και τό σκηνοθέτη και όταν εκφράσει από τή οκηνή τόν έαντό του».

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Στανισλάφσκι και τό Μγειρχόλντ στο πρόβλημα του ήθοποιού, αν δέν παρασυρθοϋμε από τίς εκδηλώσεις πολεμικής του ενός κατά του άλλου, θά δούμε ότι έχει στην ουσία περισσότερο αλληλοσυμπληρωματικό χαρακτήρα παρά τήν έννοια μίας άνειρήνευτης αντίθεσης.

Ο Στανισλάφσκι έριξε τό κύριο βάρος των έρευνών και προσπαθειών του στην ανάπτυξη της έσωτερικής τεχνικής του ήθοποιού, των μεθόδων εκείνων που θέτουν σέ λειτουργία τόν ψυχισμό του για μία οργανική «βίωση» του ρόλου, μέσα στα πλαίσια βέβαια της όλης σκηνοθετικής αντίληψης της παράστασης. Αυτό δέ

οήμαινε ώστόσο ότι υποτιμούσε τή οπυδαιώτητα της ανάπτυξης των έξωτερικών έκφραστικών μέσων του ήθοποιού. Τως ή πιο σαφής τοποθέτησή του σ' αυτό τό ζήτημα περιέχεται στο σημείο εκείνο του βιβλίου του «Η ζωή μου στην τέχνη», όπου αφού αναφέρεται στα θεατρικά ρεύματα της δεκαετίας του '20 και ειδικότερα στις καινοτομές του Μγειρχόλντ, άναγνωρίζει ότι «στον τομέα της καθαρά έξωτερικής τεχνικής του ήθοποιού» έμεινε «ειλικρινά κατάπληκτος από πολλές μεγάλες επιτεύξεις». «Δέν μπορεί παρά να άπορει κανείς - συνεχίζει ο Στανισλάφσκι - για τήν εύρηματικότητα, τό ταλέντο, τήν πολυεδρικότητα, τήν έξυπνάδα, τήν επίδειξηότητα, τό γούστο και τή γνώση της οκηνης που δείχνουν οί έφευρέτες όλων αυτών των σκηνικών καινοτομιών και ανακαλύψεων. Και έγω τους ψέλνω διθυράμβους. Άλλά μέ μία επιφύλαξη. Όσο ή φυσική άγωγή του σώματος έρχεται να υποβοηθήσει τά βασικά δημιουργικά καθήκοντα της τέχνης: τήν ά π ό ο ο η τ ή ς ζ ω ή ς τ ο υ άν θ ρ ώ π ι ν ο υ π ν ε υ μ α τ ο ς μ ε κ α λ ι τ ε χ ν ι κ ή μ ο ρ φ ή— έγω χαιρετώ όλόψυχα τίς νέες έξωτερικές επιτεύξεις του σύγχρονου ήθοποιού. Από τή στιγμή όμως που ή σωματική άγωγή γίνεται αυτοσκοπός στην τέχνη, από τή στιγμή που άρχίζει να βιάζει τή δημιουργική διαδικασία και να προκαλεί ρήξη ανάμεσα στην τάση του πνεύματος και τίς συμβατικότητες της έξωτερικής ύποκριτικής, από τή στιγμή που πνίγει τό συναίσθημα, τή βίωση, έγω γίνομαι φανατικός αντίπαλος των θαυμάσιων νέων επιτεύξεων».

Η αντίληψη του Μγειρχόλντ για τό «νέο τύπο ήθοποιού» γεννήθηκε στην πάλη κατά του νατουραλισμού και για τήν έξεύρεση ενεργητικών θεατρικών μορφών που δέν περιορίζουν ούτε τό θέατρο γενικά ούτε τόν ήθοποιό ειδικότερα στον παθητικό ρόλο του «καθρέφτη της ζωής». Ήταν φυσικό λοιπόν ο Μγειρχόλντ να ρίξει τό κύριο βάρος των αναζητήσεών του στην ανάπτυξη της έξωτερικής τεχνικής του ήθοποιού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούσε τή οημασία της έκφρασης του ψυχισμού του. Μέσα ο' αυτό τό πλαίσιο πρέπει να δούμε και τίς εκφράσεις πολεμικής, που συναντάμε συχνά στα κείμενά του, ενάντια στην «υποκριτική της βίωσης» (μέ τόν όρο αυτό ο Στανισλάφσκι υποδηλώνει τή δική του σχολή ύποκριτικής, που έχει σά στόχο να ζει οργανικά ο ήθοποιός τό ρόλο του πάνω στη σκηνή). Ο Μγειρχόλντ πολεμάει τή «βίωση» στο βαθμό που εκφράζει τήν αντίληψη του θεάτρου «καθρέφτη της ζωής», στο βαθμό που υποκαθιστά τήν αναζήτηση ενεργητικής θεατρικής φόρμας, τήν ανάπτυξη της μιμικής, πλαστικής και μουσικής έκφρατικότητας του ήθοποιού. Τήν πολεμάει επίσης, ιδιαίτερα στη σοβιετι-

κή περίοδο, στο βαθμό που η «βίωση» παρασύρει τον ήθοποιό στην απώλεια του κριτικού ελέγχου πάνω στην ουσία του ρόλου του (και εδώ η αντίληψή του είναι πολύ συγγενική με την «άποστασιοποίησή» του Μπρέχτ).

Άποκορύφωμα της σκηνοθετικής δημιουργίας του Μγειερχόλντ στην προεπαναστατική περίοδο ήταν η παράσταση του έμμετρου θεατρικού έργου του Λέρμοντοφ «Καρναβάλι» (Φεβρουάριος 1917) στο θέατρο Άλεξάντρινοκι. Την εξαιρετικά φιλόδοξη και μεγαλόπνοη αυτή παράσταση ο Μγειερχόλντ άρχισε να τη δουλεύει από το 1910 αλλά χρειάστηκε να περάσουν πάνω από έξι χρόνια για να μπορέσει να τη φέρει σε πέρας. Από μια άποψη θά μπορούσαμε να την πούμε «έργο ζωής» του σκηνοθέτη, αν παρθεί υπόψη ότι εξακολούθησε να παίζεται με επιτυχία και μετά την Οκτωβριανή Έπανάσταση έ π ί τ ρ ι ά ν τ α χρόνια και ότι στο διάστημα αυτό ο Μγειερχόλντ την ξαναδούλεψε δυό φορές (τό 1933 και τό 1938).

Τό ρομαντικό αυτό έργο του Λέρμοντοφ, όπου ένα δράμα ζήλειας ξετυλίγεται στο φόντο των ραδιοργιών της άριστοκρατικής κοινωνίας, έδινε πλούσιες δυνατότητες για εξάρσεις της σκηνοθετικής φαντασίας του Μγειερχόλντ, που όμως δέν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά είναι υποταγμένες σε ένα ξεκάθαρο στόχο: τό μαστίγωμα της «άνώτερης κοινωνίας», «μέ την άχόρταγη έλξη της προς τό χρυσάφι, τίς δολοπλοκίες, τή ματαιοδοξία, τήν τεμπελιά» (άπό όμιλία του Μγειερχόλντ προς τούς ήθοποιούς στη δεύτερη άνάγνωση του έργου, 21 Αύγούστου 1911). Έτσι, στη σκηνοθετική έρμηνεία του τό κέντρο βάρους του έργου μετατοπίζεται από τό δράμα της ζήλειας σ' αυτό που φαίνεται σά φόντο (τήν κοσμική κοινωνία), μά που στην πραγματικότητα κινεί τά νήματα αυτού του δράματος. Σε μά έποχή που πολλαπλασιάζονταν τά σημάδια της άποσύνθεσης των κυρίαρχων τάξεων και πύκνωναν τά σύννεφα της έπερχόμενης επαναστατικής θύελλας, η παράσταση του «Καρναβαλιού» ξεπερνούσε τά πλαίσια μάς άναπαράστασης «περασμένων καιρών» και φορτιζόταν με επίκαιρο περιεχόμενο, μέ τήν ήλεκτρισμένη άτμόσφαιρα του κοινωνικού περιγυρου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μγειερχόλντ προσπαθεί να ξεπεράσει τό ρομαντικό περίβλημα του έργου για να διεισδύσει στη βαθύτερη ουσία του. Σε μά από τίς σημειώσεις του, στην περίοδο της προετοιμασίας της παράστασης, γράφει: «Στό Λέρμοντοφ υπάρχει η άλήθεια της ζωής. Τό βιογραφικό στοιχείο στον «Παράξενο άνθρωπο» (θεατρικό έργο του Λέρμοντοφ -Α. Β.) δέν είναι επινόηση αλλά κάτι

που ύπηρεξε στη ζωή. Και αυτό είναι συμπτωκνωμένο. Άν λοιπόν βάζουμε ένα στόχο, αυτός πρέπει να είναι ό τραγικός τόνοσ και όχι ό ρομαντικός. Γιατί η έκφραση άπαιτεί ειλικρίνεια (άλήθεια) και πάθος για να φτάσει αυτή η ειλικρίνεια ως τήν τραγικότητα.

Η πρεμιέρα του «Καρναβαλιού», αυτού του κατηγορητήριου ενάντια στην «άνώτερη κοινωνία», παρουσιάστηκε στο «έκλεκτό κοινό» του αυτοκρατορικού θεάτρου Άλεξάντρινοκι στις 25 Φεβρουαρίου 1917, τήν ίδια μέρα που η Πετρούπολη είχε παραλύσει από γενική άπεργία, ενώ μέσα σε λίγες μέρες τά επαναστατικά γεγονότα που συγκλόνησαν τή Ρωσία οδήγησαν στην άνατροπή του τσαρισμού. (Μιά περίεργη ιστορική άναλογία έρχεται άθελα στο νου: «Οί γάμοι του Φύγκαρο» του Μπωμαρσαί, αυτή η άμείλιχτη οάτιρα της άριστοκρατίας, που παίζεται μπροστά στο άριστοκρατικό κοινό, ενώ πλησιάζει η θύελλα της Μεγάλης Γαλλικής Έπανάστασης).

Άμέσως μετά τήν άστικοδημοκρατική Φεβρουαριανή Έπανάσταση ο Μγειερχόλντ συμμετέχει δραστήρια, από προοδευτικές θέσεις, στις οργανωτικές διαδικασίες και ιδεολογικές ζυμώσεις μέσα στο χώρο της καλλιτεχνικής διανόησης. Είναι ένας από τούς οργανωτές του «μπλόκ των άριστερών» που ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου 1917 και που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη νεοσύστατη Ένωση των καλλιτεχνών. Άπό μέλη αυτού του «μπλόκ», στην πρώτη φάση μετά τήν Οκτωβριανή Έπανάσταση, επανδρώθηκαν στο μεγαλύτερο τούς μέρος τά πολιτιστικά όργανα της νέας, σοβιετικής εξουσίας, σε μά περίοδο που η στάση του μεγαλύτερου μέρους της καλλιτεχνικής διανόησης άπέναντί της χαρακτηριζόταν από έχθρότητα, άρνηση σνεεργασίας η δυσμενή ούδετερότητα.

Σε μά διάλεξη του στις 14 Άπριλίου 1917 μέ τίτλο «Έπανάσταση και θεάτρο» ο Μγειερχόλντ ύποστηρίζει τήν ιδέα ενός άνανεωμένου θεάτρου που θά άπευθύνεται «στούς άγρότες, τούς στρατιώτες, τούς εργάτες και εκείνους τούς διανοούμενους που θά πούν: φτάνει πιά να κοιμόμαστε!». Στην εφημερίδα του άστικού κόμματος των καντέτων «Ρέτς» («Λόγος») κάποιος Μπ. Κοβαλέφσκι έπιτέθηκε σ' αυτήν τήν όμιλία του Μγειερχόλντ, χαρακτηρίζοντάς τη οάν «κολακεία προς τό νέο άφεντικό, τό προλεταριάτο» και κατηγορώνας τον έτσι για καιροσκοπισμό. Σε άπαντητική έπιστολή του ο Μγειερχόλντ ύπενθυμίζει ότι παρόμοιες άπόψεις είχε έκφράσει «πολλές φορές π ρ ε ί ν τ ή ν έ π α ν ά σ τ α σ η και σε δημόσιες όμιλίες και στον τύπο». Και παραπέμπει, άνάμεσα στα άλλα, σε μά σειρά κείμενα του περιοδικού «Έρωτας των τριών πορ-

τοκαλιών». Σέ ένα απ' αυτά (τεύχος 1-2-3. 1915) διαβάζουμε, λογουχάρη: «Οί τραυματίες στρατιώτες πού παρακολούθησαν στίς 17 Νοεμβρίου 1914 τίς σπουδές και παντομίμες πού είχε έτοιμάσει τό Στούντιο γιά τήν πρώτη του βραδιά δημιούργησαν μέ τή σχέση τους πρός τό παίξιμο τών θεατροίνων εκείνη ακριβώς τήν «πλατεία», γιά τήν οποία και θά υπάρχει τό Νέο θέατρο, τό γνήσια λαϊκό θέατρο».

Μακριά από καιροσκοπισμούς, τόσο ή καλλιτεχνική όσο και ή ιδεολογική πορεία του Μεγισχόλντ έχουν, πέρα από όλες τίς εναλλαγές και φαινομενικές αντιφάσεις, μιá συνέχεια και μιá συνέπεια. Αυτή ακριβώς τόν οδήγησε νά αποδεχτεί και νά χαιρετήσει άμέσως και ανεπιφύλαχτα τήν 'Οκτωβριανή Έπανάσταση και νά στρατευτεί ενεργά στό έργο τής οικοδόμησης του σοβιετικού θεάτρου. Άλλά ή σοβιετική περίοδος δραστηριότητας του Μεγισχόλντ, όπου νέα περιεχόμενα και κατευθύνσεις εμφανίζονται στή σκηνοθετική του δημιουργία και νέες, πιό ώριμες συνθέσεις στή θεωρητική του σκέψη, θά αποτελέσει άντικείμενο άνάλυσης στήν εισαγωγή του δεύτερου τόμου, όπου θά είναι συγκεντρωμένα και τά σχετικά κείμενα.

Α. ΒΟΓΙΑΖΟΣ

ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ο.Μ.ΜΕΓΙΣΧΟΛΝΤ¹

22 Ίουνίου 1898, Πούσκινο

....Οί πρόβες προχωρούν θαυμάσια, κι αυτό αποκλειστικά χάρη στον Άλεξέεφ (Στανισλάφσκι). Πώς ξέρει νά κεντρίζει τό ενδιαφέρον μέ τίς εξηγήσεις του, πόσο άνεβάζει τή γενική διάθεση, δείχνοντάς μας πώς νά παίζουμε μέ έξοχο τρόπο, έτσι πού και ό ίδιος συναρπάζεται τί καλλιτεχνική διαίσθηση είναι αυτή, τί φαντασία!

Ό «Σάυλοκ» θά παιχτεί πέρα γιά πέρα στό πνεύμα τής σχολής του Μάινιγκεν². Θά τηρηθεί ή ιστορική και εθνογραφική ακρίβεια. Η παλιά Βενετία θά ξεπεταχτεί ολοζώντανη μπροστά στό κοινό. Άπό τή μιá μεριά ή παλιά «έβραϊκή συνοικία», βρώμικη, σκοτεινή, και από τήν άλλη ή γεμάτη ποίηση και όμορφιά πλατεία μπροστά στό παλάτι τής Πόρτσιας, μέ θέα στή μαγευτική θάλασσα. Έκει τό σκοτάδι, εδώ τό φώς, εκεί τό πλάκωμα, ή καταπίεση, εδώ ή λάμψη και τό ξεφάντωμα. Και μόνο ό διάκοσμος χαράζει άμέσως καθαρά τήν ιδέα του έργου. Τά σκηνικά τά κάνει ό Σίμοφ. Τά είδαμε σέ μακέτες πού έκανε ό ίδιος και πού μάς έφερε ό Άλεξέεφ στήν άνάγνωση του έργου.

Η διανομή του έργου είναι πολύ πετυχημένη: τό ρόλο του Σάυλοκ θά τόν παίζουν διαδοχικά ό Άλεξέεφ και ό Ντάρσκι.

Και πώς, θά ρωτήσεις, συμπεριφέρεται στίς πρόβες ό Ντάρσκι, πού έχει συνηθίσει νά κάνει περιοδείες κι έχει περάσει κάπου όχτώ χρόνια στήν έπαρχία; Είναι δυνατό νά ύπακούει εύκολα σέ μιá ασυνήθιστη γι' αυτόν πειθαρχία; Και όμως, όχι μόνο ύπακούει στήν έξωτερική πειθαρχία αλλά και ξαναφτιάνει πέρα γιά πέρα από τήν άρχή αυτό τό ρόλο (Σάυλοκ) πού τόν παίζει τόσο καιρό. Η έρμηνεία του ρόλου του Σάυλοκ από τόν Άλεξέεφ βρίσκεται τόσο μακριά από τή ρουτίνα, είναι τόσο πρωτότυπη, πού ό Ντάρσκι δέν τολμά ούτε νά διαμαρτυρηθεί, και ξαναμαθαίνει τό ρόλο ύπάκουα, αν και όχι τυφλά (όσο γι' αυτό είναι αρκετά έξυπνος), απαλλάσσοντάς τον από τίς συμβατικότητατες και τό στόμφο. Και νάξερεις πόσο δύσκολο είναι αυτό!

Σκέφου πώς όχτώ χρόνια έπαιζε αυτό τό ρόλο και μάλιστα πολλές φορές τό χρόνο. Πραγματικά, ό Ντάρσκι είναι άξιος μεγάλης εκτίμησης.

Ό Άλεξέεφ θά παίξει βέβαια καλύτερα αυτό τό ρόλο. Τόν έχει δουλέψει έξοχα...

22 Ίουλίου 1898, Πούσκινο

...Σήμερα ό Άλεξέεφ μάς διάβασε τή «Χαννέλε»³ μέ συνοδεία μουσικής ειδικά γραμμένης γι' αυτό τό έργο. Έπαιζε ό ίδιος ό συνθέτης Σιμόν.

Έγώ έκλαιγα... Καί τόσο ήθελα νά φύγω από δώ! Γιατί έδω μιλάν μόνο για τή φόρμα. Όμορφιά, όμορφιά, όμορφιά! Για τήν ιδέα δέν μιλάν έδω, και όταν μιλάν, τό κάνουν μέ τέτοιο τρόπο πού σου έρχεται νά διαμαρτυρηθείς. Θεέ μου! Μά μήπως μπορούν αυτοί οι χορτάτοι άνθρωποι, αυτοί οι καπιταλιστές, πού έχουν μαζευτεί στό ναό τής Μελοπομένης για νά κάνουν τό κέφι τους, ναί, μόνο γι' αυτό, μήπως μπορούν νά καταλάβουν όλο τό νόημα τής «Χαννέλε» του Χάουπτμαν; Ίσως και νά μπορούν, αλλά δυστυχώς δέ θά θελήσουν νά τό καταλάβουν ποτέ, ποτέ.

Όταν ό Άλεξέεφ τέλειωσε τήν ανάγνωση τής «Χαννέλε», έγώ και ή Κάτια⁴ μείναμε άκίνητοι μέ δάκρυα στό μάτια, ενώ οι ήθοποιοί άρχισαν νά μιλούν για σκηνικά έφέ, για εφετιζιδικες καταστάσεις στους ρόλους κλπ.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1901-1902

Τό πιό επικίνδυνο για τό θέατρο είναι νά υπηρετεί τά άστικά γούστα του όχλου. Δέν πρέπει ν' άκούμε τή φωνή του. Διαφορετικά μπορεί νά γκρεμιστούμε άπ' τό «βουνό» στην «κοιλάδα». Τό θέατρο είναι μεγάλο όταν ανεβάζει τόν όχλο στό ύψος του, κι άν δέν τόν ανεβάζει, τουλάχιστον τόν τραβάει στό ύψη. Άν κάθεται κανείς νά άκούει τή φωνή του άστικού όχλου, είναι τόσο εύκολο νά πέσει κάτω. Κάθε τάση πρós τά ύψη έχει νόημα μόνο όταν είναι άφιλόκερδη. Χρειάζεται άγώνας μέ κάθε θυσία. Έμπρός, έμπρός, πάντα έμπρός! Άς κάνουμε λάθη, άς είναι όλα άσυνήθιστα, κραυγαλέα, άς φτάνει τό πάθος στη φρίκη και τό πένθος στό τράνταγμα και τόν πανικό, όλα αυτά είναι ωστόσο καλύτερα από τή χρυσή μετριότητα. Ποτέ νά μήν

κάνουμε παραχωρήσεις και πάντα νά αλλάζουμε, νά παίζουμε μέ πολύχρωμα φώτα, καινούρια, πρωτοφανήρωτα. Τά φώτα αυτά τυφλώνουν τήν όραση αλλά άπ' αυτά θ' ανάφουν λαμπρές φωτιές και θά έξοικειώσουν τούς άλλους στό φώς τους. Έτσι έξοικειώνεται ένας άνθρωπος πού έχει μείνει πολύ καιρό σέ σκοτεινό δωμάτιο νά ξεχωρίζει τό περιγράμμα των αντικειμένων.

(Άπό γράμμα σέ άγνωστο πρόσωπο, τέλη 1901- άρχές 1902).

...Υποφέρω συχνά, γιατί έχω έντονα άναπτυγμένο τό αίσθημα τής ατέλειωσης. Υποφέρω συχνά, γιατί ξέρω πώς δέν είμαι εκείνος πού θά έπρεπε νά είμαι. Βρίσκομαι συχνά σέ διάσταση μέ τό περιβάλλον, σέ διάσταση μέ τόν ίδιο τόν έαυτό μου. Συνεχώς άμφιβάλλω, άγαπώ τή ζωή αλλά και τήν άποφεύγω. Σιχαίνομαι τήν άβουλία μου και θέλω δύναμη, άναζητώ τό μόχθο. Είμαι πιό συχνά δυστυχισμένος παρά εύτυχισμένος. Άλλά θά βρώ τήν εύτυχία μόλις πάψω νά παιδεύομαι μέ έξονυχιστικές αναλύσεις, μόλις δυναμώσω άρκετά για νά ριχτώ στό δραστήριο άγώνα. Σ' ένα καινούριο θεατρικό έργο του Γκόρκι κάποιος λέει: «Πρέπει νά χωθούμε πολύ βαθιά μέσα στη ζωή». Σωστά. Καί ό άλήτης ό Σεριόζκα λέει στη «Μάλβα»: «Πρέπει πάντα νά κάνεις κάτι για νά τριγυρίζουν όλόγυρά σου οι άνθρωποι... και νά νιώθουνε πώς ζεις. Πρέπει ν' άνακατέουμε πιό συχνά τή ζωή για νά μήν ξυνίξει». Σωστά. Στο δράμα του Τρέπλεφ, του Γιοχάννες και του Τουζεμπάχ⁵ υπάρχουν πολλά δικά μου πράγματα, ιδιαίτερα στόν Τρέπλεφ. Όταν τό 1898 πρωτόπαιξα αυτό τό ρόλο, είχα πολλά βιώματα άνάλογα μέ τά δικά του. Η έρμηνεία του ρόλου του Γιοχάννες συνέπεσε μέ τό ένδιαφέρον μου για τίς άτομικιστικές τάσεις. Οι έγερτήριοες νότες του Τουζεμπάχ πού καλούν σέ μόχθο, σέ δραστήριο άγώνα, μέ βοηθούν νά ξεφύγω από τήν περιοχή του παθητικού ιδεαλισμού. Καί διψώ για ζωτικότητα, για παλλόμενο και ύγιή μόχθο. Θέλω νά βράζω, νά κοχλάζω, για νά δημιουργώ, όχι μόνο νά καταστρέφω, αλλά νά δημιουργώ καταστρέφοντας. Τώρα περνάω κρίση. Είναι ή πιό επικίνδυνη στιγμή. Καί ή έντονα άναπτυγμένη συνείδηση, οι άμφιβολίες, οι ταλαντεύσεις, ή αυτοανάλυση, ή κριτική του περιβάλλοντος, τό ένδιαφέρον για διάφορες θεωρίες — όλα αυτά δέν πρέπει νά είναι σκοπός αλλά μονάχα μέσο. Όλα αυτά είναι για κάτι άλλο.

Υπόφερα και υποφέρω. Όλα αυτά που υπαινιχθήκα παραπάνω στο γράμμα μου βοήθησαν βέβαια τη δημιουργία μου.

Η δημιουργία μου είναι αποτύπωμα της σύγχυσης της εποχής μας.

Μέ περιμένει μια καινούρια δημιουργία, γιατί καινούρια θά είναι η ζωή. Ένα καινούριο κύμα με έχει αρπάξει κιόλας.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Α. Π. ΤΣΕΧΟΦ⁶

18 'Απριλίου 1901, Μόσχα⁷

Άγαπητέ Άντον Πάβλοβιτς!

Γράφετε: «σας εύχαριστώ που με θυμηθήκατε». Είχα πολύ καιρό να Σας γράψω, αλλά πώς μπορούσατε να σκεφτείτε ότι Σας ξεχάσα; Είναι δυνατό να Σας ξεχάσω; Σας σκέφτομαι πάντα, πάντα. Όταν Σας διαβάζω, όταν παίζω στα έργα Σας, όταν συλλογιέμαι πάνω στο νόημα της ζωής, όταν βρίσκομαι σε διάσταση με τους γύρω μου και με τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν υποφέρω στη μοναξιά μου...

Αν δέ Σας έγραφα και δέ Σας έδωσα ξεπραχτη απόδειξη ότι Σας σκέφτομαι συνεχώς, είναι μόνο και μόνο επειδή συναισθάνομαι πώς είμαι άχρηστος για τη ζωή και πώς όλα τα συναισθήματά μου δέν ενδιαφέρουν κανένα.

Είμαι ευέξαπτος, έριστικός, καχύποπτος, και όλοι με θεωρούν αντιπαθητικό άνθρωπο. Και γώ υποφέρω και σκέφτομαι την αυτόκτονία. Ας με περιφρονούν όλοι. Μοῦ είναι πολύ άγαπητή η υποθήκη του Νίτσε: «Γίνε αυτός που είσαι». Λέω ανοιχτά ὅ,τι σκέφτομαι. Μισώ τό ψέμα ὄχι από τη σκοπιά της καθιερωμένης ήθικης (πού η ίδια βασίζεται στο ψέμα) αλλά σαν άνθρωπος που επιδιώκει την κάθαρση της δικής του προσωπικότητας.

Άγαναχτώ ανοιχτά για την αστυνομική αυθαιρεσία που μάρτυράς της έγινε στις 4 Μαρτίου⁸ στην Πετρούπολη, και δέν μπορώ να άφοσιωθώ με την ήσυχία μου στη δημιουργία, όταν τό αίμα βράζει κι όλα καλοῦν σε άγώνα.

Θέλω να φλέγομαι από τό πνεῦμα της εποχής μας. Θέλω όλοι οι λειτουργοί της σκηνης να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη άποστολή τους. Μέ άνησυχούν οι συνάδελφοί μου που δέν έννοούν να ύψωθούν πάνω από τά στενά συμφέροντα της κάστας και τούς είναι ξένα τά συμφέροντα της κοινωνίας.

Ναι, τό θέατρο μπορεί να παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην ανάπλαση ὅλης της σημερινής πραγματικότητας! Δέν είναι τυχαίο που η νεολαία της Πετρούπολης υπογράμμισε με τόση έμφαση τη στάση της άπέναντι στο θέατρό μας. Τη στιγμή που αυτή τη νεολαία τη χτυπούσαν άνελέητα, κυνικά, στην πλατεία και στην εκκλησία, με βούρδουλες και σπαθιά, μόνο στο θέατρο μπόρεσε αυτή να εκφράσει ανοιχτά τη διαμαρτυρία της για την αστυνομική αυθαιρεσία, αρπάζοντας από τό «Στόκμαν»⁹ φράσεις που δέν είχαν καμμιά σχέση με την ιδέα του έργου και χειροκροτώντας τες με μανία. «Είναι δίκαιο οί μωροί να κυβερνοῦν φωτισμένους ανθρώπους;». «Όταν πᾶς να υπερασπιστείς την αλήθεια και τη λευτεριά, δέν πρέπει να φοράς τό καλύτερό σου κοστούμι». Να ποιές φράσεις του Στόκμαν προκαλοῦσαν έκδηλώσεις. Τό θέατρο ένωσε μέσα του ὅλες τίς τάξεις, τά διαφορετικά κόμματα, κάνοντας ὅλους να υποφέρουν από την ίδια συμφορά, να εκφράζουν τόν ίδιο ένθουσιασμό, να διαμαρτύρονται γι' αυτό που σ' ὄλους προκαλεί την ίδια άγανάχτηση. Μέ αυτόν τόν τρόπο τό θέατρο διακήρυξε την ανεξαρτησία του από κόμματα και υπαινιχτηκε ότι με τόν καιρό οί τοίχοι του θά υπερασπιστούν από τό βούρδουλα εκείνους που θά θελήσουν να κυβερνήσουν τη χώρα στο όνομα της γενικής άπελευθέρωσης.

Τό κοινωνικό κίνημα των τελευταίων ημερών με άναξωγογήνεσε, ζύπνησε μέσα μου επιθυμίες που οὔτε καν όνειρευόμουνα. Και θέλω πάλι να μάθω, να μάθω, να μάθω.

Θέλω να ξέρω: πρέπει να τελειοποιώ την προσωπικότητά μου ή να πάω στο πεδίο της μάχης για την ισότητα;

Θέλω να ξέρω: δέν είναι άραγε δυνατό να γίνουμε ίσοι και ταυτόχρονα ο καθένας να κατευθύνεται από τη δική του ήθικη, ακίνδυνη για τούς άλλους και κατανοητή σε ὅλους, σαν έκδήλωση συγγενικού πνεύματος;

Ύστερα μοῦ φαίνεται πώς δέν μπορείς να γίνεις ακύριος, όταν η κοινωνική πάλη σε βάζει στις τάξεις των «δούλων».

Έτσι, παραδέρω και διψώ για γνώσεις.

Μά όταν βλέπω τά αδύνατα χέρια μου, αρχίζω να μισώ τόν εαυτό μου, γιατί μοῦ φαίνεται τό ίδιο άνήμπορος και καχεκτικός, σαν αυτά τά χέρια που ποτέ δέν έχουν σφιξει γερά τίς γραθιές τους.

Η ζωή μου μοῦ φαίνεται σαν παρατεταμένη, βασανιστική κρίση κάποιας τρομερής χρόνιας άρρώστειας. Και δέν κάνω άλλο από τό να περιμένω πότε θά λυθεί αυτή η κρίση, με τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο. Δέ φοβάμαι τό μέλλον, φτάνει να έρθει πιό γρήγορα τό τέλος, ένα οποιοδήποτε τέλος...

Ἄλλὰ φτάνει πιά γι' αὐτά.

Ἐλάτε γρήγορα ἐδῶ, καλέ μου Ἄντὸν Πάβλοβιτς! Νά μᾶς ξεστάνετε μέ τή στοργή Σας. Καί Σᾶς θά Σᾶς ξεστάνει ἡ φύση. Εἶναι ὠραία ἐδῶ. Ἡ ἀνοιξη ἀνθίζει κάθε μέρα καί περισσότερο. Καί σέ τραβάει ὁ ἀέρας, ἡ φύση. Πρὶν λίγο καιρὸ ἀπολαύσαμε τὸ ἡλιοβασίλεμα στὸ Πετρόφσκο-Ραζουμόφσκο. Ὑστερα εἶδαμε πῶς πύκνωσαν οἱ Ἴσμοι καί πῶς στὸ φόντο τοῦ χλωμοῦ οὐρανοῦ οἱ σιλουέτες τῶν δέντρων ἄρχισαν σιγά-σιγά νά ψηλώνουν τόσο περισσότερο ὅσο πιο πολὺ ἔπεφτε τὸ σκοτάδι. Ὁ ἀέρας κρύωνε, στὸν οὐρανὸ ἀναβαν τὰ ἀστέρια, καί στήν ψυχὴ πύκνωναν οἱ σκιές ὅπως καί στή φύση. Σοῦ ἐρχόταν νά περάσεις ὅλη τὴ νύχτα μέσα σ' αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα μυστηρίου, νά ζήσεις χιλιάδες σκέψεις γιὰ νά πλησιάζεις ἔστω καί λιγάκι στὸ ξεδιάλυμα τοῦ ἀσύλληπτου νοήματος τῆς ὑπαρξης...

Μέ θερμὴ ἀγάπη

Βσέβολοντ Μεγιερχόλντ

Γράψτε δυὸ λόγια ὥσπου νά ρθειτε.
Χαιρετισμούς στή μητέρα Σας.

8 Μαΐου 1904, Λοπάτινο

Ἀγαπητέ Ἄντὸν Πάβλοβιτς!

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὸ εὐγενικὸ γράμμα πού μου στείλατε μόλις μάθατε γιὰ τὴν ἀρρώστεια μου καί πού ἐγώ — ὁ ἀφιλότιμος — ἄφησα τόσο καιρὸ ἀναπάντητο. Συγχαρώστε με.

Ἡ ὑγεία μου καλύτερεψε μόλις ἦρθα στή Μόσχα, παρατώντας τίς ἀσχολίες μου. Συμβουλευτήκα τὸ γιατρό. Δέ μοῦ ἐπέτρεψε νά παύω τὴν ἀνοιξη καί τὸ καλοκαίρι. Στά πνευμόνια δέ βρῆκε τίποτα. Ἡ καρδιά ἔχει κουραστεῖ πολὺ. Μ' ἔστειλε στὸ χωριό. Καί νά πού ἀπὸ τὸ Πάσχα ζῶ στὰ βῆθη τοῦ κυβερνεῖου τοῦ Σαράτοφ. Πευκόδασος, νερά καί ταχυδρομεῖο μόνο δυὸ φορές τὴν ἐβδομάδα.

Τὴ θεατρικὴ ἐπιχείρηση δέν μπορῶ νά τὴν ἐγκαταλείψω¹⁰. Ἐχω βάλει πάρα πολλὰ σ' αὐτὴν. Ἄν ἡ ἀνάγκη τὸ ἐπιβάλλει, τότε τί νά κάνω. Ἐτσι ὅμως εἶναι δύσκολο.

Μέ κάλεσε ἡ Κομισσαρζέφσκαγια¹¹ στὸ θέατρό της ἀλλὰ φοβήθηκα τὴν Πετρούπολη. Κι ἔπειτα σκόπευε νά μοῦ φορτώσει μόνο τὴ σκηνοθετικὴ δουλειά. Ὅσο ἐνδιαφέρουσα κι ἂν εἶναι ἡ δουλειά τοῦ σκηνοθέτη, πολὺ πιο ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ δουλειά τοῦ ἡθοιοῦ. Στὴν ἐπιχείρησή μου ἡ σκηνοθεσία μέ ἐνδιαφέρει στὸ βαθμὸ πού, μαζὶ μέ τὸ ἀνέβασμα τοῦ ὅλου καλλιτεχνικοῦ ἐπιπέδου τῆς ἐπιχείρησης, βοηθᾷ στήν τελειοποίησή μου σάν ἡθοιοῦ.

Τὸν ἄλλο χρόνο ὁ θιασός μου θά παίξει στήν Τιφλίδα. Ἐλάτε νά μᾶς δεῖτε, ἔχουμε ἀναπτυχθεῖ καλλιτεχνικά. Τὸ ἔργο Σας «Ὁ Βουσσινόκηπος» τὸ παίζουμε καλὰ. Ὅταν τὸ εἶδα στὸ θέατρο Τέχνης, δέν ντράπηκα γιὰ λογαριασμό μας. Δέ μοῦ πολυαρέσει ἡ ἐρμηνεία αὐτοῦ τοῦ ἔργου στή Μόσχα. Γενικά.

Θά ἤθελα νά τὸ πῶ ἔτσι: Ὅταν κάποιος συγγραφέας μέ τὴ μεγαλοφυΐα του κάνει νά γεννηθεῖ ἓνα δικό του θέατρο, τὸ τελευταῖο μαντεύει τὸ μυστικὸ τῆς ἐρμηνείας τῶν ἔργων του, βρίσκει τὸ κλειδί... Ἄν ὅμως ὁ συγγραφέας ἀρχίζει νά τελειοποιεῖ τὴν τεχνικὴ του καί νά ἀνεβάζει τὴ δημιουργία του σέ ὕψη, τότε τὸ θέατρο, σὰ σύνολο πολλῶν δημιουργῶν καί συνεπῶς σὰ δημιουργός πιο δυσκίνητος, ἀρχίζει νά χάνει αὐτὸ τὸ κλειδί. Ἐτσι, λογουχάρη, ἔχασε τὸ κλειδί γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν ἔργων τοῦ Χάουπτμαν τὸ Deutsches Theater τοῦ Βερολίνου (ἀποτυχία τῆς θαυμάσιας κωμικοτραγωδίας «Κόκκινος πετεινός», «Σλοῦκ καί Γιάου», «Ὁ φτωχὸς Ἐρρίκος»). Ἐτσι, μοῦ φαίνεται, καί τὸ θέατρο Τέχνης βρέθηκε σέ ἀμηχανία ὅταν καταπαίστηκε μέ τὸ «Βουσσινόκηπό» Σας.

Τὸ ἔργο Σας εἶναι ἀφηρημένο, ὅπως μιά συμφωνία τοῦ Τσαϊκόφσκι. Καί ὁ σκηνοθέτης πρέπει νά τὸ συλλάβει πρῶτα ἀπ' ὅλα μέ τὴν ἀκοή του. Στὴν τρίτῃ πράξη, στὸ φόντο τοῦ ἡλίθιου «ποδοβολητοῦ» — αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ «ποδοβολητό» πρέπει νά τὸ πιάσει μέ τὸ αὐτί του, μπαίνει ἀπαρατήρητα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὸ Δέος: «Ὁ Βουσσινόκηπος πουλήθηκε». Χορεύουν. «Πουλήθηκε». Χορεύουν. Καί ἔτσι μέχρι τὸ τέλος. Ὅταν διαβάζεις τὸ ἔργο, ἡ τρίτῃ πράξη προκαλεῖ τὴν ἴδια ἐντύπωση μέ τὸν ἀχὸ πού ἀκούγεται στὰ αὐτιά τοῦ ἀρρώστου στὸ διήγημά Σας «Τύφος». Σά φαγοῦρα. Σά γλέντι ὅπου ἀκούγονται οἱ ἦχοι τοῦ θανάτου. Σ' αὐτὴν τὴν πράξη ὑπάρχει κάτι μαίτερλινκικό, τρομερό. Ἐκᾶνα τὴ σύγκριση μόνο ἐπειδὴ δέν μπορῶ νά ἐκφραστῶ μέ περισσότερη ἀκρίβεια. Στὴ μεγάλη Σας δημιουργία εἶστε ἀσύγχριτος. Ὅταν διαβάζεις θεατρικὰ ἔργα ξένων συγγραφέων, βλέπεις ὅτι Ἐσεῖς μέ τὴν πρωτοτυπία Σας ἔχετε μιά ξεχωριστὴ θέση. Καί στὸ δράμα ἡ Δύση θά χρειαστεῖ νά διδαχτεῖ ἀπὸ Σᾶς.

Στὸ θέατρο Τέχνης ἡ τρίτῃ πράξη δέν ἀφήνει μιά τέτοια ἐντύ-

πωση. Τό φόντο δέν είναι άρκετά τονισμένο και ταυτόχρονα δέν είναι άρκετά απομακρυσμένο. Ύστερα είναι ή ιστορία μέ τή στέκα, οι ταχυδακτυλουργίες. Και όλα αυτά είναι ξεχωριστά. Δέ συγκροτούν τήν άλυσίδα του «ποδοβολητού». Κι όμως όλα αυτά είναι «χοροί»: οι άνθρωποι είναι άνεμελοι και δέ νιώθουν τή συμφορά. Στο Θέατρο Τέχνης ο ρυθμός αύτης τής πράξης είναι ύπερβολικά άργός. Ήθελαν νά παραστήσουν τήν πλήξη. Λάθος. Πρέπει νά παραστήσουμε τήν άνεμελιά. Ύπάρχει διαφορά. Ή άνεμελιά είναι πιο ένεργητική. Τότε ή τραγικότητα αύτης τής πράξης θά συμπυκνωθεί.

Ειδικότερα: δέν παίζουν καλά τό Λοπάχιν, τό λακέ, τή Ντουινιάσα, τή Βάρια, τήν Άνια.

Ό Μοσκβίν και ό Στανισλάφσκι είναι ύπέροχοι.

Ό Φίρς δέν είναι καθόλου σωστός.

Καταπληκτικό είναι τό τοπίο τής δεύτερης πράξης από σκηνογραφική άποψη.

Γράψτε λίγα λόγια για τά δικά Σας.

Πέστε στην Όλγα Λεονάρντοβνα¹² πώς τής ζητώ συγγνώμη πού δέν πήγα νά τή δω. Έμεινα λίγο στη Μόσχα και είχα πάρα πολλές δουλειές.

Μέ θερμή άγάπη

Βσ. Μεγιερχόλντ

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός σταθμός Τσαοντάεφκα του κυβερνείου Σαράτοφ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΠΡΟΖΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ¹³ (1905)

Παρά τή μεγάλη άνανεωτική επίδραση πού είχε τό Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας πάνω στό ρωσικό δράμα γενικά, τά έπαρχιακά θέατρα δέν έγκαταλείπουν τήν κλίση τους προς τή ρουτίνα και έξακολουθούν νά αντιμετώπιζουν τίς νέες μορφές του δράματος μέ τήν προηγούμενη στενοκεφαλιά τους.

Όρισμένα έπαρχιακά θέατρα, έχοντας άρπάξει μέ έξωτερικό

μόνο τρόπο τίς τεχνικές μεθόδους των νέων σκηνοθετών του Θεάτρου Τέχνης τής Μόσχας, έχοντας περιοριστεί δηλ. στην έξωτερική μίμηση, προξενούν μάλιστα και φανερό ζημιά στό δράμα, γιατί μέ τό νά χύνουν τό καινούριο κρασί σέ παλιά άσκιά, αυτά τά μιμητικά θέατρα έχουν ύποσκάψει τήν έμπιστοσύνη του αύθόρμητου έπαρχιακού κοινού προς τήν καινούρια τέχνη, πού στά χέρια των μιμητών-«έπαγγελματιών» αποδείχτηκε κάτι άλλο από εκείνο πού είχε φανταστεί τό κοινό ακούγοντας τίς φήμες για τήν όμορφιά του νεογέννητου θεάτρου.

Μερικοί ήθοποιοί του Θεάτρου Τέχνης πήγαν στην έπαρχία και δοκίμασαν νά άνεβάσουν τό επίπεδο των έπαρχιακών θεάτρων, αλλά μέσα στην τεράστια μάζα των ήθοποιών παλιών παραδόσεων τά έχαναν, και άλλοι απ' αύτούς, έχοντας μείνει μόνοι στην προσπάθειά τους νά εφαρμόσουν στην έπαρχία τά ιδανικά του Θεάτρου Τέχνης, έφευγαν απογοητευμένοι από τήν έπαρχία, ενώ άλλοι—χωρίς νά τό παρατηρήσουν και οι ίδιοι—έπηρεασμένοι από τή γενική άτμόσφαιρα και παρασυρμένοι από τίς φτηνές δάφνες, έχαναν σιγά-σιγά τό άπόθεμα των καλλιτεχνικών συνηθειών τους και πρόσθεταν έτσι τούς έαυτούς τους στις τάξεις των «έπαγγελματιών» τής τέχνης.

Τό Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας, μέσα από τούς εκπροσώπους του, έχει αποφασίσει νά μετατρέψει σέ χελμαρρο τήν άνανεωτική ροή πού έφερε στη ζωή τής ρωσικής δραματικής τέχνης, για νά γιατρευτούν μιά για πάντα οι πληγές των έπαρχιακών σκηνών.

Στήν επικείμενη χειμερινή σαιζόν 1905/1906 συγκροτείται στό Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας νέος θίασος από ήθοποιούς πού άνήκαν προηγούμενα στη δύναμη του Θεάτρου Τέχνης και είχαν φύγει για δουλειά στην έπαρχία, καθώς και από ήθοποιούς πού άποφοίτησαν από τή θεατρική σχολή αύτου του θεάτρου σέ όλη τή διάρκεια τής ύπαρξής του. Έπικεφαλής του θιάσου θά είναι ό ήθοποιός του Θεάτρου Τέχνης Βσέβολντ Έμίλιεβιτς Μεγιερχόλντ, ενώ τή γενική καλλιτεχνική επίβλεψη θά τήν αναλάβει ό γενικός σκηνοθέτης του Θεάτρου Τέχνης Κονσταντίν Σεργκέεβιτς Στανισλάφσκι (Άλεξέεφ).

Ό νέος θίασος θά παίζει στη σκηνή τής Κυνηγετικής λέσχης τής Μόσχας. Τό ρεπερτόριο θά περιλάβει έργα Ίψεν, Στανισλάβ Πσιμπισέφσκι, Μαίτερλιχ, Σνίτσλερ, Στρίντμπεργκ, Χάουπτμαν, Βέντεκιντ, Χόφμανσταλ, Μπίερσον κ.ά. Ό νέος θίασος σκοπεύει, άφού προετοιμάσει στην Μόσχα αύτό τό ρεπερτόριο, νά παίζει και σέ διάφορες πόλεις τής έπαρχίας. Τό ενδιαφέρον του έπαρχιακού κοινού γι' αυτές τίς παραστάσεις θά ενισχυθεί και από τό γεγονός ότι ειδικά για τήν περιοδεία θά παίζουν στό νέο θίασο και ήθοποιοί του Θεάτρου Τέχνης τής Μόσχας.

Έτσι το Θέατρο Τέχνης δε θα βγάζει πιά από τη δική του σχολή-θέατρο μεμονωμένα άτομα που θα τους είναι δύσκολο και ίσως και αδύνατο να δουλέψουν σε ένα ακατάλληλο περιβάλλον, αλλά θα ετοιμάσει μερικούς ομογενείς θιάσους που θα έχουν τη δυνατότητα να αντιπαραβούν με συντονισμένη πίεση τη ρουτίνα των ξεπερασμένων μορφών τέχνης και να δείξουν ολοφάνερα με το παράδειγμά τους όλη τη διαφορά ανάμεσα στο αληθινό και το κάλπικο στην τέχνη.

Για το ίδιο το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας ή δουλειά του νέου θιάσου, ο νεανικός δυναμισμός της ανάπτυξής του, θα έχει σημασία από την άποψη ότι το άμοιβαίο κέντρισμα θα βοηθήσει το θέατρο να ξαναβρεί εκείνο τον τόνο που θα του επέτρεπε να συγκινεί και το κοινό και τους εκπροσώπους της τέχνης με τη συνεχή προσπάθειά του να τραβάει μπροστά.

Νά γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους εκείνους που συμμετέχουν στην καινούρια πρωτοβουλία να μην ξεχνούν ότι δεν πρέπει απλώς και μόνο να εκτελούν εύσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους, θυσιάζοντας σ' αυτό το έργο κερδοσκοπικούς και κάθε λογής προσωπικούς υπολογισμούς, αλλά και να δείξουν εκείνο το φανατισμό που είναι απαραίτητος στη δημιουργική δουλειά της αναζήτησης νέων δρόμων.

Το νέο θέατρο δεν πρέπει να καταφεύγει στη μίμηση, πρέπει να προσπαθήσει να διαμορφώσει με κάθε τρόπο τη δική του προσωπικότητα, γιατί μόνο η τέχνη που έχει προσωπικότητα είναι ωραία.

Το νέο θέατρο πρέπει να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με το μεγαλύτερο αδερφό του, με το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, γιατί στοιχείο που θα ενώνει τα δύο θέατρα θα είναι πάντοτε: η τάση προς την Ύψιστη Όμορφιά της Τέχνης, η καταπολέμηση της ρουτίνας, η ανήσυχη και ακούραστη αναζήτηση νέων παραστατικών μέσων για τη νέα δραματουργία που δεν έχει βρει ακόμα το θεατρό της, επειδή έχει φύγει πάρα πολύ μπροστά, όπως πολύ μπροστά έχει φύγει και η σύγχρονη ζωγραφική σε σύγκριση με την τεχνική της σκηνής και των ήθοποιών.

Η όχι και πολύ πετυχημένη απόπειρα του Θεάτρου Τέχνης να ανεβάσει στη σκηνή το Μαίτερλινκ (ένδιαφέρουσα και σημαντική φάση στη ζωή αυτού του θεάτρου) δεν όφειλεται στο ότι το ρεπερτόριο του θεάτρου του Μαίτερλινκ είναι ακατάλληλο για τη σκηνή αλλά στο ότι οι ήθοποιοί του Θεάτρου Τέχνης έχουν συνηθίσει υπερβολικά να παίζουν έργα ρεαλιστικού τόνου και δεν μπόρεσαν να βρουν τα παραστατικά μέσα που χρειαζόνταν για να παρουσιαστεί στη σκηνή το νέο, μυστικοσυμβολικό δράμα.

Αυτό δε σημαίνει ωστόσο ότι στο θέατρο δεν υπάρχει καθόλου το πνεύμα της ποίησης και της μυστικοπάθειας. Ίσως δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι για το νέο δράμα ακαθόριστοι και θολοί τόνοι του εμπρεσιονισμού, και οι φωνές των ήθοποιών της ρεαλιστικής σχολής δεν αποδίδουν το μυστήριο και την απαλότητα των παραμυθένιων υπαινιγμών.

Στό Θέατρο Τέχνης πάντα υπήρχαν δυο καλλιτεχνικά ρεύματα: ο λεπτός ρεαλισμός και ο λυρισμός (άλλα μήπως ο τελευταίος δεν περικλείνει το έμβρυο του στοιχείου της μυστικοπάθειας). Επειδή όμως και το ένα και το άλλο (και ο ρεαλισμός και ο λυρισμός που περνά σε μυστικοπάθεια ή απλώς σε μεγάλη έξαρση που απορροφά το παιχνίδι του ρεαλισμού) βρίσκονται σε δυο διαφορετικούς δίσκους της ίδιας ζυγαριάς (της τέχνης), πολλές φορές συνέβαινε ο δίσκος του ρεαλισμού να βαραινεί περισσότερο, και τότε το Θέατρο Τέχνης, αν και έφτανε στα μεγαλύτερα ύψη ρεαλιστικά λεπτής αναπαράστασης της Ζωής, έπαυε ωστόσο για ένα διάστημα να είναι το πρωτοπόρο εκείνο θέατρο που μόνο αυτό μπορεί δικαιωματικά να είναι.

Καθήκον του νέου θιάσου είναι να βοηθά με όλες του τις δυνάμεις το Θέατρο Τέχνης να μη χάνει τη γοητεία ενός τέτοιου ακριβώς πρωτοπόρου θεάτρου που πάντα θα συμπορεύεται με την όρμητική πρωτοποριακή κίνηση της σύγχρονης «νέας» δραματουργίας και ζωγραφικής και δε θα αφήνει ποτέ τη δραματουργία και τη ζωγραφική να βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από την τεχνική της σκηνής, από την τεχνική των ήθοποιών.

Αν το νέο θέατρο θα φλέγεται από φανατισμό στην αναζήτηση της ποίησης και της μυστικοπάθειας του νέου δράματος, στηριγμένο στο λεπτό ρεαλισμό με τη βοήθεια των παραστατικών μέσων που έχει βρει για το ρεαλισμό το Θέατρο Τέχνης, αν το νέο θέατρο διαμορφώσει μία αυστηρότατη πειθαρχία, όχι ακαδημαϊκά πληχτική και όχι αστυνομική, αλλά σαν κι αυτήν που πρέπει να έχουν οι σκαπανείς, σαν κι αυτήν που είχαν οι μασόνιοι, αν το νέο θέατρο κατορθώσει να αναπληρώσει τους ήθοποιούς που αποχώρησαν και αποχωρούν από τις τάξεις του Θεάτρου Τέχνης με ήθοποιούς νέου τύπου και συνάμα φλεγόμενους από δημιουργική ενέργεια, αν το νέο θέατρο φέρει ένα νέο κύμα δημιουργικής έξαρσης και συναρπάσει με αυτό τους κουρασμένους και κάπως κατσούφηδες «γέροντες» του Θεάτρου Τέχνης, τότε θ' αρχίσει για το τελευταίο μία καινούρια εποχή και θα ξαναγίνει πρωτοπόρο θέατρο.

Αυτοί που θα προσχωρήσουν στο νέο θίασο θα πρέπει να μην ξεχνούν ότι καλά θέατρα χάνονται επειδή οι ήθοποιοί δεν έχουν αρκετό

φανατισμό, άρκετή άπομόνωση. Για τούς Ρώσους ήθοποιούς είναι έν-
τελώς άγνωστα τά κελιά τής δημιουργικής μοναξιάς. Νά γιατί είναι
τόσο λίγες οί στιγμές έκστασης στη δημιουργική δουλειά τους. Οί
άνθρωποι ... είναι παντού ύπερβολικά άνθρωποι... "Άνθρωποι είναι οί
καλλιτέχνες, άνθρωποι και τό κοινό. Δέν ύπάρχει μεγάλη διάσταση
ανάμεσα στους μέν και στους δέ. Κι όμως καλά είναι μονάχα εκεί ό-
που οί μέν τραβούν μαζί τους τούς δέ, κι αυτοί αντίστέκονται γιατί
φοβούνται τά ήλιγγιώδη ύψη. Τό θέατρο πρέπει νά είναι άσκηταριό.
"Ο ήθοποιός πρέπει πάντα νά είναι αίρετικός. Πάντα διαφορετικός ά-
πό τούς άλλους. Νά δημιουργεί μοναχικά και νά αναπλέγεται στην
έκσταση τής δημιουργίας μπροστά στά μάτια όλων. Και ύστερα πόλι
στό κελί του! Κελί όχι μέ τήν έννοια τής άποξένωσης άπό τήν
κοινωνία αλλά μέ τήν έννοια τής ικανότητάς του νά ίερούργει στη
δημιουργική δουλειά του. Πρέπει νά περιφρονεί τόν όχλο, νά προσ-
κυνά ένα νέο Θεό σέ κάθε πλημμυρίδα και νά τόν ξεχνά σέ κάθε άμ-
πωτη. Και νά αλλάζει κάθε ώρα τό χρώμα του όπως ή θάλασσα! Τι
ώραία είναι νά κοροϊδεύουμε κατάφατσα τόν όχλο όταν δέ μās κατα-
λαβαίνει. Τό άσκηταριό τών αίρετικών πρέπει νά άνάφει αύριο τήν
πυρά του. Σύντροφοι, πρέπει νά ξέρετε νά είστε πιστοί στό Θεό σας.
Και νά άνακαλύψετε τήν όμορφιά εκεί πού δέν τή βρίσκουν οί άλλοι.

ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Ο. Μ. ΜΕΓΙΕΡΧΟΑΝΤ

24 Φεβρουαρίου 1906, Τιφλίδα

... Έδω δέ βρίσκω καμμιά ίκανοποίηση. Στίς πρόβες έμπνέο-
μαι, μιλάω, δείχνω πολλές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, μά κανένας
δέν παίρνει τίποτα άπ' αυτά, όλοι είναι άπρόσεχτοι, κωθροί και άκό-
μα και καθαρά άσυνείδητοι. Και τό κυριότερο - για νά δουλεύω στην
έπαρχία είμαι ύποχρεωμένος νά ύποβιβάζω τό γούστο μου. Άρνιέ-
μαι όλο αυτό τό ρεπερτόριο, δέν μου χρειάζονται αυτά τά ταμπερα-
μέντα τους, αυτές οί φωνές τους. Στο βιβλίο σκηνοθετικών όδηγιών
ζητάω μιá σειρά φωτεινές κηλίδες αλλά κανένας δέ θέλει νά τίς πρα-
γματοποιήσει. Οί πρόβες είναι τόσο λίγες πού δέν μπορείς νά πετύ-
χεις ούτε καν ένα αξιοπρεπή συντονισμό. Μέ δυό λόγια, φρίκη, φρίκη,
φρίκη! Ονειρεύομαι ένα θέατρο-σχολή και πολλά άλλα πού στην έ-
παρχία δέν μπορούν ποτέ νά πραγματοποιηθούν. Γιατί, γιατί νά κα-
ταστρέφω τόν έαυτό μου! Και θά καταστραφώ άν μείνω στην έπαρ-

χία. Αυτό έχει γίνει πιά για μένα φανερό τώρα πού έχουν δοθεί μιá
σειρά παραστάσεις. Προηγούμενα σου έγραφα μέ δισταγμούς, τώρα
πιά είναι για μένα φανερό ότι ή έπαρχία είναι σκουπιδαριό. Στην έ-
παρχία είναι καλό νά έρχεσαι μέ κάτι έτοιμο, γιατί τό έπαρχιακό
κοινό είναι άφελές και έχει τήν ικανότητα νά έκπλησεται ειλικρινά.
'Αλλά νά δημιουργείς κάτι μπροστά στά μάτια του... όχι, είμαι κατά
τής έπαρχίας.

Σήμερα ή παράσταση («Οί Έβραίοι» του Έ. Τσίρικοφ) ήταν
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο τρόπος πού άνέβασα τό φινάλε είναι έ-
ξαιρετικά αξιοπερίεργος. Περνώ τό πογκρόμ όχι μέ τό θόρυβο αλλά
μέ τή σιγή. Στη διάρκεια όλης τής πράξης άκούγεται έξω άπό τή
σκηνή μακρονό βουητό του όχλου πού άπλώς κεντρίζει τή φαντασία.
"Ο θόρυβος πλησιάζει, αλλά τή στιγμή άκριβώς πού τό κοινό έχει τήν
έντύπωση ότι είναι πάρα πολύ κοντά, αρχίζω νά τόν άπομακρύνω
τόσο πολύ πού παύει νά άκούγεται. Παύση. Στη σκηνή όλοι έχουν
μείνει ακίνητοι, τό κοινό έχει ήσυχάσει. Και νά πού κάποιιοι σπρώ-
χνουν τήν πόρτα, σπάζουν τά παντζούρια. Κανένας δέ φωνάζει, μόνο
ψιθυρίζουν (θυμάσαι τίς φωνές, όταν έστηναν όδοφράγματα κάτω ά-
πό τό σπίτι μας; - έτσι άκριβώς). "Όσοι είναι στη σκηνή σβύνουν τίς
λάμπες, τά κεριά. Και γίνεται άπόλυτο σκοτάδι. Τότε σπάν οί πόρ-
τες, και όρμουν μέσα οί τραμπούκοι. Ψάχνουν σωπηλά. Σιωπηλή
πάλη ανάμεσα στους ανθρώπους. "Ο πυροβολισμός τής Λίας. Πνίγουν
τόν Μπεριόζιν. Έξω άπό τή σκηνή άκούγονται άπανωτοί πυροβολι-
σμοί τών Κοζάκων. Οί τραμπούκοι έξαφανίζονται. Έρχεται ό Νά-
χμαν, φωτίζει τήν εικόνα και -φρίκη- βλέπει μιá σειρά άπό πτώμα-
τα. Μόνο ό Λάιζερ είναι καθιστός και μουρμουρίζει ότι έπесе μπόρα
και τά πήρε όλα. "Ο Νάχμαν σωριάζεται και κλαίει σιγανά πάνω άπ'
τό πτώμα τής Λίας. Χτυπάει ένα ρολόι. Η έντύπωση είναι καταπλη-
κτική. Φοβάμαι μήπως αύριο κατεβάσουν τό έργο. Στην τελευταία
πράξη είχε έρθει ό διευθυντής τής άστυνομίας¹⁴. Και τά σκηνικά ήταν
πολύ πετυχημένα...

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ Κ. Σ. ΣΤΑΝΙΣΛΑΦΣΚΙ

1 Φεβρουαρίου 1912, Πετρούπολη

Σεβαστέ μας Κωνσταντίν Σεργκέεβιτς,
Έδω, στην Πετρούπολη, έχει διαδοθεί ή φήμη ότι Έσείς ση-
κώνετε μόνος Σας όλο τό βάρος τής βασιανιστικής χρσης άπό τήν

πάλη δύο τάσεων μέσα στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας: της παλιάς, που εκπρόσωπός της είναι η ομάδα των όπαδών του Νατουραλιστικού θεάτρου, και της νέας, που εκπρόσωπός της είσατε Έσεϊς μαζί με τούς νέους που αναζητούν για τή σκηνική τέχνη μιά διέξοδο σέ καινούριους δρόμους.

Στόν αγώνα Σας είμαστε ολόψυχα μαζί Σας! Σας ευχόμαστε νά νικήσετε! Σας ευχόμαστε κουράγιο και υγεία! Είμαστε βέβαιοι ότι ή νίκη θά είναι δική Σας, γιατί έχετε πάρει στά δυνατά Σας χέρια τή σημαία της Νέας τέχνης που δέ φοβάται κανένα έχθρό.

Βσέβολοντ Μεγιερχόλντ

΄Αλ. Γκολοβίν¹⁵

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ¹⁶ (1907)

1. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Τό 1905 επρόκειτο νά ανοίξει τό λεγόμενο «Θέατρο-στούντιο». Στή διάρκεια σχεδόν μισού χρόνου - τήν άνοιξη στό «έργαστήριο μακετών» του Θεάτρου Τέχνης, τό καλοκαίρι στό πάρκο Ντυπουί της Μάμοντοφκα στό δρόμο πρós τό Γιαροσλάβλ, τό φθινόπωρο στό θέατρο των πυλών του ΄Αρμπάτ - ήθοποιοί, σκηνοθέτες, ζωγράφοι και μουσικοί, που είχαν συγκεντρωθεί από τόν Κ. Σ. Στανισλάφσκι, ετοιμάζονταν μέ άσυνήθιστη ενεργητικότητα για τά έγκαίνια ενός καινούριου νεαρού θεάτρου. Μά τό θέατρο αυτό δέν έμελλε νά δείξει τή δουλειά του όχι μόνο στό πλατύ κοινό αλλά ούτε καν στό στενό κύκλο εκείνων που είχαν ενδιαφερθεί γι' αυτό τό νέο θεατρικό έγχελημα.

Όστόσο, παρά τό γεγονός ότι τό Θέατρο-στούντιο δέν άνοιξε τίς πόρτες του για τό κοινό, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ρωσικού θεάτρου. Όλα όσα τά πρωτοπόρα θεάτρα μας άρχισαν άργότερα νά τά καθιερώνουν στις σκηνές τους μέ νευρική υπερδιέγερση και άσυνήθιστη βιασύνη, μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα ότι τά άντλούσαν από τήν ίδια πηγή. Και όλα τά μοτίβα που αποτέλεσαν τή βάση των νέων σκηνικών έρμηνειών ήταν ήδη προσφιλή και γνώριμα για όσους έζησαν τή δημιουργική δουλειά του Θεάτρου-στούντιο. Ό ιστορικός όμως δέν έχει τή δυνατότητα νά σημειώσει τό φαινόμενο αυτό, επειδή ή δουλειά του θεάτρου έγινε κεκλεισμένων

των θυρών και μόνο λίγοι είχαν τήν τύχη νά γνωρίσουν τή φυσιογνωμία του θεάτρου που γεννιόταν.

Ό Βαλέρη Μπριούσοφ έγραφε για τή γενική πρόβα του «Θανάτου του Τενταζιλ»: «Ήμουν ανάμεσα στους λίγους που είχαν τήν ευτυχία νά δούν στό στούντιο τή γενική πρόβα του «Θανάτου του Τενταζιλ» του Μαίτερλινκ. Κοντολογίς, ήταν μιά από τίς πιό ενδιαφέρουσες παραστάσεις που είδα στη ζωή μου».

Ένώ μέσα στό Θέατρο-στούντιο ή δουλειά ήταν στό φόρτε της, από τίς έφημερίδες και τά περιοδικά μπορούσε κανείς νά μάθει: 1) «Τή φετεινή άνοιξη (1905) συμπληρώθηκαν τρία χρόνια ύπαρξης της Συντροφιάς νέου δράματος (1902-1905), και αυτός ό τρίτος χρόνος στάθηκε ό τελευταίος. Ή Συντροφιά νέου δράματος δέν ύπάρχει πιά. Ό θιασάρχης Μεγιερχόλντ επιστρέφει στη Μόσχα, στό Θέατρο Τέχνης, στό Στανισλάφσκι. Ό Στανισλάφσκι οργανώνει νέο θίασο που επικεφαλής του θά είναι ό Μεγιερχόλντ. Ρεπερτόριο «μοντέρνο». 10-15 έργα. Ύστερα περιοδείες στην έπαρχία. Έκτός άπ' αυτό, όργάνωση βραδιών στην αίθουσα διαλέξεων του Ιστορικού μουσείου με συμμετοχή του θιάσου αυτού του νέου θεάτρου. Οι βραδιές θά είναι άφιερωμένες σέ ξένους και Ρώσους ποιητές (Μπιωνταίρ, ΄Ε. Πόε, Βεράρεν, Β. Μπριούσοφ, Μπάλμοντ, Βιατσσελάβ ΄Ιβάνοφ, ΄Α. Μπέλι κ.ά.).»

2) «Τό παράρτημα του Θεάτρου Τέχνης (Θέατρο-στούντιο), που οργανώνεται κάτω από τή γενική καθοδήγηση του Στανισλάφσκι και τήν άμεση διεύθυνση του Μεγιερχόλντ, θά βρίσκεται στό Θέατρο Χίρς, στις πύλες του ΄Αρμπάτ. Σκοπός αυτού του ιδρύματος είναι νά έμφυτεύει στην έπαρχία θιάσους και θεάτρα μέ σοβαρές κατευθύνσεις και καλή όργάνωση».

3) «Ή σύνδεση μέ τό Θέατρο Τέχνης θά είναι κυρίως σύνδεση άρχων, μέ τήν έννοια της εφαρμογής των ίδιων βάσεων «καλλιτεχνικού» άνεβάσματος των έργων αλλά μέ όρισμένες διαφορές στό ρεπερτόριο».

4) «Θά είναι άραγε αυτό τό θέατρο φορέας και συνεχιστής των πεποιθήσεων του Θεάτρου Τέχνης ή θά ένσαρκώσει νέες τάσεις και αναζητήσεις της δραματικής και θεατρικής τέχνης».

Τό τελευταίο έρώτημα έμεινε τότε άνοιχτό. ΄Αξεκαθάριστη έμεινε και ή φυσιογνωμία του θεάτρου, που δέχτηκε στό ρεπερτόριό του τό Μαίτερλινκ πλάι στό Γκόρκι, τόν Παιμπισέφσκι πλάι στόν ΄Ιφεν, τό Βεράρεν πλάι στόν Πολεβόι. Κανένας δέν ήξερε σίγουρα άν τό Θέατρο-στούντιο είναι πραγματικά παράρτημα του Θεάτρου Τέχνης, δηλαδή άν τά δύο αυτά θεάτρα βρίσκονται από τήν άποψη των

ιδεών στην ίδια σχέση με αυτήν που έχουν π.χ. ανάμεσά τους τὰ θέατρα Μάλι και Νόβι τής Μόσχας¹⁷.

Τό Θέατρο-στούντιο ιδρύθηκε από τον Κ. Σ. Στατισλάφσκι. Είναι επίσης αλήθεια ότι εγώ μπήκα σ' αυτήν την υπόθεση σά σκηνοθέτης, μαζί με τον πυρήνα των καλύτερων δυνάμεων από τή Συντροφιά νέου δράματος. 'Αλλά τό Θέατρο-στούντιο δέν ήταν ουσιαστικά παράρτημα του Θεάτρου Τέχνης αν και ο Κ. Σ. Στατισλάφσκι ήθελε νά γίνει έτσι.

Οί πληροφορίες αυτές χρειάζονται για νά ξέρουμε ότι τό Θέατρο-στούντιο ζούσε τή δική του φλογερή και ελεύθερη ζωή και γι' αυτό άκριβώς, νομίζω, άπελευθερώθηκε τόσο γρήγορα και εύκολα από τά δεσμά του Θεάτρου Τέχνης, γι' αυτό παραιτήθηκε τόσο γρήγορα και εύκολα από τίς έτοιμες φόρμες και ριχτηκε όρμητικά σ' ένα καινούριο κόσμο για νά άρχισει τό χτίσιμο του από τά θεμέλια.

Η πρώτη συνεδρίαση των στελεχών του Θεάτρου-στούντιο έγινε στις 5 Μαΐου, και ήδη σ' αυτήν τή συνεδρίαση άκούστηκαν έτοιμες νότες: οί σύγχρονες μορφές τής δραματικής τέχνης είναι πιά άπό καιρό ξεπερασμένες. 'Ο σύγχρονος θεατής άπαιτεί άλλες τεχνικές μεθόδους. Τό Θέατρο Τέχνης έφτασε σέ κάποια δεξιοτεχνία από τήν άποψη τής ζωντανής φυσικότητας και τής απλότητας τής έρμηνείας. 'Οστόσο έμφανίστηκαν δράματα που άπαιτούν νέες μεθόδους σκηνοθεσίας και έρμηνείας. Τό Θέατρο-στούντιο πρέπει νά επιδιώξει τήν άνανέωση τής δραματικής τέχνης με νέες μορφές και μεθόδους σκηνοτικής έρμηνείας. 'Αν κρίνουμε από τό γεγονός ότι διαβάστηκε στους ήθοποιούς ένα άπόσπασμα από κείμενο του 'Αντουάν, τό θέμα ήταν προφανώς νά προχωρήσει τό νεαρό θέατρο με τήν έννοια μιάς εξέλιξης των μορφών που είχε βρει τό Θέατρο Τέχνης. Και τό νά βρει κανείς για τά νέα ρεύματα τής δραματούργιας τίς αντίστοιχες νέες μορφές ενσάρκωσής τους στη σκηνή δέ σήμαινε ακόμα ότι έρχεται σέ τόσο τολμηρή ρήξη με τό παρελθόν όπως έκανε άργότερα στη δουλειά του τό Θέατρο-στούντιο. «Τό Θέατρο Τέχνης με τό φυσικό του παίξιμο δέν άποτελεί βέβαια τήν τελευταία λέξη και δέ σκοπεύει νά σταματήσει σέ κάποιο σημείο άπολίθωσης. Τό «νεαρό θέατρο» πρέπει μαζί με τό γενάρχη του (τό Θέατρο Τέχνης) νά συνεχίσει τό έργο, νά προχωρήσει παραπέρα»¹⁸. 'Ετσι λοιπόν ή έντύπωση ήταν ότι τό Θέατρο-στούντιο θά άποτελούσε άπλώς κάποια εξέλιξη και ίσως μάλιστα εξέλιξη αποκλειστικά και μόνο στο δρόμο του Θεάτρου Τέχνης. 'Αλλά από τον 'Ιούνιο ακόμα, στα έγκαίνια τής αίθουσας δοκιμών τής Μάμοντοφκα, μερικοί από τούς προσκεκλημένους εύχρήστηκαν στο Στούντιο νά μή μιμηθεί τό Θέατρο Τέχνης.

Γιά νά βρουν εκείνη τή θεατρική τεχνική που ταίριαζε στις λογοτεχνικές μορφές του νέου δράματος και νά άνανεώσουν τή σκηνοτική τέχνη με νέες τεχνικές μεθόδους, οί σκηνογράφοι και οί σκηνοθέτες (ό θίαςος είχε σκορπίσει πριν τον 'Ιούνιο) έμβρίθησαν για ένα ολόκληρο μήνα στο εργαστήριο μακετών που τούς παραχώρησε εύγενικά τό Θέατρο Τέχνης.

'Ο Μάιος ήταν για τό Θέατρο-στούντιο πολύ σημαντικός μήνας. Στην έκβαση των παραπέρα περιπετειών των επικεφαλής του Θεάτρου-στούντιο ή άνοιξη έπαιξε μοιραίο ρόλο.

Στό εργαστήριο μακετών άναζητούνταν οί «λύσεις» για τά έργα: «Ρωσική λεβεντιά» του Πολεβόι, «Τό χιόνι» του Πσιμπισέφσκι, «'Ο πωλητής του ήλιου» τής Ρασλντ, «'Ο συνάδελφος Κράμπτον» και «Γιορτή ειρήνης» του Χάουπμαν, «Η Σφίγγα» του Τετιμάγιερ, «Οί έφτά πριγκίπισσες» του Μαίτερλινκ και «Γυνάικα στο παράθυρο» του Χόφμανσταλ.

Μαζί με τούς σκηνοθέτες δούλεψαν οί ζωγράφοι Ντενίσσοφ, Ουλιάνοφ, πρίγκηπας Γκουγκουνάβα και Χόλστ.

'Αλλά ή δουλειά πάνω στη μακέτα σαν τρόπος άναζήτησης γραμμών, γωνιών και άτμόσφαιρας του σκηνοτικού άποτελεί έπαγγελματική ρουτίνα άπαράδεκτη για ένα ζωγράφο.

'Αν ό σκηνοθέτης και ό σκηνογράφος άνήκουν στην ίδια ζωγραφική σχολή, τότε ό σκηνοθέτης κάνει ένα σκίτσο (σχέδιο) και ό σκηνογράφος δίνει σ' αυτό τό σκίτσο τήν άρμονία των χρωμάτων, τή διάταξη των χρωματικών κηλίδων. Μιά τέτοια συνεργασία σκηνοθέτη και σκηνογράφου είχε σαν άποτέλεσμα μιά σειρά από σχέδια του σκηνοτικού. Τό σκηνοθετικό σκίτσο τής σχηματικής κίνησης των γραμμών, με κάρβουνο ή με μολύβι - ή (αν ό σκηνοθέτης δέν κατέχει τό χρώμα) ένα έγχρωμο σχέδιο του σκηνοτικού φτιαγμένο από τό σκηνογράφο - είναι άπόλυτα άρκετό για νά περάσουμε στη σκηνή παρακάμπτοντας τή μακέτα.

Γι' αυτό, όταν κατασκευάστηκαν πολλές μακέτες που παρίσταναν έσωτερικά και έξωτερικά σαν αυτά που υπάρχουν στη ζωή, τό εργαστήριο μακετών έγινε ξαφνικά σκυθρωπό, άρχισε νά έννευρίζεται και νά περιμένει πότε κάποιος θά φωνάξει πρώτος ότι είναι καιρός νά κάψουμε και νά τσαλαπατήσουμε όλες τίς μακέτες.

'Οστόσο δέν υπήρχε λόγος νά μετανιώσουμε για τό δρόμο που είχαμε διανύσει. Αυτή άκριβώς ή έπαγγελματική ρουτίνα πρόσφερε ύπηρεσία στο θέατρο. 'Ολοι κατάλαβαν: αν τό κόλλημα των μακετών είναι τόσο περίπλοκο, πάει νά πεί είναι περίπλοκη όλη ή μηχανή του θεάτρου. Στριφογυρίζοντας στα χέρια μας τή μακέτα, στριφογυρίζα-

με το σύγχρονο θέατρο. Θέλαμε να κάψουμε και να τσαλαπατήσουμε τις μακέτες, και αυτό σήμαινε ότι γρήγορα πια θα τσαλαπατούσαμε και θα καίγαμε τις απαρχαιωμένες μεθόδους του Νατουραλιστικού θεάτρου.

Τήν πρώτη ώθηση για την οριστική ρήξη με τη μακέτα την έδωσαν οι ζωγράφοι Σαπουνόφ και Σουντέικιν. Αυτή ήταν και η πρώτη ώθηση για την αναζήτηση νέων, άπλων εκφραστικών μέσων στη σκηνή.

Τούς είχε ανατεθεί να βρουν τη «λύση» για το «Θάνατο του Τενταζιλ» του Μαίτερλινκ. Άρχισαν αυτή τη δουλειά με αγάλλαση, γιατί και οι δύο έτειναν προς τη διακοσμητική ζωγραφική και αγαπούσαν το Μαίτερλινκ. Άλλά και ο ένας και ο άλλος ύποσέθησαν να παρουσιάσουν σχέδια του σκηνικού, ενώ άρνήθηκαν κατηγορηματικά να κολλήσουν μακέτες. Μόνο όταν τα σχέδια ήταν έτοιμα, δέχτηκαν να κολλήσουν και να βιάσουν μακέτες, κι αυτό μόνο για να μπορεί ο μηχανικός να βλέπει σε ποιά επίπεδα θα κινηθούν οι ήθοιοι, με άλλα λόγια μόνο για να φαίνεται πού θα τοποθετηθούν πάνω στη σκηνή οι ζωγραφιστές επιφάνειες, πού θα είναι το πάτωμα της σκηνής, πού τα πρακικάμπιλε κλπ.

Όταν στο έργαστήριο μακετών έμαθαν για τη δουλειά των Σαπουνόφ και Σουντέικιν, ότι δηλαδή αυτοί «έλυσαν» το σκηνογραφικό σχέδιο του «Θανάτου του Τενταζιλ» με τη μέθοδο των «επιπέδων», της σύμβασης, τότε οι άλλοι σκηνογράφοι έχασαν πια κάθε όρεξη για δουλειά.

Και σ' αυτήν άκριβώς την περίοδο της άρνητικής στάσης άπέναντι στις μακέτες γεννήθηκε η μέθοδος των Ιμπρεσιονιστικών επιφανειών, κυριολεκτικά επιφανειών, έπειδή οι ζωγράφοι πού είχαν δεχτεί το συμβιβασμό και είχαν παραδοθεί στην επαγγελματική ρουτίνα - στο κόλλημα άρχιτεκτονικών λεπτομερειών πάνω στη μακέτα (καθήκον του Νατουραλιστικού θεάτρου), δέν ήθελαν βέβαια να θυσιάσουν και την ιδιαίτερή τους ζωγραφική τεχνοτροπία. Και όσο κι άν έμοιαζαν φυσικά όλα αυτά τα κολλημένα έσωτερικά και έξωτερικά, ώστόσο καθένas από τους ζωγράφους προσπαθούσε να άπαλύνει αυτήν την ώμη νατουραλιστική μέθοδο (τό να χτίζει στη σκηνή διαμερίσματα, κήπους, δρόμους) με την ιδεαλιστική λεπτότητα των χρωματισμών και με τα τεχνάσματα της διάταξης των φωτιστικών έφέ (στη ζωγραφική).

Οι πολλές μακέτες έγκαταλείφθηκαν. Η καινούρια δουλειά είχε φουντώσει. Ο Ντενίσοφ στην πρώτη πράξη του «Κράμπτον» (άτελιέ ζωγράφου), άντί να δώσει τό δωμάτιο σε όλο του τό μέγεθος και με

όλες του τις λεπτομέρειες, δίνει μόνο τις πιό άδρές, μεγάλες πινελιές πού είναι χαρακτηριστικές για τό άτελιέ. Η άτμόσφαιρα του άτελιέ, όταν ανοίγει η αιλία, εκφράζεται μόνο από έναν τεράστιο πίνακα πού πιάνει τή μισή σκηνή, άποσπώντας την προσοχή του θεατή από κάθε λογής λεπτομέρειες. Άλλά για να μην άφαιρείται ο θεατής με τό θέμα του πίνακα, είναι ζωγραφισμένη μόνο μιά γωνιά του, ενώ όλη ή υπόλοιπη επιφάνεια είναι άμυδρά σχεδιασμένη με περιγράμματα από άνθρακο. Στο έπάνω μέρος είναι ή άκρη ενός μεγάλου παράθυρου άπ' όπου φαίνεται ένα κομμάτι του ούρανού. Μιά σκάλα για τό ζωγράφιμα του μεγάλου πίνακα, ένα μεγάλο τραπέζι, ένα ντιβάνι πού χρειάζεται στη διάρκεια του έργου και τά άτακτα πεταμένα πάνω στο τραπέζι σκίτσα.

Προβλήθηκε ή άρχή του στυλιζαρίσματος.* Η βασική δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε από τό σκηνογράφο Ουλιάνοφ στο έργο του Χάουπτιαν «Σλούκ και Γιάου» (στη σκηνοθεσία συμμετείχε και ο Βλ. Ρέπιμαν). Τό σχέδιό μας ήταν να άνεβάσουμε αυτό τό έργο στο στυλ του «αίωνα της πούδρας». Στην πρώτη μορφή είχαμε να κάνουμε με πολύ περίπλοκες κατασκευές. Δέν είναι άστείο πράγμα να κατασκευάζεις τά δωμάτια και τις αίθουσες των Λουδοβίκων και τους κήπους τους με βάση φωτογραφίες τους ή σκίτσα άντιγραμμένα από τις πολυτελείς εκδόσεις αυτής της μεγάλοπρεπης έποχής.

Όταν όμως στερεώθηκε οριστικά ή άρχή του στυλιζαρίσματος, τότε τό πρόβλημα λυνόταν και εύκολα και γρήγορα. Άντί για πολλές λεπτομέρειες, μόνο μιά-δυό μεγάλες πινελιές.

Πρώτη πράξη: ή πύλη του πύργου, όπου οι κυνηγοί βρίσκουν μεθυσμένους τό Σλούκ και τό Γιάου. Στη σκηνή παρουσιάζεται μόνο ή πύλη με τή στρογγυλή περιστρεφόμενη πόρτα, διακοσμημένη στο πάνω της μέρος με ένα μπρούντζινο άγαλμα του Έρωτα. Η πύλη βρίσκεται μπροστά, στο προσκήνιο, και καταπλήσσει με τή μεγαλοπρέπειά της, τόσο τεράστια και επιβλητική είναι. Μέσα από τήν πύλη δέ φαίνεται ο πύργος, αλλά μιά σειρά από παραβάν (μποςκέτες¹⁹) πού προχωρεί προς τό βάθος μεταδίδει άμέσως στο θεατή και τό στυλ της έποχής και τήν αίσθηση του πλούτου εκείνων πού ζούν πίσω άπ'

* Με τό «στυλιζάρισμα» δέν έννοώ τήν άκριβή αναπαράσταση του στυλ μιάς ορισμένης έποχής ή ενός ορισμένου φαινομένου, σαν εκείνη πού κάνει ο φωτογράφος. Με τήν έννοια του «στυλιζαρίσματος», κατά τή γνώμη μου, συνδέεται άδιάρρηκτα ή ιδέα της σύμβασης, της γενίκευσης και του συμβόλου. Τό να «στυλιζάρουμε» μιά έποχή ή ένα φαινόμενο σημαίνει να άποκαλύπτουμε με όλα τά εκφραστικά μέσα τήν έσωτερική σύνθεση αυτής της έποχής ή αυτού του φαινομένου, να αναπαριστάνουμε τά κρυμμένα χαρακτηριστικά τους, σαν αυτά πού υπάρχουν στο βαθιά κρυμμένο στυλ κάποιου έργου τέχνης.

αυτήν τήν πύλη. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ φιγούρες τοῦ Σλούκ καί τοῦ Γιάου δίπλα στήν πολυτελή πύλη δημιουργοῦν ἀμέσως τό ἀπαραίτητο γιά τό ἔργο κοντράστο καί μπάζουν τό θεατή στήν ἀτμόσφαιρα τῆς κομικωτραγωδίας, τῆς σάτιρας.*

Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς βασιλικῆς κρεβατοκάμαρας δίνεται συνθετικά μέσα ἀπό ἕνα παράλογο μεγαλοπρεπές κρεβάτι ὑπερβολικῶν διαστάσεων, μ' ἕναν ἀπίθανο «οὐρανό». Ὅλες οἱ διαστάσεις εἶναι ὑπερβολικά μεγάλες γιά νά δίνουν τήν ἐντύπωση τῆς βασιλικῆς μεγαλοπρέπειας καί τοῦ κομικοῦ τουπέ τοῦ πλοῦτου. Ἔτσι γίνεται ἀμέσως αἰσθητή ἡ σάτιρα, ὅπως στά σκίτσα τοῦ Τ.-Τ. Χάινε.

Στήν τρίτη εἰκόνα τό στυλιζάρισμα φτάνει στό ἀνώτατο ὄριο. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς νοχέλειας καί τῆς περίτεχνης κομψότητας ἐκφράζεται μέ μιά σειρά ἀπό κίςκια μέ μορφή καλαθίων κατά μήκος τοῦ προσκήνιου. Τό φόντο εἶναι ἕνας γαλάζιος οὐρανός μέ συννεφάκια. Ἡ γραμμή τοῦ ὀρίζοντα δίνεται μέ μιά σειρά ἀπό πορφύρα τριαντάφυλλα σέ ὄλο τό μήκος τῆς σκηνῆς. Τά κρινολίνα, οἱ ἄσπρες περούκες, τά κοστούμια τῶν προσώπων τοῦ ἔργου συνδυάζονται μέ τά χρώματα τοῦ σκηνικοῦ καί μαζί μέ αὐτό ἐκφράζουν τόν ἴδιο ζωγραφικό στόχο: μιά σεπτεφένια συμφωνία, τή γοητεία τῶν πινάκων τοῦ Κ. Ἀ. Σόμοφ. Προτοῦ ἀνοίξει ἡ αὐλαία ἀκούγεται ἕνα ντουέτο στό στυλ τοῦ 18ου αἰώνα. Ἀνοίγει ἡ αὐλαία. Σέ κάθε κίςκι-καλάθι κάθονται: στό μεσαῖο ἡ Ζιτζαλι, στά πλαϊνά οἱ κυρίες τῆς αὐλῆς. Ὅλες κεντοῦν μέ βελόνες ἀπό ἔλεφαντοκόκαλο τήν ἴδια φαρδιά κορδέλα, στόν ἴδιο ἀκριβῶς ρυθμό, ἐνώ ἀπό μακριά ἀκούγεται τό ντουέτο μέ τή συνοδεία κλαβεσίνου καί ἄρπας. Ὅλα ἔχουν ἕνα μουσικό ρυθμό: οἱ κινήσεις, οἱ γραμμές, οἱ χειρονομίες, τά λόγια, τά χρώματα τῶν σκηνικῶν καί τῶν κοστούμιων.

Ὅλα ὅσα ἔπρεπε νά κρύψουμε ἀπό τό κοινό, ὅλα τά κενά, τά καλύπταμε μέ στυλιζαρισμένες ζωγραφιστές ἐπιφάνειες, χωρίς νά φροντίζουμε καθόλου νά κάνουμε τό θεατή νά ξεχάσει πῶς βρῆσεται στό θέατρο. Στό ἐρώτημα τοῦ τότε περιοδικοῦ Τύπου: «Θά εἶναι ἄραγε αὐτό τό νέο θέατρο (τό θέατρο-στούντιο) φορέας καί συνεχιστής τῶν πεποιθήσεων τοῦ Θεάτρου Τέχνης ἢ θά ἐνσαρκώσῃ νέες τάσεις καί ἀναζητήσεις τῆς δραματικῆς καί θεατρικῆς τέχνης;» - δέν μπο-

* Ἄλλη παραλλαγή τοῦ σκηνογράφου, ἐξαιρετικά ἀπλουστευμένη: οὔτε πύλη, οὔτε κίςκιδωμα, μόνο ἀφίδες-μποσκέτες μέ καλάθια καί πίσω τους παρτέρια μέ λουλούδια.

ροῦσε νά δοθεῖ παρά μόνο μιά ἀπάντηση. Τά πράγματα ἦρθαν ἔτσι πού τό θέατρο-στούντιο δέ θέλησε νά γίνει φορέας καί συνεχιστής τῶν πεποιθήσεων τοῦ Θεάτρου Τέχνης καί ρίχτηκε στήν ἀνέγερση ἐνός νέου κτιρίου ἀπό τά θεμέλια.

Στό θέατρο-στούντιο δημιουργεῖται Λογοτεχνικό γραφεῖο, ὅπου καλοῦνται καί συμμετέχουν περίφημοι ποιητές μας ἀπό τίς νέες λογοτεχνικές ὁμάδες τῶν περιοδικῶν «Ζυγός» καί «Προβλήματα τῆς ζωῆς»²⁰. Τό ὄργανο αὐτό —τό Λογοτεχνικό γραφεῖο— εἶχε σάν ἀποστολή του νά προμηθεύει στό θέατρο ἐνδιαφέροντα ἔργα ἀπό τή νεώτατη δραματογραφική λογοτεχνία ὄλων τῶν χωρῶν. Ἡ διεύθυνση τοῦ Λογοτεχνικοῦ γραφείου ἀνατίθεται στό Β. Μπριουσοφ, πού στή συνέχεια συμμετέχει ἀπό πολύ κοντά στίς ὑποθέσεις τοῦ θεάτρου. Ἀπό τά παρακάτω κεφάλαια τῆς ἐργασίας μου θά γίνει κατανοητό γιατί διαλέχτηκε ἀκριβῶς ὁ Μπριουσοφ γιά μιά τόσο ἀμεση συμμετοχή στό θέατρο.

Τό θέατρο-στούντιο ἔγινε θέατρο ἀναζητήσεων. Δέν τοῦ ἦταν ὁμως καί τόσο εὐκολο νά λευτερωθεῖ ἀπό τά νατουραλιστικά βρόχια τῆς σχολῆς τοῦ Μάινιγκεν. Ὅταν συνέβη κάτι μοιραῖο, καί τό θέατρο «μαράθηκε προτοῦ προλάβει νά ἀνθίσει», ὁ Β. Μπριουσοφ ἔγραφε στό «Ζυγό» (Ἰανουάριος τοῦ 1906):

«Τό θέατρο-στούντιο, ἀπό πολλές ἀπόψεις, ἔκανε προσπάθειες νά ξεκόψει ἀπό τό ρεαλισμό τῆς σύγχρονης σκηνῆς καί νά ἀποδεχτεῖ τολμηρά τήν σύμβαση σάν ἀρχή τῆς θεατρικῆς τέχνης. Στίς κινήσεις ὑπῆρχε περισσότερη πλαστικότητα παρά ἀπομίμηση τῆς πραγματικότητας, καί ὀρισμένα σύνολα ἔμοιαζαν μέ τοιχογραφίες τῆς Πομπηίας πού ἔγιναν ζωντανοί πίνακες. Τά σκηνικά δέ λογάριζαν καθόλου τίς συνθήκες τῆς πραγματικότητας, τά δωμάτια ἦταν χωρίς ταβάνι, οἱ κολώνες τοῦ πύργου ἦταν τυλιγμένες μέ λιάνες κλπ. Ὁ διάλογος ἀκουγόταν διαρκῶς στό φόντο τῆς μουσικῆς πού συνέπαιρνε τίς ψυχές τῶν θεατῶν στόν κόσμο τοῦ μαϊτερλινικοῦ δράματος. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁμως ἦταν ἔντονα αἰσθητή ἡ συνήθεια τῶν παραδόσεων τῆς σκηνῆς, ἡ μακρόχρονη μαθητεία στό θέατρο Τέχνης. Οἱ ἦθοποιοί ἐνώ μελετοῦσαν τίς στυλιζαρισμένες χειρονομίες πού ὀνειρευόνταν οἱ προραφαηλικοί²¹, στούς τονισμούς τους ἐξακολουθοῦσαν ὅπως καί πρῖν νά ἐπιδιώκουν τή ρεαλιστική ἀληθοφάνεια τοῦ διαλόγου, προσπαθοῦσαν νά ἀποδόσουν μέ τή φωνή τους τό πάθος καί τή συγκίνηση, ὅπως ἐκφράζονται στή ζωῆ. Ὁ σκηνικός διάκοσμος ἦταν συμβατικός, ἀλλά στίς λεπτομέρειές του ἔντονα ρεαλιστικός. Ἐκεῖ ὅπου τελείωνε ἡ διδασκαλία τοῦ σκηνοθέτη, ἄρχιζε τό συνθησιαμένο παιξιμο τοῦ ἦθοποιοῦ, καί ἀμέσως γινόταν φανερό ὅτι οἱ

ήθοιοι παίζουν κακά, χωρίς αληθινή παιδεία και χωρίς κανένα ταμπεραμέντο. Το Θέατρο-στούντιο έδειξε σε όλους όσους τό γνώρισαν ότι δέν είναι δυνατό να αναδημιουργηθεί τό θέατρο πάνω στό παλιό θεμέλιο. Ή πρέπει να συνεχιστεί τό οικοδόμημα του θεάτρου των Άντουάν-Στανισλάφσκι ή να άρχισεί κανείς από τά θεμέλια».

Τήν πραγματοποίηση των σχεδίων σε όλη τους τήν πληρότητα έμπόδιζε κυρίως τό γεγονός ότι ό θίασος του Θεάτρου-στούντιο συγχροτήθηκε πριν τό Μάιο (μήνα άπότομης στροφής προς τή ρήξη με τή σχολή του Μάινιγκεν) και τό βασικό μέρος του τό άποτελούσαν μαθητές του θεατρικού φροντιστήριου του Θεάτρου Τέχνης. Για τίς νέες άπαιτήσεις του Θεάτρου-στούντιο στην περίοδο μετά τό Μάιο, δηλαδή τότε άκριβώς πού ό σκηνοθέτης άρχισε τίς πρόβες, έγινε φανερό ότι του χρειάζεται άλλο ύλικό, πιο εύλύγιστο και λιγότερο έξοικειωμένο στις χάρες ενός προσδιορισμένου θεάτρου. Το Θεάτρο-στούντιο δέν είχε δικό του θίασο. Δυό-τρεις ήθοιοι της σχολής του Θεάτρου Τέχνης και δυό-τρεις από τή Συντροφιά νέου δράματος κατανόησαν τή νέα μέθοδο. Οι περισσότεροι όμως προέρχονταν από τό θεατρικό φροντιστήριο του Θεάτρου Τέχνης, και οι σκηνοθέτες του Θεάτρου-στούντιο είχαν μπροστά τους τό καθήκον όχι να δουλέψουν με τούς ήθοιοιούς για τήν ύλοποίηση ενός ρεπερτορίου, αλλά προς τό παρόν να τούς προετοιμάσουν άπλώς με μιά σειρά συζητήσεις και πειράματα, να τούς προετοιμάσουν για να μπορούν να συλλάβουν τό άρωμα της νέας μεθόδου. Και τότε μου γεννήθηκε ή σκέψη πώς ή σχολή μέσα στα πλαίσια του θεάτρου είναι δηλητήριο για τούς ήθοιοιούς πού διδάσκονται σ' αυτήν, πώς ή σχολή πρέπει να έχει μιά αυτότελεια και δέν πρέπει σ' αυτή να διδάσκουν τό πώς συνηθίζεται τώρα να παίζουν. Ή σχολή πρέπει να οργανωθεί έτσι πού άπ' αυτή να γεννηθεί ένα θέατρο, και συνεπώς οι μαθητές πού θα βγαίνουν άπ' αυτή να είναι ύποχρεωμένοι είτε να πάν στό καινούριο θέατρο πού δημιουργείται άπ' αυτούς και μόνο, είτε να μίν πάν πουμενά. Ένώ μιά σχολή στα πλαίσια ενός θεάτρου, όταν δέν έξυπηρετεί έναν και μόνο σκοπό — τήν αναπλήρωση της διαορη στελεχών του δικού της θεάτρου —, μιά τέτοια σχολή, σε συνθήκες ύπερπαραγωγής, στελεχώνει και τά άλλα θέατρα, προξενώντας μόνο ζημιά σ' αυτά: οι ήθοιοι αυτοί είναι παντού ξένοι, όσο καλοί κι αν είναι από τήν άποψη της δικής τους σχολής.

Τό Θεάτρο-στούντιο ήταν θέατρο αναζήτησης νέων θεατρικών μορφών. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τή θεατρική κριτική να παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τή δουλειά του: ή κριτική θα έπισήμαινε τή διαδρομή πού διανύει τό θέατρο και έτσι θα βοηθούσε τή

σωστή πορεία του προς τά μπρός. Άλλά όλη ή δουλειά του θεάτρου ξετυλίχτηκε άόρατα. Και έτσι τόσο αυτά πού έσπασε, όσο και αυτά πού κατάκτησε, έμειναν όλα άζύγιστα. Στο κοινό τό θέατρο δέν άνοιξε τίς πόρτες του, και ή ιστορία δέν έχει τή δυνατότητα να ζυγίσει όλη τήν αξία της πείρας πού άπόχτησε.

Τό πόσο μεγάλη ήταν ώστόσο ή επίδραση του Θεάτρου-στούντιο στις μελλοντικές τύχες του ρωσικού θεάτρου μπορούμε να τό κρίνουμε και μόνο από τό γεγονός ότι μετά τό θανατό του, κάθε φορά πού στη Μόσχα ή στην Πετρούπολη ανέβαινε κάποια έξαιρετική παράσταση, όλοι θυμούνταν αυτό άκριβώς τό Θεάτρο-στούντιο.

Όταν στο Θεάτρο Τέχνης παίχτηκε τό «Δράμα της ζωής», σε μιά από τίς έφημερίδες της Μόσχας γράφτηκε ότι τό έργο ανεβάστηκε με βάση τίς ιδέες του Θεάτρου-στούντιο. Στο περιδικό «Θέατρο και τέχνη» τονίστηκε ότι όλη αυτή ή καινοτομία (ή άπόπειρα «στυλιζαρίσματος») έχει σαν πηγή προέλευσής της τό Θεάτρο Τέχνης και ότι όλα όσα έφάρμοσα έγώ στο Δραματικό θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια τά εκκόλαφα, σύμφωνα με τά λεγόμενα του θεατρικού κριτικού Κοϋγκελ, στο πειραματικό έργαστήριο του Θεάτρου Τέχνης. Και εδώ σημειώθηκε ότι πηγή όλων των νέων αναζητήσεων και τάσεων είναι πάλι τό Θεάτρο-στούντιο.

Σκοπός μου είναι να βοηθήσω τό μελλοντικό ιστορικό του θεάτρου να αξιολογήσει σωστά τή σημασία του Θεάτρου-στούντιο, να βοηθήσω εκείνους τούς ανθρώπους του θεάτρου πού νιώθουν τή βασανιστική έπιθυμία να βρουν νέα έκφραστικά μέσα, να βοηθήσω τό θεατή να ξεκαθαρίσει τί είναι εκείνο πού έμπνέει τό Θεάτρο νέου δράματος, πού προσδιορίζει τή ζωή του και τίς αναζητήσεις του. Γι' αυτόν άκριβώς τό σκοπό προσπαθώ να περιγράψω όσο τό δυνατό πιο λεπτομερειακά τό έργο πού πραγματοποίησε τό Θεάτρο-στούντιο και να αναλύσω όσο τό δυνατό πληρέστερα τίς έμπειρίες πού άπόχτησε.

Είναι άπαραίτητο να αναλύσουμε όσο τό δυνατό πληρέστερα τή διαδικασία γέννησης των άρχών νέας σκηνοθεσίας πού άποτελέσαν τή βάση του Θεάτρου σύμβασης και να παρακολουθήσουμε ιστορικά τήν εξέλιξη εκείνου του ρεύματος πού σάρωσε τίς άρχές του Νατουραλιστικού θεάτρου, άντικαθιστώντας τες με τίς άρχές του Θεάτρου σύμβασης.

Θά μπορούσαμε πρώτα άπ' όλα να σημειώσουμε εδώ τίς ύπηρεσίες πού πρόσφερε στο Θεάτρο-στούντιο ή έπαρχιακή Συντροφιά νέου δράματος, ή πρώτη πού υπέβαλε σε κριτική τίς νατουραλιστικές μεθόδους, χάρη στη συμμετοχή του Ά. Μ. Ρέμιζοφ πού, διευθύνοντας τό Λογοτεχνικό γραφείο, έσπρωχνε με τόν πιο ενεργητικό τρόπο

πρός νέους τομείς τή δουλειά των νέων αγωνιστών. Ἀλλά αὐτό θά μεγάλωνε ὑπερβολικά τήν ἔκταση τῆς ἐργασίας μου. Ἄρκει νά εἰπωθεῖ τό τί ἔκανε τό Θέατρο-στούντιο στήν υπόθεση τῆς ἐπανάστασης (καί ὄχι ἐξέλιξης, ὅπως ἀναμενόταν) τῆς σύγχρονης σκηνης καί πῶς αὐτό, ἀναζητώντας νέους δρόμους, ἐπηρέασε τή δουλειά των ἄλλων θεάτρων πού ὑπῆρχαν πλάι του καθῶς καί ἐκείνων πού ἐμφανίστηκαν μετά τό θάνατό του.

Ἡ δουλειά πάνω σ' ἕνα ἔργο («Ἡ κωμωδία τῆς ἀγάπης») μᾶς ὀδήγησε στήν κριτική τοῦ Θεάτρου Τύπων καί σέ κάποιες ἀποκαλύψεις στόν τομέα τοῦ Θεάτρου Συνθέσεων, ἐνῶ ἡ δουλειά πάνω σ' ἕνα ἄλλο ἔργο («Ὁ θάνατος τοῦ Τενταζιλ») μᾶς ἔδωσε μιά μέθοδο νά διατάσσουμε τίς φιγούρες πάνω στή σκηνή ὅπως σ' ἀνάγλυφα καί στίς τοιχογραφίες, μᾶς ἔδωσε ἕναν τρόπο νά φανερώσουμε τόν ἐσωτερικό διάλογο μέ τή μουσική τῆς πλαστικῆς κίνησης, μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά ἐλέγξουμε στήν πράξη τή δύναμη των καλλιτεχνικῶν τονισμῶν στή θέση των παλιῶν «λογικῶν» τονισμῶν καί πολλά ἄλλα πού θά πῶ παρακάτω. Ἡ δουλειά πάνω σ' ἕνα τρίτο ἔργο («Σλούκ καί Γιάου») μᾶς ἔμαθε νά φέρνουμε στή σκηνή μόνο τό βασικό, τήν «πεμπτουσία τῆς ζωῆς», ὅπως ἔλεγε ὁ Τσέχοφ, καί μᾶς ἀποκάλυψε τή διαφορά πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ἀναπαράσταση ἑνός στυλ πάνω στή σκηνή καί τό *στυλιζάρισμα* σκηνηκῶν καταστάσεων. Καί σ' ὅλες αὐτές τίς δουλειές ὅσο περισσότερη χαρά καί φλόγα εἶχαν, τόσο πιό φανερά γίνονταν τά λάθη πού ἔκανε ὁ «μεγάλος ἀδερφός» μας —τό Θέατρο Τέχνης.

Γιά μένα, σά γενικό διευθυντή τῆς Συντροφιάς νέου δράματος καί τοῦ Θεάτρου-στούντιο, ἡ περιγραφή τοῦ δρόμου πού περάσαμε στήν ἀναζήτηση νέων σκηνηκῶν μορφῶν σημαίνει ταυτόχρονα καί κριτική ἐκείνων των μορφῶν πού μοῦ φαίνονταν ὄχι μόνο ἀπαρχαιωμένες ἀλλά καί βλαβερές.

Βασικοί ἐχθροί μου ἔγιναν οἱ ἀρχές τῆς σχολῆς τοῦ Μάινιγκεν, καί μιά πού τό Θέατρο Τέχνης σ' ἕνα μέρος τῆς δραστηριότητάς του ἀκολουθοῦσε τή μέθοδο αὐτῆς τῆς σχολῆς, στόν ἀγῶνα μου γιά νέες σκηνηκές μορφές ἀναγκάστηκα νά κηρύξω ἐχθρό μου καί τό Θέατρο Τέχνης.

Γιά νά φτάσω στήν ἔκθεση των ἀρχῶν τοῦ Θεάτρου σύμβασης δέν μπορῶ νά μὴν περιγράψω πῶς, στήν ἀναζήτηση νέων δρόμων, ἀποκαλύπτονταν βαθμιαία μπροστά στά μάτια μου οἱ ἀνεπάρκειες τῆς μεθόδου τῆς σχολῆς τοῦ Μάινιγκεν καί τί ἦταν ἐκεῖνο ἀπό τά πειράματα τοῦ κυριότερου ἡγέτη τοῦ Θεάτρου Τέχνης πού ἐγώ θεωροῦσα ἀναγκαῖο νά ξεπεραστεῖ.

Τρέφοντας ὑψηλή ἐκτίμηση γιά τίς τεράστιες ὑπηρεσίες πού ἔχει προσφέρει τό Θέατρο Τέχνης στήν ἱστορία ὄχι μόνο τοῦ ρωσικοῦ ἀλλὰ καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ σύγχρονου θεάτρου, θά ἤμουνά ὡστόσο ἀνελλιχρινῆς ἀπέναντι στόν ἑαυτό μου καί ἀπέναντι σέ ὅσους παραδίνω αὐτή τήν ἐργασία, ἂν δέν ἔθιγα ἐκεῖνα τά λάθη πού μέ βοήθησαν νά φτάσω σέ μιά νέα μέθοδο σκηνοθεσίας.

Μιά σειρά σκέψεις μου γιά τό Θέατρο Τέχνης τίς δίνω μέ τή μορφή πού γεννήθηκαν τότε, ὅταν δούλευα στή Συντροφιά νέου δράματος καί στό Θέατρο-στούντιο.

II. ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (1906)

Τό Θέατρο Τέχνης τῆς Μόσχας ἔχει δύο πρόσωπα: τό ἕνα εἶναι τό Νατουραλιστικό θέατρο («Οἱ σατράπες» τοῦ Πίσεμσκι, «Χένσελ» τοῦ Χάουπτιμαν, «Τεῖχη» τοῦ Ναιντιόνοφ, «Τά παιδιά τοῦ Ἡλίου» τοῦ Γκόρκι κλπ.) καί τό ἄλλο τό Θέατρο ἀτμόσφαιρας (ἔργα τοῦ Ἄ. Π. Τσέχοφ). Ὁ νατουραλισμός τοῦ Θεάτρου Τέχνης εἶναι δανεισμένος ἀπό τή σχολή Μάινιγκεν. Βασική του εἶναι ἡ *ἀκριβεία ἀναπαράστασης τοῦ φυσικοῦ*.

Στή σκηνή ἐπρεπε, κατά τό δυνατό, νά εἶναι ὅλα ἀληθινά: ταβάνια, ἀνάγλυφες κορνίζες, τζάκια, ταπετσαρίες, θυρίδες τῆς σύμπας, φεγγίτες κλπ.

Στή σκηνή ἔτρεχε καταρράκτης καί βροχή ἀπό ἀληθινό νερό. Θυμάμαι ἕνα παρεκκλήσι φτιαγμένο ἀπό ἀληθινή ξυλεία, ἕνα σπίτι μέ πρόσοψη ἀπό λεπτό ξύλινο κόντρα-πλακέ, διπλά παράθυρα, βαμπάκι ἀνάμεσα τους καί τό τζάμι μέ τά ἴχνη τῆς παγωνιάς. Ξεκάθαρες καί λεπτομερειακά δουλεμένες ἦταν ὅλες οἱ γωνιές στή σκηνή. Τζάκια, τραπέζια, ἐταξέρες ἦταν κατάφορτα ἀπό μικροπράγματα πού μόνο μέ τά κιάλια μπορούσε νά τά δεῖ κανεῖς καί πού μόνο ἕνας θεατής μέ ἐπίμονη περιέργεια προλάβαινε νά τά περιεργαστεῖ στή διάρκεια περισσότερων ἀπό μιᾶς πράξεων. Βροντή πού τρομάζει τό κοινό, στρογγυλό φεγγάρι πού πάνω σ' ἕνα σύρμα κινεῖται στόν οὐρανό. Ἀπό τό παράθυρο φαίνεται πῶς πλέει μέσα στό φιδόντ ἕνα ἀληθινό πλοῖο. Στή σκηνή κατασκευάζονται ὄχι μόνο πολλά δωμάτια ἀλλά καί πολλά πατώματα μέ πραγματικές σκάλες καί πόρτες ἀπό βελανιδιά. Ἡ σκηνή διασπᾶται καί περιστρέφεται. Τό φῶς τῆς ράμπας. Πολλές σοφίτες. Τό φόντο πού παριστάνει τόν οὐρανό εἶναι κρεμασμένο σέ ἡμικύκλιο. Στά ἔργα ὅπου πρέπει νά παρουσιαστεῖ μιά χω-

ριάτικη αὐτὴ τὸ πάτωμα σκεπάζεται με λάσπη ἀπὸ παπιέ-μασέ. Μὲ λίγα λόγια, προσπαθοῦν νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει στὰ πανοράματα τοῦ ὁ Γιάν Στύκα: τὸ ζωγραφισμένο νὰ σμίγει με τὸ ἀληθινὸ. Ὅπως καὶ ὁ Γιάν Στύκα, στὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο ὁ σκηνογράφος δημιουργεῖ σὲ στενὴ συνεργασία με τὸ μαραγκό, τὸ φροντιστὴ καὶ τὸν ξυλοποιικιτὴ.

Στὸ ἀνέβασμα ἱστορικῶν ἔργων στὴ σκηνή, τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο ἀκολουθεῖ τὸν κανόνα νὰ μετατρέπει τὴ σκηνὴ σὲ ἔκθεση ἀληθινῶν μουσειακῶν ἀντικειμένων εἴτε τῆς ἐποχῆς ἢ τουλάχιστον ἀντιγραμμένων ἀπὸ σκίτσα τῆς ἐποχῆς εἴτε ἀπὸ φωτογραφίες ποὺ ἔχουν γίνει στὰ μουσεῖα. Καὶ μάλιστα ὁ σκηνοθέτης καὶ ὁ σκηνογράφος προσπαθοῦν νὰ προσδιορίσουν με ὅσο τὸ δυνατό μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὸ χρόνο, τὸ μῆνα καὶ τὴ μέρα ποὺ ἐξελίσσεται ἡ δράση τοῦ ἔργου. Δὲν τοὺς φτάνει, λογουχάρη, νὰ ἀγκαλιάζει ἡ δράση τὸν «αἰῶνα τῆς πούδρας». Τὰ περτεχνα ἀλσύλια, τὰ παραμυθένια συντριβάνια, τὰ φιδωτὰ μεπερδεμένα δρομάκια, οἱ ἀλλεῖες ἀπὸ τριανταφυλλίες, κουρεμένα καστανιῆς καὶ μυρτιές, τὰ κρωλίνια, οἱ ἰδιότροπες κομμώσεις - ὅλα αὐτὰ δὲν προσελκύουν τοὺς σκηνοθέτες-νατουραλιστές. Ἐκεῖνο ποὺ τοὺς χρειάζεται εἶναι νὰ διαπιστώσουν με ἀκρίβεια τί εἶδος μανίκια φοροῦσαν ἐπὶ Λουδοβίκου 15ου καὶ σὲ τί διαφέρουν οἱ κομμώσεις τῶν κυριῶν τοῦ Λουδοβίκου 16ου ἀπὸ τίς κομμώσεις τῶν κυριῶν τοῦ Λουδοβίκου 15ου. Δὲν παίρνουν γιὰ ὑπόδειγμα τὴ μέθοδο τοῦ K. 'A. Σόμοφ ποὺ στυλιζάρεῖ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ βροῦν ἓνα περιοδικὸ μὸδας ἐκείνου τοῦ χρόνου, τοῦ μῆνα, τῆς μέρας ὅπου ὁ σκηνοθέτης ἔχει διαπιστώσει ὅτι ἐξελίσσεται ἡ δράση.

Ἔτσι δημιουργήθηκε στὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο ἡ μέθοδος τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ ἱστορικοῦ στυλ. Μὲ μιὰ τέτοια μέθοδο εἶναι πολὺ φυσικὸ ὅτι ἡ ρυθμικὴ ἀρχιτεκτονικὴ ἑνὸς ἔργου π.χ. σάν τὸν «Ἰούλιο Καίσαρα», με τὴν πλαστικὴ διαπάλη δύο ἑτερογενῶν δυνάμεων, πέρασε ἐντελῶς ἀπαρατήρητη καὶ συνεπῶς δὲν ἀποδόθηκε²². Καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες τοῦ θεάτρου δὲν κατανοοῦσε ὅτι ἡ σύνθεση τοῦ «καισαρισμοῦ» δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ με ἓνα καλεϊδοσκόπιο ἀπὸ «σκηνές τῆς ζωῆς» καὶ με τὴν ἀδρὴ ἀναπαράσταση τύπων ἀπὸ τὸ πλῆθος ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Τὸ μακιγιάζ τῶν ἠθοποιῶν εἶναι πάντα ἔντονα χαρακτηριστικὸ. Ὅλοι τοὺς ἔχουν ζωντανὰ πρόσωπα, σάν κι αὐτὰ ποὺ βλέπουμε στὴ ζωὴ. Ἀκριβῆς ἀντίγραφο. Προφανῶς τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο θεωρεῖ τὸ πρόσωπο σάν τὸν κύριον ἑκφραστή τῶν συλλήψεων τοῦ ἠθοποιῦ καὶ γι' αὐτὸ παραβλέπει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μέσα ἑκφρασης. Τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο δὲν ξέρει τίς ὁμορφιές τῆς πλαστικότητος,

δὲν ἀναγκάζει τοὺς ἠθοποιούς νὰ ἐξασκοῦν τὸ σῶμα τους καί, ὅταν ἰδρῦει μιὰ σχολὴ στὰ πλαίσια ἑνὸς θεάτρου, δὲν καταλαβαίνει ὅτι ἡ σωματικὴ ἀγωγή πρέπει νὰ εἶναι βασικὸ μάθημα, ἀν ὄνειρεύεται νὰ ἀνεβάσει «Ἀντιγόνη» καὶ «Ἰούλιο Καίσαρα» - ἔργα ποὺ ἡ μουσικὴ τους τὰ κάνει νὰ ἀνῆκουν σ' ἓνα ἄλλο θέατρο.

Στὴ μνήμη μας μένουν πάντα πολλὰ δεξιότεχνικὰ μακιγιάζ ἀλλὰ ποτέ στάσεις καὶ ρυθμικὲς κινήσεις. Στὸ ἀνέβασμα τῆς «Ἀντιγόνης» ὁ σκηνοθέτης ἑκφρασε με κάποιον ἀσυνείδητο τρόπο τὴν τάση νὰ διατάξει τὰ πρόσωπα πάνω στὴ σκηνὴ κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῶν τοιχογραφιῶν καὶ τῶν ἀγγειογραφιῶν, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ εἶχε δεῖ ὁ σκηνοθέτης στὶς ἀνασκαφές, δὲν μπόρεσε νὰ τὸ συνθέσει, νὰ τὸ στυλιζάρεῖ, ἀπλῶς τὸ φωτογράφησε. Στὴ σκηνὴ βλέπουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ ὁμάδες. Ὅλες τους ἀποτελοῦν ἀναπαραστάσεις, σάν κορυφές λόφων στὴ σειρὰ, κι ἀνάμεσά τους, σὰ φεράγγια, οἱ «ζωντανές» χειρονομίες καὶ κινήσεις τοῦ σώματος, ποὺ βρίσκονται σὲ ἔντονη δυσαρμονία με τὸν ἑσωτερικὸ ρυθμὸ τῶν ἀναπαραστάσεων.

Τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο δημιούργησε ἠθοποιούς ἑξαιρετικὰ εὐλύγιστους γιὰ τὴ μεταμόρφωσή τους στὴ σκηνή, μόνο ποὺ τὸ μέσο γιὰ νὰ τὸ πετυχαίνουν αὐτὸ δὲν εἶναι ἡ ἐπιδιώξη τῆς πλαστικότητος ἀλλὰ τὸ μακιγιάζ καὶ ἡ ἰκανότητά τους νὰ ὑποτάξουν τὴ γλώσσα τους σὲ διάφορους τρόπους προφορᾶς καὶ διαλέκτους καὶ τὴ φωνὴ τους στὴν ἠχητικὴ ἀπομίμηση. Στους ἠθοποιούς ἐπιβάλλουν τὸ καθήκον νὰ μὴν ντρέπονται ἀντὶ νὰ τοὺς ἀναπτύσουν τὴν αἰσθητικὴ ἀπαιτητικὴ ποὺ δὲ θὰ ἀνεχόταν τὴν ἀναπαράσταση φαινομένων ἄξεστων καὶ τερατόμορφων. Στὸν ἠθοποιὸ κάλλιεργεῖται ἡ ἰκανότητά τοῦ ἐρασιτέχνη φωτογράφου νὰ παρατηρεῖ τίς λεπτομέρειες τῆς καθημερινότητος.

Στὸν Χλεστακόφ, κατὰ τὴν ἑκφραση τοῦ Γκόγκολ, «τίποτα δὲν εἶναι ἔντονα ἑκφρασμένο», κι ὁμοῦς ἡ μορφή του εἶναι πολὺ σαφής. Στὶς ἐρμηνεῖες τῶν ρόλων τὰ ἔντονα χαρακτηριστικὰ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σαφήνεια τῶν ρόλων.

«Τὰ προσχέδια τῶν μεγάλων τεχνιτῶν ἐπιδρῶν συχνὰ πιὸ δυνατὰ ἀπὸ τοὺς ὀλοκληρωμένους πίνακες».

«Οἱ φιγούρες ἀπὸ κερί, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπομίμηση τοῦ φυσικοῦ φτάνει ἐδῶ στὸν ἀνώτατον βαθμὸν, δὲν προκαλοῦν παρόλα αὐτὰ αἰσθητικὴ ἐπίδραση. Δὲν μπορούμε νὰ τίς θεωροῦμε ἔργα τέχνης, γιὰ τὴν ἑξαιρετικὴν ἀπομίμησην τῆς φαντασίας τοῦ θεατῆ» (Σιοπέγ-χάουερ).

Τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο διδάσκει στὸν ἠθοποιὸ τὴν ὀπωσδὴποτε ὀλοκληρωμένη, ἔντονη, καθορισμένη ἑκφραση. Ποτέ δὲν ἐπι-

τρέπει τό παίξιμο μέ νύξεις, τό συνειδητά ύποτονικό παίξιμο. Νά γιατί είναι τόσο συγχές οι περιπτώσεις ύπερβολικού παιξίματος στό Νατουραλιστικό θέατρο. Τό παίξιμο μέ νύξεις είναι έντελώς άγνωστο γι' αυτό τό θέατρο. Κι όμως μερικοί από τούς ήθοποιούς, ακόμα και στην περίοδο τής μόδας του νατουραλισμού, έχουν δώσει στό σκηνή μεμονωμένες στιγμές τέτοιου τρόπου παιξίματος: ό χορός τής ταραντέλας τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στό «Νόρα» βασιζόταν στην έκφραστικότητα τών στάσεων και μόνο. Ή κίνηση τών ποδιών ήταν άπλώς νευρικά ρυθμική. Άν κοίταζε κανείς μόνο τά πόδια, ήταν μάλλον φυγή παρά χορός.

Ή ήθοποιός του Νατουραλιστικού θεάτρου, αφού εκπαιδευτεί από ένα χορογράφο, θά εκτελέσει εύσυνειδητα όλα τά βήματα του χορού, θά ολοκληρώσει τό παίξιμό της, θά βάλει όλο τό ταμπεραμέντο της άκριβώς στην έκτέλεση του χορού. Ποιά είναι όμως ή έντύπωση που αφήνει ένα τέτοιο παίξιμο στό θεατή;

Ό θεατής που έρχεται στό θέατρο έχει τήν Ικανότητα νά συμπληρώνει μέ τή φαντασία του ό,τι δέν έχει ειπωθεί ως τό τέλος. Πολλούς τούς τραβάει στό θέατρο άκριβώς αυτό τό Μυστήριο και ή επίθυμία τους νά τό λύσουν.

«Τά έργα τής ποίησης, τής γλυπτικής και τών άλλων τεχνών περιέχουν μέσα τους θησαυρούς βαθύτατης σοφίας, γιατί μέσα άπ' αυτά μιλάει όλη ή φύση τών πραγμάτων, και ό καλλιτέχνης δέν κάνει άλλο από τό νά άποσαφηνίζει και νά μεταφράζει τά άποφθέγματα τής σέ μία άπλή και κατανοητή γλώσσα. Είναι όμως αυτόνοητο ότι ό καθένας που διαβάζει ή περιεργάζεται κάποιο έργο τέχνης, πρέπει ό ίδιος, μέ τά δικά του μέσα, νά συμπράττει στην άποκάλυψη αυτής τής σοφίας. Συνεπώς ό καθένας μπορεί νά τήν καταλάβει μόνο στό μέτρο τών Ικανοτήτων του και τής άνάπτυξης του, όπως ό ναύτης μπορεί νά βυθίσει τό σκαντάγιο του μόνο σέ κείνο τό βάθος που άντιστοιχεί στό μήκος του» (Σοπερχάουερ).

Και ό θεατής που έρχεται στό θέατρο διψά άναμφισβήτητα, έστω και άσυνειδητα, γι' αυτήν τή λειτουργία τής φαντασίας, που κάποτε γίνεται μέσα του δημιουργική. Μήπως θά μπορούσαν χωρίς αυτό νά υπάρξουν πχ. οι εκθέσεις πινάκων;

Τό Νατουραλιστικό θέατρο, άρνείται προφανώς στό θεατή τήν Ικανότητα νά συμπληρώνει τήν εικόνα και νά όνειροπολεί, όπως όταν άκούει μουσική.

Κι όμως αυτή ή Ικανότητα ύπάρχει στό θεατή. Στο έργο του Γιάρτσεφ «Κοντά στό μοναστήρι» (άνεβάστηκε στό Θέατρο Τέχνης), στην πρώτη πράξη που παριστάνει τό έσωτερικό του ξενώνα του

μοναστηριού, άκούγεται ή εύλαβική καμπάνα του έσπερινού. Παράθυρα δέν ύπάρχουν στό σκηνή, αλλά από τόν ήχο τής καμπάνας του μοναστηριού ό θεατής ζωγραφίζει μέ τή φαντασία του μία αύλή μέ σωρούς από γαλαζωπό χιόνι, έλατα όπως στους πίνακες του Νέστεροφ, πατημένα στό χιόνι δρομάκια από κελί σέ κελί, χρυσούς τρούλους εκκλησιών... Ό ένας θεατής ζωγραφίζει μία τέτοια εικόνα, ό άλλος μία άλλη, ό τρίτος μία τρίτη. Τό μυστήριο κυριεύει τούς θεατές και τούς παρασύρει στόν κόσμο τής όνειροφαντασίας. Στην δεύτερη πράξη ό σκηνοθέτης έχει πιά ένα παράθυρο και δείχνει στό θεατή τήν αύλή του μοναστηριού. Άλλιώς είναι τά έλατα, άλλιώς οι σωροί από χιόνι, άλλιώς τό χρώμα τών τρούλων. Και ό θεατής όχι μόνο άπογοητεύεται αλλά και θυμάνει: χάθηκε τό Μυστήριο και χλεύαστηκαν οι όνειροπολήσεις του.

Και τό γεγονός ότι τό θέατρο αυτό έδειξε συνέπεια και έπιμονή στό διάωμο τής έξουσίας του Μυστηρίου από τή σκηνή του άποδείχεται από τό ότι στό πρώτο άνέβασμα του «Γλάρου», στην πρώτη πράξη, δέ φαινόταν που έφευγαν τά πρόσωπα από τή σκηνή. Περνώντας γρήγορα από μία γεφυρούλα, εξαφανίζονταν κάπου, μέσα στην μαύρη κηλίδα του άλλους (τότε ό σκηνογράφος δούλευε ακόμα χωρίς τή συνεργασία τών οικιστών). Όταν όμως ξανανεβάστηκε ό «Γλάρος» όλες οι γωνίες τής σκηνής είχαν άποκαλυφθεί: κατασκευάστηκε ένα κιόσκι μέ άληθινό τρούλο και άληθινές κολώνες, και ύπήρχε πάνω στην σκηνή ένα φαράγγι, και φαινόταν καθαρά ότι οι άνθρωποι, φεύγοντας, πάνε σ' αυτό τό φαράγγι. Στο πρώτο άνέβασμα του «Γλάρου», στην τρίτη πράξη, τό παράθυρο ήταν στό πλάι, και δέ φαινόταν τό τοπίο. Και όταν τά πρόσωπα του έργου έμπαιναν στό χώλ μέ τίς γαλότσες τους, τινάζοντας τά καπέλα τους, τά σάλια τους, τά μαντήλια τους, ζωγραφίζονταν τό φθινόπωρο, ή φιλή βροχούλα, οι νερόλακοι στην αύλή και οι σανίδες που κάνανε πλάτς-πλούτς πάνω σ' αυτούς. Όταν όμως ξανανεβάστηκε τό έργο, σέ μία τεχνικά τελειοποιημένη σκηνή, τά παράθυρα ανοίχτηκαν άπέναντι στό θεατή. Τό τοπίο φαίνεται. Ή φαντασία σας σωπαίνει κι ό,τι κι άν λένε για τό τοπίο τά πρόσωπα του έργου, δέν τό πιστεύετε, δέν μπορεί ποτέ νά είναι έτσι όπως τό λένε: είναι ζωγραφισμένο και τό βλέπετε. Και ή άναχώρηση μέ τά άλλα που άκούγονταν τά κουδουνάκια τους (στό φινάλε τής τρίτης πράξης) στό πρώτο άνέβασμα δινόταν σαν κάτι που γίνεται έξω από τή σκηνή και γι' αυτό ζωγραφίζονταν έντονα στην φαντασία του θεατή. Στο δεύτερο όμως άνέβασμα ό θεατής άπαιτεί νά φαίνονται αυτά τά άλογα μέ τά κουδουνάκια τους, μία και φαίνεται ή βεράντα όπου βγαίνουν οι άνθρωποι που άναχωρούν.

«Τό έργο τέχνης μπορεί νά επιδρά μόνο μέσα από τή φαντασία. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς νά τήν άφυπνίζει» (Σοπερχάουερ), άκριβώς νά τήν άφυπνίζει, καί ὄχι «νά τήν αφήνει σέ άδράνεια» προσπαθώντας νά τά δείξει ὅλα. Ἡ άφύπνιση τῆς φαντασίας είναι άπαραίτητη προϋπόθεση τῆς αισθητικῆς επίδρασης, καθώς καί βασικός νόμος τῶν καλῶν τεχνῶν. Ἐπό δῶ έπεται ὅτι τό έργο τέχνης πρέπει νά δίνει στά αισθήματά μας ὄχι τά πάντα ἀλλά τόσα άκριβώς ὅσα χρειάζονται γιά νά κατευθύνει τή φαντασία στό σωστό δρόμο, αφήνοντας σ' αὐτήν τόν τελευταίον λόγο» (Σοπερχάουερ).

ἌΜποροῦμε πολλά πράγματα νά τά λέμε άνολοκληρώτα, θά τά ολοκληρώσει ὁ ἴδιος ὁ θεατής, καί κάποτε αὐτό ἔχει σά συνέπεια νά δυναμώσει μέσα του άκόμα περισσότερο ἢ ψευδαίσθηση. Ἄλλά τό νά λέμε παραπανίσια πράγματα είναι σά νά γκρεμιζοῦμε ἕνα ἄγαλμα καί νά τό σκορπίζουμε στά κομμάτια πού τό άποτελοῦν ἢ σά νά βγάζουμε τή λάμπα από τό μαγικό φανάρι» (Α. Ν. Τολστόι: Γιά τό Σαίξπηρ καί τό δράμα).

Καί ὁ Βολταίρος λέει κάπου: «Τό μυστικό γιά νά εἶσαι πληκτικός είναι νά τά λές ὅλα».

Καί ὅταν ἡ φαντασία τοῦ θεατῆ δέ ναρκώνεται ἀλλά άπεναντίας κεντριζεται, τότε ἡ τέχνη είναι πιό έκλεπτυσμένη. Γιατί τό μεσαιωνικό δράμα μπορούσε νά λειτουργεῖ χωρίς κανένα σκηνικό διάκοσμο; Χάρη στή ζωντανή φαντασία τοῦ θεατῆ.

Τό Νατουραλιστικό θέατρο άρνεῖται στό θεατῆ ὄχι μόνο τήν ἱκανότητα νά όνειροπολεῖ ἀλλά καί τήν ἱκανότητα νά καταλαβαίνει ἔξυπνους διαλόγους στή σκηνή.

Ἐπό δῶ ξεκινᾷ αὐτή ἡ ἔξονυχιστική ἀνάλυση ὄλων τῶν ἱφενικών διαλόγων πού μετατρέπει τά έργα τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ σέ κάτι πληκτικό, άργόσυρτο, διδακτικό.

Ἄκριβώς ἐδῶ, στό ἀνέβασμα τῶν έργων τοῦ Ίφεν στή σκηνή, ἐκδηλώνεται μέ ἰδιαίτερη ἑνάργεια, ἡ μέθοδος τοῦ νατουραλιστῆ σκηνοθέτη στή δημιουργική του δουλειά.

Τό θεατρικό έργο διασπᾶται σέ μιά σειρά σκηνές. Καί τό καθένα ἀπ' αὐτά τά ξεχωριστά μέρη τοῦ έργου ἀναλύεται διεξοδικά. Αὐτή ἡ διεξοδική ἀνάλυση προωθείται σέ βάθος ἀπό τό σκηνοθέτη καί στίς παραμικρές σκηνές τοῦ δράματος. Ὑστερα, ἀπ' ὅλα αὐτά τά μέρη πού ἔχουν ἀναλυθεῖ διεξοδικά, συγκαλλεῖται τό σύνολο.

Βέβαια ἡ συγκόλληση τῶν ξεχωριστῶν μερῶν σ' ἕνα σύνολο είναι κάτι πού πραγματικά ἀφορᾷ τήν τέχνη τοῦ σκηνοθέτη, ὅταν ὁ μὲν ἐγώ ἀναφέρομαι σ' αὐτήν τήν ἀναλυτική δουλειά τοῦ νατουραλιστῆ σκηνοθέτη, δέν πρόκειται ἐδῶ γιά τή συγκόλληση σ' ἕνα σύνολο

λο τῶν ξεχωριστῶν εἰδῶν δημιουργίας τοῦ συγγραφέα, τοῦ ἠθοποιοῦ, τοῦ μουσικοῦ, τοῦ σκηνογράφου καί τοῦ ἴδιου τοῦ σκηνοθέτη, δέν πρόκειται γι' αὐτήν τήν τέχνη.

Ἐπί διασημῶν κριτικῶν τοῦ 18ου αἰῶνα Πόπ στό διδακτικό του ποίημα «Δοκίμιο γιά τήν κριτική» (1711), ἀπαριθμώντας τίς αἰτίες πού ἐμποδίζουν τόν κριτικό νά ἐκφέρει σωστές κρίσεις, ἀναφέρει ἀναμεσα τους καί τή συνήθεια νά στρέφουμε τήν προσοχή μας στίς λεπτομέρειες, ἐνώ τό πρῶτιστο καθήκον τοῦ κριτικοῦ θά πρέπει νά είναι ἡ προσπάθειά του νά τοποθετηθεῖ στή σκοπιά τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφέα γιά νά ἀγκαλιάσει μέ τή ματιά του τό σύνολο τοῦ έργου.

Τό ἴδιο μποροῦμε νά ποῦμε καί γιά τόν σκηνοθέτη.

Ἄλλά ὁ νατουραλιστής σκηνοθέτης, διεisdύοντας μέ τήν ἀνάλυση του στά ξεχωριστά μέρη τοῦ έργου, δέ βλέπει τήν εἰκόνα τοῦ συνόλου, καί παρασυρμένος ἀπό τή λεπτοδουλειά, ἀπό τό λεπτομερειακό δούλεμα κάποιων σκηνῶν πού άποτελοῦν εὐνοϊκό ὕλικό γιά τή δημιουργική φαντασία τοῦ χάρη στίς ἰδιαίτερες «καρτερίστικες» δυνατότητές τους, πέφτει στή διατάραξη τῆς ἰσορροπίας, τῆς ἀρμονίας τοῦ ὅλου.

Στή σκηνή ὁ χρόνος είναι πολυτίμος. Ἄν κάποια σκηνή, πού σύμφωνα μέ τή σύλληψη τοῦ συγγραφέα πρέπει νά είναι φευγαλέα, διαρκεῖ περισσότερο ἀπ' ὅσο χρειάζεται, αὐτό βαρύνει πάνω στήν ἐπόμενη σκηνή, πού ἔχει μεγάλη σπουδαιότητα γιά τή σύλληψη τοῦ συγγραφέα. Καί ὁ θεατής, πού εἶδε σέ περισσότερη διάρκειά αὐτό πού πρέπει γρήγορα νά ξεχάσει, είναι κουρασμένος γι' αὐτή τή σπουδαία σκηνή. Ὁ σκηνοθέτης τήν ἔχει βάλει ἔτσι μέσα σ' ἕνα κραυγαλέο πλαίσιο. Μιά τέτοια διατάραξη τῆς ἀρμονίας τοῦ ὅλου ἔχει μείνει στή μνήμη μας ἀπό τήν ἐρμηνεία πού ἔδωσε ὁ σκηνοθέτης τοῦ Θεάτρου Τέχνης στήν τρίτη πράξη τοῦ «Βυσσινόκηπου». Ὁ συγγραφέας τό βλέπει ἔτσι: τό λάιτ-μοτῆ τῆς σκηνῆς είναι ἡ προαίσθηση τῆς Ρανέφσκαγια γιά τήν ἐπερχόμενη μπόρα (πούλημα τοῦ βυσσινόκηπου). Ὅλοι γύρω ζοῦν μέσα σέ κάποια ἠλίθια ἀπάθεια: νά οἱ εὐχαριστήμενοι —χορεύουν κάτω ἀπό τό μονότονο γρατζουνισμα τῆς ἑβραϊκῆς ὀρχήστρας καί σάν ἐφιαλτικός άνεμοστρόβιλος στριφογυρίζουν στόν πληκτικό μοντέρνο χορό πού δέν ἔχει οὔτε κέφι, οὔτε ἔκταση, οὔτε χάρη, οὔτε καν... λαγνεία, καί δέν ἔξερουν ὅτι ἡ γῆ πού πάνω της χορεύουν φεύγει κάτω ἀπ' τά πόδια τους. Μόνο ἡ Ρανέφσκαγια προβλέπει τή Συμφορά καί τήν περιμένει, καί τρέχει πέρα-δῶθε, καί κάποια στιγμή σταματάει τόν κινούμενο τροχό, αὐτόν τόν ἐφιαλτικό χορό ἀπό μαριονέτες. Καί μέ στεναγμούς προτρέπει τούς ἀνθρώπους σέ ἐγκλήματα, φτάνει νά μήν είναι «καθαροῦτσικοι», γιατί μέσα ἀπό τό

έγκλημα μπορεί κανείς να φτάσει στην αγιότητα, ενώ μέσα από τη μετριότητα δε φτάνει ποτέ πουθενά. Δημιουργείται ή παρακάτω αρμονία αυτής της πράξης: οι στεναγμοί της Ρανέφσκαγια με την προαισθησή της για την επερχόμενη Συμφορά (τό στοιχείο της μοίρας στο νέο μυστικό δράμα του Τσέχοφ) από τη μιά μεριά και από την άλλη τό κουκλοθέατρο (δέν είναι τυχαίο ότι ο Τσέχοφ βάζει τη Σαρλόττα να χορεύει ανάμεσα στους «φιλισταίους» με τό αγαπημένο κοστουμί του κουκλοθέατρου —μαύρο φράκο και παντελόνι καρρό). Αν αυτό τό μεταφράσουμε στη γλώσσα της μουσικής, πρόκειται για ένα από τά μέρη μιās συμφωνίας. Περιέχει μέσα του: τή βασική λυπητερή μελωδία με έναλλασσόμενες αποχρώσεις σέ pianissimo και εξάρσεις σέ forte (τά αισθήματα της Ρανέφσκαγια) και τό φόντο — τήν παράφωνη συνοδεία — τό μονότονο γρατζούνισμα της έπαρχιακής αρχήστρας και τό χορό των ζωντανών πτωμάτων (των φιλισταίων). Αυτή είναι ή μουσική άρμονία της τρίτης πράξης. Έτσι, ή σκηνή με τίς ταχυδακτυλουργίες δέν αποτελεί παρά μόνο μιά από τίς στριγγιές αυτής της παρεμβαλλόμενης παράφωνης μελωδίας του ήλιθιου χορού. Άρα ή σκηνή αυτή πρέπει, σμίγοντας με τίς σκηνές των χορών, να παρεμβληθεί μόνο για μιά στιγμή και πάλι να χαθεί, πάλι να σμίξει με τόυς χορούς, πού ώστόσο μπορούν σά φόντο, σάν ύπόκωφη συνοδεία, νά ακούγονται συνεχώς αλλά μόνο σά φόντο*.

Ό σκηνοθέτης του Θεάτρου Τέχνης έδειξε πώς μπορεί κανείς να χαλάσει τήν άρμονία μιās πράξης. Τίς ταχυδακτυλουργίες τίς κάνει όλόκληρη σκηνή με κάθε είδους λεπτομέρειες και κολπάκια, σκηνή περίπλοκη και μεγάλης διάρκειας. Ό θεατής συγκεντρώνει σ' αυτή για πολλή ώρα τήν προσοχή του και χάνει τό λάιτ-μοτιβ της πράξης. Και όταν ή πράξη έχει τελειώσει, έχουν μείνει στή μνήμη οι μελωδίες του φόντου, ενώ τό λάιτ-μοτιβ βούλιαξε, χάθηκε.

Στό δράμα του Τσέχοφ «Βυσσινόκηπος», όπως και στά δράματα του Μαίτερλινκ, ύπάρχει ένας ήρωας άόρατος στή σκηνή, πού ώστόσο όμως γίνεται αισθητός κάθε φορά πού πέφτει ή αύλαια. Όταν έπεφτε ή αύλαια του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας στήν παράσταση

* Παρόμοιες παράφωνες νότες πού παρεμβάλλονται από τό φόντο στο λάιτ-μοτιβ της πράξης ύπάρχουν στή σκηνή πού ό σταθμάρχης απαγγέλλει στίχους, στή σκηνή πού ό Έπιχόντοφ σπάζει τή στέκα, στή σκηνή πού ό Τροφιμόφ πέφτει από τή σκάλα. Και δείστε πόσο κοντά και λεπτά είναι μπλεγμένες στόν Τσέχοφ αυτές οι δυό μελωδίες —τό λάιτ-μοτιβ και τό φόντο πού τό συνοδεύει:

«Α ν ι α (ταραγμένη). Γώρα δά κάποιος στήν κουζίνα έλεγε πώς ό βυσσινόκηπος πουλήθηκε από σήμερα κιόλας.

Λ ι ο υ μ π ό φ' Α ν τ ρ έ ε β ν α. Σέ ποιόν πουλήθηκε;

«Α ν ι α. Δέν είπε σέ ποιόν, έφυγε. (Χορεύει με τόν Τροφιμόφ)».

του «Βυσσινόκηπου» ή παρουσία ενός τέτοιου ήρωα δέν ήταν αισθητή. Στή μνήμη είχαν μείνει μόνο κάποιοι τύποι. Για τόν Τσέχοφ οι άνθρωποι του «Βυσσινόκηπου» είναι μέσο και όχι ούσία. Άλλά στό Θεάτρο Τέχνης οι άνθρωποι έγιναν ούσία και ή λυρική-μυστική πλευρά του έργου δέν αποκαλύφθηκε.

Έτσι στά έργα του Τσέχοφ τό μερικό περισπᾶ τό σκηνοθέτη από τήν εικόνα του όλου, έπειδή οι έμπρεσιονιστικά πεταμένες στόν πίνακα εικόνες του Τσέχοφ αποτελούν βολικό υλικό για νά ζωγραφιστούν συμπληρωματικά ώσπου να γίνουν συγκεκριμένες μορφές (τύποι). Όσο για τόν Ίψεν, αυτός, κατά τή γνώμη του νατουραλιστή σκηνοθέτη, πρέπει να εξηγείται στο κοινό, γιατί δέν είναι αρκετά καταννητός σ' αυτό.

Πρώτα απ' όλα τό ανέβασμα των ίψενικών έργων δημιουργεί τήν έξης συνήθεια: οι «πληκτικοί» διάλογοι ζωντανεύουν με κάτι άλλο — φαγητό, καθάρισμα του δωματίου, έτοιμασία βαλιτσών, φτιάξιμο σάντουιτς κλπ. Στήν «Έντα Γκάμπλερ», στή σκηνή του Τέσμαν με τή θεία Ίουλια, έπαιρναν τό πρωινό τους. Θυμάμαι πολύ καλά πόσο επιδέξια έτρωγε ό έρμηνευτής του ρόλου του Τέσμαν αλλά άθελά μου άφησα να μου διαφύγει τό εισαγωγικό μέρος του έργου.

Στά έργα του Ίψεν, εκτός από τό συγκεκριμένο σκιστάρισμα των «τύπων» της νορβηγικής καθημερινής ζωής, ό σκηνοθέτης επιδιέδεται στήν υπογράμμιση των κάθε λογής περιπέλοκων, κατά τή γνώμη του, διαλόγων. Και όπως θυμάμαι, ή ούσία του δράματος του Ίψεν «Τά στηρίγματα της κοινωνίας», ύστερα από μιά τέτοια διεξοδική αναλυτική δουλειά, βούλιαξε όλότελα μέσα στήν περίτεχνη άνάλυση των περαστικών σκηνών. Και ό θεατής, πού ήξερε καλά τό έργο από τό διάβασμά του, βλέπει στήν παράσταση ένα καινούριο έργο πού δέν τό καταλαβαίνει, γιατί είχε διαβάσει κάτι άλλο. Ό σκηνοθέτης έβγαλε στο πρώτο πλάνο πολλές δευτερεύουσες εισαγωγικές σκηνές και αποκάλυψε τήν ούσία τους. Όσοτόσο τό άθροισμα των ούσιων των εισαγωγικών σκηνών δέν αποτελεί τήν ούσία του έργου. Μιά βασική στιγμή της πράξης, όταν προβάλλεται ανάγλυφα, κρίνει τήν τύχη της, με τήν έννοια της κατανόησής της από τό κοινό, κι άς πέρασαν μπροστά του οι υπόλοιπες σά μέσα σέ όμίχλη.

Η τάση να τά δείξουμε όπωσδήποτε όλα, ό φόβος του Μυστήριου, της έλλειπτικής έκφρασης, μετατρέπει τό θεάτρο σέ εικόνογραφηση των λεγομένων του συγγραφέα.

«Ακούω να ούρλιάζει πάλι τό ακυλί», —λέει κάποιο πρόσωπο. Και άμέσως αποδίδεται τό ούρλιαχτό του ακυλιού. Τήν αναχώρηση κάποιου ό θεατής τή μαθαίνει όχι μόνο από τά άπομακρυνόμενα κου-

δουνάκια αλλά και από τόν κρότο τών πετάλων πάνω στην ξύλινη γέφυρα του ποταμού. Ακούγεται ή βροχή που χτυπάει πάνω στη λαμαρίνα της σκεπής. Πουλιά, βατράχια, τριζόνια.

Σχετικά μ' αυτό παραθέτω μία συζήτηση του 'Α. Π. Τσέχοφ με τούς ήθοποιούς (από τό 'Ημερολόγιό μου).

Στόν 'Α. Π. Τσέχοφ, που είχε έρθει για δεύτερη μόνο φορά στην πρόβα του «Γλάρου» (11 Σεπτεμβρίου 1898) στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, ένας από τούς ήθοποιούς λέει ότι στο «Γλάρο» θά ακούγονται πίσω από τή σκηνή βατράχια, τριζόνια, σκυλιά.

—Γιατί χρειάζεται αυτό; ρωτάει ο Τσέχοφ με κάποια δυσασρέσκεια στη φωνή του.

—Γιά να είναι αληθινό, —άπαντά ο ήθοποιός.

—'Αληθινό, — επαναλαμβάνει γελώντας ο 'Α. Π. και ύστερα από μία μικρή παύση λέει:

—'Η σκηνή είναι τέχνη. Υπάρχει ένας πίνακας του Κραμσκόι όπου τά πρόσωπα είναι θαυμάσια ζωγραφισμένα. Τι θά λέγατε αν σ' ένα απ' αυτά τά πρόσωπα κόβουμε τή ζωγραφισμένη μύτη και βάζουμε μία ζωντανή; 'Η μύτη θά είναι «αληθινή» αλλά ο πίνακας θά έχει χαλάσει.

Κάποιος από τούς ήθοποιούς περιγράφει με περηφάνεια πώς στο τέλος της τρίτης πράξης του «Γλάρου» ο σκηνοθέτης θέλει να βγάλει στη σκηνή όλο τό υπηρετικό προσωπικό, κάποια γυναίκα με ένα μωρό που κλαίει.

'Ο 'Αντόν Παύλοβιτς λέει:

—Δέν πρέπει. Είναι σά να παίζετε στο πιάνο *pianissimo* κι εκείνη τή στιγμή να πέσει τό καπάκι του πιάνου.

—Στη ζωή συμβαίνει συχνά να εισβάλλει στο *pianissimo*, έντελώς άπρόοπτα για μάς, ένα *forte*, —προσπαθεί να αντίτεινει κάποιος από τήν ομάδα τών ήθοποιών.

—Ναί, αλλά ή σκηνή —λέει ο Τσέχοφ— άπαιτεί μία όρισμένη συμβατικότητα. Δέν έχετε τέταρτο τοίχο. Κι έπειτα ή σκηνή είναι τέχνη, ή σκηνή καθρεφτίζει τήν πεμπτοσύα της ζωής, δέν πρέπει να βγάξουμε στη σκηνή τίποτα τό παραπανίσιο.

Δέ χρειάζεται άσφαλώς να εξηγήσω τί καταδικαστική άπόφαση για τό Νατουραλιστικό θέατρο έκφράζει ο ίδιος ο 'Α. Π. Τσέχοφ σ' αυτόν τό διάλογο. Τό Νατουραλιστικό θέατρο αναζητούσε ακούραστα τόν τέταρτο τοίχο, κι αυτό τό όδήγησε σε μία όλόκληρη σειρά παραλογισμών.

Τό θέατρο έγινε αίχμάλωτος της φάμπρικας. 'Ηθελε να είναι όλα στη σκηνή «όπως στη ζωή», και κατάντησε να είναι μαγαζί μουσειακών αντικειμένων.

Πιστεύοντας τά λεγόμενα του Στατισλάφσκι ότι μπορεί κάποτε ο θεατρικός ούρανός να φανεί αληθινός στο κοινό, όλες οι διευθύνσεις τών θεάτρων άρχισαν να κατέχονται από τή βασιανιστική έγνοια πώς ν' ανεβάσουν όσο γίνεται πιο ψηλά τή στέγη πάνω από τή σκηνή.

Και κανένας δέν παίρνει είδηση ότι αντί να μετατρέπουμε τή σκηνή (που κοστίζει τόσο άκριβά) θά έπρεπε να σπάσουμε εκείνη τή άρχή που άποτελεί τή βάση του Νατουραλιστικού θεάτρου. Αυτή και μόνο είναι που όδήγησε τό θέατρο σε μία σειρά παραλογισμών.

Ποτέ δέν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι είναι ο άέρας, και όχι τό χέρι του έργάτη, που κουνάει τή γιρλάντα στην πρώτη εικόνα του «'Ιούλιου Καίσαρα», άφου οι χιτώνες τών προσώπων του έργου δέν κουνιούνται.

Τά πρόσωπα της δεύτερης πράξης του «Βυσσινόκηπου» περιφέρονται σε «αληθινά» φαράγγια και γεφύρια, κοντά σ' ένα «αληθινό» παρεκκλήσι, ενώ από τόν ούρανό κρέμονται δυό μεγάλα κομμάτια πανιού βαμμένου με γαλάζιο χρώμα, με πιέτες από τούλι, που δέ μοιάζουν καθόλου ούτε με ούρανό, ούτε με σύννεφα. Οι λόφοι στο πεδίο της μάχης (στον «'Ιούλιο Καίσαρα») είναι κατασκευασμένοι έτσι που φαίνονται σά να μικραίνουν όσο πλησιάζουν προς τόν όρίζοντα, αλλά γιατί δέ μικραίνουν και τά πρόσωπα που άπομακρύνονται από μάς στην ίδια κατεύθυνση με τούς λόφους;

«Τό καθιερωμένο σχήμα της σκηνής ξεδιπλώνει μπροστά στο θεατή τοπία με μεγάλο βάθος, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δείξει στο φόντο αυτών τών τοπίων τίς ανθρώπινες φιγούρες σχετικά πιο μικρές. Και όμως μία τέτοια σκηνή έχει τήν άξίωση της πιστής αναπάρστασης του φυσικού! 'Ο ήθοποιός που άπομακρύνεται από τή ράμπα δέκα ή και είκοσι μέτρα φαίνεται τό ίδιο μεγάλος και με τίς ίδιες λεπτομέρειες όπως και όταν βρισκόταν στην ίδια τή ράμπα. Και όμως σύμφωνα με τούς νόμους της προοπτικής της σκηνογραφίας θά έπρεπε να άπομακρύνουμε τόν ήθοποιό όσο γίνεται περισσότερο, και αν χρειάζεται να τόν δείξουμε σε αληθινό συσχετισμό με τά δέντρα, σπίτια και βουνά που τόν περιβάλλουν, τότε πρέπει να τόν δείξουμε πολύ μικρότερο, κάποτε σά σιλουέτα και κάποτε μόνο σαν κηλίδα».*

* Georg Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, σ. 28.

Ένα αληθινό δέντρο πλάι σ' ένα ζωγραφισμένο φαίνεται άχαρο και άφύσικο, γιατί προκαλεί τή δυσαρμονία με τίς τρεις διαστάσεις του πλάι στη ζωγραφική πού έχει μόνο δύο διαστάσεις.

Θά μπορούσαμε νά αναφέρουμε άπειρα παραδείγματα τών παραλογισμών όπου έφτασε τό Νατουραλιστικό θέατρο, μέ τό νά βάλει σά βάση του τήν άρχή τής άκριβής αναπαράστασης του φυσικού.

Βασικός στόχος του Νατουραλιστικού θεάτρου έχει γίνει ή σύλληψη τής όρθολογικής πλευράς του αντικειμένου, ή φωτογράφιση, ή εικονογράφιση του κειμένου του θεατρικού έργου μέ τή σκηνογραφία, ή αντιγραφή του Ιστορικού στύλ.

Και άν ό νατουραλισμός όδήγησε τό ρωσικό θέατρο σέ μία πιό περίπλοκη τεχνική, τό θέατρο του Τσέχοφ (τό δεύτερο πρόσωπο του Θεάτρου Τέχνης, πού έδειξε τή δύναμη τής *ατμόσφαιρας* στη σκηνή) δημιούργησε κάτι πού χωρίς αυτό θά είχε πεθάνει από καιρό τό θέατρο τής σχολής του Μάινινγκεν. Και όμως τό Νατουραλιστικό θέατρο δέν κατόρθωσε, γιά τό συμφέρον τής παραπέρα ανάπτυξής του, νά άποκομίσει όφελος γιά τόν έαυτό του άπ' αυτόν τόν καινούριο τόνο πού του έφερε ή τσεχοφική μουσική. Τό θέατρο *ατμόσφαιρας* υπαγορεύτηκε από τό έργο του 'Α. Π. Τσέχοφ. Τό θέατρο 'Αλεξάντρινα, πού έπαιξε τό «Γλάρο» του, δέν μπόρεσε νά συλλάβει αυτήν τήν *ατμόσφαιρα* πού υπαγόρευε ό συγγραφέας του²³. Και τό μυστικό της δέ βρισκόταν καθόλου στά τριζόνια, ούτε στό γούγισμα τών σκυλιών, ούτε στίς αληθινές πόρτες. Όταν ό «Γλάρος» παιζόταν στό κτίριο του Θεάτρου Τέχνης στό «Ερμιτάζ», ή *μηχανή* δέν είχε ακόμα τελειοποιηθεί καλά και ή *τεχνική* δέν είχε ακόμα άπλώσει τά πλοκάμια της σέ όλες τίς γωνιές του θεάτρου.

Τό μυστικό τής τσεχοφικής *ατμόσφαιρας* κρυβόταν στό ρυθμό τής γλώσσας του. Και αυτόν άκριβώς τό ρυθμό μπόρεσαν νά τόν άκούσουν οί ήθοποιοί του Θεάτρου Τέχνης στίς πρόβες γιά τό πρώτο άνέβασμα του έργου του Τσέχοφ. Και μπόρεσαν νά τόν άκούσουν έπειδή ήταν έρωτευμένοι μέ τό συγγραφέα του «Γλάρου».

Αν τό θέατρο Τέχνης δέν είχε συλλάβει τό ρυθμό τών τσεχοφικών έργων, άν δέν είχε κατορθώσει νά αναδημιουργήσει αυτό τό ρυθμό στη σκηνή, δέ θά είχε άποκτήσει ποτέ αυτό τό δεύτερο πρόσωπο πού του δημιούργησε και τή φήμη του σά Θεάτρου *ατμόσφαιρας*. Αυτό τό ήταν δικό του πρόσωπο και όχι μία μάσκα πού δανείστηκε από τή σχολή του Μάινινγκεν.

Είμαι βαθιά πεπεισμένος πώς άν τό θέατρο Τέχνης κατόρθωσε νά φιλοξενήσει κάτω από τήν ίδια στέγη μέ τό Νατουραλιστικό θέατρο και τό θέατρο *ατμόσφαιρας*, σ' αυτό βοήθησε ό ίδιος ό 'Α. Π.

Τσέχοφ, και συγκεκριμένα τό γεγονός ότι ό ίδιος παραβρισκόταν στίς πρόβες τών έργων του και τόσο μέ τή γοητεία τής προσωπικότητάς του όσο και μέ τίς συχνές συζητήσεις του μέ τούς ήθοποιούς επιδρούσε πάνω στό γούστο τους, στη στάση τους άπέναντι στά καθήκοντα τής τέχνης.

Αυτό τό καινούριο πρόσωπο του θεάτρου δημιουργήθηκε από μία όρισμένη ομάδα ήθοποιών πού όνομάστηκαν στό θέατρο «τσεχοφικοί ήθοποιοί». Τό κλειδί γιά τήν έρμηνεία τών τσεχοφικών έργων βρισκόταν στά χέρια αυτής τής ομάδας πού έπαιζε σχεδόν πάντα σ' όλα τα έργα του Τσέχοφ. Και αυτή ή ομάδα πρέπει νά θεωρείται ό δημιουργός του τσεχοφικού ρυθμού στη σκηνή. Κάθε φορά πού θυμάμαι αυτήν τήν ένεργό συμμετοχή τών ήθοποιών του Θεάτρου Τέχνης στη δημιουργία τών μορφών και τής *ατμόσφαιρας* του «Γλάρου», αρχίζω νά καταλαβαίνω πώς γεννήθηκε μέσα μου ή βαθιά πίστη στόν ήθοποιό σάν κύριο παράγοντα τής σκηνής. Δέν ήταν ή κίνηση στη σκηνή, ούτε τά τριζόνια, ούτε ό κρότος από τά πέταλα τών άλόγων πάνω στη γεφυρούλα πού δημιουργούσαν τήν *ατμόσφαιρα* αλλά μόνο ή έξαιρετική μουσικότητα τών έρμηνευτών, πού έπιασαν τό ρυθμό τής τσεχοφικής ποίησης και μπόρεσαν νά τυλίξουν τά δημιουργήματά τους μέ τήν άχλύ του σεληνόφωτος.

Η άρμονία δέ διαταράχτηκε στά δύο πρώτα έργα πού άνεβίστηκαν («Γλάρος» και «Ο θεός Βάνια»), όσο ή δημιουργία τών ήθοποιών ήταν έντελώς έλεύθερη. Αργότερα όμως ό νατουραλιστής σκηνοθέτης, πρώτο, θεωρεί σάν τό πιό ούσιαστικό τή δημιουργία ενός «σύνολου» και, δεύτερο, χάνει τό κλειδί τής έρμηνείας τών έργων του Τσέχοφ.

Η δημιουργία του κάθε ήθοποιού γίνεται παθητική, μία και τό «σύνολο» γίνεται ούσία. Ο σκηνοθέτης, διατηρώντας γιά τόν έαυτό του τό ρόλο του μαέστρου, επιδρά έντονα στό ποιά θά είναι ή τύχη του καινούριου τόνου πού έχει βρεθεί και αντί νά τόν κάνει βαθύτερο, αντί νά διεισδύει στήν ούσία του λυρισμού, ό σκηνοθέτης του Νατουραλιστικού θεάτρου δημιουργεί τήν *ατμόσφαιρα* μέ τήν ανάπτυξη τών έξωτερικών μέσων όπως τό σκοτάδι, οί ήχοι, τά άξεσουάρ, οί χαρκακτήρες.

Ο σκηνοθέτης, έχοντας πιάσει τό ρυθμό του λόγου, χάνει γρήγορα τό κλειδί γιά νά διευθύνει τό «σύνολο» (τρίτη πράξη του «Βυσσινόκηπου»), γιατί δέν παρατήρησε πώς ό Τσέχοφ άπό τόν έλλειπυμένο ρεαλισμό πέρασε σ' ένα λυρισμό μέ μυστικό βάθος.

Τό θέατρο, άφου βρήκε ένα κλειδί γιά τήν έρμηνεία τών έργων του 'Α. Π. Τσέχοφ, τό είδε σάν ένα καλούπι πού άρχισε νά τό έφαρ-

μόζει και στους άλλους συγγραφείς. Έτσι άρχισε να έρμηνεύει «άλλα Τσέχοφ» τον Ίφεν και το Μάιτερλινκ.

Γιά τον Ίφεν σ' αυτό το θέατρο γράψαμε παραπάνω. Όσο για το Μάιτερλινκ, δέν τον πλησίασε μέσα από τή μουσική του Τσέχοφ αλλά πάλι μέ τήν ίδια εκείνη μέθοδο τής όρθολογικής ανάλυσης. Τά πρόσωπα στους «Γυφτούς» χωρίστηκαν σέ χαρακτήρες και ό Θάνατος στόν «Άπρόσκλητο» έμφανιζόταν σάν ένα σύννεφο από τούλι.

Όλα ήταν πολύ περίπλοκα, όπως γενικά στό Νατουραλιστικό θέατρο, και καθόλου στυλιζαρισμένα, όπως άπεναντίας είναι όλα στό θέατρο του Μάιτερλινκ.

Τό θέατρο Τέχνης είχε μιά δυνατότητα να βγει από τό άδιέξοδο: να φτάσει στό Νέο θέατρο μέσα από τό λυρικό μουσικό ταλέντο του Τσέχοφ. Άντι γι' αυτό όμως κατάφερε στήν παρατέρα δουλειά του να υποτάξει τή μουσική του Τσέχοφ στήν τεχνική και σέ διάφορα κομμάτια και τελικά έχασε τό κλειδί για τήν έρμηνεία του δικού του συγγραφέα - όπως ακριβώς και οι Γερμανοί έχασαν τό κλειδί για τήν έρμηνεία του Χάουπτμαν, που πλάι σέ έργα ήθογραφικά άρχισε να δημιουργεί και έργα («Σλούκ και Γιάου», «Και ή Πίπα χορεύει») που άπαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

III. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Κάπου διάβασα ότι ή σκηνή δημιουργεί τή λογοτεχνία. Αυτό δέν είναι άλήθεια. Άν ή σκηνή έχει κάποια επίδραση στή λογοτεχνία, αυτή είναι μόνο μιά: να φρενάει σέ κάποιο βαθμό τήν ανάπτυξη της, δημιουργώντας μιά πλειάδα συγγραφέων «στό στόλ τής κυρίαρχης τάσης» (ό Τσέχοφ και αυτοί που γράφουν «σέ στόλ Τσέχοφ»). Τό Νέο θέατρο ξεπηδά από τή λογοτεχνία. Στο σπάσιμο των θεατρικών μορφών τήν πρωτοβουλία τήν παίρνει πάντα ή λογοτεχνία. Ό Τσέχοφ έγραψε τό «Γλάρο» προτού έμφανιστεί τό θέατρο Τέχνης που τον ανέβασε. Ό Βάν Λέρμπεργκ και ό Μάιτερλινκ επίσης προηγήθηκαν από τά θεατρά τους. Ίφεν, «Αύγές» του Βεράρεν, «Η γή» του Μπριούσοφ, «Γάνταλος» του Βιατσεσλάβ Ίβάνοφ - που είναι τά θέατρα που θα μπορούσαν να τά ανεβάσουν αυτά; Η λογοτεχνία υπαγορεύει τό είδος του θεάτρου. Και τό υπαγορεύουν όχι μόνο οι θεατρικοί συγγραφείς, δημιουργώντας υποδείγματα μιας νέας φόρμας που άπαιτεί διαφορετική τεχνική, αλλά και ή κριτική που άπορρίπτει τις καλιές φόρμες.

Άν συγκεντρώσουμε όλες τις κριτικές για τά θεατρά μας, που

έχουν γραφτεί από τή μέρα των εγκαινίων του Θεάτρου Τέχνης τής Μόσχας ως τή σαιζόν του 1905, που έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για τή δημιουργία στυλιζαρισμένων θεάτρων, και αν διαβάσουμε μονομιάς όλη αυτή τή βιβλιογραφία, θα μείνει στέρα στή μνήμη μας ένα βασικό λάιτ-μοτιβ: ό διωγμός του νατουραλισμού.

Ό πιο άκούραστος πολέμιος του νατουραλισμού στή σκηνή ήταν ό θεατρικός κριτικός Κουγκελ (Homo Novus). Τά άρθρα του έδειχναν πάντα ότι πρόκειται για μεγάλο γνώστη τής σκηνικής τεχνικής, έδειχναν γνώση των ιστορικών αλλαγών των θεατρικών παραδόσεων, έξαιρετική αγάπη για τό θέατρο - και άπ' αυτήν τήν άποψη είχαν μεγάλη αξία και, αν κρίνουμε τό ρόλο τους στό ιστορικό επίπεδο, είναι ακριβώς οι κριτικές του Κουγκελ που βοήθησαν περισσότερο από καθετί άλλο τους μελλοντικούς πρωτεργάτες του Νέου Θεάτρου και τό νέο θεατή να συνειδητοποιήσουν όλες τις όλθβριες συνέπειες που έφερε ό συρμός τής ρωσικής σχολής Μάινιγκεν. Όσοσο στά άρθρα του Κουγκελ αν και έξαιρετικά πολύτιμα στό βαθμό που εκείνος προσπαθούσε μέ όλο του τό πάθος να πετάξει από τό θέατρο καθετί τό πρόσκαιρο και τό περιττό, όλα όσα είχε έπινοήσει για τό θέατρο ό Κρόνεκ (σκηνοθέτης τής σχολής του Μάινιγκεν), δέν μπορούσε κανείς να μαντέψει τί ακριβώς είδος θεάτρου όνειρεύεται ό Κουγκελ. Η, λόγουχάρη, τί θα ήθελε να αντιπαραθέσει στήν περίπλοκη τεχνική του Νατουραλιστικού θεάτρου. Πιστεύοντας ότι βάση του θεάτρου είναι ό ήθοποιός, ό Κουγκελ όνειρεύεται τήν αναγέννηση του «έσωτερικού αίσθηματος», αλλά πάντα άφηγε να δημιουργηθεί ή έντύπωση ότι καταλαβαίνει τό «έσωτερικό αίσθημα» σάν κάτι τό αυτοδύναμο. Και μέ τήν έννοια αυτή τό θεατρό του φαίνεται σάν κάτι χαώδες, κάτι που θυμίζει τον εφιάλη των έπαρχιακών θεάτρων, κάτι έξαιρετικά κακόγουστο.

Ό διωγμός του νατουραλισμού από τους θεατρικούς κριτικούς προετοιμάζει ένα εύνοιχο έδαφος για ζύμωση στους θεατρικούς κύκλους, αλλά οι πρωτεργάτες των στυλιζαρισμένων θεάτρων όφειλουν τις άναζητήσεις τους για νέους δρόμους από τή μιά μεριά στήν προπαγάνδα των ιδεών του Νέου Δράματος που έκαναν από τις στήλες μεμονωμένων περιοδικών τέχνης οι νέοι μας ποιητές* και από τήν άλλη στά θεατρικά έργα του Μωρίς Μάιτερλινκ. Στή διάρκεια μιας δεκαετίας ό Μωρίς Μάιτερλινκ δίνει μια σειρά έργων ** που δέν

* Παρακάτω θα μιλήσω μόνο για δυό ποιητές (τον Βαλ. Μπριούσοφ και τον Βιατο. Ίβάνοφ) που τά άρθρα τους για τήν τέχνη και τό θέατρο είναι, κατά τή γνώμη μου, τά πιο αξιόλογα προανακρούσματα τής επανάστασης που θα γινόταν. Αυτό δε σημαίνει ώστόσο ότι ξεχνά τή σημαντική επίδραση άλλων. Και πώς μπορούμε να ξε-

προκαλούν παρά αμηχανία, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται στη σκηνή. Ο ίδιος ο Μαίτερλινκ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι τα έργα του τά ανεβάζουν υπερβολικά περίπλοκα. Η εξαιρετική απλότητα των δραμάτων του, ή απλοϊκή γλώσσα, οι σύντομες και συχνά έναλλασσόμενες σκηνές πραγματικά απαιτούν κάποια άλλη τεχνική της σκηνοθεσίας. Ο Βάν Μπέβερ, περιγράφοντας την παράσταση της τραγωδίας «Πελλέας και Μελισσάνθη» που ανεβάστηκε κάτω από την άμεση καθοδήγηση του ίδιου του συγγραφέα, λέει: «Τά άξεσουάρ ήταν άπλουστευμένα στο έπακρο, ενώ τόν πύργο της Μελισσάνθης πχ. τόν παρίστανε ένα ξύλινο τελάρο τυλιγμένο μέ γκρίζο χαρτί». Ο Μαίτερλινκ θέλει νά ανεβάζονται τά δράματά του όσο γίνεται πιά άπλά για νά μήν έμποδίζεται ή φαντασία του θεατή νά συμπληρώνει όσα δέν έχουν ειπωθεί. Κάτι παραπάνω: ο Μαίτερλινκ φοβάται μήπως οι ήθοιοι, συνηθισμένοι νά παίξουν μέσα στο βαρύ διάκοσμο τών σκηνών μας, παίξουν τά πάντα υπερβολικά πρός τά έξω, πράγμα πού θά έμπόδιζε νά φανερωθεί τό πιά ένδόμυχο, λεπτό, έσωτερικό μέρος όλων τών τραγωδιών του. Όλα αυτά τόν οδηγούν στη σκέψη ότι οι τραγωδίες του απαιτούν μία εξαιρετική, σχεδόν κουκλίστικη άκινήσια (tragédie pour théâtre marionettes).

Για πολλά χρόνια οι τραγωδίες του Μαίτερλινκ δέν έχουν επιτυχία. Καί εκείνοι πού άγαπούσαν τό έργο του Βέλγου δραματογράφου, άρχίζουν νά όνειρεύονται ένα Νέο Θέατρο μέ διαφορετική τεχνική, όνειρεύονται τό λεγόμενο Θέατρο σύμβασης.

Για νά δημιουργήσουμε τό σχέδιο ενός τέτοιου θεάτρου σύμβασης, για νά κατακτήσουμε τή νέα τεχνική ενός τέτοιου θεάτρου, έπρεπε νά ξεκινήσουμε από τις νύξεις πού έχει κάνει ο ίδιος ο Μαίτερλινκ («Ο θησαυρός τών ταπεινών»). Κατά τή γνώμη του, ή τραγωδία εκφράζεται όχι μέ τή μέγιστη ανάπτυξη της δραματικής δράσης και μέ τις σπαραξικάρδιες κραυγές αλλά απεναντίας μέ τήν όσο τό δυνατό πιά ήρεμη, άκίνητη φόρμα και μέ τή χαμηλόφωνη έκφορά του λόγου.

Χρειάζεται τό Άκίνητο θέατρο. Καί αυτό δέν είναι κάτι τό καινούριο, κάτι πού δέν ύπήρξε ποτέ. Ένα τέτοιο θέατρο έχει ήδη ύπάρξει. Οι καλύτερες από τις αρχαίες τραγωδίες - «Ευμένιδες», «Αν-

χάσουμε, λογουχάρη, τόν Άντόν Κράνι²⁴, πού στά σημειώματά του για τό θέατρο («Ζητήματα ζωής», «Νέος δρόμος») έκοψε θαρραλέα από τις καλές θεατρικές παραδόσεις και έστρεψε ελεύθερα τό βλέμα του σε νέες προφητείες στον τομέα της δραματικής τέχνης, ή τόν Παιμπισέφακι, μέ τήν άριστοκρατική του αντίληψη για τήν τέχνη γενικά και για τή θεατρική τέχνη ειδικότερα. Δέν ξεχνιούνται οι ύπεροχες σελίδες από τό «Βιβλίο της μεγάλης όργης», στο κεφάλαιο «Παλιό και νέο ρεπερτόριο».

** Τό πρώτο του έργο, «Η πριγκίπισσα Μαλέν», γράφτηκε τό 1890.

τιγόνη», «Ηλέκτρα», «Οιδίπους επί Κολωνών», «Προμηθέας», «Χοηφόρες» είναι τραγωδίες άκίνητες. Σ' αυτές δέν ύπάρχει ούτε καν ψυχολογική δράση, για νά μήν πούμε για τήν ύλική, αυτήν πού λέγεται «ύπόθεση».

Νά ποιά είναι τά ύποδείγματα της δραματοουργίας του Άκίνητου θεάτρου. Καί σ' αυτά ή Μοίρα και ή θέση του Άνθρώπου μέσα στο σύμπαν αποτελούν τόν άξονα της τραγωδίας.

Όταν δέν ύπάρχει κίνηση στην ανάπτυξη της ύπόθεσης, όταν όλη ή τραγωδία βασίζεται στην άμοιβαία σχέση της Μοίρας και του Άνθρώπου, τότε χρειάζεται ένα Άκίνητο θέατρο και μέ τήν έννοια μιας άκίνητης τεχνικής, όπου ή κίνηση αντιμετωπίζεται σαν πλαστική μουσική, σαν έξωτερικό περίγραμμα του έσωτερικού βιώματος (κίνηση-εικονογράφηση). Καί γι' αυτό ή τεχνική αυτή του Άκίνητου θεάτρου προτιμά τή δέσμευση τών χειρονομιών και τήν οικονομία τών κινήσεων από τήν κοινότυπη χειρονομία. Η τεχνική αυτού του θεάτρου φοβάται τις περιττές κινήσεις, για νά μήν περισπάσει μέ αυτές τήν προσοχή του θεατή από τά σύνθετα έσωτερικά βιώματα πού μπορεί νά τά «άκούσει» κανείς μόνο μέσα από τό θρόισμα, τήν παύση, τή φωνή πού τρέμει, τά βουρκωμένα μάτια του ήθοιοιού.

Κι έπειτα σε κάθε δραματικό έργο ύπάρχουν δύο διάλογοι: ο ένας, ο «έξωτερικά άπαραίτητος», είναι τά λόγια πού συνοδεύουν και έξηγούν τή δράση, ο άλλος, ο «έσωτερικός», είναι ο διάλογος πού πρέπει νά άκούσει ο θεατής όχι από τά λόγια αλλά από τις παύσεις, όχι από τις κραυγές αλλά από τις σωπές, όχι από τούς μονόλογους αλλά από τή μουσική τών πλαστικών κινήσεων.

Ο Μαίτερλινκ πλάθει τόν «έξωτερικά άπαραίτητο» διάλογο έτσι πού στα πρόσωπα δίνεται ένας έλάχιστος αριθμός λέξεων, ενώ ή δράση βρίσκεται σε εξαιρετική ένταση.

Και για νά φανερώσει στο θεατή τόν «έσωτερικό» διάλογο τών δραμάτων του Μαίτερλινκ, για νά τόν βοηθήσει νά συλλάβει αυτόν τό διάλογο, ο καλλιτέχνης της σκηνής χρειάζεται νά άναζητήσει νέα εκφραστικά μέσα.

Νομίζω, δέ θά κάνω λάθος άν θά πώ ότι έδώ στή Ρωσία πρώτος ό Βαλέρη Μπριούσοφ* μίλησε γιά τό πόσο άχρηστη είναι εκείνη ή «άλήθεια» πού τά τελευταία χρόνια προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά αναπαραστήσουν στίς σκηνές τών θεάτρων μας. 'Ο ίδιος υπόδειξε επίσης άλλους δρόμους δραματικής έρμηνείας, καλώντας μας νά περάσουμε από τήν άχρηστη άλήθεια στή συνειδητή συμβατικότητα.**

Στό ίδιο άρθρο ό Βαλ. Μπριούσοφ προβάλλει σέ πρώτη γραμμή τόν ήθοποιό, σάν τό πιό σπουδαίο στοιχείο στή σκηνή. 'Αλλά και έδώ αντιμετωπίζει τό ζήτημα μέ διαφορετικό τρόπο από τόν Κούγκελ, πού πρόβαλε τό «έσωτερικό αίσθημα» σάν κάτι αυτόδύναμο και έβλεπε τήν ύποκριτική χωρίς αδιάρρηκτη σύνδεση μέ τή γενική σύλληψη του σκηνοθέτη, σέ υπερβολική απόσταση από τήν άπαραίτητη πειθαρχία.

Παρόλο πού τό ζήτημα πού έθιξε ό Μπριούσοφ σχετικά μέ τή συνειδητή συμβατικότητα βρίσκεται γενικά πιό κοντά στό βασικό αντικείμενο του άρθρου μου, μου είναι ώστόσο άπαραίτητο, γιά νά φτάσω στό ζήτημα του θεάτρου σύμβασης και τής νέας τεχνικής του, νά σταθώ στό ρόλο του ήθοποιού στό θέατρο, όπως τόν βλέπει ό Βαλ. Μπριούσοφ.

Σύμφωνα μέ τόν Μπριούσοφ, ό μύθος, ή ιδέα του έργου είναι ή φόρμα του. 'Υλικό του έργου τέχνης είναι οι εικόνες, τά χρώματα, οι ήχοι. Γιά τήν τέχνη αξία έχει μόνο εκείνο τό έργο όπου ό καλλιτέχνης έχει βάλει τήν ψυχή του. Περιεχόμενο του έργου τέχνης είναι ή ψυχή του καλλιτέχνη. 'Ο πεζός λόγος, οι στίχοι, τά χρώματα, ό πηλός, ό μύθος -όλα αυτά είναι γιά τόν καλλιτέχνη τό μέσο γιά νά εκφράσει τήν ψυχή του.

'Ο Μπριούσοφ δέ χωρίζει τούς καλλιτέχνες σέ καλλιτέχνες - δημιουργούς (ποιητές, γλύπτες, ζωγράφοι, μουσικοσυνθέτες) και σέ καλλιτέχνες-έρμηνευτές (όργανοπαίκτες, ήθοποιοί, τραγουδιστές, σκηνογράφοι). Βέβαια άλλοι άπ' αυτούς, κατά τή γνώμη του, αφήνουν πίσω τους μιά τέχνη μέ διάρκεια (permanent) και άλλοι πρέπει νά ξαναδημιουργούν τά έργα τής τέχνης τους κάθε φορά πού θέλουν νά τά κάνουν προσιτά στους άλλους. 'Αλλά και στή μιά και στήν άλλη περίπτωση ό καλλιτέχνης είναι δημιουργός.

* Μ π ρ ι ο υ σ ο φ, "Άχρηστη άλήθεια - περιοδικό «'Ο κόσμος τής τέχνης», τόμος VII, μέρος 3, σελ. 67.

** Οι ύπογραμμίσεις έδώ και παρακάτω είναι δικές μου.

«'Ο ήθοποιός στή σκηνή είναι τό ίδιο μέ τό γλύπτη πού βρίσκεται μπροστά σ' ένα όγκο από πηλό: πρέπει νά έναρκαώσει σέ χειροπιαστή μορφή ανάλογο περιεχόμενο μέ εκείνο του γλύπτη - τά σκιετήματα τής ψυχής του, τά αίσθήματά τής. Τό ύλικό γιά τόν πιονίστα είναι οι ήχοι του όργάνου πού παίζει, γιά τόν τραγουδιστή ή φωνή του, γιά τόν ήθοποιό τό ίδιο του τό σώμα, ό λόγος του, ή μιμική του, οι χειρονομίες του. Τό έργο πού έρμηνεύει ό ήθοποιός χρησιμεύει σά φόρμα γιά τή δική του δημιουργία».

«'Η έλευθερία δημιουργίας του ήθοποιού δέν έμποδίζεται από τό ότι αυτός παίρνει έτοιμη τή φόρμα του δημιουργήματός του από τό συγγραφέα του έργου... Οι ζωγράφοι δημιουργούν έλεύθερα, άπεικονίζοντας τίς μεγάλες στιγμές τής ευαγγελικής ιστορίας, παρόλο πού και δώ ή φόρμα είναι δοσμένη από τά έξω».

«Καθ'ήκον του θεάτρου είναι νά εξασφαλίσει όλα τά δεδομένα γιά νά μπορεί ή δημιουργία του ήθοποιού νά εκδηλωθεί όσο γίνεται πιό έλεύθερα και νά άφομοιωθεί όσο γίνεται πληρέστερα από τούς θεατές. Μοναδική άποστολή του θεάτρου είναι νά βοηθήσει τόν ήθοποιό ν' άνοίξει τήν ψυχή του στους θεατές».

'Αφήνοντας κατά μέρος τά λόγια «μοναδική άποστολή του θεάτρου» και διευρύνοντας τή σκέψη του Μπριούσοφ, θά πώ: πρέπει μέ όλα τά μέσα νά βοηθήσουμε τόν ήθοποιό ν' άνοίξει τήν ψυχή του, πού έχει ομίξει μέ τήν ψυχή του δραματούργου μέσα από τήν ψυχή του σκηνοθέτη». Και όπως δέν έμποδίζει τήν έλευθερία δημιουργίας του ήθοποιού τό ότι παίρνει έτοιμη τή φόρμα του δημιουργήματός του από τό συγγραφέα του έργου, έτσι δέν μπορεί νά έμποδίσει τήν έλευθερία τής δημιουργίας του και αυτό πού του δίνει ό σκηνοθέτης.

'Ολα τά μέσα του θεάτρου πρέπει νά βρίσκονται στή διάθεση του ήθοποιού. 'Ο ήθοποιός πρέπει νά κυριαρχεί ολοκληρωτικά πάνω στό κοινό, γιατί στήν τέχνη του θεάτρου ή ύποκριτική κατέχει μιά άπό τίς πρώτες θέσεις.

Κατά τή γνώμη του Μπριούσοφ, όλο τό ευρωπαϊκό θέατρο, εκτός από μηδαμινές εξαιρέσεις, βρίσκεται σέ στραβό δρόμο.

Δέν πρόκειται νά θίξω όλους εκείνους τούς παραλογισμούς των νατουραλιστικών θεάτρων, πού ύπογραμμίζει ό Βαλ. Μπριούσοφ, στήν προσπάθειά τους γιά μιά όσο τό δυνατό πιό πιστή αναπαρασταση τής ζωής, γιατί τούς έχω ήδη φωτίσει έδώ, στό πρώτο μέρος, μέ αρκετή πληρότητα, άν και από μιά άλλη όπτική γωνία.

'Ο Μπριούσοφ είναι υπέρ τής διατήρησης τής συμβατικότητας στή σκηνή - όχι τής κοινοτοπής συμβατικότητας, όπου οι ήθοποιοί, θέλοντας νά μιλήσουν στή σκηνή όπως στή ζωή και μ'ήν ξέροντας

πώς να τό κάνουν αυτό, υπογραμμίζουν τεχνητά τις λέξεις, κουνάνε ἄγαρμπα τά χέρια τους, ἀναστενάζουν μέ κάποιο ἰδιαίτερο τρόπο κλπ. ἢ ὅπου ὁ σκηνογράφος, θέλοντας νά δείξει στή σκηνή ἕνα δωμάτιο ὅπως στή ζωή, στήνει ἕνα περίπτερο μέ τρεῖς τοίχους. Ὁ Μπριούσοφ δέν εἶναι ὑπέρ τῆς διατήρησης αὐτῆς τῆς κοινότητας, παράλογης ἀντικαλλιτεχνικῆς συμβατικότητας ἀλλά ὑπέρ τῆς δημιουργίας στή σκηνή σκόπιμης συμβατικότητας, σάν καλλιτεχνικῆς μεθόδου, σάν ἰδιόμορφης χάρις στόν τρόπο ἀνεβάσματος. «Συμβατικό εἶναι τό ὅτι τά μαρμάρια καί μπρούντζινα ἀγάλματα εἶναι ὄχρωμα. Συμβατική εἶναι ἡ ξυλογραφία ὅπου τά φύλλα εἶναι μαύρα καί ὁ οὐρανός ἔχει ραβδώσεις, μέ ὥστόσο μπορεί κανείς νά νιώσει καθαρή αἰσθητικῆ ἀπόλαυση καί ἀπό τήν ξυλογραφία. Πάντου ὅπου ὑπάρχει τέχνη, ὑπάρχει καί συμβατικότητα. «Δέν ὑπάρχει βέβαια ἀνάγκη νά ἐξαφανίσουμε ὁλότελα τό διάκοσμο καί νά ἐπιστρέψουμε στήν ἐποχή πού οἱ ὀνομασίες τῶν σκηنيκῶν ἀναγράφονταν σέ πασσάλους, ἀλλά «πρέπει νά δημιουργηθοῦν τύποι σκηنيκῶν κατανοητοί σέ ὅλους, ὅπως εἶναι κατανοητά κάθε καθιερωμένη γλώσσα, ὅπως εἶναι κατανοητά τά λευκά ἀγάλματα, οἱ ἐπίπεδοι πίνακες, οἱ μαύρες γκραβούρες».

Σέ συνέχεια ὁ Βαλ. Μπριούσοφ ὑποδειχνεῖ τόν ἐνεργό ρόλο τοῦ θεατῆ στό θέατρο. «Τό θέατρο πρέπει νά πάψει νά μιμεῖται τήν πραγματικότητα. Τό σύννεφο πού εἶναι ζωγραφισμένο σ' ἕνα πίνακα εἶναι ἐπίπεδο, δέν κινεῖται, δέν ἀλλάζει σχῆμα καί τόνο, μέ ὥστόσο ἔχει κάτι πού μᾶς δίνει μιᾶ ἀνάλογη αἴσθηση μέ τό πραγματικό σύννεφο στόν οὐρανό. Ἡ σκηνή πρέπει νά δίνει ὅλα ὅσα βοηθοῦν τό θεατῆ νά ἀναπλάθει μέ τόν πιό εὐκόλο τρόπο στή φαντασία του τόν περιγυρο πού ἀπαιτεῖ ὁ μῦθος τοῦ ἔργου».

Γιά τόν Βιατσ. Ἰβάνοφ θά μιλήσω σέ σχέση μέ τό ρεπερτόριο τοῦ Θεάτρου σύμβασης.

IV. ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τήν πρωτοβουλία γιά τίς πρῶτες προσπάθειες δημιουργίας θεάτρου σύμβασης, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ Μ. Μαίτερλινκ καί τοῦ Β. Μπριούσοφ, τήν εἶχε τό Θεάτρο-στούντιο. Καί ἐπειδή μέ τό ἀνέβασμα τῆς τραγωδίας τοῦ Μαίτερλινκ «Ὁ θάνατος τοῦ Τενταζῆ» αὐτό τό πρῶτο Θεάτρο ἀναζητήσεων πλησίασε, κατά τήν ἀπόψή μου, πολύ κοντά στό ἰδανικό Θεάτρο σύμβασης, νομίζω πώς δέ θά ἦταν περιττό νά ἐκθέσω τήν πείρα πού ἀποχτήθηκε, ἀναλύοντας τήν πο-

ρεία τῆς δουλειᾶς τῶν σκηνοθετῶν, τῶν ἠθοποιῶν καί τῶν σκηνογράφων πάνω στό παραπάνω ἔργο.

Τό θέατρο πάντα ἀποκαλύπτει τήν δυσαρμονία τῶν δημιουργῶν πού ἐμφανίζονται συλλογικά μπροστά στό κοινό. Ὁ συγγραφέας, ὁ σκηνοθέτης, ὁ ἠθοποιός, ὁ σκηνογράφος, ὁ μουσικός, ὁ φροντιστής ποτέ δέ συγχωνεύονται κατά ἕνα ἰδανικό τρόπο στή συλλογική τους δημιουργία. Καί γι' αὐτό δέ μοῦ φαίνεται δυνατή ἡ βαγκνερική σύνθεση τῶν τεχνῶν. Καί ὁ ζωγράφος καί ὁ μουσικός πρέπει νά διαφοροποιούνται. Ὁ πρῶτος σ' ἕνα εἰδικό Σκηνογραφικό θέατρο ὅπου νά μπορεί νά παρουσιάσει ζωγραφισμένες ἐπιφάνειες πού ἀπαιτοῦν σκηνή καί ὄχι ἐκθεση πινάκων, νυχτερινό καί ὄχι ἡμερήσιο φωτισμό, πολλά ἐπίπεδα κλπ. Ὅσο γιά τό μουσικό, αὐτός πρέπει νά ἀγαπήσει μόνο τή συμφωνία, ἐκείνη πού ὑπόδειγμα τῆς ἀποτελεῖ ἡ 9η συμφωνία τοῦ Μπετόβεν, καί δέν ἔχει τίποτα νά κάνει σ' ἕνα δραματικό θέατρο ὅπου ἡ μουσική παίζει μόνο ἕνα βοηθητικό ρόλο.

Οἱ σκέψεις αὐτές μοῦ ἤρθαν στό νοῦ ἀργότερα, ὅταν οἱ πρῶτες προσπάθειες («Ὁ θάνατος τοῦ Τενταζῆ») εἶχαν περάσει στό δεύτερο στάδιο («Πελλέας καί Μελισσάνθη»).

Ἄλλα καί τότε ἀκόμα πού μόλις εἶχαμε ἀρχίσει τή δουλειά γιά τό ἀνέβασμα τοῦ «Θανάτου τοῦ Τενταζῆ» μέ βασιάνιζε τό πρόβλημα τῆς δυσαρμονίας τῶν δημιουργῶν. Καί ἂν δέν ἦταν δυνατό νά συγχωνευτοῦμε οὔτε μέ τό σκηνογράφο, οὔτε μέ τό μουσικό (ὁ καθένας τους φυσικά τραβούσε τό σκοινί πρός τή δική του μεριά, προσπαθοῦσε ἐνστικτώδιστα νά διαφοροποιηθεῖ), ἤθελα τουλάχιστο νά συγχωνευτοῦν ὁ συγγραφέας, ὁ σκηνοθέτης καί ὁ ἠθοποιός.

Καί ἐδῶ διαπιστώθηκε ὅτι αὐτοί οἱ τρεῖς πού ἀποτελοῦν τή βάση τοῦ θεάτρου, μποροῦν νά συγχωνευτοῦν, ἀλλά μέ μιᾶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση: νά ἀρχίσουν τή δουλειά τους ἔτσι ὅπως αὐτό ἔγινε στό Θεάτρο-στούντιο, στίς πρόβες τοῦ «Θανάτου τοῦ Τενταζῆ».

Ἀφοῦ πέρασαν τό συνηθισμένο στάδιο τῶν «συζητήσεων» γιά τό ἔργο (προηγήθηκε βέβαια ἡ μελέτη ἀπό τό σκηνοθέτη τῶν ὅσων εἶχαν γραφεῖ σχετικά μέ τό ἔργο), ὁ σκηνοθέτης καί ὁ ἠθοποιός δοκιμάζουν νά ἀπαγγελοῦν στίχους τοῦ Μαίτερλινκ, ἀποσπάσματα ἀπό ἐκεῖνα τά δράματά του πού ἔχουν σκηνές παρεμφερεῖς σέ ἀτμόσφαιρα μέ τίς σκηνές τῆς τραγωδίας «Ὁ θάνατος τοῦ Τενταζῆ» (τήν τελευταία τήν ἀφήνουν γιά τήν ὥρα, γιά νά μή μετατρέψουν σέ σπουδή, σέ ἄσκηση, τό ἔργο πού θά πρέπει νά πλησιάσουν μόνο ὅταν θά ξέρουν πῶς νά τό κυριέψουν). Κάθε ἠθοποιός μέ τή σειρά του ἀπαγγέλλει στίχους καί ἀποσπάσματα. Αὐτή ἡ δουλειά εἶναι γι' αὐτούς ὅτι εἶναι ἡ σπουδή γιά τό ζωγράφο καί ἡ ἄσκηση γιά τό μουσικό. Στή

σπουδή τελειοποιείται ή τεχνική, και μόνο αφού αναπτύξει την τεχνική του ο ζωγράφος αρχίζει τον πίνακα. Απαγγέλλοντας στίχους και αποσπάσματα, ο ήθοποιός αναζητά νέα εκφραστικά μέσα. Το ακροατήριο (όλο και όχι μόνο ο σκηνοθέτης) κάνει τις παρατηρήσεις του και κατευθύνει στον καινούριο δρόμο αυτόν που δουλεύει τη σπουδή. Και όλη αυτή η δημιουργία αποβλέπει στο να βρεθούν εκείνα τα χρώματα που θα κάνουν το συγγραφέα «νά ακουστεί». Όταν ο συγγραφέας φανερώνεται μέσα απ' αυτήν τη συνεργασία, όταν στη δουλειά κάποιου «ακούγεται έστω και ένα από τα αποσπάσματα ή τους στίχους του, τότε το ακροατήριο αρχίζει να αναλύει τα εκφραστικά εκείνα μέσα που αποδίδουν τό στυλ, τον τόνο του συγγραφέα.

Πρίν αρχίσω να απαριθμώ τις νέες τεχνικές μεθόδους που αποχτήθηκαν με τη διαίσθηση και όσο ακόμα είναι πρόσφατη στή μνήμη ή εικόνα της συνεργασίας ήθοποιού και σκηνοθέτη στις σπουδές, θα αναφερθώ σε δυο μεθόδους σκηνοθετικής δημιουργίας που τοποθετούν με διαφορετικό τρόπο τις αμοιβαίες σχέσεις ήθοποιού και σκηνοθέτη: ή μία μέθοδος αφαιρεί τη δημιουργική ελευθερία όχι μόνο από τον ήθοποιό αλλά και από το θεατή, ενώ ή άλλη απελευθερώνει όχι μόνο τον ήθοποιό αλλά και το θεατή, κάνοντας τον τελευταίο να μίν είναι παθητικός παρατηρητής αλλά να δημιουργεί (στην αρχή αυτό εκδηλώνεται ενεργά μόνο στή σφαίρα της φαντασίας του θεατή).

Οι δυο μέθοδοι θα γίνουν φανερές, αν φανταστούμε τη διάταξη των τεσσάρων βάσεων του θεάτρου (συγγραφέας, σκηνοθέτης, ήθοποιός και θεατής), σε σχηματικό διάγραμμα, με τον παρακάτω τρόπο:

1) Ένα τρίγωνο όπου ή επάνω γωνία είναι ο σκηνοθέτης και οι δυο κάτω γωνίες ο συγγραφέας και ο ήθοποιός. Ο θεατής επικοινωνεί με τη δημιουργία των δυο τελευταίων μέσα από τη δημιουργία του σκηνοθέτη (στο διάγραμμα ή λέξη «θεατής» πρέπει να γραφτεί πάνω από την επάνω γωνία του τριγώνου). Αυτό είναι τό ένα θέατρο («θέατρο-τρίγωνο»).



2) Μία ευθεία (οριζόντια) όπου οι τέσσερις βάσεις του θεάτρου σημειώνονται με τέσσερα σημεία από τα άριστερά προς τα δεξιά: συγγραφέας, σκηνοθέτης, ήθοποιός, θεατής. Αυτό είναι άλλο θέατρο («θέατρο της ευθείας»). Ο ήθοποιός ανοίγει ελεύθερα την ψυχή του στο θεατή, έχοντας πάρει μέσα του τη δημιουργία του σκηνοθέτη, όπως κι εκείνος πήρε μέσα του τη δημιουργία του συγγραφέα.

Συγγραφέας Σκηνοθέτης Ήθοποιός Θεατής

1) Στο «θέατρο-τρίγωνο» ο σκηνοθέτης, αφού αναπτύξει όλο τό σχέδιό του σε όλες του τις λεπτομέρειες, αφού δειξει πώς βλέπει τά πρόσωπα και τοποθετήσει όλες τις παύσεις, κάνει πρόβες ώσπου να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια όλη ή σύλληψή του, σε όλες τις λεπτομέρειες, ώσπου να ακούσει και να δει τό έργο έτσι όπως τό άκουγε και τό έβλεπε όταν δούλευε μόνος του πάνω σ' αυτό.

Ένα τέτοιο «θέατρο-όρχήστρα» μοιάζει με συμφωνική όρχήστρα όπου μαέστρος είναι ο σκηνοθέτης.

Όστόσο τό ίδιο τό θέατρο, που δέν προβλέπει για τό σκηνοθέτη τό αναλόγιο του μαέστρου, δείχνει ήδη τη διαφορά ανάμεσα στις μεθόδους του μαέστρου και του σκηνοθέτη.

Ναι αλλά, θα μου πούν, υπάρχουν περιπτώσεις που ή συμφωνική όρχήστρα παίζει χωρίς μαέστρο. Ας φανταστούμε ότι ο Νίκις έχει τη δική του μόνιμη συμφωνική όρχήστρα που μαζί της παίζει δεκάδες χρόνια, χωρίς σχεδόν να αλλάζει τη σύνθεσή της. Υπάρχει κάποιο μουσικό έργο που ή όρχήστρα τό παίζει πολλές φορές κάθε χρόνο στή διάρκεια μιας δεκαετίας.

Θά μπορούσε άραγε ο Νίκις μία φορά να μίν πάρει τη θέση του στο αναλόγιο του μαέστρου και ή όρχήστρα να παίζει αυτό τό μουσικό έργο χωρίς την παρουσία του αλλά με τη δική του έρμηνεία; Ναι, θα μπορούσε, και ο θεατής θα άκουγε αυτό τό μουσικό έργο στήν έρμηνεία του Νίκις. Άλλο ζήτημα αν τό έργο αυτό θα παιχτεί ακριβώς όπως θα παιζόταν σε περίπτωση που θα διεύθυνε ο Νίκις. Θά παιχτεί βέβαια χειρότερα αλλά ώστόσο θα άκούσουμε την έρμηνεία του Νίκις.

Σχετικά με αυτό θα πώ: συμφωνική όρχήστρα που παίζει χωρίς μαέστρο είναι βέβαια κάτι που μπορεί να γίνει, μά παρόλα αυτά δέν μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμό ανάμεσα σε μία τέτοια συμφωνική όρχήστρα χωρίς μαέστρο και στο θέατρο, όπου οι ήθοιοι βγαίνουν στή σκηνή πάντα χωρίς τό σκηνοθέτη.

Συμφωνική ὀρχήστρα χωρίς μαέστρο μπορεί νά παίξει, αλλά ὅσο ἰδανικά κι ἂν ἔχουν γίνει οἱ πρόβες δέ θά μπορέσει νά ἐνθουσιάσει τό κοινό, οὐσιαστικά δέ θά κάνει τίποτα παραπάνω ἀπό τό νά παρουσιάσει στούς ἀκροατές τήν ἐρμηνεύα τοῦ ἑνός ἢ τοῦ ἄλλου μαέστρου καί δέ θά μπορέσει νά ἀποτελέσει ἐνιαῖο σύνολο παρά μόνο στό βαθμό πού ἀναπαράγει τή σύλληψη κάποιου ἄλλου.

Ἡ δημιουργία τοῦ ἠθοποιῶ ὁμως εἶναι τέτοια πού ὁ στόχος της εἶναι πολύ πιά σημαντικός ἀπό τό νά παρουσιάσει στό θεατή τή σύλληψη τοῦ σκηνοθέτη. Ὁ ἠθοποιός τότε μόνο θά συγκινήσει τό θεατή, ὅταν χωνέψει μέσα του καί τό συγγραφέα καί τό σκηνοθέτη καί ὅταν ἐκφράσει ἀπό τή σκηνή τόν ἑαυτό του.

Ἐπειτα τό βασικό προτέρημα τοῦ καλλιτέχνη μιᾶς συμφωνικῆς ὀρχήστρας εἶναι νά κατέχει δεξιότητες τήν τεχνική του καί νά ἐκπληρώνει μέ ἀκριβεία τίς ὑποδείξεις τοῦ μαέστρου, ἐξουδετερώνοντας τή δική του προσωπικότητα.

Προσπαθώντας νά μοιάσει στή συμφωνική ὀρχήστρα, τό «θέατρο-τρίγωνο» πρέπει νά δέχεται ἠθοποιούς μέ δεξιότητες τεχνική ἀλλά ὅπωςδήποτε σέ μεγάλο βαθμό χωρίς προσωπικότητα, ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά ἐκπληρώνουν μέ ἀκριβεία τή σύλληψη πού τοῦς ὑπαγορεύει ὁ σκηνοθέτης.

2) Στό «θέατρο τῆς εὐθείας» ὁ σκηνοθέτης, ἔχοντας χωνέψει μέσα του τό συγγραφέα, φέρνει στόν ἠθοποιό τή δημιουργία του (συγγραφέας καί σκηνοθέτης ἔχουν ἐδῶ συγχωνευτεῖ). Ὁ ἠθοποιός, παίρνοντας ἀπό τό σκηνοθέτη τή δημιουργία τοῦ συγγραφέα, βγαίνει πρόσωπο μέ πρόσωπο μπροστά στό θεατή (καί ὁ συγγραφέας μέ τό σκηνοθέτη πίσω ἀπό τίς πλάτες τοῦ ἠθοποιῶ), τοῦ ἀνοίγει ἐλεύθερα τήν ψυχή του καί ἐπιτείνει ἔτσι τήν ἀλληλεπίδραση τῶν δύο κυριότερων βάσεων τοῦ θεάτρου - τοῦ θεατρίνου καί τοῦ θεατή.

Γιά νά μή μετατραπεί ἡ εὐθεία γραμμή σέ κυματιστή*, θά πρέπει ὁ σκηνοθέτης νά εἶναι ὁ μόνος πού δίνει τόν τόνο καί τό ὕφος στό ἔργο ἀλλά παρόλα αὐτά ἡ δημιουργία τοῦ ἠθοποιῶ στό «θέατρο τῆς εὐθείας» παραμένει ἐλεύθερη.

Ὁ σκηνοθέτης ἀποκαλύπτει τό σχέδιό του στή συζήτηση γιά τό ἔργο. Ὅλο τό δημιούργημα ὁ σκηνοθέτης τό διαποτίζει μέ τή δική του ἀντίληψη γιά τό ἔργο. Ἡλεκτρίζοντας τοῦς ἠθοποιούς μέ τή δική

* Ὁ Ἄ. Μπλόκ (περιοδικό «Διάσελο», 1906) φοβάται μήπως οἱ ἠθοποιοὶ ἑνός τέτοιου θεάτρου «κάψουν τό καρᾶνι τοῦ ἔργου», ἀλλά, κατά τή γνώμη μου, ἡ «παραφωνία» καί τό ναυάγιο μποροῦν νά ἐπέλθουν μόνο ὅταν ἡ εὐθεία γραμμὴ μετατραπεί σέ κυματιστή. Ὁ κίνδυνος μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ, ἂν ὁ σκηνοθέτης σωστά ἐρμήνευσε τό συγγραφέα, σωστά τόν μετάδωσε στόν ἠθοποιό, κι ἐκεῖνος σωστά κατάλαβε τό σκηνοθέτη.

του ἀγάπη γι' αὐτό, ὁ σκηνοθέτης τοῦς ἐμποτίζει μέ τήν ψυχή τοῦ συγγραφέα καί μέ τή δική του ἐρμηνεύα. Ἀλλά μετὰ τή συζήτηση ὅλοι οἱ καλλιτέχνες ἀφήνονται σέ μιὰ πλήρη αὐτοτέλεια. Ὑστερα ὁ σκηνοθέτης τοῦς ξαναμαζεύει ὅλους γιά νά δημιουργήσει τήν ἀρμονία τῶν ξεχωριστῶν μερῶν. Ἀλλά πῶς; Μόνο ἰσορροπώντας ὅλα τὰ μέρη πού δημιουργήθηκαν ἐλεύθερα ἀπό τοῦς ἄλλους καλλιτέχνες αὐτῆς τῆς συλλογικῆς δημιουργίας. Καί ἀφοῦ ἀποκαταστήσει ἐκείνη τήν ἀρμονία πού χωρίς αὐτή δέ νοεῖται παράσταση, δέν ἐπιδιώκει τήν ἀκριβή πραγματοποίηση τῆς σύλληψης του, πού εἶναι ἐνιαῖα μόνο γιά τήν ἀρμονία τῆς παράστασης, γιά νά μήν κατακερματιστεῖ ἡ συλλογική δημιουργία, ἀλλά περιμένει τή στιγμή πού θά μπορέσει νά κρυφτεῖ στό παρασκήνιο, ἀφήνοντας στούς ἠθοποιούς ἡ «νά κάψουν τό καρᾶνι», ἂν οἱ ἠθοποιοὶ βρίσκονται σέ διάσταση καί μέ τό σκηνοθέτη καί μέ τό συγγραφέα (ἂν δηλαδή δέν εἶναι τῆς «νέας σχολῆς»), ἢ νά ἀνοίξουν τήν ψυχή τους μέ σχεδόν αὐτοσχεδιαστικές συμπληρώσεις, ὅχι βέβαια τοῦ κειμένου ἀλλά αὐτῶν πού ἔχει ἀπλῶς ὑπαινιχτεῖ ὁ σκηνοθέτης, κάνοντας τό θεατή νά ἀποδεχθεῖ μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς δημιουργίας τοῦ ἠθοποιῶ καί τό συγγραφέα καί τό σκηνοθέτη. *Τό θέατρο εἶναι ὑποκριτική.*

Ἄν πάρουμε ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Μαίτερλινκ, τοῦς στίχους καί τὰ δράματά του, τόν πρόλογο τῆς τελευταίας του ἐκδοσης, τό βιβλιαράκι του «Le trésor des humbles» ὅπου μιλάει γιά τό ἀκίνητο θέατρο, καί ἂν διαποτιστοῦμε ἀπό τή γενική γκάμα, ἀπό τή γενική ἀτμόσφαιρα τῶν ἔργων του, τότε θά δοῦμε καθαρά ὅτι ὁ ἴδιος ὁ συγγρα-

* Τό «θέατρο-τρίγωνο» ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἠθοποιούς χωρίς προσωπικότητα ἀλλά μέ ἐξαιρετικὴ δεξιότητα, καί τοῦ εἶναι ἀδιάφορο σέ ποιὰ σχολῆ ἀνήκουν. Γιά τό «θέατρο τῆς εὐθείας» ἔχει μεγάλη σημασία ἡ προσωπικὴ λάμψη τοῦ ὑποκριτικοῦ ταλέντου, πού χωρίς αὐτή δέ νοεῖται ἡ ἐλεύθερη δημιουργία, καθὼς καί τό νά εἶναι ἀπαραίτητα νέας σχολῆς. Νέα σχολῆ δέν εἶναι ἐκείνη πού διδάσκει νέες μεθόδους, ἀλλά αὐτή πού γεννιέται μόνο μιὰ φορά γιά νά γεννήσει ἕνα νέο ἐλεύθερο θέατρο καί ὕστερα νά πεθάνει.

Τό «θέατρο τῆς εὐθείας» ξεφυτρώνει γιά μιὰ μόνο φορά ἀπό μιὰ σχολῆ, ἀπό μιὰ ἐνιαῖα σχολῆ, ὅπως ἕνα φυτὸ ξεφυτρώνει ἀπὸ ἕνα σπόρο. Καί ὅπως γιά τό ἐπόμενο νέο φυτὸ πρέπει πάλι νά βροῦμε νέο σπόρο, ἔτσι καί τό νέο θέατρο θά ξεφυτρώνει κάθε φορά ἀπὸ νέα σχολῆ.

Τό «θέατρο-τρίγωνο» ἀνέχεται σχολές ὀλόγουρα του καί σχολές στὰ πλαίσια τοῦ θεάτρου, ἀλλὰ τό καθήκον αὐτῶν τῶν σχολῶν εἶναι νά βγάλουν μιὰ ομάδα ὑποψήφιων ἀντικαταστατῶν γιά τίς θέσεις πού ἀδειάζουν, προετοιμάζοντας μιμητές τῶν μεγάλων ἠθοποιῶν τοῦ καθιερωμένου θεάτρου. Ἐχω πειστεῖ πῶς ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ σχολές φταῖνε γιὰ τὴν ἀπουσία φρέσκων καί ἀληθινῶν ταλέντων ἀπὸ τίς σκηνές μας.

Ἡ σχολῆ ἐκτὸς θεάτρου πρέπει νά βγάξει ἠθοποιούς πού δέν θά εἶναι κατάλληλοι γιά κανένα θέατρο ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό πού θά δημιουργήσουν οἱ ἴδιοι. Νέα σχολῆ εἶναι αὐτή πού δημιουργεῖ νέο θέατρο.

φέας δέ θέλει νά προκαλεί τή φρίκη στή σκηνή, δέ θέλει νά ταραξει τό θεατή και νά του άποσπά ύστερικές κραυγές, δέ θέλει νά κάνει τό κοινό νά τό βάζει έντρομο στό πόδια μπροστά σέ κάπ φρικιαστικό άλλα άπεναντίας: νά έμποτίσει τήν ψυχή του θεατή μέ τήν άνήσυχη άλλα σοφή ένατένιση του αναπόφευκτου, νά κάνει τό θεατή νά κλάψει, νά ύποφέρει, άλλα ταυτόχρονα και νά νιώσει τρυφερότητα, νά φτάσει στή γαλήνη και στό Έλεος. 'Ο βασικός στόχος πού βάζει ό συγγραφέας είναι «να άπαλύνει τά βασανά μας, σπέρνοντας άνάμεσα τους μία έλπίδα πού πότε σβύνει και πότε πάλι ξαναφουντώνει» ('Α ν ν ι μ π ά λ ε Π α σ τ ό ρ ε, Μωρίς Μαίτερλινκ - «Δελτίο Ξένης λογοτεχνίας», 1903, Σεπτέμβρης). 'Η ζωή ή ανθρώπινη θά συνεχιστεί μέ όλα της τά πάθη όταν ό θεατής θά φύγει από τό θέατρο, άλλα τά πάθη δέ θά του φανούν πιά μάταια, ή ζωή θά κυλήσει μέ τίς χαρές και τίς πίκρες της, μέ τίς ύποχρεώσεις της, μέ όλα αυτά θά άποχτήσουν κάποιο νόημα, γιατί άποχτήσαμε πιά τή δυνατότητα νά βγούμε άπ' τό σκοτάδι ή νά τό ύπομένουμε χωρίς πικρία. 'γη τέχνη του Μαίτερλινκ είναι ύγιής, ζωογόνα. Καλεί τους ανθρώπους σέ μία σοφή ένατένιση του μεγαλειου της Μοίρας, κι έτσι τό θέατρό του γίνεται ναός. Δέν έχει άδικο ό Παστόρε πού επαινεί τό μυστικισμό του σαν τελευταίο καταφύγιο των δραπετών της θρησκείας, πού δέ θέλουν νά ύποταγούν στήν πρόσκαιρη έξουσία της εκκλησίας άλλα και δέ σκοπεύουν νά άπαρηθούν τήν ελεύθερη πίστη τους σ' ένα ύπεργήινο κόσμο. Σ' ένα τέτοιο θέατρο μπορεί νά πραγματοποιηθεί ή λύση των θρησκευτικών προβλημάτων. Και όσο σκοτεινά κι αν είναι τά χρώματα του έργου, αυτό κρύβει μέσα του, μία και πρόκειται για μυστήριο, ένα ακούραστο κάλεσμα ζωής.

Νομίζουμε πως όλα τό λάθος εκείνων πού πριν από μας άνέβασαν στή σκηνή δράματα του Μαίτερλινκ είναι ότι προσπαθούσαν νά τρομάξουν τό θεατή αντί νά τον συμφιλιώνουν μέ τό αναπόφευκτο του μοιραίου. «Βάση των δραμάτων μου- λέει ό Μαίτερλινκ - είναι ή ιδέα του χριστιανικού Θεου μαζί μέ τήν ιδέα της αρχαίας Μοίρας». 'Ο συγγραφέας άκούει τά λόγια και τά δάκρυα των ανθρώπων σαν ύπόκωφο θόρυβο, γιατί αυτά πέφτουν σέ μία βαθιά άβυσσο. Βλέπει τους ανθρώπους από ύπερκόσμια ύψη, και του φαίνονται σαν άμυδρές τρεμουλιαστές σπιθες. Και δέ θέλει παρά νά διακρίνει και νά άφουγκραστεί στίς ψυχές τους μερικά λόγια ταπεινοφροσύνης, έλπίδας, συμπόνιας και φόβου και νά μας δείξει πόσο κραταιή είναι ή Μοίρα πού κυβερνά τίς τύχες μας.

'Η δική μας έρμηνεία του Μαίτερλινκ επιδιώκει νά προκαλέσει στήν ψυχή του θεατή εκείνη άκριβώς τήν κατευναστική έντύπωση

πού ήθελε και ό ίδιος ό συγγραφέας. Μία παράσταση Μαίτερλινκ είναι μυστήριο: είτε άρμονία φωνών πού μόλις άκούγονται, χορωδία βουβών δακρύων, πνιχτών λυγμών και τρεμουλιαστών έλπίδων (όπως στό «Θάνατο του Τενταζίλ»), είτε έκσταση πού καλεί σέ παλλαική θρησκευτική τελετουργία, σέ χορό μέ συνοδεία από σάλπιγγες και άρμόνιο, στό βακχανάλια της μεγάλης γιορτής του Θαύματος (όπως στή δεύτερη πράξη της «Αδελφής Βεατρίκης»). Τά δράματα του Μαίτερλινκ είναι «πάνω άπ' όλα φανέρωμα και κάθαρση των ψυχών». «Τά δράματά του είναι χορωδία ψυχών πού τραγουδοούν χαμηλόφωνα για τήν οδύνη, τήν αγάπη, τήν όμορφία και τό θάνατο». 'Απλότητα πού μας άνεβάζει από τή γη στον κόσμο των ονείρων. 'Αρμονία πού προαναγγέλλει τή γαλήνη. 'Η έκστατική χαρά.

Νά μέ ποιά αντίληψη της ψυχής του Θεάτρου του Μαίτερλινκ ήρθαμε στό χώρο των δοκιμών για νά δουλέψουμε τίς σπουδές.

'Όπως λέει ό Μούτερ για τον Περουτζίνο, έναν από τους πιο γοητευτικούς ζωγράφους του Quattrocento, θά θέλαμε και μεις νά πούμε για τό Μαίτερλινκ: «Στό γαλήνιο, λυρικό χαρακτήρα των θεμάτων του, στήν ήρεμη μεγαλοπρέπεια και τήν αρχαϊκή έπισιμότητα των πινάκων του» δέν μπορεί παρά «να άντιστοιχεί ένας τέτοιος τρόπος σύνθεσης, πού ή άρμονία του δέ διασαλεύεται από καμιά όρμητική κίνηση, από καμιά έντονη αντίθεση».

Μέ βάση αυτές τίς γενικές σκέψεις για τό έργο του Μαίτερλινκ οι ήθοποιοί και οι σκηνοθέτες, δουλεύοντας τίς σπουδές στό χώρο των δοκιμών, βρήκαν μέ τή διαίσθησή τους τά παρακάτω:

1. Στόν τομέα της έκφορας του λόγου.

1) Χρειάζεται οι λέξεις νά προφέρονται καθαρά και ψυχρά, χωρίς κανενός είδους τρέμολα και κλαψιάρικες θεατρινίστικες φωνές. 'Ολοκληρωτική άπουσία κάθε έντασης και ζοφερού τόνου.

2) 'Ο ήχος πρέπει νά έχει πάντα κάποιο στήριγμα και οι λέξεις νά πέφτουν σά σταγόνες σέ βαθύ πηγάδι: άκούγεται ό καθαρός χτύπος της σταγόνας χωρίς τρεμούλιασμα του ήχου μέσα στό χώρο. 'Οχι ασάφεια στόν ήχο, ούτε γοερές καταλήξεις των λέξεων, όπως κάνουν όσοι άπαγγέλλουν «παρακμιακούς» στίχους.

3) Τό μυστικιστικό ρίγος είναι πιο δυνατό από τό ταμπεραμέντο του παλιού θεάτρου. Τό τελευταίο είναι πάντα άχαλίνωτο, άξεστο στις έκδηλώσεις του (κουνήματα των χεριών, χτυπήματα στό στήθος και στους μηρούς). Τό έσωτερικό ρίγος του μυστικιστικού δέους καθρεφτίζεται στό μάτια, στό χείλια, στόν ήχο, στόν τρόπο έκφορας του λόγου, είναι ή επιφανειακή γαλήνη, σέ ήφαιστειακή συναισθηματική κατάσταση. Και όλα αυτά χωρίς ένταση, άνάλαφρα.

4) Η βίωση των ψυχικών συγκινήσεων και όλη η τραγικότητά τους συνδέονται αδιάρρηκτα με τη βίωση της μορφής, που είναι αναπόσπαστη από το περιεχόμενο, όπως είναι αναπόσπαστη και στο Μαίτερλινκ, που έδωσε αυτές τις μορφές και όχι άλλες σε πράγματα τόσο απλά και τόσο γνώριμα από καιρό*.

5) Σε καμιά περίπτωση ο λόγος δεν πρέπει να τρέχει. Αυτό είναι νοητό μόνο σε δράματα νευρασθενικού τόνου, σ' αυτά όπου βάζουν με πολύ ζήλο τα άποσιωπητικά. Η έπική ήρεμία δεν αποκλείει το τραγικό αίσθημα. Και τά τραγικά αίσθήματα είναι πάντα μεγαλοπρεπή.

6) Τραγικότητα με το χαμόγελο στο πρόσωπο.

Αυτήν την άπαιτηση που βγήκε από τη διαίσθηση την κατάλαβα και την αποδέχτηκα με όλη μου την ψυχή μόνο αργότερα, όταν έτυχε να διαβάσω τά λόγια του Σαβοναρόλα: «Μή νομίζετε πως η Μαρία, στο θάνατο του γιού της, φώναζε στους δρόμους, τραβούσε τά μαλλιά της και έκανε σαν τρελή. Ακολουθούσε το γιό της με ταπεινοφροσύνη και μεγάλη ύποταγή. Σίγουρα θά έχουν δάκρυα, όμως η όψη της δεν έδειχνε θλιμμένη αλλά ταυρόχρονα θλιμμένη και χαρούμενη. Και πλάι στο σταυρό έστεκε θλιμμένη και χαρούμενη, βυθισμένη στο μυστήριο του μεγάλου έλεους του Θεού».

Ο ήθοποιός της της παλιάς σχολής, για να προκαλέσει έντονη έντύπωση στο κοινό, φώναζε, έκλαιγε, βογγούσε, χτυπούσε τις γροθιές στο στήθος του. Ο ήθοποιός της νέας σχολής ως εκφράσει το ύψιστο σημείο της τραγικότητας έτσι όπως η τραγικότητα αυτή εκφράστηκε στη θλιμμένη και χαρούμενη Μαρία: έξωτερικά ήρεμα, σχεδόν ψυχρά, χωρίς κραυγές και κλάματα, χωρίς τρέμολα, αλλά πολύ βαθιά.

II. Στη σφαίρα της πλαστικότητας:

* «Η πρακτική έχει θέσει ένα ζήτημα που δεν αναλαβαίνα να τό λύσω μα θέλω ωστόσο να τό προβάλλω: πρέπει άραγε ο ήθοποιός να αποκαλύπτει πρώτα τό έσωτερικό περιεχόμενο του ρόλου, να αφήνει τό ταμπεραμέντο του ελεύθερο και ύστερα μόνο να ντύνει αυτό τό συναίσθημα με τή μιά ή τήν άλλη μορφή, ή αντίστροφα; Έμεις τότε είχαμε ακολουθήσει τήν παρακάτω μέθοδο: δεν αφήναμε τό ταμπεραμέντο ελεύθερο μέχρις ότου κατακτήσουμε τή φόρμα. Και αυτό μου φαίνεται σωστό. Θά μου πούν: όρίστε λοιπόν, έχουν δίκιο αυτοί που παραπονιούνται ότι η φόρμα δεσμεύει τό ταμπεραμέντο. Οι παλιοί νατουραλιστές ήθοποιοί, οι δάσκαλοι μας, έλεγαν: αν δε θέλεις να καταστρέψεις τό ρόλο σου, άρχισε να τόν διαβάξεις όχι φωναχτά αλλά μέσα σου, και μόνο όταν άντηχίσει μέσα στην καρδιά σου, τότε μπορείς να τόν πεις δυνατά. Τό να παιαίσεις έναν ήθογραφικό ρόλο μέσα από τό σιωπηλό διάβασμα του κειμένου και τό να παιαίσεις ένα μη ήθογραφικό ρόλο κατακτώντας πρώτα τό ρυθμό του λόγου και τό ρυθμό της κίνησης είναι έξισου σωστή μέθοδος.

1) Ο Ριχάρδος Βάγκνερ αποκαλύπτει τόν έσωτερικό διάλογο με τή βοήθεια της όρχήστρας. Η μουσική φράση που τραγουδάει ο τραγουδιστής δε φαίνεται αρκετά δυνατή για να εκφράσει τά έσωτερικά βιώματα των ήρώων. Ο Βάγκνερ καλεί σε βοήθεια τήν όρχήστρα, πιστεύοντας πως μόνο η όρχήστρα είναι ικανή να πει αυτά που δεν ειπώθηκαν, να αποκαλύψει στο θεατή τό Μυστήριο. Όπως στο μουσικό δράμα η φράση που τραγουδάει ο τραγουδιστής, έτσι και στο δράμα ο λόγος δεν είναι αρκετά ισχυρό εργαλείο για να αποκαλύψει τόν έσωτερικό διάλογο. Και δεν είναι άραγε αλήθεια πως αν ο λόγος ήταν τό μοναδικό εργαλείο που αποκαλύπτει τήν ουσία της τραγωδίας, τότε θά μπορούσαν να παίξουν στη σκηνή οι πάντες; Τό να προφέρεις κάποια λόγια, έστω και αν τά προφέρεις καλά, δε σημαίνει άκόμα ότι είπες κάτι. Χρειάστηκε λοιπόν να αναζητήσουμε νέα μέσα για να εκφράσουμε αυτό που δεν ειπώθηκε, να αποκαλύψουμε αυτό που είναι κρυμμένο.

Όπως ο Βάγκνερ αφήνει τήν όρχήστρα να μιλήσει για τίς ψυχικές καταστάσεις, έτσι και εγώ αφήνω να μιλήσουν γι' αυτές οι πλαστικές κινήσεις.

Βέβαια και στο παλιό θέατρο η πλαστικότητα ήταν άπαραίτητο εκφραστικό μέσο. Ο Σαλβίνι στόν Όθέλλο ή στόν Άμλετ πάντα μάς κατέπλησσε με τήν πλαστικότητά του. Η πλαστικότητα πραγματικά υπήρχε, αλλά εγώ δεν έννοώ έδώ αυτό τό είδος της.

Έκείνη η πλαστικότητα ήταν αυστηρά έναρμονισμένη με τά λόγια που προφέρονταν. Έγώ όμως μιλώ για «πλαστικότητα που δεν άντιστοιχεί στα λόγια».

Τί θά πει «πλαστικότητα που δεν άντιστοιχεί στα λόγια»;

Δυό άνθρωποι συζητούν για τόν καιρό, για τήν τέχνη, για τά στίπια τους. Ένας τρίτος που τούς παρακολουθεί (αν βέβαια είναι λίγο-πολύ ευαίσθητος και άξυδερκής) μπορεί από τή συζήτηση αυτών των δυό για θέματα που δεν άφορούν τίς σχέσεις τους να προσδιορίσει με άκρίβεια τί είναι αυτοί οι δυό άνθρωποι: φίλοι, έχθροί, έρωμένοι. Και αυτό μπορεί να τό προσδιορίσει επειδή οι δυό αυτοί άνθρωποι που συζητούν κάνουν με τά χέρια τους τέτοιες κινήσεις, παίρνουν τέτοιες στάσεις, χαμηλώνουν με τέτοιο τρόπο τό βλέμμα τους που δίνουν τή δυνατότητα να προσδιορίσει κανείς τίς σχέσεις τους. Γιατί, μιλώντας για τόν καιρό, τήν τέχνη κλπ., οι δυό αυτοί άνθρωποι κάνουν κινήσεις που δεν άντιστοιχούν στα λόγια. Και άπ' αυτές τίς κινήσεις που δεν άντιστοιχούν στα λόγια εκείνος που τούς παρακολουθεί προσδιορίζει τί είναι: φίλοι, έχθροί, έρωμένοι...

Ο σκηνοθέτης δημιουργεί μιά γέφυρα από τό θεατή στόν ήθο-

ποιό. Βγάζοντας στη σκηνή φίλους, έχθρους και έρωμένους, σύμφωνα με τό θέλημα του συγγραφέα, ό σκηνοθέτης πρέπει νά δώσει στις κινήσεις και στις στάσεις τους μιά τέτοια μορφή πού νά βοηθά τό θεατή όχι μόνο νά άκούει τά λόγια τους αλλά και νά διεισδύει στον έσωτερικό, κρυφό διάλογο. Καί αν ό σκηνοθέτης έχει έμβαθύνει στό θέμα του συγγραφέα και έχει άκούσει τή μουσική του έσωτερικού διαλόγου, τότε προτείνει στον ήθοποιό εκείνες τίς πλαστικές κινήσεις πού, κατά τήν άποφή του, μπορούν νά κάνουν τό θεατή νά νιώσει αυτόν τον έσωτερικό διάλογο έτσι όπως τον άκούν ό σκηνοθέτης και οι ήθοποιοί.

Οι χειρονομίες, οι στάσεις, τά βλέμματα, ή σιωπή προσδιορίζουν τίς άληθινές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Τά λόγια δέν τά λένε όλα. Συνεπώς χρειάζεται μιά τέτοια μορφή των κινήσεων στη σκηνή πού νά βάζει τό θεατή στη θέση ενός προσεχτικού παρατηρητή και νά του προσφέρει ένα υλικό σαν κι αυτό πού έδωσαν οι δύο συζητήσεις στον τρίτο πού τους παρακολούθησε, -ένα υλικό πού θά βοηθήσει τό θεατή νά μαντέψει τίς ψυχικές καταστάσεις των προσώπων του έργου. Τά λόγια είναι για τήν άκοή, ή πλαστικότητα για τά μάτια. Έτσι ή φαντασία του θεατή λειτουργεί κάτω από τήν πίεση δύο έντυπώσεων: τής όπτικής και τής άκουστικής. Καί ή διαφορά ανάμεσα στό παλιό και στό νέο θέατρο είναι ότι στό τελευταίο ή πλαστικότητα και τά λόγια υπάγονται τό καθένα στό δικό του ρυθμό και συχνά βρίσκονται άναντιστοιχία.

Δέν πρέπει άυτόσο νά νομίζουμε ότι πάντοτε πρέπει ή πλαστικότητα νά μήν άντιστοιχεί στα λόγια. Μπορεί σε κάποια φράση νά δοθεί μιά πλαστική έκφραση πού παρουσιάζει μεγάλη άντιστοιχία με τά λόγια, αλλά αυτό είναι τό ίδιο φυσικό όπως και όταν σε κάποιο στίχο συμπίπτει ό λογικός τονισμός με τό στιχουργικό.

2) Οι εικόνες του Μαίτερλινκ έχουν μιά άρχαιότητα. Όνόματα πού θυμίζουν εκκλησιαστικές εικόνες. Ό 'Αρχέλ²⁵ πού θυμίζει πίνακα του Άμπρότζιο Μποργκονιόνε. Γοτθικοί θόλοι. Ξύλινα άγάλματα, λεία και λαμπερά, σαν καλισάνδρη. Καί νιώθει τήν άνάγκη για μιά συμμετρική διάταξη των προσώπων, όπως τά ήθελε ό Περούτζινο, γιατί αυτή έκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τή θεϊκότητα του σύμπαντος.

«Οι γυναίκες, οι θηλυπρεπείς έφηβοι και οι ταπεινοί κουρασμένοι γέροντες μπορούν με τον καλύτερο τρόπο νά έκφράσουν τά όνειροπόλα, άπαλά αίσθήματα» πού προσπαθούσε νά άποδόσει ό Περούτζινο. Μήπως τό ίδιο δέ συμβαίνει και στό Μαίτερλινκ; Από δω ξεκινάει ή προσφυγή στό στυλ τής εκκλησιαστικής εικόνας.

Τό άσυνάρτητο στοίβαγμα στις σκηνές των νατουραλιστικών θεάτρων άντικαταστάθηκε στό νέο θέατρο από τήν άπαίτηση νά διατάσσεται σε επίπεδα μιά κατασκευή άύστηρά ύποταγμένη στη ρυθμική κίνηση των γραμμών και στη μουσική άρμονία των χρωματικών κηλίδων.

Τό στυλ τής εικόνας χρειάστηκε νά χρησιμοποιηθεί και στον τόμια των σκηνικών, μιά και δέν είχαμε φτάσει τότε ακόμα στην πλήρη κατάργησή τους. Καί από τή στιγμή πού οι πλαστικές κινήσεις άποχτούσαν τή σημασία μεγάλου έκφραστικού μέσου για τήν άποκάλυψη τής έξαιρετικής σπουδαιότητας του έσωτερικού διαλόγου, άρχισαμε νά φανταζόμαστε ένα σκηνικό πού δέ θά έκανε τίς κινήσεις αυτές άσαφείς. Έπρεπε νά συγκεντρώσουμε στις κινήσεις όλη τήν προσοχή του θεατή. Γι' αυτό και στό «Θάνατο του Τενταζιλ» ύπήρχε μόνο ένα σκηνογραφικό φόντο. Οι πρόβες αυτής τής τραγωδίας γίνονταν στό φόντο ενός άπλου λινόπανου, και ή έντύπωση ήταν πολύ δυνατή, γιατί οι χειρονομίες ζωγραφίζονταν πολύ άδρά και ξεκάθαρα. Όταν όμως οι ήθοποιοί μεταφέρθηκαν σε σκηνικό όπου ύπήρχε χώρος και άπλα, τό έργο έχασε. Από δω βγήκε ή ιδέα του διακοσμητικού πανώ. Μά όταν έγιναν μιά σειρά πειράματα με διακοσμητικά πανώ («'Αδελφή Βεατρίκη», «Έντα Γκάμπλερ», «Τό αίώνιο παραμύθι»), άποδείχτηκε πως και τό διακοσμητικό πανώ δέν είναι λιγότερο ακατάλληλο από τά τρισδιάστατα σκηνικά όπου οι πλαστικές κινήσεις γίνονται άσαφείς, δέ ζωγραφίζονται καθαρά, δέν έντοπίζονται. Στους πίνακες του Τζιόττο τίποτα δέ χαλάει τήν άρμονία των γραμμών, γιατί όλη ή δημιουργία του βρίσκεται σε έξάρτηση από μιά άποψη διακοσμητική και όχι νατουραλιστική. Αλλά αν δέν ύπάρχει για τό θέατρο έπιστροφή στό νατουραλισμό, άλλο τόσο δέν ύπάρχει και δέν μπορεί νά ύπάρξει και έπιστροφή στη «διακοσμητική» άποψη (έκτός αν τήν πάρουμε με τήν άντίληψη πού είχε γι' αυτήν τό γιαπωνέζικο θέατρο).

Τό διακοσμητικό πανώ, όπως και ή συμφωνική μουσική, έχει τή δική του ειδική άποστολή, και αν χρειάζεται φιγούρες όπως ό πίνακας, χρειάζεται μόνο φιγούρες ζωγραφισμένες πάνω σ' αυτό, ή αν πρόκειται για θέατρο, μαριονέτες από χαρτόνι, όχι όμως από κερί, ούτε από ξύλο, ούτε άνθρώπινο σώμα. Καί αυτό γιατί τό διακοσμητικό πανώ, έχοντας δύο διαστάσεις, άπαιτεί και φιγούρες δύο διαστάσεων.

Τό ανθρώπινο σώμα και τά άντικείμενα πού ύπάρχουν γύρω του —τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτια, ντουλάπες— έχουν όλα τρεις διαστάσεις. Γι' αυτό στό θέατρο πού κύρια βάση του είναι ό ήθοποιός

πρέπει να στηριζόμαστε σε ό,τι βρίσκουμε στις πλαστικές τέχνες και όχι στη ζωγραφική. Βάση για τον ήθοποιό πρέπει να είναι η *ανάγλυφη πλαστικότητα*.

Νά ποιό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου κύκλου αναζητήσεων στον τομέα του Νέου Θεάτρου. Τερματίστηκε ένας ιστορικά απαραίτητος κύκλος, που έδωσε μία σειρά πειράματα θεάτρου σύμβασης και οδήγησε στη σκέψη για κάποια νέα θέση της διακοσμητικής ζωγραφικής στο δραματικό θέατρο.

Ο ήθοποιός της καλλιώς σχολής, μαθαίνοντας ότι το θέατρο θέλει να ξεκόψει από τη διακοσμητική άποψη, θα χαρεί γι' αυτό νομίζοντας ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για επιστροφή στο παλιό θέατρο. Γιατί ακριβώς στο παλιό θέατρο θα πεί, υπήρχε αυτός ο χώρος των τριών διαστάσεων. "Αρα, κάτω τό Θεάτρο σύμβασης!

Εγώ θά απαντήσω: από τή στιγμή που ή διακοσμητική ζωγραφική θά ξεχωρίσει και θά πάει στή σκηνή του Διακοσμητικού θεάτρου και ό μουσικός στήν Αίθουσα συμφωνικής μουσικής, τό Θεάτρο σύμβασης όχι μόνο δέ θά πεθάνει αλλά άπεναντίας θά τραβήξει μπροστά μέ ακόμα πιό τολμηρά βήματα.

Απορρίπτοντας τό διακοσμητικό πανώ, τό Νέο Θεάτρο δέν παραιτείται από τίς μεθόδους της στυλιζαρισμένης σκηνοθεσίας ούτε από τήν έρμηνεία του Μπαίτερλινκ μέ τίς μεθόδους της έκκλησιαστικής εικόνας. Αλλά ή έκφραστική μέθοδος πρέπει να είναι αρχιτεκτονική σε αντίθεση μέ τήν προηγούμενη, τή ζωγραφική. "Όλα τά σχέδια στυλιζαρισμένης σκηνοθεσίας, και για τό «Θάνατο του Τενταζιλ» και για τήν «Αδελφή Βεατρίκη» και για τό «Αιώνιο παραμύθι» και για τήν «Έντα Γκάμπλερ» διατηρούνται άνέπαφα, αλλά μεταφέρονται σ' ένα άπελευθερωμένο θέατρο σύμβασης. Ο ζωγράφος όμως τοποθετεί τόν έαυτό του σ' ένα επίπεδο από όπου αφήνει έξω τόν ήθοποιό και τά αντικείμενα, μέ και οι άπαιτήσεις του ήθοποιού και του μη θεατρικού ζωγράφου είναι διαφορετικές.

V. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Σας καλώ να περάσετε από τήν άχρηστη αλήθεια των σύγχρονων σκηνών στή συνειδητή συμβατικότητα του αρχαίου θεάτρου» — έγραφε ό Βαλ. Μπριούσοφ. Τήν αναγέννηση του αρχαίου θεάτρου περιμένει και ό Βιατσ. Ίβάνοφ. Ο Βαλ. Μπριούσοφ, υπογραμμίζοντας ότι ακριβώς τό αρχαίο θέατρο άποτελεί ένα ενδιαφέρον ύπόδειγμα του θεάτρου σύμβασης, περιορίζεται μόνο σε μία φευγαλέα μνεία

γι' αυτό. Ο Βιατσ. Ίβάνοφ αναπτύσσει ένα άρμονικό σχέδιο Διονυσιακής Τελετουργίας.

Έχει επιβληθή μία μονόπλευρη αντίληψη ότι τάχα τό θέατρο που προβλέπει τό σχέδιο του Βιατσ. Ίβάνοφ δέ δέχεται στο ρεπερτόριό του παρά μόνο τήν αρχαία τραγωδία — τήν πρωτότυπη ή έστω τή γραμμένη κατοπινά αλλά όπωσδήποτε στο αρχαιοελληνικό στυλ, όπως είναι π.χ. ό «Τάνταλος». Για να πειστεί κανείς ότι τό σχέδιο του Βιατσ. Ίβάνοφ κάθε άλλο παρά μονόπλευρο είναι και ότι χωράει μέσα του ένα εύρύτατο ρεπερτόριο, πρέπει βέβαια να μην παραβλέψει ούτε μία άράδα γραμμένη από τόν Βιατσ. Ίβάνοφ, αλλά δυστυχώς δέν έχουμε συνηθίσει να μελετάμε τά γραφτά του. Θά ήθελα να σταθώ στα σχέδια του Βιατσ. Ίβάνοφ για να διεισδύσω στις στις ένοράσεις του και ύστερα να άποκαλύψω ακόμα πιό συγκεκριμένα τά πλεονεκτήματα της τεχνικής του θεάτρου σύμβασης και να δείξω ότι μόνο αυτή ή τεχνική δίνει στο Θεάτρο τή δυνατότητα να δεχτεί στους κόλπους του τό πολύμορφο ρεπερτόριο που προτείνει ό Βιατσ. Ίβάνοφ και τό πολύχρωμο μουσικό δράματων που ρίχνει στή σκηνή του ρωσικού θεάτρου ή σύγχρονη δραματουργία.

Από τόν πόλο της δυναμικής τό δράμα προχώρησε στον πόλο της στατικότητας.*

Τό δράμα γεννήθηκε «από τό πνεύμα της μουσικής, από τό χορικό διθύραμβο, όπου υπήρχε μία ένεργεια δυναμική». «Από τήν έκστατική τελετουργία της θυσίας γεννήθηκε ή διονυσιακή τέχνη του χορικού δράματος».

Υστερα αρχίζει «ό διαχωρισμός των στοιχείων της διονυσιακής τελετουργίας». Ο διθύραμβος ξεχωρίζει σαν αυτότελές είδος της λυρικής ποίησης. Η προσοχή συγκεντρώνεται ολοκληρωτικά στον πρωταγωνιστή ήρωα που ή τραγική μοίρα του αρχίζει να γίνεται τό κέντρο του δράματος. Ο θεατής από μέτοχος της ιερής τελετουργίας που ήταν άλλοτε γίνεται θεατής ενός γιορταστικού «θέαματος». Ο χορός, αφού διαχωρίζεται και από τήν κοινότητα, που πρώτα βρισκόταν στήν όρχήστρα, και από τόν ήρωα, γίνεται στοιχείο που είκονογραφεί τις περιπέτειες μας ήρωικής μοίρας. Έτσι δημιουργείται τό θέατρο σά θέαμα.

Ο θεατής περιορίζεται άπλώς να βιώνει παθητικά αυτά που δέχεται από τή σκηνή. «Χαράζεται αυτό τό μαγικό όριο ανάμεσα στους ήθοποιούς και τό θεατή που μέχρι σήμερα, μέ τή γραμμή της ράμπας, χωρίζει τό θέατρο σε δυό κόσμους ξένους τόν έναν πρós τόν άλλ-

* Για τις εξελίξεις του Δράματος, τό Θεάτρο-θέαμα και τήν τύχη της μάσκας βλ. τό βιβλίο του Βιατσ. Ίβάνοφ «Τά άστρα», Πετρούπολη 1909.

λο: αυτόν που μόνο δρᾶ καὶ αὐτόν που μόνο προσλαμβάνει, — καὶ δὲν ὑπάρχουν φλέβες που νὰ ἐνώνουν αὐτὰ τὰ δύο ξεχωριστὰ σώματα σὲ μιά κοινή κυκλοφορία αἵματος τῶν δημιουργικῶν ἐνεργειῶν». Ἡ ὀρχήστρα πλησίαζε τὸ θεατὴ στὴ σκηνή. Στὴ θέση ὅπου ἦταν ἡ ὀρχήστρα δημιουργήθηκε ἡ θεατρικὴ ράμπα, καὶ ἀπομάκρυνε τὴ σκηνὴ ἀπὸ τὸ θεατὴ. Ἡ σκηνὴ ἐνὸς τέτοιου θεάτρου-θεάματος εἶναι «ἓνα εἰκονοστάσι, μακρινό, αὐστηρό που δὲν καλεῖ πιά τοὺς πάντες νὰ σμίξουν σὲ μιά κοινή γιορταστικὴ κοσμοσυρροή, — ἓνα εἰκονοστάσι που ἀντικατάστησε «τὸ παλιὸ χαμηλὸ κρηπίδιωμα τοῦ βωμοῦ» ὅπου ἦταν τόσο εὐκόλο νὰ τρέξει κανεὶς μέσα στὴν ἔκστασή του γιὰ νὰ πάρει μέρος στὴν τελετουργία.

Τὸ δράμα, που γεννήθηκε ἀπὸ τίς διθυραμβικὲς τελετουργίες τοῦ Διονύσου, ἀπομακρύνθηκε σιγά-σιγά ἀπὸ τίς θρησκευτικὲς πηγές του, καὶ ἡ Μάσκα τοῦ τραγικοῦ ἥρωα που στίς τύχες του ὁ θεατὴς ἔβλεπε τὴ δική του μοῖρα, ἡ Μάσκα τῆς μεμονωμένης τραγικῆς μοίρας ὅπου ἐνσαρκωνόταν τὸ πανανθρώπινο Ἔγώ, αὐτὴ ἡ Μάσκα μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων ἀποχτοῦσε ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση. Ὁ Σαίξπηρ ἀποκαλύπτει χαρακτηρισ. Ὁ Κορνήλιος καὶ ὁ Ρακίνας τοποθετοῦν τοὺς ἥρωές τους σὲ ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν ἠθικὴ μῆς συγκεκριμένης ἐποχῆς, μετατρέποντάς τους σὲ ὑλιστικὲς φόρμουλες. Ἡ σκηνὴ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ-κοινωνικὸ στοιχείο. Ἡ σκηνὴ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ θεατὴ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀντικειμενικότητάς της. Ἡ σκηνὴ δὲν ἐμπνέει, δὲν μεταμορφώνει.

Τὸ Νέο θέατρο τείνει καὶ πάλι πρὸς τὸ δυναμικὸ στοιχείο. Τέτοια εἶναι τὰ Θέατρα τοῦ Ἴφεν, τοῦ Μαίτερλινκ, τοῦ Βεράρεν, τοῦ Βάγκνερ.* Οἱ νεότερες ἀναζητήσεις ἀνταμώνουν μὲ τίς ὑποθήκες τῆς

*Γιατὶ ὁ Μαίτερλινκ πλάι στὸν Ἴφεν, ὁ Μαίτερλινκ πλάι στὸ Βεράρεν (οἱ «Αὐγές» π.χ. πλάι στὸ «Θάνατο τοῦ Τενταζίλ»);

Ὁ πάσχω Θεός εἶναι διπρόσωπος: ὁ Διόνυσος εἶναι ἡ μέθη, ὁ Ἀπόλλων τὸ ὄνειρο. Ἡ ψυχὴ τοῦ Βιατσ. Ἰβάνοφ κλίνει πρὸς διονυσιακὰ θεατρικὰ ἔργα μὲ τὴν ἔννοια τῆς μέθης. Αὐτὸ ὅμως δὲ σημαίνει ὅτι γιὰ τὸν Βιατσ. Ἰβάνοφ τὸ διονυσιακὸ δράμα πρέπει ὅπωςδήποτε νὰ εἶναι ἀργασιτικὸ στὴν ἐξωτερικὴν του ἔκφραση. Βλέπει τὸ χορικὸ στοιχείο σὲ δύο διαφορετικὲς εἰκόνες:

«Τὸ ὄργιο τῆς τρέλας στὸ κρασί
Γελώντας ἀναδεύει ὅλο τὸν κόσμο.
Μὰ καὶ στὴν ἡρεμῆ, νηφάλια σιγαλιά
Ἡ ἴδια τρέλα κάποτε ἀνασαινει.
Μὲς στὰ κλαδιά που κρέμονται σωπαίνει,
Στὴ λαίμαργη σπηλιά παραφυλά.»

Φ. Σολογκόμπ.

«Τὸ ἴδιο διονυσιακὸ εἶναι, γιὰ τὸν Βιατσ. Ἰβάνοφ, τὸ ξεφάντωμα τῶν σατύρων τοῦ δρυμοῦ καὶ ἡ ἀκίνητη σιωπὴ τῆς χαμένης (μέσα στὴν ἐσωτερικὴ ἐνατένιση καὶ τὴν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ) μαινάδας.»

ἀρχαιότητος. Ὅπως παλιότερα ἡ τελετουργία τῆς Τραγωδίας ἦταν ἓνα εἶδος τῆς Διονυσιακῆς «κάθαρσης», ἔτσι καὶ τώρα ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη θεραπεία καὶ κάθαρση.

Ἡ ἐξωτερικὴ δράση στὸ νέο θέατρο, ἡ ἀποκάλυψη τῶν χαρακτήρων γίνονται πιά ἀχρηστες. «Θέλουμε νὰ διεισδύσουμε πίσω ἀπὸ τὴ μάσκα καὶ πίσω ἀπὸ τὴ δράση, στὸ νοερό, χαρακτήρα τοῦ προσώπου, καὶ νὰ μαντέψουμε τὴν «ἐσωτερικὴν μάσκα» του.»

Στὸ νέο δράμα ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ στοιχείο γιὰ χάρη τοῦ ἐσωτερικοῦ δὲ γίνεται γιὰ νὰ ὀδηγεῖται ὁ ἄνθρωπος, μὲ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη τοῦ βάθους τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ γῆ καὶ νὰ ἀνεβαίνει στὰ σύννεφα (théâtre ésoterique) ἀλλὰ γιὰ νὰ μεθᾶ μὲ τὴ διονυσιακὴ μέθη τῆς αἰώνιας θυσίας.

«Καὶ ἀφοῦ τὸ νέο θέατρο εἶναι πάλι δυναμικὸ, ἄς εἶναι τέτοιον ὡς τὸ τέλος». Τὸ θέατρο πρέπει νὰ φανερώσει ὀριστικὰ τὴ δυναμικὴ οὐσία του. Πρέπει λοιπὸν νὰ πάψει νὰ εἶναι «θέατρο» μὲ τὴν ἔννοια μόνο τοῦ «θεάματος». Θέλουμε νὰ συγκεντρωθῶμε γιὰ νὰ δημιουργοῦμε — ἀνὰ πράττομε — συλλογικὰ καὶ ὄχι μόνο νὰ παρακολουθοῦμε.

Ὁ Βιατσ. Ἰβάνοφ ρωτᾷ: «ποῖ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ μελλοντικοῦ δράματος;». Καὶ ἀπαντᾷ: «ὅλα πρέπει νὰ νιώθουν ἀπλόχωρα μέσα σ' αὐτό: ἡ τραγωδία καὶ ἡ κωμωδία, τὸ μυστήριον καὶ τὸ λαϊκὸ παραμῦθι, ὁ μῦθος καὶ ἡ κοινωνικὴ ζωὴ».

Τὸ συμβολιστικὸ δράμα που ξεπερνᾷ τὴν ἀπομόνωση καὶ βρίσκει μιά ἀρμονικὴ συνήχηση μὲ τὴν αὐτοδιάθεση τῆς λαϊκῆς ψυχῆς: ἡ θεία καὶ ἥρωικὴ τραγωδία που θυμίζει τὴν ἀρχαία τραγωδία (ὄχι βέβαια μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀρχιτεκτονικῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ρόλου τῆς Μοίρας καὶ τῆς Σάτιρας σὰ βάσεων τῆς Τραγωδίας καὶ τῆς Κωμωδίας): τὸ μυστήριον, λίγο-πολύ ἀνάλογο μὲ τὸ μεσαιωνικὸ ἢ κωμωδία σὲ στυλ Ἀριστοφάνη — νὰ τὸ ρεπερτόριο που προτείνει ὁ Βιατσ. Ἰβάνοφ.

Μπορεῖ ἄραγε τὸ Νατουραλιστικὸ θέατρο νὰ δεχτεῖ ἓνα τόσο ποικιλόμορφο ρεπερτόριον; Ὁχι. Τὸ ὑποδειγματικὸ θέατρο τῆς νατουραλιστικῆς τεχνικῆς — τὸ θέατρο Τέχνης τῆς Μόσχας — προσπάθησε νὰ δεχτεῖ στοὺς κόλπους του τὸ Ἀρχαῖο θέατρο («Ἀντιγόνη»), τὸ θέατρο τοῦ Σαίξπηρ («Ἰούλιος Καίσαρ», «Σάλοκ»), τοῦ Ἴφεν («Ἐντα Γκάμπλερ», «Βρυκόλακες» κ.ἄ.), τοῦ Μαίτερλινκ («Τυφλοὶ» κ.ἄ.)... Ὅσοσο, παρόλο ὅτι εἶχε ἐπικεφαλῆς του τὸν πῖο ταλαντοῦχο σκηνοθέτη τῆς Ρωσίας (τὸ Στανισλάφσκι) καὶ μιά ὀλόκληρη σειρά ἔξοχων ἡθοποιῶν (Κνίππερ, Κατσάλοφ, Μοσχβίν, Σαβίτσκαγια), ἀποδείχτηκε ἀνίσχυρο νὰ ἐκφράσει ἓνα τόσο πλατὺ ρεπερτόριον. Ὑποστη-

ρίζω πώς εκείνο που του στάθηκε εμπόδιο σ' αυτό είναι η μίμηση της σκηνοθετικής τεχνοτροπίας του Μάινιγκεν, είναι η ανατουραλιστική μέθοδος».

Τό Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, που μπόρεσε να εκφράσει μόνο τό Θέατρο του Τσέχοφ, έμεινε τελικά «θέατρο για λίγους». Θέατρα για λίγους είναι και όλα εκείνα που, έχοντας σά στήριγμα πότε τή μέθοδο τής σχολής Μάινιγκεν και πότε τήν «ατμόσφαιρα» του Τσεχοφικού θεάτρου, αποδείχτηκαν ανίσχυρα νά διευρύνουν τό ρεπερτόριό τους και μέ τόν τρόπο αυτό νά διευρύνουν και τό κοινό τους.

Τό Άρχαίο θέατρο διαφοροποιούνταν κάθε αιώνα και περισσότερο, και τά Θέατρα για λίγους είναι τό έσχατο όριο του κατακερματισμού, τό τελευταίο παρακλάδι του Άρχαίου θεάτρου. Τό δικό μας Θέατρο διασπάστηκε σέ Τραγωδία και Κωμωδία, ενώ τό Άρχαίο Θέατρο ήταν Ένιαίο. Και νομίζω πώς αυτός άκριβώς ό κατακερματισμός του Ένιαίου θεάτρου σέ Θέατρα για λίγους έμποδίζει τήν αναγέννηση του Παλλαϊκού θεάτρου, του Θεάτρου-τελετουργίας και του Θεάτρου-γιορτής.

Η πάλη κατά των νατουραλιστικών μεθόδων που έχουν αναλάβει τά Θέατρα αναζητήσεων και όρισμένοι σκηνοθέτες* δέν είναι τυχαία, έχει ύπαγορευτεί από τήν ίδια τήν ιστορική εξέλιξη. Οί αναζητήσεις νέων σκηνικών μορφών δέν είναι ένα καπρίτσιο τής μόδας, ή χρησιμοποίηση νέας μεθόδου σκηνοθεσίας (στυλιζαρισμένης) δέν είναι μιά επίνοηση για τό χατήρι του όχλου που αναζητά άχόρταγα όλο και πιό έντονες έντυπώσεις.

Τό Θέατρο αναζητήσεων και οί σκηνοθέτες του δουλεύουν για τή δημιουργία του Θεάτρου σύμβασης άκριβώς για νά σταματήσουν τή διακλάδωση του Θεάτρου σέ Θέατρα για λίγους και νά αναστήσουν τό Ένιαίο Θέατρο.

Τό θέατρο σύμβασης προτείνει μιά τεχνική τόσο άπλουστευμένη που δίνει τή δυνατότητα νά ανεβάζουμε τό Μαίτερλινκ πλάι στό Βέντεκιντ, τόν Άντρέεφ πλάι στό Σολογκούμπ, τόν Μπλόκ πλάι στόν Πομπισέφσκι, τόν Ίφεν πλάι στό Ρέμιζοφ.

Τό Θέατρο σύμβασης άπελευθερώνει τόν ήθοποιό από τά σκηνικά, δημιουργώντας γι' αυτόν έναν τρισδιάστατο χώρο και βάζοντας στή διάθεσή του τή φυσική ανάγλυφη πλαστικότητα.

Χάρη στις στυλιζαρισμένες μεθόδους τεχνικής καταρρέει ή περίπλοκη θεατρική μηχανή και τό άνέβασμα των έργων φτάνει σέ τέ-

* Τό Θέατρο-ατούντιο στή Μόσχα, ό Στανισλάφσκι (στό όρόμο που ξεκίνησε μέ τό «Δράμα τής ζωής»)²⁶, ό Γκρόντον Κράιγκ (Άγγλία), ό Ράινχαρντ (Βερολίνο), έγώ (Πετρούπολη).

τοια άπλότητα που ό ήθοποιός μπορεί νά βγαίνει στήν πλατεία και νά παίζει εκεί τά έργα του, χωρίς νά εξαρτάται από σκηνικά και άξεσουάρ ειδικά προσαρμοσμένα στή θεατρική ράμπα και γενικά από καθετί τό έξωτερικό και τό τυχαίο.

Στήν Ελλάδα, στήν εποχή του Σοφοκλή και του Εύριπίδη, ή άμιλλα των ήθοποιών τής τραγωδίας όδήγησε στήν αυτόνομη δημιουργική δραστηριότητα του ήθοποιού. Ύστερα, μέ τήν ανάπτυξη τής σκηνικής τεχνικής, οί δημιουργικές δυνάμεις του ήθοποιού παρουσίασαν πτώση. Όσο πιό περίπλοκη έγινε ή τεχνική, τόσο περιορίστηκε ή ατενέργεια του ήθοποιού. Γι' αυτό έχει δίκιο ό Τσέχοφ όταν λέει ότι «τά λαμπρά ταλέντα τώρα είναι λίγα, αυτό είναι άλήθεια, αλλά τό μέσο έπίπεδο του ήθοποιού άνέβηκε πολύ περισσότερο» (στό «Γλάρο»). Άπελευθερώνοντας τόν ήθοποιό από τήν τυχαία έπισώρευση έξωτερικών άξεσουάρ και άπλοποιώντας στό ελάχιστο τήν τεχνική, τό Θέατρο σύμβασης προβάλλει έτσι πάλι σέ πρώτη γραμμή τή δημιουργική ατενέργεια του ήθοποιού. Κατευθύνοντας όλη τή δουλειά του στήν αναγέννηση τής Τραγωδίας και τής Κωμωδίας (μέ τήν προβολή τής Μοίρας στήν πρώτη και τής Σάτιρας στή δεύτερη), τό Θέατρο σύμβασης, άποφεύγει τίς διάφορες «ατμόσφαιρες» του Τσεχοφικού θεάτρου, που ή προβολή τους παρασύρει τόν ήθοποιό σέ παθητικές ψυχικές καταστάσεις και τόν συνηθίζει σέ χαμηλότερη δημιουργική ένταση.

Σπάζοντας τή ράμπα, τό Θέατρο σύμβασης θά κατεβάσει τή σκηνή στό έπίπεδο τής πλατείας, και προσαρμόζοντας τήν άρθρωση και τίς κινήσεις των ήθοποιών στό ρυθμό, θά φέρι πιό κοντά τή δυνατότητα αναγέννησης τής όρχησης, ενώ ό λογος σ' ένα τέτοιο θέατρο θά περνά εύκολα σέ μουσική κραυγή ή σέ μουσική σιωπή.

Ό σκηνοθέτης του Θεάτρου σύμβασης έχει σά στόχο του άπλώς νά κατευθύνει τόν ήθοποιό και όχι νά τόν διευθίνει (σέ αντίθεση μέ τό σκηνοθέτη τής σχολής του Μάινιγκεν). Χρησιμεύει άπλώς σά γέφυρα που συνδέει τήν ψυχή του συγγραφέα μέ τήν ψυχή του ήθοποιού. Έχοντας χωνέψει μέσα του τή δημιουργία του σκηνοθέτη, ό ήθοποιός βρίσκειται μόνος, πρόσωπο μέ πρόσωπο, μέ τό θεατή, και από τήν τριβή δύο ελεύθερων στοιχείων - τής δημιουργίας του ήθοποιού και τής δημιουργικής φαντασίας του θεατή - άνάβει μιά άληθινή φλόγα.

Όπως ό ήθοποιός είναι ελεύθερος από τό σκηνοθέτη, έτσι και ό σκηνοθέτης είναι ελεύθερος από τό συγγραφέα. Οί ύποδείξεις του τελευταίου δέν είναι για τό σκηνοθέτη παρά μιά ανάγκη που προκλήθηκε από τήν τεχνική τής εποχής που γράφτηκε τό έργο. Έχοντας ά-

κούσει τόν έσωτερικό διάλογο, ό σκηνοθέτης τόν προβάλλει ελεύθερα μέ τό ρυθμό τής έκφοράς του λόγου και τό ρυθμό τής πλαστικότητας του ήθοποιού και παίρνει υπόψη του μόνο εκείνες τίς υποδείξεις του συγγραφέα πού ξεπερνούν τά πλαίσια τής τεχνικής αναγκαιότητας.

Τέλος, ή μέθοδος τής σύμβασης προϋποθέτει στό θέατρο έναν τέταρτο δημιουργό, μετά τό συγγραφέα, τό σκηνοθέτη και τόν ήθοποιό: τό θεατή. Τό θέατρο σύμβασης δημιουργεί έναν τέτοιο τρόπο άνεβάσματος του έργου όπου ό θεατής υποχρεώνεται νά συμπληρώνει δημιουργικά μέ τή φαντασία του τίς νύξεις πού του δίνει ή σκηνή.*

Στό θέατρο σύμβασης «ό θεατής δέν ξεχνά ούτε στιγμή ότι μπροστά έχει έναν ήθοποιό πού παίζει, και ό ήθοποιός ότι μπροστά του έχει τούς θεατές, κάτω από τά πόδια του τή σκηνή και πλάι του τά σκηνικά. Όπως σ' έναν πίνακα: όταν τόν κοιτάξεις, δέν ξεχνάς ούτε στιγμή ότι έχεις νά κάνεις μέ μπογιές, μέ λινόπανο, μέ πινέλο, και όμως ταυτόχρονα αποκομίζεις μιá ύψιστη και λαγαρή αίσθηση ζωής. Και συχνά μάλιστα συμβαίνει τούτο: όσο περισσότερο είναι πίνακας, τόσο πιά δυνατή είναι ή αίσθηση ζωής**».

Η τεχνική τής σύμβασης αντιπαλεύει τή μέθοδο τής ψευδαίσθησης. Δέν τής χρειάζεται ή ψευδαίσθηση πού μοιάζει μέ απολλώνεια όνειροπόληση. Τό θέατρο σύμβασης, αποκροσταλώνοντας τήν τήν ανάγλυφη πλαστικότητα, σταθεροποιεί στή μνήμη του θεατή όρισμένες στάσεις των προσώπων για νά άκουστούν πίσω από τά λόγια οί μοιραίες νότες τής τραγωδίας.

Τό θέατρο σύμβασης δέν άναζητά τήν ποικιλία στήν κίνηση των ήθοποιών, όπως γίνεται πάντα στό Νατουραλιστικό θέατρο, όπου ό πλούτος των θέσεων του σκηνικού δημιουργεί ένα καλειδοσκόπιο από γρήγορα εναλλασσόμενες στάσεις. Τό θέατρο σύμβασης επιδιώκει νά χρησιμοποιεί επιδέξια τίς γραμμές, τή διάταξη των ήθοποιών και τά χρώματα των κοστούμιών, και δημιουργεί μέ τήν άκινήσια του χιλίες φορές περισσότερη κίνηση από τό Νατουραλιστικό θέατρο. Η κίνηση στή σκηνή δέ δημιουργείται από τήν κίνηση στήν κυριολεξία της αλλά από τήν κατανομή των γραμμών και των χρωμάτων, καθώς και από τό πόσο εύκολα και επιδέξια διασταυρώνονται και πάλλονται αυτές οί γραμμές και τά χρώματα.

Άν λοιπόν τό θέατρο σύμβασης θέλει νά εξαφανιστούν τά σκηνικά πού τοποθετούνται στό ίδιο επίπεδο μέ τόν ήθοποιό και μέ

τά άξεσουάρ, αν δέ θέλει τή ράμπα, αν υποτάζει τό παξίμο του ήθοποιού στό ρυθμό τής έκφοράς του λόγου και στό ρυθμό των πλαστικών κινήσεων, αν επιδιώκει τήν άναγέννηση τής όρχησης και παρασύρει τό θεατή σέ ενεργό συμμετοχή στή δράση, τότε δέν οδηγεί άραγε ένα τέτοιο θέατρο σύμβασης στήν άναγέννηση του Άρχαίου θεάτρου;

Μάλιστα.

Τό Άρχαίο θέατρο μέ τήν άρχιτεκτονική του είναι άκριβώς τό θέατρο πού διαθέτει όλα όσα χρειάζονται στό σημερινό μας θέατρο: δέν έχει σκηνικά, ό χώρος του είναι τρισδιάστατος, άπαιτεί άνάγλυφη πλαστικότητα.

Στήν άρχιτεκτονική αυτού του θεάτρου θά γίνουν βέβαια άσήμαντες διορθώσεις σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις του καιρού μας, αλλά άκριβώς τό Άρχαίο θέατρο, μέ τήν απλότητά του, μέ τήν ήμικυκλική διάταξη των θέσεων για τό κοινό, μέ τήν όρχήστρα του, είναι τό μόνο θέατρο πού είναι ίκανό νά δεχτεί στους κόλπους του τήν ποθητή ποικιλία του ρεπερτόριου: τό «Πλανόδιο θεατράκι» του Μπλόκ, τή «Ζωή του Άνθρώπου» του Άντρέεφ, τίς τραγωδίες του Μαίτερλινκ, τά θεατρικά έργα του Κουζμίν, τά μυστήρια του Άλ. Ρέμιζοφ, «Τό δώρο των σοφών μελισσών» του Φ. Σολογκούμπ και πολλά άλλα θαυμάσια έργα τής νέας δραματογραφίας πού δέν έχουν βρει άκόμα τό θεατρό τους.

* Βλ. τό σημείωμά μου στό περιοδικό «Ζυγός», 1907, τεύχος 6: «Άπό έπιστολές για τό θέατρο».

** Α. Άντρέεφ (άπό γράμμα του σέ μένα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ
«ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΖΟΛΔΗ»
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΝΣΚΙ
30 Οκτωβρίου 1909

I

Ἄν παραστήσουμε μιά ὄπερα στή σκηνή ἀφαιρώντας ἀπ' αὐτήν τό λόγο, τότε θά ἔχουμε οὐσιαστικά ἕνα εἶδος παντομίμας.

Στήν παντομίμα τό κάθε ἐπεισόδιον, ὅλες οἱ κινήσεις αὐτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου (οἱ πλαστικές διακυμάνσεις του), καθῶς καί οἱ χειρονομίες τῶν ξεχωριστῶν προσώπων του, ἡ διάταξη τῶν συνόλων, εἶναι προκαθορισμένα μέ ἀκρίβεια ἀπό τή μουσική - ἀπό τίς μεταπτώσεις τῶν ρυθμῶν της, ἀπό τίς διακυμάνσεις της, γενικά ἀπό τό διάγραμμα τῆς.

Στήν παντομίμα οἱ ρυθμοί τῶν κινήσεων καί τῶν χειρονομιῶν καί ὁ ρυθμός τῆς διάταξης τῶν προσώπων εἶναι αὐστηρά ἑναρμονισμένοι μέ τό ρυθμό τῆς μουσικῆς καί μόνο ὅταν πετυχαίνεται αὐτή ἡ ἑναρμόνιση μπορούμε νά ἔχουμε μιά ἰδανική ἐκτέλεση τῆς παντομίμας στή σκηνή.

Γιατί λοιπόν οἱ καλλιτέχνες τῆς ὄπερας δέν ἀκολουθοῦν στίς κινήσεις καί στίς χειρονομίες τους μέ μαθηματική ἀκρίβεια τό ρυθμό τῆς μουσικῆς - τό τονικό διάγραμμα τῆς παρτιτούρας;

Μήπως ἄν προσθέταμε στούς καλλιτέχνες τῆς παντομίμας τό τραγούδι, θά ἄλλαζε στήν παντομίμα ἡ σχέση ἀνάμεσα στή μουσική καί τόν τρόπο ἀνεβάσματος τοῦ ἔργου στή σκηνή;

Νομίζω πῶς αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ὁ καλλιτέχνης τῆς ὄπερας παίξει χρησιμοποιώντας κυρίως τό ὕλικό πού παίρνει ἀπό τό λιμπρέτο καί ὄχι ἀπό τήν παρτιτούρα.

Καί τό ὕλικό αὐτό στίς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι τόσο ρεαλιστικό πού δημιουργεῖ τόν πειρασμό χρησιμοποίησης τεχνοτροπίας παρόμοιας μέ ἐκείνη τοῦ ἠθογραφικοῦ θεάτρου. Καί ἀνάλογα μέ τήν ἐποχή: ὅταν ἡ ὄπερα περνᾶ μαζί μέ τό δραματικό θέατρο τήν πε-

ρίοδο τῆς στυλιζαρισμένης ὥραίας χειρονομίας, πού θυμίζει μαριονέτα πού τήν κινοῦν μόνο γιά νά φαίνεται ζωντανή, τότε τό παίξιμο τῶν καλλιτεχνῶν τῆς ὄπερας αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι στυλιζαρισμένο, ὅπως στυλιζαρισμένο ἦταν τό παίξιμο τῶν Γάλλων ἠθοποιῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ Ρακίνα καί τοῦ Κορνήλιου. Ὅταν ὁμως ἡ ὄπερα περνᾶ μαζί μέ τό δραματικό θέατρο περίοδο ὅπου κυριαρχεῖ ἡ μόδα τοῦ νατουραλισμοῦ, τότε τό παίξιμο τῶν ἠθοποιῶν πλησιάζει πολύ στήν πραγματική ζωή καί τή θέση τῶν στυλιζαρισμένων «χειρονομιῶν τῆς ὄπερας» τήν παίρνει ἡ αὐτόματη χειρονομία, πού εἶναι πολύ ρεαλιστική. Εἶναι ἡ χειρονομία τῆς ἀντανακλαστικῆς συνήθειας, πού συνοδεύει στήν καθημερινή ζωή τίς κουβέντες μας.

Στήν πρώτη περίπτωση ἡ διάσταση ἀνάμεσα στό ρυθμό πού ὑπαγορεύει ἡ ὀρχήστρα καί τό ρυθμό τῶν κινήσεων καί τῶν χειρονομιῶν εἶναι σχεδόν ἀνεπαίσθητη (παρόλο πού οἱ χειρονομίες αὐτές εἶναι δυσάρεστα γλυκερές, ὠραιοπαθεῖς, ἀνόητα μαριονετικές, δέν παύουν ὠστόσο νά εἶναι σύρρυθμες). Ἡ διάσταση βρίσκεται μόνο στό ὅτι ἡ κίνηση δέν ἀποχτᾶ νόημα καί αὐστηρή ἐκφραστικότητα, ὅπως λογουχάρη ἀπαίτουσε ὁ Βάγκνερ. Στή δεύτερη ὁμως περίπτωση ἡ διάσταση αὐτή γίνεται ἀφόρητη: Πρῶτο, ἐπειδή ἡ μουσική βρίσκεται σέ δυσαρμονία μέ τό ρεαλιστικό χαρακτήρα τῆς αὐτόματης, καθημερινῆς χειρονομίας, καί ἡ ὀρχήστρα, ὅπως στίς κακές παντομίμες, μετατρέπεται σέ ἀκομπανιατέρ πού παίξει κάποια ρεφραίν. Δεύτερο, ἐπειδή ὁ θεατής μοιραῖα διχάζεται: ὅσο καλύτερο εἶναι τό παίξιμο, τόσο πιά ἀπλοϊκή φαίνεται ἡ ἴδια ἡ οὐσία τῆς τέχνης τῆς ὄπερας. Πραγματικά, καί μόνο τό γεγονός ὅτι ἄνθρωποι πού συμπεριφέρονται στή σκηνή σάν νά ἔχουν ἔρθει ἀπό τήν πραγματική ζωή ἀρχίζουν ξαφνικά νά τραγουδοῦν, εἶναι φυσικά παράλογο. Ἡ ἀπορία τοῦ Λ. Ν. Τολστόι μπροστά σ' αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους πού τραγουδοῦν ἐξηγεῖται πολύ ἀπλά: τό τραγούδι κάποιου μέρους τῆς ὄπερας, ὅταν συνοδεύεται ἀπό ρεαλιστική ἐρμηνεία τοῦ ρόλου, προκαλεῖ ἀναπόφευκτα τήν κοροϊδία στόν εὐαίσθητο θεατή. Βάση τῆς τέχνης τῆς ὄπερας εἶναι μιά ὀρισμένη σύμβαση - οἱ ἄνθρωποι τραγουδοῦν. Γι' αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά μπάζουμε στό παίξιμο τό στοιχείο τῆς φυσικότητας. Γιατί τότε ἡ σύμβαση ἔρχεται ἀμέσως σέ δυσαρμονία μέ τό ρεαλιστικό στοιχείο καί ἐμφανίζεται σά δῆθεν ἀσύστατη, δηλαδή χάνεται ἡ βάση αὐτῆς τῆς τέχνης. Τό μουσικό δράμα πρέπει νά ἐκτελεῖται μέ τέτοιο τρόπο πού ὁ ἀκορατής - θεατής νά μήν ἀναρωτιέται οὔτε στιγμή γιατί οἱ ἠθοποιοί τραγουδοῦν αὐτό τό δράμα ἀντί νά μιλοῦν.

Υπόδειγμα μιᾶς τέτοιας ἐρμηνεύσεως τῶν ρόλων, ὅπου ὁ θεατὴς δὲν ἀναρωτιέται «γιατί ὁ ἥθοποιός τραγουδαίει ἀντὶ νὰ μιλάει», μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἡ τέχνη τοῦ Σαλιάπιν.

Ὁ Σαλιάπιν κατάφερε νὰ κρατηθεῖ στὴν κορυφὴ μιᾶς ἀμφικλινοῦς στέγης, χωρὶς νὰ πέσει οὔτε πρὸς τὴ μεριά τῆς ἀπόκλισης τοῦ νατουραλισμοῦ, οὔτε πρὸς τὴ μεριά τῆς ἄλλης ἀπόκλισης, ἐκείνης δηλ. τῆς συμβατικότητος τῆς ὄπερας πού μιᾶς ἤρθε ἀπὸ τὴν Ἰταλία τοῦ 16ου αἰῶνα, τότε πού γιὰ τὸν τραγουδιστὴ ἐκεῖνο πού εἶχε σημασία ἦταν νὰ δεῖξει στὴν ἐντέλεια τὴν τέχνην του στοὺς λαρυγγισμοὺς καὶ δὲν ὑπῆρχε καμιὰ σύνδεση ἀνάμεσα στὸ λιμπρέτο καὶ τὴ μουσική.

Στὸ παίξιμο τοῦ Σαλιάπιν ὑπάρχει πάντα ἀλήθεια, ἀλήθεια ὅμως θεατρικὴ καὶ ὄχι ρεαλιστικὴ. Μιὰ ἀλήθεια πού βρῆσκαται πάντα λίγο πιο πάνω ἀπὸ τὴ ζωὴ - αὐτὴ ἡ κάπως μακιγιαρισμένη ἀλήθεια τῆς τέχνης.

Ὁ Μπενουά γράφει στὸ «Βιβλίον γιὰ τὸ Νέον θέατρο»: «Ὁ ἥρωας μπορεῖ νὰ πεθαίνει, ἀλλὰ καὶ σ' αὐτὸν τὸ θάνατο ἔχει σημασία νὰ νιώθει κανεὶς τὸ γλυκὸ χαμόγελο τοῦ Θεοῦ». Αὐτὸ τὸ χαμόγελο τὸ νιώθει κανεὶς στὸ φινάλε ὀρισμένων τραγωδιῶν τοῦ Σαίξπηρ (τοῦ «Λήρ», λογουχάρη), στὸν Ίψεν, τὴ στιγμή τοῦ θανάτου τοῦ Σόλνες, ἢ Χιλντα ἀκούει «ἄρπες στὸν ἀέρα», ἢ Ἰζόλδη «σβύνει μέσα στὴν ἀνάσα ἀπέραντων κόσμων». Τὸ ἴδιο αὐτὸ «γλυκὸ χαμόγελο τοῦ Θεοῦ» νιώθει κανεὶς καὶ στὸν θάνατο τοῦ Μπορίς Γκοντουνόφ ὅπως τὸν παίξει ὁ Σαλιάπιν. Μά μήπως εἶναι μόνο ἡ στιγμή τοῦ θανάτου πού ὁ Σαλιάπιν φωτίζει μὲ τὸ «χαμόγελο τοῦ Θεοῦ»; Φτάνει νὰ θυμηθοῦμε τὴ σκηνὴ-στόν καθεδρικό ναὸ («Φάουστ»), ὅπου ὁ Μεφιστοφελῆς-Σαλιάπιν δὲν ἐμφανίζεται καθόλου σάν τὸ θριαμβευτικὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ ἀλλὰ σάν πάστορας-κατήγορος, σάν περιλυπὸς ἐξομολογητὴς τῆς Μαργαρίτας, φωνὴ τῆς συνείδησός της. Ἔτσι, τὸ ἀνάξιο, τὸ τερατώδες, τὸ ποταπὸ (μὲ τὴν ἔννοια πού τοὺς δίνει ὁ Σίλλερ) γίνονται, ὅπως τὰ μεταμορφώνει ὁ Σαλιάπιν, ἀντικείμενα αἰσθητικῆς ἀπόλαυσης.

Ἐπειτα ὁ Σαλιάπιν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους καλλιτέχνες τῆς ὄπερας πού ἀκολουθώντας μὲ ἀκρίβεια τίς ὑποδείξεις τῆς παρτιτούρας τοῦ συνθέτη, δίνει πάντα ἕνα διάγραμμα στὶς κινήσεις του. Καὶ αὐτὸ τὸ πλαστικὸ διάγραμμα συγχωνεύεται πάντα ἀρμονικὰ μὲ τὸ τονικὸ διάγραμμα τῆς παρτιτούρας.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς σύνθεσης τοῦ πλαστικοῦ ρυθμοῦ μὲ τὸν μουσικὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἡ ἐρμηνεύσα τοῦ Σαλιάπιν στὸ ξεφάντωμα τοῦ Μπρόκεν (στὴν ὄπερα τοῦ Μπόιτο)²⁷, ὅπου ὄχι

μόνο οἱ κινήσεις καὶ οἱ χειρονομίες τοῦ Μεφιστοφελῆ — κορυφαίου τοῦ χοροῦ εἶναι ρυθμικὲς ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὴ γεμάτη ἐνταση ἀκινήσιον (σχεδὸν ἀπολίθωση) τοῦ οἴστρου του ὁ ἀχροατὴς-θεατὴς μαντεύει τὸ ρυθμὸ πού ὑπαγορεύει ἡ κίνηση τῆς ὀρχήστρας.

Ἡ σύνθεση τῶν τεχνῶν πού γιὰ τὸν Βάγκνερ ἦταν ἡ βάση τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ μουσικοῦ δράματος, θὰ ἐξελιχθεῖ — ὁ μεγάλος ἀρχιτέκτονας, ὁ ζωγράφος, ὁ μαέστρος καὶ ὁ σκηνοθέτης, πού ἀποτελοῦν τοὺς κρίκους τῆς, θὰ φέρνουν στὸ θέατρο τοῦ Μέλλοντος ὅλο καὶ νέες δημιουργικὲς πρωτοβουλίες τους, ἀλλὰ φυσικὰ ἡ σύνθεση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὸν ἐρχομὸ ἑνὸς νέου ἡθοποιοῦ.

Αὐτὸ τὸ φαινόμενο πού λέγεται Σαλιάπιν ἔδειξε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἥθοποιὸ τοῦ μουσικοῦ δράματος τὸ μόνο δρόμο πού ὀδηγεῖ στὸ μεγαλόπρεπο οἰκοδόμημα πού ἔστησε ὁ Βάγκνερ.

Ἀλλὰ οἱ περισσότεροι δὲν μπόρεσαν νὰ δοῦν στὸ Σαλιάπιν αὐτὸ ἀκριβῶς πού πρέπει νὰ θεωρεῖται τὸ ἰδανικὸ τοῦ καλλιτέχνη τῆς ὄπερας: τὴ θεατρικὴ ἀλήθεια τῆς τέχνης τοῦ Σαλιάπιν τὴν κατάλαβαν σάν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, νόμισαν ὅτι πρόκειται γιὰ νατουραλισμὸ. Καὶ νὰ γιατί ἔγινε αὐτό: ἡ ἐμφάνιση τοῦ Σαλιάπιν στὴ σκηνή (στὸ ἰδιωτικὸ θέατρο ὄπερας τοῦ Μάμونت²⁸ συνέπεσε μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ Θεάτρου Τέχνης τῆς πρώτης περιόδου (γραμμὴ τῆς σχολῆς τοῦ Μάινινγκεν).

Τὸ φῶς πού ἔριχνε ἕνα τόσο σημαντικὸ φαινόμενο σάν τὸ θέατρο Τέχνης τῆς Μόσχας ἦταν τόσο δυνατὸ πού κάτω ἀπὸ τίς ἀχτίδες τῆς τεχνοτροπίας του ἀλλὰ Μάινινγκεν ἡ τέχνη τοῦ Σαλιάπιν ἐρμηνεύτηκε σάν καθιέρωση τῆς νατουραλιστικῆς τεχνοτροπίας στὴν ὄπερα.

Ὁ σκηνοθέτης καὶ οἱ ἥθοποιοὶ τοῦ θεάτρου ὄπερας νόμιζαν ὅτι ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη τοῦ Σαλιάπιν, ὅταν στὸ «Φάουστ» ἡ Μαργαρίτα, στὸ τραγουδάκι τῆς γιὰ τὸ βασιλιά τῆς Θούλης, ὅπου στὸ φόντο τῆς ὀρχήστρας ἀκουγόταν τόσο ταιριαστὰ τὸ ροδάκι, πότιζε τὰ λουλούδια μὲ τὸ ποτιστήρι...

Γιὰ τὸν ἥθοποιὸ τοῦ μουσικοῦ δράματος ἡ τέχνη τοῦ Σαλιάπιν ἀποτελεῖ τὴν ἴδια πηγὴ ἐμπνεύσεως πού ἀποτελοῦσε γιὰ τὴν τραγωδίαν ὁ βωμὸς τοῦ Διόνυσου.

Μά ὁ ἥθοποιός τοῦ μουσικοῦ δράματος θὰ μπορέσει νὰ γίνῃ ἕνας μεγάλος κρίκος τῆς βαγκνερικῆς σύνθεσης τότε μόνο, ὅταν θὰ κατανοήσῃ τὴν τέχνην τοῦ Σαλιάπιν ὄχι κάτω ἀπὸ τίς ἀχτίδες τοῦ Θεάτρου Τέχνης, ὅπου τὸ παίξιμο τῶν ἡθοποιῶν βασιζέται στοὺς νόμους τῆς μίμησης*, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τίς ἀχτίδες ἑνὸς πανίσχυρου ρυθμοῦ.

* Ἑλληνικὰ στὸ κείμενο τοῦ Μεγιερχόλντ. Σημ. μεταφρ.

Περνώντας σε συνέχεια στην κίνηση των ήθοποιών του μουσικού δράματος, σε σχέση με τον προσδιορισμό του, θα παρατηρήσω απλώς ότι δεν είχα την πρόθεση να κάνω μια διεξοδική ανάλυση της τεχνοτροπίας του Σαλιάπιν, που τον ανάφερα μόνο και μόνο για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό για τί είδους τέχνη του ήθοποιού της όπερας μιλάω εδώ.

Και αρχίζω από τις κινήσεις και τις χειρονομίες των ήθοποιών, επειδή το ανέβασμα του μουσικού δράματος δεν πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα αλλά σε συνδυασμό με αυτές τις κινήσεις, που πρέπει να υπακούουν στην παρτιτούρα.

Στή μέθοδο ανέβασμας του μουσικού δράματος δεν φτάνει να διακρίνουμε απλώς δύο σοβαρές παραλλαγές. Αν πάρουμε σαν πρόπαιτα του μουσικού δράματος τον Γκλούκ, τότε έχουμε δύο παρακλάδια, δύο γραμμές: ή μία είναι Γκλούκ-Βέμπερ-Βάγκνερ και ή άλλη Γκλούκ-Μότσαρτ-Μπιζέ.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να διευκρινίσω ότι ο τρόπος ανέβασμας σαν κι αυτόν που κάνω λόγω παρακάτω ταιριάζει για μουσικά δράματα τύπου Βάγκνερ, δηλαδή γι' αυτά όπου το λιμπρέτο και ή μουσική δεν υποδουλώνουν τό ένα τό άλλο.

Η δραματική αντίληψη του μουσικού δράματος, για να μπορέσει να αρχίσει να ζει, δεν μπορεί να παρακάμψει ή μουσική σφαίρα, και έτσι κυριαρχείται μοιραία από τό μυστηριώδη κόσμο των αισθημάτων μας. Γιατί ο κόσμος της Ψυχής μας δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο μέσα από ή μουσική και αντίστροφα μόνο ή μουσική έχει ή δύναμη να εκφράσει σε όλη του την πληρότητα τον κόσμο της Ψυχής.

Ο δημιουργός του μουσικού δράματος, αντλώντας ή δημιουργία του μέσα από τά κατάβαθα ής μουσικής, ζωντανεύει ή συγκεκριμένη εικόνα αυτής ής δημιουργίας με τό λόγο και τον τόνο, και έτσι γεννιέται ή παρτιτούρα - τό λογομουσικό κείμενο.

Ο "Αππια (αDie Musik und die Inszenierung») δέ βλέπει άλλη δυνατότητα για να φτάσει κανείς στη δραματική αντίληψη παρά μόνο αν βυθιστεί αρχικά στον κόσμο των συγκινήσεων - στη μουσική σφαίρα.



Τήν κίνηση από τά δεξιά ο "Αππια δεν ή θεωρεί δυνατή. Δραματική αντίληψη που δημιουργείται χωρίς να προηγηθεί τό πέραςμα από ή μουσική βγάζει κακό λιμπρέτο.

Και να ακόμα πώς προσδιορίζει έποπτικά ο "Αππια τις σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία του θεάτρου όπερας:



Ἡ μουσική, καθορίζοντας τὸ χρόνο γιὰ καθεὶ πού συντελεῖται στὴ σκηνή, δημιουργεῖ ἕνα ρυθμὸ πού δὲν ἔχει τίποτα τὸ κοινὸ μὲ τὴν καθημερινότητα. Ἡ ζωὴ τῆς μουσικῆς δὲν εἶναι ἡ ζωὴ τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας. «Μία ζωὴ πού δὲν εἶναι σάν κι αὐτὴ πού ὑπάρχει, οὔτε σάν κι αὐτὴ πού πρέπει νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ ἔτσι ὅπως τὴ βλέπουμε στὰ ὄνειρά μας» (Τσέχοφ).

Ἄλλῃ τὴ οὐσία τοῦ σκηνοῦ ρυθμοῦ εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς οὐσίας τῆς πραγματικῆς, καθημερινῆς ζωῆς.

Γι' αὐτὸ ἡ ὅλη σκηνοῦ ἐμφάνιση τοῦ ἡθοιοῦ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ καλλιτεχνικὴ ἐπιπόηση, πού μερικὲς φορές μπορεῖ καὶ νὰ στηρίζεται σὲ ρεαλιστικὴ βάση ἀλλὰ τελικὰ δημιουργεῖ μιά εἰκόνα κάθε ἄλλο παρά ταυτοσημῆ μὲ ὅ,τι βλέπουμε στὴ ζωὴ. Οἱ κινήσεις καὶ οἱ χειρονομίες τοῦ ἡθοιοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἑναρμονισμένες μὲ τὴ σύμβαση τοῦ τραγουδιστοῦ διαλόγου.

Ἡ δεξιότητιὰ τοῦ ἡθοιοῦ τοῦ νατουραλιστικοῦ δράματος συνίσταται στὴν παρατήρηση τῆς ζωῆς καὶ στὴ μεταφορὰ στοιχείων αὐτῆς τῆς παρατήρησης στὴ δημιουργία του. Ἡ δεξιότητιὰ τοῦ ἡθοιοῦ τοῦ μουσικοῦ δράματος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποταγμένη μόνο στὴν ἐμπειρία τῆς ζωῆς.

Ἡ δεξιότητιὰ τοῦ ἡθοιοῦ τοῦ νατουραλιστικοῦ δράματος εἶναι τίς περισσότερες φορές ὑποταγμένη στὴν αὐθαιρεσία τοῦ ταμπεραμένου του. Ἡ παρτιτούρα, ἐπιβάλλοντας ἕνα ὁρισμένο μουσικὸ μέτρο, ἐλευθερώνει τὸν ἡθοιοῦ τοῦ μουσικοῦ δράματος ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ στὴν αὐθαιρεσία τοῦ προσωποῦ του ταμπεραμένου.

Ὁ ἡθοιοῦ τοῦ μουσικοῦ δράματος πρέπει νὰ συλλάβει τὴν οὐσία τῆς παρτιτούρας καὶ νὰ μεταφράσει ὅλες τίς λεπτομέρειες τοῦ ὀρχηστρικοῦ διαγράμματος στὴ γλώσσα τοῦ πλαστικοῦ διαγράμματος.

Καὶ γι' αὐτὸ ὁ ἡθοιοῦ τοῦ μουσικοῦ δράματος πρέπει νὰ γίνεῖ δεξιότητις στὴν εὐλύγιστη χρησιμοποίησι τοῦ σώματος.

Τὸ εὐλύγιστο καὶ εὐκίνητο ἀνθρώπινο σῶμα, μπαίνοντας στὴν κατηγορία τῶν «ἐκφραστικῶν ὀργάνων» μαζί μὲ τὴν ὀρχήστρα καὶ τὸν σκηνοῦ διάκοσμο, ἀρχίζει νὰ συμμετέχει ἐνεργὰ στὴ σκηνοῦ κίνησι.

Ὁ ἀνθρώπος μαζί μὲ τὸ συναρμονισμένο διάκοσμο καὶ τὴ σύρρυθμη μουσικὴ ἀποτελεῖ ἤδη ἔργο τέχνης.

Ποῦ βρίσκει λοιπὸν τὴν ὕψιστη ἀνάπτυξή του τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, εὐλύγιστο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησι τῆς σκηνῆς, εὐλύγιστο στὴν ἐκφραστικότητά του;

Στὸ χορὸ.

Γιατὶ ὁ χορὸς εἶναι ἀκριβῶς ἡ κίνησι τοῦ ἀνθρώπινου σώματος

στὴ σφαῖρα τοῦ ρυθμοῦ. Ὁ χορὸς εἶναι γιὰ τὸ σῶμα μας ὅ,τι εἶναι ἡ μουσικὴ γιὰ τὸ αἶσθημά μας: μιά τεχνητὰ δημιουργημένη φόρμα πού δὲν ζητᾷ τὴ βοήθεια τῆς γνώσης.

Ὁ Ριχάρδος Βάγκνερ ἔδωσε τὸν ὁρισμὸ τοῦ μουσικοῦ δράματος σὰ «συμφωνία πού γίνετα ὀρατὴ, χάρις στὴν ὀρατὴ καὶ κατανοητὴ δράσι» («*ersichtlichtgewordene Thaben der Musik*). Καὶ ἡ ἀξία τῆς συμφωνίας βρίσκετα γιὰ τὸ Βάγκνερ στὴ χορευτικὴ τῆς βάση. «Ὁ ἑναρμονισμένος χορὸς εἶναι ἡ βάση τῆς σύγχρονης συμφωνίας» - παρατηρεῖ ὁ Βάγκνερ. «Ἀποθέωσι τοῦ χοροῦ» ἀποκαλεῖ τὴν Ἐβδομη (A-dur) συμφωνία τοῦ Μπετόβεν.

Ἄστε λοιπὸν, ἡ «ὀρατὴ καὶ κατανοητὴ δράσι» - πού τὴν ἐκφράζει ὁ ἡθοιοῦς - εἶναι ἡ δράσι τοῦ χοροῦ.

Ἀφοῦ ὁμως στὸ μουσικὸ δράμα πηγὴ τῶν χειρονομιῶν εἶναι ὁ χορὸς, θὰ πρέπει οἱ ἡθοιοῦ τῆς ὄπερας νὰ διδάσκονται τὴ χειρονομία ὄχι ἀπὸ τὸν ἡθοιοῦ τοῦ ἡθοιογραφικοῦ θεάτρο ἀλλὰ ἀπὸ τὸ χορογράφο.*

«Ἡ μουσικὴ καὶ ἡ ποιητικὴ τέχνη γίνονται κατανοητές... μόνο μέσα ἀπὸ τὴ χορευτικὴ τέχνη» (Βάγκνερ).

Ἐκεῖ ὅπου ὁ λόγος χάνει τὴ δύναμη τῆς ἐκφραστικότητας, ἀρχίζει ἡ γλώσσα τοῦ χοροῦ. Στὸ παλιὸ γιαπωνέζικο θεάτρο, στὴ λεγόμενη σκηνὴ «Νό», ὅπου παίζονταν ἔργα παρόμοια μὲ τίς δικές μας ὄπερες, ὁ ἡθοιοῦς ἔπρεπε ἀπαραίτητα νὰ εἶναι ταυτόχρονα καὶ χορευτῆς.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐλυγισία πού κάνει τὸν τραγουδιστὴ τῆς ὄπερας νὰ γίνετα στίς κινήσεις του χορευτῆς, ὑπάρχει καὶ ἄλλη μιά ἰδιωμορφία πού ξεχωρίζει τὸν ἡθοιοῦ τοῦ μουσικοῦ δράματος ἀπὸ τὸν ἡθοιοῦ τοῦ λογοδράματος. Ὁ ἡθοιοῦς τοῦ τελευταίου, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι κάποια ἀνάμνησι τοῦ προκάλεσε πόνο, προσπαθεῖ νὰ δείξει στὸ θεατὴ τὸν πόνο του μὲ τὴ μιμητῆ. Στὸ μουσικὸ δράμα αὐτὸν τὸν πόνο μπορεῖ νὰ τὸν περιγράψει στὸ κοινὸ ἡ μουσικὴ.

Ἔτσι, ὁ καλλιτέχνης τῆς ὄπερας πρέπει νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς οἰκονομίας τῶν χειρονομιῶν, γιὰτὶ ἡ χειρονομία του χρειάζεται ἀπλῶς νὰ συμπληρώνει τὰ κενὰ τῆς παρτιτούρας ἢ νὰ ἀποτελεῖ αὐτὸ πού ἄρχισε καὶ παράτησε ἡ ὀρχήστρα.

Στὸ μουσικὸ δράμα ὁ ἡθοιοῦς δὲν εἶναι τὸ μόνο στοιχεῖο πού σχηματίζει τὸν κρῖκο ἀνάμεσα στὸν ποιητὴ καὶ τὸ κοινὸ. Εἶναι μόνο ἕνα ἀπὸ τὰ ἐκφραστικά μέσα, οὔτε περισσότερο οὔτε λιγότερο σπουδαῖο ἀπὸ τὰ ἄλλα μέσα ἐκφρασης, καὶ γι' αὐτὸ πρέπει νὰ μπει μέσα

* Ἐδῶ βέβαια γίνετα λόγος γιὰ χορογράφο νέου τύπου. Ἰδανικός χορογράφος τῆς νέας σχολῆς νομίζω πὼς στὸ σύγχρονο θεάτρο εἶναι ὁ Μ. Μ. Φόκιν.

στή σειρά των έκφραστικῶν συναδέλφων του.

Ἄλλὰ βέβαια ἡ μουσική μεταφέρει τό μέτρο τοῦ χρόνου στό χώρο πρῶτα ἀπ' ὅλα μέσω τοῦ ἠθοποιοῦ.

Πρὶν τό ἀνέβασμα τοῦ ἔργου ἡ μουσική δημιουργεῖ μιὰ ἀπατηλή εἰκόνα μόνο μέσα στό χρόνο, μέ τό ἀνέβασμα ἡ μουσική νικά τό χώρο. Τό ἀπατηλό γίνεται πραγματικό μέσα ἀπό τή μιμική καί τίς κινήσεις τοῦ ἠθοποιοῦ, πού εἶναι ὑποταγμένες στό μουσικό διάγραμμα. Ἔτσι ὑλοποιεῖται μέσα στό χώρο αὐτό πού ἀεροβοτοῦσε μόνο μέσα στό χρόνο.

II

Ὁ Βάγκνερ, μιλώντας γιά «τό θέατρο τῆς μελλοντικῆς ἐποχῆς», τό θέατρο πού θά πρέπει νά εἶναι «ένωση ὅλων τῶν τεχνῶν», ὀνόμασε τό *Σαίξπηρ* (τῆς περιόδου πού δέν εἶχε ἀκόμα ἀποχωρήσει ἀπό τή «συντροφιά») «Θέσπιδα τῆς τραγωδίας τοῦ μέλλοντος» («τήν ἴδια σχέση πού ἔχει τό ἄρμα τοῦ Θέσπιδος μέ τό θέατρο τοῦ Αἰσχύλου καί τοῦ Σοφοκλή θά ἔχει καί τό θέατρο τοῦ Σαίξπηρ μέ τό θέατρο τῆς μελλοντικῆς ἐποχῆς»). Καί γιά τόν Μπετόβεν* λέει: νά ποιός βρήκε τή γλώσσα τοῦ μελλοντικοῦ καλλιτέχνη.

Καί ὁ Βάγκνερ βλέπει τό θέατρο τοῦ μέλλοντος ἐκεῖ πού οἱ δυό αὐτοί ποιητές θά ἀπλώσουν τά χέρια τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο.

Καί ἀκόμα, ὁ Βάγκνερ ἔχει χαράξει μέ ξεχωριστή ἀκρίβεια στά γραφτά του τό ὄνειρό του: «ὁ ποιητής θά βρεῖ τήν ἐξιλέωσή του» ἐκεῖ ὅπου «τά μαρμάρια δημιουργήματα τοῦ Φειδία θά ντυθοῦν μέ σάρκα καί αἷμα».

Στό σαιξπηρικό θέατρο ὁ Βάγκνερ ἐκτιμοῦσε πρῶτα-πρῶτα τό γεγονός ὅτι αὐτό ἀποτελοῦσε τήν ἰδανική ἐκείνη συντροφιά πού ἦταν ἄλλοτε ὁ *θίασος*** μέ τήν πλατωνική ἔννοια («ἕνα ξεχωριστό εἶδος τῆς ἠθικῆς μορφῆς τῆς κοινότητος», ὅπως γράφει ὁ Τ. Λέσαιγκ στήν «Ψυχή τοῦ θεάτρου. Σπουδή γιά τή σκηνική αἰσθητική καί τήν τέχνη τοῦ ἠθοποιοῦ»). Δεύτερο, ὁ Βάγκνερ ἐβλεπε τό σαιξπηρικό θέατρο σάν προσέγγιση πρὸς τό ὑπόδειγμα τῆς παλαικίτης τέχνης: «Τό δράμα τοῦ Σαίξπηρ ἀποτελεῖ τόσο πιστή ἀπεικόνιση τοῦ κόσμου πού στήν καλλιτεχνική ἔκφραση τῶν ἰδεῶν εἶναι ἀδύνατο νά ξεχωρίσει κανεῖς μέσα σ' αὐτές τήν ὑποκειμενική πλευρά τοῦ ποιητή». Στό ἔργο τοῦ Σαίξπηρ μιλοῦσε, κατὰ τό Βάγκνερ, ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ.

* Κατὰ τό Βάγκνερ, ὁ Μπετόβεν εἶναι ὁ κυριότερος ἀρχιτέκτονας τῆς συμφωνίας, πού βάση της εἶναι ὁ τόσο σπουδαῖος γιά τόν Βάγκνερ «ναρμονισμένος χορός».

** Ἑλληνικά στό κείμενο τοῦ Μεγερχόλντ. Σημ. μεταφρ.

Μιά πού ἐδῶ ἀσχολοῦμαι βασικά μέ τήν τεχνική πλευρά τοῦ θέματος, θά ἤθελα νά παρατηρήσω τά παρακάτω σχετικά μέ τήν προβολή τοῦ Σαίξπηρ ἀπό τό Βάγκνερ (πού ἦταν ὡστόσο ἐρωτευμένος μέ τήν ἀρχαιότητα), σάν ἀξιολογητοῦ ὑποδείγματος.

Στήν ἀπλότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς σαιξπηρικῆς σκηνῆς ἐκεῖνο πού ἄρεσε στό Βάγκνερ ἦταν τό ὅτι οἱ ἠθοποιοῖ τοῦ θεάτρου τοῦ Σαίξπηρ ἔπαιζαν στή σκηνή περιτριγυρισμένοι ἀπ' ὅλες τίς μεριές ἀπό τούς θεατές. Ὁ Βάγκνερ (πολύ εὔστοχα καί ἔξυπνα) ὀνομάζει τό προσκήνιο τοῦ παλιοῦ ἀγγλικοῦ θεάτρου «κόλλο ὅπου γεννιέται ἡ δράση».

Μποροῦσε ὁμως ἄραγε ὁ Βάγκνερ νά θεωρεῖ σάν ἐπανάληψη τῆς περιεργῆς μορφῆς τῆς παλιάς ἀγγλικῆς σκηνῆς τό προσκήνιο τοῦ θεάτρου τῆς Ἀναγέννησης πού τόσο πολύ τό χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἰταλοί τραγουδιστές;

Ὁχι βέβαια. Πρῶτα-πρῶτα ὁ Βάγκνερ θαύμαζε τό ἀρχαῖο θέατρο, ὅπου τό ἐπίπεδο πού θά μποροῦσε νά θυμίσει τό δικό μας προσκήνιο (ἡ ὀρχήστρα) τό ἤθελε γιά νά ἔχει ἐκεῖ τήν κρυμμένη ὀρχήστρα.* Δεύτερο, ὅταν ὁ Βάγκνερ πρότεινε νά ἀνοχθεῖ ὁ ἄνθρωπος σέ ἀντικείμενο λατρείας καί ὄνειρευόταν τήν πλαστική μεταμόρφωσή του στή σκηνή, δέν μποροῦσε βέβαια νά θεωρεῖ τό προσκήνιο τῶν θεάτρων μας πρόσφορο χώρο γιά διάταξη τῶν προσώπων πού θά στηρίζεται στήν ἀρχή τῆς πλαστικῆς μεταμόρφωσης. Καί νά πῶς φαντάζεται ὁ Βάγκνερ αὐτή τή μεταμόρφωση:

«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος... θά δώσει μιὰ θαυμάσια ἀνάπτυξη στό σῶμα του, τότε ἀντικείμενο τῆς τέχνης πρέπει νά γίνει ἀναμφισβήτητο ὁ ζωντανός, τέλειος ἄνθρωπος. Ἀλλά ἡ ποθητή γιά τόν τελευταῖο τέχνη εἶναι τό δράμα. Γι' αὐτό ἡ πλαστικότητα θά ἀναπληρωθεῖ ἀπό τή μαγική μετατροπὴ τοῦ μάρμαρου σέ σάρκα καί αἷμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τή μετατροπὴ τοῦ ἀκίνητου σέ ζωντανό καί τοῦ μνημειώδους σέ σύγχρονο. Μόνο ὅταν οἱ δημιουργικές ὁρμές θά περάσουν στήν ψυχὴ τοῦ χορευτῆ, τοῦ μίμου, τοῦ τραγουδιστῆ καί τοῦ δραματικοῦ ἠθοποιοῦ, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ὁρμές αὐτές θά ἰκανοποιηθοῦν. Ἡ πραγματικὴ πλαστικότητα θά ὑπάρξει ὅταν ἡ γλυπτικὴ θά πάψει νά ὑπάρχει καί θά μετατραπῆ σέ ἀρχιτεκτονική, ὅταν ἡ φριχτὴ μοναξιά αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ σμιλευμένου ἀπὸ πέτρα, θά ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα ἄπειρο πλῆθος ζωντανῶν, πραγματικῶν ἀνθρώπων, - ὅταν θά θυμόμαστε τήν ἀγαπητὴ νεκρὴ γλυπτικὴ μέσα ἀπὸ τήν αἰώνια ἀνανέωση τῆς ἐμπνευσμένης σάρκας καί τοῦ αἵματος

* Βλ. «Ὁ Βάγκνερ καί ἡ Διονυσιακὴ τελετουργία» στό βιβλίο τοῦ Βιατσεσλάβ Ἰβάνοφ «Τὰ ἄστρα» (Πετροῦπολη, 1909)

καί ὄχι μέσα ἀπὸ τὸ νεκρὸ χαλκὸ ἢ μάρμαρο, ὅταν μὲ τὴν πέτρα θὰ χτίσουμε θεατρικὰ παλαισένικα γιὰ ζωντανὰ ἔργα τέχνης ἀντὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐκφράσουμε μέσα ἀπ' αὐτὴν τὴν πέτρα τὸ ζωντανὸ ἄνθρωπο» (Βάγκνερ).

Ὁ Βάγκνερ δὲν ἀπορρίπτει μόνο τὴ γλυπτικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ πορτραίτου: «αὐτὴ δὲ θὰ ἔχει τί νὰ κάνει ἐκεῖ ὅπου ὁ ὠραῖος ἄνθρωπος θὰ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς τέχνης μέσα σὲ ἐλεύθερα καλλιτεχνικὰ πλαίσια, χωρὶς πινέλα καὶ καβαλέτα».

Καὶ ἐδῶ ὁ Βάγκνερ ἐπικαλεῖται τὴ βοήθεια τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἄς βάλει σὰ στόχο του ὁ ἀρχιτέκτονας νὰ φτιάσει τὸ χτίριο τοῦ θεάτρου μὲ τέτοιο τρόπο πού ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι ἀντικείμενο τέχνης γιὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό». Μόλις ἡ ζωντανὴ μορφή τοῦ ἀνθρώπου μετατρέπεται σὲ πλαστικὴ μονάδα, ξεπηδάει ἀμέσως τὸ πρόβλημα τῆς νέας σκηνῆς (μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς).

Στὴ διάρκεια ὅλου τοῦ 19ου αἰῶνα τὸ πρόβλημα αὐτὸ ξεπηδάει κάθε τόσο, ἰδιαίτερα στὴ Γερμανία.

Νὰ τί λέει ὁ ἀρχηγὸς τῆς ρομαντικῆς σχολῆς Λιούντβιχ Τις σὲ γράμμα του πρὸς τὸ Ράουμερ (δίνω ἀπλῶς τὸ περιεχόμενο, χωρὶς ἀκριβῆ παράθεση): ὡς ἔχω πει ἤδη πολλές φορές ὅτι θεωρῶ δυνατὴ τὴν ἐξεύρεση τρόπων γιὰ τὸ μετασχηματισμὸ τῆς σκηνῆς ἔτσι πού ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς νὰ πλησιάσει τὴν παλιά ἀγγλικὴ σκηνή. Μὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ θὰ ἔπρεπε οἱ σκηνές μας νὰ εἶναι τουλάχιστο δυὸ φορές πλατύτερες ἀπ' αὐτές πού ἔχουμε συνηθίσει. Θὰ ἔπρεπε ἀπὸ καιρὸ νὰ παρατήσουμε τὸ βάθος τῆς σκηνῆς πού τὴν κάνει ἀντικαλλιτεχνικὴ καὶ ἀντιδραματικὴ.

Γιὰ τίς «εἰσόδους» καὶ «ἐξόδους» δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ βάθος τῆς σκηνῆς ἀλλὰ τὰ πλαϊνὰ παρασκήνια - με ἄλλα λόγια, θὰ ἔπρεπε νὰ γυρίσουμε τὴ σκηνὴ πρὸς τὸ κοινὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά τῆς, νὰ βάλουμε στὸ προφίλ αὐτὸ πού βλέπουμε *en face*.

«Τὰ θεάτρα εἶναι βαθιά καὶ ψηλά ἀντὶ νὰ εἶναι πλατιά καὶ ἄβυσθα, ὅπως τὰ ἀνάγλυφα διαζώματα». Ὁ Τις θεωροῦσε ὅτι ἡ παλιά ἀγγλικὴ σκηνὴ εἶχε κάποια ὁμοιότητα μὲ τὴν ἑλληνικὴ. Ἐκεῖνο πού τοῦ ἄρεσε σ' αὐτὴν ἦταν, πρῶτο, ὅτι γιὰ ὅλα ἔδινε μόνο νόξεις καί, δεύτερο, ὅτι ἡ σκηνή (μὲ τὴ στενὴ ἔννοια τῆς λέξης) βρισκόταν μπροστά. «Ὅλα ὅσα θὰ μπορούσαμε σήμερα νὰ τὰ ποῦμε παρασκήνια ἔδειχναν τὴ δράση πολὺ κοντὰ στὸ θεατὴ. Καὶ ὁ θεατὴ δὲν ἔχανε οὔτε στιγμὴ ἀπὸ τὸ ὀπτικὸ του πεδίο τῶν φιγούρες τῶν ἠθοποιῶν πού βρισκόνταν στὸ παλαισένικο, ὅπως γίνεται καὶ μὲ τίς φιγούρες στὸ στίβο τοῦ τσίρκου.

Τὸ πρόβλημα πῶς νὰ τοποθετηθοῦν σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα ἡ

ζωγραφικὴ καὶ οἱ ἀνθρώπινες φιγούρες φαίνεται πῶς ἀπασχολοῦσε ἔντονα καὶ τὸν διάσημο κλασσικὸ ἀρχιτέκτονα Σίνκελ (1781-1841), γιὰτὶ καὶ αὐτὸς προτείνει μοντέλα μιᾶς νέας σκηνῆς πού συμπίπτουν μὲ τὸ δνειρο τοῦ Βάγκνερ νὰ δεῖ τὴ «ζωγραφικὴ τοπίου» σὰ μακρινὸ φόντο, ὅπως μακρινὸ φόντο ἦταν καὶ τὸ ἑλληνικὸ τοπίο στὸ ἀρχαιοελληνικὸ θέατρο. «Ἡ φύση δὲν ἦταν γιὰ τὸν Ἕλληνα παρὰ μόνο τὸ πλαίσιο τοῦ ἀνθρώπου, - καὶ οἱ θεοί, πού ἐνοάρκωναν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀντίληψη τίς δυνάμεις τῆς φύσης, ἦταν ἀκριβῶς ἀνθρώπινοι θεοί. Ὁ Ἕλληνας προσπαθοῦσε νὰ δώσει ἀνθρώπινη ὄψη σὲ κάθε φαινόμενο τῆς φύσης, καὶ ἡ φύση εἶχε γι' αὐτὸν ἀπέραντη γοητεία μόνο μέσα ἀπὸ τὴ μορφή τοῦ ἀνθρώπου...».

Ἡ ζωγραφικὴ τοπίου πρέπει νὰ γίνει ἡ ψυχὴ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Θὰ μᾶς μάθει πῶς νὰ φτιάξουμε τὴ σκηνή γιὰ τὸ δράμα τοῦ μέλλοντος, ὅπου ἡ ἴδια θὰ ἀποτελεῖ τὸ ζωντανὸ πλαίσιο τῆς φύσης γιὰ τὸ ζωντανὸ ἄνθρωπο καὶ ὄχι γιὰ τὸ ὁμοίωμα τοῦ ἀνθρώπου».

Αὐτὰ πού προσπαθοῦσαν ἄλλοτε νὰ δημιουργήσουν πάνω στὴν πέτρα καὶ στὸ πανί ὁ γλύπτης καὶ ὁ ἱστορικός ζωγράφος θὰ τὸ δημιουργήσει τώρα ὁ ἠθοποιὸς μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, μὲ τὴ φιγούρα του, μὲ τὰ μέλη τοῦ σώματός του, θὰ τὸ ἀποτυπώσει στὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου του γιὰ μιὰ συνειδητὴ καλλιτεχνικὴ ζωὴ. Τὰ ἴδια κίνητρα πού ὀδηγοῦσαν τὸ γλύπτη ὅταν προσπαθοῦσε νὰ ἀποδόσει τὰ σχήματα τοῦ ἀνθρώπου, ὀδηγοῦν τώρα τὸν ἠθοποιὸ, τὴ μιμικὴ του. Τὸ μάτι, πού βοηθοῦσε τὸν ἱστορικὸ ζωγράφο νὰ βρῶσκει δὲ, τι πῶ καλὸ, ἑλκυστικὸ καὶ χαρακτηριστικὸ μπορούσε στὸ σχέδιο, στὰ χρώματα, στὶς φορεσιές καὶ στὴ διάταξη τῶν ἀνθρώπινων συνόλων, ρυθμίζει τώρα τὴ διάταξη ζωντανῶν ἀνθρώπων» (Βάγκνερ).

Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχει πει ὁ Βάγκνερ σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῆς ζωγραφικῆς στὴ σκηνή - γιὰ τὴν ἀνάθεση τοῦ προσκήνιου στὸν ἀρχιτέκτονα, γιὰ τὸ ζωγράφο πού τὸν καλεῖ στὸ θέατρο ὄχι μόνο γιὰ ζωγραφικὴ (αὐτὴ ἔχει τὴ θέση τῆς μόνο σὰ φόντο) ἀλλὰ καὶ γιὰ σκηνοθεσία-, ἀπὸ ὅλα ὅσα γράφει ἄλλοῦ ὁ Βάγκνερ σχετικὰ μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα σὲ ὅ, τι ἀφορᾷ στὸ φωτισμὸ, στὶς γραμμές, στὰ χρώματα, σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ βλέπουμε καλὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν κινήσεων, τῶν χειρονομιῶν καὶ τῆς μιμικῆς τοῦ ἠθοποιοῦ, σχετικὰ μὲ τίς ἀκουστικὲς συνθήκες πού εἰσοῦν τὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου ἀπὸ τὸν ἠθοποιὸ, ἀπ' ὅλα αὐτὰ γίνεται φανερό ὅτι ἡ σκηνὴ τοῦ Μπαῦρτου δὲν μπορούσε νὰ ἱκανοποιήσει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἀπαιτήσεις τοῦ Βάγκνερ, γιὰτὶ δὲν εἶχε ἀκόμα κόψει ὀριστικὰ τοὺς δεσμούς τῆς μὲ τίς παραδόσεις τῆς σκηνῆς τῆς Ἀναγέννησης, καὶ τὸ κυριότερο - οἱ σκηνοθέτες πού ἀνέβαζαν Βάγκνερ δὲ θεωροῦσαν

Ἡ σκηνή τοῦ ἀναγεννησιακοῦ θεάτρου εἶναι ἓνα κουτί ὅπου στή θέσι τοῦ ἑνὸς τοιχώματος ἔχει ἀνοίχτει ἓνα ἀπαράθυρο» στραμμένο πρὸς τὸ θεατὴ (τὸ κάτω μέρος τοῦ κουτιοῦ εἶναι τὸ πάτωμα τῆς σκηνῆς, τὰ πλαϊνά του εἶναι τὰ πλαϊνὰ μέρη τῆς σκηνῆς πού κρύβονται ἀπὸ τὰ παρασκήνια καὶ τὸ καπάκι του εἶναι τὸ πάνω μέρος τῆς σκηνῆς πού εἶναι ἀόρατο γιὰ τὸ θεατὴ).

Δέν ὑπάρχει ἀρκετὸ πλάτος (τὰ πλαϊνὰ τοιχώματα τοῦ κουτιοῦ δέν εἶναι μακριὰ ἀπὸ τίς ἄκρες τοῦ παραθύρου του) ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται νὰ κρύβουμε αὐτὰ τὰ τοιχώματα ἀπὸ τὰ βλέμματα τοῦ κοινοῦ κρεμώντας κουρελόπανα στὰ πλαϊνὰ (παρασκήνια) καὶ δέν ὑπάρχει ἀρκετὸ ὕψος ὥστε νὰ μὴ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς τσόχινους μπερντέδες καὶ τὰ «κρεμαστά» τοῦ προσκήνιου.

Οἱ ἠθοποιοὶ πού βρίσκονται πάνω σ' αὐτὴ τὴ σκηνή-κουτί μὲ τὰ μπογιατιστὰ κουρελόπανα (κρεμασμένα στὰ πλαϊνὰ καὶ ἀπὸ πάνω) καὶ τὰ μπογιατιστὰ πρακτικὰμπιλε τοποθετημένα στὸ πάτωμα τῆς σκηνῆς χάνονται σ' αὐτὴ «σὰ μινιατούρες μέσα σ' ἓνα τεράστιο κάδρο» (Ἐ.-Τ.-'Α. Χόφμαν).

Ἄν στὸ προσκήνιο πού βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν αὐλαία στρώσουμε ἓνα χαλί πού θὰ παίξει τὸ ρόλο χρωματικῆς κηλίδας ἐναρμονισμένης μὲ τίς πλευρικῆς τσόχες, ἂν τὸ χῶρο πού πρόσκειται στὸ προσκήνιο τὸν μετατρέψουμε σὲ ὑπόβαθρο γιὰ πλαστικὰ σύνολα, δημιουργώντας ἐκεῖ μιά «ἀνάγλυφη σκηνή», ἂν τέλος τὸ πῖσω μέρος τοῦ σκηνικοῦ, πού βρίσκεται στὸ βάθος, τὸ ὑποτάξουμε σὲ ἀποκλειστικὰ ζωγραφικὸς στόχος, δημιουργώντας ἀπ' αὐτὸ ἓνα εὐνοϊκὸ φόντο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα σώματα καὶ τίς κινήσεις τους, τότε οἱ ἐλλείψεις τῆς ἀναγεννησιακῆς σκηνῆς θὰ μετριαστοῦν σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ.

Ἡ δημιουργία προσκήνιου στὸ Μπαϊρόουτ, ἂν καὶ σημαντικὰ κατώτερου ἀπὸ ἐκεῖνο πού ἔκανε ὁ Φούκς (στὸ *Künstlertheater*), ὑπογραμμίστηκε ὡστόσο ἀπὸ τὸ Βάγκνερ, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ φιγούρες σ' αὐτὸ τὸ προσκήνιο παρουσιάζονταν μεγαλοποιημένες.

Αὐτὸ ἀκριβῶς - τὸ ὅτι μεγαλώνουν οἱ φιγούρες - κάνει ἐλκυστικὴ γιὰ τὰ βαγκνερικὰ δράματα τὴν «ἀνάγλυφη σκηνή», καὶ ὄχι βέβαια ἐπειδὴ θέλουμε νὰ βλέπουμε μπροστὰ μας γίγαντες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀποκοτῶν πλαστικότητα οἱ τεθλασμένες τῶν σωμάτων τῶν ξεχωριστῶν προσώπων τοῦ ἔργου, καθὼς καὶ ἡ διάταξη τῶν συνόλων.

Ἡ κατασκευὴ τῆς «ἀνάγλυφης σκηνῆς» δέν εἶναι αὐτοσκοπὸς ἀλλὰ μόνον μέσο. Σκοπὸς εἶναι ἡ δραματικὴ δράση, ὅπως αὐτὴ γεννιέται στὴ φαντασία τοῦ θεατῆ, πού ἐντείνεται χάρις στοὺς ρυθμικοὺς κυματισμοὺς τῶν σωματικῶν κινήσεων. Καὶ οἱ κυματισμοὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ ἀπλώνονται σ' ἓνα χῶρο πού βοηθᾷ τὸ θεατὴ νὰ δια-

κρίνει τίς γραμμὲς τῶν κινήσεων, τῶν χειρονομιῶν, τῶν στάσεων...

Ἄν ἡ σκηνὴ πρέπει νὰ εὐνοεῖ τὸ στοιχεῖο τῆς κίνησης τοῦ σώματος μέσα στὸ χῶρο, τότε πρέπει νὰ εἶναι κατασκευασμένη μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε οἱ γραμμὲς τῶν ρυθμικῶν ἐκφράσεων νὰ φαίνονται ξεκάθαρα. Γι' αὐτὸ ὅλα ὅσα χρησιμεύουν σάν ὑπόβαθρο γιὰ τὸν ἠθοποιό, ὅπου ἀκουμπᾷ, ὅ,τι ἀγγίζει, ὅλα πρέπει νὰ ἔχουν γλυπτικὴ ὑπόσταση, ἐνῶ ἡ ἀοριστία τῆς ζωγραφικῆς παραδίδεται στὸ φόντο.

Τὸ πῖω μεγάλο ἐμπόδιο ἐδῶ εἶναι τὸ πάτωμα τῆς σκηνῆς, ἡ ἰσόπεδη ἐπιφάνειά του. Ἐ λοιπόν, ὅπως ὁ γλύπτης ζυμώνει τὸν πηλό, ἔτσι ἂς ζυμωθεῖ καὶ τὸ πάτωμα τῆς σκηνῆς καὶ ἀπὸ πλατὺς κάμπος ἂς γίνεῖ μιά συμπαγῆ σειρά ἐπιπέδων, διαφορετικοῦ ὕψους.

Οἱ γραμμὲς τεθλασμένες.

Οἱ ἄνθρωποι συντάσσονται σὲ πῖω σφιχτὰ σύνολα, μὲ ἓνα κομψὸ κυματισμό.

Οἱ φωτοσκιάσεις πέφτουν ὠραῖα καὶ οἱ ἤχοι συμπυκνώνονται.

Ἡ δράση παίρνει στὴ σκηνὴ τὴ μορφή μιᾶς ὀρισμένης ἐνότητας. Ὁ θεατὴς μπορεῖ πῖω εὐκόλα ἔτσι νὰ συνδυάσει σὲ μιά ὠραῖα ἀρμονία τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα πάνω στὴ σκηνή. Ἡ ὀπτικὴ καὶ ἡ ἀκουστικὴ ἐντύπωση τοῦ ἀκροατῆ-θεατῆ δὲ διασπῶνται. Αὐτὴ ἡ μέθοδος καὶ μόνον αὐτὴ μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴν καλλιτεχνικὴ ἰδιομορφία τοῦ Βάγκνερ, πού δημιούργησε τίς μορφές του μὲ μεγάλες καὶ ἐκφραστικῆς πινελιές, μὲ ἀπλουστευμένο περιγράμμα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Λισταμπερτζε συγχρίνει τίς φιγούρες τοῦ Βάγκνερ μὲ τίς τοιχογραφίες τοῦ Πυβί ντέ Σαβάν.

Ὅταν ἡ φιγούρα τοῦ ἠθοποιοῦ δὲ διαχέεται μέσα στὰ διακοσμητικὰ πανῶ, πού τώρα ἔχουν ἀπωθηθεῖ στὸ πῖσω μέρος τῆς σκηνῆς (*Hintergrund*), τότε ὁ ἠθοποιὸς γίνεται ἀντικείμενο προσοχῆς σάν ἔργο τέχνης. Καὶ ἡ κάθε χειρονομία του, ὅταν ἔχει σὰ στόχο νὰ μὴν ἀποσπᾷ τὴν προσοχὴ τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὸ διάγραμμα τῆς μουσικῆς καὶ νὰ εἶναι πάντα βαρυσήμαντη, γίνεται ἓνα εἶδος ἀποστάγματος: εἶναι ἀπλή, ξεκάθαρη, ἀνάγλυφη, ρυθμικὴ.

Συνήθως ἡ δουλειὰ τῶν σκηνογράφων περιορίζεται στὸ ζωγραφισμα τῶν σκηνικῶν καὶ τῶν πρακτικὰμπιλε.

Καὶ ὅμως ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ ἀρμονία ἀνάμεσα στὰ ἐπίπεδα ὅπου κινούνται οἱ φιγούρες τῶν ἠθοποιῶν καὶ τίς ἴδιες αὐτῆς τίς φιγούρες, καθὼς καὶ ἀνάμεσα στὶς φιγούρες καὶ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ σκηνικοῦ.

Ὁ σκηνογράφος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν χρωμάτων καὶ τῶν γραμμῶν σ' ἓνα μέρος τοῦ συνόλου (στὸ σκηνικὸ), ἐνῶ τὸ σύνολο (τὸν ὅλο διάκοσμο τῆς σκηνῆς) τὸ ἀφήνει στὸ σκηνοθέτη.

Αυτό όμως είναι ένα καθήκον άσήκωτο για έναν που δεν είναι ζωγράφος, δηλαδή για ένα σκηνοθέτη που δεν έχει ειδικές γνώσεις σχεδίου (άποχτημένες είτε σε σχολή ζωγραφικής, είτε με τη διαίσθηση). Μέσα από το σκηνοθέτη πρέπει να δημιουργεί ο γλύπτης και ο αρχιτέκτονας.

Βρίσκω πολύ αξιόλογες τις παρακάτω γραμμές του Μωρίς Ντενί: «Παρατηρούσα πώς εκείνος (πρόκειται για το γλύπτη Μαγιόλ) άλλαζε με τη σειρά, σχεδόν συστηματικά, στρογγυλές και κυλινδρικές φόρμες, προσπαθώντας να εκπληρώσει την υποθήκη του Ένγκερ: «ώραιοι φόρμες είναι οι επίπεδες επιφάνειες με στρογγυλότητες».

Ο σκηνοθέτης έχει στη διάθεσή του μια επίπεδη επιφάνεια (το πάτωμα της σκηνής), έχει την ξυλεία που με αυτήν πρέπει, όπως κάνει ο αρχιτέκτονας, να δημιουργήσει ένα απαραίτητο απόθεμα από «πρακτικάμπιλε», έχει το ανθρώπινο σώμα (τόν ήθοποιό), και καθήκον του είναι να συνδυάσει όλα αυτά τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο που να δημιουργηθεί ένα αρμονικά ολοκληρωμένο έργο τέχνης - μια σκηνική εικόνα.

Η μέθοδος δουλειάς του σκηνοθέτη προσεγγίζει πολύ εκείνη του αρχιτέκτονα, ή μέθοδος του ήθοποιού συμπίπτει απόλυτα με εκείνη του γλύπτη, γιατί κάθε χειρονομία του ήθοποιού, κάθε στροφή της κεφαλής του, κάθε κίνησή του είναι φόρμες και γραμμές ενός γλυπτού πορτραίτου.

«Αν οι αρχιτέκτονες καλούσαν το Μαγιόλ σε συνεργασία - να διακοσμήσει με αγάλματα τα Παλάτια του Μέλλοντος, κανένας δε θα κατάφερνε, κατά τη γνώμη του Μωρίς Ντενί, καλύτερα από το Μαγιόλ να βρει για τα αγάλματά του την πρέπουσα θέση που πρέπει να έχει ή γλυπτική μέσα σ' ένα κτίριο, για να μη φαίνεται αυτό παραφορτωμένο με γλυπτά.

Τίνος ή καλλιτεχνική ιδέα δημιουργεί τα σκηνικά επίπεδα με τη φόρμα τους και τα χρώματά τους; Του ζωγράφου; Τότε ο ζωγράφος είναι έδω αρχιτέκτονας, γιατί δε ζωγράφισε μόνο κάποιες επιφάνειες αλλά και σύνθεσε σ' ένα αρμονικό σύνολο όλο το χώρο της σκηνής. Αυτός ο αρχιτέκτονας θα πρέπει να αναγνωρίσει ένα Μαγιόλ στο πρόσωπο του ήθοποιού, έτσι ώστε η γλυπτική του τελευταίου (το σώμα του) να έμφυσήσει στις άψυχες πέτρες (στά πρακτικάμπιλε) τη ζωή και τη δύναμη ενός υπόβαθρου αξιού να στηρίξει αυτό το μεγάλο άγαλμα του ζωντανού και κυριαρχημένου από το ρυθμό σώματος.

«Πόσο λίγοι είναι οι αρχιτέκτονες της μόδας που η δουλειά τους θα ήταν αξια ενός τέτοιου στύλ και ενός τέτοιου τάχτ σαν εκείνα του Μαγιόλ!» - λέει ο Μωρίς Ντενί.

Στή σκηνή συμβαίνει το αντίθετο. «Αρχιτέκτονες» υπάρχουν κιόλας, μά πόσο λίγοι είναι οι Μαγιόλ, δηλαδή οι ήθοποιοί-γλύπτες. Οι άχιτέκτονες είναι παρόντες στις περιπτώσεις εκείνες που ο χώρος της σκηνής έχει ετοιμαστεί για τόν ήθοποιό σά γλυπτικό υπόβαθρο με ζωντανό φόντο. Αρχιτέκτονες έδω είναι ή ο ζωγράφος και ο σκηνοθέτης-αρχιτέκτονας που έχουν ταιριάζει ανάμεσά τους ή ο ζωγράφος που έχει πάρει στά χέρια του το σκηνοθέτη που δεν είναι ζωγράφος και έχει συνδυάσει μέσα του και το σκηνοθέτη και το γλύπτη και τόν αρχιτέκτονα, όπως λογουχάρη ο Γκάρντον Κράιγκ. Που είναι όμως οι Μαγιόλ, οι ήθοποιοί-γλύπτες, που ξέρουν τό μυσικό να έμφυσούν ζωή στις άψυχες πέτρες και να γεμίζουν τό κορμί τους με τήν άρμονία του χορού; Ο Σαλιάπιν, ο Γερσόφ... Ποιά άλλα όνόματα μπορούμε να προσθέσουμε; Η μαγεία του Μαγιόλ είναι ακόμα έντελώς άγνωστη για τή σκηνή.

Όταν οι ήθοποιοί καταπιάνονται με τήν έρμηνεία ρόλων του Βάγκνερ, δεν πρέπει ούτε να τούς περνά από τό μυαλό να διδασχτούν από τούς Γερμανούς ήθοποιούς-τραγουδιστές.

Νά τί γράφει γι' αυτούς ο Γκέοργκ Φούκς (και είναι πολύ πιο σημαντικό που τό γράφει Γερμανός!) στό βιβλίο του «Der Tanz»: «Τό ότι ο Γερμανός δεν έχει ακόμα καταλάβει τις όμορφίες του ανθρώπινου σώματος φάνηκε πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά έδω, όπου είναι άφορητο να βλέπεις αυτές τις γελοϊότερες παραμορφώσεις του: αυτούς τούς Σίγκφριντ με τις σφιγμένες στον κορσέ «κοιλίες της μπυραρίας», αυτούς τούς Σίγκμουντ με τα πόδια σά λουκάνικα στριμωγμένα στη μάλια, αυτές τις Βαλκυρίες που λές και περνούν όλο τόν ελεύθερο χρόνο τους στις μπυραρίες του Μονάχου μ' ένα πιάτο άχριστό συκώτι κι ένα ποτήρι άφρισμένη μπύρα, αυτές τις Ίζόλδες που όλος ο σκοπός τους είναι να άσκήσουν άκατανίκητα έλκυστική επίδραση, σά νταρνάνες πλανόδιου τσίρκου, πάνω στη φαντασία τών πωλητών τών κρεοπωλείων».

IV

Άκόμα από τή δεκαετία 1840-1850 ο Βάγκνερ, άναζητώντας στις «σελίδες του μεγάλου βιβλίου της Ιστορίας» κάποιον δραματικό γεγονός, πέφτει πάνω στά επεισόδια της κατάκτησης του βασιλείου της Σικελίας από τό Μάνφρεντ, γιό του αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β'. Ο Βάγκνερ είδε κάποτε μία γκραβούρα που παρίστανε τό Φρειδερίκο Β' σέ μία μισοαραβική αλή με γυναίκες Άράβων που χόρευαν. Αυτή ή γκραβούρα τόν βοήθησε να συνθέσει μία εκπληκτική σέ πάθος και

λάμψη δραματική σύλληψη, αλλά ο Βάγκνερ εγκαταλείπει αυτό το σχέδιο μόνο και μόνο επειδή του φάνηκε πώς το σχεδιαζόμενο δράμα «λαμποκοπούσε από μαρμαρυγές, από ένα πολυτελή ιστορικοποιητικό ιστό πού, σά μεγαλοπρεπής στολή, έκρυβε από τά μάτια του τό άρμονικό σχήμα του ανθρώπου, πού μόνο αυτό μπορούσε νά μαγέψει μέ τήν όρασή του» (Λισταμπερζέ).

Ο Βάγκνερ άπόρριπτε τά ιστορικά θέματα. Πίστευε πώς τά θεατρικά έργα δέν πρέπει νά εΐναι ένα μεμονωμένο, άτομικό δημιουργήμα ενός ύποκειμενικού ποιητή πού χειρίζεται όπως θέλει τό υλικό πού έχει στά χέρια του. Ήθελε τά έργα αυτά νά έχουν πάνω τους όσο τό δυνατό περισσότερο τή σφραγίδα τής αναγκαιότητας, πράγμα πού διακρίνει άκριβώς τά έργα πού έχουν βγει από τή λαϊκή παράδοση.

Και νά πού ο Βάγκνερ, έχοντας άπορρίψει τά ιστορικά θέματα, στρέφεται από δω και πέρα μόνο στους μύθους.

Νά πώς εκθέτει ο Λισταμπερζέ τίς σχέσεις του Βάγκνερ γιά τά πλεονεκτήματα του μύθου σέ σχέση μέ τό ιστορικό θέμα:

«Οί μύθοι δέν έχουν πάνω τους τή σφραγίδα μιάς αυστηρά καθορισμένης εποχής*. Οί ιστορίες πού άφηγούνται γίνονται κάπου πολύ μακριά, σ' ένα νεκρό παρελθόν, και οί ήρωες πού τραγουδούν εΐναι πάρα πολύ άπλοί και εύκολοι γιά νά τους παραστήσουμε στή σκηνή, ζούνε κιόλας μέσα στή φαντασία του λαού πού τους δημιουργήσε και άρκοϋν μερικέσ συγκεκριμένες πινελιές γιά νά τους φέρουμε στήν επιφάνεια. Τά αισθήματά τους εΐναι οί αυθόρμητες και στοιχειώδεις ψυχικές αντιδράσεις πού συγκινούσαν ανέκαθεν τήν ανθρώπινη καρδιά. Όλες αυτές οί ψυχές εΐναι όλότελα νεανικές, πρωτόγονες, και κουβαλούν μέσα τους τό στοιχείο τής δράσης, δέν έχουν ούτε κληρονομικές προκαταλήψεις, ούτε συμβατικές. Νά ποιού ήρωες και ποιές ιστορίες κάνουν γιά τούς δραματούργους».

Όταν ο σκηνογράφος και ο σκηνοθέτης καταπιάνονται μέ τή μεταφορά στή σκηνή του ενός ή του άλλου δραματικού έργου, πρέπει όπωσδήποτε νά παίρνουν υπόψη τους τί εΐναι εκείνο πού άποτελεί τή βάση του δράματος πού ανεβάζουν -ένα ιστορικό θέμα ή ένας μύθος-, γιατί οί τρόποι ανεβάσματος δυό τέτοιων έργων- ενός ιστορικού και ενός μέ μυθολογική άπόχρωση - πρέπει βέβαια νά διαφέρουν έντονα ανάμεσά τους. Άν πρέπει άβυσσος νά χωρίζει ένα ιστορικό έργο στή σκηνή από μιά ιστορική αίθουσα μουσείου, άκόμα πιό μεγάλη άβυσσος πρέπει νά χωρίζει ένα θεατρικό έργο μέ ιστορικό θέμα από ένα έργο-μύθο.

* Οί ύπογραμμίσεις εΐναι όλες δικές μου.

Τό κύρος του θεάτρου του Μπαύρουτ επέβαλε σά μοντέλο βαγκνερικού ανεβάσματος τή συνήθεια νά προσδίνουν στήν έξωτερική μορφή των δραμάτων του Βάγκνερ τό γενικά καθιερωμένο θεατρικό ύφος των λεγόμενων ιστορικών δραμάτων. Και αυτά τά μεταλλικά κράνη και οί άσπίδες πού λάμπουν σά σαμοβάρια, και αυτοί οί ήχηροι θώρακες, και αυτά τά μακιγιάζ πού θυμίζουν ήρωες των ιστορικών χρονικών του Σαίξπηρ, κι αυτά τά δέρματα ζώων στά κοστούμια και στό σκηνικό κι αυτά τά γυμνά χέρια των ήθοποιών... Και δταν τό πληκτικό, κάθε άλλο παρά μυστηριώδες και αινιγματικό, τό άχρωμο αυτό φόντο του Ιστορισμού, πού κάνει τό θεατή νά προσπαθει νά μαντέψει σέ ποιά χώρα και ποιό χρόνο τίνος αλώνει εξέλισσεται ή δράση, έρχεται σέ έπαφή μέ τή μουσική ζωγραφική τής όρχήστρας, τήν τυλιγμένη μέ παραμυθένια άχλύ, τότε μιά τέτοια βαγκνερική παράσταση σέ κάνει ν' άκούς τή μουσική χωρίς τή κοιτάζει τή σκηνή. Ίσως γι' αυτό και ο Βάγκνερ, όπως διηγούνται στενοί του φίλοι, δταν παίζονταν τά έργα του στό Μπαύρουτ, πλησίαζε τούς γνωστούς του και τούς έκλεινε μέ τά χέρια του τά μάτια, ώστε νά μπορούν νά δοθούν πιό ολοκληρωτικά στά μάγια τής καθαρής συμφωνίας.

Ο Βάγκνερ τονίζει ότι τό κύπελλο στό δράμα του μοιάζει μέ τόν πυρσό του άρχαιοελληνικού Έρωτα. Έκείνο πού μās ενδιαφέρει σ' αυτήν τήν υπόδειξη δέν εΐναι ότι ο συνθέτης ύπογραμμίζει τή βαθιά συμβολική σημασία αυτού του πυρσού. Αυτό τό καταλαβαίνει ο καθένας. Έκείνο πού μās ενδιαφέρει σ' αυτήν τή νύξη εΐναι ή έργοια του Βάγκνερ, πού ύπαγορεύεται από τή διαίσθηση, νά δημιουργηθεί μιά τέτοια άτμόσφαιρα του συνόλου ώστε και ο πυρσός, και τά μάγια τής μητέρας τής Ίζόλδης, και τά ύπουλα τεχνάσματα του Μελότου, και τό χρυσό κύπελλο μέ τό έλιξήριο του Έρωτα, και πολλά άλλα, νά έχουν μιά πειστική παρουσία πάνω στή σκηνή και νά μή φαίνονται σά μιά συλλογή κοινότοπων άξεσουάρ τής όπερας.

Άν και ο Βάγκνερ, «έντελώς ένσυνείδητα», βυθιζόταν μόνο στά βάθη του ψυχικού κόσμου των ήρώων του, άν και έντόπιζε όλη τήν προσοχή του μόνο στήν ψυχολογική πλευρά του μύθου, ο σκηνογράφος και ο σκηνοθέτης πού θά καταπιαστούν μέ τό άνέβασμα του «Τριστάνου και Ίζόλδης» θά πρέπει άπαραίτητα νά φροντίσουν ώστε ή παράσταση νά έχει τέτοιο ύφος πού νά μή χάνεται τό παραμυθένιο στοιχείο του έργου και ο θεατής νά μεταφέρεται όπωσδήποτε στήν άτμόσφαιρα αυτού του περιβάλλοντος. Αυτό δέν μπορεί νά έμποδίσει καθόλου τό βασικό στόχο του Βάγκνερ - νά αναδειξει μέσα από τό θρύλο τό ήθικό στοιχείο του. Και επειδή ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά καθρεφτίζεται όλόκληρο μέσα στά αντικείμενα τής καθημερινής

ζωής, αλλά πολύ περισσότερο στο ρυθμό της γλώσσας των ποιητών, στα χρώματα και τις γραμμές των μαστόρων του πινέλου, ο ζωγράφος έρχεται στη σκηνή πρώτα απ' όλα για να ετοιμάσει ένα παραμυθένιο φόντο και να ντύσει με αγάπη τα πρόσωπα του έργου μέσα σε ύφασματα δημιουργημένα μόνο από τη φαντασία του, ύφασματα που τα χρώματά τους θα μπορούσαν να μάς θυμίζουν τις μισολυωμένες σελίδες παλιών βιβλίων. Και όπως ο Τζιόττο, ο Μέλλινγκ, ο Μπρέχελ, ο Φουκέ, είναι ικανοί να μάς μπάζουν στην ατμόσφαιρα της εποχής περισσότερο από ένα ιστορικό, έτσι και ο σκηνογράφος, που έχει ανασύρει όλα αυτά τα κοστούμια και τα αξεσουάρ μέσα από τη φαντασία του, θα μάς κάνει πολύ περισσότερο να πιστέψουμε ότι όλα αυτά ήταν κάποτε έτσι ακριβώς απ' όσο θα τό κατάφερε κάποιος που θα προσπαθούσε να επαναλάβει στη σκηνή τα κοστούμια και τα αντικείμενα μιας αιθουσας μουσείου.

Όρισμένοι βιογράφοι του Βάγκνερ υπογραμμίζουν ότι στο νεαρό Ριχάρδο δεν μπορούσαν παρά να επιδράσουν τα μαθήματα Ιchnογραφίας που προσπάθησε να του δώσει ο πατριός του Γκέουερ. Και ότι τάχα κάτω από την επίδραση αυτών των μαθημάτων Ιchnογραφίας και ζωγραφικής αναπτύχθηκε στο Βάγκνερ η φαντασία ενός ζωγράφου. «Κάθε πράξη των έργων του παίρνει τη μορφή μιας σειράς από μεγαλειώδεις πίνακες». Η δεξίωση στην αιθουσα του Βάρτμπουργκ, ο έρχομός και η αναχώρηση του Λόεγκριν με μία βάρκα που τη φέρνει ένας κύκνος, τα παιχνίδια των τριών θυγατέρων του Ρήνου στα βάθη του ποταμού... «όλα αυτά είναι πίνακες που Ισάξιοι τους δεν υπάρχουν ως τώρα στην τέχνη».

Ο Γκέουερ, ο ζωγράφος, ήταν ειδικός μόνο στα πορταίτα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ταυτόχρονα και θεατρίνος. Ήθοποιοι ήταν και ο αδερφός και η αδερφή του Βάγκνερ. Και ο Βάγκνερ πήγαινε βέβαια στις παραστάσεις όπου συμμετείχε ο Γκέουερ, καθώς και σ' εκείνες όπου συμμετείχαν ο αδερφός και η αδερφή του. Ή λοιπόν, τό πιο πιθανό είναι ότι τά παρασκήνια, όπου στριμωγνόταν ο νεαρός Βάγκνερ, μπόρεσαν να επηρεάσουν την πλούσια σε σκηνογραφικά σχέδια φαντασία του. Την αναχώρηση του Λόεγκριν σε μία βάρκα που την αέρνει ένας κύκνος εγώ δέ θα την έβλεπα σαν ένα από τους πίνακες που Ισάξιοι τους δεν υπάρχουν ως τώρα στην τέχνη» αλλά μάλλον θα έλεγα ότι έχει πάνω του τη σφραγίδα των παρασκηνίων μιας επαρχιακής γερμανικής πόλης μέσου γούστου.

Ο ζωγράφος Άνσελμ Φόουερμπαχ μάς έχει αφήσει τά παρακάτω λόγια για τό σύγχρονο μέ τό Βάγκνερ θέατρο: «Μισώ τό σύγχρονο θέατρο, γιατί τά μάτια μου είναι παρατηρητικά και δέν μπορώ

νά μή βλέπω όλα αυτά τά φεύτικα μπαχλιμπιδια και τίς μουτζούρες του μακιγιάζ. Μισώ από τά βάθη της ψυχής μου τίς υπερβολές στον τομέα της σκηνογραφικής τέχνης. Διαφθείρουν τό κοινό, διώχνουν τά τελευταία υπολείμματα του αίσθήματος του ωραίου και συντηρούν τά βάρβαρα γούστα. Η τέχνη αποστρέφει τό πρόσωπό της από ένα τέτοιο θέατρο και τινάζει τή σκόνη από τά πόδια της».

Τό ταλέντο του «ζωγράφου τοιχογραφιών» που αποδίδουν πολλοί στο Βάγκνερ μπορεί να αμφισβητηθεί, φτάνει μονάχα να μελετήσουμε βαθύτερα τίς υποδείξεις του συνθέτη που φανερώνουν ότι ο Βάγκνερ ήταν περισσότερο δημιουργός της άκοής παρά της ύρασης.

«Η ουσία του γερμανικού πνεύματος είναι ότι δημιουργεί από τά μέσα. Ο αληθινά αιώνιος θεός ζει μέσα του προτού ακόμα στήσει τό ναό της δόξας του» (Βάγκνερ).

Τά δράματα του Βάγκνερ, που είναι χτισμένα από τά μέσα, έχουν πάρει από τόν «αίώνιο θεό» των έμπνεύσεών του τούς καλύτερους χυμούς για ό,τι έσωτερικό υπάρχει στη μουσική και στο λόγο που σμίγουν σε μία ένότητα στην παρτιτούρα. Τό έξωτερικό στοιχείο των δραμάτων του, αυτό που λένε φόρμα του έργου (στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι στη σκηνική αντίληψη των δραμάτων του για τό άνέβασμά τους), έμεινε άδικημένο από τό θεό των έμπνεύσεών του. Ο Μπαϊλιν δέν μπόρεσε μέ κανένα τρόπο να συνεννοηθεί μέ τό Βάγκνερ στο θέμα του άνεβάσματος του «Δαχτυλιδιού των Νιμπελουήγκεν» και τελικά του έδωσε μόνο ένα σκίτσο για τό μακιγιάζ του Φάφνερ.

Ο Βάγκνερ, που άπαιτούσε για τίς πανηγυρικές παραστάσεις του (Bühnen-festspiele) ένα θέατρο νέας άρχιτεκτονικής, τοποθέτησε βαθύτερα την όρχήστρα, κάνοντας την άόρατη, ενώ την ίδια τή σκηνή την άποδέχτηκε μέ τίς τεχνικές άτέλειες που είχε πριν απ' αυτόν.

Οι υποδείξεις του δημιουργού του έργου έξαρτώνται από τό έπίπεδο της σκηνικής τεχνικής της εποχής που γράφεται τό έργο. Όταν έχει άλλάξει ή τεχνική της σκηνής, τότε οι υποδείξεις του δημιουργού πρέπει να ξεετάζονται μόνο μέσα από τό πρίσμα της σύγχρονης σκηνικής τεχνικής*.

* Μιλάω άποκλειστικά για τίς υποδείξεις που αναφέρονται στο σενάριο και όχι για εκείνες τίς υπέρχεις υποδείξεις του Βάγκνερ που άποκαλύπτουν την έσωτερική ουσία της όρχηστρικής συμφωνίας. Σάν παραδείγματα βλ. τίς σελίδες 17, 61, 81-82, 116-117, 146 και άλλα σημεία της παρτιτούρας του «Τρισάνου και Ίζόλδης» (μετάφραση Β. Κολομίτσεφ, έκδοση Νέλντερ στη Ρίγα).

Ὁ σκηνογράφος καὶ ὁ σκηνοθέτης πού θά καταπιαστοῦν μέ τό ἀνέβασμα τοῦ «Τριστάνου» ἄς ἀκούσουν τά μοτίβα γιά τίς εἰκόνες τους ἀπό τήν ὀρχήστρα. Πόσο ἰδιόρρυθμα εἶναι τά χρώματα τοῦ Μεσαιῶνα καί στό τραγουδάκι τοῦ Κουρβενάλ καί στίς κραυγές τοῦ χοροῦ τῶν ναυτικῶν καί στό μυστηριώδες λάιτ-μοτίβ τοῦ θανάτου καί στίς φανφάρες τῶν κυνηγετικῶν βούκιων καί στίς φανφάρες τοῦ Μάρκου, ὅταν ὑποδέχεται τό πλοῖο τοῦ Τριστάνου πού τοῦ φέρνει τήν Ἰζόλδη. Δίπλα σ' ὅλα αὐτά ἔχουν ἄραγε τόση ἀξία γιά τό Βάγκνερ τό παραδοσιακό κρεβάτι ὅπερας ὅπου πρέπει νά εἶναι ξεπλωμένη ἡ Ἰζόλδη στήν πρώτη πράξη καί τό παραδοσιακό κρεβάτι γιά τόν Τριστάνο πού πεθαίνει στήν τρίτη πράξη καί αὐτό τό λουλουδένιο παγκάκι ὅπου πρέπει ὁ Τριστάνος νά βάλει τήν Ἰζόλδη νά καθήσει στό ἰντερμέδιο τοῦ ἐρωτικοῦ ντουέτου; Καί αὐτός ὁ κήπος τῆς δεύτερης πράξης ὅπου τό θρόισμα τῶν φύλλων πού σμίγει μέ τόν ἦχο τῶν βούκιων ἀπεικονίζεται τόσο καταπληκτικά ἀπό τήν ὀρχήστρα; Τό νά σκεφτεῖς νά παραστήσεις αὐτή τή φυλλωσιά στή σκηνή θά ἦταν τόσο κραυγαλέα κακογουστία ὅσο καί νά εἰκονογραφήσεις σελίδες τοῦ "Εντγκαρ Πόε. Ὁ δικός μας σκηνογράφος δίνει στή δεύτερη πράξη μόνο ἓνα πελώριο τοῖχο τοῦ πύργου πού χάνεται στά ὕψη, καί στό φόντο του, στό κέντρο ἀκριβῶς τῆς σκηνῆς, καίει ὁ μυστικός πυρσός πού τόσο σπουδαῖο ρόλο παίζει στό δράμα.

Ὁ Κ. Ἰμμερμαν ἔγραφε γιά τό «Στρατόπεδο τοῦ Βαλλενστάιν» τοῦ Σόλλερ: «Στό ἀνέβασμα τέτοιων ἔργων ὅλη ἡ οὐσία εἶναι νά ἐκμεταλλεύεσαι μέ τέτοιο τρόπο τή φαντασία τοῦ θεατῆ ὥστε νά πιστεῖ αὐτό πού δέν ὑπάρχει».

Μποροῦμε νά συσσωρεύσουμε σέ μιά τεράστια σκηνή κάθε λογῆς λεπτομέρειες καί ὥστόσο κανέναν νά μήν πιστέψει ὅτι ἔχει μπροστά του ἓνα πλοῖο. Ὡ πόσο δύσκολο εἶναι νά παραστήσεις στή σκηνή τό κατάστρωμα ἑνός πλοίου πού κινεῖται! Ἄς ὑπάρχει λοιπόν μόνο ἓνα καραβόπανο πού σκεπάζει ὅλη τή σκηνή καί αὐτό ἄς πλάσει τό πλοῖο μόνο στή φαντασία τοῦ θεατῆ. «Μέ λίγα νά πεις πολλά — ἐκεῖ βρίσκεται ὅλη ἡ οὐσία. Ἡ σοφότετη οἰκονομία πού βγαίνει ἀπό ἓνα τεράστιο πλοῖο εἶναι τό πᾶν γιά τόν καλλιτέχνη. Οἱ Ἰάπωνες ζωγραφίζουν μόνο ἓνα ἀνθισμένο κλωνάρι καί εἶναι ὅλη ἡ ἀνοιξη. Οἱ δικοί μας ζωγραφίζουν ὅλη τήν ἀνοιξη καί δέν εἶναι καν ἓνα ἀνθισμένο κλωνάρι!» (Πέτερ Ἀλτεμπεργκ).

Ἡ τρίτη πράξη ὅπου, κατά τό Βάγκνερ, ἡ σκηνή εἶναι γεμάτη καί ἀπό ψηλοῦς πύργους καί ἀπό ἓνα προμαχώνα μέ τή σκοπιά στή μέση καί ἀπό τίς πύλες ἑνός πύργου στό βάθος τῆς σκηνῆς καί ἀπό τίς γυρτές φλαμουριές, ἐκφράζεται ἀπό τό δικό μας σκηνογράφο μόνο μέ



Ὁ Μεγιερχόλντ σάν Τρέπλεβ, στό Γλάρο τοῦ Τσέχοφ. Μόσχα, Θέατρο Τέχνης, 1898.



Ζωγραφιστό σκηνικό τοῦ Οὐλιάνοφ στό ἔργο τοῦ Χάουπτμαν Σλούκ καί Γιόου, 1905



Ἡ Κομισαρχέφασαγια στήν Ἀδελφή Βεατρώη τοῦ Μ. Μαίτερλιγκ,
1906



Ἡ σκηνή τοῦ χοροῦ στό ἔργο τοῦ Α. Ἀντρέεφ Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου,
1907



(α)



(β)



(γ)

Τριστάνος καί Ἰζόλδη τοῦ Βάγκνερ, 1909. (α) καί (β) σχέδια κο-
στουμιῶν τοῦ πρίγκηπα Σερβασίτζε γιά τόν Τριστάνο καί τήν Ἰζόλ-
δη. (γ) Τό σκηνικό τῆς τρίτης πράξης.



(α)



(β)



(γ)



(δ)

Σχέδια κοστούμιων του 'Αλεξάντερ Γκολοβίν.
 (α) και (β) Δόν Ζουάν, 1910 (Δόν Ζουάν και Σγαναρέλλος)
 (γ) και (δ) Καρναβάλι, 1917



Γκολοβίν και Μεγιερχόλντ τό 1923



Καρναβάλι 1917



Τό Πορτραίτο του Ντόριαν Γκραιή, ή πρώτη ταινία του Μεγιερ-χόλντ, 1915. Ή Βαρβάρα Γιάνοβα σάν Ντόριαν Γκραιή και ό Μεγιερχόλντ σάν Λόρδος Χένρυ.

τήν καταθλιπτική άπεραντοσύνη του όρίζοντα και τούς μελαγχολικούς γυμνούς βράχους τής Βρετάνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ «ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ» ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ

Όταν μίλησα για τις μεθόδους που υπάρχουν στη διάθεση των σκηνοθετών που προσπαθούν να αναδημιουργήσουν τις σκηνικές ιδιομορφίες υποδειγματικών θεατρικών εποχών, όταν αναφέρθηκα σε δύο μεθόδους για τους σκηνοθέτες που καταπιάνονται με το ανέβασμα έργων των παλιών θεάτρων¹, δεν έκανα μνεία για μία πιθανή εξαίρεση από τον προτεινόμενο κανόνα. Άνεβάζοντας ένα έργο παλιού θεάτρου, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να υποτάξουμε τη σκηνοθεσία, όπως έγραφα, στη μέθοδο της αρχαιολογίας. Στο έργο της αναστήλωσης ο σκηνοθέτης δεν έχει ανάγκη να φροντίζει για την ακριβή επανάληψη των αρχιτεκτονικών ιδιομορφιών των παλαικών σκηνών. Το ανέβασμα ενός γνήσιου έργου του παλιού θεάτρου μπορεί να γίνει με μία ελεύθερη σύνθεση στο πνεύμα των πρωτόγωνων σκηνών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο να πάρουμε από τις παλιές σκηνές την ουσία εκείνων των αρχιτεκτονικών ιδιομορφιών τους που ταιριάζουν περισσότερο στο πνεύμα του έργου που ανεβάζουμε.

Γιὰ να ανεβάσουμε, λογουχάρη, το «Δόν Ζουάν» του Μολιέρου, θά ήταν λάθος να προσπαθούμε όπωςδήποτε να αναδημιουργήσουμε μία ακριβή μίμηση, κάποιας σκηνης της εποχής του Μολιέρου: του Παλαι-Ρουαγιάλ ή του Πετί-Μπουρμπόν.

Μελετώντας την ψυχή της μολιερικής δημιουργίας, βλέπουμε ότι ο Μολιέρος προσπαθούσε να διευρύνει τις σκηνές του καιρού του, που ήταν πιο κατάλληλες για το στόμφο του Κορνήλιου παρά για έργα που γεννήθηκαν από στοιχεία της λαϊκής δημιουργίας.

Τό ακαδημαϊκό θέατρο της Αναγέννησης, αφού δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη σημασία του έντονα προωθημένου προσκήνιου, απομάκρυνε τον ήθοποιό από το κοινό σε σεβαστή απόσταση. Οι πρώτες σειρές των καθισμάτων απομακρύνονταν κάποτε όχι μόνο ως τη μέση της αίθουσας αλλά και πιο πέρα ακόμα, προς την αντίθετη από τη σκηνή μεριά.

Μπορούσε άραγε ο Μολιέρος να συμφιλωθεί με αυτόν τό διαχωρισμό του ήθοποιού από το κοινό; Μπορούσε σ' αυτές τις συνθήκες να εκδηλωθεί ελεύθερα τό κέφι του που ξεχειλίζει; Μπορούσαν να χωρέσουν εδώ σ' όλο τους τό πλάτος οι μεγάλες και άδισταχτα αποκαλυπτικές πινελιές του; Μπορούσαν απ' αυτή τη σκηνή να φτάσουν ως τόν άκροατή τά κύματα των μονόλογων καταγγελίας του συγγραφέα για την προσβολή που του έγινε με την απαγόρευση του «Γαρτούφου»; Η ελεύθερη χειρονομία του μολιερικού ήθοποιού, οι γυμναστικές του κινήσεις δεν έμποδίζονταν άραγε απ' αυτές τις κολώνες των πλευρικών παρασκήνιων;

Ό Μολιέρος πρώτος, από τούς καλλιτέχνες της σκηνης του Βασιλιά-Ήλιου, προσπαθεί να βγάλει τη δράση από τό βάθος και τη μέση της σκηνης στο προσκήνιο και μάλιστα στην άκρη του.

Τόσο στην αρχαιοελληνική σκηνή όσο και στη σκηνή τηςσαιεπικης εποχής δε χρειάζονταν σκηνικά σαν τά δικά μας, με την τάση τους προς την ψευδαίσθηση. Και ο ήθοποιός δεν ήταν μονάδα ψευδαίσθησης ούτε στην Αρχαία Ελλάδα ούτε στην παλιά Αγγλία. Ό ήθοποιός, με τη χειρονομία του, με τη μιμική του, με τις πλαστικές του κινήσεις, με τη φωνή του, ήταν ο μόνος που όφειλε και ήξερε να εκφράζει όλες τις συλλήψεις του δραματουργού.

Τό ίδιο γινόταν και στη μεσαιωνική Ιαπωνία. Στις παραστάσεις του θεάτρου «Νό», με τις κομψές τελετουργίες τους, όπου κινήσεις, διάλογοι, τραγούδι ήταν όλα αυστηρά στυλιζαρισμένα, όπου ο ρόλος του χορού ήταν παρόμοιος με εκείνον του ελληνικού χορού, όπου ή μουσική με τούς άγριους ήχους της αποσκοπούσε στο να μεταφέρει τό θεατή στον κόσμο των παραισθήσεων, οι σκηνοθέτες έβάζαν τούς ήθοποιούς στο παλκοσένικο τόσο κοντά ώστε οι χοροί τους, οι κινήσεις, οι χειρονομίες, οι μορφασμοί και οι στάσεις τους να φαίνονται καλά.

Δέν είναι τυχαίο ότι, μιλώντας για τό ανέβασμα του μολιερικού «Δόν Ζουάν», θυμήθηκα τις μεθόδους των παλιών γιαπωνέζικων σκηνών.

Άπό τις περιγραφές των παλιών γιαπωνέζικων παραστάσεων στην ίδια περίπου εποχή που στη Γαλλία βασιλευε τό θέατρο του Μολιέρου μαθαίνουμε ότι εκεί υπήρχαν στη σκηνή ειδικοί υπηρέτες - οι λεγόμενοι *κουρόμπο* - που φορούσαν ειδικά μαύρα κοστούμια, σά ράσα, και έκαναν ολοφάνερα τόν υποβολέα για τούς ήθοποιούς. Όταν τό κοστούμι ενός ήθοποιού που έπαιζε γυναικειό ρόλο* τσαλα-

* Ό Κανγιέι (1624-1643) απαγορεύει να παίζουν στη σκηνή οι γυναίκες, που ως τότε ήταν οι βασικές έρμηνεύτριες. Άπό τότε αρχίζουν να παίζουν τούς γυναικειούς ρόλους εφηβοί. Διάταγμα του 1651 απαγορεύει και στους εφηβους να παίζουν στη σκηνή.

κωνόταν σέ κάποια στιγμή παθητικής έξαρσης, ό κουρόμπο έτρεχε για νά φτιάσει ώραιες πτυχές στην ούρά του φορέματος και νά διορθώσει την κόμμωση του ήθοποιού. Υποχρέωσή τους ήταν επίσης νά περιμαζεύουν από τή σκηνή τά πεταμένα ή ξεχασμένα από τους ήθοποιούς αντίκειμενα. Μετά τή μάχη οί κουρόμπο παίρνουν από τή σκηνή τά χαμένα κράνη, όπλα, μανδύες. "Όταν ό ήρωας πεθαίνει στή σκηνή, ό κουρόμπο τρέχει νά πετάξει πάνω στό «πτώμα» ένα μαύρο μαντήλι, και μέ τήν κάλυψη του μαντηλιού ό «σκοτωμένος» ήθοποιός φεύγει από τή σκηνή. "Όταν στην πορεία τής δράσης γίνεται σκοτάδι στή σκηνή, ό κουρόμπο κάθεται ανάκουρκοδα κοντά στά πόδια του ήρωα και φωτίζει τό πρόσωπο του ήθοποιού μέ ένα κερλί στερεωμένο στην άκρη ενός μακριού κονταριού.

Οί Γιαπωνέζοι διατηρούν μέχρι σήμερα τήν τεχνοτροπία των ήθοποιών τής εποχής πού άκμασαν οί δημιουργοί του γιαπωνέζικου δράματος Όνόνο Ότσου, Σατσούμα Τζιούου και Τικαμάτσου Μοντζαεμόν, αυτός ό Σαίξπηρ τής Ίαπωνίας.

Μήπως και ή Κομεντί Φρανσαίζ δέν προσπαθεί τώρα μέ τόν ίδιο τρόπο νά αναστήσει τίς παραδόσεις των μολιερίων θεατρικών;

Στήν Άπω Δύση (Γαλλία, Ίταλία, Ίσπανία, Άγγλία) και στην Άπω Άνατολή, στά πλαίσια τής ίδιας εποχής (δευτερο μισό του 16ου και όλος ό 17ος αιώνας), τό Θέατρο άχολογά από τά κουνάκια τής καθαρής θεατρικότητας.

Μήπως δέν είναι κατανοητό γιατί τό κάθε τέχνασμα τής καθεμιάς από τίς σκηνές αυτής τής λαμπρής θεατρικής εποχής είχε τή θέση του άκριβώς σ' αυτόν τόν θαυμάσιο χώρο πού λέγεται προσκήνιο; Και τό ίδιο τό προσκήνιο;

Στριμωγμένο άπ' όλες τίς μεριές από τόν κλοιό των θεατών, όπως ό στίβος του τσίρκου, τό προσκήνιο είναι προωθημένο κοντά στό κοινό για νά μή χάνεται στή σκόνη των παρασκηνίων ούτε μία χειρονομία, ούτε μία κίνηση, ούτε ένας μορφασμός του ήθοποιού. Και δέστε πόσο σοφά μετρημένες είναι όλες αυτές οί χειρονομίες, κινήσεις, στάσεις και μορφασμοί του ήθοποιού του προσκήνιου. Και πώς άλλιώς θά μπορούσε νά είναι! Μήπως θά μπορούσε νά γίνει άνεκτός ένας ήθοποιός μέ υπερβολικό στόμφο, μέ όχι άρκετή πλαστικότητα των κινήσεων του σώματος του, όταν τό προσκήνιο τής παλιάς άγγλικής, τής παλιάς ισπανικής, τής παλιάς ιταλικής και τής παλιάς γιαπωνέζικης σκηνής έβγαζε τόν ήθοποιό τόσο κοντά στό θεατή;

Τό προσκήνιο, πού τόσο επιδέξια χρησιμοποιήθηκε από τόν ίδιο τό Μολιέρο, ήταν τό καλύτερο όπλο έναντι στην ξερή μεθοδικότητα τής τεχνοτροπίας του Κορνήλιου, πού γεννήθηκε από τά καπρίτσια

τής αλύγης του Λουδοβίκου του 14ου.

Πάμε παρακάτω. Πόσο αισθητά είναι τά όφέλη όταν ό Μολιέρος παίζεται σέ ένα προσκήνιο τεχνητά δημιουργημένο, παρόλες τίς δυσμενείς συνθήκες τής σύγχρονης σκηνής! Πόσο ελεύθερα ζωντανέψαν, χωρίς κανένα πιά εμπόδιο, οί μορφές-γκροτέσκο του Μολιέρου σ' αυτόν τόν έντονα προωθημένο χώρο! Η άτιμόσφαιρα πού γεμίζει αυτόν τό χώρο δέν νίγεται από τίς κολώνες των παρασκηνίων, ενώ τό φώς πού διαχέεται σ' αυτήν τήν άτιμόσφαιρα χωρίς σκόνη παίζει μόνο πάνω στις εύλύγιστες φιογούρες των ήθοποιών. Όλα γύρω λές και είναι δημιουργημένα για νά παίζει πού πολύ τό λαμπρό φώς και από τά κερία τής σκηνής και από τά κερία τής αίθουσας, πού σ' όλη τή διάρκεια τής παράστασης δέ βυθίζεται τό σκοτάδι.

Άν ό σκηνοθέτης δέν άποδέχεται σαν ύποχρεωτικές τίς λεπτομέρειες πού προσιδιάζουν μόνο στή σκηνή τής εποχής του Λουδοβίκου του 14ου (πχ. τή σχισμή στην αύλαία για νά βγάξει τό κεφάλι του αυτός πού άναγγέλλει), θά πρέπει άραγε και νά άγνοήσει τό συγκεκριμένο περιβάλλον πού συνδέεται στενά μέ τό ύφος τής εποχής πού δημιούργησε τό θέατρο του Μολιέρου;

Υπάρχουν θεατρικά έργα, όπως λογουάρα ή «Άντιγόνη» του Σοφοκλή και τό «Βάσσανα από τό πολύ μυαλό» του Γκριμπογέντοφ, πού ό σύγχρονος θεατής μπορεί νά τά άφομοιώσει μέσα από τό πρίσμα τής εποχής του. Η «Άντιγόνη» και τό «Βάσσανα από τό πολύ μυαλό» μπορούν νά παίζονται ακόμα και μέ σύγχρονα κοστουμια. Η έξύμνηση τής ελευθερίας στό πρώτο έργο και ή πάλη των δύο γενεών, τής καινούριας και τής παλιάς, στό δεύτερο εκφράζονται μέσα από ένα ξεκάθαρο και επίμονο λάιτ-μοτίβ και μπορούν μέ τή σαφήνεια τής θέσης τους νά ξεπροβάλλουν μέσα στις συνθήκες όποιοδήποτε περιβάλλοντος.*

* Από τούς τρεις μεγαλύτερους τραγικούς συγγραφείς τής Άρχαίας Έλλάδας ή μεγαλύτερη ύπεροχή των έγκεφαλικών στοιχείων ή βλέπουμε στό Σοφοκλή. Στόν Αισχύλο ό χορός είναι όρόν πρόσωπο και όλη ή τραγωδία είναι ένας κόσμος μουσικών όρμών πού συναδεύονται μέ τό χορευτικό ρυθμό τής πλαστικής κουλτούρας. Στόν Έυριπίδη, πού άφοσιώθηκε στην αναπάρασταση των παθών, ύπερχει τό συγκινησιακό στοιχείο (βλ. «Φοίνισσες») και, παρά τή φανερή τάση του συγγραφέα νά ξεχωρίσει τό θέατρο από τή θρησκεία, οί τραγωδίες του είναι ώστόσο άξεχώριστες άπό τίς ιδιομορφίες τής καθημερινής ζωής τής εποχής του. Στην «Άντιγόνη» του Σοφοκλή ό χορός έχει μετατραπεί σ' ένα πληρικό έγκεφαλικό raisonnement. Η βασική κατεύθυνση τής πλοκής είναι σχεδόν άσπασμένη άπό τίς βάσεις τής θρησκείας και τό κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί στό θέμα του άγώνα για τήν ελευθερία. Αυτές άκριβώς οί έλλείψεις τής «Άντιγόνης» του Σοφοκλή δίνουν στό σύγχρονο θεατή τή δυνατότητα νά άκούσει και νά καταλάβει τήν τραγωδία, άνεβαμένη άσχετα από τίς ιδιομορφίες τής άρχαίας σκηνής. Θεωρώ ύποχρέωσή μου νά διευκρινίσω ότι ύπο-

Υπάρχουν άπεναντίας έργα πού ή ιδέα τους μπορεί νά φτάσει στό θεατή μέ όλη τήν πληρότητά της μόνο όταν τό σύγχρονο κοινό μπορεί, μαζί μέ τήν κατανόηση όλων των λεπτομερειών τής δράσης, νά έμποτιστεί και από εκείνη τήν άπροσδιόριστη άτμόσφαιρα πού περιέβαλε κάποτε τόσους ήθοποιούς των σύγχρονων μέ τό συγγραφέα θεάτρων όσο και τό τότε κοινό. Υπάρχουν έργα πού ό θεατής δέν μπορεί νά τά νιώσει παρά μόνο άν τά δει μέσα σ' ένα περιβάλλον πού στόχος του είναι νά δημιουργήσει για τό σύγχρονο θεατή, για νά νιώσει αυτά πού συμβαίνουν στη σκηνή, συνθήκες ταυτόσημες μέ αυτές πού περιέβαλαν τόν άλλοτινό θεατή. Τέτοιο έργο είναι ό «Δόν Ζουάν» του Μολιέρου. Τό κοινό θά νιώσει όλη τή φινέτσα αυτής τής μαγευτικής κωμωδίας μόνον όταν θά μπορεί νά έξοικειωθεί όκόμα και μέ τά παραμικρά χαρακτηριστικά τής έποχής πού δημιούργησε αυτό τό έργο. Γι' αυτό ό σκηνοθέτης πού θά καταπιαστεί μέ τό άνέβασμα του «Δόν Ζουάν» πρέπει άπαράτητα, πρώτα απ' όλα νά γεμίσει μέ μία τέτοια άτμόσφαιρα και τή σκηνή και τήν αίθουσα ώστε νά μή μπορεί κανείς νά νιώσει τή δράση παρά μόνο μέσα από τό πρίσμα αυτής τής άτμόσφαιρας.

Τί πληκτικό έργο είναι ό μολιερισός «Δόν Ζουάν», άν τό διαβάσουμε χωρίς νά ξέρομε ποιά έποχή δημιούργησε τή μεγαλοφυα του συγγραφέα του! Πόσο πληκτικά είναι δουλεμένη ή πλοκή του σέ σύγχρονη έστω και μέ τήν πλοκή του «Δόν Ζουάν» του Μπάυρον, για νά μή μιλήσουμε για τόν «Κατεργάρη τής Σιεβίλλης» του Τίρσο ντέ Μολίνα. Όταν διαβάξεις τό «Βάσανα από τό πολύ μυαλό» του Γκριμπογιέντοφ, θαρρείς πώς στη κάθε σελίδα του καθρεφτίζονται μοτίβα τής έποχής μας, και αυτό κάνει τό έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τό σύγχρονο κοινό. Όταν διαβάξεις τούς μεγάλους μονόλογους τής Έλβίρας στην πρώτη πράξη ή τό μακρύ διάλογο του Δόν Ζουάν πού μαστιγώνει τήν ύποκρισία στην πέμπτη πράξη, αρχίζεις νά πλήττεσαι. Για νά μπορεί ό σύγχρονος θεατής ν' άκούσει αυτούς τούς μονόλογους χωρίς νά πλήττει, για νά μήν του φανούν ξένοι πολλοί από τούς διάλογους, είναι άπαραίτητο σ' όλη τή διάρκεια τής παράστασης, έπίμονα, νά του θυμίζεις μέ κάποιο τρόπο όλους αυτούς τούς χιλιάδες άργαλιούς τής μανιφακτούρας τής Λυόν πού έφτιασαν τά μετάξια για τήν ύπέρογκα πολυπληθή αύλή του Λουδοβίκου του 14ου, νά του θυμίζεις τό «Ξενοδοχείο των Γκομπελέν», αυτήν τήν πόλη ζωγράφων, γλυπτών, χρυσοχών και τορναδόρων, τά έπιπλα πού κατασκευάζον-

γραμμίζοντας σάν άδυναμία τό έγκεφαλικό στοιχείο τής τραγωδίας του Σοφοκλή, περιορίζονται στό παράδειγμα τής «Αντιγόνης». Στά άλλα έργα του αυτή ή άδυναμία δέ φαίνεται τόσο έντονα.

ταν κάτω από τήν επίβλεψη του διάσημου ζωγράφου Λεμπρέν, όλους αυτούς τούς τεχνίτες πού έφτιασαν καθρέφτες και δαντέλες πάνω σέ βενετσιάνικα μοντέλα, κάλτσες πάνω σέ άγγλικά, τσόχες πάνω σέ όλλανδικά, τενεκέδες και χαλκό πάνω σέ γερμανικά.

Έκατοντάδες κεριά σέ τρεις κρεμαστούς πολυέλαιους και σέ δυό μεγάλα κηροπήγια στό προσκήνιο, άραπάκια πού θυμιατίζουν τή σκηνή μέ μεθυστικά άρώματα χύνοντάς τα σταγόνα-σταγόνα από κρυστάλλινα μπουκαλάκια πάνω σέ πυρακτωμένη πλατίνα, άραπάκια πού πηγαίνωέρχονται στη σκηνή πότε για νά σηκώσουν τό δαντελωτό-μαντήλι πού έπεσε από τά χέρια του Δόν Ζουάν και πότε για νά προσφέρουν καρέκλες στους κουρασμένους ήθοποιούς, άραπάκια πού δένουν τίς κορδέλες στα παπούτσια του Δόν Ζουάν όταν εκείνος τσακώνεται μέ τό Σγαναρέλο, άραπάκια πού δίνουν στους ήθοποιούς φανάρια όταν ή σκηνή βυθίζεται στό μισοσκόταδο, άραπάκια πού περιμαξεύουν από τή σκηνή τούς μανδύες και τά ξίφη ύστερα από τή σφοδρή μάχη των ληστών μέ τό Δόν Ζουάν, άραπάκια πού κρύβονται κάτω απ' τό τραπέζι όταν εμφανίζεται τό άγάλμα του Κυβερνήτη, άραπάκια πού μέ άσημένια κουνουνάκια καλούν τό κοινό νά πάρει τίς θέσεις του και αναγγέλλουν τά διαλείματα, μία και δέν ύπάρχει αύλαία, όλα αυτά δέν είναι τεχνάσματα για νά διασκεδάσουν οι σνόμπ αλλά γίνονται για τό βασικό σκοπό: νά δείξουμε όλη τή δράση σά νά είναι σκεπασμένη από τήν άγλή του άρωματισμένου και χρυσοποίκιλου βασιλείου των Βερσαλλιών.

Και όσο πιό πολυτελή και φανταχτερά είναι τά κοστύμια και τά άξεσουάρ (χι ός είναι έξαιρετικά άπλή ή άρχιτεκτονική τής σκηνής!) τόσο πιό όρμητικά ξεχύνεται τό θεατρικό τομπερομέντο του Μολιέρου σέ αντίθεση μέ τό τουπέ των Βερσαλλιών.

Νά είναι άραγε οι περιπλανήσεις στην έπαρχία πού έδωσαν στό χαρακτήρα του Μολιέρου αυτήν τήν τόσο άπότομη ευθύτητα; Ή ζωή στα «παλκοσένικα» πού σκαρώνονταν στα βιαστικά; Ή πάλη μέ τήν πείνα; Ή μήπως αυτός ό προκλητικός τόνος γεννήθηκε στό Μολιέρο ανάμεσα στις ήθοποιούς έρωμένες πού έριξαν τόν ποιητή σέ θλιβερές άπογοητεύσεις; Πάντως ό Λουδοβίκος 14ος είχε, καθώς φαίνεται τούς λόγους του νά δείξει ψυχρότητα στό Μολιέρο ύστερα από μία σύντομη περίοδο εύνοιας.

Αυτή ή διάσταση ανάμεσα στό Βασιλιά-Ήλιο, πού ή μορφή του ύποβάλλεται στό θεατή από όλη τήν άτμόσφαιρα του πολυτελή διακοσμου του προσκήνιου, και τόν ποιητή, πού μέσα σ' αυτό τό λαμπρό περιβάλλον βάζει τό Σγαναρέλο νά μιλά για στομαχικές διαταραχές, δημιουργώντας κοντράστο ανάμεσα στην κομψότητα του περιβάλ-

λοντος και την απότομη ευθύτητα του μολιερικού γκροτέσκου, αυτή ή διάσταση θα πρέπει τώρα να άντηχήσει τόσο άρμονικά πού ο θεατής αναπόφευκτα θα παραδοθει ολοκληρωτικά στη δύναμη του Θεάτρου του Μολιέρου. Καί έτσι δέ θα χαθει ούτε μία λειτουργία αυτού του μεγαλοφυή δημιουργού!

Ο «Δόν Ζουάν» του Μολιέρου παίζεται χωρίς αύλαια. Αυτό δέ γινόταν ούτε στο θέατρο του Παλαί-Ρουαγιαλ, ούτε στο θέατρο του Πετί-Μπουρμπόν.

Γιατί βγάλαμε την αύλαια; Ο θεατής διακατέχεται συνήθως από ψυχρή διάθεση όταν βλέπει την αύλαια, όσο ωραία κι άν είναι ζωγραφισμένη κι όσο μεγάλος κι άν είναι ο καλλιτέχνης πού τή ζωγράφισε. Ο θεατής, πού έχει έρθει στο θέατρο για να δει αυτό πού υπάρχει πίσω άπ' την αύλαια, όσο να την άνοιξουν, βλέπει άφηρημένα, χλιαρά την ιδέα πού εκφράζει ή ζωγραφική της αύλαίας. Άνοίγει ή αύλαια, και πόση ώρα περνάει ώσπου ο θεατής να άπορροφήσει όλη τή μαγεία της άτμόσφαιρας πού περιβάλλει τά πρόσωπα του έργου! Άλλο πράγμα είναι όταν ή σκηνή είναι άνοιχτή από την άρχή ως τό τέλος, όταν γίνεται αυτή ή ιδιόμορφη παντομίμα των κομπάρσων πού έτοιμάζουν τή σκηνή μπροστά στα μάτια του κοινού. Έτσι, όταν βγει στη σκηνή ο ήθοποιός, ο θεατής έχει κιόλας προλάβει να άναπνεύσει για άρκετή ώρα την άτμόσφαιρα της έποχής. Καί τότε όλα όσα στο διάβασμα του έργου φαίνονταν περιττά ή πληκτικά, παρουσιάζονται τώρα στο θεατή με άλλιώτικη όψη.

Και δέ χρειάζεται να βυθίζουμε την αίθουσα στο σκοτάδι, ούτε στα διαλείμματα, ούτε στη διάρκεια της δράσης. Τό δυνατό φώς μεταδίνει μία γιορταστική διάθεση σ' αυτούς πού έχουν έρθει στο θέατρο. Ο ήθοποιός βλέποντας τό χαμόγελο στα χελια του θεατή, αρχίζει να χαμαρώνει τον έαυτό του, σά να βρίσκεται μπροστά σε καθρέφτη. Φορώντας τή μάσκα του Δόν Ζουάν θα κατακτά τις καρδιές όχι μόνο των γυναικών πού φορούν τή μάσκα της Ματουρίνας και της Σαρλόττας αλλά και εκείνων των γυναικών με τά ωραία μάτια πού τή λάμψη τους θα την προσέξει ανάμεσα στους θεατές ο ήθοποιός, σάν άπάντηση στο χαμόγελο του ρόλου του.

ΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (1912)

I

«Μυστήριο στο ρωσικό θέατρο». Αυτόν τον τίτλο έδωσε ο Μπενουά σ' ένα από τά «Γράμματα για την τέχνη» (έφημερίδα «Ρέτς», άρ. 114, 27 Άπριλίου 1912). Θα μπορούσε να νομίσει κανείς ότι γίνεται λόγος για τό άνέβασμα στη ρωσική σκηνή κάποιου από τά θεατρικά έργα του Άλεξέι Ρέμιζοφ πού συνδέονται με τις παραδόσεις των μεσαιωνικών θεαμάτων. Ή μήπως ο Σκριάμπιν πραγματοποίησε κιόλας ένα από τά όνειρά του, και ο Μπενουά σπεύδει να πληροφορήσει τό κοινό για ένα πολύ μεγάλο γεγονός της ρωσικής σκηνής, για την έμφάνιση μιας νέας σκηναϊκής φόρμας, πού μιμείται τις τελετουργίες των μυστηρίων του άρχαιοελληνικού πολιτισμού;

Όχι, τό μυστήριο, όπως μαθαίνουμε, δέν τό πραγματοποίησαν στη χώρα μας ούτε ο Ρέμιζοφ ούτε ο Σκριάμπιν αλλά, όπως πιστεύει ο Μπενουά, πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, με τό άνέβασμα των «Άδελφών Καραμάζοφ»³².

Δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία ότι ο Μπενουά δέν αναφέρεται έδω στο έλληνικό μυστήριο*. Ποιός μπορεί λοιπόν να υποπτευθεί τό Μπενουά ότι είδε σ' αυτήν την παράσταση την κληρονομιά των θαυμασιών έλευσίνιων μυστηρίων;

Μήπως όμως τό μυστήριο του Μπενουά είναι κάτι παρόμοιο με τό ministerium**; Άλλά ποιά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών μυστηρίων βρίσκονται στην παράσταση των «Άδελφών Καραμάζοφ»; Ή μήπως έδω ή κάθαρση του άρχαιοελληνικού μυστηρίου άνακατέυτηκε με τά χαρακτηριστικά του μεσαιωνικού μυστηρίου, με τό διδακτικό του τόνο και την έποπτική του έπίδειξη;

Στό μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι τά στοιχεία της κάθαρσης και της διδαχής υπάρχουν, αλλά εκφράζονται με τή μεγαλοφυή κα-

* Έλληνικά στο κείμενο του Μεγερχόλντ. Σημ. μεταφρ.

** Θρησκευτική λειτουργία (στα λατινικά). Σημ. μεταφρ.

τασκευή της θέσης και της αντίθεσης: του θεού και του διάβολου. Ο Ζώσιμος και ο «καραμαζοφισμός», τό σύμβολο του θεού και τό σύμβολο του διαβόλου, αποτελούν τις δύο άξεχώριστες βάσεις του μυθιστορήματος.

Στή σκηνή τό κέντρο βάρους στην ανάπτυξη της πλοκής έχει μεταφερθεί στό Μήτσια. Μέ τή διασκευή του μυθιστορήματος σέ θεατρικό έργο έξαφανίστηκε ή βασική τριάδα του Ντοστογιέφσκι: ο Ζώσιμος, ο Άλιόσα και ο Ίβάν στις άμοιβαίες τους σχέσεις. Μέ αυτή τους τή μορφή «οί άδελφοί Καραμάζοφ» δέν είναι παρά μία διασκευή για τή σκηνή του μύθου του μυθιστορήματος ή μάλλον όρισμένων κεφαλαίων του μυθιστορήματος. Μία τέτοια μετατροπή του μυθιστορήματος σέ θεατρικό έργο τή θεωρούμε καθαρή ήεροσυλία όχι μόνο σέ σχέση μέ τόν Ντοστογιέφσκι, αλλά και σέ σχέση μέ τήν ιδέα του άληθινού μυστήριου, άν τήν παράσταση αυτή οι όργανωτές της ήθελαν νά τήν κάνουν μυστήριο.

Άν ελπίζουμε νά δούμε μυστήριο στό ρωσικό θέατρο, από ποιόν άλλο μπορούμε νά τό περιμένουμε άν όχι από τόν Άλεξέι Ρέμιζοφ ή τό Σκριάμπιν; Τό έρώτημα όμως είναι: έχει έρθει άραγε ή ώρα του; Και άλλο ένα έρώτημα : μπορεί άραγε τό θέατρο νά δεχτεί στους κόλπους του τό μυστήριο;

Ο Σκριάμπιν στην πρώτη συμφωνία του ύμνησε τήν τέχνη σά θρησκεία, στην τρίτη συμφωνία φανέρωσε τή δύναμη του πνεύματος που άπελευθερώνεται και της προσωπικότητας που επιβάλλει μόνη της τήν ύπόστασή της, στό «Ποίημα της έκστασης» κάνει τόν άνθρωπο νά κυριαρχείται από τή χαρά της συναίσθησης ότι έχει περάσει ελεύθερα τό δρόμο των μαρτυριών και έρχεται πιά γι' αυτόν ή ώρα της δημιουργίας. Σ' αυτά τά στάδια ο Σκριάμπιν έχει βρεί πολύτιμο ύλικό, έτοιμο για χρησιμοποίηση στην μεγαλειώδη τελετουργία που λέγεται μυστήριο, όπου θά σμίξουν σέ μία ένιαία άρμονία και ή μουσική και ή χορός και τό φώς και ή μεθυστική μυρωδιά των λουλουδιών και των χόρτων του κάμπου. Άν δούμε μέ τί τερατώδη ταχύτητα έκανε ο Σκριάμπιν τή διαδρομή από τήν πρώτη συμφωνία ως τόν «Προμηθέα», τότε μπορούμε νά πούμε μέ σιγουριά: ο Σκριάμπιν είναι έτοιμος νά παρουσιάσει στό κοινό ένα μυστήριο. Άν όμως ο «Προμηθέας» δέν μπόρεσε νά συνενώσει τους σύγχρονους άχροατές σέ μία ένιαία κοινότητα, θά θελήσει άραγε ο Σκριάμπιν νά τους παρουσιάσει ένα μυστήριο; Δέν είναι τυχαίο ότι τό δημιουργό του «Προμηθέα» τόν τραβούν οι όχθες του Γάγγη. Δέν έχει ακόμα τό κοινό του για τό μυστήριο, δέν έχει ακόμα έδώ συγκεντρώσει γύρω του άληθινούς πιστούς και μνημένους.

Όταν γίνεται λόγος για τά μυστήρια και για τή δυνατότητα νά τά δημιουργήσουμε στην χώρα μας για ένα πλατύ κοινό, νιώθω πάντα τήν ανάγκη νά υποδείξω δυό φαινόμενα από τήν ιστορία του γαλλικού θεάτρου που θά μπορούσαν νά μας διδάξουν.

«Les Confrères de la Passion³³», που τηρούσαν αυστηρά τις ύποθήκες των άληθινών μυστηρίων, χρειάστηκε νά κλειστούν στην στενή κοινότητα της Άγίας Τριάδας, δίνοντας τις παραστάσεις τους μόνο για τους μνημένους. Έτσι δημιουργήθηκε ο Οίκος των μυστηρίων.

Οι γραφιάδες του Μπαζός, που στηρίζονταν στις βασικές παραδόσεις των μίμων, ξεχύθηκαν στους δρόμους. Και μόνο έδώ γεννήθηκε τό άληθινό θέατρο, σ' αυτή τή στενή συνένωση των πλανόδιων θεατρίων μέ τό λαό.

Όριοθετήθηκαν αυστηρά δυό σφαίρες δημόσιων θεαμάτων: εκείνη των μυστηρίων και εκείνη του θεάτρου.

Στόν τόπο μας δέν έννοούν μέ κανένα τρόπο νά διαχωρίσουν αυτές τις δυό τόσο αντίθετες σφαίρες.

Ο Ρέμιζοφ φέρνει τό έργο του «Τά δρώμενα του Σατανά» στό θέατρο, εκεί όπου χτές ακόμα συγκινούσε τό κοινό ο δημιουργός που έγραφε τό «Πλανόδιο θεατράκι», αυτός ο άληθινός μάγος της θεατρικότητας. Κι άς γιουχάιζε ένα μέρος των θεατών τόν Μπλόκ και τους ήθοποιούς του, τό θέατρο ήταν θέατρο. Και ίσως αυτό άκριβώς τό γεγονός, δηλαδή τό ότι τό κοινό τόλμησε νά σφυρλίξει μέ τόση μανία, είναι ή καλύτερη άπόδειξη ότι έδώ ή παράσταση αντιμετώπιστηκε σάν παράσταση θεατρική. Τό νέο μυστήριο του Ρέμιζοφ, όπως και κάθε άλλο μυστήριο, άπαιτούσε από τό θεατή μία άλλη σχέση μέ αυτά τά νέα δρώμενα, αλλά ο θεατής-άχροατής φέρθηκε σ' αυτήν τήν παράσταση μέ τόν ίδιο τρόπο που φέρθηκε και στό «Πλανόδιο θεατράκι». Πώς μπόρεσε ο Ρέμιζοφ νά διακινδυνέψει νά παραδώσει «Τά δρώμενα του Σατανά» στην ίδια αίθουσα όπου ο Μπλόκ κατάφερε μέ μία μόνο κίνηση της μαγικής μπαγκέτας του νά δημιουργήσει τήν άτιμόσφαιρα μιας άληθινής θεατρικότητας;

Είμαι βέβαιος, ότι μέχρις ότου οι δημιουργοί των νεομυστηρίων κόψουν τους δεσμούς τους μέ τό θέατρο, μέχρις ότου φύγουν όριστικά από τό θέατρο, τό μυστήριο θά είναι έμπόδιο για τό θέατρο και τό θέατρο για τό μυστήριο.

Έχει δίκιο ο Άντρέι Μπέλι όταν, αναλύοντας τό συμβολιστικό θέατρο της εποχής μας, καταλήγει στό συμπέρασμα: «Άς μείνει τό θέατρο θέατρο και τό μυστήριο μυστήριο». Καταλαβαίνοντας θαυμάσια τόν κίνδυνο που περιλαμβάνει ή σύγχυση ανάμεσα σέ δυό αντίθετα

είδη παραστάσεων και παίρνοντας υπόψη πόσο αδύνατη είναι η γένεση ενός αληθινού μυστήριου στις συνθήκες της θρησκευτικής μας ρουτίνας, ο Αντρέι Μπέλι ζητάει (ανά αποκατασταθεί το παραδοσιακό θέατρο με τα ταπεινά του προτερήματα).

Η αποκατάσταση του παραδοσιακού θεάτρου εμποδίζεται από το ίδιο το κοινό, γιατί έχει συνάψει συμμαχία με τους λεγόμενους θεατρικούς συγγραφείς που μετατρέπουν τη λογοτεχνία για ανάγνωση σε λογοτεχνία για το θέατρο. Έτσι κι αλλιώς στις αντιλήψεις του κοινού για το θέατρο βασιλεύει η άσυναρτησία. Ο Μπενουά, καλώντας το να πάει να δει την παράσταση των «Αδελφών Καραμάζοφ» σά μυστήριο, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη άσυναρτησία στις αντιλήψεις του κοινού για το θέατρο σά θέατρο και εμποδίζει έτσι ακόμα περισσότερο την αποκατάσταση του παραδοσιακού θεάτρου.

Τό χάος από όπου δεν καταφέρει με κανένα τρόπο να βγει το σύγχρονο θέατρο, μή διαθέτοντας αρκετούς δραστήριους ανθρώπους που θα το βοηθούσαν να χωριστεί στα δυό, όπως έγινε με το θέατρο του Παλιού Παρισιού, αυτό το χάος προφανώς οδήγησε τον Μπενουά σε κάποια άμχηναία. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι αποκαλεί «αληθινά θρησκευτικά δράματα» μία παράσταση που δεν έχει καμιά σχέση με το μυστήριο.

Εξάλλου μερικές φράσεις από το ίδιο αυτό γράμμα του Μπενουά μάς δίνουν το κλειδί για να ξεκαθαρίσουμε αν όχι την αντίληψη του Μπενουά για το μυστήριο, τουλάχιστο τη στάση του απέναντι στο θέατρο σά θέατρο. Ο Μπενουά γράφει: «Λέω λοιπόν για άλλη μία φορά ότι και το θέατρο Τέχνης, όπως και ο Μήτις, δεν ξέρει να λείει φέματα» - και παρακάτω: «Γι' αυτούς είναι απρόσιτα όλα όσα καταφέρει η Κομεντί Φρανσαίζ, όλα όσα μπορεί να καταφέρει ο Ράινχαρντ ή ο Μεγιερχόλντ, όλα όσα είναι άπáτη, καμποτινισμός».

Στή λέξη καμποτινισμός ο Μπενουά δίνει άρνητική σημασία. Φαίνεται σά να κατηγορεί κάποιους ότι εξαιτίας τους επικρατεί στο θέατρο επιζήμια κατάσταση. Κατά τη γνώμη του Μπενουά, οι άνθρωποι που νοιάζονται για τη μεταρρύθμιση της σύγχρονης σκηνής ξεπατούν το κοινό, δημιουργώντας κάποια πλασματική ανανέωση του θεάτρου.

Μόνο το θέατρο Τέχνης της Μόσχας, κατά τη γνώμη του Μπενουά, «δεν ξέρει να λείει φέματα».

Ψέμα θεωρεί ο Μπενουά τη χρησιμοποίηση του καμποτινισμού στη σφαίρα του θεάτρου.

«Όλα όσα είναι άπáτη, καμποτινισμός είναι απρόσιτα γι' αυτούς», δηλαδή για κείνους που διευθύνουν το θέατρο Τέχνης της Μό-

σχας και πού «δεν ξέρουν να λείει φέματα».

Είναι όμως δυνατό να υπάρχει θέατρο χωρίς καμποτινισμό και τί είναι τελικά αυτός ο τόσο μισητός για τον Μπενουά καμποτινισμός; Cabotin είναι ο πλανόδιος θεατρίνος. Ο καμποτινός είναι συγγενής των μίμων και των θαυματοποιών. Ο καμποτινός είναι κάτοχος μίας θαυματουργής υποκριτικής τεχνικής. Ο καμποτινός είναι φορέας των παραδόσεων της αληθινής τέχνης του ήθοποιού. Είναι εκείνος που βοήθησε το δυτικό θέατρο να φτάσει στην άκμή του (ισπανικό και ιταλικό θέατρο του 17ου αιώνα). Ο Μπενουά στρέφει τα βλέμματά του στο μυστήριο και χαιρείται για την αναγέννησή του στη ρωσική σκηνή, ενώ για τον καμποτινισμό μιλάει περιφρονητικά σά να πρόκειται για κάτι βλαβερό. Και όμως από τους καμποτινούς ζητούσαν βοήθεια και τα μυστήρια. Ο καμποτινός ήταν παντού όπου υπήρχε οποιαδήποτε παράσταση, απ' αυτόν οι οργανωτές των μυστηρίων περίμεναν την άκριβη έκτελεση όλων των πιο δύσκολων καθηκόντων που επέβαλαν οι παραστάσεις τους. Από την ιστορία του γαλλικού θεάτρου ξέρουμε ότι αυτοί που έπαιζαν στα μυστήρια δέ τα βγαζαν πέρα χωρίς τη βοήθεια των θαυματοποιών. Στήν εποχή του Φιλίππου του Ωρραίου ανάμεσα στα θρησκευτικά θέματα ξεπηδάει ξαφνικά, απρόσμενα και απρόβλεπτα, η άσημη φάρσα της Άλεπούς. Ποιός άλλος από τον καμποτινό θα μπορούσε να παίζει αυτή τη φάρσα; Όσο αναπτύσσονταν σιγά-σιγά τα μυστήρια με πομπές, εμφανίζονταν όλο και νέα θέματα που απαιτούσαν από τους ερμηνευτές όλο και νέες τεχνικές μεθόδους. Μόνο ο καμποτινός αποδέχτηκε ότι είχε τά κότσια να λύσει τά εξαιρετικά περίπλοκα προβλήματα των παραστάσεων των μυστηρίων. Έτσι βλέπουμε ότι ο καμποτινισμός δεν ήταν άσχετος ακόμα και με τις παραστάσεις των μυστηρίων, ο καμποτινός έπαιξε σημαντικό ρόλο και στις τύχες των μυστηρίων.

Τό μυστήριο, νιώθοντας την αδυναμία του, άρχισε σιγά-σιγά να απορροφά τό στοιχείο της λαϊκότητας που εκπροσωπούσαν οι μίμοι, και αναγκάστηκε να φύγει από τον άμβωνα της εκκλησίας για να πάει στην πλατεία, αφού πρώτα πέρασε από τό προαύλιο της εκκλησίας και τό νεκροταφείο. Κάθε φορά που τό μυστήριο προσπαθούσε να συνάψει συμμαχία με τό θέατρο, δεν μπορούσε παρά να στηριχτεί στις βάσεις της μιμικής τέχνης, αλλά μόλις τό μυστήριο συμμαχούσε με την τέχνη του ήθοποιού, άμέσως διαλυόταν μέσα σ' αυτήν την τέχνη και έπαυε να είναι μυστήριο.

Και ίσως πάντα γίνεται έτσι: δεν υπάρχει καμποτινός, δεν υπάρχει και θέατρο, και αντίστροφα, μόλις τό θέατρο άπαρνιέται τους βασικούς νόμους της θεατρικότητας, άμέσως νιώθει ότι μπορεί να κάνει και χωρίς τον καμποτινό.

Γιά τόν Μπενουά τό «μυστήριο» είναι προφανώς αυτό πού μπορεί νά σώσει τό ρωσικό θέατρο από τήν κατάπτωση, ενώ ο καμποτινισμός είναι αυτό πού κάνει ζημιά στό θέατρο. Έγώ νομίζω, αντίθετα, ότι τό μυστήριο πού έννοει ο Μπενουά κάνει ζημιά στό ρωσικό θέατρο και οσσοι αυτό πού μπορεί νά τό ανεβάσει είναι άκριβώς ο καμποτινισμός. Και για νά σώσουμε τό ρωσικό θέατρο από τήν τάση του νά γίνει ύπηρετης τής λογοτεχνίας χρειάζεται με κάθε θυσία νά επαναφέρουμε στη σκηνή τή λατρεία του καμποτινισμού, με τήν πλατιά έννοια τής λέξης.

Πώς όμως νά τό κάνουμε αυτό;

Πρώτα άπ' όλα νομίζω, πρέπει νά δουλέψουμε για τή μελέτη και τήν παλινόρθωση των παλιών θεάτρων, όπου βασίλευε αυτή ή λατρεία του καμποτινισμού.

Οί θεατρικοί μας συγγραφείς δέν ξέρουν καθόλου τους νόμους του άληθινού θεάτρου. Στο ρωσικό θέατρο του 19ου αιώνα, στη θέση του παλιού βωντεβίλ, αναδύονται στη σκηνή έργα με λαμπρό διάλογο, έργα με «θέση», έργα ήθογραφικά, έργα άτμόσφαιρας*...

Ο λογοτέχνης κάνει όλο και λιγότερες τίς φράσεις περιγραφικού χαρακτήρα, κάνει όλο και περισσότερους τους διαλόγους για νά γίνει πιο ζωηρή ή άφήγηση και τελικά προτείνει στους άναγνώστες του νά περάσουν από τό άναγνωστήριο στην αίθουσα του θεάτρου. Έχει ανάγκη ο λογοτέχνης από τίς ύπηρεσίες του καμποτινίνου; Όχι βέβαια. Οί άναγνώστες μπορούν μόνοι τους νά ανεβούν στη σκηνή και από κει νά διαβάσουν φωναχτά για τό κοινό, κατά ρόλους, τους διαλόγους του άγαπημένου τους λογοτέχνη. Αυτό λέγεται «όμόθυμη

* Δέν άναφέρω στο παλιό βωντεβίλ επειδή πρέπει όπωσδήποτε νά τό ξαναφέρουμε στο θέατρο. Παίρνω αυτή τή θεατρική φόρμα σαν παράδειγμα φόρμας πού, από τή μία μεριά, συνδέεται με τίς θεατρικές και όχι με τίς λογοτεχνικές παραδόσεις και, από τήν άλλη, με τά γούστα του λαού. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό βωντεβίλ μάς ήρθε από τή Γαλλία, και ξέρουμε ότι τό γαλλικό βωντεβίλ (βλ. Fournel, Spectacles populaires et artistes des rues, σελ. 320-321) έκανε τήν εμφάνισή του έτσι: «Κοντά στην Πύλη του Άγιού Ιακώβου διατηρήθηκε για πολύ καιρό ένα άυτοσχέδιο λαϊκό θέατρο. Πλήθη λαού έτρεχαν εκεί για νά δούν και νά άκούσουν τά τραγούδια και τίς σκηνές τριών άνεξάντητων καλομπουρτζήδων πού έμειναν άξέχαστοι για πολύ καιρό. Και οι τρεις τους κατάγονταν από τή Νορμανδία, ήταν παραγοί τής συντεχνίας των φουρνάρηδων, και είχαν έρθει στο Παρίσι για νά δοκιμάσουν τήν τύχη τους μεταφέροντας στην πρωτεύουσα τά ξένα στο και κεφάλτο ύφος των δροσερών λαϊκών τραγουδιών και παιχιδιών τής Νορμανδίας πού έδωσαν ύστερα στη Γαλλία τό βωντεβίλ τής. Όλη ή πόλη τούς ήξερε και τούς άγαπούσε, και τά όνόματα πού είχαν πάρει, Γκωτιέ-Γκαργίγ, Τουρλουπέν και Γκρό-Γκαργιόμ, έμειναν για πάντα άξέχαστα στην ιστορία του γαλλικού χιούμορ». Όπως βλέπουμε τό βωντεβίλ ξεπετάχτηκε από τό λαϊκό τραγούδι και από τήν τεχντροπία του λαϊκού θεάτρου.

άπόδοση του έργου». Σπεύδουν νά δώσουν ένα τίτλο στον άναγνώστη πού έγινε ήθοποιός, και νά πού εμφανίζεται ένας καινούριος όρος - «ό ήθοποιός -διανουόμενος». Στην αίθουσα του θεάτρου επιβάλλεται ή ίδια νεκρική ήσυχία πού συναντούμε στο άναγνωστήριο. Είναι γιατί τό κοινό μισοκοιμάται. Μιά τέτοια άκίνησια και έπισημότητα έχουν τή θέση τους μόνο στο άναγνωστήριο.

Για νά κάνουμε θεατρικό συγγραφέα ένα λογοτέχνη πού γράφει για τό θέατρο θά ήταν καλό νά τόν βάλουμε νά γράφει μερικές παντομίμες. Όραία «άντίδραση» ενάντια στην κατάχρηση του λόγου. Μόνο ως μή φοβηθεί αυτός ο νεόφυτος συγγραφέας ότι θέλουν νά του στερήσουν για πάντα τή δυνατότητα νά μιλάει από τή σκηνή. Θά του επιτραπεί νά δώσει τό λόγο στον ήθοποιό μόνο όταν θά έχει δημιουργήσει ένα σενάριο των κινήσεων. Πότε επιτέλους θά γραφτεί στις πλάκες των νόμων του θεάτρου : τά λόγια στο θέατρο δέν είναι παρά κεντήματα πάνω στον καμβά των κινήσεων;

Κάπου έχω διαβάσει: «Τό δράμα στην άνάγνωση είναι πρώτα άπ' όλα διάλογος, συζήτηση, έντατική διαλεκτική. Τό δράμα στη σκηνή είναι πρώτα άπ' όλα δράση, έντατική πάλη. Έδώ τά λόγια, θά μπορούσαμε νά πούμε, δέν είναι παρά συμπληρωματικοί τόνοι τής δράσης. Πρέπει νά ξεφεύγουν από τό στόμα του ήθοποιού άθελά του, καθώς εκείνος διακατέχεται από τήν αυθόρμητη κίνηση τής δραματικής πάλης».

Στίς μεσαιωνικές τελετές των μυστηρίων οί όργανωτές τους ήξεραν πολύ καλά τή μαγική δύναμη τής παντομίμας. Οί πιο συγνηθικές σκηνές στα γαλλικά μυστήρια του τέλους του 14ου και των αρχών του 15ου αιώνα ήταν πάντα βουβές. Οί κινήσεις των προσώπων του έργου έξηγοσαν τό περιεχόμενο τής παράστασης πολύ καλύτερα από τίς μπόλικες πολυλογίες σε στίχους ή σε πρόζα*. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις μία τέτοια παράσταση μυστηρίου περνάει από τήν ξερή ρητορεία των θρησκευτικών τελετών σε νέες μορφές θεάματος, γεμάτες από συγκινησιακά στοιχεία (άρχικά στο miracle, ύστερα στη moralité και τελικά στη φάρσα), άμέσως εμφανίζονται στη σκηνή ταυτόχρονα και ο θαυματοποιός και ή παντομίμα.

* Σχετικά με τή δύναμη και τή σημασία τής παντομίμας θυμάμαι άθελά μου ένα έπαισόδιο από μία άλλη εποχή: «Σύμφωνα με τά λεγόμενα ενός Ρωμαίου συγγραφέα, τόν καιρό τής βασιλείας του Νέρωνα κάποιος ξένος άρχοντας παραβρέθηκε σε παράσταση παντομίμας όπου ένας διάσημος ήθοποιός παρουσίαζε και τούς δώδεκα άθλους του Ηρακλή με τόση εκφραστικότητα και σαφήνεια πού ο ξένος τά κατάλαβε όλα χωρίς καμιά έξήγηση. Αυτό του φάνηκε τόσο εκπληκτικό πού παρακάλεσε τό Νέρωνα νά του χαρίσει αυτόν τόν ήθοποιό. Ο Νέρωνας παραξενεύτηκε πολύ γι' αυτό

Ἡ παντομίμα βουλώνει τό στόμα τοῦ ρήτορα, πού ἡ θέση του εἶναι στήν ἔδρα καί ὄχι στό θέατρο, ἐνῶ ὁ θαυματοποιός διατρανώνει τήν αὐτοδύναμη σημασία τῆς δεξιοτεχνίας τοῦ ἠθοποιοῦ. Ὁ θαυματοποιός ἀπαιτεῖ γιά τόν ἑαυτό του πρῶτα ἀπ' ὅλα μιά μάσκα, ὅσο τό δυνατό περισσότερο κουρέλια γιά νά εἶναι παρδαλό τό κοστούμι του, ὅσο τό δυνατό περισσότερο σειρήνια, φτερά καί κουνουνάκια, ὅσο τό δυνατό περισσότερο ἀπ' ὅλα αὐτά πού δίνουν στήν παράσταση τόση λάμψη καί τόσο θόρυβο.

Ὅσο εὐλαβής κι ἂν ἦταν ἡ νοοτροπία τῶν ὀργανωτῶν τῶν θρησκευτικῶν παραστάσεων, ἔπρεπε ὡστόσο οἱ τρεῖς κοπέλες πού παρίσταναν τίς σειρήνες στή γιορτή τῆς ἀφιξης τοῦ Λουδοβίκου ΙΙου νά παρουσιαστοῦν γυμνές, καί κατά τήν ἀφιξη τῆς βασιλισσας Ἰσαβέλλας τῆς Βαυαρῆς ἔπρεπε, μέσα σ' ἕναν περίγυρο θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, οἱ ἀγαθοί ἄστοι νά παίζουν καί τή μεγάλη μάχη τοῦ βασιλιά Ριχάρδου κατά τοῦ Σαλαδίνου καί τῶν Σαρακηνῶν. Κατά τήν ἀφιξη τῆς βασιλισσας Ἄννας τῆς Βαυαρῆς ἐμφανίστηκε ἕνας ἠθοποιός πού παρίστανε τόν Πρόλογο καί ἀποτάθηκε στό πλῆθος σέ στίχους.

Μήπως δέν εἶναι φανερό σ' ὅλα αὐτά ἡ τάση νά ὑποταχθεῖ τό κάθε θέαμα στόν καμποτινισμό;

Συμβολικές μορφές, πομπές, μάχες, πρόλογοι, παρελάσεις, ὅλα αὐτά εἶναι στοιχεῖα τῆς ἀληθινῆς θεατρικότητας, καί χωρίς αὐτά δέν μπορούσαν νά κάνουν καί τά μυστήρια.

Τίς πηγές τοῦ θεάτρου πρέπει νά τίς ἀναζητήσουμε ἀκριβῶς στίς ἐποχές πού ἄκμαζε ὁ καμποτινισμός. Θά ἦταν λάθος νά νομίζουμε ὅτι τό θέατρο τοῦ νοσοκομείου τῆς Ἁγίας Τριάδας γεννήθηκε ἀπό τά μυστήρια. Ὁχι. Γεννήθηκε ἀπό τίς μιμικές παραστάσεις τῶν δρόμων κατά τίς πανηγυρικές ἀφίξεις τῶν βασιλιάδων.

Καί μέ τήν εὐκαιρία.

Τώρα οἱ περισσότεροι σκηνοθέτες καταφεύγουν στίς παντομίμες καί προτιμοῦν αὐτό τό εἶδος δράματος ἀπό ἐκεῖνο πού βασίζεται στό λόγο. Νομίζω πῶς αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο. Δέν εἶναι ἀπλῶς ζήτημα γούστου. Ἡ τάση τῶν σκηνοθετῶν νά καλλιεργήσουν αὐτό τό εἶδος δέν ἐξηγεῖται μόνο μέ τήν ἰδιόρρυθμη μαγευτική χάρη πού κρύβεται στίς παντομίμες. Στό ἔργο τῆς ἀναστήλωσης τοῦ Παλιοῦ θεάτρου ὁ

τήν τήν παράκληση, καί τότε ὁ ξένος τοῦ ἐξήγησε ὅτι μέ τίς κτήσεις του γειτονεῦει ἕνας ἄγριος λαός πού τή γλώσσα τους κανένας δέν μπορεί νά τήν καταλάβει καί οὔτε οἱ ἄγριοι καταλαβαίνουν τί θέλουν ἀπ' αὐτούς οἱ γείτονές τους. Νά λοιπόν, μέσω τῆς παντομίμας αὐτός ὁ διάσημος ἠθοποιός θά μπορεί νά τοῦς διαβιβάσει τίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἄρχοντα καί κείνοι σίγουρα θά τόν καταλάβουν μιά χαρά» («Οἱ χοροί, ἡ ἱστορία τους καί ἡ ἐξέλιξή τους ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς τίς μέρες μας». Βουγιέ, ἔκδοση τοῦ «Νέου περιοδικοῦ ξένης λογοτεχνίας», Πετροῦπολη, 1902, σελ. 15).

σύγχρονος σκηνοθέτης νιώθει τήν ἀνάγκη νά ἀρχίσει ἀπό τήν παντομίμα ἐπειδή στό ἀνέβασμα αὐτῶν τῶν βουβῶν ἔργων ἀποκαλύπτεται γιά τοῦς ἠθοποιούς καί τοῦς σκηνοθέτες ὅλη ἡ δύναμη τῶν πρωτογενῶν στοιχείων τοῦ θεάτρου: ἡ δύναμη τῆς μάσκας, τῆς χειρονομίας, τῆς κίνησης καί τῆς πλοκῆς.

Ὁ σύγχρονος ἠθοποιός ἀγνοεῖ ὀλότελα τή μάσκα, τή χειρονομία, τήν κίνηση, τήν πλοκή. Ἐχει χάσει ὀλότελα τήν ἐπαφή μέ τίς παραδόσεις τῶν μεγάλων δεξιοτεχνῶν τῆς ὑποκριτικῆς τέχνης. Δέν ἀκούει πιά τοῦς παλιότερους συναδέλφους του στή συντεχνία νά μιλοῦν γιά τήν αὐτοδύναμη σημασία τῆς τεχνικῆς τοῦ ἠθοποιοῦ.

Τῆ θέση τοῦ θεατρίνου στό σύγχρονο ἠθοποιό τήν πήρε ὁ ἀσκεφτόμενος ἀφηγητής. «Τό ἔργο θά ἀπαγγελεῖ μέ κοστούμια καί μακιγιάζ» - αὐτό θά μπορούσε νά γράφεται στίς σύγχρονες ἀφίσες. Ὁ νέος ἠθοποιός τά καταφέρει χωρίς τή μάσκα καί τήν τεχνική τοῦ θαυματοποιοῦ. Τῆ θέση τῆς μάσκας τήν παίρνει τό μακιγιάζ, πού ἀποβλέπει στήν ὅσο τό δυνατό πιο ἀκριβή ἀπόδοση ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν κάποιου προσώπου πού παρατηρήθηκε στή ζωή. Καί ἡ τεχνική τοῦ θαυματοποιοῦ δέ χρειάζεται καθόλου τό σύγχρονο ἠθοποιό, γιατί αὐτός ποτέ δέν «παίζει» ἀλλά μόνο «ζεῖ» στή σκηνή. Δέν μπορεί νά καταλάβει αὐτή τή μαγική λέξη τοῦ θεάτρου - τό «παίξιμο» - ἐπειδή ὁ μιμητής δέν εἶναι ποτέ σέ θέση νά ἀνεβεῖ ὡς τόν αὐτοσχεδιασμό, πού βασίζεται σέ ἀτέλειωτα πολύμορφους συνδυασμούς καί ἐναλλαγές τῶν τεχνικῶν μεθόδων πού ἔχει βρεῖ ὁ πλανόδιος μίμος.

Ἡ λατρεία τοῦ καμποτινισμοῦ, πού εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ἐμφανιστεῖ μαζί μέ τήν ἀναστήλωση τοῦ Παλιοῦ θεάτρου, θά βοηθήσει τό σύγχρονο ἠθοποιό νά καταφύγει στούς βασικούς νόμους τῆς θεατρικότητας.

Οἱ ἀνορθωτές τῶν παλιῶν σκηνῶν, πού ἀτλοῦν τίς γνώσεις τους ἀπό ξεχασμένες θεωρίες τῆς σκηνικῆς τέχνης, ἀπό τά παλιά θεατρικά χρονικά καί τή σχετική εἰκονογραφία, προσπαθοῦν νά κάνουν τόν ἠθοποιό νά πιστέψει στή δύναμη καί στή σημασία τῆς ὑποκριτικῆς τεχνικῆς.

Ὅπως ὁ συγγραφέας στυλιζαρισμένων μυθιστορημάτων, μέσα ἀπό τό ὑλικό τῶν παλιῶν χρονικογράφων, ἀναστήλωνει τό παρελθόν, στολισμένο μέ τή δική του φαντασία, ἔτσι καί ὁ ἠθοποιός, μέσα ἀπό τό ὑλικό πού συγκεντρώνει γι' αὐτόν ὁ ἐπιστήμονας-ἀναστήλωτής, μπορεί νά ξαναδημιουργήσει τήν τεχνική τῶν ξεχασμένων θεατρίνων*. Μέσα στήν ἔξαρση τοῦ ἐνθουσιασμοῦ του γιά

* Πόσο εὐγλωττη εἶναι, ἀλήθεια, γιά ἕνα σύγχρονο θεατράνθρωπο ἡ παρακάτω σημείωση τοῦ Καλντέρου: «Ὁ Ντόν Γκουιέρρε μπαίνει σά νά πηδᾷ πάνω ἀπό ἕνα

τήν απλότητα, τήν κομψή εὐγένεια, τή μέγιστη καλλιτεχνικότητα τῶν παλιῶν καί ταυτόχρονα πάντα νέων ὑποκριτικῶν τεχντροπιῶν ὄλων αὐτῶν τῶν *histriones, mimi, atellani, scurrae, jaculatores, ministelli*, ὁ ἦθοποιός τοῦ μέλλοντος μπορεί - ἢ μάλλον πρέπει, ἂν θέλει νά παραμείνει ἦθοποιός - νά συνταιριάξει τή συγκινησιακή του ἔξαρση μέ τή δεξιότητά του καί νά πλαισιώσει καί τή μιὰ καί τήν ἄλλη μέ τήν παραδοσιακή τεχνική τοῦ Παλιῦ θεάτρου.

Ὅταν μιλάς γιά τήν ἀναστήλωση τῶν παλιῶν σκηνῶν, πάντα ἀκοῦς νά λένε: θά εἶναι πληχτικό ἂν οἱ σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς ἀναγκαστοῦν νά μιμοῦνται στά δημιουργήματά τους τό παλιό στύλ γιά νά συναγωνιστοῦν τά ἰντερμέδια τοῦ Θεοβάντες, τά δράματα τοῦ Τίρσο ντέ Μολίνα, τά παραμύθια τοῦ Κάρλο Γκότσι. Ἄν ὁ σύγχρονος θεατρικός συγγραφέας δέ θελήσει νά ἀκολουθήσει τίς παραδόσεις τῶν Παλιῶν θεάτρων καί ἂν μείνει γιά ἓνα διάστημα πύ πίσω ἀπό τό θέατρο πού ἀντλεῖ τήν ἀνανέωσή του ἀπό τά παλιά, αὐτό μόνο καλό θά κάνει στό σύγχρονο θέατρο. Ὁ ἦθοποιός, πού θά βαρεθεῖ «νά τελειοποιεῖ τήν τέχνη» του γιά ξεπερασμένα ἔργα, θά θελήσει πολύ γρήγορα ὄχι μόνο νά παῖξει ἀλλά καί νά συγγράψει γιά τόν ἑαυτό του. Καί ἂν ὁ θεατρικός συγγραφέας θελήσει νά βοηθήσει τόν ἦθοποιό, τότε ὁ ρόλος του στό θέατρο θά περιοριστεῖ στόν πολύ ἀπλό ἀπό πρώτη ἄποψη ἀλλά πολύ δύσκολο στήν πραγματικότητα ρόλο τοῦ δημιουργοῦ σενάριου καί τοῦ συγγραφέα προλόγων πού ἐκθέτουν σχηματικά στό κοινό τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου πού εἶναι ἔτοιμοι νά παίξουν οἱ ἦθοποιοί. Ἐλπίζω πώς ὁ θεατρικός συγγραφέας δέ θά νιώσει ταπεινωμένος ἀπό ἓνα τέτοιο ρόλο. Μήπως ὁ Κάρλο Γκότσι ἔχα-

φράχτη» («Γιατρός τῆς τιμῆς του», μετάφρ. Κ. Ντ. Μπάλμοντ, ἐκδ. Μ. καί Σ. Σαμπάνικοβιτς, 1912, σελ. 117). Μέ αὐτό τό «σά νά» ὁ ἦθοποιός προσδιορίζει τό γυμναστικό χαρακτήρα τῆς εἰσόδου τοῦ Ἰσπανοῦ συναδέλφου του στή σκηνή ἐνώ ὁ σκηνοθέτης μαντεύει ἀπ' αὐτή τή σημείωση τόν πρωτόγονο χαρακτήρα τοῦ σκηνικοῦ διάκοσμου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Τήν ἴδια ὑπηρεσία προσφέρει στό σκηνοθέτη ἡ διάσωσι μιὰς καταγραφῆς τῶν περιουσιακῶν στοιχείων ἐνός θεάτρου τοῦ 1598:

- item (ἐπίσης): βράχος, φυλακή, στόμα τῆς Κόλασης, τάφος τῆς Διδῶς.
- item: ὄχιτῶ δόρατα, σκάλα γιά τό Φαέθωντα γιά νά ἀνεβαίνει στόν οὐρανό.
- item: δυό πάστες καί ἡ πόλη τῆς Ρώμης.
- item: τό χρυσόμαλλο δέρας, δυό κρεμάλες, μιὰ δάφνη.
- item: ἔυλινας οὐρανός, κεφαλή τοῦ γέρου Μωάμεθ.
- item: τρεῖς κεφαλές Κέρβερου, ψίδι τοῦ Φάουστους, λιοντάρι, δυό κεφαλές λιονταριῶν, μεγάλο ἄλογο μέ πόδια.
- item: ἓνα ζευγάρι κόκκινα γάντια, μίτρα τοῦ Πάπα, τρία βασιλικά στέμματα, ἐκρίωμα γιά τή θανάτωση τοῦ Ἰωάννη.
- item: καζάνι γιά τόν Ὁβριό.
- item: τέσσερις στολές γιά τόν Ἡρώδη, μανδύας γιά τή Μαριάννα, πατετούκα γιά τήν Εὐα, στολή τοῦ Πνεύματος καί τρία καπέλα Ἰσπανῶν ἀρχόντων.

σε τίποτα μέ τό νά δίνει στό θίασο Σάκκι σενάρια, ἀφήνοντας τοὺς ἠθοποιούς ἐλεύθερους νά σακάρωνουν αὐτοσχεδιάζοντας μονόλογους καί διάλογους;

Θά μέ ρωτήσουν: μά γιατί χρειάζονται ὀπωσδήποτε στό θέατρο ὄλοι αὐτοί οἱ πρόλογοι, οἱ παράτες κλπ.

Δέν ἀρκεῖ ἄραγε μόνο τό σενάριο;

Ὁ πρόλογος καί ἡ παράτα πού ἐπακολουθεῖ, καθὼς καί ὁ τόσο ἀγαπημένος ἀπό τοὺς Ἰταλούς καί Ἰσπανούς τοῦ 17ου αἰῶνα καί ἀπό τοὺς Γάλλους κωμειδουλιογράφους ἐπιλογος πρὸς τό κοινό, ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα τοῦ Παλιῦ θεάτρου ὑποχρεώνουν τό θεατὴ νά βλέπει τήν παράσταση τῶν ἦθοποιῶν μόνο σάν παιχνίδι. Καί κάθε φορά πού ὁ θεατὴ παρασύρεται πολύ βαθιά ἀπό τόν ἦθοποιό στή χώρα τῆς φαντασίας, ὁ ἦθοποιός προσπαθεῖ μέ κάποια ἀναπάντεχη φράση ἢ μέ κάποιο μακρὺ μονόλογο *a parte* νά ὑπενθυμίσει ὅσο τό δυνατό πύ γρήγορα στό θεατὴ ὅτι αὐτά πού γίνονται μπροστά του δέν εἶναι παρά «παιχνίδι».

Ὅσο ὁ Ρέμιζοφ καί ὁ Σκριάμπιν θά ἀναζητοῦν τίς θέσεις τους στίς πλατεῖες πού ἐτοιμάζονται γιά τά νέα θέατρα καί ὅσο τά μυστήριά τους θά περιμένουν τίς συγκεντρώσεις τῶν μνημένων, τό θέατρο πού ἔχει παραδοθεῖ στό θαυμαστόπύ θά παλεῦει σκληρά ἐνάντια στά ἠθογραφικά διαλεκτικά δράματα, ἐνάντια στά ἔργα «θέσης» καί ἀτμόσφαιρας, τό νέο θέατρο μάσκας θά διδάσκαται ἀπό τοὺς Ἰσπανούς καί Ἰταλούς τοῦ 17ου αἰῶνα πώς νά στηρίξει τό ρεπερτόριό του στοὺς νόμους τοῦ Πλανόδιου θεάτρου ὅπου ἡ «διασκέδαση» προηγεῖται πάντα ἀπό τή «διδασχὴ» καί ὅπου οἱ κινήσεις ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τά λόγια. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι γιά τοὺς γραφιάδες τοῦ Μπαζός ἡ ἀγαπημένη δραματικὴ φόρμα ἦταν ἡ παντομίμα.

Ὁ Σλέγκελ ὑποστηρίζει ὅτι στοὺς Ἑλληνες ἡ παντομίμα εἶχε φτάσει σέ ἀπερίγραπτη τελειότητα. Ὁ Μ. Κουμπλίτσι* προσθέτει ὅτι «ἓνας λαός πού μέ τόση ἐπιτυχία ἀσχολήθηκε μέ τίς πλαστικές τέχνες, μιὰ χώρα ὅπου ὑπῆρχαν τόσα ἀγάλματα καί ὅπου ὅλα καλλιεργοῦσαν τή χάρη, δέν μπορούσε παρά νά ἀναπτύξει καί νά τελειοποιήσει τίς παντομίμες».

Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τόν οὐρανό καί τόν ἥλιο τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἀλλά οἱ συνεχεῖς ἀσκήσεις στήν τέχνη τῆς παντομίμας δέ θά μᾶς ὀδηγήσουν ἄραγε καί μᾶς στά θαύματα τῆς χάρης;

* «Δοκίμο ἱστορίας τοῦ θεάτρου», Μόσχα, ἐκδόσεις Γκωτιέ, 1848, σελ. 136.

Δυό κουκλοθέατρα.

‘Ο διευθυντής του ενός απ’ αυτά θέλει η κούκλα του να μοιάζει σαν άνθρωπος με όλες του τις καθημερινές λεπτομέρειες και ιδιομορφίες. Έτσι κι ο ειδωλολάτρης ήθελε το είδωλο να κουνάει το κεφάλι του, έτσι και ο κουκλοποιός θέλει η κούκλα του να βγάζει ήχους που μοιάζουν με ανθρώπινη φωνή. Στην προσπάθειά του να επαναλάβει την πραγματικότητα «όπως είναι» ο διευθυντής τελειοποιεί συνεχώς την κούκλα, την τελειοποιεί ώσπου να του έρθει στο νου μία πιά άπλή λύση αυτού του περιπλοκου προβλήματος: να αντικαταστήσει την κούκλα με άνθρωπο.

‘Ο άλλος διευθυντής βλέπει ότι στο δικό του θέατρο τό κοινό διασκεδάει όχι μόνο με τις πνευματώδεις ιστορίες που παίζουν οι κούκλες του αλλά και με τό γεγονός (και ίσως μάλιστα κυρίως μ’ αυτό) ότι στίς κινήσεις που κάνουν οι κούκλες και στίς στάσεις τους, όσο κι αν αυτές προσπαθούν να επαναλάβουν στη σκηνή τή ζωή, δέν υπάρχει απόλυτη ομοιότητα με αυτά που τό κοινό βλέπει στη ζωή.

‘Όταν βλέπω πώς παίζουν οι σύγχρονοι ήθοποιοί, είναι πάντα ξεκάθαρο για μένα ότι έχω μπροστά μου τό τελειοποιημένο θέατρο μαριονέτας του πρώτου από τους δύο διευθυντές, δηλαδή αυτό όπου ο άνθρωπος ήρθε να αντικαταστήσει την κούκλα. ‘Ο άνθρωπος δέν απομακρύνεται εδώ ούτε βήμα από την προσπάθεια της κούκλας να μιμηθεί τή ζωή. Γι’ αυτό ακριβώς και έχει κληθεί να αντικαταστήσει την κούκλα, επειδή στην αντιγραφή της πραγματικότητας μόνο αυτός μπορεί να κάνει ό,τι δέν μπορούσε να καταφέρει η κούκλα: να πετύχει τήν πιστότατη αντιστοιχία με τή ζωή.

‘Ο άλλος διευθυντής, που προσπάθησε κι αυτός να κάνει τήν κούκλα του να μοιάζει με ζωντανό άνθρωπο, παρατήρησε πολύ γρήγορα πώς όταν αρχίζει να τελειοποιεί τόν μηχανισμό της κούκλας του, εκείνη χάνει ένα μέρος της γοητείας της. Του φάνηκε μάλιστα πώς η κούκλα αντιστέκεται με όλο της τό είναι σ’ αυτή τή βάρβαρη μεταποίηση. ‘Ο διευθυντής αυτός συνήλθε εγκαίρως, όταν είδε ότι στη μεταποίηση αυτή υπάρχει ένα όριο που αν τό περάσει, θά γίνει αναπόφευκτη ή αντικατάσταση της κούκλας από τόν άνθρωπο.

‘Αλλά πώς μπορεί να αποχωριστεί τήν κούκλα, όταν αυτή έχει πιά δημιουργήσει στο θέατρό του έναν τόσο μαγευτικό κόσμο, με τόσο έκφραστικές χειρονομίες που πειθαρχούν σε κάποια ιδιαίτερη, μαγική τεχνική, με αυτή τή σπασμωδικότητα που έχει αποκτήσει πιά

πλαστική μορφή*, με αυτές τις ασύγκριτες κινήσεις;

Περιέγραφα τά δυό κουκλοθέατρα για να βάλω τόν ήθοποιό σε σκέψεις: Τι να κάνει; Να αντικαταστήσει τήν κούκλα και να συνεχίσει τό βοηθητικό της ρόλο, που δέν αφήνει ελεύθερη τήν προσωπική δημιουργία, ή να δημιουργήσει ένα θέατρο σαν κι αυτό που κατάφερε να διασώσει για τόν εαυτό της η κούκλα που δέ θέλησε να υποκύψει στην προσπάθεια του διευθυντή να αλλάξει τή φύση της; Η κούκλα δέν ήθελε να είναι πλήρες όμοιομα του ανθρώπου, επειδή ο κόσμος που παρουσιάζει είναι θαυμαστός κόσμος της φαντασίας, ο άνθρωπος που παριστάνει είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, τό παλκοσένικο όπου κινείται είναι τό ήγειο που πάνω του είναι τεντωμένες οι χορδές της δεξιοτεχνίας της. Στο δικό της παλκοσένικο τά πράγματα είναι έτσι κι όχι αλλοιωτικά, όχι επειδή έτσι είναι στη φύση αλλά επειδή έτσι θέλει αυτή, κι αυτή θέλει να μην αντιγράψει αλλά να δημιουργεί.

‘Όταν η κούκλα κλαίει, τό χέρι της κρατάει τό μαντήλι χωρίς να άγγίζει τά μάτια, όταν η κούκλα σκοτώνει, χτυπάει τόσο προσεχτικά τόν αντίπαλό της που η άκρη του σπαθιού δέν άγγίζει τό στήθος του, όταν η κούκλα δίνει ένα χαστούκι, δέν πέφτει η μιογιά από τό μάγουλο του χτυπημένου, και όταν άγκαλιάζονται οι κούκλες-εραστές είναι τόσο προσεχτικές που ο θεατής, θαυμάζοντας τά χάδια τους από άρκετή απόσταση, δέ χρειάζεται να ρωτήσει τό γείτονά του για τό που μπορούν να καταλήξουν αυτοί οι έναγκαλισμοί.

Γιατί λοιπόν, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή ο άνθρωπος, υποτάχτηκε τυφλά στο διευθυντή που θέλησε να μετατρέψει τόν ήθοποιό του σε κούκλα της νατουραλιστικής σχολής;

‘Ο άνθρωπος δέ θέλησε να δημιουργήσει στη σκηνή τήν τέχνη του ανθρώπου.

‘Ο σύγχρονος ήθοποιός δέ θέλει να καταλάβει ότι αποστολή του θεατρίνου-μίμου είναι να οδηγήσει τό θεατή στη χώρα της φαντασίας, διασκεδάζοντάς τον σ’ αυτήν τή διαδρομή με τή λαμπρή τεχνική του.

‘Η επινοημένη χειρονομία που κάνει μόνο για τό θέατρο, ή συμβατική κίνηση που είναι νοητή μόνο στο θέατρο, ή επιτηδευμένη θεατρική έκφορα του λόγου- όλα αυτά καταδικάζονται και από τό κοινό και από τήν κριτική μόνο και μόνο επειδή η έννοια «θεατρικότητα»

* Πρβλ. όσα γράφονται στο περιοδικό «Απόλλων», τεύχος 6 του 1912, για τά έργα του κυβιστή Λόρε: «Αφού απέδωσε φόρο τιμής στο φανταχτερό και επίπεδο στολ των ύαλογραφιών, ο νεαρός ζωγράφος προσελκύστηκε από τή ρυθμική σπασμωδικότητα της ξύλινης γλυπτικής» (σελ. 41, ή υπογράμμιση δική μου).

δέν έχει απαλλαγεί ακόμα από τὰ επίκτητα στοιχεία τῆς υποκριτικῆς τῶν λεγόμενων ἠθοποιῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ αἰσθήματος». Ὁ «ἠθοποιός τοῦ ἐσωτερικοῦ αἰσθήματος» θέλει νά ἐξαριεῖται μόνο ἀπό τή δική του διάθεση. Δέ θέλει νά ἀναγκάσει τή θέλησή του νά χειρίζεται τεχνικές μεθόδους.

Ὁ «ἠθοποιός τοῦ ἐσωτερικοῦ αἰσθήματος» περηφανεύεται ὅτι ξανάφερε στή σκηνή τή λαμπρότητα τῶν αὐτοσχεδιασμῶν. Στήν ἀφέλειά του νομίζει ὅτι οἱ αὐτοσχεδιασμοί αὐτοί ἔχουν κάποια σχέση μέ τούς αὐτοσχεδιασμούς τῆς παλιᾶς ἰταλικῆς κωμωδίας. Ὁ «ἠθοποιός τοῦ ἐσωτερικοῦ αἰσθήματος» δέν ξέρει ὅτι οἱ ἐρμηνευτές τῆς *Commedia dell' arte* δέν ἔκαναν τούς αὐτοσχεδιασμούς τους παρά μόνο πάνω στόν καμβά τῆς ἐκλεπτυσμένης τεχνικῆς τους. «Ἡ τεχνική ἐμποδίζει τήν ἐλευθερία τῆς δημιουργίας» - ἔτσι λέει πάντα ὁ «ἠθοποιός τοῦ ἐσωτερικοῦ αἰσθήματος». Γι' αὐτόν ἀξία ἔχει μόνο τό στοιχείο τῆς ὑποσυνείδητης δημιουργίας πάνω σέ συγκινησιακή βάση. Ὅταν ὑπάρχει αὐτό τό στοιχείο, ὑπάρχει καί ἐπιτυχία. Ὅταν λείπει, δέν ὑπάρχει ἐπιτυχία.

Ἄλλά μήπως ὁ ὑπολογισμός τοῦ ἠθοποιοῦ ἐμποδίζει τήν ἐκδήλωση τοῦ συγκινησιακοῦ στοιχείου; Κοντά στό βωμό τοῦ Διόνυσου δροῦσε μέ πλαστικές κινήσεις ἕνας ζωντανός ἄνθρωπος. Οἱ συγκινησεις του φλέγονταν, θά ἔλεγε κανεῖς, ἀσυγκράτητα, ἡ φωτιά τοῦ βωμοῦ ἔδινε ἀφορμή γιά μεγάλη ἔκσταση. Ὅσο ἡ ἱεροτελεστία πού ἦταν ἀφιερωμένη στό θεό-ἀμπελοουργό προκαθορίζε ἀπό τὰ πρῖν ὀρισμένα μέτρα καί ρυθμούς, ὀρισμένες τεχνικές μεθόδους γιά τὰ περάσματα καί τίς χειρονομίες. Νά ἕνα παράδειγμα ὅπου ὁ ὑπολογισμός τοῦ ἠθοποιοῦ δέν ἐμπόδιζε τήν ἐκδήλωση τοῦ ταμπεραμέντου. Ὁ Ἕλληνας πού χόρευε, ἂν καί ἦταν ὑποχρεωμένος νά τηρεῖ μιά ὀλόκληρη σειρά ἀπό παραδοσιακοῦς κανόνες, μποροῦσε ὥστόσο νά βάζει στό χορό του ὅσα δικά του εὐρήματα ἤθελε.

Ὁ σύγχρονος ἠθοποιός ὄχι μόνο δέν ἔχει ὡς τώρα στή διάθεσή του κανενός εἶδους κανόνες τῆς τέχνης τοῦ θεατρίνου (καί ὁμως τέχνη εἶναι μόνο ὅ,τι πειθαρχεῖ σέ νόμους, βλ. καί τή σκέψη τοῦ Βολταίρου: «ὁ χορός εἶναι τέχνη ἐπειδή πειθαρχεῖ σέ νόμους*») καί ἔχει δημιουργήσει στήν τέχνη του φοβερότατο χάος. Δέν του φτάνει αὐτό ἀλλά θεωρεῖ καί ἀπαραίτητη ὑποχρέωσή του νά φέρνει τό χάος καί στούς ἄλλους τομεῖς τῆς τέχνης, μόλις ἔρχεται σέ ἐπαφή μαζί τους. Ἄν λογουχάρη, θέλει νά ἐνωθεῖ μέ τή μουσική, τότε παραβιάζει τούς βασικούς τῆς κανόνες καί ἐφευρίσκει τή μουσική ἀπαγγελία. Ἄν ἀ-

* Παίρνω τήν παραπομπή ἀπό τό λαμπρό ἄρθρο τοῦ Ἄ. Λεβισόν «Ὁ Νοβέρ καί ἡ αἰσθητική τοῦ μπαλέτου στό 18ο αἰώνα» («Ἀπόλλων», 1912, τεύχος 2).

παγγελεῖ στίχους ἀπό τή σκηνή, τότε ἀποδίνει σημασία μόνο στό περιεχόμενο τῶν στίχων καί σπεύδει νά βάλει λογικούς τονισμούς, χωρίς νά θέλει νά ξέρει τίποτα οὔτε γιά μέτρο καί ρυθμό, οὔτε γιά τομέες καί παύσεις, οὔτε γιά μουσικούς τόνους.

Οἱ ἠθοποιοί τῆς ἐποχῆς μας, ἐπιδιώκοντας τή μετενσάρκωση τους στό ρόλο, ἔχουν σά στόχο τους νά ἐκμηδενίσουν τό «ἐγώ» τους καί νά δώσουν στή σκηνή μιά ψευδαίσθηση ζωῆς. Γιατί τότε γράφονται στίς ἀφίσες τὰ ὀνόματα τῶν ἠθοποιῶν; Τό Θέατρο Τέχνης τῆς Μόσχας, ἀνεβάζοντας τό ἔργο τοῦ Γκόρκι «Στό βυθό», ἔφερε στή σκηνή τόν ἀληθινό ἀλήτη στή θέση τοῦ ἠθοποιοῦ. Ἡ τάση τῆς μετενσάρκωσης ἔφτασε πιά σέ κείνο τό ὄριο ὅπου συμφέρε καλύτερα νά ἀπαλλάξουμε τόν ἠθοποιό ἀπό τό ἀσήκωτο βάρος τῆς ἐπιδίωξης νά μετενσαρκωθεῖ ὡς τή πλήρη ψευδαίσθηση. Γιατί ἀναφερόταν στίς ἀφίσες τό ὄνομα τοῦ ἐρμηνευτή τοῦ ρόλου τοῦ Τέρεφ³⁴; Μήπως μπορεῖ νά ὀνομαστεῖ «ἐρμηνευτής» αὐτός πού ἐμφανίζεται στή σκηνή στή φυσική του κατάσταση; Γιατί νά παραπλανοῦμε τό κοινό;

Τό κοινό ἔρχεται στό θέατρο γιά νά δεῖ τήν τέχνη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τί εἶδους τέχνη εἶναι νά περπατᾶς στή σκηνή ὅπως εἶσαι! Τό κοινό περιμένει εὐρήματα, παίξιμο, δεξιότητες. Καί ἀντί γι' αὐτό τοῦ δίνουν εἴτε τή ζωῆ εἴτε μιά δουλικὴ ἀπομίμησή της.

Μήπως ἡ τέχνη τοῦ ἀνθρώπου στή σκηνή δέν εἶναι νά μπορεῖ, πετώντας ἀπό πάνω του τὰ ρούχα τοῦ περιβάλλοντος, νά διαλέγει ἐπιδέξια μιά μάσκα, μιά διακοσμητικὴ στολή, καί νά κάνει στό κοινό ἐπίδειξη λαμπρῆς τεχνικῆς- πότε τοῦ χορευτή, πότε τοῦ ραδιούργου σέ καρναβάλι, πότε τοῦ «ἀγαθιάρη» τῆς παλιᾶς ἰταλικῆς κωμωδίας, πότε τοῦ θαυματοποιοῦ;

Διαβάζοντας προσεχτικὰ τίς κιτρινωμένες σελίδες τῶν συλλογῶν σεναρίων, πχ. τοῦ Φλαμίνιο Σκάλα (1611), ἀρχίζεις νά καταλαβαίνεις τή μαγικὴ δύναμη τῆς μάσκας.

Ὁ Ἀρλεκίνος ἀπό τό Μπέργκαμο, ὑπρέτης τοῦ τσιγγούνι Γιατροῦ, πού ἀναγκάζεται ἀπό τή τσιγγουνιά τοῦ ἀφεντικοῦ του νά φορᾶ ἕνα ρούχο μέ παρδαλά μπαλώματα, εἶναι ἕνας χαζούτσικος ἀγαθιάρης, ἕνας κατεργάρης ὑπρέτης πού πάντα φαίνεται κεφάλτος. Μά γιά δέστε τί κρύβεται πίσω ἀπό τή μάσκα του!

Ὁ Ἀρλεκίνος εἶναι ἕνας πανίσχυρος μάγος καί θαυματοποιός, εἶναι ἕνας ἐκπρόσωπος καταθρόνιων δυνάμεων.

Καί δέν εἶναι μόνο αὐτές οἱ δυό τόσο ἀντίθετες μορφές πού μπορεῖ νά κρύβει πίσω της ἡ μάσκα.

Τὰ δυό πρόσωπα τοῦ Ἀρλεκίνου εἶναι δυό πόλοι. Ἀνάμεσα τους ὑπάρχει ἕνας ἀπειρος ἀριθμὸς παραλλαγῶν, ἀποχρώσεων. Πῶς

παρουσιάζεται στο θεατή ή τεράστια πολυμορφία του χαρακτήρα; Μέ τη βοήθεια της μάσκας.

Ο ήθοποιός που κατέχει την τέχνη της χειρονομίας και των κινήσεων (νά που βρίσκεται η δύναμή του!) θα γυρίσει τη μάσκα έτσι που ο θεατής πάντα να νιώθει καθαρά ποιόν έχει μπροστά του: τό χαζούταικο αγαθιάρη από τό Μπέργκαμο ή τό διάβολο.

Αυτός ο χαμαιλεοντισμός, που κρύβεται πίσω από την αναλλοίωτη μάσκα του θεατρίνου, δίνει στο Θέατρο ένα μαγευτικό παιχνίδι φωτοσκίασης.

Δέν είναι μήπως ή μάσκα που βοηθά τό θεατή νά καλπάζει στη χώρα της φαντασίας;

Η μάσκα επιτρέπει στο θεατή νά βλέπει όχι μόνο τό συγκεκριμένο Άρλεκίνο αλλά όλους τούς Άρλεκίνους που έχουν μείνει στη μνήμη του. Καί σ' αυτήν ό θεατής βλέπει όλους τούς ανθρώπους που ταιριάζουν λίγο-πολύ μέ τό περιεχόμενο αυτής της μορφής. Είναι όμως μόνο ή μάσκα τό βασικό ελατήριο των μαγευτικών δολοπλοκιών του θεάτρου; Όχι.

Ο ήθοποιός είναι εκείνος που μέ την τέχνη της χειρονομίας και της κίνησής του κάνει τό θεατή νά μεταφέρεται σ' ένα παραμυθένιο βασίλειο, όπου πετάει τό γαλάζιο πουλί, όπου τά θηρία κουβεντιάζουν, όπου ό άκαμάτης και κατεργάρης Άρλεκίνος, που κατέχεται από καταχθόνιες δυνάμεις, μεταμορφώνεται σέ αγαθιάρη που κάνει καταπληκτικά πράγματα. Ο Άρλεκίνος είναι ισορροπιστής, σχεδόν σκοινοβάτης. Τά σάλτα του εκφράζουν μιά άσυνήθιστη επίδειξη ύψους. Τά αυτοσχεδιαζόμενα άστεία του καταπλήσσουν τό θεατή μέ την υπερβολική τους άπιθανότητα που ούτε νά την όνειρευτούν μπορούσαν οι κύριοι σατιρικοί συγγραφείς. Ο ήθοποιός είναι χορευτής. Ξέρει νά χορεύει τόσο τό χαριτωμένο μονοφερίνι όσο και τό άγαρμπο άγγλικό τζιτζι. Ο ήθοποιός ξέρει νά σέ κάνει νά κλαίς και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα νά γελάς. Κρατάει στους ώμους του τό χοντρό Γιατρό και ταυτόχρονα πηδάει στη σκηνή σά νά μή συμβαίνει τίποτα. Πότε είναι άπαλός και ευλύγιστος και πότε άγαρμπος και άδέξιος. Ο ήθοποιός ξέρει νά έχει χιλιάδες διαφορετικούς τόνους στη φωνή του, μέ δέν τούς χρησιμοποιεί για νά μιμηθεί όρισμένα πρόσωπα αλλά μόνο σά στόλισμα και συμπλήρωμα στις ποικιλόμορφες χειρονομίες και κινήσεις του. Ο ήθοποιός ξέρει νά μιλάει γρήγορα, όταν παίζει ρόλο κατεργάρη, και άργά και τραγουδιστά, όταν παριστάνει τό σχολαστικό. Ο ήθοποιός ξέρει νά ζωγραφίζει στο παλκοσένικο μέ τό σώμα του γεωμετρικές φιγούρες, και άλλοτε πάλι νά πηδάει άνέμελα και χαρούμενα σά νά πετάει στον άέρα.

Πάνω στο πρόσωπο του ήθοποιού είναι μιά νεκρή μάσκα, αλλά μέ τη βοήθεια της δεξιοτεχνίας του ό ήθοποιός ξέρει νά τή βάζει σέ μιά τέτοια όπτική γωνία και νά λυγίζει τό σώμα του σέ μιά τέτοια στάση που από νεκρή ή μάσκα γίνεται ζωντανή.

Από τότε που έμφανίστηκε ή Ίσιδώρα Ντούνκαν και τώρα ακόμα περισσότερο μέ την εμφάνιση της ρυθμικής θεωρίας του Ζάκ-Νταλκρόζ³⁵ ό σύγχρονος ήθοποιός αρχίζει νά σκέφτεται τη σημασία της χειρονομίας και της κίνησης στη σκηνή. Η μάσκα όμως εξακολουθεί νά μήν τόν πολυενδιαφέρει. Όταν αρχίζει νά γίνεται λόγος για τίς μάσκες, ό ήθοποιός άμέσως ρωτάει: μέ είναι δυνατή στη σύγχρονη σκηνή ή εμφάνιση της μάσκας και των κοθόρνων του αρχαίου θεάτρου; Τή μάσκα ό ήθοποιός τή βλέπει πάντα μόνο σαν ένα στοιχείο μέ βοηθητικό ρόλο: γι' αυτόν δέν είναι παρά κάτι που βοηθούσε άλλοτε νά υποδηλωθεί ό χαρακτήρας του ρόλου και νά υπερνικηθούν οι δυσκολίες των άκουστικών συνθηκών.

Θά έρθει ένας καιρός που ή εμφάνιση του ήθοποιού στο παλκοσένικο χωρίς μάσκα θά προκαλεί την αγανάκτηση του κοινού, όπως έγινε στην εποχή του Λαυδοβίκου 14ου όταν ό χορευτής Γκαρντέλ τόλμησε για πρώτη φορά νά εμφανιστεί χωρίς μάσκα. Μέ για την ώρα ό σύγχρονος ήθοποιός θέλει μέ κανένα τρόπο νά παραδεχτεί τή μάσκα σά σύμβολο του θεάτρου. Καί όχι μόνο ό ήθοποιός.

Έκανα μιά άπόπειρα νά έρμηνεύσω τή μορφή του Δόν Ζουάν μέ βάση τό σύστημα του Θεάτρου μάσκας*. Άλλά ακόμα και ένας τέτοιος κριτικός της τέχνης σαν τόν Μπενουά δέν μπόρεσε νά καταλάβει τή μάσκα στο πρόσωπο του έρμηνευτή.

«Τόν Δόν Ζουάν ό Μολιέρος τόν άγαπάει, ό Δόν Ζουάν είναι: ήρωάς του, και όπως όλοι οι ήρωες είναι λιγάκι και προσωπογραφία του Μολιέρου. Έ λοιπόν, τό νά βάλει κανείς στη θέση αυτού του ήρωα ένα σατιρικό τύπο... είναι όχι μόνο λάθος αλλά και κάτι παραπάνω»**.

Έτσι βλέπει τό μολιερικό Δόν Ζουάν ό Μπενουά. Θέλει νά βλέπει στο Δόν Ζουάν τή μορφή του «ξελογιαστή της Σεβίλλης», όπως τόν έχουν παραστήσει ό Τίρσο ντέ Μολίνα, ό Μπάυρον, ό Πούσκιν.

Περνώντας από τόν ένα ποιητή στον άλλο, ό Δόν Ζουάν διατηρούσε τά βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του, αλλά καθρέφτιζε και τίς πιά διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες ποιητών, τήν καθημερινή ζωή

* Αυτοκρατορικό θέατρο Άλεξάντρινα. Η πρώτη άνανεωμένη παράσταση του «Δόν Ζουάν» δόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1910.

** Έφημερίδα «Ρέτς» («Λόγος»), άρ. 318, 19 Νοεμβρίου 1910.

των πιά διαφορετικῶν χωρῶν καί τίς ἐκφράσεις τῶν πιά διαφορετικῶν κοινωνικῶν ἰδανικῶν.

Ὁ Μπενουά ἔχει ξεχάσει ὁλότελα ὅτι γιά τό Μολιέρο ἡ μορφή τοῦ Δόν Ζουάν δέν ἦταν σκοπός ἀλλά μόνο μέσο.

Ὁ «Δόν Ζουάν» γράφτηκε ἀπό τό Μολιέρο μετὰ τή θύελλα ἀγανάκτησης πού εἶχε προκαλέσει ὁ «Ταρτούφος» στό στρατόπεδο τοῦ κλήρου καί τῆς ἀριστοκρατίας. Τό Μολιέρο τόν κατηγοροῦσαν γιά μιὰ σειρά βδελυρά ἐγκλήματα, καί οἱ ἐχθροί τοῦ ποιητῆ βιάζονταν νά τοῦ βροῦν μιὰ ἄξια τιμωρία. Ὁ Μολιέρος μποροῦσε νά ἀντιμετωπίσει αὐτήν τήν ἀδικία μόνο μέ τή δύναμη τοῦ ὄπλου του. Ἔτσι λοιπόν, γιά νά σατιρίσει τήν ψευδοευλάβεια τῶν κληρικῶν καί τήν ὑποκρισία τῶν μισητῶν ἀριστοκρατῶν, πιάνεται ἀπό τό Δόν Ζουάν ὅπως ὁ πνιγμένος ἀπό τά μαλλιά του. Ἔτσι βάζει στό ἔργο μιὰ σειρά σκηνές καί ξεχωριστές φράσεις πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀτμόσφαιρα τῆς βασικῆς δράσης καί μέ τό χαρακτήρα τοῦ κεντρικοῦ προσώπου, μόνο καί μόνο γιά νά ἐκδικηθεῖ ἐπάξια ἐκείνους πού ἐμπόδισαν τήν ἐπιτυχία τοῦ «Ταρτούφου». Ὁ Μολιέρος ὀδηγεῖ στή γελοιοποίηση καί στόν ἐξευτελισμό αὐτόν ἀκριβῶς τόν «έρωτύλο πού πηδάει, χορεύει καί ἀκκίζεται» * γιά νά τόν κάνει στόχο γιά σφοδρές ἐπιθέσεις κατά τῆς ὑπεροφίας καί ματαιοδοξίας πού μισεῖ ὁ ποιητής. Καί ταυτόχρονα βάζει στό στόμα αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ ἐπιπόλαιου ἱερότη, πού μόλις πρὶν λίγο κοροΐδεψε, ἕνα λαμπρό χαρακτηρισμό τοῦ κυριότερου κακοῦ τῆς ἐποχῆς του - τῆς ὑποκρισίας καί τῆς ψευδοευλάβειας.

Δέν πρέπει ἐπίσης νά ξεχνᾶμε καί τό γεγονός ὅτι τήν ἐποχή πού ὁ Μολιέρος δοκίμασε τήν πιά μεγάλη πικρία μέ τό κατέβασμα τοῦ «Ταρτούφου» ἀπό τή σκηνή συνέπεσε καί τό οἰκογενειακό δράμα τοῦ ποιητῆ. «Ἡ γυναίκα του, ἀνίκανη νά ἐκτιμήσει τή μεγαλοφυΐα καί τό εἰλικρινές αἶσθημα τοῦ ἄντρα της, τόν ἀπατοῦσε μέ τούς πιά ἀνάξιους ἀντίζηλους καί παρασυρόταν ἀπό φαφλατάδες τῶν σαλονιῶν πού τό μόνο τους πλεονέκτημα ἦταν ἡ ἀριστοκρατική καταγωγή. Ὁ Μολιέρος καί παλιότερα δέν ἔχανε εὐκαιρία γιά νά πετάξει κάποια κοροΐδία στούς γελοίους μαρκήσιους» **. Τώρα χρησιμοποιεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ Δόν Ζουάν γιά νέες ἐπιθέσεις κατά τῶν ἀντιζήλων του.

Ἡ σκηνή μέ τίς χωριατοπούλες χρειάζεται στό Μολιέρο ὄχι τόσο γιά νά χαρακτηρίσει τό Δόν Ζουάν ὅσο γιά νά πνίξει μέ τό μεθυστικό κρασί αὐτῶν τῶν κωμικῶν σκηνῶν τό δράμα τοῦ ἀνθρώπου πού τήν οἰκογενειακή του εὐτυχία τοῦ τῆ στέρησαν παρόμοιοι ἐλαφρόμυαλοι καί ἐγωιστές «κατακτητές τῶν γυναικειῶν καρδιῶν».

* Ἐφημερίδα «Ρέτς», ἀρ. 318, 19 Νοεμβρίου 1910.

** Περιοδικό «Ἄρτιστ» («Καλλιτέχνης»), 1890, τεῦχος 9.

Εἶναι παραπάνω κι ἀπό φανερό ὅτι γιά τό Μολιέρο ὁ Δόν Ζουάν εἶναι μιὰ μαριονέτα πού ὁ συγγραφέας τῆ χρειάζεται μόνο γιά νά λογαριασθεῖ μέ τό πλῆθος τῶν ἀναριθμητῶν ἐχθρῶν του. Ὁ Δόν Ζουάν εἶναι γιά τό Μολιέρο μόνο κάποιος πού φοράει μάσκες. Πότε βλέπουμε σ' αὐτόν τή μάσκα πού ἐνσαρκώνει τόν ἔκλυτο χαρακτήρα, τήν ἀπιστία, τόν κυνισμό καί τήν προσποίηση ἑνός ἱερότη τῆς αὐλῆς τοῦ Βασιλιά-Ἡλίου, πότε τῆ μάσκα τοῦ συγγραφέα-κατήγορου καί πότε τήν ἐφιαλτική μάσκα πού ἐπνιγε τόν ἴδιο τόν συγγραφέα, ἐκείνη τῆ βασανιστική μάσκα πού ὑποχρεώθηκε νά φοράει καί στίς αὐλικές παραστάσεις καί μπροστά στή δολερή γυναίκα του. Καί μόνο στό τέλος ὁ συγγραφέας δίνει στή μαριονέτα του τῆ μάσκα πού καθρέφτιζε τά χαρακτηριστικά τοῦ El burlador de Sevilla, ὅπως τά εἶχε δεῖ σέ πλανόδιους Ἴταλούς ἠθοποιούς.

Τό καλύτερο κομπλιμέντο πού θά μπορούσαν νά ὄνειρευτοῦν ὁ σκηνογράφος* καί ὁ σκηνοθέτης** πού ἀνέβασαν τό μολιερίκο «Δόν Ζουάν» τό παίρνουν ἀπό τόν Μπενουά, πού ἀποκάλεσε αὐτήν τήν παράσταση «καλοντυμένο πλανόδιο θέατρο».

Τό θέατρο μάσκας ἦταν πάντα Πλανόδιο θέατρο, καί ἡ ἰδέα μιᾶς ὑποκριτικῆς τέχνης πού βασιλεῖται στή θεοποίηση τῆς μάσκας, τῆς χειρονομίας καί τῶν κινήσεων συνδέεται ἀδιάρρηκτα μέ τήν ἰδέα τοῦ Πλανόδιου θεάτρου.

Οἱ ἄνθρωποι πού ἀσχολοῦνται μέ τή μεταρρύθμιση τοῦ σύγχρονου θεάτρου ὄνειρεύονται νά φέρουν στή σκηνή τίς ἀρχές τοῦ Πλανόδιου θεάτρου. Οἱ σκεπτικιστές ὡστόσο νομίζουν ὅτι τό ἐμπόδιο γιά τήν ἀναγέννηση τῶν ἀρχῶν τοῦ Πλανόδιου θεάτρου εἶναι ὁ κινηματογράφος.

Κάθε φορά πού γίνεται λόγος γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ Πλανόδιου θεάτρου βρίσκονται ἄνθρωποι πού εἶτε ἀρνοῦνται γενικά τήν ἀναγκαιότητα τῆς τεχνοτροπίας τοῦ πλανόδιου θεάτρου στή σκηνή, εἶτε χαιρετίζουν τόν κινηματογράφο καί θέλουν νά τόν πάρει τό θέατρο στήν ὑπηρεσία του.

Οἱ ὑπερασπιστές τοῦ κινηματογράφου, αὐτοῦ τοῦ εἰδωλοῦ τῆς σύγχρονης πόλης, τοῦ ἀποδίνουν ὑπερβολικά μεγάλη σημασία. Ὁ κινηματογράφος ἔχει ἀναμφισβήτητη σημασία γιά τήν ἐπιστήμη, σάν ἐποπτικό βοήθημα, ὁ κινηματογράφος εἶναι εἰκονογραφημένη ἐφημερίδα («τά ἐπίκαιρα») καί γιά μερικούς (τί φρέκη!) ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τῶν ταξιδιῶν. Ὁ κινηματογράφος δέν ἔχει ὡστόσο θέση στό ἐπίπεδο τῆς τέχνης, ἀκόμα καί ἐκεῖ ὅπου θέλει νά παίζει μόνο ἕνα

* Ἀ. Μ. Γκολοβίν.

** Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

βοηθητικό ρόλο. Καί αν κατά περίεργο τρόπο ο κινηματογράφος ονομάζεται θέατρο, είναι μόνο γιατί σε μία περίοδο που η μόδα του νατουραλισμού ήταν ιδιαίτερα επίμονη (τώρα η μόδα αυτή έχει πιά σημαντικά καταλαγιάσει) καλούνταν στην υπηρεσία του θεάτρου καθετί που περιείχε μηχανικά στοιχεία.

Μιά από τις πρώτες αιτίες της ασυνήθιστης επιτυχίας του κινηματογράφου είναι η εξαιρετικά μεγάλη διάδοση του νατουραλισμού, που είναι τόσο χαρακτηριστική για τις πλατιές μάζες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Τά άοριστα όνειρα των ρομαντικών για τό παρελθόν διαδέχτηκαν τά αυστηρά πλαίσια των κλασικών τραγωδιών. Καί μέ τή σειρά του ό ρομαντισμός χρειάστηκε νά παραχωρήσει τή θέση του στους εκπρόσωπους του νατουραλιστικού δράματος.

Οί νατουραλιστές έριξαν τό σύνθημα τής αναπαράστασης τής ζωής «όπως είναι», και έτσι μπέρδεψαν δυό έννοιες στην τέχνη: τήν έννοια τής ιδέας και τήν έννοια τής φόρμας.

Ενώ κατηγορούσαν τούς κλασικιστές και τούς ρομαντικούς για ύπερβολική άπασχόληση μέ τή φόρμα, οί νατουραλιστές καταπιάστηκαν και οί ίδιοι μέ τήν τελειοποίηση τής τελευταίας και μετέτρεψαν τήν τέχνη σε φωτογραφία.

Η ηλεκτρική ενέργεια ήρθε νά βοηθήσει τούς νατουραλιστές, και τό άποτέλεσμα ήταν ή συγκινητική συνένωση τής αρχής τής φωτογραφίας μέ τήν τεχνική - ό κινηματογράφος.

Διώχοντας από τό θέατρο τή φαντασία ό νατουραλισμός, για νά είναι συνεπής, θά έπρεπε νά διώξει από τό θέατρο και τά χρώματα και έν πάση περιπτώσει τήν άφύσικη έκφορά του λόγου από τούς ήθοποιούς.

Και ό κινηματογράφος χρησιμοποιούσε μέ επιτυχία τήν παραπέρα ανάπτυξη τής φυσικότητας, αντικαθιστώντας τά χρώματα των κοστουμιών και των σκηνικών μέ τήν άχρωμη όθόνη και καταφέροντας νά τά βγάλει πέρα χωρίς τό λόγο.

Ό κινηματογράφος είναι τό πραγματοποιημένο όνειρο των ανθρώπων που επιδίωκαν τή φωτογράφιση τής ζωής, λαμπρό παράδειγμα τής μανίας για τήν ψευτοφυσικότητα.

Ό κινηματογράφος έχει βέβαια άναμφισβήτητη σημασία για τήν επιστήμη αλλά όταν τόν τραβούν νά υπηρετήσει τήν τέχνη νιώθει ό ίδιος τήν άνημποριά του και μάταια προσπαθεί νά συμμετάσχει σ' αυτό που ονομάζεται «τέχνη». Από δω ξεκινάει ή προσπάθειά του νά ξεφορτωθεί τήν αρχή τής φωτογραφίας: συνειδητοποιεί τήν ανάγκη νά δικαιώσει τό πρώτο μισό τής διττής ονομασίας του - «θέατρο -

κινηματογράφος». Άλλά τό θέατρο είναι τέχνη, ενώ ή φωτογραφία δέν είναι τέχνη. Καί ό κινηματογράφος σπεύδει νά συνενωθεί κατά κάποιο τρόπο μέ στοιχεία έντελώς ξένα προς τό μηχανικό του χαρακτήρα και προσπαθεί νά έντάξει στις παραστάσεις του τά χρώματα, τή μουσική, τήν άπαγγελία και τό τραγούδι.

Όπως μία όλόκληρη σειρά από θέατρα, που εξακολουθούν νά επιβάλλουν τό νατουραλιστικό δράμα και μία δραματική λογοτεχνία κατάλληλη μόνο για άνάγνωση, δέν μπορούν νά έμποδίσουν τήν αύξηση των γνήσια θεατρικών και κάθε άλλο παρά νατουραλιστικών έργων, έτσι και ό κινηματογράφος δέν μπορεί νά έμποδίσει τή διάδοση των ιδεών του Πλανόδιου θεάτρου.

Τώρα που βασιλεύει ό κινηματογράφος δημιουργείται ή φαινομενική έντύπωση ότι τό Πλανόδιο θέατρο δέν ύπάρχει. Άλλά τό Πλανόδιο θέατρο είναι αιώνιο. Οί ήρωές του δέν πεθαίνουν. Άλλάζουν μόνο πρόσωπα και παίρνουν νέα μορφή. Οί ήρωες των αρχαίων Άτελλανών δραμάτων, ό χαζούτσικος Μάκ και ό άγαθιάρης Πάπους, άναστήθηκαν ύστερα από είκοσι σχεδόν εκατονταετηρίδες μέ τή μορφή του Άρλεκίνου και του Πανταλόνε, των κεντρικών προσώπων του Πλανόδιου θεάτρου τής ύστερης Άναγέννησης (commedia dell' arte), όπου τό κοινό εκείνου του καιρού πήγαινε όχι τόσο για νά ακούσει λόγια όσο για νά δει ένα πλούτο κινήσεων, μέ όλες αυτές τις μπαστουινιές, τά επιδέξια σάλτα και τά κάθε λογής άστεία που ταιριάζουν στο θέατρο.

Τό Πλανόδιο θέατρο είναι αιώνιο. Άν οί αρχές του έχουν προσωρινά εκδιωχθεί από τό χώρο του θεάτρου, ξέρουμε ώστόσο ότι είναι στέρεα ριζωμένες μέσα στις γραμμές των χειρογράφων των πραγματικών συγγραφέων για τό θέατρο.

Ό μεγαλύτερος κωμικός τής Γαλλίας και ταυτόχρονα ό μέγας οργανωτής των διασκεδάσεων του Βασιλιά-Ήλιου, ό Μολιέρος, είχε παραστήσει πολλές φορές στις κωμωδίες-μπαλέτα του αυτά που είχε δει όταν ήταν παιδί, στο πλανόδιο θέατρο του Γκωτιέ-Γκαργκί και των διάσημων συνεργατών του Τουρλουπέν και Γκρό-Γκιγιόμ και σε άλλα πλανόδια θέατρα, διασκορπισμένα στην πλατεία του πανηγυριού του Σαιν-Ζερμαίν.

Έκει τό πλήθος τό διασκεδάζαν οί μαριονέτες. Άν κρίνουμε από τό μικρό δυστυχώς αριθμό των θεατρικών έργων για μαριονέτες που έχουν διασωθεί και από τις πολυάριθμες μαρτυρίες των συγγραφέων, τό φτωχό κουκλοθέατρο ξεχώριζε για τή μεγάλη τόλμη των επιθέσεων του και για τήν καθολικότητα τής σάτιράς του: οί πολιτικές άποτυχίες τής Γαλλίας, οί βρώμικες ραδιουργίες τής αύλης, τά άπο-

κρουστικά φαινόμενα της κοινωνικής ζωής, ο χωρισμός της κοινωνίας σε κάστες, τά ηθη της άριστοκρατίας και των εμπόρων - όλα σατιρίζονταν τό ίδιο από τις πανέξυπνες μαριονέτες» (Άλεξί Ν. Βεσελόφσκι).

Έδώ είναι πού άποχτά ο Μολιέρος εκείνη τή δύναμη καταγγελίας πού θά χρειαστεί νά άντιμετωπίσουν άργότερα και η έξουσία και η άριστοκρατία.

Στό πανηγύρι του Σαιν-Ζερμαίν ο Μολιέρος είχε δει πώς παιζόταν η λαϊκή φάρσα κάτω από ένα καραβόπανο, πώς στριφογυρίζαν οι άκροβάτες καθώς βροντούσε τό ταμπούρλο και τό ντέφι, πώς αίχμαλώτιζε τήν περιέργεια του άναρθμητου πλήθους ένας πλανόδιος θαυματοποιός, ταχυδακτυλουργός και θεραπευτής κάθε λογής άρρωστίων.

Ο Μολιέρος πήρε μαθήματα από τους ήθοποιούς των πλανόδιων ιταλικών θιάσων. Χάρη σ' αυτούς, βλέποντας τις κωμωδίες του Άρετινο, έφτασε στή μορφή του Ταρτούφου, από τις ιταλικές μπουφονάδες πήρε τόν τύπο του Σιγναρέλου. Τό «Έρωτικό πείσμα» είναι πέρα ως πέρα μίμηση των Ιταλών. Για τόν «Κατά φαντασία άσθενή» και τόν «Κύριο Πουρσονιάκ» ο Μολιέρος χρησιμοποίησε μιά σειρά σενάρια του Ιταλικού Πλανόδιου θεάτρου, όπου παρουσιάζονται γιατροί («Ο Άρλεκίνος ίπτάμενος γιατρός» κ. ά.).

Διωγμένες από τό σύγχρονο θέατρο, οι άρχές του Πλανόδιου θεάτρου έχουν βρει για τήν ώρα καταφύγιο στα γαλλικά Cabaret, στα γερμανικά Überbette, στα άγγλικά Music - hall και στα παγκόσμια Variétés*.

Διαβάστε τό μανιφέστο του «ύπερπαλκοσένικου» του Βολτσόγκεν³⁶ και θά δείτε ότι στήν ούσία άποτελεί άπολογία των άρχών του Πλανόδιου θεάτρου

Δέν πρέπει νά περιφρονούμε τή σημασία της τέχνης των «Variétés». Έτσι λείει αυτό τό μανιφέστο. Οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά μέσα στό ύπεδφος της έποχής μας. Αυτήν τήν τέχνη δέ θά έπρεπε νά τήν θεωρούμε άπαροδική διαστροφή των γούστων.

Τά Variétés, συνεχίζει ο συγγραφέας του μανιφέστου, τά προ-

* Δέν έννοώ βέβαια εκείνα τά «Variétés» πού περιέλασε ο Γκ. Φούκς και πού, όπως λείει, άποτελούν τό «Simplicissimus - Stil» (τό στόλ του εύθυμογραφικού περιοδικού «Simplicissimus»), μεταφερόμενο στό παλκοσένικο από τά τεύχη αυτού του περιοδικού του Μονάχου. Και γενικά πρέπει νά κάνω μιά διευκρίνιση: τά δυό τρίτα από τά νούμερα της καθεμιάς από τις καλύτερες σκηνές αυτού του είδους δέν έχουν καμμιά σχέση με τήν τέχνη, και παρόλα αυτά άκριβώς σ' αυτά τά θεατράκια και στο ένα τρίτο των «άτραξιόν» ύπάρχει περισσότερη τέχνη άπ' ό,τι στα λεγόμενα σοβαρά θεάτρα πού τροφοδοτούνται με φιλολογία.

τιμάμε από τις μεγάλες σκηνές με τά έργα τους πού καλύπτουν όλη τή βραδιά, με τά θλιβερά τους γεγονότα σε βραδυκίνητες και στομφώδεις περιγραφές. Και η αίτία αυτής της προτίμησης δέν είναι καθόλου ότι φτώχνηε τό πνεύμα μας, όπως θά ήθελαν νά μας κατηγορήσουν μερικοί ψευδο-Κάτωνες και landatores temporis acti.* Άκριβώς τό αντίθετο. Έμεις επιδιώκουμε τή συντομία και τήν έμβάθυνση, τή σαφήνεια και τό ύγιές άπόσταγμα.

Μεγάλες άνακαλύψεις και κάθε λογής επαναστάσεις στή ζωή του πνεύματος και της τεχνικής του καιρού μας έχουν πάλι έπιταχύνει τό ρυθμό του παγκόσμιου σφυγμού. Ο χρόνος δέ μας φτάνει. Γι' αυτό θέλουμε σε όλα τή συντομία και τήν άκρίβεια. Στήν παρακμαική τέχνη, πού γνωρίσματά της είναι η θολούρα και τό παρατράβηγμα στήν προβολή των λεπτομερειών, έμεις άντιπαραθέτουμε θαρραλέα τή λακωνικότητα, τό βάθος και τήν ένάργεια. Και παντού, σε όλα, άναζητούμε μόνο τις μεγάλες διαστάσεις.

Δέν είναι αλήθεια πως δέν ξέρουμε νά γελάμε. Βέβαια δέ θά βρείτε σε μας τό χαζό, τό άμορφο, θά λέγαμε, γέλιο του ήλιθιου. Όστόσο ξέρουμε τό σύντομο, τό σφιχτοδεμένο γέλιο του πολιτισμένου άνθρώπου, πού έχει μάθει νά βλέπει τά πράγματα από πάνω προς τά κάτω και σε βάθος.

Βάθος και άπόσταγμα, συντομία και κοντράστα! Μόλις πριν λίγο γλύστρησε πάνω στή σκηνή ο μακροπόδαρος χλωμός Πιερότος, μόλις πριν λίγο ο θεατής μάντεψε μέσα άπ' αυτές τις κινήσεις τήν αιώνια τραγωδία της ανθρωπότητας πού ύποφέρει σιωπηλά, και νά πού άμέσως ύστερα άπ' αυτό τό όραμα εισβάλλει κιόλας όρμητικά η κεφατή άρλεκινιάδα. Τό τραγικό παραχωρεί τή θέση του στο κωμικό, η τσουχτερή σάτιρα παίρνει τή θέση του αισθηματικού τραγουδιού.

Σ' αυτό τό μανιφέστο βρίσκεται η άπολογία της άγαπημένης τεχνοτροπίας του Πλανόδιου θεάτρου - του γκροτέσκου.

«Γκροτέσκο (ιταλ. -grottesco) είναι η όνομασία του χοντρού κωμικού είδους στή λογοτεχνία, στή μουσική και στις πλαστικές τέχνες. Τό γκροτέσκο είναι κυρίως κάτι τό τερατωδώς παράξενο, δημιούργημα ενός χιούμορ πού συνδέει χωρίς έμφανή δικαιολογία τις πιο έτερογενείς έννοιες, έπειδή, άγνοώντας τις λεπτομέρειες και παίζοντας μόνο με τή δική του ιδιορρυθμία, παίρνει από παντού μόνο ό,τι βρίσκεται σε άνταπόκριση με τή δική του χαρούμενη ζωτι-

* Ύμνητες των καιών καιρών (λατινικά). Σημ. μεταφο.

κόττητα και τή δική του ιδιότροπα ειρωνική αντιμετώπιση της ζωής».*

Νά μιά τεχνοτροπία πού ξανοίγει μπροστά στο δημιουργό-καλλιτέχνη τούς πύθ θουμαστούς όρίζοντες.

Πρώτα άπ' όλα είναι τό έγώ, ή δική μου ιδιόρρυθμη στάση άπέναντι στον κόσμο. Και όλα όσα παίρνω σαν ύλικό για τήν τέχνη μου βρίσκονται σε άνταπόκριση όχι με τήν αλήθεια τής πραγματικότητας αλλά με τήν αλήθεια τής καλλιτεχνικής μου ιδιοτροπίας.

«Η τέχνη δέν είναι σε θέση νά άποδώσει τήν πληρότητα τής πραγματικότητας, δηλαδή τίς παραστάσεις και τήν έναλλαγή τους μέσα στο χρόνο. Έτσι, άποσυνθέτει τήν πραγματικότητα, παραστάνοντάς την πότε σε μορφές χώρου και πότε σε μορφές χρόνου. Γι' αυτό ή τέχνη σταματάει ή στην παράσταση ή στην έναλλαγή παραστάσεων: στην πρώτη περίπτωση γεννιούνται οι μορφές χώρου τής τέχνης, στη δεύτερη οι χρονικές μορφές. Στην άδυναμία τής τέχνης νά αντιμετώπισει τήν πραγματικότητα σε όλη τήν πληρότητά της βροίκεται ή αιτιολογία τής σχηματοποίησης τής πραγματικότητας (και ειδικότερα πχ. του στυλιζαρίσματος)»**.

Τό στυλιζάρισμα βασίζεται ακόμα σε κάποια άληθοφάνεια. Γι' αυτό ό στυλιζαριστής είναι ακόμα κατ' έξοχήν αναλυτικός (Κουζμίν, Μπιλίμπιν).

«Σχηματοποίηση». Η λέξη αυτή μοιάζει σά νά ύποδηλώνει κάποιο φτώχεμα τής πραγματικότητας, σά νά χάνεται κάπου ή πληρότητά της.

Τό γκροτέσκο, πού άποτελεί τό δεύτερο στάδιο στο δρόμο του στυλιζαρίσματος, έχει καταφέρει πιά νά βάλει τέρμα σ' όλους τούς λογαριασμούς με τήν άνάλυση. Η μέθοδός του είναι άυστηρά συνθετική. Τό γκροτέσκο, περιφρονώντας χωρίς συμβιβασμούς τίς κάθε είδους μικρολεπτομέρειες, δημιουργεί (βέβαια μέσα σε μιά «συμβατική άναληθοφάνεια»***) όλη τήν πληρότητα τής ζωής.

Τό στυλιζάρισμα, άνάγοντας τόν πλούτο τής έμπειρίας στο τυπικά ένιαίο, φτωχαίνει τή ζωή.

Τό γκροτέσκο δέν έχει νά κάνει μόνο με τό ταπεινό ή μόνο με τό ύψηλό. Τό γκροτέσκο άνακατεύει τά αντίθετα, δημιουργώντας ένσυνειδητα τήν όξύτητα των αντίθεσεων και παίζοντας μόνο με τή δική του ιδιόρρυθμία.

* Μεγάλη Έγκυκλοπαίδεια(1902). Η ύπογράμμιση είναι δική μου.

** Άντρέι Μπέλι, «Συμβολισμός», μέρος II, Μορφές τής τέχνης. Η ύπογράμμιση είναι δική μου.

*** Έκφραση του Πούσικιν (βλ. παρακάτω).

Στό Χόφμαν τά φαντάσματα παίρνουν σταγόνες για τό στομάχι τους, ό θάμνος με τούς πύρινους κρίνους μετατρέπεται στην παραδαλή ρόμπα του Λίντχορστ και ό φοιτητής Άνσελμους καταφέρνει νά χωρέσει μέσα σ' ένα γυάλινο μπουκάλι.

Στόν Τίρσο ντέ Μολίνα ό μονόλογος του ήρωα, πού σαν τούς μεγαλοπρεπείς ήχους του καθολικού άρμόνιου δημιουργεί στο θεατή μιά άτμόσφαιρα έπισημότητας, παραχωρεί τή θέση του στο μονόλογο του gracioso, πού με τά κωμικά καμώματά του σβύνει μονομιās από τό πρόσωπο του θεατή τό εύλαβικό χαμόγελο και τόν άναγκάζει νά γελάει με τό χοντρό γέλιο του μεσαιωνικού βαρβάρου.

Κάποια φθινοπωριάτικη βροχερή μέρα άπλώνεται στους δρόμους ή πομπή μιās κηδείας. Βαθύτατο πένθος εκφράζουν οι σόλες έκείνων πού άκολουθούν τό φέρετρο. Μά νά πού ό άνεμος ρίχνει τό καπέλο από τό κεφάλι ενός από τούς πενθούντες, εκείνος σκύβει για νά τό σηκώσει, και ό άνεμος άρχίζει νά διώχνει τό καπέλο από νερόλακκο σε νερόλακκο. Κάθε πήδημα του άξιοπρεπούς κυρίου πού τρέχει νά πιάσει τό καπέλο του δίνει στη φιγούρα του τόσο κωμικά σκέρτσα πού ξαφνικά ή σκυθρωπή πομπή μεταμορφώνεται από κάποιο διαβολικό χέρι σε κίνηση γιορτινού πλήθους.

Άν μπορούσαμε νά πετύχουμε στη σκηνή ένα παρόμοιο έφέ! «Κοντράστο». Μά μήπως μοναδικός προορισμός του γκροτέσκου είναι νά άποτελεί μέσο για νά δημιουργεί κοντράστα ή νά τά έπιτείνει; Δέν είναι άραγε τό γκροτέσκο αυτοσκοπός; Όπως ό γοτθικός ρυθμός, λογουχάρη. Τό καμπαναριό πού ξεπετάγεται στα ύψη εκφράζει τό πάθος του προσευχητή, αλλά οι προεξοχές των πλευρών του πού είναι στολισμένες με τερατόμορφες, τρομερές φιγούρες παρασύρουν τίς σκέψεις στην κόλαση. Η λαγνελα του ζώου, ή αίρετική ήδυπάθεια, οι άκατανίκητες άσχήμιες τής ζωής —όλα αυτά λές και ύπάρχουν για νά προφυλάξουν τίς ύπερβολικές ιδεαλιστικές έξάρσεις από τό νά πέσουν στον άσχητισμό. Όπως στο γοτθικό ρυθμό έξισοροπούνται καταπληχτικά ή κατάφαση και ή άρνηση, τό ούράνιο και τό γήινο, τό ώραίο και τό άσχημο, έτσι άκριβώς και τό γκροτέσκο, στολίζοντας τό άσχημο, δέν άφήνει τήν Όμορφιά νά μετατραπεί σε κάτι συναισθηματικό (με τήν έννοια πού του δίνει ό Σίλλερ).

Τό γκροτέσκο έχει τό χάρισμα νά προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τήν καθημερινή ζωή.

Τό γκροτέσκο βαθάνει τήν καθημερινή ζωή ως εκείνο τό όριο πού καύει πιά νά άποτελεί κάτι τό φυσικό.

Στή ζωή, εκτός άπ' αυτά πού βλέπουμε, ύπάρχει ακόμα και ή τεράστια περιοχή του άνεξιχνιάστου. Τό γκροτέσκο, άναζητώντας τό

υπερφυσικό, συνδέει σε μία σύνθεση τα άποστάγματα των αντιθέτων, δημιουργεί την εικόνα του εξαιρετικού φαινομένου, κάνει το θεατή να προσπαθεί να λύσει το αίνιγμα του ασύλληπτου.

Ο 'Α. Μπλόκ («'Η άγνωστη», 1η και 3η πράξη), ο Φ. Σολογκούμπ («'Ο Βάνκα ο κλειδοῦχος και ὁ αὐλικός Ζεάν»), ο Φ. Βέντεκιντ* («'Τό πνεῦμα τῆς γῆς», «'Τό κιβώτιο τῆς Πανδώρας», «'Τό ξύπνημα τῆς ἀνοιξης») κατάφεραν νά κρατηθοῦν στό πεδίο τοῦ ρεαλιστικοῦ δράματος, προσεγγίζοντας μέ διαφορετικό τρόπο τήν καθημερινή ζωή. Καί σ' αὐτό τοῦς βοήθησε τό γκροτέσκο, χάρη στό ὅποιο κατάφεραν νά πετύχουν ἀσυνήθιστα ἐφέ στόν τομέα τοῦ ρεαλιστικοῦ δράματος.

Ὁ ρεαλισμός αὐτῶν τῶν θεατρικῶν συγγραφέων στά παραπάνω ἔργα, εἶναι τέτοιου εἶδους πού ἐπιβάλλει στό θεατή μιὰ διττή στάση ἀπέναντι σ' αὐτά πού συμβαίνουν στή σκηνή.

Καί μήπως ὁ στόχος τοῦ θεατρικοῦ γκροτέσκου δέν εἶναι ἀκριβῶς νά κρατάει συνεχῶς τό θεατή σ' αὐτήν τήν κατάσταση διττῆς ἀντιμετώπισης τῆς σκηρικῆς δράσης, πού ἀλλάζει τίς κινήσεις τῆς μέ στοιχεῖα κοντράστου;

Τό βασικό στό γκροτέσκο εἶναι ἡ συνεχῆ τάση τοῦ καλλιτέχνη νά βγάξει τό θεατή ἀπό ἕνα ἐπίπεδο, μόλις ἐκεῖνος τό συλλάβει, καί νά τόν μεταφέρει σέ ἕνα ἄλλο, πού δέν τό περίμενε σέ καμιά περίπτωση.

«Γκροτέσκο εἶναι ἡ ὀνομασία τοῦ χοντροῦ κωμικοῦ εἶδους στή λογοτεχνία, στή μουσική καί στίς πλαστικές τέχνες». Γιατί τοῦ «χοντροῦ κωμικοῦ»; Καί μόνο ἄραγε τοῦ κωμικοῦ;

Δέν ἦταν μόνο οἱ δημιουργοί χιουμοριστικῶν ἔργων πού συνέδεαν συνθετικά, χωρίς καμιά ἐμφανή δικαιολογία, τά πιό ἑτερογενῆ φαινόμενα τῆς φύσης.

Τό γκροτέσκο μπορεῖ νά εἶναι ὄχι μόνο κωμικό, ὅπως τό ἔχει διερευνήσει ὁ Φλαινγκελ («'Ιστορία τοῦ κωμικοῦ γκροτέσκου»), ἀλλά καί τραγικό, ὅπως τό ξέρουμε ἀπό τά στίχια τοῦ Γκόγια, ἀπό τά διηγήματα τρόμου τοῦ 'Εντγκαρ Πόε καί πάνω ἀπ' ὅλα βέβαια ἀπό τόν 'Ε.-Τ.-'Α. Χόφμαν.

Ὁ δικός μας ὁ Μπλόκ ἀκολούθησε στά λυρικά του δράματα τό δρόμο τοῦ γκροτέσκου στό πνεῦμα αὐτῶν τῶν δημιουργῶν.

«Χαῖρε, κόσμε! Μαζὶ μου εἶσαι πάλι!

Ξέρω τήν ψυχὴ σου ἀπό καιρό!

* Δυστυχῶς πολὺ κακὸ κάνει στόν Φ. Βέντεκιντ ἡ κακογουσιὰ του καί ἡ συνεχῆ τάση του νά φέρνει στή σκηνὴ φιλολογικὰ στοιχεῖα.

Τρέχω ν' ἀνασάνω τήν ἀνοιξή σου

Στό παραθυρό σου τό χρυσό!»*

Ἔτσι φωνάζει ὁ 'Αρλεκίνος στόν ψυχρό ἑναστρο οὐρανὸ τῆς Πετρούπολης καί πηδάει ἀπὸ τό παράθυρο. Ἄλλὰ «τό ἀπόμακρο τοπίο πού φαίνεται ἀπὸ τό παράθυρο εἶναι ζωγραφισμένο πάνω σέ χαρτί».

Καί ὁ πληγωμένος παλιάτσος, πετώντας πάνω ἀπὸ τή ράμπα τό κορμί του πού συνταράζεται ἀπὸ τοῦς σπασμούς, φωνάζει στό κοινό ὅτι αἰμορραγεῖ μέ ζουμιά ἀπὸ ξινόμουρα.

Ὁ διακοσμητικὸς ρυθμὸς πού καθιερώθηκε ἀπὸ τή ζωγραφικὴ τῆς Ἀναγέννησης τοῦ 15ου αἰῶνα καί πού τά πρότυπά του εἶχαν βρεθεῖ στίς ὑπόγειες κατασκευές (τίς λεγόμενες grotte) τῆς Ἀρχαίας Ρώμης, στίς θέρμες καί στίς αὐτοκρατορικές αὐλές, πῆρε τελικὰ τή μορφή συμμετρικῆς σύμπλεξης στυλιζαρισμένων φυτῶν μέ φιγούρες φανταστικῶν ὄντων καί θηρίων, μέ σάτυρους, κένταυρους καί ἄλλα μυθολογικά ὄντα, μέ μάσκες, μέ γιρλάντες καρπῶν, μέ πουλιά καί ἔντομα, μέ ὄπλα καί ἀγγεῖα.

Μήπως αὐτὸ ἀκριβῶς τό γκροτέσκο, μέ τήν εἰδικότερη σημασία του, ἐκφράστηκε στόν τρόπο πού παρουσίασε στή σκηνὴ ὁ Σαπουνόφ τίς φιγούρες τῆς παντομίμας «'Η σάρπα τῆς Κολομπίνας» τῶν Σνίτσλερ-Νταπερτούττο;

Ὁ Σαπουνόφ γιὰ νά δημιουργήσει ἕνα θεατρικὸ γκροτέσκο, χρειάστηκε νά μετατρέψει τόν Τζίγκολο σέ παπαγάλο, χτενίζοντας ἀπότομα τά μαλλιά στήν περούκα του ἀπὸ πίσω πρὸς τά μπρῶς ἔτσι πού νά μοιάζουν μέ φτερά καί κάνοντας οὐρὰ μέ τό φράκο.

Σ' ἕνα μικρὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Πούσκιν ἀπὸ τήν ἐποχὴ τῶν ἵπποτῶν, οἱ χωριάτες χτυποῦν μέ τίς κόσες τους στά πόδια τά ἄλογα τῶν ἵπποτῶν, «τά πληγωμένα ἄλογα πέφτουν, ἄλλα λυσσάνε».

Ὁ Πούσκιν**, πού μᾶς καλοῦσε νά στρέφουμε ἰδιαίτερα τήν προσοχή μας «στοὺς ἀρχαίους, στίς τραγικῆς τους μάσκες, στό δισυπόστατο τῶν προσώπων τοῦ ἔργου», ὁ Πούσκιν πού χαιρετίζει αὐτήν τή «συμβατικὴ ἀναληθοφάνεια», δέν μπορούσε ἀσφαλῶς νά περιμένει πῶς ὅταν θά παιχτεῖ τό ἔργο του, θά φέρουν στή σκηνὴ πραγματικά ἄλογα, ἀφοῦ τά μάθουν πρῶτα νά πέφτουν καί νά λυσσάνε.

Γράφοντας αὐτήν τή σημείωση, ὁ Πούσκιν, ἦταν σά νά μάντευε ὅτι ὁ ἠθοποιὸς τοῦ 20οῦ αἰῶνα θά βγεῖ στή σκηνὴ καβάλα πάνω σ'

* «Τό πλανόδιο θεατρικόν».

** Βλ. τό προσχέδιο ἐπιστολῆς (στά γαλλικά) πρὸς τό Ραέφακι, 1829.

ένα ξύλινο άλογο, όπως έγινε * στην παστοράλ του 'Αντάμ ντέ λά "Αλ «Ρομπέν και Μαριόν», ή πάνω στους μαραγκούς του θεάτρου, σκεπασμένους με σεντόνι και με μία κεφαλή άλόγου από παπιέ-μασέ, όπως έγινε** στο έργο του 'Ε. 'Α. Ζνόςκο-Μπορόφσκι «'Ο μεταμορφωμένος πρίγκηπας».

Νά με ποιά άλογα ό πρίγκηπας και ή ακολουθία του κατάφεραν νά πραγματοποιήσουν τό μακρινό ταξίδι τους.

'Ο σκηνογράφος λύγισε τούς λαιμούς τών άλόγων σέ ένα τόσο καμπύλο τόξο και έχωσε στά κεφάλια τους τόσο περήφανα φτερά στρουθοκαμήλου πού οί στραβοπόδαροι μαραγκοί του θεάτρου, κρυμμένοι κάτω άπ' τά σεντόνια, δέ χρειάστηκε νά κοπιήσουν και πολύ για νά δώσουν τήν έντύπωση ότι τά άλογα καλπάζουν άνάλαφρα και άνασηκώνονται τόσο όμορφα στά πιανά τους πόδια.

Στό ίδιο έργο ό νεαρός πρίγκηπας, έπιστρέφοντας άπό τό ταξίδι, μαθαίνει πώς ό πατέρας του ό βασιλιάς πέθανε. Και οί αυλικοί, άνακηρύσσοντας βασιλιά τό νεαρό πρίγκηπα, του φορούν μία γκρίζα περούκα και του κρεμούν μία μακριά γκρίζα γενειάδα. 'Ο νεαρός πρίγκηπας μετατρέπεται μπροστά στά μάτια του κοινού σ' ένα σεβάσιμο γέρο, όπως όφειλε νά είναι ένας βασιλιάς σ' ένα παραμυθένιο βασίλειο.

Στήν πρώτη εικόνα του έργου του Μπλόκ «Τό πλανόδιο θεατράκι» ύπάρχει στή σκηνή ένα μακρόστενο τραπέζι, σκεπασμένο ως τό πάτωμα με μαύρη τσόχα, πού είναι τοποθετημένο παραλληλα πρós τή ράμπα. Πίσω άπό τό τραπέζι κάθονται οί «μυστικιστές» έτσι πού τό κοινό βλέπει μόνο τό πάνω μέρος τών σωμάτων τους. Τρομαγμένοι άπό κάποια φράση, οί μυστικιστές κατεβάζουν με τέτοιο τρόπο τά κεφάλια τους πού ξαφνικά πίσω άπό τό τραπέζι μένουν μόνο τά μπουστά τους, χωρίς κεφάλια και χωρίς χέρια. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οί φιγούρες τών σωμάτων ήταν κομμένες άπό χαρτόνι και πάνω σ' αυτές είχαν ζωγραφιστεί με φούμο και κιμαλία οί ρεδιγκότες, τά πλαστρόνια, οί γιακάδες και τά μανικέτια. Τά χέρια τών ήθοποιών ήταν περασμένα μέσα άπό στρογγυλές τρύπες πού είχαν άνοιχτεί στά χαρτονένια μπουστά, ενώ τά κεφάλια τους άκουμπούσαν άπλώς στους χαρτονένιους γιακάδες.

Μία μαριονέτα του Χόφφμαν παραπονιέται γιατί αντί για καρδιά έχει μέσα της ένα μηχανισμό ρολογιού.

* Παλαικό θέατρο. Σκηνογράφος ό Μ. Β. Ντομπουζίνσκι. Σκηνοθέτης ό Ν. Ν. Έβρένοφ.

** Λέσχη Ίντερμέδιων. Σκηνογράφος ό Σ. Γ. Σουντέϊν. Σκηνοθέτης ό Ντόκτορ Νταπερζούττο.

Στό θεατρικό γκροτέσκο, όπως και στό γκροτέσκο του Χόφφμαν, σημαντικό είναι τό μοτίβο της ύποκατάστασης. Τό ίδιο συμβαίνει και στό Ζάκ Καλλό. 'Ο Χόφφμαν γράφει γι' αυτόν τόν καταπληκτικό σκίτσογράφο: «'Ακόμα και τά σκίτσα του πού είναι παρμένα άπό τή ζωή (πομπές, πόλεμοι) έχουν μία έντελώς ιδιόρρυθμη, γεμάτη ζωή φυσιογνωμία πού προσδίνει στις φιγούρες και στά σύνολά του κάτι τό γνώριμο ξένο. Κάτω άπό τό καλυμμα του γκροτέσκου, οί άστείες μορφές του Καλλό άποκαλύπτουν στό λεπτό παρατηρητή μυστηριώδεις νύξεις»*.

'Η τέχνη του γκροτέσκου βασίζεται στην πάλη άνάμεσα στό περιεχόμενο και τή μορφή. Τό γκροτέσκο προσπαθεί νά ύποτάξει τόν ψυχολογισμό στό διακοσμητικό στόχο. Νά γιατί σέ όλα τά θέατρα όπου βασίλευε τό γκροτέσκο ήταν τόσο σημαντική ή πλευρά του διακοσμου, με τήν πλατιά έννοια της λέξης (γιαπωνέζικο θέατρο). Διακοσμητικά ήταν όχι μόνο τό σκηνικό, ή άρχιτεκτονική της σκηνής και του ίδιου του θεάτρου, αλλά και ή μιμική, οί κινήσεις του σώματος, οί χειρονομίες, οί στάσεις τών ήθοποιών. 'Η έκφραστικότητά τους περνούσε μέσα άπό τό διακοσμητικό στοιχείο. Νά γιατί στις μεθόδους του γκροτέσκου κρύβονται στοιχεία χορού. Μόνο με τή βοήθεια του χορού οί συλλήψεις του γκροτέσκου μπορούν νά ύποταχθούν σέ ένα διακοσμητικό στόχο. Δέν είναι τυχαίο ότι οί Έλληνες άναζητούσαν τό χορό σέ κάθε ρυθμική κίνηση, άκόμα και στό βηματοισμό. Δέν είναι τυχαίο ότι ό 'Ιάπωνας, πού προσφέρει στή σκηνή ένα λουλούδι στην άγαπημένη του, θυμίζει με τίς κινήσεις του μία κυρία άπό γιαπωνέζικες καντριλιες, με τίς λιχνιστικές κινήσεις του πάνω μέρος του σώματός της, με τίς έλαφρές κλίσεις και περιστροφές του κεφαλιού και με τά κομψά άπλώματα τών χειρών της δεξιά και άριστερά.

«Μήπως τό κορμί, οί γραμμές του, οί άρμονικές του κινήσεις δέν τραγουδούν μόνα τους, τό ίδιο όπως και οί ήχοι».

'Όταν στό έρώτημα αυτό (άπό τήν «'Αγνωστη» του Μπλόκ) θά άπαντήσουμε καταφατικά, όταν στην τέχνη του γκροτέσκου, στην πάλη άνάμεσα στή μορφή και τό περιεχόμενο, θά θριαμβέψει ή πρώτη, τότε ψυχή της σκηνής θά γίνει ή ψυχή του γκροτέσκου.

Δηλαδή: Τό φανταστικό μέσα στό παιχνίδι της ίδιας μας της έδιωρρυθμίας. 'Η χαρά της ζωής και στό κομικό και στό τραγικό. Τό δαιμονικό μέσα στην πιο βαθειά ειρωνεία. Τό τραγικοκομικό μέσα στό καθημερινό. 'Η τάση πρός τή συμβατική άναληθοφάνεια, τίς μυστηριώδεις νύξεις, τίς ύποκαταστάσεις και τίς μεταμορφώσεις. Τό

* Οί ύπογραμμίσεις είναι δικές μου.

πνίξιμο του καχεκτικού συναισθηματισμού μέσα στο ρομαντισμό. 'Η παραφωνία που ξευφώνεται σε κάτι αρμονικά ωραίο και τό ξεπέρασμα τής καθημερινής ζωής μέσα στην καθημερινή ζωή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ³⁷

Στήν τέχνη του Θεάτρου ξεναγουρίζει ή χαμένη από τό Θεάτρο τέχνη τής φόρμας.

Ό διακοσμητικός στόχος πρέπει νά συγχωνεύεται μέ τό στόχο τής δραματικής δράσης που προωθείται μέ τό παίξιμο των ήθοποιών. Ταυτόχρονα πρέπει νά υπάρχει αύστηρή αντίστοιχία ανάμεσα στη βασική ιδέα και τήν έσωτερική μουσική του έργου, ανάμεσα στις άποχρώσεις τής ψυχολογίας και τό ύφος, τό διάκοσμο τής παράστασης.

Στή σκηνοθεσία και στο παίξιμο των ήθοποιών διαμορφώνονται νέες μέθοδοι σκόπιμα συμβατικής έρμηνεύσεως. Οι φόρμες τής θεατρικής τέχνης άποχτούν τά χαρακτηριστικά τής σκόπιμης συμπύκνωσης - στη σκηνή τίποτα δέν πρέπει νά είναι τυχαίο.

Σέ όρισμένες περιπτώσεις οι ήθοποιοί τοποθετούνται όσο τό δυνατό πιό κοντά στο θεατή. Αυτό άπελευθερώνει τον ήθοποιό από τις τυχαίες νατουραλιστικές λεπτομέρειες του πάντα δυσκίνητου σκηνικού μηχανισμού. Δίνει στη μιμική του ήθοποιού τήν έλευθερία για μία πιό έκλεπτυσμένη έκφραστικότητα. Βοηθά τή φωνή του ήθοποιού νά βρίσκει πιό λεπτές άποχρώσεις, ανεβάζει τή δεκτική ικανότητα των θεατών και κατά κάποιο τρόπο έξαφανίζει τή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ' αυτούς και τους ήθοποιούς.

Οι στάσεις, οι κινήσεις και οι χειρονομίες των ήθοποιών μετατρέπονται σε μέσο έκφραστικότητας και ύπακούουν στους νόμους του ρυθμού. Οι στάσεις, οι κινήσεις και οι χειρονομίες γεννιούνται από τό λόγο, μέ τις έκφραστικές του ιδιότητες, και άγχιότροφα, τά λόγια όλοκληρώνουν τις πλαστικές εικόνες.

'Αλλά ό ήθοποιός πρέπει ό ίδιος νά έμφυσησει στη δοσμένη φόρμα τό αντίστοιχο περιεχόμενο. Ό ήθοποιός που δέν είναι σε θέση νά τό κάνει αυτό, και ό ίδιος καταποντίζεται και ανάποφευκτα καταβαρύνει μαζί του και όλη τήν παράσταση. Αυτό άκριβώς έγινε πολ-

λές φορές, όταν οι νέες θεατρικές φάρμες πού υπαγόρευσε ο σκηνοθέτης δέ γέμισαν με ζωντανό περιεχόμενο. Υπήρχαν ωστόσο και σημεία όπου τά νέα πειράματα συγχωνεύονταν με τις παλιές κατακτήσεις. Τότε ο ήθοποιός της καλιάς σχολής κατά κάποιον τρόπο έβρισκε ξανά τόν έαυτό του, και τότε τό κοινό, πού άποδεχόταν ένα γνώριμο σ' αυτό παίξιμο, ένα γνώριμο σ' αυτό τρόπο έκφρασης, νόμιζε ότι άποδέχεται τό «νέο θέατρο».

Ο Π. Μ. Γιάρτσεφ (βλ. «Τό Χρυσόμαλλο δέρας», 1907, τεύχος 7-9, και έφημερίδα «Λογοτεχνική-καλλιτεχνική έβδομάδα», Μόσχα, 1907, φύλλα 1 και 2) παρατηρεί ότι «Η άδελφή Βεατρίκη» άφησε τήν έντύπωση μελοδράματος. Ο ήθοποιός πού δέν είχε στήν παλέτα του εκείνα τά χρώματα και τούς ήχους πού ζητούσε απ' αυτόν τό Νέο θέατρο, άρχισε νά τά νοθεύει. Ο νέος τόνος, πού είχε προταθεί από τό σκηνοθέτη, μετατράπηκε σέ τόνο μελοδραματικό (πού ή μόνη του συγγένεια με τόν τόνο του Νέου θεάτρου είναι ότι και αυτός είναι συμβατικός). Κατά τή γνώμη του Γιάρτσεφ, ο ήθοποιός δέν έχει ακόμα κατακτήσει τήν τέχνη του μέσα στά πλαίσια του Νέου θεάτρου. Τά πειράματα νέας θεατρικής δημιουργίας άναζητούν σέ όλα μιά άρμονική άπλουστευμένη έκφραση, και στήν τέχνη του ήθοποιού χαρακτηρίζονται από τήν άκίνησία και τή μουσικότητα. Η μουσικότητα και ή άκίνησία δέν άποτελούν αυτές καθεαυτές φάρμες πού δέν είχαν παρουσιαστεί ως τώρα στή θεατρική τέχνη: τό μελόδραμα ήταν και άκίνητο (μονόλογος) και μουσικό (μελωδική έκφορά του λόγου). "Αν τό Νέο θέατρο προχωρεί τόσο άργά στό δρόμο των άναζητήσεών του, είναι γιατί ο σύγχρονος ήθοποιός έξακολουθεί ακόμα νά ξεστρατίζει σ' αυτό πού του είναι προσιτό: και στό μελόδραμα και στή μελωδική έκφορά του λόγου. Νά γιατί γίνεται τόσο επίζημία για τό σύγχρονο ήθοποιό ή συμμετοχή του στό ρομαντικό ρεπερτόριο, από όπου άνασύρει στοιχεία μελοδράματος, και ή συνεχής του τάση προς τή μελωδική έκφορά του λόγου, πού δέν άπαιτεί από τόν ήθοποιό εκείνες τις ειδικές γνώσεις της θεωρίας της μουσικής, εκείνες τις ειδικές μελέτες για τούς νόμους του μέτρου και του ρυθμού πού είναι τόσο άπαραίτητες στό Νέο θέατρο.

Τό Νέο θέατρο περιμένει τόν έρχομό ενός ήθοποιού πού θά έχει μιά σειρά ειδικές γνώσεις στό μουσικό και πλαστικό τομέα.

Όταν ο ήθοποιός του Νέου θεάτρου θά παραδοθεί στήν έξουσία του ρυθμού, αυτό δέ σημαίνει ότι θά πρέπει νά άντικαταστήσει τόν «αυθόρμητο λόγο» με τή λεγόμενη «ρυθμική άπαγγελία». Αυτό πού σέ μäs συνηθίζουν νά άποκαλούν «ρυθμική άπαγγελία» δέν έχει καμιά σχέση με τή λεγόμενη «μουσική έκφορά του λόγου στό δράμα»

(σύμφωνα με τήν άδημοσίευτη ακόμα θεωρία του Μ. Φ. Γκνέσιν). Στή «ρυθμική άπαγγελία» περιλαμβάνονται όλα τά τρατά της μελωδικής έκφορας του λόγου. Η μουσική εισάγεται συνήθως στό δράμα μόνο και μόνο για τή διατήρηση της «άτμόσφαιρας» και κατά κανόνα δέ συνδέεται καθόλου με τά στοιχεία της δραματικής δράσης. Επίσης, στή «ρυθμική άπαγγελία» τά διάφορα άνεβοκατεβάσματα δέ συμπίπτουν με τις μουσικές ιδιομορφίες πού κρύβονται μέσα στό ίδιο τό έργο. Στή μουσική έκφορά του λόγου, πού προτείνει στό νέο ήθοποιό ο Γκνέσιν, ο ρυθμός γεννιέται άπαραίτητα από ένα άυστηρά προσδιορισμένο μετρικό καμβά, πράγμα πού δέ συμβαίνει ποτέ στή λεγόμενη «ρυθμική άπαγγελία» και στήν περιβόητη «μελωδική έκφορά του λόγου». Στή μουσική έκφορά του λόγου, σύμφωνα με τόν Γκνέσιν, υπάρχουν στοιχεία μουσικής τονικότητας, έδώ ή έκφορά του λόγου μετατρέπεται συχνά σέ καθαρά μουσικό φαινόμενο, και τότε εύκολα έναρμονίζεται με τή μουσική συνοδεία.

Σχετικά με τις σημειώσεις του συγγραφέα σ' ένα έργο, είναι άπαραίτητο νά παρατηρήσουμε τά παρακάτω: για τόν ήθοποιό εκείνο πού έχει σημασία δέν είναι νά εκπληρώσει με άκρίβεια, σέ όλες τις λεπτομέρειες της, κάποια σημείωση του συγγραφέα, αλλά νά άποδώσει τή διάθεση πού προκάλεσε αυτή τή σημείωση. Παράδειγμα: «πετάχτηκε πάνω όργισμένος». Μπορεί κανείς και νά μήν πεταχτεί πάνω (παραβίαση της σημείωσης) αλλά νά όργιστεί (έκπλήρωση της σημείωσης), μπορεί πάλι νά μήν καταφέρει νά όργιστεί (παραβίαση της σημείωσης) αλλά νά πεταχτεί πάνω (έκπλήρωση της σημείωσης). Ο ήθοποιός πρέπει πάντα νά τείνει στόν πρώτο συνδυασμό. Οι σημειώσεις του συγγραφέα δέν είναι ύποχρεωτικές και για τό σκηνοθέτη, όχι μόνο για τούς ίδιους λόγους αλλά και έπειδή οι σημειώσεις αυτές βρίσκονται πάντα σέ έξάρτηση από τή σκηνική τεχνική της έποχής πού γράφτηκε τό έργο. Τι μπορούν, ως πούμε, νά δώσουν στό σύγχρονο σκηνοθέτη οι σημειώσεις των έκδοτών του Σιαξίπρη στήν έποχή του, όταν τώρα ο σκηνοθέτης διαθέτει πιά ποικιλία μορφα παραστατικά μέσα, πιά έκλεπτυσμένη τεχνική. Οι σημειώσεις του συγγραφέα, πού πάντα γεννιούνται σέ έξάρτηση από τις συνθήκες της σκηνικής τεχνικής, δέν είναι καθόλου ούσιαστικές στό τεχνικό επίπεδο και είναι πολύ ούσιαστικές στό βαθμό πού μäs βοηθούν νά διεισδύσουμε στό πνεύμα του έργου.

«Τό χιόνι»³⁸, «Η κομωδία της άγάπης»³⁹, «Ο ίβρυκόλακας»⁴⁰, ο «Κάϊν»⁴¹, «Η κραυγή της ζωής»⁴², ή «Έντα Γκάμπλερ»⁴³, «Στήν πόλη»⁴⁴, «Η τραγωδία της άγάπης»⁴⁵, «Τό κουκλόσπιστο»⁴⁶,

«Ένοχοι - άθώοι;»⁴⁷ και «Στίς πύλες του βασιλέιο»⁴⁸ άνεβάστηκαν με μεθόδους που βρίσκονται στα πλαίσια της ίδιας σκηνοθετικής άρχης, με μόνη διαφορά ότι κάθε μία άπ' αυτές τίς παραστάσεις είχε και τίς άτομικές ιδιομορφίες του σκηνογράφου της. Για όσους δέν έχουν δει αυτές τίς παραστάσεις και τίς άλλες που άναφέρονται στόν κατάλογο σκηνοθετικών έργασιών, για νά μπορούσουν νά σχηματίσουν μιά σαφή άντλήψη για τίς μεθόδους σκηνοθεσίας, θεωρώ άπαραίτητο νά προτείνω μιά «άντανακλαστική» εξέταση όρισμένων παραστάσεων, ή μάλλον μιά περιγραφή που κάποτε είναι διεξοδική και κάποτε εξέτάζει μόνο όρισμένα στοιχεία της παράστασης. Από τήν ομάδα των παραπάνω έργων, που έχουν άνεβαστεί με μεθόδους της ίδιας σκηνοθετικής άρχης, δίνονται περιγραφές των παρακάτω παραστάσεων, σάν περισσότερο χαρακτηριστικών: «Έντα Γκάμπλερ», «Ένοχοι-άθώοι;», «Οί βρυκόλακες» και «Η κραυγή της ζωής».

Νά πώς περιγράφει ό Π. Μ. Γιάρτσεφ* (βλ. «Λογοτεχνική-καλλιτεχνική έβδομάδα», Μόσχα, 1907, άρ.1) τήν παράσταση της «Έντα Γκάμπλερ»:

«Τό θέατρο αυτό της Πετρούπολης προτίμησε νά δώσει μόνο ένα φόντο σά σκηνικό -ζωγραφικό ή άπλώς χρωματικό. Τά κοστουμια, άντί νά είναι πιστά με τήν ήθογραφική έννοια, άποτελοϋν ένα χρωματικό συνδυασμό με τό φόντο («κηλίδα») και κάποια συνιστάμενη ανάμεσα στά δεδομένα της εποχής και του περιβάλλοντος, τήν υποκειμενικότητα του καλλιτέχνη που ζωγράφισε τό κοστουμι και τήν έξωτερικά άπλουστευμένη έκφραση της έσωτερικής ούσίας κάθε προσώπου του έργου. Για παράδειγμα, τό κοστουμι του Τέσμαν («Έντα Γκάμπλερ») δέν άνταποκρίνεται σε μιά όρισμένη μόδα, και άν έχει κάτι από τή δεκαετία του '20 του περασμένου αιώνα, έχει ώστόσο κάτι και από τή δική μας εποχή. Άλλά ένα τέτοιο άκριβώς κοστουμι (με τούς γυρτούς ώμους του εύρύχρωρου σακακιού, με τή σκόπιμα μεγάλη γραβάτα, με τά φαρδιά παντελόνια που στένευαν ά-

* Ο Π. Μ. Γιάρτσεφ διεύθυνε τό Λογοτεχνικό γραφείο του Θεάτρου της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια και συμμετείχε στη δημιουργία όρισμένων παραστάσεων σά συνσκηνοθέτης («Τό αιώριο παραμύθι», «Στήν πόλη»). Η κύρια δουλειά του Γιάρτσεφ ήταν ή δουλειά του μάιτρ της λογοτεχνίας (αυτού που στα γερμανικά θέατρα τόν λένε «δραματογράφος»). Άργότερα ό Γιάρτσεφ κάνει τήν «άντανακλαστική» εξέταση όρισμένων παραστάσεων («Έντα Γκάμπλερ», «Η άδελφή Βεατρίκη», «Στήν πόλη», «Τό θαύμα του Άγίου Άντωνίου», «Τό πλανόδιο θεατράκι», «Τό αιώριο παραμύθι») και πρώτος δείχνει πώς σημαντική είναι ή περιγραφική μέθοδος στις θεατρικές κριτικές.

πότομα προς τά κάτω) ό ένδυματολόγος (Βασίλη Μιλιότι) τό έβλεπε σάν κάτι «άπλουστευμένο τεσμανικό», και ό σκηνοθέτης τό υπογράμμισε αυτό με τίς τίς κινήσεις του Τέσμαν και τίς στάσεις του μέσα στό γενικό πίνακα. Σε άντιστοιχία με τά χρώματα του ζωγραφικού φόντου που ζωγράφισε για τήν «Έντα Γκάμπλερ» ό Σακουνοφ, ό Μιλιότι έδωσε στό κοστουμι του Τέσμαν ένα μολυβένιο γκριζό χρώμα. Στο φόντο υπήρχαν τά γαλανά χρώματα του τοίχου, της κουρτίνας και του ούρανού που φαινόταν μέσα από ένα τεράστιο, περιτυλιγμένο με κισσό παράθυρο και τά άχυρένια χρυσωπά χρώματα του φθινοπώρου στο γκομπελέν που έπιανε όλο τόν τοίχο και στα πλαϊνά τούλια των παρασκηνίων. Τά χρώματα των κοστουμιών όλων των προσώπων του έργου άποτελοϋσαν ανάμεσα τους και σε σχέση με τό φόντο μιά άρμονική γκάμα: πράσινο (Έντα), καφέ (Λέβμποργκ), ρόζ (Τέα), σκούρο γκριζό (Μπράκ). Τό τραπέζι στη μέση, τά πούφ και ό μακρόστενος καναπέσ κατά μήκος του τοίχου, κάτω από τό γκομπελέν, ήταν σκεπασμένα με ένα γαλάζιο ύφασμα, χρυσοποίκιλτο, που έμοιαζε έτσι με δαμασκηνό. Μιά τεράστια πολυθρόνα δεξιά από τό θεατή ήταν όλη τυλιγμένη με λευκή μηλωτή. Μιά παρόμοια μηλωτή ήταν ριγμένη στόν καναπέ, κάτω από τό γκομπελέν, και σκέπαζε ένα μέρος του και μιά άλλη, χρυσωπή-γαλάζια, έπεφτε στην άριστερή μεριά από τό λευκό πιάνο, που ή γωνιά του ξεπρόβαλε πίσω από τό μπροστινό τούλι του παρασκήνιου.

Πίσω από τό δεξιό μπροστινό τούλι του παρασκήνιου ξεχώριζε, πάνω σ' ένα ύπόβαθρο σκεπασμένο με τήν ίδια γαλάζια μηλωτή, ένα τεράστιο πράσινο βάζο τυλιγμένο με κισσό. Πίσω άπ' αυτό, ύποθετικά ήταν τό τζάκι όπου διαδραματίζονται σκηνές του Τέσμαν με τήν Έντα και όπου ή Έντα καίει τά χειρόγραφα του Λέβμποργκ. Τό τζάκι προσδιοριζόταν με ένα κοκκινωπό φώς που άναβε στα σχετικά σημεία του έργου.

Κάτω από τό γκομπελέν και κοντά στόν καναπέ, από τή δεξιά μεριά, ήταν τοποθετημένο ένα λευκό τετράγωνο κομοδίνο, που στο πάνω συρτάρι του ή Έντα κρύβει τά χειρόγραφα. Πάνω σ' αυτό τό κομοδίνο αφήνουν τά καπέλα τους σε διάφορες στιγμές του έργου ό Λέβμποργκ και ό Μπράκ. Πάνω σ' αυτό βρίσκεται επίσης τό πράσινο κοντί με τά πιστόλια, όταν δε βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.

Σε μικρά λευκά και πρασινωπά βάζα - πάνω στο πιάνο, στο τραπέζι, στο ύπόβαθρο του μεγάλου βάζου - υπάρχουν λουλούδια, κυρίως λευκά χρυσάνθεμα. Χρυσάνθεμα υπάρχουν επίσης και στις πτυχές της μηλωτής πάνω στην πλάτη της πολυθρόνας. Τό πάτωμα είναι σκεπασμένο με μιά σκούρα γκριζα τσόχα, ζωγραφισμένη άπαλά

μέ γαλάζια και χρυσωπά χρώματα. Ο ούρανος είναι ζωγραφισμένος ξεχωριστά και πέφτει πίσω από το άνοιγμα του παραθύρου. Δύο ούρανοι: ένας ημερήσιος κι ένας νυχτερινός (4η πράξη). Στο νυχτερινό ούρανο φέγγουν ήρεμα ψυχρά άστέρια.

Η σκηνή μακρόστενη, έχει μήκος 14 πήχεις και βάθος 5 πήχεις. Είναι στημένη πάνω σε ειδικό κρηπίδωμα και όσο το δυνατό πιο κοντά στη ράμπα. Φωτίζεται από τη ράμπα και από τα πάνω φώτα.

Αυτό το παράξενο δωμάτιο (αν είναι δωμάτιο) κάθε άλλο βέβαια παρά θυμίζει την παλιομοδίτικη βίλα της στρατηγίνας Φάλλκ. Τι σημαίνει όλος αυτός ο διάκοσμος που δε μοιάζει με τίποτα και που δίνει την αίσθηση μιás γαλάζιας, ψυχρής και φθινουσας άπλοχωριάς; Γιατί στα πλαίσια - έχει όπου θά έπρεπε να είναι πόρτες ή να μην είναι τίποτα, αν το δωμάτιο συνεχίζεται και πέρα από τις κούντες - πέφτουν χρυσωπά τούλια, από όπου έρχονται και φεύγουν τα πρόσωπα του έργου; Γίνονται αυτά στη ζωή, έτσι τα έγραψε ο Ίφεν;

Όχι, δεν γίνονται έτσι στη ζωή, κι ούτε τα έγραψε έτσι ο Ίφεν. Η παράσταση της «Έντα Γκάμπλερ» στη σκηνή του Δραματικού θεάτρου ήταν «στιλιζαρισμένη». Στόχος της ήταν να άποκαλύψει στο θεατή τό έργο του Ίφεν με άσυνήθιστες, ειδικές μεθόδους παραστατικότητας, και ή εντύπωση της γαλάζιας, ψυχρής και φθινουσας άπλοχωριάς (άκριβώς σαν εντύπωση) που άφηγε τό σκηνογραφικό μέρος της παράστασης ήταν κάτι που τό επιδίωξε τό θεάτρο. Τό θεάτρο έβλεπε την Έντα με ψυχρούς γαλάζιους τόνους, στο φόντο ενός χρυσωπού φθινόπωρου. Αντί να ζωγραφίσει τό φθινόπωρο πίσω από τό παράθυρο, όπου έβαλε τόν γαλανό ούρανό, έδωσε τα χρυσωπά-άχυρένια χρώματά του πάνω στο γκομπελέν, στα ύφασματα, στα τούλια. Τό θεάτρο προσπάθησε να εκφράσει πρωτόγονα και άπείριτα αυτό που ένοιθε μέσα στο έργο του Ίφεν: την ψυχρή, μεγαλοπρεπή, φθινοπωριάτικη Έντα.

Τους ίδιους στόχους έβαζε τό θεάτρο και στην όλη σκηνική παρουσίαση της «Έντα Γκάμπλερ» (τέχνη τών ήθοποιών, σκηνοθετικό σχέδιο): να παρακάμψει την άκριβή άληθοφάνεια, την καθιερωμένη «αίσθηση της ζωής», και μέσα από συμβατική, χωρίς πολλές κινήσεις, διάταξη τών ήθοποιών στη σκηνή, μέσα από την οικονομία χειρονομιών και μιμικής, μέσα από τό κρυφό έσωτερικό ρίγος, που εκφράζεται έξωτερικά με τα μάτια που ανάβουν ή σβήνουν, με τό στιγμιαίο, φιδωτό χαμόγελο κλπ, να υποτάξει τό θεατή στην υποβολή του. Η μακριά λουρίδα της σκηνής, υπογραμμισμένη από τό μικρό της βάθος, έδινε τη δυνατότητα πλατιών πλάνων, και ό σκηνοθέτης

τά χρησιμοποιήσει, τοποθετώντας τούς δύο συνομιλητές στις αντίθετες άκρες της σκηνής (άρχή της σκηνής Έντας και Λέβμποργκ στην 3η πράξη) ή καθίζοντάς τους άραιά στον καναπέ κάτω από τό γκομπελέν (Τέα, Έντα και Λέβμπόργκ στη 2η πράξη). Κάποτε (ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση) αυτό δεν ήταν και πολύ αίτιολογημένο, ήταν όμως έναρμονισμένο με την εντύπωση ψυχρής μεγαλοπρέπειας που επιδίωχε τό θεάτρο. Η τεράστια πολυθρόνα με τη λευκή μηλωτή ήταν ένας ιδιόμορφος θρόνος για την Έντα: σ' αυτόν και κοντά του περνούσε ένα μεγάλο μέρος από τις σκηνές της. Τό θεάτρο υπολόγιζε ότι ό θεατής θά συνδέσει την εντύπωση από την Έντα με τό θρόνο της και θά πάρει μαζί του αυτήν τη σύνθετη, άξεχώριστη εντύπωση.

Ο Μπράκ είναι συνδεμένος με τό υπόβαθρο του μεγάλου βάζου. Έχει κάθεται, βάζοντας τό ένα πόδι πάνω στο άλλο και άγκυλιάζοντας με τα χέρια του τα γόνατα, και από κει κάνει τό έντονο, σπινθηροβόλο κονταροχτύπημά του με την Έντα, χωρίς ούτε στιγμή να κατεβάζει τό βλέμμα από πάνω της. Θυμίζει φαύνο. Γενικά ό Μπράκ κινείται στη σκηνή και παίρνει και άλλες θέσεις (όπως και ή Έντα, όπως και τα άλλα πρόσωπα του έργου), αλλά ή πόζα του φαύνου στο υπόβαθρο είναι τό ίδιο συνδεμένη μαζί του όσο και ό θρόνος με την Έντα.

Τό τραπέζι είναι υπόβαθρο για τις άπολιθωμένες φιγούρες που τό θεάτρο θέλει να εντυπώσει στη μνήμη του θεατή. Όταν ό Λέβμποργκ στη 2η πράξη βγάξει τα χειρόγραφα του, στέκεται πλάι στην κουρτίνα στο βάθος της σκηνής. Η Έντα και ό Τέσμαν είναι επίσης σε δεύτερο πλάνο, ό Μπράκ κοντά στο δεξιό παρασκήνιο, και τό κέντρο της σκηνής (τό τραπέζι) μένει άδειο. Θέλοντας να ξεφυλλίσει πιο άνετα τα όγκώδη χειρόγραφα, ό Λέβμποργκ κάνει μιá κίνηση προς τό τραπέζι και με τα λόγια: «Έδώ είμαι όλος έγώ», όρθώνεται εύθυνης και συλλογισμένος, άκούμπώντας τα χέρια του στα άνοιχτά χειρόγραφα πάνω στο τραπέζι. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, ξεφυλλίζοντας πια τα χειρόγραφα, έξηγει στον Τέσμαν που ήρθε κοντά του τη σημασία της εργασίας του. Άλλά στα μερικά άκίνητα δευτερόλεπτα ό Λέβμποργκ και τα χειρόγραφα του προβάλλονται άπομονωμένα μπροστά στο θεατή. Και πρέπει να του πούν αυτό που κρύβεται πίσω από τα λόγια: να τόν κάνουν να νιώσει άόριστα και άνήσυχα τί είναι ό Λέβμποργκ, τί συνδέει τό Λέβμποργκ με τα χειρόγραφα του και τα χειρόγραφα του Λέβμποργκ με την τραγωδία της Έντας.

Η πρώτη σκηνή του Λέβμποργκ και της Έντας γίνεται επίσης στο τραπέζι. Στη διάρκεια όλης αυτής της σκηνής ό Λέβμποργκ και ή

Έντα κάθονται ό ένας δίπλα στον άλλο, τεντωμένοι, απολιθωμένοι, και κοιτάζουν μπροστά τους. Οί σιγανές ανησυχητικές ρεπλίκες τους πέφτουν από τά χείλη τους πού τά νιώθει κανείς ξερά και κρύα. Μπροστά τους καίει ή φλόγα του πούντζ (ό Ίφεν αναφέρει ένα νορβηγικό «κρύο πούντζ») και στέκουν δυό ποτήρια. Στη διάρκεια όλης αυτής της μεγάλης σκηνης δέν αλλάζουν ούτε μιá φορά τήν κατεύθυνση του βλέμματος και τίς ακίνητες στάσεις τους. Μόνο μέ τά λόγια: «Όστε και μέσα σου υπάρχει ή δίψα της ζωής!», ό Λέβμποργκ κάνει μιá απότομη κίνηση πρós τήν Έντα. 'Αλλά έδώ ή σκηνή διακόπτεται και γρήγορα τελειώνει.

Από τήν άποψη της αληθοφάνειας είναι άδιανόητο νά παίζουν έτσι τή σκηνή τους ή Έντα και ό Λέβμποργκ, είναι άδιανόητο νά μπορούν ποτέ ζωντανό άνθρωποι νά μιλουñ έτσι ό ένας μέ τόν άλλο. 'Ο θεατής άκούει έδώ ένα διάλογο πού είναι σά νά άπευθύνεται σ' αυτόν, τό θεατή. 'Ο θεατής βλέπει συνεχώς μπροστά του τά πρόσωπα της Έντας και του Λέβμποργκ, διαβάζει σ' αυτά τίς πιό λεπτές αποχρώσεις τών αισθημάτων τους, νιώθει μέσα στό ρυθμό τών λέξεων πού πέφτουν μονότονα και πίσω από τόν έξωτερικό προφορικό διάλογο, τόν έσωτερικό κρυφό διάλογο τών προαισθήσεων και βιωμάτων πού δέν εκφράζονται μέ λόγια. 'Ο θεατής μπορεί νά ξεχάσει τά λόγια πού είπαν έδώ ό ένας στον άλλο ή Έντα και ό Λέβμποργκ. Δέν πρέπει όμως νά ξεχάσει τά στοιχεία ύποβολής πού άφησε σ' αυτόν ή σκηνή της Έντας και του Λέβμποργκ».

Νά πώς περιγράφει ό σκηνογράφος Γ. Μ. Μπόντι τήν παράσταση του έργου «Έ ν ο χ ο ι - ά θ ω ο ι ;»:

«Στό ανέβασμα του έργου του Στρίντιμπεργκ έγινε προσπάθεια νά χρησιμοποιηθούν τά σκηνικά και τά κοστούμια για άμεση συμμετοχή στη δράση του έργου.

Γιά νά γίνει αυτό έπρεπε τό κάθετι, ή κάθε λεπτομέρεια στό διάκοσμο νά εκφράζει κάτι (νά παίζει τόν καθορισμένο ρόλο της). Σέ πολλές περιπτώσεις, λογουχάρη, χρησιμοποιήθηκε άμεσα ή ιδιότητα όρισμένων χρωμάτων νά επενεργούν κατά ένα όρισμένο τρόπο στό θεατή. Τότε όρισμένα λάιτ-μοτίβ, πού εκφράζονταν μέσα από τά χρώματα, αποκάλυπταν (έδειχναν) κατά κάποιον τρόπο τή βαθύτερη συμβολική σύνδεση όρισμένων στοιχείων. Έτσι, από τήν τρίτη εικόνα και ύστερα, έμπαινε σιγά-σιγά τό κίτρινο χρώμα. Για πρώτη φορά αυτό εμφανίζεται όταν ό Μωρίς και ή Ένριέττα κάθονται στό Auberger des Adrets. Γενικό χρώμα όλης της εικόνας είναι τό μαύ-

ρο. Μόλις πριν από λίγο σκεπάστηκε μέ ένα μαύρο ύφασμα τό μεγάλο πολύχρωμο παράθυρο. Πάνω στό τραπέζι ύπάρχει ένα κηροπήγιο μέ τρία κεριά. 'Ο Μωρίς βγάξει τή γραβάτα και τά γάντια πού του χάρισε ή Ίωάννα. Για πρώτη φορά εμφανίζεται τό κίτρινο χρώμα, πού γίνεται τό μοτίβο του «άμαρτήματος» του Μωρίς (ένώ ταυτόχρονα συνδέεται αναπόφευχτα μέ τήν Ίωάννα και τόν 'Αδόλφο). Στην πέμπτη εικόνα, όταν μετά τήν αποχώρηση του 'Αδόλφου γίνεται ολοφάνερο για τό Μωρίς και τήν Ένριέττα τό έγκλημά τους, φέρνουν στη σκηνή πολλά και μεγάλα κίτρινα λουλούδια. Στην έβδομη εικόνα ό Μωρίς και ή Ένριέττα κάθονται (έξουθενωμένοι) σέ μιá άλέα του κήπου του Λουξεμβούργου. Έδώ όλος ό ούρανός είναι έντονα κίτρινος, και στό φόντο του ξεχωρίζουν σά σιλουέτες οί πλεγμένοι κόμποι τών μαύρων κλαδιών, τό παγκάκι και οί φιγούρες του Μωρίς και της Ένριέττας.

Μέ τό κίτρινο χρώμα συνδυάζονταν και άλλα χρώματα: λογουχάρη, τό κόκκινο χρώμα της Ένριέττας (ή μάλλον όχι της ίδιας της Ένριέττας αλλά του μοιραίου ρόλου πού έμελλε νά παίξει). Όλα τά υπόλοιπα χρώματα αποτελούσαν ένα είδος άκομπανιαμένου και βοηθούσαν νά αναδείχονται οί άπαιτούμενοι συνδυασμοί.

Γενικά τά όπτικά στοιχεία στη διάρκεια όλης της παράστασης ήταν συνδεμένα σέ ένα σύστημα. Δημιουργήθηκε έτσι μιá όρισμένη ίσοροπία, όπου όλόκληρο τό σύστημα θά κατέρρεε αν παραβιαζόταν ένα από τά στοιχεία του.

Πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι γενικά ή έρμηνεία του έργου είχε δοθεί σέ μωστικοπαθή τόνο, και ή ίδια ή παράσταση είχε πένθιμο χαρακτήρα: ήταν άφιερωμένη στη μνήμη του 'Α. Στρίντιμπεργκ. Έτσι, όλα τά σκηνικά (και όλη ή δράση) ήταν κλεισμένα σ' ένα πλατύ πένθιμο κάδρο. Στό βάθος αυτού του κάδρου τοποθετούνταν και κρεμόντουςαν όθόνες από τούλι πού παρίσταναν δωμάτια έστιατορίων, κορμούς δέντρων στό νεκροταφείο, δέντρα σέ άλέα του κήπου. Πίσω απ' αυτές ήταν τεντωμένα διαφανή ύφασματα μέ ένιαίο χρώμα. Αυτά φωτίζονταν από πίσω, αλλά οί φιγούρες τών ήθοποιών γίνονταν σιλουέτες μόνο στό φόντο του κίτρινου ούρανού. 'Η σκηνή έπρεπε νά φαίνεται συνεχώς σαν ένας πίνακας. Οί φιγούρες τών ήθοποιών, τά σκηνικά, τά αντικείμενα και τά επιπλα ήταν άπωθημένα σέ δεύτερο και τρίτο πλάνο από τή γραμμή της ράμπας. Όλος ό πλατύς χώρος του πρώτου πλάνου (του προσκήνιου), έντονα συσκοτισμένος χάρη στην άπουσία της ράμπας, έμενε διαρκώς ελεύθερος. Οί ήθοποιοί έβγαιναν στό προσκήνιο μόνο όταν οί φιγούρες τους έπρεπε νά αποσπαστούν από τή γενική δράση του έργου, και τότε τά λόγια τους ά-

κούγονταν σαν ένα είδος ανοιχτού σχολιασμού. Σε σχέση με αυτό πρέπει να ειπωθεί ότι οι δημιουργοί της παράστασης ήθελαν και όλη τη δράση (τό παλιό των ήθοποιών) να τη στηρίξουν στην αρχή της άκινήσιας. Να κάνουν να ακούγονται τα ίδια τα λόγια του έργου και όλη τη δυναμική της δράσης να τη μεταφέρουν και να την εγκλείσουν στα στοιχεία των γραμμών και των χρωμάτων».

«Σ τ ή ν π ό λ η». Βλ. περιγραφή αυτής της παράστασης στο τεύχος 2 της «Λογοτεχνικής-καλλιτεχνικής εβδομάδας», 1907, άρθρο του Π. Μ. Γιάρτσεφ «Γιά τό παλιό και τό νέο θέατρο. Ένα ήθογραφικό έργο σε θέατρο «σύμβασης». Διδακτικές δυσκολίες».

Στους «Β ρ υ κ ό λ α κ ε ς» και τόν «Κ ά ι ν» (στο έργο αυτό μά-
λιστα σε αντίθεση με τις υποδείξεις του συγγραφέα) υπογραμμίζο-
ταν ή ενότητα του χώρου. Τα έργα παίζονταν χωρίς αύλαια. Στην έ-
φαρμογή αυτής της μεθόδου βοήθησε ή εξαιρετικά βολική κατασκευή
της σκηνής στο θέατρο της Πολτάβας, όπου τό καλοκαίρι του 1906
έκανα μιά σειρά πειράματα πού τά επανέλαβα ύστερα (σε νέες πα-
ραλλαγές) στο θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρξέφσκαγια και άργότερα
στο θέατρο Άλεξάντρινακι («Δόν Ζουάν»). Στο θέατρο της Πολτά-
βας ή ράμπα αφαιρείται εύκολα και ό χώρος πού προορίζεται για τήν
όρχήστρα επιστρώνεται βολικά με ένα πάτωμα στο επίπεδο της
σκηνής. Δημιουργείται έτσι ένα προσκήνιο πολύ προωθημένο μέσα
στην πλατεία. «Χάρη στην αφαίρεση της αύλαιας ό θεατής έχει συνε-
χώς μπροστά του μόνο τήν ατμόσφαιρα της δράσης. Έτσι διατηρεί-
ται καλύτερα και ενισχύεται μιά όρισμένη εντύπωση πού αφήνει τό
δράμα» (βλ. έφημερίδα «Έργάτης της Πολτάβας», 1906, άρ. φύλλου
6).

«Η κ ρ α υ γ ή τ η ς ζ ω η ς». Στο ανέβασμα αυτού του έργου
δοκιμάσαμε να δόσουμε υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις στο σκηνικό
διάκοσμο. Ένας τεράστιος καναπές πού άπλωνόταν (παράλληλα
πρός τή ράμπα) σε όλη τή σκηνή, κάπως συμπιεσμένη βέβαια, είχε
σαν άποστολή να παριστάνει με τή βαρύτητά του και τόν καταπιεστι-
κό του όγκο ένα έσωτερικό, όπου ό καθένας πού θά έμπαινε θά μπο-
ρούσε να φανεί σά στριμωγμένος και έξουθενωμένος από τήν υπερβο-
λική κυριαρχία των πραγμάτων. Η άφθονία χαλιών, γκομπιλέν, μα-

ξιλαριών του καναπέ, δυναμώνει αυτήν τήν εντύπωση. Υπερνίκηση
των τσεχοφικών διαθέσεων στο όνομα του μοιραίου και του τραγι-
κού. Η δυνατή έκφορά του λόγου δέν έμποδίζει τις λεπτές αποχρώ-
σεις της μυστικοπαθούς έμβάθυνσης. Μέθοδοι γκροτέσκου σε όλα τά
σημεία όπου τά πάθη φτάνουν στην ύψιστη ένταση. Προσπάθεια επι-
κά ψυχρής αφήγησης, από τή σκηνή, σχεδόν αδιάφορης χωρίς υπο-
γράμμιση των διάφορων λεπτομερειών της, για να δυναμώσουν έτσι
οι γειτονικές με αυτήν τήν αφήγηση παθητικές σκηνές. Τα λεγόμενα
«περάσματα» στη γλώσσα της σκηνής εδώ είτε προηγούνται από τά
λόγια των ήθοποιών, είτε άποτελούν τήν κατάληξή τους. Κάθε κίνη-
ση του ήθοποιού αντιμετωπίζεται σά χορός (γιαπωνέζικη μέθοδος),
άκόμα και όταν δέν προκαλείται από κάποια συγκίνηση.

«Ό θ ά ν α τ ο ς τ ο υ Τ ε ν τ α ζ ί λ»⁴⁹. Για τό ανέβασμα αυ-
τού του έργου βλ. τό άρθρο «Ιστορία και τεχνική του θεάτρου». Σε
όσα αναφέρονται σ' αυτό τό άρθρο πρέπει να προστεθεί ότι όλη ή πα-
ράσταση γινόταν με συνοδεία μουσικής. Τόσο τά έξωτερικά έφε πού
πρόβλεπαν οι υποδείξεις του έργου του Μαίτερλινκ, όπως πχ. τό
βουητό του άνέμου, ό παφλασμός των κυμάτων της θαλάσσης, ή ο-
χλοβοή, όσο και όλες οι ιδιομορφίες του «έσωτερικού διαλόγου» πού
υπογράμμιζε ό σκηνοθέτης, άποδίδονταν άποκλειστικά και μόνο με
τή βοήθεια της μουσικής (όρχήστρα ή χορωδία). Οι άποχρώσεις πού
έβρισκαν ή όρχήστρα και ή χορωδία κρατιόντουσαν από πρόβα σε
πρόβα. Όρισμένες λεπτές άποχρώσεις ίσως να χάνονταν εν μέρει ή
να παράλλαζαν, αλλά τό βασικό πού είχε βρεθεί και έπιβληθεί από τό
μαέστρο (Ι. Α. Σιάτς) κρατήθηκε σταθερά στην έκτέλεση της όρχή-
στρας και της χορωδίας. Σ' αυτό βοήθησε και ή παρτιτούρα. Με τούς
ήθοποιούς όμως τά πράγματα ήταν διαφορετικά. Αυτά πού είχαν ά-
ποχτηθεί σε όρισμένες συνθήκες (στην αίθουσα δοκιμών της Μάμον-
τοφκα) όχι μόνο άλλαξαν στις λεπτομέρειες αλλά και χάθηκαν όλό-
τελα στις νέες συνθήκες (στο θέατρο των πυλών του Άρμπάτ). Ένώ
στις πλαστικές κινήσεις υπήρχε κάποια σταθερότητα (προφανώς οι ή-
θοποιοί διέθεταν κάποια μέσα για' αυτό), στο ρυθμό και στη χρονία του
λόγου των ήθοποιών παρατηρήθηκε εξαιρετική αστάθεια. Καί εδώ δε
φταίει καθόλου ή διαφορά διαστάσεων ανάμεσα στις δύο σκηνές όπου
έγιναν οι δοκιμές. Για μιά σταθερή έκφορά του λόγου από τούς ήθο-
ποιούς έλειπε μιά σχηματική καταγραφή της (όπως γίνεται με τις νό-
τες). Όταν οι ήθοποιοί και ή όρχήστρα συναντήθηκαν για κοινή πρό-
βα, ή έλλειψη ενός συστήματος σαν τις νότες άποδείχτηκε ιδιαίτερα

ξεκάθαρα σά μέγιστη άδυναμία του θεάτρου πρόζας στίς περιπτώσεις πού αυτό καταπιάνεται μέ έργα πού έμπεριέχουν τά ίδια τή μουσική ή εκτελούνται μέ συνοδεία μουσικής. Τό πρόβλημα πού είχε ξεπροβάλλει τότε σχετικά μέ τήν ανάγκη νά βρεθεί κάποιον μέσο για νά σταθεροποιούνται μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο ό ρυθμός και ή χροιά πού βρέθηκαν στην έκφορά του λόγου των ήθοποιών έμεινε άλυτο. Ο Μ. Φ. Γκνέσιν ανεξάρτητα από τό Θέατρο-στούντιο, άρχισε νά δουλεύει για τή λύση αυτού του προβλήματος. Άργότερα ό Γκνέσιν, στή σαιζόν 1908-1909, έδωσε στό δικό του Στούντιο τής Πετρούπολης για τούς μαθητές του σειρά μαθημάτων, όπου θεμελίωσε τή θεωρία τής «μουσικής έκφοράς του λόγου στό δράμα». Μέ τή μέθοδο του Γκνέσιν οί μαθητές του Στούντιο έπαιξαν άποσπάσματα από τήν «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και τίς «Φοίνισσες» του Ευριπίδη. Τό καλοκαίρι του 1912, στό Τεριόκι, στή Συντροφιά ήθοποιών, ζωγράφων, συγγραφέων και μουσικών, ό Γκνέσιν συνέχισε τά μαθήματά του και έτοιμάζε ολόκληρη παράσταση, πού δυστυχώς τελικά δέν έγινε. Για πρώτη φορά (από τήν εποχή τής αρχαιότητας) σ' αυτήν τή βραδιά θά γινόταν ένα πείραμα αώστηρης εφαρμογής των άρχων τής μουσικής τέχνης στό δράμα.

«Τό α ί ώ ν ι ο πα ρ α μ ύ θ ι»⁵⁰. «Η δράση αναπτύσσεται στή χρονογραφία τής Ιστορίας». Τό σχέδιο πού σκάρωσε ό σκηνοθέτης βγήκε από τίς μεθόδους του παιδικού θεάτρου. Πάνω στό τραπέζι σκορπίζονται ένας σωρός από κύβους διαφορετικών διαστάσεων, σκάλες, κολώνες τετράγωνες και στρογγυλές. Άπ' αυτό τό ύλικό πρέπει νά στηθεί ένα παραμυθένιο παλάτι. Στην αρχή δημιουργείται ό χώρος όπου θά τοποθετηθούν οί δύο θρόνοι. Μιά και σ' αυτήν τήν κατασκευή όλα είναι τυχαία, όλα ύπαγορεύονται από τή νευρική βιασύνη των επιδέξιων χειρών του παιδιού-οίκοδόμου, στό πλαίσιο του βασικού επίπεδου, όπου βρίσκονται οί θρόνοι, στήνονται δυό στενές σκάλες, πού οδηγούν σά δυό φτερά στό επάνω επίπεδο, άόρατα για τό θεατή. Πίσω από τούς θρόνους πού είναι στραμμένοι φάτσα προς τό θεατή και πίσω από τά δυό φτερά τής σκάλας, μακριές τετράγωνες κολώνες σχηματίζουν μία σειρά από μακρόστενα παράθυρα και μία μεγάλη κεντρική πόρτα πού βρίσκεται στον ίδιο τοίχο μέ τά παράθυρα (τό χέρι του παιδιού επιτρέπει μία τέτοια ανακολουθία). Για νά μή μπορούν οί θρόνοι νά αναποδογυριστούν προς τά πίσω, όταν θά παίξουν οί φιγούρες του Βασιλιά και τής Βασίλισσας, πρέπει στην πλατιά άφίδα τής κεντρικής εισόδου νά κρεμαστεί ένα κομμάτι δαμασκηνού ή ένα χρωματιστό κουρέλι, ό,τι βρεθεί. Άπό τό βασικό επίπεδο τρία-

τέσσερα σκαλοπατάκια οδηγούν προς τά κάτω σέ μία στενή λουρίδα (στό μακρος όλης τής κατασκευής) και άλλα τέσσερα σκαλοπατάκια άκόμα παρακάτω, σέ μία επόμενη στενή λουρίδα. Όλη ή κατασκευή τέλειωσε, επειδή δέν έφτασαν τά οικοδομικά ύλικά. Όχι, ύπάρχουν άκόμα δυό στρογγυλές κολώνες: αυτές μπορούν νά γίνουν δυό πλαίσια υπόβαθρα για κηροπήγια όπου τά κεριά θά άντικατασταθούν από κερένια σπύρτα. Άπό χρωματιστό χαρτί θά χρειαστεί νά κοπούν τρεις κορφές δέντρων στό πλαίσια από τίς σκάλες και μία στενή λουρίδα ούρανού. Στόν ούρανό θά κολληθούν ύστερα χρυσά άστέρια.

Τά σκηνικά και τά κοστούμια από λινόπανο για τό «Αίώνιο παραμύθι» ζωγραφίστηκαν από τόν Ντενίσοφ (Βλ. Π. Μ. Γιάρτσεφ, «Τό Χρυσόμαλλο Δέρας», 1907, τεύχος 7-9). Ήταν ένα παραμύθι ειδυλλιακό, ήρεμο, έπικά άπλό. Τό φόντο — ή ραδιουργία των αύλικών — ήταν σκόπιμα άχνό και άπλουστευμένο. Οί «άρχοντες» ήταν παραταγμένοι συμμετρικά στή σκάλα, όλοι όμοιοι ό ένας μέ τόν άλλο.

Στό τέλος τής τρίτης πράξης μέσα από τά στενά άνοίγματα των παραθύρων έμφανίζονταν μόνο τά κεφάλια τους, τό ένα πάνω από τό άλλο. Στο χρωματισμό καθενός άπ' αυτούς είχε σβηστεί σχεδόν κάθε τι τό ύποκειμενικό. Ήταν ένας χορός: τό δεξί τόν άποτελούσαν οί όπαδοί του Βασιλιά, τόν άριστερό οί άντίπαλοί του. Ή σκηνή τής συνωμοσίας (από ομάδα πού άποτελούν ό Καγκελάριος και τέσσερεις άρχοντες) παιζόταν στό φόντο του δεξιού μεσαίου πλάνου, κοντά στή σκάλα. Σμίγοντας μέ τό φόντο, ή άπολιθωμένη ομάδα δημιουργούσε τήν έντύπωση άνάγλυφου. Οί σκηνές του Βασιλιά, τής Σόνκα, του Καγκελάριου, του Γελωτοποιού, του Μπογκντάτ και των κοριτσιών (όπως και οί άρχοντες, έτσι και τά κορίτσια ήταν χωρισμένα σέ δυό ομάδες: σ' αυτές πού συμπαθούσαν τή Σόνκα και σ' αυτές πού τής εναντιώνονταν) παιζονταν στό σκαλοπάτια του μπροστινού πλάνου. Όλες σχεδόν οί κεντρικές σκηνές του Βασιλιά και τής Σόνκα παιζονταν σ' ένα χώρο τριών πήχων μπροστά στους θρόνους. Έδώ ή αρχή τής «άκινήσις» εφαρμόστηκε σέ πολύ μεγάλες σκηνές, πού χαρακτηρίζονταν από ένα αύξημένο και πολύλογο λυρισμό. Και χρειάζονταν πολύ ταμπεραμέντο για νά μπορεί κανείς σ' αυτές τίς συνθήκες νά παίξει και όχι νά άπαγγέλλει.

Οί καλοί ήθοποιοί πού έπαιζαν τό «Παραμύθι», έδειξαν τό ταμπεραμέντο τους και αυτό οδήγησε από μόνο του σ' ένα σκέτο μελόδραμα, πού έγινε πρόθυμα άποδεκτό από τό κοινό. Όλα τά δροσερά και έμπνευσμένα στοιχεία πού ήθελε νά δείξει έδώ τό θεάτρο, πνίγηκαν μέσα στόν πολύλογο και υπερβολικό λυρισμό του κειμένου και μέσα στό πρωτόγονο μελοδραματικό παίξιμο των ήθοποιών. Τό ζω-

γραφικό φόντο του έργου, όπως και το σκηνοθετικό σχέδιο της παράστασης, βρέθηκαν εδώ χώρια από την έκταξη. Κανένα «σύμβολο» δέ σκόπευε «νά δείξει» εδώ τό θέατρο, όπως έγραφαν οι έφημερίδες της Μόσχας, αλλά ήθελε άπλωσ νά δείξει τό «Αιώνιο παραμύθι» του Παιμπίσέφσκι. Καί ήθελε νά τό κάνει πιό σφιχτό, πιό άπλό έξωτερικά, νά τό ζωγραφίσει μέ άυστηρές γραμμές για νά συγκεντρώσει όλο τό νόημά του στά λόγια και στους μεγάλους διαλόγους».

Τώρα, άναδρομικά, είναι εύκολο νά ζυγίσουμε τά λάθη και τά έπιτεύγματα. Τά λάθη όφείλονται σχεδόν όλα στό ότι ή δουλειά της άναζήτησης νέων τεχνικών μεθόδων γινόταν πάνω σ' ένα ύλικό έξαιρετικά άπρόσφορο. Για νά άποφύγει τά όμοιώματα της τυπικής πραγματικότητας, τό θέατρο προσπαθούσε μαζί μέ τόν Παιμπίσέφσκι νά άπογειωθεί, αλλά ή εύχταία άπλότητα (στους δρόμους τών άναζητήσεων), πού στό όνομά της προσπαθούσε νά δώσει τή μάχη ή καινούρια τέχνη, μετατρεπόταν από τό κείμενο σέ άπευκταίο φτηνό «μοντερνισμό».

Για τά έχνη πού άφησε ή παράσταση του «Αιώνιου παραμυθιού» διαβάζουμε στό Λάντ: «Η ζωντάνια τών σκημικών είναι ή κατευθυντήρια ιδέα του Στανισλάφσκι, ό σκηνογραφικός ρόλος του ήθοποιού είναι ή κατευθυντήρια ιδέα του Νέου θεάτρου. Στόν πρώτο έχουμε τό ρεαλισμό της σκηνοθεσίας, στό δεύτερο τό σκηνοθετημένο χαρακτήρα της ύποκριτικής. Η ουσία βρίσκεται στό σκηνογραφικό ρόλο του ήθοποιού. Από δώ προέρχεται κάποια άποκρυστάλλωση της ύποκριτικής του, από δώ και ή κεντρική ιδέα τών μιμικών λάιτ-μοτίβ πού προσδιορίζει όλη τή σκηνοθεσία. Ο ήθοποιός δέν «παίξει» όλη τήν πληρότητα και τήν πολυμορφία της ζωής του προσώπου πού παριστάνει, αλλά άποδίδει στυλιζαρισμένα, διακοσμητικά κάποιο μιμικό λάιτ-μοτίβ, κάποια σταθεροποιημένη πόζα, κάποια άποκρυστάλλωμένη χειρονομία. Όπως ή σιλουέτα πού κόβουμε από χαρτόνι άπλουστεύει τό πορτραίτο, έτσι και αυτό τό στύλ άπλουστεύει τό παίξιμο, τήν ψυχολογία του ρόλου, τή φτωχάινει, αλλά και ταυτόχρονα τήν προσδιορίζει πιό σχηματικά και πιό ξεκάθαρα». Ο Γιούρη Μπελιάεφ, πού γενικά δέν έπιδιοκίμασε τήν παράσταση, ήταν ό μόνος πού έκανε νύξη για τήν ιδέα του παιδικού θεάτρου, σημειώνοντας τους άρχοντες πού του θύμιζαν κάτι ανάμεσα σέ φάντηδες της τράπουλας και σέ προφίλ από παλιά νομίσματα.

«Η ά δ ε λ φ ή Β ε α τ ρ ί κ η».⁵¹ «Η άδελφή Βεατρίκη» άνεβάστηκε στό ύφος πού είναι ζωγραφισμένοι οι πίνακες τών προραφαηλικών και τών ζωγράφων της Πρωτοαναγέννησης. Θά ήταν όμως λάθος νά

νομίζουμε ότι ή παράσταση έπιδίωκε νά έπαναλάβει τή χρωματική γκάμα και τίς στάσεις τών προσώπων κάποιου από τους ζωγράφους αυτής της έποχής. Οι κριτικές πού γράφτηκαν μετά τήν παράσταση προσπαθούσαν νά βρουν σ' αυτήν τό άντικαθρέφτισμα τών πιό διαφορετικών ζωγράφων: άνάφεραν και τό Μέμλινγκ και τόν Τζιόττο και τόν Μποττιτσέλλι και πολλούς άλλους. Στή Βεατρίκη είχε παρθεί από τους παλιούς ζωγράφους μόνο ό τρόπος έκφρασης. Στις κινήσεις, στή διάταξη τών προσώπων, στά άντικείμενα και στά κοστούμια ύπήρχε μόνο κάποια σύνθεση τών γραμμών και τών χρωμάτων πού συναντούμε στους πριμιτίφ. Περιγραφή αυτής της παράστασης βρίσκουμε στόν Μαξιμιλιάν Βολόσιν («Τά Πρόσωπα της Δημιουργίας — Τό Θεάτρο όνειροφαντασία, II — «Η άδελφή Βεατρίκη» στό Θεάτρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια», έφημερίδα «Ρωσία», Πετρούπολη, 1906, 9 Δεκεμβρίου) και στόν Π. Γιάρταεφ («Παραστάσεις του Δραματικού θεάτρου της Πετρούπολης», «Τό Χρυσόμαλλο Δέρας», 1907, τεύχος 7-9).

«Ένας γοτθικός τοίχος πού ή πρασινωπή και μώβ πέτρα του άνακατεύεται μέ τους γκριζους τόνους τών γχομπελέν και πού λάμπει έλαφρά από ώχρό άσήμι και παλιό χρυσάφι... Οι άδελφές φορούν γκριζογάλαζα έφαρμοστά φορέματα και άσχημα σκουφάκια πού κάνουν νά ξεχωρίζει τόσο πολύ τό μάγουλο. Άντικρύζοντας τες έβλεπα συνεχώς σά σέ όνειρο τίς τοιχογραφίες του Τζιόττο στόν καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας — αυτήν τήν έξαίσια κοίμηση του Άγίου Φραγκίσκου, μέ όλο τόν άδυσώπητο ρεαλισμό της και τήν ιδανική όμορφία της. Ήμουνα έρωτευμένος μέσα στό όνειρο μέ αυτήν τήν καθολική Παναγία πού τόσο πολύ θύμιζε εκείνη πού είχα δει στή Σεβίλλη, ένιωθα τή φρίκη του άμαρτωλού σώματος της γήινης Βεατρίκης, πού διαφανόταν κάτω από τά πορφυρά κουρέλια της» (Μ. Βολόσιν).

«Οι Άδελφές άποτελούσαν μιá ένιαία ομάδα, ένον κοινό χορό: ρυθμικά και ταυτόχρονα πρόφεραν τά λόγια τους: «Η Μαντόνα έξαφανίστηκε!», «Έκλεψαν τό άγαλμα!», «Οι τοίχοι θά έκδικηθούν!». Στή σκηνή της έκστασης (2η πράξη) οι Άδελφές μπλέκονταν και ξεμπλέκονταν μεταξύ τους, ξεπλώνονταν στίς πλάκες του έρημοκκλησιού, έμιγαν σέ μιá κρωγή γεμάτη έξαρση: «Η άδελφή Βεατρίκη είναι όγία». Από τή στιγμή πού ή χορωδία πίσω από τή σκηνή και οι καμπάνες σώπαιναν, οι Άδελφές —όλες σέ μιá γραμμή— γονάτιζαν και γύριζαν τά κεφάλια τους προς τό έρημοκκλήσι. Από τό κατώφλι του κατέβαινε ή Μαντόνα — τώρα πιά μέ τή μοναχική

στολή της Βεατρίκης και μέ μία χρυσή στάμνα στά χέρια. Ταυτόχρονα — από την αντίθετη μεριά — εμφανίζονταν τρεις ξηβοπροσκυνητές μέ μακριά λεπτά ραβδιά και καφετιά ρούχα (μέ πρόσωπα «άλά Βρούμπελ») και γονάτιζαν σηκώνοντας τά χέρια πάνω άπ' τά κεφάλια τους. Η Μαντόννα περνούσε άπό τή σκηνή άργά, κάτω άπό τούς ήχους του άρμόνιου, και καθώς πλησίαζε οι Άδελφές έσκυβαν τά κεφάλια. Φτάνοντας στην ομάδα των προσκυνητών, ή Μαντόννα σήκωνε τή χρυσή στάμνα πάνω άπό τά άνωφωμένα χέρια τους... Οι ζητιάνοι ήταν συγκεντρωμένοι στο άνοιγμα πού ύποδήλωνε τήν πύλη του μοναστηριού. Ήταν συγκεντρωμένοι πολύ στενά — στο μπροστινό πλάνο γονατιστοί — και όλοι τους άπλωναν ίσια τά χέρια τους στη Μαντόννα. Όταν ή Μαντόννα, αφήνοντας κάτω τό καλάθι, γύριζε προς τή μεριά τους και καθώς σήκωνε τά χέρια για νά τούς εύλογήσει φανόταν κάτω άπό τή στολή της Βεατρίκης τό φόρεμα της Μαντόννας, οι ζητιάνοι έκαναν μία πρωτόγονη χειρονομία άπλοϊκής έκπληξης: άνοιγαν τς παλάμες των σηκωμένων χειρών. Στην τρίτη πράξη οι ομάδες των Άδελφών κοντά στη Βεατρίκη πού πεθαίνει θύμιζαν μοτίβα «άποκαθήλωσης» άπό τή ζωγραφική των πριμιτιβιστών» (Π. Γιάρτσεν).

Ο ρυθμός βασιζόταν σέ μία άύστηρά διαμορφωμένη διάρκεια των παύσεων, πού προσδιορίζονταν άπό ξεκάθαρα άνάγλυφες χειρονομίες. Η πρωτόγονη τραγικότητα άπαλλασσόταν πρώτα άπ' όλα άπό τό ρομαντικό στόμφο. Ο μελωδικός λόγος και οι άργες κινήσεις έπρεπε πάντα νά κρύβουν άπό κάτω τους τήν έκφραστικότητα, και κάθε φράση πού λεγόταν σχεδόν φιθυριστά έπρεπε νά γεννιέται άπό τραγικά βιώματα. Τά σκηνικά ήταν τοποθετημένα σχεδόν κοντά στη ράμπα, και όλη ή δράση γινόταν τόσο κοντά πού ό θεατής δημιουργούσε άθελά του τήν ψευδαίσθηση του άμβωνα.

Ένα σχέδιο του σκηνοθέτη πού έμεινε άνεκπλήρωτο (έπειδή τό θέατρο δέ διέθετε τά μέσα) προέβλεπε νά καλυφθεί όλο τό μπροστινό και τό κάτω μέρος της σκηνής μέ γυαλισμένο ξύλο (κάτι πού νά θυμίζει παλιάνδρη) ώστε νά μπορούν εκεί οι ήθοποιοί, έντελώς άποσπασμένοι άπό τό ζωγραφικό πανώ, νά σιγοφιθυρίζουν μόλις άκουστά τά τρυφερά μά τρεμάμενα λόγια του κειμένου του Μάιτερλινκ.

Μία νύξη για τή συμβατική τεχνοτροπία στο παίξιμο των ήθοποιών, πού είχε εφαρμοστεί στην «Άδελφή Βεατρίκη» διαβάζουμε στο Γιάρτσεν: «Όχι μόνο στην τρίτη πράξη, στην ομάδα των Άδελφών πού είχαν περιτριγυρίσει τήν έτοιμοθάνατη Βεατρίκη, ή ήγουμένη, φιλώντας τά πόδια της Βεατρίκης, έγερνε σ' αυτά μέ τό μάγου-

λό της, αλλά και στην πρώτη πράξη ό Μπελλιντόρ φιλούσε τή Βεατρίκη μέ τήν άκρη άπό τά χείλη του»

«Τό θαύμα του Άγίου Άντωνίου». ⁵² Όταν ό Μάιτερλινκ έγραφε στο χειρόγραφο του «Θανάτου του Τενταζιλ» τήν ύποσημείωση «για κουκλοθέατρο», έβαζε άραγε σάν άπαραίτητο όρο νά παιζεται τό έργο του μόνο άπό κούκλες; Όταν άρκετά άργότερα ό Μάιτερλινκ γράφει τή «Ζωή των μελισσών» και τό «Θαύμα του Άγίου Άντωνίου», διαφαίνεται ιδιαίτερα ξεκάθαρα ή κοσμοαντιληψή του πού συμπύπτει τόσο πολύ μέ τήν κοσμοαντιληψή ενός άλλου ρομαντικού, πού ένοιωθε κι αυτός τήν ίδια ισχυρή έλξη προς τς κούκλες, — του Έ.Τ.-Α. Χόφμαν. Τό νά βλέπεις τόν κόσμο έτσι όπως τόν έβλεπε ό Χόφμαν και όπως τόν βλέπει ό Μάιτερλινκ σημαίνει νά τόν βλέπεις σάν κουκλοθέατρο. «Οί άνθρωποι είναι μόνο μαριονέτες πού τς κινεί ή Μοίρα, σά Διευθυντής του Θεάτρου της Ζωής» (Σ. Ίγκνάτοφ, Έ.Τ.-Α. Χόφμαν. Η προσωπικότητα και ή δημιουργία του). Για νά τονίσει τήν είρωνική του στάση άπέναντι στην πραγματικότητα ό Μάιτερλινκ, όπως και ό Χόφμαν, χρειάζεται τό κουκλοθέατρο, αλλά όχι μόνο αυτό. Άν ό ζωντανός ήθοποιός μπορούσε στο παίξιμό του νά άποδόσει τή βαθύτατη ειρωνεία του συγγραφέα μέ κάποια έλλα άκόμα μέσα και όχι μόνο μέ τήν τυφή μίμηση της κούκλας, αυτό θά ήταν όχι λιγότερο σημαντικό. Για τήν ώρα ό ήθοποιός δέ διαθέτει τέτοια μέσα. Και ή μίμηση του κουκλοθέατρου στην παράσταση «Τό θαύμα του Άγίου Άντωνίου» δέν ήταν μέθοδος για τή δημιουργία ενός ήθοποιού-κούκλας, πού θά άντικαθιστούσε τό ζωντανό άνθρωπο στο Νέο θέατρο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε σάν ό καλύτερος τρόπος για νά έκφραστεί ή ζωή στο πνεύμα της κοσμοαντιληψής του Μάιτερλινκ. «Στή μεγάλη σκηνή του πραγματικού κόσμου είμαστε κι έμεις μαριονέτες πού διευθύνονται άπό κάποιο άόρατο χέρι» (Σ. Ίγκνάτοφ). Και νά πού τό κουκλοθέατρο ξεπροβάλλει σάν ένας μικρός κόσμος πού άποτελεί τήν πιό είρωνική άντανάκλαση του πραγματικού κόσμου. Στα γιαπωνέζικα θέατρα μέχρι σήμερα οι κινήσεις και οι στάσεις των μαριονετών θεωρούνται σάν τό ιδανικό πού πρέπει νά έπιδιώκουν οι ήθοποιοί. Και δώ είμαι βέβαιος πώς αυτή τήν άγάπη για τή μαριονέτα θά πρέπει νά τήν αναζητήσουμε μέσα στη σοφή κοσμοαντιληψή του Γιαπωνέζου. Οι μαριονέτες πού έδειξε τό θέατρο στην παράσταση του «Θαύματος του Άγίου Άντωνίου» δέν έπρεπε νά είναι τόσο άστείες, όσο φοβερές και μάλιστα έφιαλτικές. Τό έργο αυτό θά μπορούσε νά παιχτεί χωρίς τήν τεχνοτροπία του κουκλοθέατρου, νά παιχτεί σάν «ύ-

φηλή κωμωδία», απλά, χωρίς υπογράμμιση του είρωνικού χαμόγελου του συγγραφέα ύστερα από κάθε φράση. 'Αλλά τότε το θέατρο δέ θα έκανε τό πιο βασικό, δέ θ' άφηνε τραγικές έντυπώσεις σάν τελικό αποτέλεσμα τής παράστασης. 'Αν ή έρμηνεία τών ήθοποιών έπεφτε δυστυχώς συχνά στό βωντεβιλ, αυτό γινόταν έπειδή οί θεατρικές φόρμες πού πρότεινε ό σκηνοθέτης (ή σχηματικότητα και ή υπερβολή) έγιναν αντίληπτες σάν κοντινές μέ κάτι πού ήδη ύπήρξε κάποτε στή σκηνή. 'Αλλά ή τεχνοτροπία του βωντεβιλ είναι εδώ μόνο έξωτερικά κοντινή, όπως έξωτερικά κοντινά ήταν τό μελοδράμα και ή μελωδική έκφορά του λόγου σέ σχέση μέ τό καινούριο πού αναζητούσε τό θέατρο στήν «'Αδελφή Βεατρίκη». 'Αν οί ήθοποιοί πήγαιναν ως τό τέλος στό δρόμο τής καινούριας τεχνοτροπίας, τότε θ' άφηναν πίσω τους τούς χοντρούς, σχεδόν φαρσικούς τόνους, και εκεί πχ. πού έπρεπε νά υπογραμμιστεί (και μέ τό μακιγιάζ και μέ τή φωνή) τό αποκρουστικό στοιχείο του ζώου στους Γουσταύο, 'Ασιλ, 'Αββά και Γιατρό, οί ήθοποιοί θά έβρισκαν άκριβώς στήν τεχνοτροπία τών μαριονετών όλα τά αναγκαία χρώματα για νά πετύχουν ώστε οί χοντροκομμένες μάσκες τών ήθοποιών πλάι στό κρεβάτι τής τυλιγμένης μέ τό σάβανο νεκρής νά βρίσκονται σέ ένα και τό αυτό επίπεδο.

«Τό π λ α ν ό δ ι ο θ ε α τ ρ ά κ ι»⁵³. Γύρω από όλη τή σκηνή, στό πλαινά και πίσω, είναι κρεμασμένα γαλάζια πανιά. Αύτός ό γαλάζιος χώρος χρησιμεύει σά φόντο και προβάλλει τά χρώματα τών σκηνικών στό μικρό «θεατράκι» πού έχει στηθεί πάνω στή σκηνή. Τό «θεατράκι» έχει τό παλκοσένικό του, τήν αύλαία του, τό υποβολείο του, τίς κουίντες και τούς μπερντέδες του. Τό πάνω μέρος του δέν καλύπτεται από τόν παραδοσιακό «άρλεκίνο», ή σιδεριά του μέ όλα τά σκονιά και τά σύρματα είναι μπροστά στό μάτια του κοινού. 'Όταν στό μικρό «θεατράκι» τά σκηνικά άνεβαίνουν προς τά πάνω, προς τήν πραγματική σιδεριά του θεάτρου, τό κοινό βλέπει όλη τήν κίνηση τους.

Μπροστά από τό «θεατράκι» στή σκηνή, κατά μήκος όλης τής γραμμής τής ράμπας, έχει άφειθεί ένας έλευθερος χώρος. 'Εδώ εμφανίζεται ό συγγραφέας, σάν ένα είδος μεσολαβητή ανάμεσα στό κοινό και στό όσα διαδραματίζονται πάνω στή μικρή σκηνή.

'Η δράση αρχίζει μέ τό σινιάλο πού δίνει ένα μεγάλο ταμπούρλο. Στήν αρχή παίζει ή μουσική, και βλέπουμε πώς ό υποβολέας μπαίνει στό υποβολείο του και άνάβει τά κεριά. 'Όταν άνεβαίνει ή αύλαία στό «θεατράκι», βλέπουμε ότι ή σκηνή του αποτελεί ένα «πε-

ρίπτερο» μέ τρεις πλευρές: ή μία πόρτα είναι άριστερά από τό θεατή, ή άλλη στή μέση και δεξιά είναι ένα παράθυρο. Στή σκηνή, παράλληλα προς τή ράμπα, ύπάρχει ένα μακρόστενο τραπέζι, όπου κάθονται οί «μυστικιστές» (περιγραφή τής σκηνής τών «μυστικιστών» βλ. στό άρθρο «Τό Πλανόδιο Θεάτρο»). Κάτω από τό παράθυρο είναι ένα στρογγυλό τραπέζακι πού έχει πάνω του μία γλάστρα μέ γεράνι και μία χρυσή καρεκλίτσα όπου κάθεται ό Πιερότος. 'Ο 'Αρλεκίνος εμφανίζεται για πρώτη φορά βγαίνοντας κάτω από τό τραπέζι τών «μυστικιστών». 'Όταν ό συγγραφέας τρέχει στό προσκήνιο, δέν τόν αφήνουν νά τελειώσει τό κατεβατό πού άρχισε, κάποιο άόρατο χέρι τόν τραβάει από τήν ούρά τής ρεδιγκότας του πίσω, στό παρασκήνιο: διαπιστώνουμε ότι τόν έχουν δεμένο μέ σκοινί, για νά μήν τολμά νά διακόπτει τήν έπιβλητική πορεία τής δράσης στή σκηνή. «'Ο μελαγχολικός Πιερότος (στή δεύτερη εικόνα) κάθεται καταμεσής στή σκηνή σ' έναν πάγκο», πίσω του είναι ένα υπόβαθρο μέ έναν 'Ερωτα. 'Όταν ό Πιερότος τελειώνει τό μεγάλο του μονόλογο, ό πάγκος και τό υπόβαθρο μέ τόν 'Ερωτα, μαζί μέ τά σκηνικά, άνεβαίνουν προς τά πάνω μπροστά στό μάτια του κοινού, ενώ από πάνω κατεβαίνει μία παραδοσιακή αϊθουσα μέ κολώνες (του Ν. Ν. Σαπουνόφ). 'Όταν από τά παρασκήνια εμφανίζονται οί μάσκες πού φωνάζουν «πυρσούς!», οί φροντιστές κρατούν στή σκηνή δυό σίδερα μέ αναμμένα βεγγαλικά, και φαίνεται ότι μόνο ή φλόγα αλλά και τά δυό χέρια πού κρατούν τά σίδερα.

«Τά πρόσωπα του έργου κάνουν μόνο χαρακτηριστικές χειρονομίες, λογουχάρη ό Πιερότος όμοιόμορφα άναστενάζει, όμοιόμορφα κουνάει τά χέρια του», -παρατήρησε ό 'Αντρέι Μπέλι («Τό συμβολιστικό θέατρο», υπότιτλος: «Σχετικά μέ τήν περιοδεία τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια», -'Εφημερίδα «Πρωί τής Ρωσίας», Μόσχα, 1907, 28 Σεπτεμβρίου).

Στήν πρώτη από τίς «συζητήσεις» πού προηγήθηκαν από τό άνέβασμα του έργου ό Γ. 'Ι. Τσουλόφ έκανε εισήγηση σχετικά μέ τό έργο, πού ένα μέρος τής δημοσιεύτηκε άργότερα στή «'Νέα Ζωή», τεύχος 4 (17 Δεκεμβρίου 1906).

«'Η Ζωή τ ο υ 'Α ν θ ρ ω π ο υ»⁵⁴. Αυτό τό έργο τό άνέβασα χωρίς σκηνικά μέ τή συνήθη τους έννοια. Γύρω από όλη τή σκηνή ήταν κρεμασμένα πανιά, όχι όμως όπως στό «Πλανόδιο θεατράκι». 'Εκει τά πανιά κρέμονταν στίς συνηθισμένες θέσεις πού έπιαναν τά σκηνικά, εδώ ήταν κρεμασμένα πάνω στους ίδιους τοίχους του θεά-

τρον, στά πιό βαθιά πλάνα τῆς σκηνῆς, ἐκεῖ ὅπου συνήθως παριστάνουν τόν «ὀρίζοντα». Ἡ ράμπα, τὰ πάνω φῶτα καί τὰ κάθε εἶδους ἠλεκτρικά «φράγματα» ἀφαιρέθηκαν ἐντελῶς. Δημιουργήθηκε ἕνας «γκρίζος, ἀχνός, μονόχρωμος» χῶρος. «Γκρίζοι τοῖχοι, γκρίζο ταβάνι, γκρίζο πάτωμα». «Ἀπό κάποια ἀόρατη πηγῆ πέφτει ἕνα ὁμοίμορφο, ἀδύνατο φῶς, καί εἶναι τό ἴδιο γκρίζο, μονότονο, μονόχρωμο, ὄνειρικό, χωρίς νά κάνει σκιές καί φωτεινές κηλίδες». Ἐδῶ ἀπαγγέλλεται ὁ πρόλογος. Ὑστερα ἡ αὐλαία ἀνοίγει ἕνα βαθύ σκοτάδι, ὅπου ὅλα εἶναι ἀκίνητα. Σέ τρία δευτερόλεπτα ἀρχίζουν νά διαγράφονται μπροστά στό θεατή οἱ σιλουέτες τῶν ἐπίπλων σέ μιὰ γωνιά τῆς σκηνῆς. «Σάν ἕνας σωρός ἀπό γκρίζα στοιβαγμένα ποντίκια, διαφαίνονται ἀμυδρά οἱ γκρίζες σιλουέτες τῶν γριῶν». Κάθονται σ' ἕνα μεγάλο παλαικό καναπέ καί σέ δύο πολυθρόνες στά πλαϊνά του. Πίσω ἀπό τόν καναπέ ὑπάρχει μιὰ λάμπα καί ἕνα παραβάν. Οἱ σιλουέτες τῶν γριῶν φωτίζονται μόνο ἀπό τό φῶς πού πέφτει κάτω ἀπό τό ἀμπαζούρ αὐτῆς τῆς λάμπας. Τό ἴδιο καί σέ ὅλες τίς ἄλλες εἰκόνες. Ἀπό μιὰ καί μόνη πηγῆ φωτισμοῦ πέφτει σέ κάποιο μέρος τῆς σκηνῆς μιὰ φωτεινὴ κηλίδα πού ἐπικρατεῖ μόνο γιά νά φωτίσει τὰ ἔπιπλα πού βρίσκονται κοντά τῆς καί τόν ἥθοποιό πού βρέθηκε κοντά στήν πηγῆ φωτισμοῦ. Ἀπλώνοντας σέ ὅλη τῆ σκηνή ἕνα γκρίζο μισοσκόταδο καί φωτίζοντας μόνο ὀρισμένα σημεῖα, καί μάλιστα πάντα ἀπό μιὰ μόνο πηγῆ φωτισμοῦ (ἡ λάμπα πίσω ἀπό τόν καναπέ καί ἡ λάμπα πάνω ἀπό τό στρογγυλό τραπέζι στήν πρώτη εἰκόνα, ὁ πολυέλαιος στό χορὸ, οἱ λάμπες πάνω ἀπό τὰ τραπέζια στή σκηνή τῶν μεθυσμένων), καταφέραμε νά δημιουργήσουμε στοὺς θεατές τὴν ἐντύπωση ὅτι τάχα ὑπάρχουν οἱ τοῖχοι στή σκηνή, ἀλλά οἱ θεατές δέν τοὺς βλέπουν ἐπειδὴ τό φῶς δέ φτάνει σ' αὐτούς.

Στὴν ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὰ συνηθισμένα σκηναῖα σκηνή, ὁ ρόλος τῶν ἐπίπλων καί τῶν ἀντικειμένων γίνεται πιό σημαντικός. Τώρα μόνο ὁ χαρακτήρας τῶν ἐπίπλων καί τῶν ἀντικειμένων προσδιορίζει τὸ χαρακτήρα τοῦ δωμάτιου καί τὴν ἀτμόσφαιρά του. Προβάλλει ἡ ἀνάγκη νά δείχνουμε στή σκηνή τὰ ἔπιπλα καί τὰ ἀντικείμενα σέ ὑπογραμμισμένα ὑπερβολικὲς διαστάσεις. Καί πάντα πολὺ λίγα ἔπιπλα. Ἐνα χαρακτηριστικὸ ἀντικείμενο ἀντικαθιστᾷ πολλὰ λιγότερο χαρακτηριστικά. Ὁ θεατὴς πρέπει νά κρατῆσει στή μνήμη του κάποια ἀσυνήθιστη σιλουέτα καναπέ, μιὰ μεγαλειώδη κολώνα, κάποια ἐπιχρυσωμένη πολυθρόνα, μιὰ βιβλιοθήκη πού πιάνει ὅλο τόν τοῖχο, ἕναν πελώριο μπουφέ, καί ἀπ' αὐτὰ τὰ ξεχωριστὰ κομμάτια ἑνὸς συνόλου νά ζωγραφίσει μέ τὴ φαντασία του ὅλα τὰ ὑπόλοιπα. Φυσικά, οἱ φυσιογνωμίες τῶν ἀνθρώπων ἔπρεπε νά σμιλετοῦν ἀδρά,

ὅπως στή γλυπτική, καί τὰ μακιγιάζ νά εἶναι ἔντονα σκίτσαρισμένα. Οἱ ἥθοποιοὶ χρειάστηκε νά ἐπαναλάβουν ἀθελά τους, στίς φυσιογνωμίες τῶν ἀνθρώπων πού παρίσταναν, αὐτὰ πού ἀγαποῦσαν νά ὑπογραμμίζουν στά πορτραῖτα τους ὁ Λεονάρντο ντὰ Βίντσι καί ὁ Φ. Γκόγια.

Τὰ κοστούμια δέν ἦταν δυστυχῶς στά χέρια τοῦ σκηνογράφου (αὐτὰ τὰ διάλεξε ἔτοιμα ἀπὸ τό βεστιαριό τοῦ θεάτρου ὁ Φ. Φ. Κομισσαρζέφσκι, πού διεύθυνε τότε τὸ σκηνογραφικὸ τμήμα τοῦ Θεάτρου τῆς Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια). Στὴν περίπτωση πού ἡ σκηνὴ φωτίζεται ἀπὸ μιὰ μόνο πηγῆ φωτισμοῦ, τὰ κοστούμια παίζουν ἰδιαίτερα σημαντικὸ ρόλο, καί στίς σιλουέτες τὸ σχέδιο τοῦ κοστούμου ἀποτελεῖ πολὺ ὑπεύθυνο στοιχεῖο.

Ἀφετηρία γιά τὴν ὅλη σύλληψη τῆς παράστασης ἦταν ἡ σημεῖωση τοῦ συγγραφέα: «ὅλα εἶναι σὰ σέ ὄνειρο». («Σάν ἀπόμακρη καί ὄνειρική ἡχώ θά περάσει μπροστά μας ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου»).

Ἡ παράσταση αὐτὴ ἔδειξε ὅτι στό Νέο θέατρο δέν ἀνάγονται τὰ πάντα μόνο στήν προσπάθεια νά δοθεῖ ἡ σκηνὴ σάν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια. Οἱ ἀναζητήτες τοῦ Νέου θεάτρου κάθε ἄλλο παρά περιορίζονται, ὅπως νόμιζαν πολλοί, στό νά ἀναχθεῖ ὅλο τὸ σύστημα τῶν σκηναῖων στό ζωγραφικὸ πανῶ καί οἱ φιγούρες τῶν ἥθοποιῶν νά σμιῶν με αὐτὸ τὸ πανῶ, νά γίνουν ἐπίπεδες, συμβατικές, ἀνάγλυφες.

«Πελλέας καί Μελισσάνθη»⁵⁵ καί «Ἡ νύκτωρ τοῦ Θανάτου»⁵⁶. Οἱ δύο αὐτές παραστάσεις ἡ μιὰ πλάι στήν ἄλλη, ἔδειξαν ξεκάθαρα δύο δρόμους στίς μεθόδους ἀνεβάσματος τῶν ἔργων. Στό «Πελλέας καί Μελισσάνθη» ἔχουμε τὴ ζωγραφικὴ καί τὴ φιγούρα τοῦ ἥθοποιοῦ στό ἴδιο ἐπίπεδο. Τί προκύπτει ἀπ' αὐτὸ βλ. στό ἄρθρο «Ἱστορία καί τεχνικὴ τοῦ Θεάτρου». Στὴ «Νύκτωρ τοῦ Θανάτου» ἡ φιγούρα τοῦ ἥθοποιοῦ προωθεῖται στό προσκήνιο καί τοποθετεῖται τό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τὴ γλυπτική. Ἡ πείρα πρόβαλε ἕνα νέο πρόβλημα. «Οἱ μαζικὲς σκηνές, σκηνοθετημένες ρεαλιστικά, προκαλοῦσαν ἐκπλήξη γιά τὴν ἀντίθεσή τους μέ τόν ἀνάγλυφο χαρακτήρα τῶν προηγούμενων παραστάσεων» (Α. Ζόνοφ, Χρονικὸ τοῦ θεάτρου τῆς ὁδοῦ Ὀφίτσερσκαγια. Συλλογὴ «Ἀλκωνόστ», τ. 1, Πετροῦπολη, 1911, σελ. 71). Ἄν μιλάμε γιά «ἀνάγλυφο» χαρακτήρα, αὐτὸς ὑπῆρχε ἀκριβῶς ἐδῶ καί ὄχι «στίς προηγούμενες παραστάσεις» («...ἡ ὁμάδα κοντὰ στό Βασιλιά ἀπολιθωνόταν κατὰ μῆκος τῶν βαριῶν στύλων τοῦ παλατιοῦ, σάν τίς πέτρινες γιρλάντες τῶν ἀνθρώπων σωμάτων στοὺς τοίχους τῶν ἀρχαίων ναῶν». Α. Βοροτινὸφ.

«Τό Χρυσόμαλλο Δέρας», 1907, τεύχος 11-12, σελ. 108). Αὐτός ἀκριβῶς ὁ ἀνάγλυφος χαρακτήρας ἔδωσε καί τήν ἐλευθερία γιά τή ρεαλιστική ἀπόδοση τῆς βασικῆς κατάστασης τῆς τραγωδίας. Καί βέβαια ὁ σκηνοθέτης ποτέ δέν ἐπιδίωξε νά συνδυάσει τίς ἀρχές τοῦ «παλιοῦ θεάτρου μέ τίς ἀρχές τοῦ κουκλοθέατρου, ὅπως λείει σέ γράμμα τῆς σέ μένα ἡ Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια (9 Νοεμβρίου 1907).

«Ὁ συγγραφέας ἤθελε προφανῶς, στή σκηνή τῆς ὀργιαστικῆς παραφορᾶς τοῦ πλήθους γύρω ἀπό τήν ὥραία Ἀλγίστη, νά ξεπεραστεῖ ἡ μυστική διαχωριστική γραμμή, ἀνά γκρεμιστεῖ ἡ ράμπλα». Καί αὐτό θά μπορούσε νά πραγματοποιηθεῖ ἔχι μόνο στό θέαμα ἀλλά καί στή δράση, ἐφόσον θά συνεχιζόταν ἡ σκηνή τῆς ὥρας ὡς τό ἐπίπεδο τῆς πλατείας καί τό τραγικό παιγνίδι θά συντελοῦνταν μέσα στόν κύκλο τῶν θεατῶν» (Ἐφημερίδα «Σύντροφος», Πετροῦπολη, 8 Νοεμβρίου 1907). Ἡ σκηνή ἦταν σκεπασμένη σέ ὅλο της τό πλάτος ἀπό σκαλοπάτια παράλληλα πρός τή γραμμή τῆς ράμπλας. Ἔμενε μόνο νά κατεβοῦν αὐτά ὡς κάτω στήν πλατεία. Τό θέατρο τό φοβήθηκε αὐτό καί ἔμεινε ἔτσι στό μισό δρόμο, στήν προσπάθειά του νά ξεπεράσει τή διαχωριστική γραμμή τῆς ράμπλας.

«Ὁ Ἀρλεκίνος προξενητής»⁵⁷. Αὐτή ἡ ἀρλεκινιάδα, πού δημιουργήθηκε ἀπό τό συγγραφέα ἀποκλειστικά γιά τή σκηνή καί εἶχε σκοπό νά ἀναστήσει τό θέατρο τῆς Μάσκας, ἀνεβάστηκε μέ τίς παραδοσιακές μεθόδους, ὅπως ἔβγαιναν ἀπό τή μελέτη τῶν σεναρίων τῆς *kommmedia dell' arte*. Τίς πρόβες τίς διεύθυναν ταυτόχρονα ὁ συγγραφέας καί ὁ σκηνοθέτης, μέ τόν ἑξῆς τρόπο: ὁ συγγραφέας, πού στή συγκεκριμένη περίπτωση ἦταν ἀναστηλωτής τῆς παλιᾶς σκηνῆς, ἔδινε τή διάταξη τῶν ἡθοποιῶν στή σκηνή, τίς κινήσεις, τίς στάσεις καί τίς χειρονομίες, ὅπως τίς βρῆκε στίς περιγραφές τῶν σεναρίων τῶν αὐτοσχεδίων κωμωδιῶν. Ὁ σκηνοθέτης, προσθέτοντας νέα τεχνάσματα στό στυλ τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων καί συνδέοντας τά στοιχεῖα τοῦ παλιοῦ θεάτρου μέ τά καινούρια ἐπινοημένα στοιχεῖα, προσπαθοῦσε νά ὑποτάξει τή σκηνακή παράσταση σέ μιά ἐνότητα ὕφους. Ἡ Ἀρλεκινιάδα εἶναι γραμμένη σέ μορφή παντομίμας. Αὐτή ἡ μορφή διαλέχθηκε ἀπό τό συγγραφέα ἐπειδή εἶναι περισσότερο ἀπό τίς ἄλλες μορφές σκηνακῆς ἐνσάρκωσης ἱκανή νά φέρει τό θέατρο πιό κοντά στήν ἀναγέννηση τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ. Στήν παντομίμα δίνεται στόν ἡθοποιό μόνο ἡ γενική δομή τοῦ ἔργου, καί στά στάδια πού παρεμβάλλονται ἀνάμεσα σέ κάποια αὐστηρά καθορισμένα σημεῖα τοῦ ἔργου ὁ ἡθοποιός ἔχει τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία νά αὐτοσχεδιάζει. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἡθοποιοῦ εἶναι ὥστόσο σχετική, γι-

τί πειθαρχεῖ στό μουσικό διάγραμμα τῆς παρτιτούρας τῆς ὀρχήστρας. Ἀπό τόν ἡθοποιό πού παίζει ἀρλεκινιάδα ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἀπέναντι στό ρυθμό, καθώς καί μεγάλα γυμναστικά προσόντα καί ἱκανότητα νά κυριαρχεῖ πάνω στό ταμπεραμέντο του. Οἱ ἱκανότητες αὐτές τοῦ ἡθοποιοῦ, πού κάνουν τό ἐπάγγελμα του ἐπάγγελμα ἀκροβάτη, εἶναι ἀπαραίτητες ἐπειδή τό γκροτέσκο τῆς γενικῆς σύλληψης βάζει στόν ἡθοποιό τέτοιους στόχους πού μόνο ἀκροβάτης μπορεῖ νά τοῦς πετύχει.

Ἄντι γιά κάθε ἄλλο σκηνακῶ ὑπάρχουν μόνο δύο ἀπλά, ζωγραφισμένα ἀπό τό σκηνογράφο παραβάν, πού εἶναι τοποθετημένα σέ κάποια ἀπόσταση τό ἓνα ἀπό τό ἄλλο καί ἀντικαθιστοῦν τά σπῆτια τοῦ Πανταλόνε καί τοῦ Γιατροῦ (πίσω ἀπ' αὐτά τά παραβάν, ἀνεβαίνοντας πάνω στά τραπέζια πού βρίσκονταν ἐκεῖ, ἐμφανίζονταν ὁ Πανταλόνε καί ὁ Γιατρός καί ἔκαναν νοήματα ὁ ἓνας στόν ἄλλο στή σκηνή τῆς μιμικῆς συνομιλίας τους γιά τό γάμο τοῦ Γιατροῦ μέ τήν Ἀουρέλια). Πάντα συμμετρική ἡ διάταξη τῶν προσώπων τοῦ ἔργου πάνω στή σκηνή. Ἀκροβατικές οἱ κινήσεις τῶν ἡθοποιῶν. Σκόπιμα χοντρή μπουφονάδα στά καθιεωμένα ἢ αὐτοσχεδία ἀστεία πού ταιριάζουν στό θέατρο: χτυπήματα τοῦ ἀντίπαλου στό πρόσωπο μέ τήν ἄκρη τοῦ παπουτσιοῦ, μεταμφιέσεις τοῦ μάγου μέ τή βοήθεια τοῦ παραδοσιακοῦ σκούφου καί τῆς δεμένης γενειάδας, κουβάλλημα ἀπό τή σκηνή τοῦ ἐνός πάνω στήν πλάτη τοῦ ἄλλου, μασστούινές, κόψιμο τῆς μῆτης μέ ξύλινο σπαθί, συμπλοκές, σάλτα στήν πλατεία, χορευτικά καί ἀκροβατικά νούμερα, κολοτούμπες τοῦ Ἀρλεκίνου, μῆτες πού ξεπροβάλλουν ἀπό τά παρασκήνια, σάλτα καί φιλιὰ, ἀποχώρηση στό φινάλε ὅλων τῶν ἡθοποιῶν, παραταγμένων σέ μιά γραμμή, μέ κωμικά νοήματα πρός τό κοινό. Ρυθμικές κινήσεις. Μάσκας. Κραυγές καί τσιρίδες στήν ἀποχαιρετιστήρια τρεχάλα. Παρεμβολή σύντομων φράσεων σέ ὀρισμένα σημεῖα ὕψιστης ἐντασης τῆς δράσης.

Προτοῦ φτάσουμε σέ κάποια σκηνοθεσία πού νά μπορούμε νά τή θεωροῦμε ἀρκετά ὀλοκληρωμένη, ἦταν ἀπαραίτητο νά δοκιμάσουμε μερικές παραλλαγές. Σά μιά χαρακτηριστική παραλλαγή, πού ἀργότερα καταργήθηκε, θά πρέπει νά ἀναφέρουμε ἐκεῖνη ὅπου ἡ σκηνή εἶχε χωριστεῖ συμβατικά σέ τρία πλάνα: τό προσκήνιο, τό πρῶτο ἐπίπεδο (ἓνα σκαλοπάτι πιό ψηλό ἀπό τό προσκήνιο) καί τό δεύτερο ἐπίπεδο (δύο σκαλοπάτια πιό ψηλό ἀπό τό προσκήνιο). Τά δύο αὐτά ἐπίπεδα ἦταν στενά, σάν πεζοδρόμια, καί ἀπλώνονταν ἀπό τό ἓνα παρασκήνιο ὡς τό ἄλλο, κατά μήκος τῆς γραμμῆς τῆς ράμπλας. Τό καθένα ἀπό τά πλάνα εἶχε τόν ἰδιαίτερο προορισμό του στήν πορεία τῆς δράσης. Ἔτσι λογουχάρη, στήν παράτα, ὅταν ὁ συγγρα-

φέας λείπει τον πρόλογο και ονομάζει κάποιον από τα πρόσωπα, ο ήθοποιός που ακούγεται το όνομά του βγαίνει από το πίσω πλάνο στο μπροστινό, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα παραμένουν στο πάνω επίπεδο. Η εμφάνιση μιας άλλης παραλλαγής ήταν αποτέλεσμα της αντικατάστασης της μουσικής του κ. Σπίς φόν Έσενμπρουκ με τη μουσική του κ. Ντέ Μπούρ (πάνω σε θέματα του Χάυντν και του Άραγια). Η μουσική του πρώτου συνθέτη εμπόδιζε τις αποχρώσεις της υπόθεσης του έργου. Και μιά που ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης δεν είχαν κανένα άλλο στόχο από το να παρουσιάσουν μιά τυπική άρλεκινιάδα, γερά δεμένη με τις παραδόσεις του Θεάτρου της Μάσκαας, δεν τους ήταν καθόλου αδιάφορο ποιά μουσική θα έξυπηρετεί τις κινήσεις αυτής της άρλεκινιάδας.

Νέες κινήσεις των ήθοποιών εμφανίστηκαν επίσης μιά φορά χάρη στο γεγονός ότι η άρλεκινιάδα παρουσιάστηκε σε μιά τετράγωνη σκηνή, σε αίθουσα συναυλιών. Η σκηνή αυτή ήταν στημένη έτσι που ανάμεσα στα πλαϊνά άκρα της και τους πλαϊνούς τοίχους της αιθουσας έμεναν κενά που δεν καλύπτονταν από το πάτωμα της σκηνής. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στον Άρλεκίνο να κάνει σάλτα από τη σκηνή και να εμφανίζεται σαν «από μηχανής θεός». Άλλη μιά παραλλαγή: η άρλεκινιάδα παρουσιάστηκε μιά φορά (στο σπίτι του Φ. Σολογκούμπ) από ήθοποιους με σμόκινγκ, φράκα και κοστούμια χορού. Στα σύγχρονα κοστούμια είχαν προστεθεί μόνο τα τυπικά άξεσουάρ της *commedia dell' arte*: η μάσκα, το ντέφι, το μπαστουνάκι του Άρλεκίνου, καπέλα που υπογράμμιζαν τη μιά ή τήν άλλη ιδιομορφία του χαρακτήρα. (Περιγραφή της παράστασης «Ο Άρλεκίνος προξενητής» βλ. στον Μιχαήλ Μπαμπέντσικοφ: «Τό θέατρο της Συντροφιάς ήθοποιών, μουσικών, συγγραφέων και ζωγράφων στο Τεριόκι», «Νέο στούντιο», 1912, τεύχος 7. Έκει επίσης υπάρχει και περιγραφή της δεύτερης παραλλαγής της παράστασης «Τό προσκύνημα του σταυρού»).

«Τό προσκύνημα του σταυρού»⁵⁸. Τό έργο αυτό ανέβαστηκε δυό φορές. Η πρώτη παράσταση, που έγινε στο Θέατρο του Πύργου του Βιατσεσλάβ Ίβάνοφ, περιγράφηκε από τον Εύγκ. Ζνόσκο-Μπορόφσκι στο τεύχος 8 του «Απόλλωνα» του 1910. Στην παράσταση του Τεριόκι οι γενικές αρχές ήταν οι ίδιες. Διέφερε κυρίως η έξωτερική πλευρά: η επεξεργασία των σκημικών και η κίνηση των ήθοποιών. Και εδώ όλα ήταν απλουστευμένα στο έπακρο: σκημικά στην ουσία δεν υπήρχαν. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μόνο κάποιο διάκοσμο που θα βοηθούσε τό παίξιμο των ήθοποιών και που

θα μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο να εκφράσει τό πνεύμα του Καλυτερόν.

Η σκηνή είχε πάρει τη μορφή ενός μεγάλου λευκού αντίσκημου. Από τό πίσω πανί, κομμένο σε στενές κάθετες λουρίδες, μβαινόβγαίνουν στη σκηνή οι ήθοποιοί. Αυτό τό λευκό παραπέτασμα, που πάνω του ήταν ζωγραφισμένη μιά μακριά σειρά από γαλάζιους σταυρούς, αποτελούσε ένα συμβολικό σύνορο που χώριζε τον τόπο δράσης του καθολικού αυτού έργου από τον έξωτερικό (έχθρικό) κόσμο. Στο πάνω μέρος του αντίσκημου, στα τρίγωνα που σχηματίζονταν στα πλαϊνά, ήταν ζωγραφισμένα αστέρια. Στα πλαϊνά της σκηνής υπήρχαν φηλά λευκά φανάρια, όπου πίσω από θαμπό χαρτί έφεγγαν μικρές λάμπες. Άλλά τά φανάρια υπήρχαν μόνο σά σύμβολα φανερών, και η σκηνή φωτιζόταν από τά επάνω και τά πλαϊνά φώτα (ράμπα δεν υπήρχε). Καμμιά αλλαγή σκημικών δε γινόταν. Μόνο στη δεύτερη πράξη, για να δείξουμε ότι η δράση γίνεται σε μοναστήρι, καθώς ακουγόταν έξω από τη σκηνή να χυπάει μονότονα η καμπανα, δυό καλογεροπαίδια έφερναν και έστηναν στη σκηνή μεγάλα λευκά τρίπτυχα παραβάν, όπου ήταν ζωγραφισμένη μιά αύστηρή παράταξη καθολικών αγίων. Γενικά η αυστηρότητα, ο σκυθρωπός τόνος και η απλότητα πετυχαίνονταν με τό ότι παντού είχε άφθει τό λευκό χρώμα: τά σχέδια πάνω στο αντίσκηνο και στά παραβάν (πολύ απλά και αύστηρά) ήταν ζωγραφισμένα με γαλάζιο χρώμα μόνο στο περίγραμμά τους. Ο θεατής έπρεπε να καταλάβει ξεκάθαρα ότι εδώ τά σκημικά δεν παριστάνουν τίποτα, εδώ παίζουν μόνο οι ήθοποιοί. Ο διάκοσμος είναι μόνο η σελίδα, όπου είναι γραμμένο τό κείμενο. Γι' αυτό όλα όσα σχετίζονταν με τό διάκοσμο αποδίδονταν με ολοφάνερα συμβατικό τρόπο.

Τους ήθοποιούς δεν τους έδεναν στά δέντρα (δέντρα δεν υπήρχαν καθόλου στη σκηνή): απλώς αυτοί άκουμοῦσαν με τήν πλάτη τους στους δυό στύλους που περιόριζαν στο μπροστινό πλάνο τη σκηνή (και ανήκαν στο κτίριο του θεάτρου). Τό σκηνικό που ήταν περασμένο στά χέρια τους δεν μπορούσε να τους δέσει, γιατί κρεμόταν σ' αυτά ελεύθερα με τη μορφή θηλιάς. Ο χωριάτης ΧΩ, που έπρεπε να κρυφτεί στους θάμνους τυλιγόταν απλώς με τήν αύλαα. Στο τέλος του έργου «ό σταυρός φράζει τό δρόμο» στο θανάσιμα τραυματισμένο Εύσέβιο, που τρέχει πάνω στη σκηνή. Έτσι άκριβώς γινόταν: τη στιγμή που ο Εύσέβιος ήταν πιά έτοιμος να πέσει, ένα καλογεροπαίδι, ντυμένο στά μαύρα, έβγαζε ένα γαλάζιο ξύλινο σταυρό και τον τοποθετούσε μπροστά του.

‘Ο «Όρφέας»⁵⁹ ανεβάστηκε με βάση την παρτιτούρα που εκδόθηκε το 1900 από τον Α. Durand (Orphée et Euridice. Tragedie - Opera en trois actes. Musique de Gluck. Poème de Moline d’après Calsabigi. Texte allemand de Max Kalbeck. Texte italien de Giovanni Pozza. Publié par M-elle F. Pelletan, G. Saint-Saens et Jylien Tiersot avec le concours de M. Edouard Barre. Paris, A. Durand et Fils, Editeurs, 4 Place de la Madeleine). Βάση αυτής της παρτιτούρας ήταν η διασκευή της όπερας που έκανε ο Γκλούκ για τη σκηνή του Παρισιού, όταν δέκα χρόνια μετά το ανέβασμά της στη Βιέννη (1762) είχε πιά μια τελειότερη παραλλαγή της τραγωδίας του. Τό ρόλο του Όρφέα, που προηγούμενα ήταν γραμμένος για κοντράλτο, τώρα έπρεπε να τον τραγουδήσει τενόρος. Η πρώτη παράσταση της όπερας σ’ αυτήν την παραλλαγή της δόθηκε το 1774 με παρουσία του συνθέτη και με το Λέ Γκρό στο ρόλο του Όρφέα.

Μόνο από το 1859 εμφανίζεται μια νέα παρτιτούρα με τον Όρφέα κοντράλτο. Χάρη στον Μπερλιόζ, που του είχε ανατεθεί η διασκευή της όπερας για την Παλίν Βιαντό, και η νέα παραλλαγή (για κοντράλτο) βρήκε πλατιά διάδοση. Ο Σαίν-Σάνς πιστεύει ότι αυτήν την παράδοση δεν μπορούμε να τη θεωρούμε βήμα προς τα εμπρός. “Όταν ο Γκλούκ δημιούργησε στη Βιέννη ένα ρόλο για ευνούχο, έκανε απλώς μια παραχώρηση στις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό το απόδειξε αρκετά ο ίδιος, όταν ξέκοψε από την παλιά σχολή και καταπιάστηκε με τη διασκευή της πρώτης παραλλαγής.

‘Ανεβάζοντας τον «Όρφέα» στο Θέατρο Μάρινσκι, θά μπορούσαμε να τον παρουσιάσουμε με τα κοστουμια που παιζόταν αυτή η τραγωδία στις σκηνές της εποχής του Γκλούκ ή θά μπορούσαμε να δώσουμε στους θεατές μια πλήρη ψευδαίσθηση της πραγματικότητας του αρχαίου κόσμου. Και τίς δυο αυτές ερμηνείες ο σκηνογράφος και ο σκηνοθέτης δεν τίς θεωρούσαν σωστές, γιατί ο Γκλούκ κατάφερε επιδέξια να τοποθετήσει στο ίδιο επίπεδο το ρεαλιστικό μαζί με το συμβατικό. Στο Θέατρο Μάρινσκι το έργο αντιμετώπιστηκε κατά κάποιον τρόπο μέσα από το πρίσμα της εποχής που έζησε και δημιούργησε ο συνθέτης του. Όλα υποτάχθηκαν στο στυλ «άντικ», όπως τότε καταλάβαιναν οι ζωγράφοι του 18ου αιώνα.

‘Από την άποψη της τεχνικής σ’ αυτήν την παράσταση κατορθώθηκε να εφαρμοστεί ο χωρισμός της σκηνής σε δύο διαχωρισμένα πλάνα: στο προσκήνιο, όπου δεν υπήρχαν σκηνικά και όπου όλος ο διάκοσμος περιοριζόταν μόνο σε κεντημένα ύφασματα, και στο πίσω πλάνο, όπου κυριαρχούσε η ζωγραφική.

‘Ιδιαίτερη σημασία είχε δοθεί στους λεγόμενους χώρους διάταξης: τα πρακικάμπιλε που τοποθετούνται στη μιά ή την άλλη θέση προσδιορίζουν μόνα τους τη διαταξη των συνόλων και τίς μετακινήσεις των ήθοποιών. Έτσι, στη δεύτερη εικόνα είχε δημιουργηθεί στη σκηνή από μεγάλο ύψος προς τα κάτω ο δρόμος του Όρφέα προς τον Άδη και στά πλαϊνά αυτού του δρόμου, μπροστά του, είχαν τοποθετηθεί δύο μεγάλες βραχώδεις προεξοχές. Με μιά τέτοια τοποθέτηση των χώρων διάταξης, η φιγούρα του Όρφέα δε συγχωνεύεται με το πλήθος των Έρινύων αλλά δεσπόζει πάνω απ’ αυτές. Οι δύο μεγάλες βραχώδεις προεξοχές στις δυο πλευρές της σκηνής επιβάλλουν σά μοναδική λύση τη διάταξη της χορωδίας και του μπαλέτου σε δύο ομάδες που ανεβαίνουν από τα πλαϊνά παρασκήνια της χορωδίας και προς τα πάνω. Ταυτόχρονα η εικόνα που διαδραματίζεται στα πρόθυρα του Άδη δεν καταταμαχίζεται έτσι σε μιά σειρά από επεισόδια, αλλά εκφράζει συνθετικά μόνο δυο αντίπαλες κινήσεις: την κίνηση του Όρφέα που τείνει προς τα κάτω από τη μιά μεριά και από την άλλη την κίνηση των Έρινύων που στην αρχή υποδέχονται άπειλητικά τον Όρφέα και ύστερα ύποταζονται σ’ αυτόν. Έδώ η διάταξη των ομάδων είναι αύστηρα προκαθορισμένη από την κατανομή των χώρων διάταξης που έχουν επεξεργαστεί ο σκηνογράφος και ο σκηνοθέτης.

Στη σκηνή του Ήλυσιου ή χορωδία απομακρύνθηκε στα παρασκήνια. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεραστεί η συνηθισμένη στις όπερες δυσαρμονία ανάμεσα στις κινήσεις δύο μερών της σκηνής της όπερας που προς το παρόν ακόμα δεν καταφέρνουν να σμίξουν: της χορωδίας και του μπαλέτου. ‘Αν αφήναμε τη χορωδία στη σκηνή, θά γινόταν άμέσως αισθητό ότι μιά ομάδα τραγουδάει και άλλη χορεύει, ενώ στο Ήλυσιο υπάρχει μιά ομοιογενής ομάδα (Les ombres heureuses)* που απαιτεί από τους ήθοποιούς πλαστικότητα του ίδιου ύψους.

Στη δεύτερη σκηνή της τρίτης πράξης ο Έρωτας, αφού αναστήσει την Εύρυδικη και πει την τελευταία φράση από το ρετσιτατίβο του: «Je viens vous retirer de cet affreux séjour, jouissez désormais des plaisirs de l’ amour!»**, βγάζει τον Όρφέα και την Εύρυδικη από τίς βραχώδεις έσοχές του δεύτερου πλάνου (που είναι σκεπασμένο με πρακικάμπιλε) στο συμβατικό χαλί του προσκήνιο. ‘Όταν ο Όρφέας, η Εύρυδικη και ο Έρωτας βγαίνουν στο προσκήνιο,

* Οι μακάριες σιές (γαλλικά). -Σημ. μεταφρ.

** «Σας βγάλα από αυτό το φοβερό μέρος, απολαύστε από δω και πέρα τίς χαρές της αγάπης» (γαλλικά). -Σημ. μεταφρ.

πέφτει πίσω τους ή κεντητή αύλαία (ή βασιική) πού κρύβει τό τοπίο, και τό τελικό τρίο αὐτῆς τῆς σκηνῆς οἱ ἠθοποιοὶ τό τραγουδοῦν σά νούμερο σέ συναυλία. Ὅσο διαρκεῖ τό τρίο, πίσω ἀπό τὴν αὐλαία τό σκηνικό «La Sortie des Enfers»* ἀλλάζει μέ τό σκηνικό τῆς Ἀποθέωσης πού ἀποκαλύπτεται ἀμέσως μόλις τελειώνει τό τρίο, μέ ἓνα σινιάλο τοῦ Ἐρωτα.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»⁶⁰

Συνέντευξη στὴν ἡμερησία «Χρονικά τοῦ χρηματιστήριου», 24 Φεβρουαρίου 1917

Ἡ παράσταση χωρίζεται σέ τρία μέρη, και ἀνάμεσα στό καθένα ἀπ' αὐτά γίνεται διάλειμμα πού διαρκεῖ ὄχι παραπάνω ἀπὸ 15 λεπτά. Αὐτό δέν ἔγινε γιὰ τεχνικούς λόγους. Μέ ἓνα τέτοιο χωρισμὸ τοῦ δράματος ὁ θεατῆς κατορθώνει νά συγκεντρώσει τὴν προσοχή του στίς κύριες βάσεις τῆς θαυμάσιας δραματικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Λέρμοντοφ.

Στό πρῶτο μέρος ὄλα κινοῦνται γύρω ἀπὸ τὴ γέννηση τῆς ζήλειας, ἐδῶ δίνεται ἡ πρώτη ᾠθηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δραματικῆς σύγκρουσης. Σ' ἓνα σύνθετο φόντο ξεχωρίζουν ἐδῶ δύο φιγούρες: ἡ Νίνα και ὁ Ἄρμπένιν.

Στό δεύτερο μέρος ὁ Ἄρμπένιν κανονίζει τοὺς λογαριασμοὺς του μέ τὸν πρίγκηπα και τὴ βαρῶνη Σπράλ, και μόνο στό τρίτο μέρος ἐπιστρέφει στό βασικό κανάλι τοῦ δράματος, στὴν πάλη μέ τὴ Νίνα. Αὐτό πού στό πρῶτο μέρος εἶχε μόλις διαφανεῖ - ὁ ρόλος τοῦ Σπρίχ στὴν κοσμική κοινωνία- στό δεύτερο μέρος ἀναπτύσσεται πολὺ ὑπογραμμισμένα. Ἡ ἵντριγκα λειτουργεῖ μέ ὄλη τῆς τῆ δύναμη. Ἐχομε ἐδῶ και πλαστογράφηση ἐπιστολῶν, και «φυτίλια», και παγίδες σέ λέσχες χαρτοπαίξιας. Εἶναι φανερό ὅτι κάποιο ἀόρατο χέρι (ὁ Ἄγνωστος) ἔχει ἀρχίσει νά διευθύνει τὰ πράγματα. Ὁ Σπρίχ ἐμφανίζεται σάν πληρωμένος σπιούνος και πληρωμένος ραδιοῦργος.

Τό κεντρικό πρόσωπο παρουσιάζεται στό τρίτο μέρος. Εἶναι ὁ Ἄγνωστος. Τὸν εἶχαμε δεῖ μόνο μιὰ σύντομη στιγμή, στό χορὸ τῆς δεύτερης εἰκόνας. Ἀλλά ἤδη παρατηρήσαμε ἐκεῖ τί ρόλο πρόκειται νά παίξει στὴ μοῖρα τῶν Ἄρμπένιν. Ὁ Ἄγνωστος ἀποτελεῖ τὸ θῦμα του ὅταν οἱ ὑποταχτικοὶ του (ὁ Σπρίχ και ὁ Καζάριν) ἔχουν πιά προετοιμάσει ἀρκετὰ τὴ δουλειά.

Ἡ σκηνὴ ἔχει χωριστεῖ σέ προσκήνιο και σέ σκηνὴ μέ τὴ στενή ἔννοια τῆς λέξης. Τό προσκήνιο εἶναι πλαισιωμένο ἀπὸ ἓνα ἀνάγλυφο πυλώνα μέ καθρέφτες. Αὐτός ὁ πυλώνας δέν ἀλλάζει σέ ὄλη τὴ διάρ-

* «Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸν Ἄδη» (γαλλοῖά).-Σημ. μεταφρ.

κεια του έργου. Ο σκηνογράφος Α. Γ. Γκολοβίν χρησιμοποιεί τὰ ζωγραφιστά πανιά μόνο από πάνω («άρλεκίνοι») και από πίσω («πανά»). Όλα είναι υπολογισμένα για γρήγορη έναλλαγή των εικόνων.

Όλα κινούνται μπροστά στο θεατή σά σέ όνειρο.

Η σκηνή ανοίγει σέ μεγάλο βάθος μόνο δυο φορές: στή δεύτερη εικόνα - στο καρναβάλι - και στήν όγδοη εικόνα - στο χορό. Η ράμπα έχει καταργηθεί. Ο φωτισμός δίνεται μόνο από πάνω και από τὰ πλαινά. Τό προσκήνιο έχει προωθηθεί πολύ μπροστά. Υπάρχει στο προσκήνιο ένα κιγκλιδωμα πού χωρίζει τήν πλατεία από τή σκηνή.

Αύλαϊες: υπάρχει μιά βασική αύλαία πού κλείνει τήν πρώτη, τρίτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη εικόνα. Στή δεύτερη, όγδοη και δέκατη εικόνα υπάρχουν αύλαϊες πού κατεβαίνουν στή διάρκεια τής δράσης. Στο τέλος τής παράστασης κατεβαίνει μιά πένθιμη αύλαία.

Από τή μουσική του Α. Κ. Γκλαζουνόφ όλοι είναι κατενθουσιασμένοι. Έχει γράψει χορευτικά νούμερα για τή δεύτερη και όγδοη εικόνα, μιά ρομάντσα για τή Νίνα, τόν ήχο του ρολογιού του φρούριου Πετροπάβλοφσκαγια και τρία νούμερα για τὰ διαλείμματα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ»

(14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1917)⁶¹

Ρεπορτάζ του περιοδικού «Θέατρο και τέχνη»

(Τεύχος 18 του 1917)

Τήν επανάσταση στο θέατρο και τήν επανάσταση στο δρόμο ό κ. Μεγιερχόλντ τίς συνδέει μέ μιά ήμερομηνία. Τό 1905, όταν στους δρόμους τής Μόσχας ώρίμαζε ή λαϊκή αναταραχή, στο Στουόντιο τής Μόσχας έτοιμαζόταν ή παράσταση του «Θανάτου του Τενταζόλ», όπου άόρατη αλλά τρομερή φάνταζε ή φιγούρα τής βασίλισσας. Φρικιαστική έντύπωση προκαλούσε αυτό τό φάντασμα πού από τή νεκρή πνοή του έτρεμε καθετί τό ζωντανό πάνω στή σκηνή.

Τήν επανάσταση στο δρόμο τήν έπνιξαν, αλλά τό θέατρο συνέχιζε τόν επαναστατικό του ρόλο. Τώρα είναι σά νά άλλαξαν ρόλους, - συνεχίζει ό κ. Μεγιερχόλντ- οι ήθοποιοί έγιναν συντηρητικοί. Οι ήθοποιοί έχασαν τό ρεπερτόριο του Μπλόκ, του Σολογκούμπ, του Μαγιακόφσκι⁶², του Ρέμιζοφ. Ποιός φταίει γι' αυτό; Η πλατεία, ή σιωπηλή αδιάφορη πλατεία, σά χώρος άναφυγής.

Ό κ. Μεγιερχόλντ άπορεί πολύ γιατί δεν έρχονται οι στρατιώ-

τες στο θέατρο και δεν τό άπελευθερώνουν σιωπηλά από τό κοινό τής πλατείας.

...Φτάνει πιά αυτή ή πλατεία! Τούς διανοούμενους θά τους διώξουν και θά τους στείλουν εκεί όπου άκμάζουν οι έπίγονοι του Όστρόφσκι. Και τὰ έργα των συγγραφέων πού αναφέρθηκαν παραπάνω θά άνεβάζονται για τους άγρότες, τους στρατιώτες, τους εργάτες και εκείνους τους διανοούμενους πού θά πούν: φτάνει πιά νά κοιμόμαστε! Τότε τό θέατρο θά είναι στο ύψος του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τά γράμματα απευθύνονται στην Όλγα Μιχαήλοβνα Μεγιερχόλντ (πατρικό επίθετο Μούντ), πρώτη γυναίκα του Μεγιερχόλντ. Παντρεύτηκαν στις 17 'Απριλίου 1896, όταν ο Μεγιερχόλντ ήταν πρωτοετής της Νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου της Μόσχας.
2. Σχολή του Μάινιγκεν ονομάστηκε η θεατρική τάση που δημιουργήθηκε από τη δραστηριότητα του γερμανικού θεάτρου που λειτουργούσε στα πλαίσια της αύλης του δούκα του Μάινιγκεν. Οι παραστάσεις αυτού του θεάτρου είχαν μεγάλη επιτυχία στις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 19ου αιώνα, χάρη στην ασυνήθιστα έντονη για την εποχή εκείνη προβολή του ρόλου της σκηνοθεσίας, τη δημιουργία ένιαιου και όμογενούς συνόλου και τη μουσειακά ακριβή αναπαράσταση των ιστορικών εποχών, που όμως έδινε τελικά στις παραστάσεις ένα νατουραλιστικό χαρακτήρα. Το θέατρο αυτό άσκησε σημαντική επίδραση στη θεατρική τέχνη πολλών χωρών και ειδικότερα της Ρωσίας, όπου πραγματοποίησε περιοδείες τό 1885 και στη δεκαετία 1890-1900.
3. Το έργο του Χάουπτμαν «Χαννέλε» ανεβάστηκε από τον Κ. Σ. Στανισλάφσκι στην Έταιρία τέχνης και λογοτεχνίας, που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα του Θεάτρου Τέχνης. Η πρεμιέρα του δόθηκε στις 2 'Απριλίου 1896. Το ανέβασμά του, στη συνέχεια, στο Θέατρο Τέχνης έμποδίστηκε με απαγόρευση του μητροπολίτη της Μόσχας.
4. Πρόκειται για την Αικατερίνα Μιχαήλοβνα Μούντ, ήθοποιό και αδελφή της γυναίκας του Μεγιερχόλντ, που δούλευε τότε μαζί του στο Θέατρο Τέχνης. Αργότερα συνεργάστηκε με το Μεγιερχόλντ στη Συντροφιά νέου δράματος, στο Θέατρο-στούντιο και στο Δραματικό θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια.
5. Πρόκειται για ρόλους που έπαιξε ο ίδιος ο Μεγιερχόλντ στο Θέατρο Τέχνης: Τρέπλεφ στο «Γλάρο» του Τσέχοφ (πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 1898), Γιοχάννες στους «Μοναχούς ανθρώπους» του Χάουπτμαν (πρεμιέρα τις 16 Δεκεμβρίου 1899) και Τουζεμπάχ στις «Τρεις αδελφές» του Τσέχοφ (πρεμιέρα στις 31 'Ιανουαρίου 1901).

6. Ο Μεγιερχόλντ γνώρισε τον Τσέχοφ στις πρόβες του Θεάτρου Τέχνης, και άναμεσα στο νεαρό ήθοποιό και τον καθιερωμένο συγγραφέα δημιουργήθηκε άμεσα μιά άμοιβαία συμπάθεια. Η γνωριμία με τή δραματουργία του Τσέχοφ και ή κριτική στάση άπέναντι στον τρόπο που άνεβάστηκε στή σκηνή του Θεάτρου Τέχνης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν άμφισβήτηση άπό τό Μεγιερχόλντ τής νατουραλιστικής παράδοσης που βάραινε πάνω στο Θεάτρο Τέχνης και τήν άναζήτηση καινούριων δρόμων στο θέατρο. Όταν τό 1902 ό Μεγιερχόλντ άρχισε τήν προσπάθεια, σά σκηνοθέτης πιά, για τή δημιουργία νέου θεάτρου στήν έπαρχία, ό Τσέχοφ του έκφρασε τή συμπαραστάση του. Είναι γεγονός ότι στή συνέχεια των άναζητήσεων του ό Μεγιερχόλντ φτάνει στήν άρνηση τής τσεχοφικής δραματουργίας που τή θεωρεί περισσότερο «λυρικό έπος» παρά «καθαρό» θέατρο (τήν άποψη αυτή τήν άναπτύσσει άναλυτικά στο άρθρο του «Ρώσοι θεατρικοί συγγραφείς», που συμπερίληφθηκε στο βιβλίο του «Γιά τό θέατρο», 1913). Παρόλα αυτά ως τό τέλος τής ζωής του διατήρησε τήν άγάπη και τό θαυμασμό του για τον Τσέχοφ. Όπως άναφέρει ό 'Α. Γκλαντκόφ, στενός συνεργάτης του στα τελευταία πέντε χρόνια τής ζωής του («Μιλάει ό Μεγιερχόλντ», περιοδικό «Νόβι μίρ» («Νέος κόσμος»), 1961, τεύχος 8), ό Μεγιερχόλντ έλεγε στους μαθητές του λίγο πριν τό τραγικό του τέλος: «Ο Τσέχοφ με άγαπούσε. Αυτό είναι καμάρι τής ζωής μου, μιά άπό τίς πιο άκριβές άναμνήσεις μου».

7. Το γράμμα αυτό του Μεγιερχόλντ άνοίχτηκε άπό τήν άστυνομία και άντίγραφο του στάλθηκε στο διοικητή τής τσαρικής «όχράνας» τής Μόσχας Σ. Β. Ζουμπάτοφ, όπου και τοποθετήθηκε σε φάκελο «για τον ήθοποιό του Θεάτρου Τέχνης Βσέβολοντ Μεγιερχόλντ».

8. Πρόκειται για τό αίματοκύλισμα φοιτητών διαδηλωτών άπό τήν άστυνομία στήν Πετρούπολη. Ο Μεγιερχόλντ βρισκόταν τότε εκεί σε περιόδια του Θεάτρου Τέχνης (19 Φεβρουαρίου -23 Μαρτίου).

9. Η πρεμιέρα του έργου του Ίφεν «Δόκτορ Στόικμαν» («Ο έχθρός του λαού») δόθηκε άπό τό Θεάτρο Τέχνης στήν Πετρούπολη στις 24 Οκτωβρίου 1900, τή βραδιά τής ίδιας μέρας που ή άστυνομία διέλυσε με τή βία άντικυβερνητική διαδήλωση τής νεολαίας.

10. Ο Μεγιερχόλντ άναφέρεται έδώ στο θίασο «Συντροφιά νέου δράματος», όπου ήταν ταυτόχρονα σκηνοθέτης και θιασάρχης.

11. Η μεγάλη δραματική ήθοποιός Βέρα Φιόντοροβνα Κομισσαρζέφσκαγια (1864-1910) δημιούργησε δικό της θέατρο στήν Πετρούπολη τό φθινόπωρο του 1904. Ο Μεγιερχόλντ πήγε τελικά σ' αυτό, σά γενικός σκηνοθέτης και ήθοποιός, τον Αύγουστο του 1906 και δούλεψε εκεί ως τον Οκτώβριο του 1907. Η Κομισσαρζέφσκαγια είχε άρχικά ένθουσιαστεί με τίς ιδέες του Με-

γιερχόλντ, αλλά τελικά ήρθε σε σύγκρουση μαζί του και ό Μεγιερχόλντ έφυγε άπό τό θέατρό της. Σ' αυτό έπαιξε προφανώς κάποιο ρόλο και ή αντίζηλία του άδελφού της - επίσης σκηνοθέτη - Φ. Φ. Κομισσαρζέφσκι, αλλά βασική αίτια ήταν ότι ή ίδια ή Κομισσαρζέφσκαγια θεώρησε κάποια στιγμή ότι, όπως γράφει σ' ένα γράμμα της, «έμεις οι ήθοποιοί δέν έχουμε τί νά κάνουμε σ' αυτό τό θέατρο» και ότι ό Μεγιερχόλντ «μετάτρεψε τό θέατρό μας σε πειραματικό έργαστήριο σκηνοθεσίας». Παρά τή σύγκρουση ό Μεγιερχόλντ διατήρησε τό θαυμασμό του για τήν Κομισσαρζέφσκαγια. Σε ένα κείμενό του τό 1926 (πρόλογος στο βιβλίο του 'Α. Άβέρτσενκο «Σημειώσεις ενός θεατρικού τυφλοπόντικα») τήν άναφέρει σά μιά άπό τίς «φωτεινές προσωπικότητες» που ξεχωρίζουν στο προεπαναστατικό θέατρο και σε μιά σειρά άλλες άναφορές τήν κατατάσσει άνάμεσα στις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του ρωσικού θεάτρου.

12. Πρόκειται για τήν ήθοποιό του Θεάτρου Τέχνης Όλγα Λεονάρντοβνα Κνίππερ, κατοπινά γυναίκα του Τσέχοφ.

13. Το κείμενο αυτό, που άποτελεί προλογικό σημείωμα για τό σχέδιο λειτουργίας του Θεάτρου-στούντιο, στάλθηκε στο Στανισλάφσκι άπό τό Μεγιερχόλντ, που τότε βρισκόταν στήν πόλη Νικολάεφ, μαζί με ένα συνοδευτικό γράμμα (10 Άπριλίου 1905), όπου τον παρακαλούσε νά κάνει σ' αυτό τό κείμενο όσες διορθώσεις θεωρήσει άναγκαίες και σε συνέχεια αντίγραφέ του νά δοθούν σε όλα τά πρόσωπα που χρειάζεται νά ενημερωθούν για τό καινούριο θέατρο. Δέν υπάρχει άπαόσο καμιά πληροφορία άν τό κείμενο αυτό κυκλοφόρησε και τελικά πρωτοδημοσιεύτηκε στή σοβιετική έκδοση έκδοση των κειμένων του Μεγιερχόλντ του 1968.

14. Το έργο άπαγορεύτηκε τελικά ύστερα άπό τρεις παραστάσεις.

15. Ο Ζωγράφος 'Α. Γ. Γκολοβίν ήταν ένας άπό τους πιο στενούς συνεργάτες του Μεγιερχόλντ και έκανε τά σκηνικά στις περισσότερες άπό τίς παραστάσεις που άνέβασε ό Μεγιερχόλντ στα θέατρα Άλεξάντρινσκι και Μάρινσκι.

16. Το άρθρο «Ίστορία και τεχνική του θεάτρου», που πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1908, καθώς και τά κείμενα «Σχετικά με τό άνέβασμα του «Τριστόνος και Ίζόλδη» στο Θεάτρο Μάρινσκι», «Σχετικά με τό άνέβασμα του «Δόν Ζουάν» του Μολιέρου», «Τό Πλανόδιο θέατρο» και «Σημειώσεις πάνω στον κατάλογο σκηνοθετικών έργων», συμπεριλήφθηκαν στή συλλογή κειμένων του Μεγιερχόλντ «Γιά τό θέατρο» που έκδόθηκε τό 1913 στήν Πετρούπολη.

17. Το Θεάτρο Νόβι (Νέο) λειτούργησε σαν παράρτημα των άυτοκρατορικών θεάτρων τής Μόσχας Μάλι(Μικρό) και Μπολσόι(Μεγάλο) άπό τό 1898

ώς τό 1907. Ήταν στενά συνδεμένο μέ τό Θέατρο Μάλι, πού ήθοποιοί του έπαιζαν στή σκηνή του Θεάτρου Νόβι, καί σκηνοθετούσε βασικά σ' αυτό ό διάσημος ήθοποιός του Μάλι 'Α. Π. Λένσκι. 'Ο Λένσκι προσπάθησε νά δόσει πύό προοδευτική κατεύθυνση στό ρεπερτόριο καί στή λειτουργία του Θεάτρου Νόβι, αλλά ή γραφειοκρατική διεύθυνση τών αυτοκρατορικών θεάτρων του δημιουργούσε έμπόδια καί τελικά ό Λένσκι έφυγε από τό Νόβι.

18. Τό κείμενο σέ εισαγωγικά είναι απόσπασμα από τήν όμιλία του Κ. Σ. Στανισλάφσκι στήν πρώτη συνέλευση τών μελών του Θεάτρου-στούντιο στίς 5 Μαΐου 1905.

19. Μπροσκέτες είναι πυκνές διακοσμητικές συστοιχίες δέντρων (ψεύτικων) πού χρησιμεύουν στή σκηνή σάν παραβάν.

20. Τό περιοδικό «Ζυγόρ» («Βέσι») ήταν μηνιαία έκδοση τέχνης καί λογοτεχνίας πού κυκλοφορούσε στή Μόσχα στά 1904-1909. 'Ανάμεσα στους συνεργάτες του ήταν ό Β. Μπριούσοφ, ό 'Α. Μπέλι καί άλλοι όπαδοί του συμβολισμού. Τά «Ζητήματα ζωής» («Βοπρόσι ζίζνι») ήταν μηνιαίο λογοτεχνικό-κοινωνικό περιοδικό πού έκδιδόταν στήν Πετρούπολη τό 1905.

21. Οι προοραφητικοί ήταν άγγλική σχολή ζωγράφων καί συγγραφέων στά μέσα του 19ου αιώνα, πού προσπαθούσαν νά μιμηθούν τό στυλ τής τέχνης τής Πρωτοαναγέννησης (πρίν από τόν Ραφαήλ).

22. Ή πρεμιέρα του έργου «'Ιούλιος Καίσαρ», σέ σκηνοθεσία του Β. 'Ι. Νεμρόβιτς-Ντάντσενκο, δόθηκε στό Θέατρο Τέχνης στίς 2 'Οκτωβρίου 1903. Ή παράσταση ήταν φορτωμένη μέ κάθε είδους λεπτομέρειες τής καθημερινής ζωής τής ρωμαϊκής κοινωνίας.

23. «'Ο γλάρος» του Τσέχοφ πρωτοανεβάστηκε στό αυτοκρατορικό Θέατρο 'Αλεξάντρινσκι τής Πετρούπολης στίς 17 'Οκτωβρίου 1896. Τό έργο ανεβάστηκε ρουτινιέρα, χωρίς καμμιά κατανόηση τών πρωτοποριακών ιδιομορφιών του, καί ή παράσταση σημείωσε παταγώδη άποτυχία. 'Αντίθετα ή θριαμβευτική έπιτυχία του «Γλάρου» στό Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας (ή πρεμιέρα του δόθηκε στίς 17 Δεκεμβρίου 1898) σήμανε ταυτόχρονα τήν καθίερωση αυτού του καινούριου θεάτρου καί τήν «άποκατάσταση» του έργου του Τσέχοφ.

24. 'Αντόν Κράιιν - ψευδώνυμο τής συμβολίστριας ποιήτριας Ζινάιντα Χίππιους.

25. 'Αρκέλ - ένα από τά πρόσωπα του έργου του Μαίτερλινκ «'Ιελλάς καί Μελισσάνθη».

26. 'Ο Στανισλάφσκι ανέβασε σέ συμβολιστικό στυλ «Τό δράμα τής ζωής» του Κ. Χάμσον στό Θέατρο Τέχνης τό 1907. Γενικά σ' αυτήν τήν περίοδο ό Στανισλάφσκι δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον γιά τό συμβολιστικό θέατρο καί γιά τίς νέες τάσεις στή θεατρική τέχνη.

27. Πρόκειται γιά τήν όπερα του 'Ιταλού μουσικοσυνθέτη 'Αρρίγκο Μπόιτο «Μεριστοφελής», όπου ό Σαλιάπιν έπαιξε μέ λαμπρή έπιτυχία τόν κεντρικό ρόλο.

28. Τό ιδιωτικό θέατρο όπερας του βιομήχανου καί θεατρικού μαικήνα Σ. 'Ι. Μάμοντοφ (1841-1918) έπαιξε στήν έποχή του πρωτοποριακό ρόλο, σέ άντιπαράθεση πρós τόν ακαδημαϊσμό τών αυτοκρατορικών θεάτρων όπερας. Σ' αυτό άρχισε τήν καριέρα του καί ό Σαλιάπιν. 'Ο Μάμοντοφ ήταν επίσης ένας από τους βασικούς ένισχυτές του Θεάτρου Τέχνης.

29. Τό 1876 έγκαινιάστηκε στό Μπαυρόουτ τής Βαυαρίας ένα καινούριο θέατρο πού χτίστηκε ειδικά γιά νά παίζονται σ' αυτό οι όπερες του Βάγκνερ καί γιά νά υλοποιηθεί ή ιδέα του γιά ένα θέατρο νέου τύπου - χώρο γιορτής καί «πανηγυρικών παραστάσεων».

30. Τό Θέατρο Τέχνης του Μονάχου οργανώθηκε τό 1908 από τόν Γκέοργκ Φούκς, σέ συνεργασία μέ σκηνογράφους πού άντιτάσσονταν στήν άντιληψη τής «σκηνής-κουτιού», του νατουραλισμού καί τής όπτικής ψευδαίσθησης καί έπιδίωκαν τή μεταρρύθμιση του θεάτρου. 'Ετόσο οι μεταρρυθμίσεις στό θέατρο του Μονάχου περιορίστηκαν κυρίως στή διαμόρφωση τής σκηνής καί τής πλατείας.

31. 'Ο Μεγιερχόλντ άναφέρεται έδώ σέ άρθρο του γιά τό «Παλαικό θέατρο» τής Πετρούπολης, πού δημοσιεύεται στό βιβλίο του «Γιά τό θέατρο» άκριβώς πρίν από τό κείμενο γιά τήν παράσταση του «Δόν Ζουάν». Τό σχετικό σημείο του άρθρου έχει ως εξής: «Τό Παλαικό θέατρο μπορούσε νά διαλέξει δυό δρόμους: ή 1) νά πάρει έργα τών παλιών θεάτρων καί νά υποτάξει τό άνέβασμα αυτών τών έργων στή μέθοδο τής αρχαιολογίας, δηλαδή νά φροντίσει πρώτα άπ' όλα γιά τήν ακρίβεια τής σκηηνικής άναστήλωσης, ή 2) νά πάρει έργα γραμμένα στή *μανιέρα* τών παλιών θεάτρων καί νά τά άνεβάσει σέ μία ελεύθερη σύνθεση πάνω στό θέμα του πρωτόγονου θεάτρου (όπως, λογουχάρη, άνέβασα έγώ τήν «'Αδελφή Βεατρίκη» στό θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια)».

32. Ή πρεμιέρα τής διασκευής του μυθιστορηματος του Ντοστογιέφσκι «'Αδελφοί Καραμάζοφ», πού ή παράστασή της διαρκούσε δύο συνεχείς βραδιές, δόθηκε στό Θέατρο Τέχνης τής Μόσχας στίς 12 καί 13 'Οκτωβρίου 1910.

33. Η «Αδελφότητα των παθών» ήταν η οργάνωση εκείνων που έπαιρναν μέρος στις παραστάσεις των μυστηρίων στο Παρίσι. Το 1402 η οργάνωση αυτή πήρε από το βασιλιά Κάρολο τον 6ο το αποκλειστικό προνόμιο να παίζει μυστήρια στην πρωτεύουσα. Οι «γραφιάδες του Μπαζός», που αναφέρονται σε συνέχεια στο άρθρο, ήταν οι δικαστικοί γραφιάδες του μεσαιωνικού Παρισιού που αποτελούσαν το σωματείο Μπαζός. Το Μπαζός είχε το δικαίωμα να δίνει γιορτινές παραστάσεις (παιχνίδια, φάρσες) στους δρόμους του Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλεων. Οι παραστάσεις αυτές πολλές φορές σατίριζαν έντονα τους άριστοκράτες και τους ανώτερους κληρικούς, πράγμα που γινόταν άφορμή για συχνούς διωγμούς από μέρους των αρχών. Το 1582 το σωματείο Μπαζός απαγορεύτηκε.

34. Το ρόλο του φάλτη Τέτερεφ στην παράσταση των «Μικροαστών» του Μ. Γκόρκι στο Θέατρο Τέχνης τον έπαιξε ένας αληθινός ψάλτης, ο Ν. Α. Μπαράνοφ.

35. Πρόκειται για το σύστημα ρυθμικής γυμναστικής του Έλβετου μουσικοσυνθέτη και παιδαγωγού Έμιλ Ζάκ-Νταλχρόζ (1865-1950), που βασίζεται στη στενή σύνδεση των πλαστικών ασκήσεων με τη μουσική. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στο Ίνστιτούτο μουσικής και ρυθμού του Χέλλερραου (Γερμανία, 1911-1914), στο Ίνστιτούτο Ζάκ-Νταλχρόζ της Γενεύης και σε συνέχεια σε πολλές άλλες χώρες.

36. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα ο συγγραφέας Έρνστ φόν Βολτσάγκεν (1855-1934) ανέπτυξε στη Γερμανία το κίνημα των «φιλολογικών βαριετέ» ή «υπερπαλκοσένικων» (Uberbrettli).

37. Στο βιβλίο του «Για το θέατρο» ο Μεγιερχόλντ παραθέτει κατάλογο των σκηνοθετικών έργων του στην περίοδο 1905-1912. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σχολιασμό ορισμένων απ' αυτές τις παραστάσεις, με τη χρησιμοποίηση του περιγραφικού στοιχείου που επιτρέπει να δούμε την έμπρακτη εφαρμογή των σκηνοθετικών αντιλήψεων του Μεγιερχόλντ.

38. «Τό χιόνι» του Σ. Παιμπισέφσκι σκηνοθετήθηκε από το Μεγιερχόλντ το 1905 στο Θέατρο-στούντιο, αλλά τελικά η παράσταση δέ δόθηκε, μιά και το καινούριο αυτό θέατρο διαλύθηκε προτού λειτουργήσει.

39. Η «Κωμωδία της αγάπης» του Ίφεν ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια (Πετρούπολη) στις 22.1.1907. Σκηνογράφος ήταν ο Β. Ι. Ντενίσοφ.

40. Οι «Βρυκόλακες» του Ίφεν ανεβάζτηκαν από τη Συντροφιά νέου δράματος στην πόλη Πολτάβα της Ούκρανίας το καλοκαίρι του 1906. Σκηνογράφος ήταν ο Κ. Κ. Κόστιν.

41. Ο «Κάιν» του Ρωσοεβραίου συγγραφέα Ό. Ντίμοφ (πό πραγματικό του επίθετο είναι Περελμάν) ανεβάζτηκε στην Πολτάβα από τη Συντροφιά νέου δράματος το καλοκαίρι του 1906. Σκηνογράφος ήταν ο Κ. Κ. Κόστιν.

42. «Η κραυγή της ζωής» του Αυστριακού συγγραφέα Ά. Σνίταλερ (σε διασκευή του Μεγιερχόλντ) ανεβάζτηκε στην Πολτάβα από τη Συντροφιά νέου δράματος το καλοκαίρι του 1906. Σκηνογράφος ήταν ο Κ. Κ. Κόστιν.

43. Η «Έντα Γκάμπλερ» του Ίφεν ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στις 10.11.1906. Σκηνογράφοι ήταν οι Κ. Κ. Κόστιν και Ν. Ν. Σαπουνόφ (σκηνικά) και Β. Ντ. Μιλίτσι (χοστούμια).

44. Το έργο του Ρωσοεβραίου συγγραφέα Σ. Γιουσκέβιτς «Στην πόλη» ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στις 13.11.1906. Σκηνογράφος ήταν ο Β. Κ. Κολέντα.

45. «Η τραγωδία της αγάπης» του Νορβηγού συγγραφέα Γκούνναρ Χάμπεργκ ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στις 8.1.1907. Σκηνογράφος ήταν ο Β. Γ. Σουρενιάντς.

46. «Τό κουκλόσπιτο» του Ίφεν ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια το 1907.

47. Το έργο του Σπρίντιμπεργκ «Ένοχοι - άθωοι» ανεβάζτηκε από την πειραματική ομάδα «Συντροφιά ήθοποιών, συγγραφέων, ζωγράφων και μουσικών» στο θέατρο Τερίοκι (τόρα Ζελενογκόρσκ) το καλοκαίρι του 1912. Σκηνογράφος ήταν ο Γ. Μ. Μπόντι.

48. Το έργο του Κνούτ Χάμσον «Στις πύλες του βασιλείου» ανεβάζτηκε στο αυτοκρατορικό θέατρο Αλεξάντρινσκι στις 30.9.1908. Σκηνογράφος ήταν ο Α. Γ. Γκολοβίν.

49. «Ο θάνατος του Τενταζλι» του Μ. Μαίτερλινκ σκηνοθετήθηκε από το Μεγιερχόλντ στο Θέατρο-στούντιο (1905). Και αυτή η παράσταση δέ δόθηκε τελικά, λόγω της διάλυσης του θεάτρου. Το έργο ανεβάζτηκε ξανά από το Μεγιερχόλντ με τη Συντροφιά νέου δράματος στην Τιφλίδα στις 19 Μαρτίου 1906.

50. «Τό αιώνιο παραμύθι» του Σ. Παιμπισέφσκι ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στις 4. 12.1906. Σκηνογράφος ήταν ο Β. Ι. Ντενίσοφ.

51. «Η αδελφή Βεατρίκη» του Μ. Μαίτερλινκ ανεβάζτηκε στο Θέατρο της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στις 22.11.1906. Σκηνογράφος ήταν ο Σ. Γ. Σουντέικιν.

52. «Τό θαύμα του 'Αγίου 'Αντωνίου» του Μ. Μαίτερλινκ ανεβιάστηκε αρχικά από τή Συντροφιά νέου δράματος στην Πολτάβα τό καλοκαίρι του 1906 (σκηνογράφος Κ. Κ. Κόστιν) και, σέ δεύτερη παραλλαγή, στό Θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στίς 30.12.1906 (σκηνογράφος Β. Κ. Κολέντα).

53. «Τό κλανόδιο θεατράκι» του 'Α. Μπλόκ ανεβιάστηκε στό Θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στίς 30.12.1906. Σκηνογράφος ήταν ό Ν. Ν. Σα-πουνόφ.

54. «'Η Ζωή του 'Ανθρώπου» του Α. 'Αντρέεφ ανεβιάστηκε τό 1907 στό θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια. Τά σκηνικά ήταν σχεδιασμένα από τόν ίδιο τό Μεγιερχόλντ.

55. Τό έργο του Μ. Μαίτερλινκ «Πελλέας και Μελισσάνθη» ανεβιάστηκε στό θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στίς 10.10.1907. Σκηνογράφος ήταν ό Β. 'Ι. Ντενίσοφ.

56. «'Η νίκη του Θανάτου» του Φ. Σολογκούμπ ανεβιάστηκε στό θέατρο τής Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια στίς 6.11.1907. Τά σκηνικά ήταν σχεδιασμένα από τόν ίδιο τό Μεγιερχόλντ.

57 «'Ο 'Αρλεκίνος προξενητής» του Β. Ν. Σολοβιόφ παρουσιάστηκε αρχικά στην αίθουσα συναυλιών τής Λέσχης τών Εδγενών στίς 8.11.1911 (σκηνογράφος Κ. 'Ι. 'Εφσέεφ) και ύστερα στό Τερίοκι, τό καλοκαίρι του 1912, από τή Συντροφιά ήθοποιών, συγγραφέων, ζωγράφων και μουσικών (σκηνογράφος Ν. 'Ι. Κουλιπίν).

58. «Τό προσκύνημα του σταυρού» του Καλντερόν παρουσιάστηκε αρχικά στίς 19.4.1910 στό «Θέατρο του Πύργου» που λειτουργούσε στό διαμέρισμα του συγγραφέα Βιατσεσλάβ 'Ιβάνοφ (σκηνογράφος Σ. Γ. Σουντέικιν) και ύστερα στό Τερίοκι, τό καλοκαίρι του 1912, από τή Συντροφιά ήθοποιών, συγγραφέων, ζωγράφων, και μουσικών (σκηνογράφος Γ. Μ. Μπόντι).

59. 'Η όπερα «'Ορφείας» του Γκλόκ ανεβιάστηκε στό αυτοκρατορικό λυρικό θέατρο Μάρινσκι (Πετρούπολη) στίς 21.12.1911. Σκηνογράφος ήταν ό 'Α. Γ. Γκολοβίν και χορογράφος ό Μ. Μ. Φόκιν.

60. 'Η πρεμιέρα του «Καρναβαλιού» του Λέρμοντοφ δόθηκε στό θέατρο 'Αλεξάντρινσκι στίς 25 Φεβρουαρίου 1917, στίς παραμονές τής ανατροπής του τσαρισμού. 'Ο Μεγιερχόλντ όμως άρχισε νά δουλεύει αυτήν τήν παράσταση από τό 1910 (τήν αναφέρει και στό τέλος του «Καταλόγου σκηνοθετικών έργων» που λήγει τό 1912, άν και δέν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί). Μετά τήν 'Οκτωβριανή 'Επανάσταση ή παράσταση αυτή εξακολούθησε

νά παίζεται μέ επιτυχία στό ίδιο θέατρο (που μετονομάστηκε σέ Κρατικό άκαδημαϊκό θέατρο πρόζας «'Α. Σ. Πούσκιν») επί 30 χρόνια, ώς τό 1947 μέ διακοπές). Στή σοβιετική περίοδο ό Μεγιερχόλντ ξαναδούλεψε τήν παράσταση δύο φορές (στά 1933 και στά 1938).

61. 'Η όμιλία αυτή έγινε σέ δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε, μετά τή Φεβρουαριανή 'Επανάσταση, από τόν καλλιτεχνικό σύνδεσμο «Τέχνη για όλους». Θέμα τής συζήτησης ήταν: «'Επανάσταση, τέχνη, πόλεμος».

62. Είναι ή πρώτη φορά που γίνεται μνεία του όνόματος του Μαγιακόφσκι σέ κείμενο του Μεγιερχόλντ. 'Ο Μαγιακόφσκι είχε γράψει τότε μόνο ένα θεατρικό έργο, τήν τραγωδία «Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι» (1913). 'Η πρώτη άμεση γνωριμία ανάμεσα στους δύο δημιουργούς γίνεται στά τέλη του 1915 - άρχές του 1916, όταν ό Μαγιακόφσκι πήγε μέ δική του πρωτοβουλία στό Στούντιο του Μεγιερχόλντ και διάβασε στόν ίδιο και στους μαθητές του τό μεγάλο του ποίημα «Πόλεμος και σύμπαν».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Άντάμ ντε λά Άλ (γύρω στο 1238-γύρω στο 1286), Γάλλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και μουσουργός.
Άντρέεφ Λεονίντ Νικολάεβιτς (1871-1919), Ρώσος πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.

Άππια Άντολφ (1862-1928), μουσικός, ζωγράφος και θεωρητικός του θεάτρου. Γεννήθηκε στην Έλβετία.

Άράγια Φραντσέσκο (1709 -γύρω στο 1770), Ιταλός μουσικοσυνθέτης.
Άρετίνο Πιέτρο (1492-1556), Ιταλός συγγραφέας και δραματογράφος.

Βάν Μπέβερ Άντόλφ (1871-1927), Γάλλος κριτικός.

Βάν Λέμππεργκ Σάρλ (1861-1907), Βέλγος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Βέντεκιντ Φράνκ (1864-1918), Γερμανός θεατρικός συγγραφέας και ήθοποιός.

Βεράρεν Έμιλ (1855-1916), Βέλγος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
Βεσελόφσκι Άλεξί Νικολάεβιτς (1843-1918), Ρώσος φιλόλογος και ιστορικός του θεάτρου.

Βιαρντό Μισέλ-Πωλίν (1821-1910), Γαλλίδα τραγουδίστρια και μουσουργός.

Βίλκινα Λιουντιμίλα Νικολάεβνα (1873-1920), Ρωσίδα ποιήτρια και μεταφράστρια.

Βολόσιν Μαξιμιλιάν Άλεξάντροβιτς (1878-1932), Ρώσος ποιητής.

Βολίνσκι Άχίμ Αβόβιτς (1863-1926), Ρώσος κριτικός της λογοτεχνίας και θεωρητικός της τέχνης.

Βολτσόγκεν Έρνστ φόν (1855-1934), Γερμανός συγγραφέας και παράγοντας της θεατρικής ζωής.

Βοροτνικόφ Αντόνη Πάβλοβιτς, Ρώσος ήθοποιός, μεταφραστής θεατρικών έργων και θεατρικός συγγραφέας.

Βουτιμέ Γκαστόν Σάρλ (1847-1915), Γάλλος ζωγράφος.

Βρούμπελ Μιχαήλ Άλεξάντροβιτς (1856-1910), Ρώσος ζωγράφος, γραφίστας και σκηνογράφος.

Γερσόφ Ίβάν Βασίλιεβιτς (1847-1943), Ρώσος τραγουδιστής της όπερας.

Γιάρτσεν Πιότρ Μιχάηλοβιτς (πέθανε τό 1930), Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, κριτικός του θεάτρου και σκηνοθέτης.

Ζόνοφ Άρκάντη Πάβλοβιτς (πέθανε τό 1922), Ρώσος σκηνοθέτης και ήθοποιός.

Ίβάνοφ Βιατσσελάβ Ίβάνοβιτς (1866-1949), Ρώσος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, θεωρητικός και ιστορικός της τέχνης.

Τγκνάτοφ Σεργκέι Σεργκέεβιτς (1887-1959), Ρώσος θεατρολόγος, φιλόλογος και κριτικός.

Ίμμερμαν Κάρλ Λέμπερεχτ (1796-1840), Γερμανός συγγραφέας, δραματουργός και παράγοντας της θεατρικής ζωής.

Καλλό Ζάκ (γύρω στό 1592-1635), Γάλλος ζωγράφος και χαρακτήρ.
Καλντερόν ντέ λά Μπάρα Πέντρο (1600-1681), Ίσπανός θεατρικός συγγραφέας.

Κατσάλοφ Βασίλη Ίβάνοβιτς (1875-1948), ήθοποιός του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, από τά βασικά στελέχη του.

Κνίππερ - Τοέχοβα Όλγα Λεονάρτοβνα (1868-1959), ήθοποιός του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, από τά βασικά στελέχη του, γυναίκα του Τσέχοφ.
Κολέντα Βίκτορ Κονσταντίνοβιτς (1872-1945), Ρώσος ζωγράφος και σκηνογράφος.

Κομισσαρζέφσκαγια Βέρα Φιόντοροβνα (1864-1910), Ρωσίδα ήθοποιός και παράγοντας της θεατρικής ζωής.

Κομισσαρζέφσκι Φιόντορφ Φιόντοροβιτς (1882-1954), Ρώσος σκηνοθέτης και θεωρητικός του θεάτρου, άδελφός της Β. Φ. Κομισσαρζέφσκαγια.

Κοϋγκελ Άλεξάντρ Ραφαήλοβιτς (ψευδώνυμο - Homo Novus, 1864-1928), Ρώσος κριτικός της λογοτεχνίας και του θεάτρου, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Κουζμίν Μιχαήλ Άλεξέεβιτς (1875-1936), Ρώσος ποιητής, θεωρητικός της τέχνης και μουσικοσυνθέτης.

Κουμπλίτσκι Μιχαήλ Γεγκόροβιτς (1821-1875), Ρώσος ιστορικός και κριτικός του θεάτρου.

Κράιγκ Έντουαρντ Γκάρντον (1872-1966), Άγγλος σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ήθοποιός και θεωρητικός του θεάτρου.

Κραμακόι Ίβάν Νικολάεβιτς (1837-1887), Ρώσος ζωγράφος, ήγέτης του κινήματος των «περεντβίζνικι» στη ρωσική ζωγραφική.

Κρόνκε Λιούντβιχ (1837-1891), Γερμανός ήθοποιός και σκηνοθέτης.

Λέ Γκρό Ζοζέφ (1739-1793), Γάλλος τραγουδιστής της όπερας.

Λεμπρέν Σάφλ (1619-1690), Γάλλος ζωγράφος.

Λέσσινγκ Τέοντορ (1872-1933), Γερμανός φιλόσοφος.

Λισταμπερζέ Άνρú (1864-1941), Γάλλος φιλόλογος.

Μαγιόλ Άριστίντ (1861-1944), Γάλλος γλύπτης.

Μαίτερολνκ Μωρίς (1862-1949), Βέλγος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και φιλόσοφος, εκπρόσωπος της συμβολιστικής σχολής.

Μάμοντοφ Σάββα Ίβάνοβιτς (1841-1918), Ρώσος βιομήχανος και παράγοντας της θεατρικής ζωής.

Μεγερχόλντ (πατρικό επώνυμο Μούντ) Όλγα Μιχάηλοβνα (1874-1940), πρώτη γυναίκα του Β. Έ. Μεγερχόλντ.

Μέμλιγκ Χάνς (γύρω στό 1443-1494), Όλλανδός ζωγράφος.

Μιλίσιτ Βασίλη Ντμήτριεβιτς (1875-1943), Ρώσος ζωγράφος και σκηνογράφος.

Μοσαβίν Ίβάν Μιχάηλοβιτς (1874-1946), ήθοποιός του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, από τά βασικά του στελέχη.

Μούντ Αικατερίνα Μιχαήλοβνα (1875-1954), Ρωσίδα ήθοποιός, άδελφή της πρώτης γυναίκας του Μεγερχόλντ.

Μοϋτερ Ρίχαρντ (1860-1909), Γερμανός θεωρητικός της τέχνης.

Μπαμπέντσικοφ Μιχαήλ Βασίλιεβιτς (1890-1957), Ρώσος θεωρητικός της τέχνης.

Μπαϊβλίν Άρνολντ (1827-1901), Έλβετός ζωγράφος.

Μπάλμοντ Κονσταντίν Ντμήτριεβιτς (1867-1942), Ρώσος ποιητής, εκπρόσωπος της συμβολιστικής σχολής.

Μπέλι Άντρέι (ψευδώνυμο του Μπορίς Νικολάεβιτς Μπουγκάεφ, 1880-1934), Ρώσος ποιητής, πεζογράφος και κριτικός της λογοτεχνίας, εκπρόσωπος της συμβολιστικής σχολής.

Μπελιάεφ Γιούρη Ντμήτριεβιτς (1876-1917), Ρώσος κριτικός και θεατρικός συγγραφέας.

Μπενουά Άλεξάντρ Νικολάεβιτς (1870-1960), Ρώσος ζωγράφος, γραφίστας, σκηνογράφος, ιστορικός και θεωρητικός της τέχνης, κριτικός, σκηνοθέτης.

Μπιέρσον Μπιέρνστερνε (1832-1910), Νορβηγός πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και παράγοντας της θεατρικής ζωής.

Μπλόκ Άλεξάντρ Άλεξάντροβιτς (1880-1921), Ρώσος ποιητής, ή πιό σημαντική φυσιογνωμία του ρωσικού συμβολισμού στην ποίηση.

Μπόιτο Άρρίγκο (1842-1918), Ίταλός μουσικοσυνθέτης και ποιητής.

Μπόντι Γιούρη Μιχάηλοβιτς (1889-1926), Ρώσος σκηνογράφος και σκηνοθέτης.

Μποργκονιόνε Άμπρότζιο (γύρω στό 1460-1523), Ίταλός ζωγράφος.

Μποττιτσέλλι Σάντρο (1444-1510), Ίταλός ζωγράφος.

Μπρέχελ Πήτερ ό Πρεσβύτερος (γεννήθηκε μεταξύ 1525 και 1530, πέθανε τό 1569), Όλλανδός ζωγράφος και χαρακτήρ.

Ναϊντινόφ Σεργκέι Άλεξάντροβιτς (1868-1922), Ρώσος θεατρικός συγγραφέας.

Νεμρόβιτς-Ντάντσενκο Βλαντίμιρ Ίβάνοβιτς (1858-1943), Ρώσος σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας, συνιδρυτής και συνδιευθυντής μαζί με τό

Στανισλάφσκι του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας.
Νέστεροφ Μιχαήλ Βασιλιέβιτς (1862-1942), Ρώσος ζωγράφος.
Νόβις Άρτουρ (1855-1922), Ούγγρος μαέστρος.
Νοβέρ Ζάν Ζώρζ (1727-1810), Γάλλος χορογράφος και θεωρητικός της τέχνης του χορού.
Ντενί Μωρίς (1870-1943), Γάλλος ζωγράφος και θεωρητικός της τέχνης.
Ντενίσοφ Βασίλη Ίβάνοβιτς (1862-1922), Ρώσος ζωγράφος.
Ντίμοφ (πραγματικό επώνυμο Περελμάν), Όσιπ Ίσιντόροβιτς (1878-1954 ή 1955), Ρώσος πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Ντομπουζίνσκι Μσισλάβ Βαλεριάνοβιτς (1875-1958), Ρώσος ζωγράφος χαρακτικής και σκηνογράφος.
Ντούγκαν Ίσιδώρα (1878-1927), Αμερικανίδα χαρεύτρια.

Όνο Ότσου (1558-1616), Γιαπωνέζα συγγραφέας.
Όστρόφσκι Αλεξάντρ Νικολάεβιτς (1803-1886), Ρώσος θεατρικός συγγραφέας.
Ουλιάνοφ Νικολάι Πάβλοβιτς (1875-1949), Ρώσος ζωγράφος και σκηνογράφος.

Περουτζίνο Πιέτρο (γύρω στο 1446-1523), Ιταλός ζωγράφος.
Πάσεμοκι Αλεξέι Φεοφιλάκτοβιτς (1821-1881), Ρώσος πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Πάσε Έντγκαρ Άλλαν (1809-1849), Αμερικανός συγγραφέας.
Πομπισέφσκι Στανισλάβ (1868-1927), Πολωνός πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Πουβί ντε Σαβάνν Πιέρ (1824-1898), Γάλλος ζωγράφος.
Ράινχαρντ Μάξ (1873-1943), Γερμανός σκηνοθέτης και ήθοποιός.
Ράουμπερ Φρίντριχ (1781-1873), Γερμανός ιστορικός.
Ρασλιντ (πραγματικό όνοματεπώνυμο Μαργαρίτα Βαλέτ, 1860-1953), Γαλλίδα θεατρικός συγγραφέας.
Ρέμιζοφ Αλεξέι Μιχαήλοβιτς (1877-1957), Ρώσος συγγραφέας.
Ρέπιμαν Βλαντίμηρ Έμιλεβιτς (1871-1918), Ρώσος σκηνοθέτης.

Σαβίτοκαγια Μαργκαρίτα Γκεόργκιεβνα (1868-1911), Ρωσίδα ήθοποιός.
Σαβοναρόλα Τζιρολάμο (1452-1498), Ιταλός μοναχός του τάγματος των δομινικανών, ιεροκήρυκας και ήγέτης μεταρρυθμιστικού κινήματος που τον οδήγησε σε σύγκρουση με την επίσημη καθολική εκκλησία και στη θανάτωσή του.
Σαίν-Σάνς Καμιλ (1835-1921), Γάλλος μουσικοσυνθέτης και πιανίστας.
Σάσκι Αντόνιο Τζιοβάννι (1708-1788), Ιταλός ήθοποιός.
Σαλβίνι Τομμάζο (1829-1915), Ιταλός ήθοποιός.
Σαπουνόφ Νικολάι Νικολάεβιτς (1880-1912), Ρώσος ζωγράφος και σκηνογράφος.
Σάτς Ίλιά Αλεξάντροβιτς (1875-1912), Ρώσος μουσικοσυνθέτης.

Σατσούμα Τζιούν (1595-1672), Γιαπωνέζος συγγραφέας.
Σίμοφ Βίκτορ Αντρέεβιτς (1858-1935), Ρώσος σκηνογράφος.
Σίνκελ Κάρλ Φρίντριχ (1781-1841), Γερμανός αρχιτέκτονας.
Σκάλα Φλαμίνιο (δευτερο μισό του 16ου αιώνα - αρχές του 17ου αιώνα), Ιταλός ήθοποιός, γνωστός με το όνομα Φλάβιο.
Σκριάμπιν Αλεξάντρ Νικολάεβιτς (1871-1915), Ρώσος μουσικοσυνθέτης και πιανίστας.
Σλέγκελ Άβγκουστ Βολχελμ (1767-1845), Γερμανός ιστορικός της λογοτεχνίας και κριτικός.
Σνίτσερ Άρτουρ (1862-1931), Αυστριακός πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Σολοβιόφ Βλαντίμηρ Νικολάεβιτς (1887-1941), Ρώσος σκηνοθέτης και θεατρολόγος.
Σολογκούμπ Φιόντορ Κουζμίτς (πραγματικό επώνυμο Τετέρνικοφ, 1863-1927), Ρώσος πεζογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
Σόμοφ Κωνσταντίν Αντρέεβιτς (1869-1939), Ρώσος ζωγράφος.
Σουντέιαν Σεργκέι Γιούρεβιτς (1882-1946), Ρώσος ζωγράφος, χαρακτικής και σκηνογράφος.
Σουρενιάντς Βαρντέκς (1860-1921), Αρμένιος ζωγράφος, χαρακτικής και σκηνογράφος.
Σπίς φόν Έσενμπρουκ Βασίλη Άβγκουστοβιτς (1872-1919), Ρώσος μουσικοσυνθέτης γερμανικής καταγωγής.
Στανισλάφσκι (πραγματικό επώνυμο Αλεξέεφ) Κωνσταντίν Σεργκέεβιτς (1863-1938), Ρώσος σκηνοθέτης, ήθοποιός, παιδαγωγός και θεωρητικός της θεατρικής τέχνης, συνιδρυτής και συνδιευθυντής με τον Νεμρόβιτς-Ντάντσενκο του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας.
Στρέιτμπεργκ Γιούχαν Άβγκουστ (1849-1912), Σουηδός πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και παράγοντας της θεατρικής ζωής.
Στύκα Γιάν, (1859-1925), Πολωνός ζωγράφος.

Τετμάγιερ Καζιμέζ (1865-1940), Πολωνός ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Τζιόττο (1266 ή 1276-1337), Ιταλός ζωγράφος.
Τίε Γιόχαν Λούντβιχ (1773-1853), Γερμανός πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και παράγοντας της θεατρικής ζωής.
Τικαμάτσου Μοντσεαμόν (1653-1724), Γιαπωνέζος θεατρικός συγγραφέας.
Τίρσο ντε Μολίνα (πραγματικό όνοματεπώνυμο Γκαμπριέλ Τέλιεθ, γύρω στο 1583-1648), Ισπανός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και πεζογράφος.
Τουρλουπέν (πραγματικό όνοματεπώνυμο Άνρϋ Λεγκράν, 1587-1637), Γάλλος ήθοποιός.
Τσίρικοφ Εϋγκένη Νικολάεβιτς (1864-1932), Ρώσος πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Τσουλόφ Γκεόργκι Ίβάνοβιτς (1870-1939), Ρώσος συγγραφέας.

Φλαϊγκελ Κάρλ Φρίντριχ (1729-1788), Γερμανός ιστορικός τής λογοτεχνίας.

Φόκιν Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς (1880-1942), Ρώσος χορογράφος και χορευτής.

Φόνεσμπαχ Άνσελμ (1829-1880), Γερμανός ζωγράφος.

Φουκέ Ζάν (γύρω στο 1420- μεταξύ 1477 και 1481), Γάλλος ζωγράφος.

Φούκς Γκέοργκ (1886-1949), Γερμανός θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεωρητικός του θεάτρου.

Φουρνέλ Βικτόρ (1829-1894), Γάλλος συγγραφέας.

Χάμπεργκ Γκούναρ (1857-1929), Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και κριτικός.

Χάινε Τόμας Τέοντορ (1867-1948), Γερμανός χαρακτήρας και ζωγράφος.

Χάουπτιμαν Γκέρχαρτ (1862-1946), Γερμανός θεατρικός συγγραφέας.

Χίππιους Ζιναΐντα Νικολάεβνα (1869-1945), Ρωσίδα ποιήτρια τής συμβολιστικής σχολής.

Χόφμαν Έρνστ Τέοντορ Άμαντέι (1776-1822), Γερμανός συγγραφέας, μουσικοσυνθέτης, ζωγράφος και παράγοντας τής θεατρικής ζωής.

Χόφμανσταλ Ούγκο φόν (1874-1929), Αυστριακός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.