

ΕΡΡΙΚΟΥ ΙΨΕΝ

Ο τίτλος στο πρωτότυπο
HENRIK IBSEN
BYGMESTER SOLNESS



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ

Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη κάθε είδους ανατύπωση ή δημοσίευση μέρους ή όλου του κειμένου καθώς και της μακέπτας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ζωγράφου. Οποιαδήποτε παρουσίαση του έργου στο Θέατρο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση κ.λπ., επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη έγκριση του μεταφραστή.

Copyright: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΑΖΟΣ
Ασκληπιού 3 - Αθήνα
Βλαχείδη 8 - Γιάννινα

Ο ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ

Απόδοση: ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΙΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»
ΑΘΗΝΑ - ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1983

O
ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΣΟΛΝΕΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΥΜΑΣΤΗΣ του Σίλλερ, οπαδός του σχεδόν συμπατριώτη του (Δανού) Oehlenschläger, ο νεαρός Ίψεν είχε αρχίσει, κατά τη συνήθεια της εποχής, να γράφει ιστορικά κι έμμετρα δράματα. Οι σκανδιναβικές «σάγκες» στάθηκαν η πηγή του, και γρήγορα ξεπέρασε (προπάντων με τους «Μνηστήρες του θρόνου», 1864) το δανό δάσκαλό του.

Η μεταμόρφωση όμως του γαλλικού και του γερμανικού θεάτρου τράβηξε γρήγορα την προσοχή του. Και μια μελέτη του γερμανού Hermann Heitner («Το σύγχρονό δράμα», 1850) του άνοιξε, διπλας ο ίδιος ομολογούσε, νέους δρόμους στη σκέψη του. Στο μικρό εκείνο βιβλίο, ο Χέττνερ υπόδειχνε πως οι αγώνες και η πάλη μέσα στο κοινωνικό εργοστάσιο δίναν το υλικό για μια καινούρια μορφή τραγωδίας. Κι διτι οι νέοι δραματουργοί πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην απόδοση της ψυχολογικής αλήθειας και στην κατανόηση των κοινωνικών δυνάμεων, που μας περιστοιχίζουν. Η επιστημονική και κοινωνική εξέλιξη είχαν δείξει απ' τη μια τις τεράστιες δημιουργικές ικανότητες του αυθρώπου μα, κι απ' την άλλη, την εξαφάνιση και τη συντριβή του κάτω απ' το περιβάλλον, το πλήθος και τις δυνάμεις που ο ίδιος δημιουργήσε. Αυτό το «δράμα» έφερε στο θέατρο ο Ίψεν, οπλίζοντάς το με της ποιητικής και της δραματικής του ιδιοφυίας την αρματωσιά...

Φανατικός ατομικιστής, «μοναχικός αετός πάνω απ' την αγέλη», πιστεύει, πάνω απ' όλα, στην ατομική ελευθερία. 'Όλο του το έργο στρέφεται γύρω από δύο πόλους: τη σπουδαιότητα του ατόμου, της πρωτοπιότητας — και τη σημασία της αγάπης'. Κι από την «Κωμωδία των Έρωτα» (το πρώτο του «σύγχρονο» έργο, 1862) ως το κύκνειό του «Όταν εμείς οι νεκροί ξυπνήσουμε» (1900), δεν κάνει άλλο παρά να πολεμάει τους συμβιβασμούς, τις προλήψεις, την κουφότητα της σύγχρονης του κοινωνίας, ν' αγωνίζεται για την απελευθέρωση του ατόμου απ' τις αλυσίδες της φευτιάς και των συνθηκολογήσεων, ν' ανοίγει το χώρο όπου θα μπορέσει ν' ανασάνει ελεύθερη η αγάπη.

Αλλά ο 'Ιψεν δεν θα ήταν παρά ένας ακόμα απόστολος του «Θεάτρου ιδεών», αν δεν ήταν και ποιητής μεγάλος. Σήμερα, που οι «ιδέες» του δεν έχουν ούτε την επικαιρότητα, ούτε την οξύτητα της εποχής όπου φάνηκαν, τα έργα του (καλύτερα: το έργο του) διατηρεί μέγα μέρος της δύναμης και της αχτινοβολίας του, χάρη στην ενόραση του ανθρώπου που περικλείνει.

Ο υπερβολικός ατομικισμός του, η στάση του απέναντι σε ορισμένα προβλήματα, ο συμβολισμός του, μπορεί, σήμερα, και τις αντιρρήσεις μας να προκαλούν και απλοϊκά να φάνονται, δχι σπάνια. Ωστόσο, ο νόρβιηγός ερημίτης κατόρθωσε να κλείσει μέσα στα δράματά του ένα κομμάτι του αιώνιου ανθρώπου στην ατέρμονη πάλη του με τα έξω και τα μέσα του στοιχεία. Κι αυτό, περισσότερο από ότι άλλο, είναι η μεγάλη καταβολή του 'Ιψεν στο Ρεαλισμό — και στο Θέατρο γενικότερα.

Η επίδρασή του — είναι γνωστό — στάθηκε τεράστια. 'Όλο το ευρωπαϊκό θέατρο (και το αμερικανικό, αργότερα) ενωτίσθηκε τα διδάγματά του. Ειδε πώς η μηχανική τεχνική του Σκρίμπ, έγινε στα έργα του 'Ιψεν, οργανικό στοιχείο του δράματος — πώς η οικοδόμηση κατόρθωνε να είναι σοφή, «επιστημονική» και, ταυτόχρονα, αόρατη για το θεατή. Ειδε με τι άσφαλτη συνέπεια στήνονται οι χαρακτήρες πάνω στη σκηνή — χαρακτήρες δχι δεδομένοι και αμετακίνητοι, αλλά ζωντανοί και εξελίξιμοι, που την ωρίμανση και τις μεταλλαγές τους παρακολουθεί ο θεατής από σκηνή σε σκηνή κι από πράξη σε πράξη, όπως ένα φυτό που ριζώνει, φουντώνει κι ανθίζει μπρος στα μάτια μας. Ειδε πώς ο διάλογος μπορούσε να διατηρήσει όλη την καθημερινή «γνησιότητα», και, μαζί, να είναι πολύχυμος, ουσιαστικό ποιητικός και διαπεραστικά δραματικός. Ειδε, με δυο λόγια, πώς το δράμα, κι όταν φύγει απ' τις σφαίρες της έμμετρης ποίησης και του τιτανικού πάθους, μπορεί να διατηρήσει και ποίηση και πάθος, ακόμα κι αν ο στίβος του είναι η τραπεζαρία ή η αυλή του απέναντι γείτονα.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

(Απόσπασμα από το άρθρο «Ο 'Ιψεν και το ευρωπαϊκό θέατρο του καιρού του», «Νέα Εστία», 15.11.1956).

Η «ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ»

ΣΤΟ ΓΕΡΜΑ της ζωής του, ο 'Ιψεν γυρίζει οριστικά στην πατρίδα του, ύστερ' από 25άριον διαμονή στην Ιταλία και τη Γερμανία. Είχε περάσει πια τα 60, και τα τελευταία έργα που θα γράψει στην πατρική του γη, έχουν έντονα το χαρακτήρα της αυτοπροσωπογραφίας και του απολογισμού. Ο «Σόλνες», προπάντων.

'Οπως ο «αρχιμάστοράς» του, ο 'Ιψεν ήταν «οικοδόμος» — του θεάτρου, βέβαια. Είχε κι εκείνος ξεκινήσει χτίζοντας πύργους και καμπαναριά (τα ποιητικά του δράματα, προπάντων τον «Πέερ Γκυντ» και τον «Μπραντ»), αλλά ύστερα στράφηκε στο χτίσιμο «σπιτιών για ανθρώπους» (τα ρεαλιστικά κοινωνικά του δράματα).

'Οπως ο Σόλνες, φοβόταν κι ο 'Ιψεν την «επιδρομή των νιάτων» και την εκτόπισή του απ' τους νεότερους συντεχίτες... και, ταυτόχρονα, αναζητούσε στα νιάτα — στα γυναικεία νιάτα — συμμάχους και αναζωογονητές, τη «χόρα της ζωής» που έφευγε και την ανάταση που είχε στερηθεί. Της σχέσης αυτής με τα νιάτα — άγγελο σωτηρίας (που γίνεται άγγελος καταστροφής) συμβολική προσωποποίηση, στο έργο τούτο, είναι η νεαρότατη Χίλιντα Βάνγκελ.

Αλλά ο αμοιβαίος μαγνητισμός Σόλνες-Χίλιντας, που αποτελεί το δραματικό ενδόσιμο του έργου, έχει την αφετηρία του σε μιαν άμεση προσωπική εμπειρία του 'Ιψεν.

Συζητώντας μ' ένα γερμανό φίλο του — τον ιστορικό της λογοτεχνίας Γιούλιους Ελίας — τον Φεβρουάριο του 1891, ο 'Ιψεν εξομολογήθηκε γελώντας, πως «εγκυμονεί» ένα καινούριο έργο και πως το βασικό γυναικείο πρόσωπο του, το έχει εμπνευσθεί από μια νεαρή βιενέζα που είχε γνωρίσει στο Τυρόλο. Πρόσθεσε πως αυτή η «πολύ ενδιαφέρουσσα» κοπέλα δεν ήθελε να παντρευτεί κάποιον (κακωσπρέπει νέο), αλλά τρελαίνοταν να ξεμυαλίζει τους άντρες των άλλων γυναικών. «Ήταν ένας δαιμονικός μικρός καταστροφέας», είπε. Του φαινόταν συχνά σαν «ένα μικρό αρπακτικό πουλί», που θα ήθελε να τον «συμπεριλάβει κι αυτόν στα θύματά της».

«Αλλά δεν με «τσάκωσε». Την «τσάκωσα» εγώ — για τον έργο μου. Φαντάζομαι πως θα παρηγορήθηκε με κάποιον άλλον...»

Ωστόσο, τα γράμματα του 'Ιψεν στη νεαρή βιεννέζα — που τα δημοσίευσε ο κορυφαίος δανδός κριτικός Γκέοργκ Μπράντες, μετά το θάνατο του δραματουργού (1906) —, καθώς και το ημερολόγιο της κοπέλας και οι αφηγήσεις της στον αμερικανό ιωνιστή Μπέιζιλ Κίνγκ, δίνουν αρκετά διαφορετική εικόνα και της ίδιας και της σχέσης της με τον 'Ιψεν.

Ο νορβηγός δραματικός ποιητής γνώρισε την 'Εμιλι Μπάρνταχ (Bardach) το καλοκαίρι του 1889 στο Γκόσενζας (Gossensass) του αυστριακού Τυρόλου — και αμέσως μια «ερωτική φιλία» αναπτύχθηκε ανάμεσα στον 'Ιψεν που ήταν 61 χρονών, και στο δεκαοκτάχρονο κορίτσι. Δυο μήνες κράτησε αυτή η «γνωριμία» — όπου ο 'Ιψεν, «μαγεμένος» απ' τα νιδάτα και την ευαισθησία, τη χάρη και τη ζωντανιά της 'Εμιλι, την «αντι-μάγευε» με την «αίγλη» του και, προπάντων, με τη θέρμη και τη φαντασία των λόγων του, που την συγκλόνιζαν σαν «τρομερά ωραιο ηφαιστειο», όπως γράφει η ίδια. Μ' όλο που «ποτέ δεν τη φίλησε», ο 'Ιψεν έφτασε να σκεφτεί διαζύγιο με τη γυναίκα του Σουζάννα (πρότυπο της Κυρίας Σόλνες) και γάμο με την 'Εμιλι — αλλά είδε μόνος του πόσο χιμαιρικό ήταν τό δραμά του. Μια εβδομάδα πριν χωρίσουν, στις 20.9. ο 'Ιψεν έγραψε στο άλμπουμ της 'Εμιλι:

"Hohes, schmerzliches Glück – um das Unerreichbare zu ringen!"

(Υψηλή, οδυνηρή ευτυχία — να παλεύεις για το απρόσιτο!)

Από το Μόναχο, όπου ξαναγύρισε ο 'Ιψεν κι απ' τη Βιέννη όπου έμενε η 'Εμιλι, αλληλογράφησαν για ένα περίπου χρόνο, ώσπου ο ίδιος ο δραματουργός ζήτησε να διακόψουν αυτή την «ανάπτηρη» επικοινωνία. Τα γράμματά του, όμως, μαρτυρούν και το «πάθος» του για την 'Εμιλι, αλλά και την εκκόλαψη του «Αρχιμάστορα Σόλνες», που στάθηκε του πάθους αυτού ο μόνος καρπός. Γράφει λ.χ. ο 'Ιψεν στις 15.10.89:

"Η φαντασία μου δουλεύει μανιασμένα, αλλά στέκεται ολοένα εκεί που δεν θά 'πρεπε. Δεν μπορώ να σβήσω τις αναμνήσεις του καλοκαιριού, ούτε και το θέλω, άλλωστε. Όσα ζήσαμε μαζί, τα ξαναζώ πάλι και πάλι — και πάλι. Να τα κάνω ποίημα, είναι, για την ώρα, αδύνατο.

Για την ώρα;

Θα το μπορέσω αργότερα; Και θέλω, πραγματικά, να το μπορέσω, και θα το πετύχαινα;

Οπωσδήποτε, για την ώρα, δεν μπορώ — ή έτσι νομίζω. Αυτό νιώθω — αυτό ξέρω. Κι όμως, πρέπει να έρθει. Σήγουρα, πρέπει νά έρθει. Άλλα θά 'ρθει; ή μπορεί νά 'ρθει;

Θυμάστε πως κάποτε μιλήσαμε για τη Βλακεία και την Τρέλα — ή σωστότερα, εγώ μίλησα γι' αυτά — κι εσείς αναλάβατε το ρόλο του δασκάλου και είπατε, με την απαλή και μουσική φωνή σας και με την απόδικη ματιά σας, πως υπάρχει πάντα διαφορά ανάμεσα στη Βλακεία και την Τρέλα... Λοιπόν, το σκέπτομαι και το ξανασκέπτομαι: ήταν Βλακεία ή Τρέλα να ενωθούμε; 'Η ήταν Βλακεία και Τρέλα μαζί; 'Η δεν ήταν τίποτα απ' τα δύο;

Πιστεύω πως το τελευταίο είναι η μόνη υπόθεση που στέκεται. 'Ηταν, απλούστατα, μια ανάγκη της φύσης. 'Ηταν κι η μοίρα μας...»

Στις 19.9. της στέλνει μια φωτογραφία του με την αφιέρωση: *"An die Maisonne eines Septemberleben"* — (Στο μαγιάτικο ήλιο [Σημ. ο ήλιος, στα γερμανικά, είναι θηλυκού γένους] μιας Σεπτεμβριανής ζωής...)

Είκοσι μέρες αργότερα (6.12) της γράφει:

«Πόσο ζωηρά μένουν στη μνήμη μου τα ολοζώντανα γαλήνια χαρακτηριστικά σας! Η ίδια αινιγματική πριγκιποπούλα βρίσκεται πίσω τους. Άλλα το ίδιο το αίνιγμα; Μπορεί κανείς να το ονειρεύεται, και να γράφει γι' αυτό — και έτσι κάνω. Είναι μια μικρή απόζημιωση για την απρόσιτη — για την ανεξιχνίαστη πραγματικότητα...».

Και σ' άλλα γράμματά του την ονομάζει «πριγκιποπούλα» — όπως ο Σόλνες τη Χίλια.

Άλλα, στις 16.2.1898, της γράφει πως «από όως κι εμπρός, σπάνια θα έχει νέα του», επειδή «δεν του αρκεί ν' ανταλάσσουν γράμματα» και ξέρει πως δεν μπορούν να ελπίζουν τίποτα περισσότερο. Για εφτά μήνες, ο 'Ιψεν σωπαίνει, αφοσιωμένος στο γράψιμο της «Έντα Γκάμπλερ». Και στις 30.12.1890, γράφει στην 'Εμιλι:

«...Σας παρακαλώ να μη μου ξαναγράψετε, για την ώρα. 'Όταν αλλάξουν οι συνθήκες, θα σας το πω...».

Οι «συνθήκες» (ο γάμος του, πιθανότατα) δεν άλλαξαν, και η αλληλογραφία τους σταμάτησε. Μόνο μετά εφτά χρόνια — δταν η Έμιλι του έστειλε ένα ευχετήριο τηλεγράφημα για τον εορτασμό των 70 του χρόνων —, ο 'Ιψεν της έγραψε:

«Δεχθήτε τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες μου για το μήνυμά σας. Το καλοκαίρι στο Γκόσενζας ήταν το πιο ευτυχισμένο, το πιο όμορφο διάλειμμα μου της ζωής.

Μόλις που τολμώ να το σκέπτομαι — κι όμως, θα το σκέφτομαι πάντα. Πάντα!».

Αυτό ήταν το οριστικό τέλος της αλληλογραφίας τους. Άλλα ο 'Ιψεν φαίνεται να επηρεάστηκε κι από μιαν άλλη κοπέλα, στη διαγραφή του ρόλου της Χίλντας: απ' την νεαρή νορβηγίδα πιανίστα Χίλντουρ 'Αντερσεν, που είχε — φαίνεται — πολλές ομοιότητες με την Έμιλι. Και είναι πιθανό πως απ' το όνομα της Χίλντουρ «βάφτισε» την ηρωίδα του «Χίλντα» — ένα όνομα που είχε χρησιμοποιήσει, τέσσερα χρόνια πριν, στην «Κυρά της θάλασσας» (1888).

Ο 'Ιψεν πέθανε το 1906, 78 χρονών.

'Οπως το είχε πει, δεν έπεσε — σαν τον Σόλνες — θύμα της «μαγείας» της «πριγκιποπούλας — αρπακτικού πουλιού»...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ελληνική απόδοση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι αγγλικές μεταφράσεις της Eva Le Galienne, της Una Ellis-Fermor και του Michael Meyer. Άλλα έγινε και λεπτομερειακή παραβολή με το νορβηγικό πρωτότυπο, χάρη στην πολύτιμη βοήθεια της δ. Σοφίας Σκοπετέα, λέκτορις της ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Την ευχαριστώ, κι από εδώ, εγκάρδια για την τόσο ευγενική προσφορά της.

M.P.

Ο ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΧΑΛΒΑΡΝΤ ΣΩΛΝΕΣ, ο αρχιμάστορας,
ΑΛΙΝΑ ΣΩΛΝΕΣ, γυναίκα του.

Δρ. ΧΕΡΝΤΑΛ, οικογενειακός γιατρός.
ΚΝΟΥΤΜΠΡΟΒΙΚ, άλλοτε αρχιτέκτονας, τώρα βοηθός του Σόλνες.

ΡΑΓΚΝΑΡ ΜΠΡΟΒΙΚ, γιος του, σχεδιαστής.
ΚΑΓΙΑ ΦΟΣΛΙ, ανιψιά του, γραμματέας του Σόλνες.
ΧΙΛΑΝΤΑ ΒΑΝΓΚΕΛ.

Μερικές κυρίες — και το πλήθος στο δρόμο.

Πρωτοπαίχτηκε στο Βερολίνο (απ' τον EMANUEL REICHER) στις 19.1.1893.

Στην απόδοση αυτή, το έργο παίχτηκε από το θίασο Δημήτρη Χορν στο θέατρο «Διονύσια» της Αθήνας, με σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και σκηνογραφίες - κοστούμια Λίζας Ζαΐμη. Τους ρόλους ερμήνευσαν: Δημήτρης Χορν (Σόλνες), Ελένη Χατζηαργύρη (Κυρία Σόλνες), Δέσποινα Γερουλάνου (Χίλντα), Θόδωρος Μορίδης (Δρ. Χέρνταλ), 'Αγγελος Γιαννούλης (Μπρόβικ), Ιουλία Βατικιώτη (Κάγια), Αλέξανδρος Βερώνης (Ράγκναρ). Πρώτη παράσταση: 2.11.1983.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

Ένας απλά επιπλωμένος χώρος δουλειάς στο σπίτι του αρχιμάστορα Σόλνες. Στον αριστερό τοίχο, συρτές πόρτες βγάζονται στο διάδρομο. Δεξιά, μια πόρτα προς τα εσωτερικά δωμάτια. Στον τοίχο των βάθους, μια άλλη πόρτα, ανοιχτή, βγάζει στο σχεδιαστήριο. Αριστερά ένα γραφείο με βιβλία, χαρτιά, γραφικό υλικό. Μετά την πόρτα, προς το βάθος, μια θερμάστρα. Στη δεξιά γωνιά, καναπές, τραπέζι και μερικές καρέκλες. Πάνω στο τραπέζι, μια καράφα νερό και δυο ποτήρια. Εμπρός δεξιά, ένα μικρότερο τραπέζι, μια κουνιστή καρέκλα και μια πολυθρόνα. Η λάμπα του σχεδιαστηρίου είναι αναμμένη, όπως και οι λάμπες στο γωνιακό τραπέζι και στο γραφείο.

Στο σχεδιαστήριο, ο **ΚΝΟΥΤ ΜΠΡΟΒΙΚ** και ο γιος του **ΡΑΓΚΝΑΡ** εργάζονται σε αρχιτεκτονικά σχέδια και υπολογισμούς. Η **ΚΑΓΙΑ ΦΟΣΛΙ**, δριθια μπρος στο γραφείο του μπροστινού δωματίου, γράφει σ' ένα κατάστιχο. Ο **ΚΝΟΥΤ ΜΠΡΟΒΙΚ** είναι ένας αδύνατος γέρος με άσπρα μαλλιά και γένια. Φοράει ένα κάπως τριψιένο, αλλά περιποιημένο μαύρο σακάκι, γυαλιά και μιαν άσπρη, λίγο κιτρινισμένη, γραβάτα. Ο **ΡΑΓΚΝΑΡ ΜΠΡΟΒΙΚ** είναι τριαντάρης, ξανθωπός, καλοντυμένος, λίγο σκυφτός. Η **ΚΑΓΙΑ ΦΟΣΛΙ**, είναι λίγο πάνω απ' τα είκοσι, λεπτοκαμωμένη, ειδύρωνστη, προσεχτικά ντυμένη. Φοράει ένα πράσινο γείσο πάνω απ' τα μάτια της. Και οι τρεις δουλεύονταν σιωπηλά, για λίγο.

ΜΠΡΟΒΙΚ, σηκώνεται ξαφνικά από το τραπέζι του σχεδιαστηρίου,

αποκαμωμένος. Αναστίνει βαριά και δύσκολα, καθώς προχωρεί προς την πόρτα: 'Όχι, δεν αντέχω άλλοι'

ΚΑΓΙΑ, τόν πλησιάζει: Δεν νιώθετε καλά απόψε, θείε μου;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Κάθε μέρα και χειρότερα.

ΡΑΓΚΝΑΡ, σηκώνεται και πάει κοντά του: Γιατί δεν πας σπίτι, πατέρα, να ξαπλώσεις;

ΜΠΡΟΒΙΚ, ανυπόμονα: Και να κρεβατωθώ για καλά, ε;

ΚΑΓΙΑ: Τότε, πηγαίνετε έναν περίπατο.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι, θάρρω κι εγώ μαζί σου!

ΜΠΡΟΒΙΚ, θυμωμένος: 'Όχι! Δε φεύγω ώσπου να γυρίσει! Απόψε, θα τα πω έξω απ' τα δόντια... (Με συγκρατημένη πήκρα)... στο «μεγάλο αφεντικό». Μια για πάντα.

ΚΑΓΙΑ, ανήσυχη: 'Όχι θείες... δχι ακόμα... περιμένετει..

ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι, πατέρα, περιμένε λίγο ακόμα.

ΜΠΡΟΒΙΚ, αναστίνει με δυσκολία: Δεν έχω περιθώρια να περιμένω άλλο!

ΚΑΓΙΑ, κάτι ακούει: Σαστι! Έρχεταιι Ανεβάνει τις σκάλες.
(Και οι τρεις γυρίζουν στη δουλειά τους. Μικρή παδση.)
(Ο ΧΑΛΒΑΡΝΤ ΣΟΛΝΕΣ μπαίνει απ' το διάδρομο. Είναι ένας μεσόβοιος άντρας, δυνατός και ακμαίος, με κοντοκομμένα σγουρά μαλλιά, μαύρο μουστάκι και παχιά μαύρα φρύδια. Φοράει πρασινόγκριζο σακκάκι, με ψηλό κολλάρο και φαρδύ «ρεβέρ». Φοράει ακόμα το μαλακό γκρι καπέλλο του και κονθαλάει δυο ντοσιέ.)

ΣΟΛΝΕΣ, στην πόρτα δείχνοντας προς το σχεδιαστήριο, ψιθυρίζει: Φύγανε;

ΚΑΓΙΑ, χαμηλόφωνα, κουνώντας το κεφάλι: 'Όχι. (Βγάζει το γεστό.)

(Ο ΣΟΛΝΕΣ διασχίζει το δωμάτιο, πετάει το καπέλλο του σε μια καρέκλα, αφήνει τα ντοσιέ στο τραπέζι, δίπλα στον καναπέ, και πλησιάζει το γραφείο. Η ΚΑΓΙΑ εξακολουθεί να γράφει, αλλά μοιάζει νευρική και αμήχανη.)

ΣΟΛΝΕΣ, δυνατά: Τι γράφετε, δεσποινίς Φόσλι;

ΚΑΓΙΑ, ξαφνιάζεται: Τίποτα... το...

ΣΟΛΝΕΣ: Για να δω. (Σκύβει πάνω της. Κάνει πως κοιτάζει το

κατάστιχο και ψιθυρίζει.) Κάγια!

ΚΑΓΙΑ, χαμηλόφωνα, συνεχίζοντας το γράψιμο: Ορίστε.

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί βγάζεις το γέίσο σου, όποτε μπαίνω;

ΚΑΓΙΑ: Γιατί με κάνει τόσο φριχτή..

ΣΟΛΝΕΣ, χαμογελώντας: Κι αυτό φυσικά δε σ' αρέσει καθόλου, ε;

ΚΑΓΙΑ, ρήγνοντας του μια γρήγορη ματιά: 'Όχι... όταν με βλέπετε εσείς.'

ΣΟΛΝΕΣ, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της: Καημένη μου, Κάγια.

ΚΑΓΙΑ, σκύβοντας το κέφαλι: Σαστι! Θα σας ακούσουν!

(Ο ΣΟΛΝΕΣ προχωρεί δεξιά, γυρίζει και σταματάει στην πόρτα του σχεδιαστήριου.)

ΣΟΛΝΕΣ: Με ζήτησε κανείς όσο έλειπα;

ΡΑΓΚΝΑΡ, σηκώνεται: Ναι, εκείνο το νεαρό ζευγάρι, που θέλει να χτίσει μια βίλλα στο Λέβαστραν.

ΣΟΛΝΕΣ, μουρμουρίζει: Πάλι αυτοί;... Αφού ακόμα δεν έχω καταλήξει στα σχέδια. Ας περιμένουν λίγο, δε χάλασε ο κοσμος.

ΡΑΓΚΝΑΡ, τον πλησιάζει και μιλάει διστακτικά: Είπαν πως βιάζονται να το βάλουν μπροστά.

ΣΟΛΝΕΣ, το ίδιο: Εέρεις κανέναν που να μη βιάζεται;

ΜΠΡΟΒΙΚ, σηκώνει το κεφάλι απ' το σχέδιο: Δε βλέπουν την ώρα, λέει, να μπούνε σε δικό τους σπίτι.

ΣΟΛΝΕΣ: Ξέρω, ξέρω! 'Όλοι το ίδιο βιολί! Κι απ' την πολλή βιασύνη, πάνε και τρυπώνουν στο πρώτο βραμοκεραμίδι που τους φτιάχνουν. Και το λένε και «σπίτι», από πάνω! Ευχαριστώ, να μου λείπει! Αν θέλουν τερατούργημα, ας πάνε σε κάποιον άλλον. Αυτό να τους πείτε, όταν ξανάρθουν!

ΜΠΡΟΒΙΚ, ανεβάζει τα γυαλιά του στο μέτωπό του και τον κοιτάει ξαφνιασμένος: Τι εννοείτε «ας πάνε σε κάποιον άλλον»; Δηλαδή... θα παραιτηθείτε απ' την παραγγελία;

ΣΟΛΝΕΣ, ανυπόμονα: Ναι, ναι, διάβολει Εγώ, πάντως, αρνιέμαι να χτίσω αηδίει! 'Ασε που δεν ξέρω και τι σόι άνθρωποι είναι.

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Όσο γι' αυτό, μην ανησυχείτε. Είναι πολύ αξιόπιστοι. Ο Ράγκναρ τους ξέρει καλά... κάνουν παρέα... Είναι πολύ σοβαρά παιδιά, λέει...'

ΣΟΛΝΕΣ: «Σοβαρά! «Σοβαρά! Δεν είναι αυτό το θέμα! Ούτε εσείς δε με καταλαβαίνετε; (Θυμωμένα.) Δε μ' αρέσει να έχω πάρε-δώσε με αγνώστους. Ας πάνε σ' όποιον τους κάνει κέφι.

ΜΠΡΟΒΙΚ, σηκώνεται: Αλήθεια το λέτε αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ, σκυθρωπά: Φυσικά! Δε συνηθίζω να λέω κουβέντες στον αέρα. (Διασχίζει το δωμάτιο.)

(Ο ΜΠΡΟΒΙΚ ανταλάσσει μια ματιά με τον ΡΑΓΚΝΑΡ, που του κάνει ένα προειδοποιητικό νόημα. Έπειτα, ο ΜΠΡΟΒΙΚ πηγαίνει στο μπροστινό δωμάτιο.)

ΜΠΡΟΒΙΚ: Θα μπορούσα να σας απασχολήσω λίγο;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οσο θέλετε.

ΜΠΡΟΒΙΚ: Κάγια, πήγαινε μέσα ένα λεπτό.

ΚΑΓΙΑ, αμήχανα: Θείε... δεν...

ΜΠΡΟΒΙΚ: Κάνε αυτό που σου λέω, παιδί μου. Και κλείσε την πόρτα.

(Η ΚΑΓΙΑ μπαίνει απρόθυμα στο σχεδιαστήριο και - ρίχνοντας μια ανήσυχη και πικετευτική ματιά στο ΣΟΛΝΕΣ - κλείνει την πόρτα.)

ΜΠΡΟΒΙΚ, χαμηλώνει τη φωνή του: Δεν θέλω να καταλάβουν τα παιδιά πόσο άρρωστος είμαι.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι... το πρόσεξα κι εγώ... φαίνεσαι πολύ... εξαντλημένος, τώρα τελευταία.

ΜΠΡΟΒΙΚ: Μέρα με τη μέρα, χάνω δυνάμεις.

ΣΟΛΝΕΣ: Κάτσε... γιατί δεν κάθεσαι;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Μου επιτρέπεις; Ευχαριστώ.

ΣΟΛΝΕΣ, του φέρνει την πολυθρόνα: 'Ελα... εδώ! Λοιπόν;

ΜΠΡΟΒΙΚ, καθίζει με δυσκολία: Να, ξέρεις... για τον Ράγκναρ ήθελα να σου μιλήσω. Ανησυχώ... τι θ' απογίνει;

ΣΟΛΝΕΣ: Να μην ανησυχείς καθόλου. Θα μείνει εδώ μαζί μου, όσο θέλει.

ΜΠΡΟΒΙΚ: Εκεί είναι το πρόβλημα... δτι δεν θέλει. Πρότιμαί να... φύγει από... από εδώ.

ΣΟΛΝΕΣ: Δε βλέπω γιατί. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος μαζί του. Κι εκείνος πληρώνεται καλά. Μα αν θέλει καμμιά αύξηση,



Δημήτρης Χορή

ευχαρίστως να...

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Οχι, όχι... δεν πρόκειται γι' αυτό! (Ανυπόμονα.)

Πιστεύει πως είναι πια καιρός να κάνει κάτι μόνος του.

ΣΟΛΝΕΣ, χωρίς να τον κοιτάει: Εσύ τον έχεις ικανό;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Δεν ξέρω. 'Έχω αρχίσει ν' αμφιβάλλω, γιατί δεν σε είδα ποτέ να του δώσεις λίγο κουράγιο... Κι όμως! Έχει ταλέντο. Κάπου μέσα μου το νοιώθω... πρέπει να έχει...

ΣΟΛΝΕΣ: Μα ακόμα δεν ξέρει τίποτα. Είναι άπειρος... Στο σχέδιο τα καταφέρνει δε λέω, αλλά φτάνει αυτό;

ΜΠΡΟΒΙΚ, τόνι κοιτάζει με κρυφό μίσος. Μιλάει βραχνά: «'Απειρος». Κι εσύ ήσουν άπειρος δταν ήρθες να δουλέψεις στο γραφείο μου. Κι όμως, δες που έφτασες! (Αναστάνει δύσκολα.) Μου πήρες το γερό απ' το στόμα — κι εμένα και πολλών άλλων!

ΣΟΛΝΕΣ: Ας πούμε πως ήμουνα τυχερός ...

ΜΠΡΟΒΙΚ: Α, δσο γι' αυτό, σίγουρα! 'Ένας λόγος παραπάνω για να φανείς κι εσύ γενναιόδωρος, τώρα. Δε θέλω να πεθάνω προτού δω τον Ράγκναρ να χτίζει κάτι δικό του... Προτού βεβαιωθώ τι αξίζει. Κι έπειτα, θα ήθελα να τους δω παντρεμένους.

ΣΟΛΝΕΣ, απότομα: Παντρεμένους; Αυτή το θέλει;

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Όχι και τόσο! Άλλα ο Ράγκναρ άλλη κουβέντα δεν έχει. (Ικευτικά.) Σε παρακαλώ, δόσ' του μια ευκαιρία. Βοήθησε τον! Να δω το αγόρι μου να κάνει κάτι δικό του — αυτό μόνο μου μένει! Μ' ακούς;

ΣΟΛΝΕΣ, θυμωμένα: Τι διάβολο θες να κάνω, δηλαδή; Να πάρω τους δρόμους και να γυρεύω πελάτες για το γιο σου;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Δε θα χρειαστεί. Βρήκε μόνος του. Και πολύ καλούς μάλιστα.

ΣΟΛΝΕΣ. ξαφνιασμένος κι ανήσυχος: Βρήκε;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Αν του δώσεις την άδεια...

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιούς;

ΜΠΡΟΒΙΚ, διστάζει λίγο: Το ζευγάρι που θέλει να χτίσει στο Λέβστραντ.

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτοί είναι δικοί μου!

ΜΠΡΟΒΙΚ: Μα αφού εσύ δεν τους θέλεις.

ΣΟΛΝΕΣ, ανάβοντας: Εγώ δεν τους θέλω; Ποιος τόλμησε να πει τέτοιο πράγμα;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Εσύ πριν από λίγο.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ασε τι είπα πριν από λίγο!... 'Ωστε έτσι, ε; Τα «ψησανε» με το Ράγκναρ να —

ΜΠΡΟΒΙΚ: Δεν «ψησανε» τίποτα. Είναι φίλος τους και τους έκανε κάτι προσχέδια. 'Έτσι, για να περάσει η ώρα —

ΣΟΛΝΕΣ: Και τους άρεσαν;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Ναι... Αν τους ρίζεις μια ματιά... και τα εγκρίνεις —

ΣΟΛΝΕΣ: ...τότε θα πάρει τη δουλειά ο Ράγκναρ;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Τους άρεσαν τρομερά οι ίδες του... τις βρήκαν διαφορετικές... καινούριες... πρωτότυπες. 'Έτσι είπαν, τουλάχιστο.

ΣΟΛΝΕΣ: «Καινούριες και πρωτότυπες», ε; 'Όχι σαν τις «αρχαιολογίες» που κάνω εγώ, έτσι; (Προσπαθεί να πνίξει την πίκρα του.) 'Ωστε γι' αυτό ήρθαν δταν έλειπα! Τον Ράγκναρ γυρευαν, όχι εμένα!

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Όχι, όχι... εσέναν ήθελαν να δουν... Να σε ρωτήσουν αν θα σε πείραζε να παραιτηθείς από —

ΣΟΛΝΕΣ, έξαλλος: Να παραιτηθώ; Εγώ;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Και φυσικά, αν σου άρεσαν τα σχέδια του Ράγκναρ —

ΣΟΛΝΕΣ: Εγώ! Να παραιτηθώ για χατήρι του γιου σου;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Απ' αυτή την παραγγελία... μόνο απ' αυτήν...

ΣΟΛΝΕΣ: Το ίδιο κάνει! (Τελεί θυμωμένος.) 'Ωστε εκεί φτάσαμε, λοιπόν; Ο Χάλβαρντ Σόλνες πρέπει να μπει στο περιθώριο!

Ν' αδειάσει τη γωνιά για τους νεώτερους! Για τα μαθητούδια! Να κάνει «τόπο στα νιάτα» — τόπο — τόπο!

ΜΠΡΟΒΙΚ: Μα υπάρχει τόπος για δλους και —

ΣΟΛΝΕΣ: 'Έτσι λες εσύ! Εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο, και να το θυμάσαι: Δεν θ' αποσυρθώ ποτέ — και για κανέναν!

Ποτέ — δσο περνάει απ' το χέρι μου. Και δεν θα εγκρίνω τα σχέδια κανενός!

ΜΠΡΟΒΙΚ, σηκώνεται με δυσκολία: 'Ωστε θα πεθάνω χωρίς να βεβαιωθώ για τον Ράγκναρ; Πριν προφτάσω να δω το γιο μου

να χτίζει κάτι μόνος του; Θα μου το στερήσεις κι αυτό;
ΣΟΛΝΕΣ, ξεμακραίνει και μουρμουρίζει: Νομίζω πως αρκετά εί-
παμε...

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Οχι, απάντησέ μου θα μ' αφήσεις να πάω στον
τάφο δίχως καμιά χαρά;

ΣΟΛΝΕΣ, αφού παλεύει λίγο με τον εαυτό του, λέει με σιγανή, αλλά
σταθερή φωνή: Λυπάμαι, αλλά αυτό δε είναι δική μου δουλειά.

ΜΠΡΟΒΙΚ: 'Ετσι λοιπόν... (Κάνει μερικά βήματα.)

ΣΟΛΝΕΣ, σχεδόν απελπισμένος, τον ακουλούθει: Μα δεν καταλα-
βαίνεις;... Δε μπορώ να κάνω αλλιώς... Είμαι αυτός που ει-
μαι! Πώς ν' αλλάξω πια;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Ναι... πώς ν' αλλάξεις πια! (Παραπατάει κι αρπάζεται
από το τραπέζι.) Μπορώ να έχω λίγο νερό;

ΣΟΛΝΕΣ: Φυσικά. (Τεμίζει ένα ποτήρι και του το δίνει.) 'Ελα!

ΜΠΡΟΒΙΚ: Ευχαριστώ. (Πίνει κι ύστερα αφήνει το ποτήρι στο
τραπέζι.)

ΣΟΛΝΕΣ, πάει και ανοίγει την πόρτα του σχεδιαστηρίου: Ράγκναρ,
καλύτερα να πας τον πατέρα σου σπίτι.

(Ο ΡΑΓΚΝΑΡ σηκώνεται αμέσως. Έρχεται στο μπροστινό δω-
μάτιο μαζί με την ΚΑΓΙΑ.)

ΡΑΓΚΝΑΡ: Τι τρέχει, πατέρα;

ΜΠΡΟΒΙΚ: Βοήθησέ με... και πάμε να φύγουμε από δω μέσα.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Εντάξει. Κάγια, πάρε τα πράγματά σου.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, τη δεσποινίδα Φόσλι τη χρειάζομαι. Για λίγο.
Θέλω να της υπαγορεύσω ένα γράμμα.

ΜΠΡΟΒΙΚ, κοιτάζει το ΣΟΛΝΕΣ: Καληνύχτα. Κι όνειρα γλυκά
— αν μπορέσεις να κοιμηθείς...

ΣΟΛΝΕΣ: Καληνύχτα.

(Ο ΜΠΡΟΒΙΚ κι ο ΡΑΓΚΝΑΡ φεύγουν. Η ΚΑΓΙΑ πάει στο
γραφείο. Ο ΣΟΛΝΕΣ στέκεται δεξιά, κοντά στην πολυθρόνα, με
το κεφάλι σκυφτό.)

ΚΑΓΙΑ, αβέβαια: Αλήθεια γι' αυτό με κρατήσατε;

ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά: 'Οχι, βέβαια! (Την κοιτάζει σοβαρά.) Κάγια!

ΚΑΓΙΑ, ανήσυχη, χαμηλόφωνα: Μάλιστα.

ΣΟΛΝΕΣ, δείχνοντας επιτακτικά το πάτωμα μπρος του: 'Ελα εδώ!

Αμέσως!

ΚΑΓΙΑ, διστακτικά: Μάλιστα.

ΣΟΛΝΕΣ, το ίδιο: Πιο κοντά!

ΚΑΓΙΑ, υπακούοντας: Τι με θέλετε;

ΣΟΛΝΕΣ, αφού τηγάνιζει μια στιγμή: Δικό σου κατόρθωμα εί-
ναι όλ' αυτό;

ΚΑΓΙΑ: 'Οχι! 'Οχι! Πώς φανταστήκατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Κι ουμώς, δικό σου σχέδιο θα είναι αυτός ο γάμος.

ΚΑΓΙΑ, απαλά: Ο Ράγκναρ κι εγώ είμαστε αρραβωνιασμένοι τεσ-
σερα - πέντε χρόνια, και...

ΣΟΛΝΕΣ: Και είναι πια καιρός να παντρευτείτε, ε;

ΚΑΓΙΑ: Ο Ράγκναρ κι ο θείος επιμένουν πολύ... Λοιπόν, πρέπει
να το δεχτώ...

ΣΟΛΝΕΣ, πιο μαλακά: Μα, Κάγια, δε μπορει, θα τον αγαπάς
κι εσύ, λίγο.

ΚΑΓΙΑ: Τον αγαπούσα κάποτε, και πολύ μάλιστα. Πριν... έρθω
εδώ, σ' εσάς.

ΣΟΛΝΕΣ: Και τώρα;

ΚΑΓΙΑ, παθιασμένα, σφίγγοντας τα χέρια: Τώρα, δεν υπάρχει πια
παρά μονάχα ένας άνθρωπος στον κόσμο — και τό ξέρετε!

Για μένα, δε θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος!

ΣΟΛΝΕΣ: Λόγια, λόγια!... Γι' αυτό φεύγεις και με παρατάς,
να τα βγάλω πέρα ολομόναχος;

ΚΑΓΙΑ: Μα θα μπορούσα να μείνω μαζί σας ακόμα κι αν ο Ρά-
γκναρ.—

ΣΟΛΝΕΣ, απορρίπτοντας την ιδέα: 'Οχι! Αυτό αποκλείεται. Αν
ο Ράγκναρ φύγει και κάνει δική του δουλειά, θα σε χρειαστεί
μαζί του.

ΚΑΓΙΑ, στρίβοντας τα χέρια: Να φύγω και να σας αφήσω; Αδύ-
νατο! Δεν θα το αντέξω!

ΣΟΛΝΕΣ: Τότε, κοίταξε να τον «γιατρέψεις» απ' τις ανόητες
φαντασιοπληγίες του. Παντρέψου τον, όσο θέλεις... (Αλλάζει
ύφος.) Θέλω να πω, δηλαδή... πείσε τον να μείνει εδώ, για το
καλό του. Κι έτσι, θα μπορώ κι εγώ να σε χρατήσω κοντά μου,
γλυκιά μου Κάγια.

ΚΑΓΙΑ: Ω, ναι, αυτό θα ήταν υπέροχο... αν γινόταν...

ΣΟΛΝΕΣ, κρατάει το κεφάλι της στα χέρια του και της ψιθυρίζει:
Δε μπορώ χωρίς εσένα, καταλαβαίνεις; Πρέπει να σε νοιώθω
πλάι μου, κάθε μέρα. Πλάι μου!

ΚΑΓΙΑ, σε υπερένταση: Θεέ μου! Θεέ μου!

ΣΟΛΝΕΣ, της φιλάει τα μαλλιά: Κάγια... Κάγια..

ΚΑΓΙΑ, γονατίζει μπροστά του: Ω, τι καλός που είσαστε! Τι αφάν-
ταστα καλός!

ΣΟΛΝΕΣ, έντονα: Σήκω! Για τ' δυναμα του Θεού, σήκω! Κάποιος
έρχεται!

(Τη βοηθάει να σηκωθεί. Η **ΚΑΓΙΑ**, ταραγμένη, πάει στο γρα-
φείο.)

(Από τη δεξιά πόρτα, μπαίνει η **Κυρία ΣΟΛΝΕΣ**. Είναι αδύνατη
και μοιάζει ρημαγμένη απ' τη θλίψη. Στο πρόσωπό της, όμως,
υπάρχουν σημάδια περασμένης ομορφιάς. Έχει ξανθίες μπούκλες
κι είναι γυμνή καλύγουστα στα μαύρα. Μιλάει αργά και πεν-
θιμα.)

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**, στην πόρτα: Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ, γυρίζει: Α, εσύ είσαι, Αλίνα;

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**, ρίχνοτας μια ματιά στην Κάγια: Ελπίζω να μη σας
ενοχλώ!

ΣΟΛΝΕΣ: Καθόλου, υπαγορεύω ένα σύντομο γράμμα στη δεσποι-
νίδα Φόσλι.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ:** Ναι... το πρόσεξα.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ηθελες τίποτα;

Κα **ΣΟΛΝΕΣ:** Να σου πω μόνο πως είναι μέσα ο γιατρός Χέρν-
ταλ. Δεν θα έρθεις κι εσύ, Χάλβαρντ;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει καχύποπτα: Χαμ... γιατί; Έχει να μου πει
τίποτα ιδιαίτερο;

Κα **ΣΟΛΝΕΣ:** 'Οχι. Για μένα ήρθε, αλλά θάθελε να σου πει μια
καλησπέρα.

ΣΟΛΝΕΣ, γελάει: Εμένα μου λες... Τέλος πάντων, πες του να πε-
ριμένει.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ:** Δε θ' αργήσεις όμως;

ΣΟΛΝΕΣ: Τώρα, έρχομαι. Σε λίγο.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**, ρίχνοντας μια ακόμα ματιά στην **ΚΑΓΙΑ**: Μην το ξε-
χάσεις, Χάλβαρντ. (Φεύγει, κλείνοντας πίσω της την πόρτα.)
ΚΑΓΙΑ, χαμηλόφωνα: Ω, Θεέ μου, φοβάμαι πως η Κυρία Σόλνες
θα φαντάζεται τίποτα τρομερό για μένα

ΣΟΛΝΕΣ: Καθόλου! ή τουλάχιστο, τίποτα «τρομερότερο» απ'
δι, τι φαντάζεται συνήθως... Ωστόσο, καλύτερα να πηγαίνεις
τώρα, Κάγια.

ΚΑΓΙΑ: Ναι, πρέπει να πηγαίνω.

ΣΟΛΝΕΣ, αυστηρά: Και μην ξεχάσεις να τακτοποιήσεις εκείνο
που λέγαμε. Ακούς;

ΚΑΓΙΑ: Αν ήταν στο χέρι μου, θα —

ΣΟΛΝΕΣ: Πρέπει να τελειώνουμε μ' αυτή την ιστορία. Ως αύριο
το πρωΐ, το αργότερο!

ΚΑΓΙΑ, ανήσυχα: Αν δεν τα καταφέρω, θα διαλύσω τον αρραβώ-
να μου...

ΣΟΛΝΕΣ, ανάβει: Να διαλύσεις τον αρραβώνα σου; Τρελλάθη-
κες;

ΚΑΓΙΑ, απελπισμένα: Πρέπει να είμαι κοντά σας. Δε μπορώ να
φύγω... δεν το αντέχω...

ΣΟΛΝΕΣ, ζεσπάει: Και τι διάβολο θα γίνει με το Ράγκναρ, μου
λες; Εγώ για τον Ράγκναρ...

ΚΑΓΙΑ, τόν κοιτάζει με τρόμο: Δηλαδή... για τον Ράγκναρ με...

ΣΟΛΝΕΣ, συγκρατείται: 'Όχι... κάθε άλλο! Δεν με κατάλαβες...
(Ευγενικά και ήρεμα) εγώ εσένα θέλω, Κάγια, εσένα πάνω
απ' όλους κι όλα. Γι' αυτό, προσπάθησε να πείσεις τον
Ράγκναρ να μείνει... 'Ελα.. έλα τώρα. Πήγαινε σπίτι.

ΚΑΓΙΑ: Πολύ καλά. Πάω καληνύχτα.

ΣΟΛΝΕΣ: Καληνύχτα. (Καθός η **ΚΑΓΙΑ** πάει να φύγει.) Α, δε μου
λες... μήπως, κατά τύχη, σφήσε εδώ τα προσχέδιά του ο Ραγ-
κναρ;

ΚΑΓΙΑ: Δεν είδα να τα πήρε μαζί του.

ΣΟΛΝΕΣ: Βρέστα, σε παραχαλώ. Μπορεί να τους ρίξω μια μα-
τιά, αν ευκαιρήσω.

ΚΑΓΙΑ, χαρούμενα: Αλήθεια;

ΣΟΛΝΕΣ: Για το χατήρι σου, καλή μου. 'Ελα, μην αργείς. Φέρ'

τα μου γρήγορα!

(Η ΚΑΓΙΑ πηγαίνει γρήγορα στο σχεδιαστήριο, ψάχνει βιαστικά το συρτάρι του γραφείου, βρίσκει το ντοσιέ και του το φέρνει.)

ΚΑΓΙΑ: Ορίστε.

ΣΟΛΝΕΣ: Ωραία! 'Ασ' τα στο τραπέζι.

ΚΑΓΙΑ, αφήνει το ντοσιέ: Καληνύχτα. (Παρακλητικά) Θα με σκέψτε λιγάκι;

ΣΟΛΝΕΣ: Πάντα σε σκέφτομαι. Καληνύχτα, μικρή μου Κάγια. (Ρίχνει μια ματιά στη δεξιά πόρτα.) Πήγανε τώρα!

(Η Κυρία ΣΟΛΝΕΣ και ο γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ μπαίνουν από τη δεξιά πόρτα. Ο γιατρός είναι ένας μάλλον σωματώδης ηλικιωμένος άντρας, με στρογγυλό, καλόκεφο πρόσωπο. Είναι ρυθμένος, με αραιά ξανθά μαλιά, και φοράει γυαλιά με χρυσό σκελετό.)

Κα ΣΟΛΝΕΣ, στην πόρτα: Χάλβαρντ, ο γιατρός βιάζεται.

ΣΟΛΝΕΣ: Πες του να περάσει.

Κα ΣΟΛΝΕΣ, στην ΚΑΓΙΑ, που σβήνει τη λάμπα του γραφείου:
Τελειώσατε κιόλας το γράμμα, δεσποινίς Φόσλι;

ΚΑΓΙΑ, μπερδεμένη: Ποιο γράμμα;

ΣΟΛΝΕΣ: Μα σου είπα... ήταν σύντομο.

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Εξαιρετικά σύντομο!

ΣΟΛΝΕΣ: Μπορείτε να πηγαίνετε, δεσποινίς Φόσλι. Κι αύριο το πρωί, να είστε στην ώρα σας.

ΚΑΓΙΑ: Μάλιστα, κύριε Σόλνες. Καληνύχτα σας, κυρία Σόλνες. (Φεύγει από το διάδρομο.)

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Τι τύχη ν' ανακαλύψεις αυτή την κοπέλλα, Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Μου είναι χρήσιμη σε πολλά πράγματα.

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Δεν αμφιβάλλω.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ασχολείται και με το αρχείο σου;

ΣΟΛΝΕΣ: Έχει αποκτήσει αρκετή πείρα, δύο χρόνια τώρα. Κι έπειτα είναι καλό και πρόθυμο κορίτσι. Κάνει ό,τι μπορεί...

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Ποιος τη χάρη σου!

ΣΟΛΝΕΣ: Πραγματικά... και μάλιστα, όταν δεν είσαι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο.

Κα ΣΟΛΝΕΣ, με ευγενική επιτίμηση: Εσύ το λες αυτό, Χαλ-



Ελένη Χατζηαργύρη

βαρντ; Έχεις παράπονα;

ΣΟΛΝΕΣ: Όχι, όχι, αγαπητή μου. Με συγχωρείς.

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Παρακαλώ. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα σας περιμένουμε μετά, για το δείπνο;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ναι, μόλις τελειώσω μ' αυτόν τον ασθενή μου.

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ καλά. (Βγαίνει από τη δεξιά πόρτα.)

ΣΟΛΝΕΣ: Βιάζεστε, γιατρέ;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Καθόλου.

ΣΟΛΝΕΣ: Τότε μπορώ να σας απασχολήσω μια στιγμή;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Φυσικά.

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν κάθεστε; (Δείχνει στο γιατρό την κουνιαστή καρέκλα.
Εκείνος καθίζει στην πολύθρόνα. Κοιτάζει το γιατρό εξεταστικά.) Πείτε μου... προσέξατε τίποτα στην Αλίνα;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πότε; Τώρα που ήταν εδώ;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι... στο ύφος της απέναντι μου. Προσέξατε τιποτά;

ΧΕΡΝΤΑΛ, χαμογελώντας: Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανέτις ότι η γυναίκα σας... Χμ...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη δεσποινίδα Φόσλι.

ΣΟΛΝΕΣ: Α, αυτό; Ναι, το πρόσεξα κι εγώ.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και δεν μπορώ να πω ότι απορώ...

ΣΟΛΝΕΣ: Τι εννοείτε;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Είναι φυσικό να την ενοχλεί που έχετε όλη μέρα κοντά σας μιαν άλλη γυναίκα.

ΣΟΛΝΕΣ: Ίσως έχετε δίκιο. Κι εσείς και η Αλίνα. Άλλα δε γίνεται διαφορετικά.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δεν θα μπορούσατε να πάρετε έναν άντρα στη θέση της;

ΣΟΛΝΕΣ: Όχι, αποκλείεται.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μα αφού βλέπετε πόσο... υπερευαίσθητη είναι η γυναίκα σας. Αν αυτή η κατάσταση της σπάσει τα νεύρα;

ΣΟΛΝΕΣ: Ακόμα και τότε. Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να μείνει εδώ η Κάγια Φόσλι. Κανένας δε μπορεί να την αντικαταστήσει.

**ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κανένας;

ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά: Όχι, κανένας.

ΧΕΡΝΤΑΛ, τραβάει την καρέκλα του κοντύτερα: Μπορώ να σας κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση, κύριε Σόλνες;

ΣΟΛΝΕΣ: Παρακαλώ.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ξέρετε, οι γυναίκες έχουν εκπληκτική διαίσθηση σε ορισμένα θέματα.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, βέβαια. Όμως —

ΧΕΡΝΤΑΛ: Θέλω να πω: αν η παρουσία αυτής της κοπέλας ενοχλεί τόσο πολύ τη γυναίκα σας...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μήπως αυτή η... αυτή η ενόγλησή της έχει κάποια βάση;

ΣΟΛΝΕΣ, τόν κοιτάζει και σηκώνεται: Αχά!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μη με παρεξηγείτε. Λέω «μήπως» —

ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά και αποφασιστικά: Όχι!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Όχι — κατηγορηματικά;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτά υπάρχουν μόνο στη φαντασία της Αλίνας.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ξέρω ότι... γνωρίσατε πολλές γυναίκες στη ζωή σας, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν το αρνιέμαι.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κι ίσως, σε μερικές απ' αυτές να είχατε μια... ιδιαίτερη αδυναμία...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Άλλα εδώ, λέτε ότι δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο;

ΣΟΛΝΕΣ: Από δική μου πλευρά — όχι!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Από τη δική της;

ΣΟΛΝΕΣ: Νομίζω ότι προχωρήσατε πολύ, γιατρέ.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Επειδή μιλούσαμε για τη διαίσθηση της γυναίκας σας...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όσο γι' αυτό — (πιο χαμηλόφωνα.) Παραδέχομαι πως η περίφημη διαίσθηση της βγήκε σωστή... μερικές φορές.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Βλέπετε;

ΣΟΛΝΕΣ, καθίζει: Γιατρέ, έχετε κέφι ν' ακούσετε μια παράξενη ιστορία;

**ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ**

βαρντ; 'Έχεις παράπονα;
ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι, όχι, αγαπητή μου. Με συγχωρείς.
Κα ΣΟΛΝΕΣ: Παρακαλώ. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα σας περιμένουμε μετά, για το δείπνο;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Ναι, μόλις τελειώσω μ' αυτόν τον ασθενή μου.
Κα ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ καλά. (Βγαίνει από τη δεξιά πόρτα.)
ΣΟΛΝΕΣ: Βιάζεστε, γιατρέ;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Καθόλου.
ΣΟΛΝΕΣ: Τότε μπορώ να σας απασχολήσω μια στιγμή;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Φυσικά.
ΣΟΛΝΕΣ: Δεν κάθεστε; (Δείχνει στο γιατρό την κουνιστή καρέκλα. Εκείνος καθίζει στην πολυθρόνα. Κοιτάει το γιατρό εξεταστικά.) Πείτε μου... προσέξατε τίποτα στην Αλίνα;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Πότε; Τώρα που ήταν εδώ;
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι... στο ύφος της απέναντί μου. Προσέξατε τίποτα;
ΧΕΡΝΤΑΛ, χαμογελώντας: Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η γυναίκα σας... Χμ...
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη δεσποινίδα Φόσλι.
ΣΟΛΝΕΣ: Α, αυτό; Ναι, το πρόσεξα κι εγώ.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Και δεν μπορώ να πω ότι απορώ...
ΣΟΛΝΕΣ: Τι εννοείτε;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Είναι φυσικό να την ενοχλεί που έχετε όλη μέρα κοντά σας μιαν άλλη γυναίκα.
ΣΟΛΝΕΣ: Ίσως έχετε δίκιο. Κι εσείς και η Αλίνα. Άλλα δε γίνεται διαφορετικά.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Δεν θα μπορούσατε να πάρετε έναν άντρα στη θέση της;
ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι, αποκλείεται.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Μα αφού βλέπετε πόσο... υπερευαίσθητη είναι η γυναίκα σας. Αν αυτή η κατάσταση της σπάσει τα νεύρα;
ΣΟΛΝΕΣ: Ακόμα και τότε. Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να μείνει εδώ η Κάγια Φόσλι. Κανένας δε μπορεί να την αντικαταστήσει.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κανένας;
ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά: 'Όχι, κανένας.
ΧΕΡΝΤΑΛ, τραβάει την καρέκλα του κοντύτερα: Μπορώ να σας κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση, κύριε Σόλνες;
ΣΟΛΝΕΣ: Παρακαλώ.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Ξέρετε, οι γυναίκες έχουν εκπληκτική διαίσθηση σε ορισμένα θέματα.
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, βέβαια. 'Ομως —
ΧΕΡΝΤΑΛ: Θέλω να πω: αν η παρουσία αυτής της κοπέλας ενοχλεί τόσο πολύ τη γυναίκα σας...
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι;
ΧΕΡΝΤΑΛ: Μήπως αυτή η... αυτή η ενόχλησή της έχει κάποια βάση;
ΣΟΛΝΕΣ, τόν κοιτάζει και σηκώνεται: Αχά!
ΧΕΡΝΤΑΛ: Μη με παρεξηγείτε. Λέω «μήπως» —
ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά και αποφασιστικά: 'Όχι!
ΧΕΡΝΤΑΛ: 'Όχι — κατηγορηματικά;
ΣΟΛΝΕΣ: Αυτά υπάρχουν μόνο στη φαντασία της Αλίνας.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Ξέρω ότι... γνωρίσατε πολλές γυναίκες στη ζωή σας, κύριε Σόλνες.
ΣΟΛΝΕΣ: Δεν το αρνιέμαι.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Κι ίσως, σε μερικές απ' αυτές να είχατε μια... ιδιαίτερη αδυναμία...
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Άλλα εδώ, λέτε ότι δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο;
ΣΟΛΝΕΣ: Από δική μου πλευρά — όχι!
ΧΕΡΝΤΑΛ: Από τη δική της;
ΣΟΛΝΕΣ: Νομίζω ότι προχωρήσατε πολύ, γιατρέ.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Επειδή μιλούσαμε για τη διαίσθηση της γυναίκας σας...
ΣΟΛΝΕΣ: 'Οσσο γι' αυτό — (πιο χαμηλόφωνα.) Παραδέχομαι πως η περίφημη διαίσθησή της βγήκε σωστή... μερικές φορές.
ΧΕΡΝΤΑΛ: Βλέπετε;
ΣΟΛΝΕΣ, καθίζει: Γιατρέ, έχετε κέφι ν' ακούσετε μια παράξενη ιστορία;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πάντα έχω κέφι για παράξενες ιστορίες.

ΣΟΛΝΕΣ: Ωραία. Θα θυμάστε, ίσως, ότι πήρα στη δουλειά μου τον Κνουτ Μπρόβικ και το γιο του — όταν έπεσε έξω.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ναι... αμυδρό...

ΣΟΛΝΕΣ: Είναι πολύ άξιοι κι οι δύο τους... ο καθένας στον τομέα του. 'Όμως ο νεαρός πήγε κι αρραβωνιάστηκε και τώρα θέλει να παντρευτεί και να κάνει δική του δουλειά. Αυτοί οι νέοι — δύοι τους ίδιοι είναι!

ΧΕΡΝΤΑΛ, γελώντας: Ναι, έχουν τη νοσηρή συνήθεια να θέλουν να παντρευτούν!

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό δύναται είναι μεγάλη αναποδιά για μένα. Τον Ράγκναρ τον χρειάζομαι. Και τον πατέρα του, επίσης. Είναι πρώτης τάξεως μηχανικός — άσσος στους στατικούς υπολογισμούς και όλα αυτά τα βαρετά πράγματα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και σας είναι απαραίτητος.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Αλλά ο Ράγκναρ ήθελε σώνει και καλά ν' αρχίσει να «χτίζει» μόνος του!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κι δύναται, κάτι τον σταμάτησε, αφού βρίσκεται ακόμα εδώ.

ΣΟΛΝΕΣ: Θα σας πω τι. Τότε, δεν είπα λέξη σε κανένα... Μια μέρα, ήρθε στο γραφείο η Κάγια Φόσλι. Κάτι τους ήθελε, δε θυμάμαι τι ακριβώς. 'Ηταν η πρώτη φορά που ερχόταν εδώ. 'Όταν πρόσεξα πώς κοίταζαν ο ένας τον άλλον, σκέφτηκα πως, αν την έπαιρνα κι αυτήν στη δουλειά, θα κρατούσα και τον νεαρό.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Φαεινή ιδέα!

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, αλλά εκείνη την ώρα, δεν είπα τίποτα — δεν έκανα κανέναν υπαινιγμό. Στάθηκα, μόνο, τους κοίταζα — κι' έλεγα μέσα μου, τι καλά να τους είχα και τους δύο εδώ. 'Υστερα, μίλησα λίγο με την... Κάγια, φιλικά, για δύσκετα πράγματα. Κι έπειτα, έφυγε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και;

ΣΟΛΝΕΣ: Και την άλλη μέρα, κατά το βράδυ, όταν ο Μπρόβικ κι ο Ράγκναρ είχαν φύγει, η Κάγια ξανάρθε. Κι άρχισε να μου μιλάει σαν να τα είχαμε ήδη συμφωνήσει οι δύο μας.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Συμφωνήσει; Ποια;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτά που σκεφτόμουνα τόσο έντονα, αλλά δεν τα είχα κουβεντιάσει με κανένα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πολύ περίεργο!

ΣΟΛΝΕΣ: Ψέματα; Λες και είχε διαβάσει τις σκέψεις μου. Με ρώτησε ποια θα είναι τα καθήκοντά της, πότε αρχίζει δουλειά, «την άλλη το πρωί»;... και λοιπά και λοιπά.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μπορεί να το ήθελε, για να είναι κοντά στον Ράγκναρ.

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό είπα κι εγώ, στην αρχή. Άλλα έπεσα έξω. Από την πρώτη κιόλας μέρα, άρχισε ν' απομακρύνεται από κείνον —

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και να πλησιάζει εσάς;

ΣΟΛΝΕΣ: Ακριβώς. Μοιάζει να διαισθάνεται τι κάνω, κάθε λεπτό. 'Όταν την κοιτάω, το καταλαβαίνει αμέσως — ακόμα κι αν μου έχει γυρισμένη την πλάτη. Κι όποτε την πλησιάζω, τρέμει ολόκληρη. Πώς σας φαίνεται αυτό;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δε νομίζω πως θέλει φίλοσοφία για να καταλάβει κανείς —

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, βέβαια. Άλλα πώς μάντεψε τι σκεφτόμουνα το πρώτο εκείνο βράδι; Γιατί φέρθηκε σά να της είχα ζητήσει να έρθει εδώ, ενώ εγώ το είχα σκεφτεί μονάχα; Το ήθελα, βέβαια, και πάρα πολύ — αλλά μέσα μου. Ήώς το κατάλαβε; Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό, γιατρέ;

ΧΕΡΝΤΑΛ: 'Οχι, ομολογώ.

ΣΟΛΝΕΣ: Όντ' εγώ. Γι' αυτό, δεν είπα τίποτα σε κανένα. Τελικά, όμως, αυτή η κατάσταση έχει καταντήσει κακός μπελάς. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, πρέπει να παίζω τον... ερωτευμένο... κι αυτό είναι κρίμα για το καημένο το κορίτσι. (Με ένταση.) Αλλά τι νά κάνω; Αν φύγει αυτή, χάνω και τον Ράγκναρ.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Τα είπατε ολ' αυτά στη γυναίκα σας;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι βέβαια!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Γιατί όχι;

ΣΟΛΝΕΣ, τον κοιτάζει έντονα και ψιθυρίζει: Γιατί... να... νοιώθω κάτι σαν... λύτρωση — όταν βασανίζω τον εαυτό μου, αφήνοντας την Αλίνα να με υποψιάζεται άδικα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πάντα έχω κέφι για παράξενες ιστορίες.

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ωραία. Θα θυμάστε, ίσως, ότι πήρα στη δουλειά μου τον Κνουτ Μπρόβικ και το γιο του — όταν έπεσε έξω.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ναι... αμυδρά...

ΣΟΛΑΝΕΣ: Είναι πολύ δέξιοι κι οι δύο τους... ο καθένας στον τομέα του. 'Όμως ο νεαρός πήγε κι αρραβωνιάστηκε και τώρα θέλει να παντρευτεί και να κάνει δική του δουλειά. Αυτοί οι νέοι — δύοι τους ίδιοι είναι!

ΧΕΡΝΤΑΛ, γελώντας: Ναι, έχουν τη νοστρή συνήθεια να θέλουν να παντρευτούν!

ΣΟΛΑΝΕΣ: Αυτό όμως είναι μεγάλη αναποδιά για μένα. Τον Ράγκναρ τον χρειάζομαι. Και τον πατέρα του, επίσης. Είναι πρώτης τάξεως μηχανικός — άσσος στους στατικούς υπολογισμούς και δύλα αυτά τα βαρετά πράγματα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και σας είναι απαραίτητος.

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ναι. Άλλα ο Ράγκναρ ήθελε σώνει και καλά ν' αρχίσει να «χτίζει» μόνος του!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κι όμως, κάτι τον σταμάτησε, αφού βρίσκεται ακόμα εδώ.

ΣΟΛΑΝΕΣ: Θα σας πω τι. Τότε, δεν είπα λέξη σε κανένα... Μια μέρα, ήρθε στο γραφείο η Κάγια Φόσλι. Κάτι τους ήθελε, δε θυμάμαι τι ακριβώς. 'Ηταν η πρώτη φορά που ερχόταν εδώ. 'Οταν πρόσεξα πώς κοίταζαν ο ένας τον άλλον, σκέφτηκα πως, αν την έπαιρνα κι αυτήν στη δουλειά, θα κρατούσα και τον νεαρό.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Φαεινή ιδέα!

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ναι, αλλά εκείνη την ώρα, δεν είπα τίποτα — δεν έκανα κανέναν υπαινιγμό. Στάθηκα, μόνο, τους κοίταζα — κι' έλεγα μέσα μου, τι καλά να τους είχα και τους δύο εδώ. 'Τστερα, μίλησα λίγο με την... Κάγια, φιλικά, για άσχετα πράγματα. Κι έπειτα, έφυγε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και;

ΣΟΛΑΝΕΣ: Και την άλλη μέρα, κατά το βράδυ, όταν ο Μπρόβικ κι ο Ράγκναρ είχαν φύγει, η Κάγια ξανάρθε. Κι άρχισε να μου μιλάει σαν να τα είχαμε ήδη συμφωνήσει οι δύο μας.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Συμφωνήσει; Ποια;

ΣΟΛΑΝΕΣ: Αυτά που σκεφτόμουνα τόσο έντονα, αλλά δεν τα είχα κουβεντιάσει με κανένα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πολύ περίεργο!

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ψέματα; Λες και είχε διαβάσει τις σκέψεις μου. Με ρώτησε ποια θα είναι τα καθήκοντά της, πότε αρχίζει δουλειά, «την άλλη το πρώιμο... και λοιπά και λοιπά.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μπορεί να το ήθελε, για να είναι κοντά στον Ράγκναρ.

ΣΟΛΑΝΕΣ: Αυτό είπα κι εγώ, στην αρχή. Άλλα έπεσα έξω. Από την πρώτη κιόλας μέρα, άρχισε ν' απομακρύνεται από κείνον —

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και να πλησιάζειειςάς;

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ακριβώς. Μοιάζει να διαισθάνεται τι κάνω, κάθε λεπτό. 'Όταν την κοιτάω, το καταλαβαίνει αμέσως — ακόμα κι αν μου έχει γυρισμένη την πλάτη. Κι όποτε την πλησιάζω, τρέμει ολόκληρη. Πώς σας φαίνεται αυτό;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δε νομίζω πως θέλει φιλοσοφία για να καταλάβει κανές —

ΣΟΛΑΝΕΣ: 'Οχι, βέβαια. Άλλα πώς μάντεψε τι σκεφτόμουνα το πρώτο εκείνο βράδυ; Γιατί φέρθηκε σάνα της είχα ζητήσει να έρθει εδώ, ενώ εγώ το είχα σκεφτεί μονάχα; Το ήθελα, βέβαια, και πάρα πολύ — αλλά μέσα μου. Πώς το κατάλαβε; Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό, γιατρέ;

ΧΕΡΝΤΑΛ: 'Οχι, ομολογώ.

ΣΟΛΑΝΕΣ: Ούτ' εγώ. Γι' αυτό, δεν είπα τίποτα σε κανένα. Τελικά, όμως, αυτή η κατάσταση έχει καταντήσει κακός μπελάς. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, πρέπει να παίζω τον... ερωτευμένο... κι αυτό είναι κρίμα για το καημένο το κορίτσι. (Με ένταση.) Άλλα τι να κάνω; Αν φύγει αυτή, χάνω και τον Ράγκναρ.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Τα είπατε ολ' αυτά στη γυναίκα σας;

ΣΟΛΑΝΕΣ: 'Οχι βέβαια!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Γιατί όχι;

ΣΟΛΑΝΕΣ, τον κοιτάζει έντονα και ψιθυρίζει: Γιατί... να... νοιώθω κάτι σαν... λύτρωση — όταν βασανίζω τον εαυτό μου, αφήνοντας την Αλίνα να με υποψιάζεται άδικα.

ΧΕΡΝΤΑΛ, κουνάει το κεφάλι: Φοβάμαι πως δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ: Να είναι... πώς να σας πω... σαν να ξεπληρώνω ένα μέρος από κάποιο τεράστιο χρέος μου.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Χρέος στη γυναίκα σας;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι... 'Ετσι, νιώθω σαν να ξαλαφρώνω. Σαν ν' αναστίνω πιο ελεύθερα, έστω και για λίγο.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ειλικρινά, δε σας καταλαβαίνω καθόλου.

ΣΟΛΝΕΣ, κόβει τη συζήτηση και σηκώνεται: Χμ.. ας μη μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. (Διασχίζει το δωμάτιο, ξαναγυρίζει και σταματάει μπρος στο τραπέζι. Κοιτάει το γιατρό με πονηρό χαμόγελο.) Λοιπόν, γιατρέ; Είστε ικανοποιημένος με την «ανατομία» που μου κάνατε;

ΧΕΡΝΤΑΛ, κάπως κοφτά: Ανατομία; Και πάλι δε σας καταλαβαίνω, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ: Ελάτε τώρα! Νομίζετε πως δεν το πρόσεξα;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ποιο;

ΣΟΛΝΕΣ, αργά και χαμηλόφωνα: Τον τρόπο που με παρατηρείτε, τώρα τελευταία.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Σας «παρατηρώ» εγώ; Για ποιο λόγο;

ΣΟΛΝΕΣ: Επειδή έχετε την εντύπωση πως είμαι... (Ανάβει.) Να πάρει! Νομίζετε αυτό που νομίζει κι η Αλίνα για μένα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δηλαδή;

ΣΟΛΝΕΣ, ξαναβρίσκει την αυτοκυριαρχία του: Πιστεύει πως είμα... τέλος πάντων... ας πούμε, «άρρωστος»!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Εσείς άρρωστος; Ποτέ δε μου είπε κάτι τέτοιο! Και... τι είδους αρρώστια έχετε — κατά τη γνώμη της;

ΣΟΛΝΕΣ, ακουμπάει στην πλάτη της καρέκλας και ψιθυρίζει: Η Αλίνα «αποφάσισε» πως είμαι τρελός. Εντελώς!

ΧΕΡΝΤΑΛ, σηκώνεται: Μα, αγαπητέ κύριε Σόλνες...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι!... Και σας έπεισε κι εσάς! δεν με ξεγελάτε τόσο εύκολα, γιατρέ!

ΧΕΡΝΤΑΛ, τον κοιτάει κατάπληκτος: Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, κύριε Σόλνες — ποτέ δε μου πέρασε τέτοια ιδέα.

ΣΟΛΝΕΣ, χαμογελάει σα να μη τον πιστεύει: Αλήθεια;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ποτέ! Και μπορώ να ορκιστώ πως ούτε η γυναίκα σας σκέφτηκε κάτι τέτοιο.

ΣΟΛΝΕΣ: Μη λέτε μεγάλα λόγια. Στο κάτω-κάτω, ποιος ξέρει; Μπορεί και να έχει δίκιο.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μα τι λέτε τώρα;

ΣΟΛΝΕΣ, τόν διακόπτει με μια κίνηση του χεριού: Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε άλλο. Ας συμφωνήσουμε μονάχα, ότι διαφωνούμε! (Αλλάζει ύφος σαν να διασκεδάζει κάπως.) 'Όμως, γιατρέ.'

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Τότε, θα φαντάζεστε πως είμαι «ο ευτυχέστερος των θυητών»;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Γιατί; δεν είστε;

ΣΟΛΝΕΣ, γελάει: Πώς δεν είμαι, αλίμονο! Ο Χάλβαρντ Σόλνες, ο Αρχιμάστορας Σόλνες! Υπάρχει μεγαλύτερη ευδαιμονία;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δεν παραδέχεστε ότι σταθήκατε εξαιρετικά τυχερός;

ΣΟΛΝΕΣ, κρύβοντας ένα μελαγχολικό χαμόγελο: Α, ναι... Δεν μπορώ να έχω παράπονο...

ΧΕΡΝΤΑΛ: Από τότε που κάρηκε εκείνο το παλιό, άσκημο σπίτι, άνοιξε η τύχη σας.

ΣΟΛΝΕΣ, σοβαρά: Το σπίτι ήταν της Αλίνας, μην το ξεχνάτε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Το ξέρω. Θα πρέπει να της στοίχισε τρομερό.

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν το ξεπέρασε ποτέ — κι ας πάνε δώδεκα — δεκατρία χρόνια από τότε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Και οι συγέπειες... ήταν τόσο τραγικές για κενην...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ολα αυτά την τσακίσανε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: 'Όμως για σας... εκείνη η φωτιά στάθηκε η αρχή της καρριέρας σας. Χτίσατε την επιτυχία σας πάνω σ' αυτή τη στάχτη. 'Ενα φτωχό χωριατόπαιδο... και, σήμερα, είσαστε ο πρώτος στον κλάδο σας... Ναι, κύριε Σόλνες, η τύχη ήταν με το μέρος σας.

ΣΟΛΝΕΣ, τόν κοιτάζει αμήχανα: Γι' αυτό νιώθω τέτοιο τρόμο.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Τρόμο; Γιατί; 'Ολα πήγανε τόσο καλά στη ζωή σας.

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό με φοβίζει. Κάποια στιγμή, μπορεί να γυρίσει η τύχη και —

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ανοησίες! Γιατί να γυρίσει;
ΣΟΛΝΕΣ, θετικά, σήγουρα: Τα νιάτα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Τα νιάτα; Ελάτε τώρα. Δεν είστε κανένα ερείπιο!
Σήμερα, πατάτε πιο γερά από ποτέ.

ΣΟΛΝΕΣ: Η τύχη θα γυρίσει. Το νιώθω. Ζυγώνει η μέρα. 'Όπου νάναι, κάποιος νέος θα φωνάξει: «Βγες απ' το δρόμο μου!..»
Και τότε, θα τρέξουν κι άλλοι, όλοι οι άλλοι, θα μαζευτούν γύρω μου, ουρλιάζοντας κι απειλώντας: «Κάνε πέρα! Κάνε πέρα! Να 'στε βέβαιος, γιατρέ. Αύριο-μεθαύριο, η νέα γενιά θα χτυπήσει την πόρτα μου —

ΧΕΡΝΤΑΛ, γελώντας: Ε, και;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό θα είναι το τέλος του αρχιμάστορα Σόλνες.
(Χτυπάει η αριστερή πόρτα.)

ΣΟΛΝΕΣ, τινάζεται: Τι ήταν αυτό; Ακούσατε τίποτα;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Κάποιος χτύπησε την πόρτα.

ΣΟΛΝΕΣ, δυνατά: Εμπρός.

(Από το διάδρομο μπαίνει η ΧΙΑΝΤΑ ΒΑΝΓΚΕΛ. Είναι μέτρια στο ανάστημα, λυγερή και λεπτοκαμωμένη. Λίγο ηλιοκαμμένη. Φοράει κοντή φούστα, μπλούζα με ναυτικό γιακά και μικρό ναυτικό καπέλο. Έχει ένα σακκίδιο στην πλάτη και κρατάει ένα μακρύ ορειβατικό μπαστούνι («άλπενστοκ»).)

ΧΙΑΝΤΑ, πάει κατευθείαν στον ΣΟΛΝΕΣ. Τα μάτια της αστράφουν από ευτυχία: Καλησπέρα!

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει αβέβαια: Καλησπέρα.

ΧΙΑΝΤΑ, γελάει: Μη μου πείτε πως δε με γνωρίσατε!

ΣΟΛΝΕΣ: Συγγνώμη... μου διαφεύγει... αυτή τη στιγμή —

ΧΕΡΝΤΑΛ, σηκώνεται και την πλησιάζει: Εγώ όμως σας θυμάματε, δεσποινίς μου —

ΧΙΑΝΤΑ, ενθουσιασμένη: Α, εσείς δεν είστε που....

ΧΕΡΝΤΑΛ: Εγώ! (Στον ΣΟΛΝΕΣ.) Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι στο βουνό. (Στη ΧΙΑΝΤΑ.) Τι έγιναν οι άλλες κυρίες;

ΧΙΑΝΤΑ: Φύγανε για τη Θάλασσα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δε μας «ενέχριναν» και πολύ, ε; — που κάναμε τόση φασαρία, τα βράδια;

ΧΙΑΝΤΑ: Μάλλον όχι!



Δημήτρης Ξυρός — Θεόδωρος Μορίδης

ΧΕΡΝΤΑΛ, κουνώντας της το δάχτυλο σα να τη μαλλώνει: Κι εσείς, όμως, φλερτάρατε με όλους μας, σχεδόν!

ΧΙΑΝΤΑ: Τι άλλο να έκανα; Να κεντούσα και να έπλεκα κάλτσες από το πρωί ως το βράδυ, όπως όλες εκείνες οι... μπαμπόγριες;

ΧΕΡΝΤΑΛ, γελώντας: Ναι, δε μου φαίνεται το πλέξιμο να είναι το φόρτε σας!

ΣΟΛΝΕΣ: Απόψε ήρθατε στην πόλη μας;

ΧΙΑΝΤΑ: Μόλις έφτασα.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μόνη, δεσποινίς Βάνγκελ;

ΧΙΑΝΤΑ: Ολομόναχη!

ΣΟΛΝΕΣ: Βάνγκελ; Βάνγκελ σας λένε;

ΧΙΑΝΤΑ, έκπληκτη, αλλά το διασκεδάζει κιόλας: Φυσικά.

ΣΟΛΝΕΣ: Μήπως είστε κόρη του γιατρού Βάνγκελ από το Λαϊσάνγκερ;

ΧΙΑΝΤΑ, με το ίδιο ύφος: Και βέβαια. Ποιανού άλλου;

ΣΟΛΝΕΣ: Α... εκεί συναντηθήκαμε λοιπόν. Τότε που έχτισα το καμπαναριό στην παλιά εκκλησία.

ΧΙΑΝΤΑ, πιο σοβαρά: Ναι.

ΣΟΛΝΕΣ: Πού να το θυμηθώ... πάει τόσος καιρός...

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάει έντονα: Δέκα χρόνια. Ακριβώς.

ΣΟΛΝΕΣ: Μα, εσείς, πρέπει να ήσαστε παιδάκι, τότε.

ΧΙΑΝΤΑ, ανέμελα: Κάπου δώδεκα, δεκατριών.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πρώτη φορά έρχεστε εδώ, δεσποινίς Βάνγκελ;

ΧΙΑΝΤΑ: Μόλιστα.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Έχετε φίλους εδώ;

ΧΙΑΝΤΑ: Μόνο εσάς. Και τη γυναίκα σας, φυσικά.

ΣΟΛΝΕΣ: Μπα; Εέρετε και τη γυναίκα μου;

ΧΙΑΝΤΑ: Λίγο. Συναντηθήκαμε στα θερμόλουτρα, πάνω στο βουνό.

ΣΟΛΝΕΣ: Εκεί πάνω;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Με κάλεσε να την επισκεφθώ, αν με φέρει ποτέ ο δρόμος μου από εδώ. (Χαμογελάει.) 'Όχι πως χρειαζόμουνα πρόσωληση...

ΣΟΛΝΕΣ: Περίεργο. Δε μου είπε τίποτα.

(Η ΧΙΑΝΤΑ ακουμπάει το μπαστούνι της δίπλα στη θερμάστρα,

βγάζει το σακκίδιο και το αφήνει στον καναπέ. Ο ΧΕΡΝΤΑΛ προσπαθεί να τη βοηθήσει. Ο ΣΟΛΝΕΣ στέκεται και την κοιτάει.)

ΧΙΑΝΤΑ: Λοιπόν, τι γίνεται; Μπορώ να μείνω εδώ τη νύχτα;

ΣΟΛΝΕΣ: Θα το τακτοποιήσουμε.

ΧΙΑΝΤΑ: Δεν πήρα, βλέπετε, καθόλου ρούχα μαζί μου. Μόνο αυτά που φοράω. Έχω στο σάκκο μια αλλαξιά εσώρουχα, αλλά θέλουν πλύσιμο. Είναι καταλερωμένα!

ΣΟΛΝΕΣ: Θα το λύσουμε κι αυτό το πρόβλημα. 'Ενα λεπτό, να φωνάξω τη γυναίκα μου —

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ας πάω κι εγώ να δω τον ασθενή μου.

ΣΟΛΝΕΣ: Θα σας περιμένουμε αργότερα.

ΧΕΡΝΤΑΛ, μέ παιχνιδιάρικη ματιά στη **ΧΙΑΝΤΑ**: Θα γυρίσω, έννοια σας! (Τελείει.) 'Άλλωστε, σας αφήνω σε καλά χέρια. (Στο **ΣΟΛΝΕΣ**.) Η προφητεία σας βγήκε αληθινή, κύριε Σόλνες!

ΣΟΛΝΕΣ: Ποια προφητεία;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Να που η νέα γενιά χτύπησε την πόρτα σας.

ΣΟΛΝΕΣ, κεφάτα: Αν είναι να χτυπάει πάντα έτσι, δεν έχω καμια αντίρρηση.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Α, όσο γι' αυτό, είμαι σίγουρος.

(Ο ΧΕΡΝΤΑΛ βγαίνει απ' την πόρτα του διαδρόμου. Ο ΣΟΛΝΕΣ ανοίγει τη δεξιά πόρτα και φωνάζει προς το μέσα δωμάτιο.)

ΣΟΛΝΕΣ: Αλινά! 'Ερχεσαι ένα λεπτό; Είναι εδώ μια φίλη σου... η δεσποινίς Βάνγκελ...

(Η Κα ΣΟΛΝΕΣ παρουσιάζεται στην πόρτα.)

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**: Ποιά; (Βλέπει τη **ΧΙΑΝΤΑ**) Α, εσείς, δεσποινίς Βάνγκελ; (Την πλησιάζει και της δίνει το χέρι.) 'Ωστε ήρθατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Μόλις τώρα. Ρωτάει αν θα μπορούσε να μείνει εδώ, απόψε.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**: Σε μας; Πολύ ευχαρίστωσ!

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ωσπου να τακτοποιηθεί κάπως, λέει.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Είναι καθήκον μου... Θ' αργήσουν να 'ρθουν οι αποσκευές σας;

ΧΙΑΝΤΑ: Δεν έχω αποσκευές.

Κα **ΣΟΛΝΕΣ**: Α!... Οπωσδήποτε δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-

μα. Καθήστε λίγο, να κουβεντιάσετε με τον άντρα μου, ώσπου να ετοιμαστεί το δωμάτιό σας.

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν της δίνουμε ένα απ' τα δωμάτια των παιδιών; Είναι που είναι έτοιμα...

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, βέβαια... έκει, περισσεύει πολύς χώρος... (Στη ΧΙΑΝΤΑ.) Καθήστε να ξεκουραστείτε. (Φεύγει δεξιά.) (Η ΧΙΑΝΤΑ, με τα τα χέρια πίσω στην πλάτη, κάνει βόλτες και χαζεύει το δωμάτιο. Ο ΣΟΛΝΕΣ την παρακολουθεί με τα μάτια, δρυθιός πλάϊ στο γραφείο, με τα χέρια πίσω απ' την πλάτη κι αυτός.)

ΧΙΑΝΤΑ, σταματάει και τον κοιτάζει: 'Έχετε πολλά παιδικά δωμάτια;

ΣΟΛΝΕΣ: Τρία.

ΧΙΑΝΤΑ: Και παιδιά;

ΣΟΛΝΕΣ: Κανένα. 'Ετσι θα σας κάνουμε εσάς παιδί μας, για λίγο.

ΧΙΑΝΤΑ: Γι' απόφε, ναι. Και σας δίνω το λόγο μου πως δεν προκειται να βάλω τα κλάμματα. Θα κοιμηθώ σαν κούτσουρο.

ΣΟΛΝΕΣ: Θα είστε πτώμα, ε;

ΧΙΑΝΤΑ: Καθόλου. Άλλα μου αρέσει να μένω ξαπλωμένη και να ονειρεύομαι.

ΣΟΛΝΕΣ: Ονειρεύεστε συχνά;

ΧΙΑΝΤΑ: Σχεδόν πάντα.

ΣΟΛΝΕΣ: Και τι ονειρεύεστε συνήθως;

ΧΙΑΝΤΑ: Δε θα σας πω ακόμα. 'Ίσως κάποτε. (Κάνει βόλτες πάλι στο δωμάτιο. Σταματάει στο γραφείο και εξετάζει τα βιβλία και τα χαρτιά.)

ΣΟΛΝΕΣ, πάει προς αυτήν: Γυρεύετε τίποτα;

ΧΙΑΝΤΑ: 'Όχι, κοιτάω... (Τυρνάει και τον κοιτάει.) Μήπως δεν πρέπει;

ΣΟΛΝΕΣ: Κάθε άλλο.

ΧΙΑΝΤΑ: Εσείς γράφετε σ' αυτό το πελώριο κατάστιχο;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. Η βοηθός μου.

ΧΙΑΝΤΑ: Γυναίκα;

ΣΟΛΝΕΣ, χαμογελώντας: Ναι, γυναίκα.

ΧΙΑΝΤΑ: Κι έρχεται κάθε μέρα;

ΣΟΛΝΕΣ: Ανελλιπώς!

ΧΙΑΝΤΑ: Παντρεμμένη;

ΣΟΛΝΕΣ: Ελεύθερη.

ΧΙΑΝΤΑ: Α!

ΣΟΛΝΕΣ: Άλλα δπου νάναι, παντρεύεται.

ΧΙΑΝΤΑ: Καλό αυτό.

ΣΟΛΝΕΣ: Καλό για κείνην. 'Όχι, όμως, και για μέναν ... Ποιος θα με βοηθάει, όταν θα φύγει;

ΧΙΑΝΤΑ: Δε μπορεί, θα βρείτε κάποιαν άλλη.

ΣΟΛΝΕΣ: Θα θέλατε να μείνετε εδώ και να... και να γράφετε στο κατάστιχο;

ΧΙΑΝΤΑ, αναμετρώντας τον με τα μάτια: Με φαντάζεστε, εμένα, να κάθομαι δλη μέρα και να γράφω σ' αυτό το κιτάπι; Ευχαριστώ, να μου λείπει! (Πάλι κάνει βόλτες στο δωμάτιο, κι ύστερα καθίζει στην κουνιστή πολυθρόνα. Ο ΣΟΛΝΕΣ την πλησιάζει.)

ΧΙΑΝΤΑ, συνεχίζει: Υπάρχουν και πιο ωραία πράγματα σ' αυτή τη ζωή... (τον κοιτάζει χαμογελώντας) 'Έτσι δεν είναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Χωρίς αμφιβολία! Πρώτα-πρώτα — φαντάζομαι — θα πάτε στα μαγαζιά ν' αγοράσετε φορέματα και... τέτοια.

ΧΙΑΝΤΑ, ενθυμια: 'Όχι, λέω ν' αφήσω τα μαγαζιά στην ησυχία τους!

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί;

ΧΙΑΝΤΑ: «Πρώτα-πρώτα», γιατί δεν έχω δεκάρα.

ΣΟΛΝΕΣ, γελώντας: Ούτε αποσκευές, ούτε λεφτά, λοιπόν;

ΧΙΑΝΤΑ: Ούτε - ούτε! Και δε με νοιάζει καθόλου!

ΣΟΛΝΕΣ: Μ' αρέσει αυτό που είπατε.

ΧΙΑΝΤΑ: Μόνο αυτό σας άρεσε;

ΣΟΛΝΕΣ: Κι αυτό και άλλα... (Κάθεται στην πολυθρόνα.) Ο πατέρας σας ζει;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Ζει.

ΣΟΛΝΕΣ: Κι εσείς, ήρθατε για σπουδές;

ΧΙΑΝΤΑ: Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό!

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όμως, θα μείνετε λίγο....

ΧΙΛΑΝΤΑ: Θα δούμε. (Τον κοιτάει μισοαστεία, μισοσοβαρά. Μετά, βγάζει το καπέλο της και το ακουμπάει στο τραπέζι μπροστά της.) Κύριε Σόλνες...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Έχετε τόσο απελπιστικά κακή μνήμη;

ΣΟΛΝΕΣ: Ε, όχι και απελπιστικά!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τότε... δε θα μου μιλήσετε για δ, τι έγινε εκεί απάνω;

ΣΟΛΝΕΣ, τα χάνει για λίγο: «Εκεί απάνω» στο Λάϊσάνγκερ; (Ανέμελα.) Μα δε νομίζω να έγινε τίποτα σπουδαίο.

ΧΙΛΑΝΤΑ, επιτιμητικά: Πως μπορείτε να λέτε τέτοιο πράγμα;

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί; Τι κοσμοϊστορικό γεγονός συνέβη στο Λάϊσάνγκερ;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Όταν τέλειωσε το καμπαναριό, θυμάστε τι πανηγύρι έγινε σ' όλη την πόλη;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό δε θα το ξεχάσω ποτέ..

ΧΙΛΑΝΤΑ, χαμογελαστά: Αλήθεια; Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας!

ΣΟΛΝΕΣ: Ευγενικό;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Στο προαύλιο της εκκλησίας έπαιζε η μπάντα. Κι είχε μαζευτεί του κόσμου ο κόσμος. Εμείς, οι μαθήτριες, ήμαστε ντυμένες στ' άσπρα, και κρατούσαμε σημαίες.

ΣΟΛΝΕΣ: Α, ναι, σημαίες! Αυτές τις θυμάμαι.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τότε, εσείς, ανεβήκατε στη σκαλωσιά. Ως απάνω — απάνω, στην κορφή. Κρατούσατε ένα μεγάλο στεφάνι δάφνης... και το χρεμάσατε στον ανεμοδείχτη!...

ΣΟΛΝΕΣ, διακόπτοντας, με κοφτό ύφος: Ναι, τότε το συνήθιζα αυτό. Είναι, ξέρετε, ένα παλιό έθιμο.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ήταν υπέροχο, συναρπαστικό! Στεκόμουν από κάτω και σας κοίταζα. Εκεί ψηλά-ψηλά! Έλεγα μέσα μου: «Σκέψου να πέσει κάτω! Αυτός — ο Αρχιμάστορας!»

ΣΟΛΝΕΣ, σαν να θέλει ν' αλλάξει τη συζήτηση: Πράγμα που θα μπορούσε να έχει γίνει ευκολότατα! Γιατί ένα απ' αυτά τα διαβολάκια με τ' άσπρα, ούρλιαζε και τσέριζε —

ΧΙΛΑΝΤΑ, λάμπει ολόκληρη: «Ζήτω ο Αρχιμάστορας Σόλνες!»

ΣΟΛΝΕΣ: ... και κουνούσε ολοένα κείνο το γηλίθιο σημαιάκι σαν υστερικό. Κι όπως το 'βλεπα, μ' έπιανε ίλιγγος...

ΧΙΛΑΝΤΑ, πιο σοβαρά. Χαμηλόφωνα: Αυτό το «διαβολάκι» ήμουνα εγώ.

ΣΟΛΝΕΣ, τήν κοιτάζει με ένταση: Το φαντάζομαι. Ποιος άλλος; **ΧΙΛΑΝΤΑ,** ενθουσιασμένη πάλι: Μα ήταν τόσο ωραίο και συναρπαστικό! Δεν το χωραγε ο νους μου ότι μπορούσε κάποιος να χτίσει ένα τόσο ψηλό καμπαναριό! Κι ότι ανεβήκατε στην κορφή... εσείς ο ίδιος... χωρίς να ζαλιστείτε ούτε τόσο δα. Αυτό ήταν το πιο μαγευτικό — μόνο που το σκεφτόμουνα, μ' έπιανε ζάλη.

ΣΟΛΝΕΣ: Και πώς είστε τόσο βέβαιη ότι δε μ' έπιασε κι εμένα — ;

ΧΙΛΑΝΤΑ, διωχνει την ιδέα: Ζάλη; Το ζέερα! Το 'νιωθα μέσα μου βαθειά. Άλλιώς πώς θα τραγουδούσατε εκεί ψηλά;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει κατάπληκτος: Τραγουδούσα; Εγώ;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και βέβαια εσείς!

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι του: Σ' όλη μου τη ζωή, δεν έχω πει ούτε μια νότα.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Κι δμως! Η φωνή σας αντηχούσε στον άνεμο σαν άρπα.

ΣΟΛΝΕΣ, σκεφτικά: Πολύ αλλόκοτα, ολ' αυτά.

ΧΙΛΑΝΤΑ, μένει για λίγο σιωπήλη και τον κοιτάει. Μετά λέει σιγά-νά: 'Ομως... το πιο σπουδαίο έγινε μετά.

ΣΟΛΝΕΣ: Το πιο σπουδαίο;

ΧΙΛΑΝΤΑ, ξεχελίζοντας από ζωτικότητα: Μη μου πείτε ότι πρέπει να σας το θυμίσω κι αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ: Θα με υποχρεώνατε.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Δε θυμάστε το δείπνο στη Λέσχη;

ΣΟΛΝΕΣ: Α, ναι. Θα έγινε το ίδιο βράδυ, γιατί το άλλο πρωί έφυγα.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και μετά τη λέσχη, ήρθατε σπίτι μας.

ΣΟΛΝΕΣ: Ε, λοιπόν ναι, έχετε δίκιο, δεσποινίς Βάνγκελ... Είναι καταπληκτικό πως θυμάστε τέτοιες λεπτομέρειες...

ΧΙΛΑΝΤΑ: «Λεπτομέρειες»; Έτσι τις λέτε εσείς; Κι ότι βρεθήκαμε μόνοι στο δωμάτιο, οι δύο μας, «λεπτομέρεια» είναι κι αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ: Μόνοι;

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε, δεν με είπατε «διαιβολάκι» —

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν —;

ΧΙΑΝΤΑ: Μου είπατε πόσο μου πηγαίνει το άσπρο μου φόρεμα.
Και πως μοιάζω με μικρή πριγκήπισσα.

ΣΟΛΝΕΣ: Κι έτσι θα ήταν, δεσποινίς Βάνγκελ. 'Ενιωθα τόσο
ανάλαφρος κι ελεύθερος, εκείνη τη μέρα —

ΧΙΑΝΤΑ: Κι έπειτα, μου είπατε: «'Όταν μεγαλώσεις, θα γίνεις
η πριγκήπισσά μου».

ΣΟΛΝΕΣ, γελώντας ελαφρά: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;

ΧΙΑΝΤΑ: Αμέτ! Τότε, σας ρώτησα πόσο θα πρέπει να περιμένω.
Κι εσείς μου απαντήσατε πως θα γυρίσετε σε δέκα χρόνια
— σαν τελώνιο — και θα με πάρετε μαζί σας. Στην Ισπανία ή
κάπου αλλού. Και πως θα μου χαρίσετε ένα βασίλειο!
ΣΟΛΝΕΣ, τού ίδιο: 'Ένα καλό δείπνο σε κάνει πάντα γενναιόδωρο!

Μα αλήθεια τα είπα όλα αυτά;

ΧΙΑΝΤΑ, γελώντας: Κατά λέξη! Και μου είπατε, ακόμα, και
πώς θα το λέγανε το βασίλειό μας.

ΣΟΛΝΕΣ: ΑΙ! Πώς;

ΧΙΑΝΤΑ: «Βασίλειο της Μηλόπιττας!

ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ ορεκτικό όνομα!

ΧΙΑΝΤΑ: Εμένα δε μου άρεσε καθόλου. Μου φάνηκε πως με κο-
ροϊδεύατε.

ΣΟΛΝΕΣ: Απορώ πώς σας πέρασε τέτοια ιδέα!

ΧΙΑΝΤΑ: Μπορεί να έκανα λάθος! Αν μάλιστα λογαριάσουμε τι
κάνατε μετά.

ΣΟΛΝΕΣ: Για τ' όνομα του Θεού! Τι άλλο έκανα «μετά»;

ΧΙΑΝΤΑ: Κι αυτό το ξεχάσατε; Δεν σας πιστεύω! Είναι αδύ-
νατο να μην το θυμάστε.

ΣΟΛΝΕΣ: Βοηθείστε με λίγο.

ΧΙΑΝΤΑ, κοιτάζοντας έντονα: Με φιλήσατε, κύριε Σόλνες!

ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται, με ανοιχτό το στόμα: Εγώ;

ΧΙΑΝΤΑ: Εσείς! Με αγκαλιάσατε, μου ρίξατε το κεφάλι πίσω,
και με φιλήσατε. Πολλές, πολλές φορές!

ΣΟΛΝΕΣ: Ω, μα... δεσποινίς Βάνγκελ —

ΧΙΑΝΤΑ, σηκώνεται: Θα το αρνηθείτε κι αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ: Και βέβαια — θα το αρνηθώ!

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάει περιφρονητικά: Πολύ καλά. (Πλησιάζει αργά
τη θερμάστρα και στέκει εκεί, ακίνητη, με το κεφάλι γυρισμένο
από την άλλη μεριά και τα χέρια στην πλάτη. Μικρή πανση.)
ΣΟΛΝΕΣ, πάει αργά προς αυτήν: Δεσποινίς Βάνγκελ.

(Η ΧΙΑΝΤΑ μένει ασάλευτη κι αμίλητη.)

— Μη στέκεστε έτσι, σαν άγαλμα. Ολ' αυτά που είπατε,
θα πρέπει να τα ονειρευτήκατε. (Την ακουμπάει στο μπράτσο.)
Ακούστε με.

(Η ΧΙΑΝΤΑ τραβάει το μπράτσο της ανυπόμονα.)

(Ο ΣΟΛΝΕΣ μιλάει σα να σκέφτηκε κάτι ξαφνικά.) Η μάλλον...
σταθείτε, μια στιγμή! Γιάρχει κάποιο... μυστήριο σ' αυτή την
ιστορία... κάτι που πάει πιο βαθιά...

(Η ΧΙΑΝΤΑ δε σαλεύει.)

(Ο ΣΟΛΝΕΣ συνεχίζει σιγά, αλλά εμφαντικά.) 'Ισως, όλα αυτά,
να τα σκέφτηκα. Να τα θέλησα. Να τα ευχήθηκα. Και ύ-
στερα. Αυτό πρέπει να 'ναι!

(Η ΧΙΑΝΤΑ μένει πάντα αμίλητη.)

— Λοιπόν — τότε, είναι σα να το έκανα κιόλας!

ΧΙΑΝΤΑ, γυρίζει λίγο το κεφάλι, χωρίς να τον κοιτάει: 'Ωστε το
παραδέχεστε;

ΣΟΛΝΕΣ: Αφού το λέτε.

ΧΙΑΝΤΑ: Με αγκαλιάσατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι!

ΧΙΑΝΤΑ: Ρίξατε το κεφάλι μου πίσω;

ΣΟΛΝΕΣ: Πιο πίσω δε γινότανε!

ΧΙΑΝΤΑ: Και με φιλήσατε;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Εφτασα έως εκεί!

ΧΙΑΝΤΑ: Πολλές φορές;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οσες φορές θέλετε!

ΧΙΑΝΤΑ, γυρνάει σβέλτα προς το μέρος του. Τα μάτια της αστρά-
φτουν από ευτυχία: Βλέπετε; Τα κατάφερα! Σας έκανα και τ'
ομολογήσατε!

ΣΟΛΝΕΣ, με αχνό χαμόγελο: Αναρωτιέμαι πώς μπόρεσα να ξεχά-
σω ένα τέτοιο πράγμα!

ΧΙΛΑΝΤΑ, πάλι σκυθρωπή, ζεμακραίνει από κοντά του: Σίγουρα, θα
έχετε φιλήσει πολλές χοπέλες στα νιάτα σας.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι... κάνετε λάθος...

(Η ΧΙΛΑΝΤΑ καθίζει στην πολυθρόνα. Ο ΣΟΛΝΕΣ μένει όρθιος
ακουμπώντας στην κουνιστή πολυθρόνα και την κοιτάει έντονα.)

ΣΟΛΝΕΣ: Δεσποινής Βάνγκελ —

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Τι άλλες... «ακολασίες» κάναμε μετά;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τίποτα — και το ξέρετε πολύ καλά. Μπήκαν οι άλλοι
και — τέρμα!

ΣΟΛΝΕΣ: Βέβαια! Είναι κι οι «άλλοι» στη μέση... Πώς το ξέχασα
κι αυτό;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Δεν το ξεχάσατε! Ντρέπεστε λιγάκι, αυτό είναι ό-
λο. Δε γίνεται να μη θυμάστε κάτι τόσο σημαντικό.

ΣΟΛΝΕΣ: Ούτε γι' αστείο.

ΧΙΛΑΝΤΑ, αστράφτει από ζωή: Στο τέλος, θα μου πείτε πως σας
«διαφεύγει» κι ημερομηνία!

ΣΟΛΝΕΣ: Ποια ημερομηνία;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ποια μέρα, ποιο μήνα χρεμάσατε το στεφάνι στο
καμπαναρίδι; Πείτε μου αμέσως!

ΣΟΛΝΕΣ: Α, εδώ θα σας γελάσω! Πριν καμμιά δεκαριά χρόνια.
Γύρω στο φθινόπωρο!

ΧΙΛΑΝΤΑ, κουνάει αργά το κεφάλι αρκετές φορές: Ναι. Δέκα χρό-
νια. Στις δεκαεννιά Σεπτεμβρίου.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, κάπου εκεί, πάνω-κάτω. Κι αυτό το θυμάστε!
(Σταματάει.) Για στάσου! Σήμερα... σήμερα δεν είναι δεκαεν-
νιά Σεπτεμβρίου;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Σήμερα! Τα δέκα χρόνια περάσανε. Κι εσείς δεν
ξαναγυρίσατε, όπως μου 'χατε υποσχεθεί.

ΣΟΛΝΕΣ: «Υποσχεθεί»; Μάλλον... «απειλήσει» θέλετε να πεί-
τε.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Γιατί; 'Εγώ δεν το πήρα σαν απειλή!

ΣΟΛΝΕΣ: 'Εστω. Ας πούμε ότι σας πείραζα λιγάκι.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Αυτός ήταν ο σκοπός σας; Να με πειράξετε;

ΣΟΛΝΕΣ: Κοιτάξτε, δε θυμάμαι, αλλά, ναι... Ή' αστειεύτηκα



Δέσποινα Γερούλανου — Δημήτρης Χορν

λίγο, μαζί σας. Μην ξεχνάτε, ήσαστε μια σταλιά κοριτσάκι, τότε.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Όχι και τόσο! Δεν ήμουνα κανένα χαζόπαιδο, δπως νομίζετε.

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει εξεταστικά: Δηλαδή... Πραγματικά περιμένατε να γυρίσω και να σας πάρω;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι! «Σαν τελώνιο!»

ΣΟΛΝΕΣ: Και να σας στέψω πριγκήπισσα;

ΧΙΑΝΤΑ: Εσείς το είπατε!

ΣΟΛΝΕΣ: Και να σας χαρίσω κι ένα βασίλειο, από πάνω;

ΧΙΑΝΤΑ, κοιτάζοντας το ταβάνι: Γιατί όχι; Δεν εννοώ ένα κοινό, συνηθισμένο βασίλειο.

ΣΟΛΝΕΣ: Αλλά κάτι άλλο, εξίσου σπουδαίο;

ΧΙΑΝΤΑ: Το λιγότερο! (Του ρίχνει μια φευγαλέα ματιά.) Σκεφτόμουνα πως, αφού μπορέσατε να χτίσετε ένα τόσο ψηλό καμπαναριό, γιατί να μην είστε άξιος να μου χαρίσετε ένα βασίλειο;

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι του: Κάπου δεν μπορώ να σας καταλάβω, δεσποινίς Βάνγκελ!

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί; Πού βλέπετε τη δυσκολία;

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν ξέρω αν... Τα λέτε σοβαρά όλα αυτά ή αστειεύεστε, τόσην ώρα;

ΧΙΑΝΤΑ, χαμογελάει: Λέτε να σας «πειράζω» κι εγώ, λιγάκι;

ΣΟΛΝΕΣ: Ακριβώς... Να «πειράζετε» και τους δυο μας. (Την κοιτάει.) Από πότε ξέρετε πως είμαι παντρεμένος;

ΧΙΑΝΤΑ: Από πάντα! Γιατί ρωτάτε;

ΣΟΛΝΕΣ: Τίποτα! Κάτι μου πέρασε από το μυαλό. (Την κοιτάει σοβαρά και λέει χαμηλόφωνα.) Γιατί ήρθατε εδώ;

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί έφτασε η στιγμή! Θέλω το βασίλειό μου!

ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του, βάζει τα γέλια: Μα την αλγίθεια, είστε απίθανη κοπέλα!

ΧΙΑΝΤΑ, χαρούμενα: Το βασίλειό μου, για να τελειώνουμε, Αρχιμάστορα Σόλνες! (Χτυπάει με τα δάχτυλα το τραπέζι.) Θέλω το βασίλειό μου!

ΣΟΛΝΕΣ, φέρνοντας πιο κοντά την κουνιστή καρέκλα. Κάθεται:

Ελάτε, ας μιλήσουμε σοβαρά. Γιατί ήρθατε; Τι θέλετε;

ΧΙΑΝΤΑ: Πρώτ' απ' όλα, θέλω να τριγυρίσω την πόλη, να δω καθετί που χτίσατε.

ΣΟΛΝΕΣ: Αν έχετε διάθεση για ξεθέωμα!

ΧΙΑΝΤΑ: Εέρω, έχετε χτίσει χιλιάδες πράγματα...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Προπάντων τα τελευταία χρόνια...

ΧΙΑΝΤΑ: Και πύργους; Θεόρατους πύργους;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. Δεν χτίζω πια πύργους και καμπαναριά. Ούτε εκκλησίες.

ΧΙΑΝΤΑ: Άλλα;

ΣΟΛΝΕΣ: Σπίτια, για να μένουν άνθρωποι!

ΧΙΑΝΤΑ, σκεφτικά: Θα μπορούσατε να χτίσετε κάτι σαν... κάτι σαν πύργο πάνω από όλα αυτά τα σπίτια;

ΣΟΛΝΕΣ, ζαφνιάζεται: Τι θέλετε να πείτε;

ΧΙΑΝΤΑ: Να... κάτι που να φτάνει τον ουρανό. Μ' έναν ανεμοδελχτη... Τόσο ψηλά, που να ζαλίζεσαι όταν τον βλέπεις.

ΣΟΛΝΕΣ, σκέφτεται: Είναι άπιστευτο: αυτό ακριβώς θέλω να κάνω.

ΧΙΑΝΤΑ, ανυπόμονα: Τότε, γιατί δεν το κάνετε;

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι του: Γιατί νομίζω πως δεν θα άρεσε στον κόσμο.

ΧΙΑΝΤΑ: Λέτε; Μπορεί ο κόσμος να είναι τόσο ηλιθιος;

ΣΟΛΝΕΣ, πιο ανάλαφρα: Τώρα, χτίζω κάτι για μένα, εδώ απέναντι.

ΧΙΑΝΤΑ: Το σπίτι σας;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Κοντέψει να τελειώσει. Κι εκεί, έχω βάλει έναν πύργο.

ΧΙΑΝΤΑ: Ψηλό;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ: Πολύ ψηλό;

ΣΟΛΝΕΣ: Σίγουρα, όλοι θα πουν ότι είναι «πάρα πολύ ψηλός» — για σπίτι!

ΧΙΑΝΤΑ: Αύριο, πρωί - πρωί, θα πάω να τον δω!

ΣΟΛΝΕΣ, ακουμπάει το χέρι του στο μάγουλό του και την κοιτάει: Πώς είναι το μικρό σας όνομα, δεσποινίς Βάνγκελ;

ΧΙΑΝΤΑ: Χίλντα, φυσικά.

ΣΟΛΝΕΣ, το ίδιο: Χίλντα, λοιπόν....

ΧΙΑΝΤΑ: Μη μου πείτε πως δεν το θυμάστε! Εσείς ο ίδιος με είπατε «Χίλντα», τη μέρα που φερθήκατε τόσο... άτακτα.

ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Άλλα με είπατε «μικρή σας Χίλντα». Και δε μου άρεσε καθόλου!

ΣΟΛΝΕΣ: Σοβαρά;

ΧΙΑΝΤΑ: Σοβαρότατα! Και μάλιστα, μια τέτοια στιγμή! Ενώ... «Πριγκήπισσα Χίλντα», θα χτύπαγε πολύ πιο ωραία στο αυτί.

ΣΟΛΝΕΣ: Ούτε λόγος. Η «Πριγκήπισσα Χίλντα της»... Πώς το είπαμε το βασίλειό σας;

ΧΙΑΝΤΑ: Να μου λείπει το χαζοβασίλειο! Εγώ θέλω κάτι ολότελα διαφορετικό.

ΣΟΛΝΕΣ, ακουμπάει στην καρέκλα κι εξακολουθεί να την κοιτάει: Δεν είναι παράξενο; 'Οσο το σκέφτομαι... νιώθω πως, όλα αυτά τα χρόνια, βασανιζόμουνα από —

ΧΙΑΝΤΑ: Από;

ΣΟΛΝΕΣ: Από μια ξεχασμένη εμπειρία, που προσπαθούσα να την ξαναζήσω. Άλλα δεν μπορούσα να θυμηθώ τι ήταν αυτό...

ΧΙΑΝΤΑ: Να δένατε κόμπο το μαντήλι σας, κύριε Σόλνες!

ΣΟΛΝΕΣ: Τότε, θα παιδεύθουμε να θυμηθώ γιατί έδεσα τον κόμπο.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Υπάρχουν και τέτοια «τελώνια» στη ζωή.

ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται αργά: Χίλντα... Τι καλά που ήρθατε... τώρα... σ' εμένα...

ΧΙΑΝΤΑ, κοιτάζοντάς τον βαθιά στα μάτια: Αλήθεια;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ημουνα πάρα πολύ μόνος εδώ. Κοίταγα γύρω μου και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα... (Πιο σιγανά.) Χίλντα, πρέπει να σας πω... 'Έχω αρχίσει να φοβάμαι... να φοβάμαι τρομερά τα νιάτα...

ΧΙΑΝΤΑ, μέ περιφρονητικό μορφασμό: Τα νιάτα! Δεν έχουν τίποτα για να τα φοβηθείτε!

ΣΟΛΝΕΣ: Κι δμως! Γι' αυτό κλείστηκα κι αμπαρώθηκα στον

εαυτό μου. (Με μυστηριακό ύφος.) 'Όπου νά 'ναι, η νεότερη γενιά, θα ορμήσει στην πόρτα μου, θα τα ρημάξει όλα και θα με συντρίψει!

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε, ανοίξτε της μόνος σας την πόρτα.

ΣΟΛΝΕΣ: Να της ανοίξω... μόνος μου;

ΧΙΑΝΤΑ: Μα ναι! Αφήστε τους να σας πλησιάσουν. 'Ηρεμα. Φιλικά.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, όχι! Μα δεν καταλαβαίνετε; Αυτή η γενιά έρχεται γυρεύοντας τη δικαίωσή της. Σημαδεύει το γύρισμα της τύχης. Προχωράει ορμητικά κρατώντας ένα καινούριο λάβαρο!

ΧΙΑΝΤΑ, σηκώνεται, τον κοιτάει και του λέει με τρεμάμενα χελιά: Μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Σόλνες;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι! Μπορείτε! Γιατί κι εσείς κρατάτε το ίδιο λάβαρο. 'Ετσι τα νιάτα θα πολεμήσουν τα νιάτα!

(Ο Γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ έρχεται από το διάδρομο.)

ΧΕΡΝΤΑΛ: Εδώ είστε ακόμα, εσείς οι δύο;

ΣΟΛΝΕΣ: Είχαμε τόσα πολλά να πούμε!

ΧΙΑΝΤΑ: Παλιά και καινούρια.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Ποιος θα τό 'λεγε!

ΧΙΑΝΤΑ: Περάσαμε θαύμα! Ο κύριος Σόλνες έχει τρομερή μυήμη. Θυμάται τα πάντα. Και την παραμικρή λεπτομέρεια.

(Η Κα ΣΟΛΝΕΣ μπαίνει από τη δεξιά πόρτα.)

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Το δωμάτιό σας είναι έτοιμο, δεσποινίς Βάγκελ.

ΧΙΑΝΤΑ: Τι καλή που είστε!

ΣΟΛΝΕΣ, στην Κα ΣΟΛΝΕΣ: Των παιδιών;

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, το μεσάιο! Και τώρα μπορούμε να περάσουμε για το δείπνο.

ΣΟΛΝΕΣ, κουνώντας το κεφάλι στη ΧΙΑΝΤΑ: Η Χίλντα θα κοιμηθεί στο παιδικό δωμάτιο!

Κα ΣΟΛΝΕΣ, τον κοιτάει: «Χίλντα»;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Την ήξερα από τόση δα!

Κα ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια, Χάλβαρντ; Τέλος πάντων! Περάστε, το τραπέζι είναι έτοιμο.

(Παίρνει τον ΧΕΡΝΤΑΛ από το μπράτσο και βγαίνει από δεξιά.
 Η ΧΙΛΝΤΑ, στο μεταξύ, μαζεύει τα πράγματα της.)

ΧΙΛΝΤΑ, σιγανά και γρήγορα στον ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια το είπατε
 αυτό, πριν; Μπορώ να σας βοηθήσω;
ΣΟΛΝΕΣ, παίρνει τα πράγματά της: Είστε το μόνο πλάσμα που
 μπορεί Ναι. Εσάς αποζητούσα τόσον καιρό.
ΧΙΛΝΤΑ, τον κοιτάει εντυχισμένη και χτυπάει τα χέρια της: Ω, τι
 θαύμα! τι θαύμα!
ΣΟΛΝΕΣ: Τι θέλετε να πείτε;
ΧΙΛΝΤΑ: Τότε, το έχω το βασίλειό μου!
ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του: Χίλντα!
ΧΙΛΝΤΑ, με τρεμάμενα χελιά: 'Η σχεδόν το έχω!
 (Βγαίνει από δεξιά. Ο ΣΟΛΝΕΣ την ακολουθεί.)

ΑΥΛΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ.

'Ένα μικρό, χαριτωμένα επιπλωμένο, καθιστικό στο σπίτι του ΣΟΛΝΕΣ. Στο βάθος, μια τζαμωτή πόρτα οδηγεί στη βεράντα και στον κήπο. Δεξιά, στη γωνία, ένα μεγάλο παράθυρο με ζαρντινιέρες μπροστά. Αριστερά, μια μικρή πόρτα σκεπασμένη με ταπετσαρία όπως κι ο τοίχος. Σε κάθε μεριά, μια κανονική πόρτα. Μπροστά δεξιά, μια κονσόλα, με ένα μεγάλο καθρέφτη. Παντού γλάστρες με φυτά και λουλούδια. Μπροστά αριστερά, ένας καναπές, τραπέζι και καρέκλες. Πιο πίσω, μια βιβλιοθήκη. Μπροστά στο παράθυρο, ένα
 άλλο τραπεζάκι με καρέκλες. Είναι νωρίς το πρωί.

Ο ΣΟΛΝΕΣ κάθεται στο τραπεζάκι, με τα σχέδια του RAG-KNAP ΜΠΡΟΒΙΚ μπροστά του. Τα ξεφυλλίζει και τα εξετάζει προσεκτικά. Η ΛΙΝΑ, μ' ένα ποτιστήρι, πηγαίνοντας αθόρυβα, ποτίζοντας τα λουλούδια. Φοράει μαύρα, όπως πριν. Το καπέλο, το παλτό και η ομπρέλλα της είναι ακουμπισμένα στην καρέκλα δίπλα στον καθρέφτη. Ο ΣΟΛΝΕΣ την παρακόλουθει που και που με τα μάτια, χωρίς εκείνη να το συνειδητοποιεί. Δεν μιλάνε.

Η ΚΑΓΙΑ ΦΟΣΛΙ μπαίνει αθόρυβα από την αριστερή πόρτα.

ΣΟΛΝΕΣ, γυρνάει προς αυτήν, μιλώντας τάχα αδιάφορα: Α, εσείς
 είστε;

ΚΑΓΙΑ: 'Ηθελα να σας πω ότι ήρθα.

ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ καλά. Ο Ράγκναρ είναι εδώ;

ΚΑΓΙΑ: 'Όχι ακόμα. Καθυστέρησε λίγο, γιατί περιμένει το γιατρό. Άλλα, όπου να 'ναι, έρχεται, για να του πείτε —

ΣΟΛΝΕΣ: Πώς είναι ο πατέρας του σήμερα;

ΚΑΓΙΑ: Πολύ άσκημα. Σας ζητάει συγγνώμη, αλλά πρέπει να μείνει στο χρεβάτι.

ΣΟΛΝΕΣ: Φυσικά. Άλλα, εσείς, μπορείτε ν' αρχίσετε τη δουλειά σας.

ΚΑΓΙΑ: Μάλιστα. (Διστάζει στην πόρτα.) 'Όταν έρθει ο Ράγκναρ,
να του πω ότι θέλετε να του μιλήσετε;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. Δεν έχω τίποτα να του πω.

(Η ΚΑΓΙΑ βγαίνει από αριστερά. Ο ΣΟΛΝΕΣ μένει καθιστός και εξακολουθεί να εξετάζει τα σχέδια.)

ΑΛΙΝΑ, ενώ περιποιείται τα φυτά: Θα πεθάνει λοιπόν κι αυτός;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει: Γιατί «κι» αυτός; Ποιος άλλος —;

ΑΛΙΝΑ, χωρίς να του απαντήσει: Ο γέρο - Μπρόβικ. Θα πεθάνει κι

αυτός, Χάλβαρντ. Θα το δεις...

ΣΟΛΝΕΣ: Αλίνα, δεν πας καμμιά βόλτα να πάρεις λίγο αέρα...;

ΑΛΙΝΑ: Ναι. Είναι μια ιδέα. (Εξακολουθεί να περιποιείται τα φυτά)

ΣΟΛΝΕΣ, σκύβοντας πάνω από τα σχέδια: Κοιμάται ακόμα;

ΑΛΙΝΑ, κοιτώντας τον: Η δεσποινίς Βάνγκελ; Αυτήν σκεφτό-

σουν τόση ώρα;

ΣΟΛΝΕΣ, αδιάφορα: Καθόλου! Τώρα δα τη θυμήθηκα.

ΑΛΙΝΑ: Η δεσποινίς Βάνγκελ έχει ξυπνήσει από νωρίς.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι;

ΑΛΙΝΑ: Τακτοποιούσε τα πράγματά της, όταν πήγα να την δω.

(Πηγαίνει στον καθρέφτη και με αργές κινήσεις, φοράει το καπέλο της.)

ΣΟΛΝΕΣ, ύστερ από μικρή παύση: Τουλάχιστο, τώρα κάποιος κοιμάται στο δωμάτιο των παιδιών.

ΑΛΙΝΑ: Ναι... κάποιος...

ΣΟΛΝΕΣ: Καλύτερα έτσι, παρά να μένουν άδεια κι έρημα...

ΑΛΙΝΑ: 'Έχεις δίκιο. Αυτή η ερημιά είναι απαίσια.

ΣΟΛΝΕΣ, κλείνει το ντοσιέ, σηκώνεται και την πλησιάζει: Από δω και μπρος, όλα θα διορθωθούν, Αλίνα, θα γίνουν πιο... χαρούμενα. Και η ζωή θα είναι πιο εύκολη — προπάντων, για σένα.

ΑΛΙΝΑ: «Από δω και μπρος»;



Δημήτρης Χορν — Ελένη Χατζηζαρήγεν

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, Αλίνα —

ΑΛΙΝΑ: Επειδή ήρθε η δεσποινίς Βάνγκελ; Αυτό θες να πεις;
ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, βέβαια. Επειδή θα μετακομίσουμε στο καινούργιο σπίτι.

ΑΛΙΝΑ: Λες; (*Παιρνει το παλτό της.*) Νομίζεις, στ' αλήθεια, πως όλα θα πάνε καλύτερα;

ΣΟΛΝΕΣ: Είμαι σίγουρος. Κι εσύ το πιστεύεις, έτσι δεν είναι;

ΑΛΙΝΑ: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα για το καινούριο σπίτι.

ΣΟΛΝΕΣ, ενοχλημένος: Λυπάμαι πολύ όταν σ' ακούω να μιλάς έτσι. Αυτό το σπίτι το έχτισα, πρώτα-πρώτα, για σένα. (*Κάνει να τη βοηθήσει να φορέσει το παλτό της.*)

ΑΛΙΝΑ, ζεμακραίνει: Κάνεις πάρα πολλά για μένα!

ΣΟΛΝΕΣ, σχεδόν βίαια: Μη λες τέτοια πράγματα, Αλίνα. Δεν το αντέχω.

ΑΛΙΝΑ: Τότε, δεν θα τα λέω, Χάλβαρντ...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ομως, το πιστεύω αυτό που είπα... Θα είσαι ευτυχισμένη, στο καινούριο σπίτι.

ΑΛΙΝΑ, πικρά: Θέέ μου! «Ευτυχισμένη» — εγώ!

ΣΟΛΝΕΣ, ζωηρά: Ναι! Ναι! Να είσαι βέβαιη! Γιατί εκεί θα υπάρχουν τόσα και τόσα, που θα σου θυμίζουν το παλιό σου σπίτι.

ΑΛΙΝΑ: Το σπίτι του πατέρα μου και της μητέρας μου, που έγινε στάχτη. Στάχτη....

ΣΟΛΝΕΣ, σιγανά: Καημένη μου Αλίνα. Ξέρω τι τρομερό χτύπημα ήταν για σένα....

ΑΛΙΝΑ, ζεσπάει σε λυγμούς: Χτίσε ό,τι θέλεις, Χάλβαρντ — δε θα μπορέσεις ποτέ να ξαναφτιάξεις ένα αληθινό σπιτικό γιά μένα!

ΣΟΛΝΕΣ, διασχίζει το δωμάτιο: Τότε, για τ' όνομα του Θεού, ας μήν ξαναμιλήσουμε πια γι' αυτό!

ΑΛΙΝΑ: 'Ετσι κι αλλιώς δε μιλάμε ποτέ... γι' «αυτό»... Πάντα το αποφεύγεις.

ΣΟΛΝΕΣ, σταματάει απότομα και την κοιτάζει: Το αποφεύγω; Εγώ; Και γιατί;

ΑΛΙΝΑ: Σε καταλαβατνώ πολύ καλά, Χάλβαρντ. Κάνεις ό,τι μπο-

ρείς για να μην υποφέρω. Και για να μην αισθάνομαι ένοχη.

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει κατάπληκτος: «'Ένοχη'; Εσύ;

ΑΛΙΝΑ: Ποιος άλλος;

ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του, σιγανά: Ακόμα κι αυτό, λοιπόν!

ΑΛΙΝΑ: Δεν με βασανίζει τόσο που κάγκε το παλιό σπίτι. Αυτό θα μπορούσα να το αντέξω. Στο κάτω-κάτω, ήταν ένα ατύχημα.

ΣΟΛΝΕΣ: Σωστά. Απυχήματα γίνονται όλη την ώρα, κι είναι άδικο να τα βάζουμε με τον εαυτό μας.

ΑΛΙΝΑ: Άλλα η τρομερή συμφορά που ήρθε ύστερα απ' την πυρκαγιά... αυτήν δε μπορώ να την ξεχάσω. Δε μπορώ, δε μπορώ, δε μπορώ!

ΣΟΛΝΕΣ, βίαια: Μην τη σκέφτεσαι πια, Αλίνα.

ΑΛΙΝΑ: Πρέπει να τη σκέφτομαι. Και πρέπει να μιλήσω γι' αυτήν, κάποτε. Δεν μπορώ να σωπαίνω άλλο. Και δε θα μπορέσω ποτέ να συχωρέσω τον εαυτό μου —

ΣΟΛΝΕΣ: Τον εαυτό σου;

ΑΛΙΝΑ: Ναι... 'Επρεπε να φανώ πιο δυνατή. 'Ηταν χρέος μου απέναντι σε σένα και στα παιδιά! Δεν έπρεπε ν' αφήσω τον πανικό να με κυριεύσει. Ούτε το σπαραγμό μου — για το καμένο σπίτι. Ω, Χάλβαρντ, αν, εκείνη τη στιγμή, εύρισκα το κουράγιο...

ΣΟΛΝΕΣ, συγκινημένος, την πλησιάζει: Αλίνα, θέλω να μου υποσχεθείς πως θα τα ξεχάσεις όλα αυτά.

ΑΛΙΝΑ: Είναι εύκολο να δίνεις υποσχέσεις —

ΣΟΛΝΕΣ, διασχίζει το δωμάτιο: Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα λοιπόν, καμιά, καμιά; Δε θα μπει ποτέ λίγο φως στο σπιτικό μας; Ούτε μια αχτίδα;

ΑΛΙΝΑ: Αυτό δεν είναι το «σπιτικό» μας, Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ: Το ξέρω. (*Σκυθρωπά.*) Και μπορεί να 'χεις δίκιο: ούτε στο καινούριο σπίτι θ' αλλάξει τίποτα.

ΑΛΙΝΑ: Ούτε. Θα είναι, κι εκείνο, άδειο κι έρημο! 'Οπως αυτό εδώ.

ΣΟΛΝΕΣ, θυμωμένα: Μα τότε, γιατί το χτίσαμε, μου λες;

ΑΛΙΝΑ: Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις, Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ, κοιτώντας την καχύποπτα: Τι θες να πεις, Αλίνα;

ΑΛΙΝΑ: Τι θέλω να πω;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, που να πάρει ο διάβολος! Το είπες τόσο περίεργα!

Σα να είχες κάτι αλλό στο νου σου.

ΑΛΙΝΑ: 'Οχι, σου ορκίζομαι —

ΣΟΛΝΕΣ, πάει πιο κοντά της: Ευχαριστώ πολύ! Άλλα ξέρω καλά αυτό που ξέρω! Ούτε τυφλός είμαι, ούτε κουφός. Να είσαι βέβαιη!

ΑΛΙΝΑ: Δεν καταλαβαίνω, Χάλβαρντ. Τι έπαθες;

ΣΟΛΝΕΣ, σταματάει μπροστά της: Βρίσκεις, χρυφά, πονηρά, νοήματα ακόμα και στην πιο αθώα λέξη που λέω!

ΑΛΙΝΑ: Εγώ, Χάλβαρντ; Εγώ;

ΣΟΛΝΕΣ, γελάει: Πράγμα πολύ φυσικό, άλλωστε! 'Όταν έχεις να κάνεις μ' έναν άρρωστο άνθρωπο —

ΑΛΙΝΑ, ανήσυχη: «'Αρρωστο»; Είσαι άρρωστος, Χάλβαρντ;

ΣΟΛΝΕΣ, ζεσπάει βίαια: 'Εστω, τρελός! Μανιακός! Πές με όπως θες!

ΑΛΙΝΑ, ψάχνει μια καρέκλα και καθίζει: Χάλβαρντ, για τ' όνομα του Θεού...

ΣΟΛΝΕΣ: Άλλα κάνεις λάθος, μ' ακούς; Κι εσύ κι ο γιατρός. Δεν είμαι καθόλου τρελός!

(Κάνει βόλτες στο δωμάτιο. Η ΑΛΙΝΑ τον παρακολουθεί ανήσυχη με τα μάτια της.)

ΣΟΛΝΕΣ, την πλησιάζει και της λέει ήρεμα: Δεν έχω τίποτα απολύτως! Είμαι μια χαρά!

ΑΛΙΝΑ: Και βέβαια είσαι μια χαρά! Τότε, δμως, τι σε βασανίζει έτσι;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτή η αγωνία... Νιώθω σα να βουλιάζω κάτω απ' το βάρος του χρέους μου —

ΑΛΙΝΑ: «Χρέους»; Εσύ δε χρωστάς τίποτα σε κανένα, Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ, απαλά, με συγκίνηση: Χρωστάω σε σέναν, Αλίνα. Σε σέναν!

ΑΛΙΝΑ, σηκώνεται αργά: Σε μένα; Κάτι μου κρύβεις, Χάλβαρντ. Πες μου την αλήθεια.

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν σου κρύβω τίποτα! Ποτέ δε σου έκανα κανένα κα-

κό... τουλάχιστον, σκόπιμα, συνειδητά. Κι δμως! Νιώθω σα να βαραίνει απάνω μου ένας τεράστιος βράχος ενοχής, που με συντρίβει.

ΑΛΙΝΑ: Ενοχής; Απέναντί μου;

ΣΟΛΝΕΣ: Προπάντων απέναντί σου.

ΑΛΙΝΑ: Τότε... είσαι, στ' αλήθεια.. άρρωστος, Χάλβαρντ.

ΣΟΛΝΕΣ, σκυθρωπά: 'Ισως. 'Αρρωστος — ή κάτι τέτοιο... (Κοιτάζει τη δεξιά πόρτα που ανοίγει.) Α! Μπήκε κάποιο φως εδώ μέσα!

(Μπαίνει η ΧΙΑΝΤΑ. Έχει κάνει μερικές μικροαλλαγές στο φρεμά της.)

ΧΙΑΝΤΑ: Καλημέρα, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ, ριγετώντας την με κίνημα του κεφαλιού: Κοιμηθήκατε καλά;

ΧΙΑΝΤΑ: Υπέροχα! Σαν «πριγκήπισσα»!

ΣΟΛΝΕΣ, χαμογελάει ελαφρά: Δηλαδή, νοιώσατε πολύ άνετα;

ΧΙΑΝΤΑ: Ούτε λόγος!

ΣΟΛΝΕΣ: Κι από δύνεια;

ΧΙΑΝΤΑ: 'Άλλο τίποτα! Μόνο που ήταν φρέκη!

ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια;

ΧΙΑΝΤΑ: Είδα πως έπεφτα από έναν θεόρατο απότομο γκρεμό.

Τό χετε ποτέ ονειρευτέοι αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ: Πότε-πότε.

ΧΙΑΝΤΑ: Είναι τρομερό. Και συναρπαστικό — να πέφτεις, να πέφτεις!

ΣΟΛΝΕΣ: Παγώνει το αίμα σου!

ΧΙΑΝΤΑ: Μαζεύετε, κι εσείς, τα πόδια σας, καθώς πέφτετε;

ΣΟΛΝΕΣ: Όσο μπορώ πιο πολύ.

ΧΙΑΝΤΑ: Κι εγώ.

ΑΛΙΝΑ, παίρνει την ομπρέλλα της: Πρέπει να κατέβω στην πόλη,

Χάλβαρντ. (Στη ΧΙΑΝΤΑ.) Θα σας φέρω μερικά πράγματα, που μπορεί να χρειαστείτε.

ΧΙΑΝΤΑ, προσπαθεί να την αγκαλιάσει: Γλυκειά μου κυρία Σόλνες! Είστε τόσο καλή μαζί μου, τόσο ευγενική —

ΑΛΙΝΑ, ελευθερώνεται από το αγκάλιασμα: Καθόλου. Κάνω το

καθήκον μου. Κι αυτό μ' ευχαριστεί...

ΧΙΛΝΤΑ, προσβάλλεται και μουτράνει: 'Ομως, γιατί να κάνετε τον κόπο; Νομίζω πως μπορώ να κυκλοφορήσω στην πόλη τώρα που έγινα «καθωσπρέπει». 'Η όχι;

ΑΛΙΝΑ: Να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι πως θα σας κοιτάει όλος ο κόσμος.

ΧΙΛΝΤΑ: Ε, και; Μακάρι! Θα είχε πολύ γούστο!

ΣΟΛΝΕΣ, κρύβοντας την κακή του διάθεση: Μην το λέτε! Μπορεί να σας περάσουνε κι εσάς για τρελή.

ΧΙΛΝΤΑ: «Και εμένα»; Έχετε πολλούς τρελούς εδώ;

ΣΟΛΝΕΣ, δείχνοντας το μέτωπό του: 'Ενας, τουλάχιστο, βρίσκεται μπροστά σας.

ΧΙΛΝΤΑ: Εσείς, κύριε Σόλνες;

ΑΛΙΝΑ: Χάλβαρντ, σε παρακαλώ!

ΣΟΛΝΕΣ: Θα το προσέξατε και σεις, δε γίνεται.

ΧΙΛΝΤΑ: 'Οχι, καθόλου... (Σκέφτεται για λίγο και γελάει.) Κι ά- μως... ίσως... υπάρχει κάτι...

ΣΟΛΝΕΣ: Τ' ακούς, Αλίνα;

ΑΛΙΝΑ: Τι «κάτι», δεσποινίς Βάνγκελ;

ΧΙΛΝΤΑ: Δεν το λέω.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, να μας πείτε.

ΧΙΛΝΤΑ: Να μου λείπει! Δεν είμαι τόσο τρελή!

ΑΛΙΝΑ: Μην ανησυχείς, Χάλβαρντ. Θά σου το πει, όταν θα μείνετε μόνοι.

ΣΟΛΝΕΣ: Λες;

ΑΛΙΝΑ: Είμαι βέβαιη. Αφού την ξέρεις τόσο καλά... από κοριτσάκι... 'Οπως μου είπες... (Βγαίνει από την αριστερή πόρτα.)

ΧΙΛΝΤΑ, ύστερα από μικρή παύση: Η γυναίκα σας δε με χωνεύει και πολύ.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι δα!

ΧΙΛΝΤΑ: Μα δεν το κρύβει καν.

ΣΟΛΝΕΣ, φευγαλέα: Η Αλίνα είναι πολύ... ντροπαλή με τους ξένους... 'Η, τουλάχιστον, έγινε έτσι, τα τελευταία χρόνια.

ΧΙΛΝΤΑ: Αλήθεια;

ΣΟΛΝΕΣ: Αλλά, αν την γνωρίζατε καλά... θα βλέπατε πως... εί-

ναι πολύ καλή κι ευγενική — μια πραγματικά καλόκαρδη γυναίκα.

ΧΙΛΝΤΑ, ανυπόμονα: Τότε, γιατί μιλάει όλη την ώρα για το «καθήκον» της;

ΣΟΛΝΕΣ: Για ποιο;

ΧΙΛΝΤΑ: Είπε πως είναι «καθήκον». της να μου φέρει κάτι απ' την πόλη. Τη σιχαίνομαι αυτή τη λέξη — είναι φριχτή κι απαίσια!

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί;

ΧΙΛΝΤΑ: Είναι τόσο παγερή και κοφτερή, σα μαχαίρι. «Καθήκον! Καθήκον! Καθήκον!» Μοιάζει σαν να σε τρυπάει πέρα ας πέρα! Δε συμφωνείτε;

ΣΟΛΝΕΣ: Ομολογώ πως δεν το σκέφτηκα!

ΧΙΛΝΤΑ: Κι όμως, έτσι είναι! Κι αν η γυναίκα σας είναι τόσο καλή όσο λέτε, γιατί μιλάει έτσι;

ΣΟΛΝΕΣ: Δηλαδή, τι θα θέλατε να πει;

ΧΙΛΝΤΑ: Να μου πει πως θα χαρεί να κάνει κάτι για μένα, επειδή με συμπάθησε τρομερά! Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων! Κάτι ζεστό και φιλικό, καταλαβαίνετε;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει: 'Ωστε, αυτό θέλετε;

ΧΙΛΝΤΑ: Φυσικά! (Κάνει βόλτες στο δωμάτιο. Σταματάει στη βιβλιοθήκη και χαζεύει τα βιβλία.) Έχετε του κόσμου τα βιβλία!

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, μαζεύτηκαν με τα χρόνια...

ΧΙΛΝΤΑ: Τα χρέει διαβάσει όλα;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Αλλοτε έκανα μερικές προσπάθειες! Εσείς διαβάζετε πολύ;

ΧΙΛΝΤΑ: 'Οχι! 'Οχι πια. Μου φαίνονται, όλα, χωρίς νόημα.

ΣΟΛΝΕΣ: Είτσι νιώθω κι εγώ.

(Η **ΧΙΛΝΤΑ** εξακολουθεί να τριγυρίζει. Σταματάει μπροστά στο τραπέζακι, ανοίγει το ντοσιέ και ζεφυλλίζει το περιεχόμενό του.)

ΧΙΛΝΤΑ: Δικά σας είναι όλα αυτά τα σχέδια;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι. Του βοηθού μου. Ενός νεαρού...

ΧΙΛΝΤΑ: Είναι μαθητής σας;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι... Μπορώ να πω πως κάτι έμαθε από μένα.

ΧΙΛΝΤΑ, καθίζει: Θα πρέπει να είναι πολύ έξυπνος! (Κοιτάζει τα

σχέδια.) 'Η όχι;
ΣΟΛΝΕΣ: Δεν είναι κακός... Για τη δουλειά που τον θέλω...
ΧΙΑΝΤΑ: Σίγουρα, είναι τρομερά έξυπνος!
ΣΟΛΝΕΣ: Από τα σχέδια το καταλάβατε;
ΧΙΑΝΤΑ: Απ' αυτές τις μουτζούρες; 'Όχι βέβαια! Άλλα, για να είναι μαθητής σας...
ΣΟΛΝΕΣ: Μαθητές είχα πολλούς! Άλλα κανένας δεν πρόκοψε.
ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάει και κουνάει το κεφάλι της: Μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είστε τόσο κουτός, χώριε Σόλνες!
ΣΟΛΝΕΣ: Α, είμαι και κουτός;
ΧΙΑΝΤΑ: Βέβαια! Αφού χάνετε τον καιρό σας με όλους αυτούς τους νεαρούς.
ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί όχι;
ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί ναι; Δεν έχει κανένα νόημα. Θα 'πρεπε ο νόμος να επιτρέπει μόνο σε σας να χτίζετε. Σε κανέναν άλλον! Να τα χτίσετε όλα μόνος σας!
ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του: Χίλντα...
ΧΙΑΝΤΑ: Ναι;
ΣΟΛΝΕΣ: Πώς σας ήρθε αυτό;
ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί; Είναι τρελό αυτό που λέω;
ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι, άλλα... ξέρετε κάτι, Χίλντα;
ΧΙΑΝΤΑ: Τι;
ΣΟΛΝΕΣ: Έχω κι εγώ την ίδια έμμονη ιδέα. 'Ωρες ατέλειωτες σουλατσάρω εδώ — μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά — και μόνο αυτό σκέφτομαι...
ΧΙΑΝΤΑ: Πολύ φυσικό!
ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει εξεταστικά: Ισως το προσέξατε κιόλας...
ΧΙΑΝΤΑ: 'Όχι, δεν έτυχε.
ΣΟΛΝΕΣ: Κι δρασ... λίγο πριν... που είπατε πως σε «κάτι» είμαι... λίγο «ανισόρροπος»... Εννοούσατε πως —;
ΧΙΑΝΤΑ: 'Όχι, όχι! Κάτι άλλο, είχα στο νου μου!
ΣΟΛΝΕΣ: Τι άλλο;
ΧΙΑΝΤΑ: Δε σας λέω!
ΣΟΛΝΕΣ, διασχίζοντας το δωμάτιο: 'Οπως θέλετε. (Σταματάει

μπρος στο παράθυρο.) Ελάτε εδώ, Χίλντα. Να σας δείξω κάτι! ΧΙΑΝΤΑ, πλησιάζει: Τι;
ΣΟΛΝΕΣ, δείχνει: Βλέπετε, εκεί πέρα... κοντά στο λατομείο;
ΧΙΑΝΤΑ: Εκείνο το καινούριο σπίτι;
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. 'Όπου να 'ναι, τελειώνει.
ΧΙΑΝΤΑ: Μ' έναν ψηλό-ψηλό πύργο;
ΣΟΛΝΕΣ: ...Δεν έχουν βγάλει, ακόμα, τη σκαλωσιά.
ΧΙΑΝΤΑ: 'Ωστε, αυτό είναι το καινούριο σας σπίτι;
ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό!
ΧΙΑΝΤΑ: Εκεί που θα πάτε, σε λίγο;
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.
ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάζει: Υπάρχουν, κι εκεί, παιδικά δωμάτια;
ΣΟΛΝΕΣ: Τρία... όπως κι εδώ...
ΧΙΑΝΤΑ: Άλλα όχι παιδιά!
ΣΟΛΝΕΣ: Παιδιά δε θα υπάρξουν ποτέ!
ΧΙΑΝΤΑ, μισοχαμογελώντας: Είχα δίκιο, λοιπόν....
ΣΟΛΝΕΣ: Σε τι;
ΧΙΑΝΤΑ: Είστε λιγάκι... τρελός!
ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό σκεφτόσαστε και δεν το λέγατε;
ΧΙΑΝΤΑ: Ναι... τα άδεια παιδικά δωμάτια... όπου κοιμήθηκα.
ΣΟΛΝΕΣ, χαμηλόφωνα: Είχαμε παιδιά, η Άλινα κι εγώ.
ΧΙΑΝΤΑ, με κομμένη την ανάσα: Είχατε;
ΣΟΛΝΕΣ: Δυο αγοράκια. Στην ίδια γηικία.
ΧΙΑΝΤΑ: Δίδυμα!
ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, δίδυμα. Πάνε έντεκα — δώδεκα, χρόνια από τότε.
ΧΙΑΝΤΑ, προσεχτικά: Και έχουν και τα δύο... θέλω να πω... δεν τα έχετε πια;
ΣΟΛΝΕΣ, με ήρεμη συγκίνηση: Τα είχαμε μόνο τρεις βδομάδες. Ούτε τόσο! (Ξεσπάει.) Χίλντα, δε μπορώ να σας πω, πόσο χαρούμαι που ήρθατε! Επιτέλους, έχω κάποιον να μιλάω!
ΧΙΑΝΤΑ: Δε μπορείτε να μιλήσετε με... με την —; (Δείχνει ελαφρά με το κεφάλι την πόρτα απ' όπου βγήκε η ΆΛΙΝΑ.)
ΣΟΛΝΕΣ: Γι' αυτό, όχι. 'Όχι όπως θέλω εγώ... όπως το 'χω ανάγκη... (Σκυθρωπά.) Ούτε και για πολλά άλλα, άλλωστε...
ΧΙΑΝΤΑ, χαμηλόφωνα: Αυτό εννοούσατε, όταν είπατε πως με

χρειάζεστε;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι — νομίζω. Χτές, τουλάχιστο... Σήμερα, δεν είμαι πια τόσο βέβαιος... (Σταματάει. Την παίρνει απ' το χέρι και την πάει στον καναπέ.) Καθήστε, Χίλντα... από εδώ βλέπετε τον κήπο.

(Η ΧΙΑΝΤΑ κάθεται στη γωνιά του καναπέ.)

(Ο ΣΟΛΝΕΣ τραβάει μια καρέκλα δίπλα της.)

— Σας ενδιαφέρουν, πραγματικά, δλ' αυτά;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι, μ' αρέσει να καθομαί και να σας ακούω.

ΣΟΛΝΕΣ, καθίζει: Τότε, θα σας πω δλη την ιστορία.

ΧΙΑΝΤΑ: Από δω βλέπω και τον κήπο κι εσάς. Πέστε μου τα δλα, χύριε Σόλνες, Εμπρός, σας ακούω!

ΣΟΛΝΕΣ, δείχνει απ' το παράθυρο: Εκεί ψηλά — εκεί όπου χτίζω το καινούριο σπίτι —

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ, συνεχίζει: ... ήταν, παλιά, ένα άλλο. Εκεί περάσαμε τα πρώτα χρόνια του γάμου μας, η Αλίνα κι εγώ. Ήταν της μητέρας της. Το κληρονομήσαμε εμείς... μαζί μ' έναν τεράστιο κήπο.

ΧΙΑΝΤΑ: Είχε και το παλιό σπίτι, πύργο;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι, καθόλου. Απ' έξω, έμοιαζε σαν μεγάλο, άσκημο σκούρο ξύλινο κουτί. Μέσα, όμως, ήταν αρκετά άνετο κι ευχάριστο.

ΧΙΑΝΤΑ: Το γκρεμίσατε;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. Κάηκε.

ΧΙΑΝΤΑ: Ολόκληρο;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ: Σας στοίχισε πολύ;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οπως το πάρει κανείς... Αυτή η πυρκαγιά μ' έκανε αρχιμάστορα...

ΧΙΑΝΤΑ: Αλήθεια; Τότε — ;

ΣΟΛΝΕΣ: Μόλις είχαν γεννηθεί τα δύο αγόρια μας...

ΧΙΑΝΤΑ: Τα (καημένα) τα δίδυμα...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ηταν όμορφα και γερά παιδιά. Και μεγαλώνανε τόσο γρήγορα, μέρα με τη μέρα...

ΧΙΑΝΤΑ: Έτσι γίνεται, πάντα, με τα μωρά.

ΣΟΛΝΕΣ: Η εικόνα της Αλίνας με τα δύο παιδιά στην αγκαλιά, ήταν χάρμα. Τότε, όμως... μια νύχτα... ξέσπασε η πυρκαγιά...

ΧΙΑΝΤΑ, σε υπερένταση: Τι έγινε; Πέστε μου. Κάηκε κανένας;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. 'Όλοι πρόφτασαν και βγήκαν από το σπίτι.

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε — ;

ΣΟΛΝΕΣ: Για την Αλίνα, το χτύπημα ήταν φοβερό. 'Όλες εκείνες οι κραυγές, οι φλόγες, ο πανικός... Την άρπαξαν απ' τον ύπνο και την έβγαλαν έξω, στην παγωμένη νύχτα, έτσι όπως ήταν στο κρεβάτι, κι εκείνη και τα παιδιά...

ΧΙΑΝΤΑ: Δεν άντεξαν στο κρύο;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Αντεξαν μια χαρά. 'Ομως, την Αλίνα την έπιασε ψηλός πυρετός, που μόλυνε το γάλα της. Εκείνη επέμενε να τα θηλάζει η ίδια — ήταν καθήκον της, έλεγε. Και τα παιδιά μας — τα δύο παιδιά μας —

ΧΙΑΝΤΑ: Αυτό τα — ;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Και — τα χάσαμε!

ΧΙΑΝΤΑ: Τι φριχτό για σας!

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, ήταν πολύ σκληρό για μένα. Αλλά δέκα φορές πιο φοβερό για την Αλίνα. (Σφίγγοντας τα χέρια με οργή.) Γιατί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στον κόσμο; (Κοφτά, αποφρασιστικά.) Από κείνη την ημέρα, δεν ήθελα πια να χτίζω εκκλησίες.

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε... δεν θα χαρήκατε που χτίσατε το καμπαναριό στην εκκλησία μας...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι. 'Ενιωσα χαρούμενος κι ανάλαφρος μόνο δταν τέλειωσε.

ΧΙΑΝΤΑ: Το ξέρω.

ΣΟΛΝΕΣ: Και τώρα πια, δεν θα ξαναχτίσω εκκλησίες και καμπαναριά. Ποτέ πια!

ΧΙΑΝΤΑ, κουνάει το κεφάλι: Μόνο σπίτια;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Σπίτια για τους ανθρώπους, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Ομως σπίτια με ψηλούς πύργους και πέτρινα βέλη στην κορφή!

ΣΟΛΝΕΣ: Αν γίνεται. (Πιο ανάλαφρα.) 'Οπως σας έλεγα, λοιπόν, εκείνη η φωτιά στάθηκε η αρχή της επιτυχίας μου — σαν αρχι-

μάστορα.

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί λέτε «*αρχιμάστορας*» κι όχι «*αρχιτέκτονας*», όπως όλοι οι άλλοι;

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν τέλειωσα ποτέ τις σπουδές μου. Τα περισσότερα τα έμαθα μόνος μου.

ΧΙΑΝΤΑ: Κι όμως φτάσατε στην κορφή.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Χάρη σ' εκείνη την πυρκαγιά. Μέσα στον παλιό χήπο έχτισα πολλά μικρά σπίτια. Μπόρεσα να φτιάξω αυτά που οραματίζομουνα τόσον καιρό. Κι από τότε, όλα πήγαν θαυμάσια για μένα...

ΧΙΑΝΤΑ, κοιτώντας τον ερευνητικό: Πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένος, κύριε Σόλνες. Αφού πετύχατε έτσι...

ΣΟΛΝΕΣ, σκυθρωπά: «Ευτυχισμένος»; Κι εσείς το λέτε αυτό; 'Όπως όλοι οι άλλοι...

ΧΙΑΝΤΑ: Μα πρέπει να είστε. Και μπορείτε — αν πάψετε να σκέφτεστε ολοένα τα παιδιά σας —

ΣΟΛΝΕΣ, αργά: Δεν ξεχνιούνται έτσι εύκολα, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ, κάπως αβέβαια: 'Υστερ' από τόσα χρόνια;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει χωρίς ν' απαντήσει: «Ευτυχισμένος», λοιπόν.

ΧΙΑΝΤΑ: Σ' όλα τα άλλα, βέβαια. Μόνο αυτό σας —

ΣΟΛΝΕΣ, εξακολουθεί να την κοιτάζει: 'Οταν σας έλεγα για τη φωτιά...

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Κάτι δε σας έκανε *ιδιαίτερη* εντύπωση;

ΧΙΑΝΤΑ, ψάχνοντας τον κάκον: 'Οχι! Τι;

ΣΟΛΝΕΣ: Δε σας φάνηκε περίεργο πως εκείνη η φωτιά μου έδωσε την ευκαιρία να χτίσω αυτά που ήθελα; 'Άνετα, χαρούμενα, φωτεινά σπίτια, όπου γονείς και παιδιά, πολλά παιδιά, να ζουν γαλήνια κι ευτυχισμένα; Και το σπουδαιότερο — ν' ανήκουν ο ένας στον άλλο, — στα μικρά και στα μεγάλα της ζωής.

ΧΙΑΝΤΑ, ζωηρά: Λοιπόν, δεν είναι μια μεγάλη ευτυχία για σας ότι μπορείτε να χτίζετε τόσο όμορφα σπίτια;

ΣΟΛΝΕΣ: Και το τίμημα, Χίλντα; Το τρομερό τίμημα που πλήρωσα γι' αυτή την «ευκαιρία»;

ΧΙΑΝΤΑ: Δε θα το ξεπεράσετε ποτέ;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι. Για να φτάσω να χτίζω τα σπίτια των άλλων, απαρνήθηκα για πάντα κάθε ελπίδα να έχω δικό μου σπίτι. 'Ενα σπίτι με παιδιά....

ΧΙΑΝΤΑ, προσεχτικά: «Για πάντα»; 'Ηταν απαραίτητο να —;

ΣΟΛΝΕΣ, κατανεύει αργά: Ναι. Αυτό ήταν το τίμημα που πλήρωσα για την «ευτυχία» μου — όπως τη λένε όλοι. (*Παίρνει βαθειά ανάσα.*) Αυτή την ευτυχία — χι — αυτή την επιτυχία έπρεπε να την αγοράσω τόσο ακριβά.

ΧΙΑΝΤΑ, το ίδιο: Μπορεί όμως ν' αλλάξουν τα πράγματα.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι. Δε θ' αλλάξουν. Ποτέ! Αυτή είναι μια άλλη συνέπεια της φωτιάς. Και της αρρώστιας της Αλίνας.

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάζει αινιγματικά: Κι όμως εξακολουθείτε να χτίζετε παιδικά δωμάτια...

ΣΟΛΝΕΣ, σοβαρά: Δεν ξέρετε πως το ακατόρθωτο — σε μάγνητες, σε προκαλετή;

ΧΙΑΝΤΑ, σκέφτεται: Το ακατόρθωτο; (*Zωηρά.*) Μα ναι! Τό 'χετε νιώσει κι εσείς αυτό;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε λοιπόν... Κρύβετε κι εσείς, κάποιο τελώνιο μέσα σας.

ΣΟΛΝΕΣ: Τελώνιο;

ΧΙΑΝΤΑ: Πέστε το όπως θέλετε!

ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται: 'Ισως... (*Bίαια.*) Άλλά να δώσει ο Θεός να μη γίνω ποτέ σαν το τελώνιο που με σαρκάζει για κάθε τι που κάνω. Για καθετή.

ΧΙΑΝΤΑ: Τι θέλετε να πείτε;

ΣΟΛΝΕΣ, χαμηλόφωνα, ταραγμένα, *βίαια:* Ακούστε με προσεχτικά, Χίλντα. Για δι, τι κατόρθωσα να δημιουργήσω... δι, τι όμορφο, σίγουρο, χαρούμενο — θαυμάσιο, αν θέλετε — έπρεπε να εξιλεωθώ... να πληρώσω. 'Οχι με χρήμα — με ανθρώπινη ευτυχία. Κι όχι μόνο με τη δική μου, αλλά και με την ευτυχία των άλλων. Βλέπετε, Χίλντα; Αυτό κόστισε η επιτυχία μου σαν καλλιτέχνη — σε μένα και στους άλλους... Και τώρα, είμαι καταδικασμένος να κάθομαι εδώ και να βλέπω μέρα-νύχτα, να

πληρώνουν άλλοι αυτό το τίμημα για μένα. Πάλι και πάλι και πάλι και πάντα!

ΧΙΑΝΤΑ, σηκώνεται και τον κοιτάζει σταθερά: Μιλάτε για την —;

ΣΟΛΝΕΣ: Για την Αλίνα, ναι. 'Όπως εγώ, είχε κι εκείνη έναν προορισμό στη ζωή. (Η φωνή του τρέμει.) 'Έναν προορισμό που καταστράφηκε, κουρελιάστηκε, συντρίφτηκε για να μπορέσω εγώ να πραγματοποιήσω τον δικό μου και να πετύχω κάτι σαν... «θρίαμβο!... Βλέπετε και η Αλίνα είχε ταλέντο να χτίζει.'

ΧΙΑΝΤΑ: Να χτίζει; Αληθεια;

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι: 'Όχι σπίτια και πύργους και —

ΧΙΑΝΤΑ: Άλλα;

ΣΟΛΝΕΣ, απαλά, με συγκίνηση: Παιδιά, Χίλιατα. Είχε ταλέντο να «χτίζει» τις παιδικές ψυχές. Να τις κάνει ευγενικές, όμορφες, αρμονικές, ώστε να γίνουν, αύριο, σωστοί κι άξιοι άνθρωποι. Αυτό ήταν το ταλέντο της. Και τώρα, απόμεινε άχρηστο κι άκαρπο... χαμένο κι έρημο... σαν τα καρμένα ερείπια μετά την πυρκαγιά.

ΧΙΑΝΤΑ: Ακόμα κι αν είναι έτσι —

ΣΟΛΝΕΣ: Είναι! Είναι! Το ξέρω!

ΧΙΑΝΤΑ: 'Εστω, αλλά δε φταίτε εσείς. Δεν είσαστε εσείς ένοχος για —

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει βαθειά στα μάτια: Δεν είμαι; Αυτή είναι η πιο τρομερή αμφιβολία... που με βασανίζει μέρα-νύχτα.

ΧΙΑΝΤΑ: Μα γιατί;

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί ίσως έφταιξα κι εγώ. Με τον τρόπο μου.

ΧΙΑΝΤΑ: Για την πυρκαγιά;

ΣΟΛΝΕΣ: Για δλα. Για δλα... Δεν ξέρω... 'Ισως, πάλι, να είμαι ολτελα αθώας...

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάζει μπερδεμένη: Αν μιλάτε έτσι... τότε θα πει πως είστε... αληθινά άρρωστος.

ΣΟΛΝΕΣ: Σ' αυτό το θέμα, είμαι. Αγιάτρευτα άρρωστος...
(Ο **ΡΑΓΚΝΑΡ ΜΠΡΟΒΙΚ** ανοίγει προσεκτικά τη μικρή πόρτα αριστερά. Η **ΧΙΑΝΤΑ** πάει στην άλλη άκρη του δωματίου.)

ΡΑΓΚΝΑΡ, καθώς τη βλέπει: Α, με συγχωρείτε, κύριε Σόλνες...

(Κάνει να φύγει.)

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όχι, μη φεύγετε. Ελάτε να τελειώνουμε.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι — αν δε σας κάνει κόπο...

ΣΟΛΝΕΣ: Ο πατέρας σας είναι... τα ίδια;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Χειροτερεύει ολοένα. Γι' αυτό... σας παρακαλώ... να γράψετε λίγα καλά λόγια στα σχέδιά μου... Μόνο και μόνο για να τα δει ο πατέρας, πριν.

ΣΟΛΝΕΣ, βίαια: Δε θέλω να ξανακούσω λέξη γι' αυτά τα σχέδια!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Τα κοιτάξατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Και — είναι τόσο άσκημα; Δεν αξίζω, λοιπόν, τίποτα;

ΣΟΛΝΕΣ, αποφεύγοντας: Μείνετε μαζί μου, Ράγκναρ. Θα έχετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να παντρευτείτε την Κάγια, θα ζήσετε χωρίς έγνοιες. Μπορεί και να γίνετε ευτυχισμένος. Άλλα μην επιμένετε να χτίσετε μόνος σας.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Πολύ καλά. Πρέπει να πάω σπίτι και να το πω στον πατέρα μου. Του το υποσχέθηκα... Λοιπόν, αυτό θέλετε να του πω — πριν πεθάνει;

ΣΟΛΝΕΣ, στενόχωρα: Πέστε του — πέστε του ό,τι θέλετε. Καλύτερα, μην του πείτε τίποτα... (Βίαια.) Δε μπορώ να κάνω αλλιώς, Ράγκναρ.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Να πάρω τα σχέδια;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, πάρτε τα — πάρτε τα από δω. Είναι εκεί, στο τραπέζι.

ΡΑΓΚΝΑΡ, πηγαίνει προς το τραπέζι: Ευχαριστώ.

ΧΙΑΝΤΑ, βάζει το χέρι πάνω στο ντοσιέ: 'Όχι! Αστε τα!

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί;

ΧΙΑΝΤΑ: Θα θελα να τους ρίξω κι εγώ μια ματιά.

ΣΟΛΝΕΣ: Μα, λίγο πριν, δεν τα... (Στον **ΡΑΓΚΝΑΡ**.) Πολύ καλά. Αφήστε τα.

ΡΑΓΚΝΑΡ: 'Όπως θέλετε.

ΣΟΛΝΕΣ: Και, τώρα, πηγαίνετε στον πατέρα σας.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι, πρέπει...

ΣΟΛΝΕΣ, σαν σε απόγνωση: Και... Ράγκναρ... μη μου ζητάτε

πράγματα που ξεπερνάνε τις δυνάμεις μου... Ακούτε, Ράγκναρ;
Μην το κάνετε αυτό!
ΡΑΓΚΝΑΡ: Μάλιστα... Με συγχωρείτε. (Υποκλίνεται και βγαίνει.)

(Η ΧΙΛΑΝΤΑ καθίζει στην καρέκλα, δίπλα στο παράθυρο.)
ΧΙΛΑΝΤΑ, κοιτάει, θυμωμένα, τον ΣΟΛΝΕΣ: Φερθήκατε απαίσια!
ΣΟΛΝΕΣ: 'Ετσι νομίζετε κι εσείς;
ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι, εντελώς απαίσια. Σκληρά και άσχημα κι απάνθρωπα!

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν ξέρετε, γι' αυτό μιλάτε έτσι.
ΧΙΛΑΝΤΑ: Ούτε θέλω να μάθω. Δεν έπρεπε να φερθείτε έτσι. Εσείς!

ΣΟΛΝΕΣ: Μα δε λέγατε πριν λίγο πως μονάχα εγώ έπρεπε να έχω το δικαίωμα να χτίζω;
ΧΙΛΑΝΤΑ: Εγώ μπορώ να το λέω. Εσείς, όχι!
ΣΟΛΝΕΣ: Εγώ πάνω απ' όλους! Πλήρωσα πολύ ακριβά για να φτάσω εκεί που έφτασα!
ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι!.. Με την περίφημη οικογενειακή ευτυχία σας, και τα παρόμοια!

ΣΟΛΝΕΣ: Και με τη γαλήνη της ψυχής μου.
ΧΙΛΑΝΤΑ, σηκώνεται: Με τη γαλήνη της ψυχής σας! (Με αίσθημα.)

Ναι, φυσικά! Καημένε μου, κύριε Σόλνες! Νομίζετε πως —
ΣΟΛΝΕΣ, με ένα ήρεμο γέλιο: Καθίστε, Χίλυτα. Έχω να σας πω κάτι πολύ αστείο.

ΧΙΛΑΝΤΑ, καθίζει. Με έντονο ενδιαφέρον: Ακούω.
ΣΟΛΝΕΣ: Θα σας φανεί γελοίο, το ξέρω. Είναι η ιστορία ενός ραγίσματος στην καμινάδα.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τίποτ' άλλο;
ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό ήταν η αρχή... (Φέρνει την καρέκλα πιο κοντά της και καθίζει.)

ΧΙΛΑΝΤΑ, ανυπόμονα, χτυπάει με το χέρι το γόνατό της: Λοιπόν, λοιπόν;

ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ πριν απ' την πυρκαγιά, είχα δει ένα ράγισμα στην καμινάδα. 'Οποτε ανέβαινα στη σοφίτα, έριχνα μια ματιά να βεβαιωθώ αν ήταν ακόμα έτσι...

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και ήταν;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Μόνο εγώ το είχα δει.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και δεν είπατε τίποτα σε κανένα;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και δεν σκεφτήκατε να την επισκευάσετε;

ΣΟΛΝΕΣ: Το σκέφτηκα. Άλλα δεν έκανα τίποτα. Κάθε φορά που το αποφάσιζα, σαν κάποιο χέρι να με σταματούσε. «'Οχι σήμερα», έλεγα. «Άυριο»... Έτσι δεν το έφτιαξα ποτέ.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Γιατί το αναβάλλατε ολοένα;

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί ρίζωσε μέσα μου μια έμμονη ιδέα. (Αργά και χαμηλόφωνα.) Πως, μέσα απ' αυτό το μικρό ράγισμα, θα σκαρφάλωνα στην κορφή... θα γινόμουν αρχιμαστορας...

ΧΙΛΑΝΤΑ, κοιτάζοντας ίσια μπροστά της: Θα ήταν συναρπαστικό!

ΣΟΛΝΕΣ: Ακατανίκητο! Κυριολεκτικά ακατανίκητο!... Εκείνο τον καιρό, μου φαινόταν τόσο απλό και εύκολο. 'Ηθελα να γίνει μια χειμωνιάτικη μέρα, λίγο πριν απ' το δεύπνο. Η Αλίνα κι εγώ θα είχαμε βγει έξω με τό έλκηθρο. Στο σπίτι, οι υπηρέτες θα είχαν ανάψει τις θερμάστρες σ' όλα τα δωμάτια.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Θα 'κανε φοβερό χρύσο, ε;

ΣΟΛΝΕΣ: Παγωνιά! Και θα ήθελαν να ζεστάνουν καλά-καλά το σπίτι για την Αλίνα...

ΧΙΛΑΝΤΑ: ... που δεν άντεχει διόλου το χρύσο...;

ΣΟΛΝΕΣ: Διόλου!... Και, γυρίζοντας σπίτι, θα βλέπαμε τον καπνό...

ΧΙΛΑΝΤΑ: Μόνο;

ΣΟΛΝΕΣ: Στην αρχή, ναι. Άλλα, ώσπου να φτάσουμε στην πόρτα του κήπου, το παλιό ξύλινο κουτί θα είχε τυλιχτεί απ' τις φλόγες... Έτσι ήθελα να γίνουν όλα...

ΧΙΛΑΝΤΑ: Αχ, γιατί, γιατί να μη γίνουν έτσι; (Παύση.) Όμως... μια στιγμή, κύριε Σόλνες. Είσαστε απόλυτα βέβαιοις πως εκείνο το ράγισμα προκάλεσε την πυρκαγιά;

ΣΟΛΝΕΣ: Το αντιθέτο: είμαι απόλυτα βέβαιος πως δεν είχε και μιά σχέση με —

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τι;

ΣΟΛΝΕΣ: Αποδείχτηκε, χωρίς καμιά αμφιβολία, πως η φωτιά

άρχισε απ' τη ντουλάπα των ρούχων, στην άλλη άκρη του σπιτιού.

ΧΙΑΝΤΑ: Τότε, τι μου αραδιάζετε τόσην ώρα αυτές τις κουταμάρες για καμινάδες και ραγίσματα;

ΣΟΛΝΕΣ: Να σας πω και ήτι αλλο, Χίλντα;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι, φτάνει να μιλήσετε σαν λογικός άνθρωπος!

ΣΟΛΝΕΣ: Θα προσπαθήσω... (Φέρνει την καρέκλα του πιο κοντά της. Σ' εμπιστευτικό τόνο.) Πιστεύετε κι εσείς πως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, διαλεγμένοι απ' τη μοίρα, που έχουν προτιχίσθει με τη δύναμη να εύχονται κάτι, να το θέλουν με τόσο πάθος, να το λαχταράνε τόσο αχόρταγα, ώστε να το αποκτούν τελικά; Δεν το πιστεύετε αυτό;

ΧΙΑΝΤΑ, με αινιγματική έκφραση στα μάτια: Θα δούμε αν είμαι κι εγώ απ' αυτούς τους «εκλεκτούς»...

ΣΟΛΝΕΣ: Μόνοι μας δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα σπουδαίο και μεγάλο. Κάποιες αόρατες δυνάμεις μας βοηθούν και μας υπηρετούν. Άλλα δεν έρχονται, αν δεν τις καλέσουμε εμείς, αποφασιστικά, επίμονα. Από τα βάθη του είναι μας...

ΧΙΑΝΤΑ: Ποιες είναι αυτές οι αόρατες δυνάμεις;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Άλλη ώρα θα σας πω. Τώρα, ας ξαναγρύποισμε στη φωτιά.

ΧΙΑΝΤΑ: Δε νομίζετε πως η πυρκαγιά θα ξέσπαγε έτσι κι αλλιώς — ακόμα κι αν δεν το είχατε ευχηθεί εσείς;

ΣΟΛΝΕΣ: Πέσε πως το σπίτι εκείνο ήταν του γέρο-Μπρόβικ. Δε θ' άρπαξε ποτέ φωτιά, σε μια τόσο... «κατάλληλη» στιγμή. Γιατί εκείνος δεν έχει τη δύναμη να καλέσει τις αόρατες δυνάμεις. (Σηκώνεται, ανήσυχη.) Βλέπετε, Χίλντα; Εγώ είμαι ο ένοχος — για τα παιδιά που πλήρωσαν με τη ζωή τους. Και για την Αλίνα, που δεν έγινε αυτό που ήθελε και μπορούσε να γίνει.

ΧΙΑΝΤΑ: Δε φταίτε εσείς.

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιος κάλεσε, όμως αυτές τις δυνάμεις; Εγώ! Και ήρθαν. Και με υπωκούσανε! (Με όλο και μεγαλύτερη έξαψη.) Κι αυτό, ο κόσμος το λέει «τύχη»! Ξέρετε πώς νοιώθω εγώ με αυτή την «τύχη»! Σαν να μου έχουν γδάρει το πετσί απ' το στήθος. Και οι αόρατοι «βοηθοί» μου ξεσκίζουν τις σάρκες των

άλλων, για να σκεπάσουν τη δική μου πληγή. Μα η πληγή δε γιατρεύεται! Ποτέ, ποτέ! Αν ξέρατε πώς καίει και πονάει, ώρες-ώρες!

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάζει προσεκτικά: Είσαστε άρρωστος, κύριε Σόλνες. Πολύ άρρωστος, νομίζω...

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί δε λέτε «τρελός»; Αφού αυτό σκέφτεστε

ΧΙΑΝΤΑ: 'Όχι, όχι στο μυαλό.

ΣΟΛΝΕΣ: Άλλα;

ΧΙΑΝΤΑ: Μου φαίνεται πως... γεννηθήκατε με αδύναμη συνείδηση.

ΣΟΛΝΕΣ: Τι διάβολο θέλετε να πείτε;

ΧΙΑΝΤΑ: Η συνείδησή σας είναι πολύ εύθραυστη. Υπερευαίσθητη. Δε μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες... να σηκώσει κανένα βαρύ φορτίο...

ΣΟΛΝΕΣ, μουρμουρίζει: Και πώς έπρεπε να είναι η συνείδησή μου — αν επιτρέπεται;

ΧΙΑΝΤΑ: Πιο... ρωμαλέα.

ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια;... Η δικιά σας είναι ρωμαλέα;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. 'Ετσι πιστεύω, τουλάχιστο.

ΣΟΛΝΕΣ: Δε νομίζω πως τη βάλατε ποτέ σε σοβαρή δοκιμασία.

ΧΙΑΝΤΑ, με χελιά που τρέμουν: Κάνετε λάθος. Δεν ήταν εύκολο, για μένα, ν' αφήσω τον πατέρα μου... Τον αγαπάω τρομερά!

ΣΟΛΝΕΣ: Σιγά! Για ένα-δύο μήνες...

ΧΙΑΝΤΑ: Νιώθω πως δε θα ξαναγρύσω ποτέ κοντά του.

ΣΟΛΝΕΣ: Ποτέ; Τότε γιατί τον αφήσατε;

ΧΙΑΝΤΑ, μισοσοβαρά - μισοαστεία: Το ξεχάσατε πάλι; Γιατί πέρασαν τα δέκα χρόνια!

ΣΟΛΝΕΣ: Ανοησίει! Είχατε προβλήματα στο σπίτι, ε;

ΧΙΑΝΤΑ: σοβαρά: Κανένα. Άλλα κάτι μέσα μου μ' έσπρωχνε να έρθω εδώ — κάτι που με σαγήνευε και με μαγνήτιζε.

ΣΟΛΝΕΣ, ζωηρά: Αυτό είναι! Αυτό είναι, Χίλντα! Έχετε και σεις ένα τελώνιο μέσα σας. 'Όπως εγώ. Αυτό καλεί τις δυνάμεις γύρω μαζί Και, αργά ή γρήγορα, παραδινόμαστε. Είτε το θέλουμε, είτε όχι.

ΧΙΑΝΤΑ: Νομίζω πως έχετε δίκιο, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ, σουλατσάρει πάνω-κάτω: Υπάρχουν τόσοι αόρατοι δαίμονες στον κόσμο, Χίλντα!

ΧΙΑΝΤΑ: Και δαίμονες, ακόμα;

ΣΟΛΝΕΣ, σταματάει: Καλοί και κακοί. Ξανθοί και μελαχρινοί... Να ξέραμε, μονάχα, ποιοι είναι αυτούς μας κυβερνάνε! (Ξαναρχίζει να σουλατσάρει.) 'Όλα θα ήταν τόσο πιο απλά!

ΧΙΑΝΤΑ, παρακολουθώντας τον με τα μάτια: Ναι! 'Η αν είχαμε μια δυνατή, θαρραλέα συνείδηση και το κουράγιο να κάνουμε αυτό που θέλουμε!

ΣΟΛΝΕΣ, σταματάει δίπλα στο τραπέζι: Νομίζω πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αδύναμοι σαν και μένα.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Ετσι φαίνεται.

ΣΟΛΝΕΣ, σκύβει πάνω από το τραπέζι: Οι παληροί μας θρύλοι, οι «σάγκες» — τις έχετε διαβάσει;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι! Τότε που διάβαζα.

ΣΟΛΝΕΣ: Μιλάνε για τους Βίκινγκς, που σαλπάρανε για χώρες μακρινές και λεηλατούσανε, καίγανε, σφάζανε τους άντρες.—

ΧΙΑΝΤΑ: Κι αρπάζανε τις γυναίκες.—

ΣΟΛΝΕΣ: ...τις ποιέρανε μαζί τους, στα καράβια τους.—

ΧΙΑΝΤΑ: ...τις φέρνανε εδώ.—

ΣΟΛΝΕΣ: Και τις μεταχειρίζονταν φριχτά — όπως οι χειρότεροι δαίμονες!

ΧΙΑΝΤΑ, κοιτάει μπροστά της, με μισόκλειστα μάτια: Θα πρέπει να είναι συγκλονιστικό!

ΣΟΛΝΕΣ, με σύντομο, τραχύ γέλιο: Ν' αρπάξεις μια γυναίκα;

ΧΙΑΝΤΑ: Να σε αρπάξουν!

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει για λίγο: Α!

ΧΙΑΝΤΑ, σπάει τον ειρμό της συζήτησης: Πού τους θυμηθήκατε τους Βίκινγκς, κύριε Σόλνες;

ΣΟΛΝΕΣ: Εκείνοι θα πρέπει να είχαν «ρωμαλέα συνείδηση». Γυρίζανε εδώ, πίνανε και γλεντοκοπούσανε, κι ήταν χαρούμενοι σαν μικρά παιδιά. Κι όσο για τις γυναίκες, τους άρεσαν αυτοί οι κτηνάνθρωποι και δεν είχαν καμιά διάθεση να τους αφήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό, Χίλντα;

ΧΙΑΝΤΑ: 'Οσο δε φαντάζεστε!

ΣΟΛΝΕΣ: Σοβαρά; Θα κάνατε κι εσείς το ίδιο;

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί όχι;

ΣΟΛΝΕΣ: Θα ζουσατε πρόθυμα μ' έναν κακούργο;

ΧΙΑΝΤΑ: Αν τον αγαπούσα, ναι.

ΣΟΛΝΕΣ: Μα θα μπορούσατε ν' αγαπήσετε έναν τέτοιον άνθρωπο;

ΧΙΑΝΤΑ: Για τ' όνομα του Θεού, κύριε Σόλνες! Δεν διαλέγουμε ποιον θ' αγαπήσουμε.

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει συλλογισμένος: Σωστά. Την «εκλογή» την κάνει το τελώνιο που χουμε μέσα μας.

ΧΙΑΝΤΑ, μισογελώντας: Κι όλοι εκείνοι οι ευλογημένοι δαίμονες, που τους ξέρετε τόσο καλά. Οι ξανθοί κι οι μελαχρινοί.

ΣΟΛΝΕΣ, ήσυχα και θερμά: Ελπίζω να διαλέξουν κάποιον που να σας αξέχει, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ: Έχουν διαλέξει. Μια για πάντα.

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει σοβαρά - βαθιά στα μάτια: Χίλντα, μοιάζετε με αγριοπούλι του δάσους.

ΧΙΑΝΤΑ: Όχι δα! Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από θάμνους κι αφλώματα.

ΣΟΛΝΕΣ: Σωστά! Σαν αρπακτικό πουλί, λοιπόν.

ΧΙΑΝΤΑ: Αυτό μου πάει καλύτερα. (Σε μεγάλη ένταση.) Και γιατί όχι; Γιατί να μη βγω κι εγώ κυνήγι;... ν' αρπάξω το θήραμα που θέλω; Ας το πιάσω στα νύχια μου και θα το κάνω δι, τι μ' αρέσει.

ΣΟΛΝΕΣ: Χίλντα, ξέρετε τι είσαστε;

ΧΙΑΝΤΑ: Ενα παράξενο πουλί...

ΣΟΛΝΕΣ: Όχι είσαστε σα την αυγή. Όταν σας κοιτάω — είναι σαν να βλέπω το ηλιοχάραμα.

ΧΙΑΝΤΑ: Πέστε μου, κύριε Σόλνες. Είστε βέβαιος, πως δε με καλέσατε εσείς κοντά σας; Από μέσα σας;

ΣΟΛΝΕΣ, απαλά κι αργά: Ναι... πρέπει να σας κάλεσα...

ΧΙΑΝΤΑ: Τι θέλατε από μένα;

ΣΟΛΝΕΣ: Είστε τα νιάτα Χίλντα!

ΧΙΑΝΤΑ, χαμογελάει: Τα νιάτα που σας τρομάζουν;

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι: Και που, βαθιά μέσ' την καρδιά μου, τ' αποζητάω τόσο!

(Η ΧΙΛΝΤΑ σηκώνεται, πηγαίνει στο τραπέζακι και παίρνει το ντοσιέ των ΡΑΓΚΝΑΡ.)

ΧΙΛΝΤΑ, το απλώνει προς αυτόν: Τι θα γίνει μ' αυτά τα σχέδια;
ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά, σπρώχνοντάς τα μακρυά: Πάρτε τα από δω
Αρκετή ώρα έφαγα με δαύτα!

ΧΙΛΝΤΑ: Ναι, αλλά θα γράψετε δυο καλά λόγια!

ΣΟΛΝΕΣ: Εγώ; Ποτέ!

ΧΙΛΝΤΑ: Μα να πεθάνει έτσι ο καημένος ο γέρος; Ενώ είναι στο χέρι σας να δώσετε τέτοια χαρά και στους δυο! Κι έπειτα, μπορεί ο νεαρός να πάρει και τη δουλειά...

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οσο γι' αυτό, ούτε λόγος! 'Έκανε τ' αδύνατα δυνατά για να το καταφέρει — ο κύριος!

ΧΙΛΝΤΑ: Ακόμα κι αν δεν το πιστεύετε, γράψτε ένα ψέμα. Δε θα χαλάσσει ο κόσμος!

ΣΟΛΝΕΣ: «Ψέματα»; (Σηκώνεται.) Χίλντα, πάρτε αυτά τα παλιοσχέδια από μπροστά μου.

ΧΙΛΝΤΑ, τραβάει το ντοσιέ: Εν τάξει, εν τάξει! Μη μας δείρετε κιόλας! Λέτε για δαίμονες και τελώνια, αλλά και εσείς ίδιος είστε. (Κοιτάζει γύρω το δωμάτιο.) Πού έχετε πέννα και μελάνι;

ΣΟΛΝΕΣ: Πουθενά!

ΧΙΛΝΤΑ, πάει προς την πόρτα: Θα έχει η... κοπέλα στο γραφείο της.

ΣΟΛΝΕΣ: Καθήστε εδώ που κάθεστε, Χίλντα! Θέλετε να πω ψέματα; Θα μπορούσα να το κάνω, για χατήρι του γέρου. Γιατί, κάποτε... τον καταστρέψα, τον τσαλαπάτησα...

ΧΙΛΝΤΑ: Κι αυτόν;

ΣΟΛΝΕΣ: Χρειαζόμουνα τόπο για μένα. Άλλα τον Ράγκναρ — δε θα τον αφήσω να προχωρήσει, με κανένα τρόπο!

ΧΙΛΝΤΑ: 'Ετοι κι αλλιώς, δε θα πετύχει, ο φουκαράς. Αφού, δπως λέτε, δεν έχει ταλέντο.

ΣΟΛΝΕΣ, την πλησιάζει, την κοιτάει και της ψιθυρίζει: Αν του δώσω αυτή την ευκαιρία, θα με καταστρέψει, θα με τσακίσει. 'Οπως εγώ των πατέρα του.

ΧΙΛΝΤΑ: Δηλαδή.. είναι τόσο άξιος;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι! Χωρίς αμφιβολία! Αυτός είναι η νεότερη γενιά

που ετοιμάζεται να βροντήσει την πόρτα μου και να συντρίψει τον Αρχιμάστορα Σόλνες!

ΧΙΛΝΤΑ, τον κοιτάζει αποδοκιμαστικά: Και γι' αυτό θέλετε να του φράξετε το δρόμο; Ντροπή σας, Αρχιμάστορα!

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτός ο αγώνας μου κόστισε το αίμα της καρδιάς μου. Κι έπειτα... φοβάμαι πως οι αστρατες δυνάμεις δε θα με υπακούνε πια.

ΧΙΛΝΤΑ: Ε, και; Θα τα βγάλετε πέρα μόνος σας!

ΣΟΛΝΕΣ: Είναι μάταιο, Χίλντα. Αργά ή γρήγορα, η τύχη θα γυρίσει. Και η τιμωρία θα είναι ανελέητη!

ΧΙΛΝΤΑ, σε απόγνωση, κλείνοντας τα αυτιά της: Μη λέτε τέτοια πράγματα. Θέλετε να με σκοτώσετε; Θέλετε να μου πάρετε δ, τι πιο ακριβό έχω στη ζωή μου;

ΣΟΛΝΕΣ: Δηλαδή;

ΧΙΛΝΤΑ: Να σας δω μεγάλο! Να σας δω με το στεφάνι στα χέρια — ψηλά, ψηλά, στην κορφή ενός πύργου! (Ηρεμεί πάλι.) Βγάλτε το μολύβι σας, Αρχιμάστορα. Δε μπορεί, ένα μολύβι θα έχετε στην τσέπη σας.

ΣΟΛΝΕΣ, βγάζει ένα μολύβι: 'Εχω.

ΧΙΛΝΤΑ: Ωραία. (Ακουμπάει το ντοσιέ στο τραπέζι.) Και τώρα, θα καθίσουμε εδώ, μαζί...

(Ο ΣΟΛΝΕΣ κάθεται στο τραπέζι. Η ΧΙΛΝΤΑ στέκεται δίπλα του, ακομπώντας στην πλάτη της καρέκλας.)

ΧΙΛΝΤΑ: ... Και θα γράψουμε κάτι... πολύ ευγενικό, πολύ γλυκό, για αυτόν τον απαίσιο Ράγκνερντ, πώς τον λένε...

ΣΟΛΝΕΣ, γράφει μερικές γραμμές κι ύστερα γυρίζει και την κοιτάζει: Πέστε μου κάτι, Χίλντα.

ΧΙΛΝΤΑ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Αν, στ' αλήθεια, με περιμένατε δέκα χρόνια —

ΧΙΛΝΤΑ: Ναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί δε μου γράψατε ποτέ; Θα σας απαντούσα.

ΧΙΛΝΤΑ, γρήγορα: Μα όχι, όχι! Ακριβώς αυτό δεν ήθελα!

ΣΟΛΝΕΣ: Γιατί;

ΧΙΛΝΤΑ: Φοβόμουνα πως θα τα καταστρέψε δλα!.. Αλλά είχαμε να γράψουμε κάτι στα σχέδια...

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι...

ΧΙΑΝΤΑ, σκύβει και κοιτάζει πάνω απ' τον ώμο του, καθώς εκεί νος γράφει: 'Ετσι! Θερμά και μεγαλόψυχα! Αχ, πως τον μισώ — πως τον μισώ — αυτόν τον... Ρόγκαλντ —!

ΣΟΛΝΕΣ, γράφοντας: Δεν αγαπήσατε ποτέ κανέναν, Χίλντα;

ΧΙΑΝΤΑ: τραχά: Τι είπατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Σας ρώτησα αν έχετε αγαπήσει ποτέ κανέναν;

ΧΙΑΝΤΑ: Κανέναν άλλον, θέλετε να πείτε.

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει: Ναι. Αυτά τα δέκα χρόνια... αγαπήσατε ποτέ... κανέναν άλλον;

ΧΙΑΝΤΑ: Ε, ναι! Πού και πού. 'Όταν ήμουν έξω φρενών που δεν ερχόσαστε.

ΣΟΛΝΕΣ: Ενδιαφερθήκατε, λοιπόν, και για άλλους.

ΧΙΑΝΤΑ: Πολύ λίγο... για καμιά εβδομάδα... Ελάτε τώρα, κύριε Σόλνες! Εσείς ξέρετε απ' αυτά τα πράγματα!

ΣΟΛΝΕΣ: Χίλντα, γιατί ήρθατε;

ΧΙΑΝΤΑ: Μη χάνουμε την ώρα μας. Ο γέρος μπορεί να πεθάνει από στιγμή σε στιγμή.

ΣΟΛΝΕΣ: Απαντήστε μου, Χίλντα. Τι θέλετε από μένα;

ΧΙΑΝΤΑ: Το βασίλειό μου!

ΣΟΛΝΕΣ: Χαμμ.

(Ρίχνει μια γρήγορη ματιά στην αριστερή πόρτα και εξακολουθεί να γράφει στα σχέδια. Μπαίνει η ΑΛΙΝΑ με πακέτα.)

ΑΛΙΝΑ: Σας αγόρασα μερικά πράγματα, δεσποινίς Βάνγκελ. Τα μεγάλα πακέτα θα τα στείλουν σε λίγο.

ΧΙΑΝΤΑ: Τι καλή που είστε!

ΑΛΙΝΑ: Καθήκον μου. Τίποτ' άλλα.

ΣΟΛΝΕΣ, ζαναδιαβάζει όσα έγραψε: Αλιγα...

ΑΛΙΝΑ: Ναι, Χάλβαρντ;

ΣΟΛΝΕΣ: Είδες αν είναι μέσα η... η βοηθός μου;

ΑΛΙΝΑ: Και βέβαια είναι.

ΣΟΛΝΕΣ, βάζει τα σχέδια στο ντοσιέ: Χα —

ΑΛΙΝΑ: Καθόταν στο γραφείο της, δύος πάντα — όταν μπαίνω εγώ στο δωμάτιο.

ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται: Θα της τα δώσω και θα της πω —

ΧΙΑΝΤΑ, του παίρνει το ντοσιέ: Αφήστε σε μέναν αυτή τη χαρά! (Πάει ως την πόρτα και γυρίζει.) Πώς την είπατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Δεσποινίδα Φόσλι.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Οχι, όχι τόσο επίσημα. Το μικρό της πώς είναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Κάγια — νομίζω.

ΧΙΑΝΤΑ, ανοίγει την πόρτα και φωνάζει: Κάγια! Ελάτε! Γρήγορα! Σας θέλει ο κύριος Σόλνες.

(Η ΚΑΓΙΑ παρουσιάζεται στην πόρτα.)

ΚΑΓΙΑ, τον κοιτάζει ανάστατη: Ορίστε —;

ΧΙΑΝΤΑ, της δίνει το ντοσιέ: Δείτε, Κάγια!. Πάρτε τα σπίτι.

Ο Αρχιμάστορας έγραψε αυτό που θέλατε!

ΚΑΓΙΑ: Επί τέλους!

ΣΟΛΝΕΣ: Δώστε τα στον γερο-Μπρόβικ όσο μπορείτε πιο γρήγορα.

ΚΑΓΙΑ: Πηγαίνω αμέσως.

ΣΟΛΝΕΣ: Κι έτσι ο Ράγκναρ θα καταφέρει να χτίσει μόνος του...

ΚΑΓΙΑ: Μπορεί να έρθει να σας ευχαριστήσει;

ΣΟΛΝΕΣ: Δε, θέλω ευχαριστίες. Να του το πείτε αυτό!

ΚΑΓΙΑ: Μάλιστα.

ΣΟΛΝΕΣ: Πέστε του, ακόμα, πως από δω και μπρος, δε θα τον χρειαστώ άλλο. Ούτε τον Ράγκναρ, ούτε εσάς.

ΚΑΓΙΑ, χαμηλά, με τρεμάμενη φωνή: Ούτε εμένα;

ΣΟΛΝΕΣ: Θα 'χετε τόσα άλλα να σκεφτείτε και να φροντίζετε... Λοιπόν, πάρτε τα σχέδια και τρέξτε σπίτι, δεσποινίς Φόσλι! Τώρα! Αμέσως!

ΚΑΓΙΑ, το ίδιο: Μάλιστα, κύριε Σόλνες. (Βγαίνει.)

ΑΛΙΝΑ: Θεέ μου, τι ύπουλη ματιά που έχει!

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό το κακόμοιρο πλασματάκι;

ΑΛΙΝΑ: Έχω μάτια και βλέπω, Χάλβαρντ. Τους απολύεις, λοιπόν;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΑΛΙΝΑ: Κι εκείνην;

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό δεν ήθελες;

ΑΛΙΝΑ: Μα πώς θα τα βγάλεις πέρα μόνος σου, Χάλβαρντ; 'Η έχεις έτοιμη την αντικαταστάτρια;

ΧΙΛΑΝΤΑ, παιχνιδιάρικα: Εμένα, πάντως, μη με υπολογίζετε!
ΣΟΛΝΕΣ: Θα τα καταφέρω, Αλίνα. Εσύ φρόντισε για τη μετακό-

μιση στο καινούριο σπίτι — δύο γίνεται πιο γρήγορα. Απόψε θα

κρεμάσουμε το στεφάνι — στο πιο ψηλό σημείο του Πύργου.

(Στη ΧΙΛΑΝΤΑ.) Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, δεσποινίς Χίλντα;

ΧΙΛΑΝΤΑ, τον κοιτάει ενθουσιασμένη: Θα είναι υπέροχο να σας
 ξαναδώ εκεί ψηλά!

ΣΟΛΝΕΣ: Εμένα;

ΑΛΙΝΑ: Θεέ και Κύριε! Πώς σας ήρθε αυτό δεσποινίς Βάνγκελ;
 Ο άντρας μου υποφέρει από τρομερούς ιλίγγους.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Δεν το πιστεύω!

ΑΛΙΝΑ: Σας βεβαιώνω.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Μα τον έχω δει, στην κορφή του καμπαναριού μας!

ΑΛΙΝΑ: Ναι, κάτι έχω ακούσει. Άλλα είναι αδύνατον!

ΣΟΛΝΕΣ, βίαια: Αδύνατο! Αδύνατο! Κι όμως, ανέβηχα!

ΑΛΙΝΑ: Μα, Χάλβαρντ, πώς; Εσύ ζαλίζεσαι να βγεις στο μπαλ-

κόνι! Πάντα ζαλίζουνα!

ΣΟΛΝΕΣ: Μπορεί απόψε, ν' αλλάξεις γνώμη!

ΑΛΙΝΑ, τρομοκρατημένη: 'Οχι, όχι, όχι! Θεός φυλάξοι... Θα
 φωνάξω το γιατρό! Εκείνος θα σ' εμποδίσει.

ΣΟΛΝΕΣ: Αλίνα...

ΑΛΙΝΑ: Είσαι άρρωστος, Χάλβαρντ!... Δε μπορεί — είσαι άρ-

ρωστος!.. Θεέ μου! Θεέ μου! (Βγαίνει βιαστικά από δεξιά.)

ΧΙΛΑΝΤΑ, τον κοιτάζει έντονα: Λέει αλήθεια;

ΣΟΛΝΕΣ: Πως ζαλίζομαι;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Πως ο Αρχιμάστοράς μου δε μπορεί, δεν τολμάει —
 να ανέβει τόσο ψηλά δύο ψηλά χτίζει.

ΣΟΛΝΕΣ: Έτσι το βλέπετε εσείς;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι.

ΣΟΛΝΕΣ: Ξέρετε πως αρχίζετε να με τρομάζετε;

ΧΙΛΑΝΤΑ, κοιτάει προς το παράθυρο: Ανεβείτε, λοιπόν! Αρπάξτε
 το στεφάνι, κι ανεβείτε!

ΣΟΛΝΕΣ, πάει πιο κοντά της: Θα μπορούσατε να μείνετε εκεί
 απάνω, στο πιο ψηλό δωμάτιο του πύργου, Χίλντα... σαν πρι-
 γκήπισσα.

ΧΙΛΑΝΤΑ, αινιγματικά, μισοαστεία, μισοσοβαρά: 'Οπως μου υπο-

σχεθήκατε.

ΣΟΛΝΕΣ: Αλήθεια;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ντροπή σας, Αρχιμάστορα! Είπατε πως θα με κάνετε
 πριγκήπισσα και πως θα μου χαρίσετε ένα βασίλειο. Κι ύστερα
 φύγατε και —

ΣΟΛΝΕΣ, προσεχτικά: Είσαστε βέβαιη πως δεν τα ονειρευτήκατε
 όλα αυτά;

ΧΙΛΑΝΤΑ, απότομα: Εσείς πιστεύετε πως δεν έγιναν ποτέ;

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν ξέρω. (Πιο απαλά.) Άλλα ένα πράγμα ξέρω κα-
 λά —

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τι; Πέστε μου!

ΣΟΛΝΕΣ: Κι αν δεν έγιναν... θα έπρεπε να έχουν γίνει.

ΧΙΛΑΝΤΑ, ζωηρά: Δεν μπορεί να ζαλίζεστε — εσείς!

ΣΟΛΝΕΣ: Απόψε, θα κρεμάσουμε το στεφάνι — πριγκήπισσα
 Χίλντα.

ΧΙΛΑΝΤΑ, λίγο πικρά: Ναι... πάνω στο καινούριο σας σπίτι.

ΣΟΛΝΕΣ: Πάνω στο καινούριο σπίτι. Που δε θα γίνει ποτέ δικό
 μου. (Βγαίνει από την πόρτα του κήπου.)

**ΧΙΛΑΝΤΑ, κοιτάζει ίσια μπροστά της με μακρυνό βλέμμα και ψιθυ-
 ρίζει μόνη της. Ξεχωρίζουν μόνο δύο λέξεις: ...τρομερά συγκλο-
 νιστικό!**

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ

Μια μεγάλη, φαρδιά βεράντα στο σπίτι του ΣΟΛΝΕΣ. Αριστερά φαίνεται ένα μέρος του σπιτιού, με μια πόρτα που οδηγεί στο εσωτερικό. Μπρος, δεξιά, κάγκελα. Στην άκρη της βεράντας, σκαλοπάτια που βγάζουν κάτω στον κήπο. Ψηλά, γέρικα δέντρα ρίχνουν τα κλαδιά τους στη βεράντα και στο σπίτι. Στην άκρη δεξιά, ανάμεσα απ' τα δέντρα, φαίνεται μόλις το κάτω μέρος του καινούργιου σπιτιού, με μια σκαλωσιά γύρω απ' τη βάση του πύργου του. Ο κήπος είναι φραγμένος μ' ένα παλιό ξύλινο φράχτη. Απ' έξω, ένας δρόμος με χαμηλά γκρεμισμένα σπίτια.

Συννεφιασμένο απόγευμα.

Στη βεράντα, ένας πάγκος κοντά στον τοίχο και μπροστά του ένα μακρύ τραπέζι. Από την άλλη μεριά του τραπεζιού, μια πολυθρόνα και μερικά σκαμνιά. Όλα τα έπιπλα είναι καμωμένα από καλάμι.

Η Κα ΣΟΛΝΕΣ, τυλιγμένη σ' ένα μακρύ άσπρο σάλι, ξεκουράζεται στην πολυθρόνα και κοιτάει αριστερά. Σε λίγο, ανεβαίνει τις σκάλες του κήπου η ΧΙΛΑΝΤΑ. Φοράει δ' τι και στη Λεύτερη Πράξη – και καπέλο. Στο στήθος της έχει καρφιτσώσει ένα μικρό μπουκέτο αγριολούλουδα.

ΑΛΙΝΑ, γυρνώντας ελαφρά το κεφάλι: 'Ησαστε στον κήπο, δεσποινίς Βάνγκελ.'

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι. Τον «εξερευνούσα».

ΑΛΙΝΑ: Και κόψατε λουλούδια, δπως βλέπω.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Βρήκα ένα σωρό... ανάμεσα στους θάμνους.

ΑΛΙΝΑ: Αλήθεια; Υπάρχουν ακόμα; 'Έχω τόσα χρόνια να πάω στον κήπο!

ΧΙΛΑΝΤΑ, πλησιάζει: Σοβαρά; Κι εγώ έλεγα πως θα τρέχετε εκεί κάθε λίγο και λιγάκι.

ΑΛΙΝΑ, με αχνό χαμόγελο: Δεν «τρέχω» πουθενά, δεσποινίς Βάνγκελ. 'Όχι πια.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Μα δε μπορεί! Υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα στον κήπο...

ΑΛΙΝΑ: 'Όλα αυτά γίνανε ξένα για μένα. Σχεδόν, φοβάμαι να τα ξαναδώ.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τον κήπο σας;

ΑΛΙΝΑ: Δεν τον νοιώθω δικό μου πια.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τι θέλετε να πείτε;

ΑΛΙΝΑ: 'Οτι δεν είναι ο κήπος μου, δεσποινίς Βάνγκελ — δπως ήταν τον καιρό της μητέρας μου και του πατέρα μου. Τον λεγ- λατήσανε ... τον κομματιάσανε... και χτίσανε σπίτια για ξένους, για ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Και, τώρα, όλοι αυτοί κάθονται στα παράθυρα και με παρακολουθούν...'.

ΧΙΛΑΝΤΑ, λαμπερά: Κυρία Σόλνες..

ΑΛΙΝΑ: Ορίστε.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Να κάτσω λίγο μαζί σας;

ΑΛΙΝΑ: Ναι... παρακαλώ... αν δε βαριέστε.

ΧΙΛΑΝΤΑ, πλησιάζει ένα σκαμνί στην πολυθρόνα της ΑΛΙΝΑΣ και κάθεται: Α — εδώ, μπορείς να ξαπλώσεις και να λιαστείς σα γάτα!

ΑΛΙΝΑ, πολύ απαλά, ακούμπαίει το χέρι της στα μαλλιά της ΧΙΛΑΝΤΑ: Είστε πολύ καλή που κάθεστε εδώ μαζί μου. Νόμιζα πως πηγαίνατε να βρείτε τον άντρα μου.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Τι να τον κάνω;

ΑΛΙΝΑ: Να τον βοηθήσετε, φαντάζομαι...

ΧΙΛΑΝΤΑ: Α, μπα... 'Αλλωστε, δεν είν' εδώ. 'Έχει πάει εκεί κάτω, με τους εργάτες. Ήτανε τόσο αγριεμένος που δεν τόλμησα να του μιλήσω.

ΑΛΙΝΑ: Κι όμως! Στο βάθος είναι πολύ καλός κι ευγενικός.

ΧΙΑΝΤΑ: Αυτός;

ΑΛΙΝΑ: Δεν τον έχετε γνωρίσει, ακόμα, καλά, δεσποινής Βάνγκελ.

ΧΙΑΝΤΑ, την κοιτάει τρυφερά: Χαίρεστε που θα πάτε στο καινούργιο σπίτι;

ΑΛΙΝΑ: Πρέπει να χαίρομαι. Αφού το θέλει τόσο ο Χάλβαρντ.

ΧΙΑΝΤΑ: Μόνο γι' αυτό;

ΑΛΙΝΑ: Ναι, δεσποινής Βάνγκελ. Είναι καθήκον μου να κάνω δ.τι θέλει. Μ' όλο που, μερικές φορές, δύσκολα πείθεις τον εαυτό σου να υπακούει.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι, πολύ δύσκολα...

ΑΛΙΝΑ: Και μάλιστα, όταν έχεις τόσα ελαττώματα, όπως εγώ —

ΧΙΑΝΤΑ: Κι όταν έχεις υποφέρει, όπως εσείς.

ΑΛΙΝΑ: Πώς το ξέρετε;

ΧΙΑΝΤΑ: Ο άντρας σας μου το είπε.

ΑΛΙΝΑ: Σε μένα δε μιλάει ποτέ γι' αυτά. Ναι, πέρασα πάρα πολλά στη ζωή μου, δεσποινής Βάνγκελ.

ΧΙΑΝΤΑ, κουνάει το κεφάλι με κατανόηση: Καημένη μου κυρία Σόλνες. Πρώτα η φωτιά.—

ΑΛΙΝΑ, αναστενάζοντας: Ναι. Κάθετι δικό μου έγινε στάχτη.

ΧΙΑΝΤΑ: Κι έπειτα... το χειρότερο...

ΑΛΙΝΑ, την κοιτάει ερωτηματικά: Ποιο χειρότερο;

ΧΙΑΝΤΑ: Το χειρότερο απ' όλα.

ΑΛΙΝΑ: Τι θέλετε να πείτε;

ΧΙΑΝΤΑ, σιγανά: Που χάσατε τα παιδιά σας.

ΑΛΙΝΑ: Α, ναι... τ' αγοράκια μου. Άλλα, αυτό, ήταν διαφορετικό.

'Ηταν θέλημα Θεού! Πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να το δεχόμαστε. Και να τον ευχαριστούμε.

ΧΙΑΝΤΑ: Μπορείτε, δύναστε;

ΑΛΙΝΑ: 'Οχι πάντα. Ξέρω πως είναι καθήκον μου, αλλά δεν μπορώ.

ΧΙΑΝΤΑ: Πολύ φυσικό!

ΑΛΙΝΑ: Κάθε τόσο, πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου πως ο Θεός με τιμώρησε δίκαια.

ΧΙΑΝΤΑ: Για ποιο πράγμα;



Δέσποινα Γερουλάνου — Ελένη Χατζηαργύρη

ΑΛΙΝΑ: Γιατί δεν είχα το κουράγιο ν' αντέξω τη δυστυχία.

ΧΙΛΝΤΑ: Μα δεν καταλαβαίνω —

ΑΛΙΝΑ: Σας παρακαλώ, δεσποινίς Βάνγκελ. Μη μου μιλάτε άλλο για τα παιδιά μου. Πρέπει να χαιρόμαστε που αναπταύνται ειρηνικά κι ευτυχισμένα... Οι μικρές απώλειες είν' εκείνες που σπαράζουν την χαρδιά. Τα μικροπράγματα, που, για τους άλλους, δεν έχουν καμιά σημασία.

ΧΙΛΝΤΑ, βάζει το χέρι στο γόνατο της ΑΛΙΝΑΣ και την κοιτάει τρυφερά: Τι θέλετε να πείτε;

ΑΛΙΝΑ: Τα μικροπράγματα... Τα παλιά οικογενειακά πορτραίτα στους τοίχους — κάτηκαν όλα. Και τα μεταξωτά φορέματα, που πέρναγαν από γενιά σε γενιά. Κι οι δαντέλλες της μητέρας και της γιαγιάς. Και τα κοσμήματά τους. 'Όλα στάχτη! (Λυπητερά.) Και οι κούκλες όλες!

ΧΙΛΝΤΑ: Ποιες;

ΑΛΙΝΑ, πνιγμένη στα δάκρυα: Είχα εννιά πανέμορφες κούκλες.

ΧΙΛΝΤΑ: Και κάτηκαν;

ΑΛΙΝΑ: 'Ολει! Ήταν τόσο σκληρό για μένα — τόσο...

ΧΙΛΝΤΑ: Και τις φυλάγατε τόσα χρόνια;

ΑΛΙΝΑ: Δεν τις φύλαγα. Ζούσαν μαζί μου.

ΧΙΛΝΤΑ: Και αφού μεγαλώσατε;

ΑΛΙΝΑ: Πάντα!

ΧΙΛΝΤΑ: Και μετά το γάμο σας;

ΑΛΙΝΑ: Ναι. 'Οταν δεν τις έβλεπε ο Χάλβαρντ... Κάτηκαν όμως, χάθηκαν, πάνε. Κανένας δε σκέφτηκε να τις σώσει. Μόνο που το θυμάμαι.. Μη με κοροϊδέψετε, δεσποινίς Βάνγκελ.

ΧΙΛΝΤΑ: Δε σας κοροϊδεύω καθόλου!

ΑΛΙΝΑ: Για μέναν, ήταν ολοζώντανες. Τις κραταύσα στην αγκαλιά μου, σαν μικρά, αγέννητα παιδιά.

(Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΧΕΡΝΤΑΛ βγαίνει από το σπίτι, κρατώντας το καπέλο του, και τις βλέπει.)

ΧΕΡΝΤΑΛ: Έχετε όρεξη για κρυολογήματα, κυρία Σόλνες;

ΑΛΙΝΑ: Είναι τόσο ευχάριστα και ζεστά σήμερα!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Συμβαίνει τίποτα; Πήρα το σημείωμά σας.

ΑΛΙΝΑ, σηκώνεται: Ναι. Πρέπει να σας μιλήσω για κάτι πολύ

σοβαρό.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Θέλετε να πάμε μέσα; (Στη ΧΙΛΝΤΑ.) Ακόμα με τα ορειβατικά σας, βλέπω, δεσποινίς Βάνγκελ.

ΧΙΛΝΤΑ, σηκώνεται, εύθυμα: Ναι, με τη μεγάλη μου στολή. Άλλα σήμερα, δεν έχω όρεξη να στραμπουλήξω κανένα πόδι. Η κυρία Σόλνες κι εγώ θα κάτσουμε εδώ, ήσυχα-ήσυχα, να παρακολουθήσουμε.—

ΧΕΡΝΤΑΛ: Να παρακολουθήσετε τι;

ΑΛΙΝΑ, χαμηλόφωνα και τρομαγμένη, στη ΧΙΛΝΤΑ: Σσος, σωπάστε, για το θεό! Έρχεται! Προσπαθήστε να του βγάλετε αυτή την ιδέα απ' το μυαλό. Και — ας γίνουμε φίλες, δεσποινίς Βάνγκελ. Τι λέτε, μπορούμε;

ΧΙΛΝΤΑ, αυθόρμητα, την αγκαλιάζει: Ω, μακάρι!

ΑΛΙΝΑ, απομακρύνει μαλακά τα χέρια της ΧΙΛΝΤΑΣ: Καλά... καλά... Έρχεται, γιατρέ. Πάμε μέσα, να μιλήσουμε.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Για τον άντρα σας;

ΑΛΙΝΑ: Ναι, φυσικά... Ελάτε.

(Μπαίνουν στο σπίτι. Ο ΣΟΛΝΕΣ ανεβαίνει τα σκαλιά του κήπου και φτάνει στη βεράντα. Η ΧΙΛΝΤΑ σοβαρεύει.)

ΣΟΛΝΕΣ: Το προσέξατε, Χίλντα; Μόλις με βλέπει, φεύγει.

ΧΙΛΝΤΑ: Πρόσεξα πως εσείς την κάνετε να φεύγει.

ΣΟΛΝΕΣ: Ίσως. Άθελά μου. (Την κοιτάζει εξεταστικά.) Κρυώνετε, Χίλντα; Σαν να κρυώνετε.

ΧΙΛΝΤΑ: Μόλις βγήκα από έναν τάφο!

ΣΟΛΝΕΣ: Τι είναι πάλι αυτό;

ΧΙΛΝΤΑ: Η παγωνιά έφτασε ως τα κόκκαλά μου.

ΣΟΛΝΕΣ, αργά: Νομίζω πως καταλαβαίνω.

ΧΙΛΝΤΑ: Γιατί ήρθατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Σας είδα από κάτω.

ΧΙΛΝΤΑ: Μόνο εμένα;

ΣΟΛΝΕΣ: Το 'ξερα πως, μόλις έρθω, θα φύγει.

ΧΙΛΝΤΑ: Σας πληγώνει πολύ που σας αποφεύγει;

ΣΟΛΝΕΣ: Και με ανακουφίζει.

ΧΙΛΝΤΑ: Που δεν τη βλέπετε ολοένα μπροστά σας;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ: Για να μη σας θυμίζει τη θλίψη της για τα παιδιά;
ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό πάνω απ' όλα.

(Η ΧΙΑΝΤΑ διασχίζει τη βεράντα με τα χέρια την πλάτη. Στέκεται στο κυκλίδωμα, κοιτάζοντας πέρα στον κήπο.)

ΣΟΛΝΕΣ, ύστερο από μικρή παύση: Μιλούσατε πολλή ώρα μαζί της;

(Η ΧΙΑΝΤΑ δεν τον απαντάει. Στέκεται ακίνητη.)

ΣΟΛΝΕΣ: Σας ρώτησα: μιλούσατε πολλή ώρα;

(Η ΧΙΑΝΤΑ πάλι δεν απαντάει.)

ΣΟΛΝΕΣ: Τι σας έλεγε, Χίλντα;

(Η ΧΙΑΝΤΑ μένει πάντα σιωπηλή.)

ΣΟΛΝΕΣ: Καημένη Αλίνα! Για τα παιδιά, έτσι δεν είναι;

(Η ΧΙΑΝΤΑ αναρριγά νευρικά και κουνάει το κεφάλι της δυο φορές.)

ΣΟΛΝΕΣ: Δε θα το ξεπεράσει ποτέ! Ποτέ! (Την πλησιάζει.)

Στέκεστε πάλι ακίνητη σαν άγαλμα. 'Οπως χτές βράδυ.

ΧΙΑΝΤΑ, γυρνάει και τον κοιτάει σοβαρά: Θα φύγω.

ΣΟΛΝΕΣ, απότομα: Θα φύγετε;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι. Δε θα σας αφήσω!

ΧΙΑΝΤΑ: Τι έχω να κάνω εδώ, τώρα πια;

ΣΟΛΝΕΣ: Να είστε εδώ. Αυτό φτάνει!

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάζει από πάνω ως κάτω: Ευχαριστώ... αλλά δε θα σταματήσουμε εδώ. Το ξέρετε καλά.

ΣΟΛΝΕΣ, αυθόρυμητα: Τόσο το καλύτερο!

ΧΙΑΝΤΑ, με πάθος: Δε μπορώ να την πληγώσω — τώρα που τη γνώρισα! Δεν μπορώ να της πάρω κάτι που είναι δικό της.

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιος σας είπε πως θα της πάρετε —

ΧΙΑΝΤΑ, συνεχίζει: Αν μου ήταν άγνωστη — ναι! Αν δεν την είχα δει ποτέ στη ζωή μου... Άλλα τώρα μιλήσαμε, ήρθαμε κοντά η μια στην άλλη... 'Οχι! 'Οχι!

ΣΟΛΝΕΣ: Μά δε σας πρότεινα.—

ΧΙΑΝΤΑ: Αν μείνω, ξέρετε πολύ καλά τι θα συμβεί ανάμεσά μας. Γι' αυτό φεύγω.

ΣΟΛΝΕΣ: Και τι θα γίνω εγώ, αν φύγετε; Τι σκοπό θα έχω στη

ζωή μου;

ΧΙΑΝΤΑ, μ' αινιγματική έκφραση στα μάτια της: Για σας είναι πολύ εύκολο. Έχετε το χρέος σας απέναντι στη γυναίκα σας. Θα ζήσετε γι αυτό.

ΣΟΛΝΕΣ: Είναι πολύ αργά πια, Χίλντα. 'Ολες εκείνες οι δυνάμεις, οι —

ΧΙΑΝΤΑ: Οι δαίμονες;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Οι δαίμονες. Και το τελώνιο μέσα μου... Της ρουφήζανε το αίμα. (Τελάει με πίκρα.) Το έκαναν για την ευτυχία μου! (Βαριά.) Για χάρη μου, η Αλίνα πέθανε. Και τώρα, ζω δεμένος με μια νεκρή! (Εναγώνια.) Εγώ! Που δε μπορώ να ζήσω χωρίς χαρά!

ΧΙΑΝΤΑ, κάνει το γύρο του τραπέζιού και καθίζει στον πάγκο, με τους αγκώνες στο τραπέζι και το κεφάλι στα χέρια. Τὸν κοιτάζει για λίγο: Τι θα χτίσετε τώρα;

ΣΟΛΝΕΣ, κουνάει το κεφάλι του: Μάλλον τίποτα, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Οχι, άλλα «χαρούμενα και γαλήνια σπίτια για μπαμάδες και μαμάδες... με πολλά, πολλά παιδιά»;

ΣΟΛΝΕΣ: Νομίζω πως κανένας δεν θα τα θέλει πια...

ΧΙΑΝΤΑ: Καημένε μου Αρχιμάστορα! Κι εσείς ξοδέψατε δέκα ολόκληρα χρόνια γι' αυτά. Τους δώσατε τη ζωή σας.

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, Χίλντα...

ΧΙΑΝΤΑ, ξεσπάει: Α, είναι τόσο άδικο, τόσο παράλογο!

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιο;

ΧΙΑΝΤΑ: Να μην τολμάς ν' αρπάξεις την ευτυχία σου... την ίδια σου τη ζωή, μόνο και μόνο επειδή κάποιος στέκεται στο δρόμο σου. Κάποιος, που γνωρίζεις....

ΣΟΛΝΕΣ: Και που δεν έχεις δικαίωμα να τον παραμερίσεις.

ΧΙΑΝΤΑ: Η το έχεις; Δεν ξέρω... Κι ωστόσο — Αχ, να μπορούσε κανείς να κοιμηθεί και να τα ξεχάσει όλα! (Τεντώνει, τα χέρια της πάνω στο τραπέζι, ακουμπάει το αριστερό της μάγουλο στην παλάμη της και κλείνει τα μάτια.)

ΣΟΛΝΕΣ, γυρίζει την πολυθρόνα και καθίζει κοντά στο τραπέζι: 'Ησαστε ευτυχισμένη στο σπίτι του πατέρα σας, Χίλντα;

ΧΙΑΝΤΑ, ακίνητη, σαν μισοκοιμισμένη: Ζούσα σ' ένα κλουβί.

ΣΟΛΝΕΣ: Και δε θέλετε να ξαναγυρίσετε;
 ΧΙΑΝΤΑ, το ίδιο: Τ' αγριοπούλια δε ζουν στα κλουβιά...
 ΣΟΛΝΕΣ: Θέλουν να χυνηγάνε στον ελεύθερο αέρα.
 ΧΙΑΝΤΑ, με το ίδιο ύφος: Και να ψάχνουν για θήραμα...
 ΣΟΛΝΕΣ, κοιτώντας την: Αν μπορούσαμε να ήμαστε Βίκινγκς!
 Εκείνοι είχαν το χυνήγι στο αίμα τους.

(Η ΧΙΑΝΤΑ ανοίγει τα μάτια της αλλά μένει ασάλευτη.)

ΧΙΑΝΤΑ: Και τι άλλο; Πέστε μου!
 ΣΟΛΝΕΣ: Ρωμαλέα συνείδηση!

(Η ΧΙΑΝΤΑ ορθώνεται στο κάθισμά της γεμάτη ζωή. Τα μάτια της είναι ευτυχισμένα και λαμπερά.)

ΧΙΑΝΤΑ, κουνώντας το κεφάλι: Ξέρω τι θα χτίσετε τώρα!

ΣΟΛΝΕΣ: Τότε, ξέρετε περισσότερα από μένα, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ: Φυσικά. Οι Αρχιμάστορες είναι τόσο κουτοί!

ΣΟΛΝΕΣ: Λοιπόν; Δε θα μου πείτε;

ΧΙΑΝΤΑ, κουνάει πάλι το κεφάλι της: Το κάστρο!

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιο κάστρο;

ΧΙΑΝΤΑ: Το κάστρο μου, ποιο άλλο;

ΣΟΛΝΕΣ: Κάστρο θέλετε τώρα;

ΧΙΑΝΤΑ: Δε μου χρωστάτε ένα βασίλειο;

ΣΟΛΝΕΣ: Έτσι λέτε.

ΧΙΑΝΤΑ: Εν τάξει. Μου χρωστάτε, λοιπόν, αυτό το βασίλειο.
 Και βασίλειο χωρίς κάστρο, γίνεται;

ΣΟΛΝΕΣ, ζωρεύει, όλο και περισσότερο: Αυτά τα δύο πάνε μαζί...

ΧΙΑΝΤΑ: Πάντα. Τότε, χτίστε το — αμέσως!

ΣΟΛΝΕΣ, γελάει: «Αμέσως»; Στη στιγμή;

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι! Τα δέκα χρόνια πέρασαν. Δεν θα περιμένω άλλο!
 Θέλω το κάστρο μου, κύριε Αρχιμάστορα!

ΣΟΛΝΕΣ: Δεν είναι παιξ-γέλασε να σας χρωστάει κανείς κάτι!

ΧΙΑΝΤΑ: Αυτό έπρεπε να το σκεφτείτε νωρίτερα. Τώρα, είναι πολύ αργά. Λοιπόν! (Χτυπώντας το χέρι της στο τραπέζι.) Που είναι το κάστρο μου; Το θέλω-τώρα!

ΣΟΛΝΕΣ, πιο σοβαρά, σκύβοντας προς αυτήν, με τα χέρια στο τραπέζι: Και πώς το φαντάζεστε;

ΧΙΑΝΤΑ, η έκφρασή της γίνεται όλο και πιο απροσδιόριστη. Σαν να ψάχνει μέσα της. Αργά: Το κάστρο μου θα ορθώνεται ψηλά — πιο ψηλά απ' όλα. Θα είναι ελεύθερο απ' όλες τις μεριές. Για να μπορώ να βλέπω μακριά, πέρα ως πέρα...

ΣΟΛΝΕΣ: Και θα 'χει κι έναν πύργο, φαντάζομαι...

ΧΙΑΝΤΑ: Έναν απίστευτα πανύψηλο πύργο. Και στην κορφή του, ένα μπαλκόνι. Θα στέκομαι εκεί —

ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του πιάνει το μέτωπό του: Δε θα ζαλίζεστε;

ΧΙΑΝΤΑ: Και βέβαια θα ζαλίζομαι! Μα, από κει ψηλά, θα κοιτάω κάτω τους άλλους — αυτούς που χτίζουν εκκλησίες. Και σπίτια για γονείς και παιδιά... Και σεις, θα στέκεστε δίπλα μου και θα τους κοιτάτε —

ΣΟΛΝΕΣ, ταπεινά: Θα επιτρέπεται στον Αρχιμάστορα ν' ανεβαίνει ως το μπαλκόνι της πριγκίπισσας;

ΧΙΑΝΤΑ: Αν το θέλει...

ΣΟΛΝΕΣ, ακόμα πιο απαλά: Το θέλει. Και θα έρθει.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι! Ο Αρχιμάστορας — θα έρθει!.

ΣΟΛΝΕΣ: Άλλα δε θα ξαναχτίσει ποτέ πια, ο δύστυχος!

ΧΙΑΝΤΑ, ζωρά: Θα χτίσει! Θα χτίσουμε μαζί!... Θα χτίσουμε το πιο υπέροχο, το πιο θαυμάσιο πράγμα στον κόσμο!

ΣΟΛΝΕΣ: Τι θα 'ναι αυτό; Πέστε μου.

ΧΙΑΝΤΑ, του χαμογελάει και κουνάει το κεφάλι της σαν ν' απενθύνεται σε παιδί: Οι Αρχιμάστορες είναι πολύ, πολύ κουτοί.

ΣΟΛΝΕΣ: Το ξέρω! Άλλα πέστε μου. Τι θα είναι αυτό το υπέροχο που θα χτίσουμε μαζί;

ΧΙΑΝΤΑ, σωπαίνει για λήγο. 'Υστερα με απροσδιόριστη έκφραση στα μάτια: Κάστρα στον αέρα!

ΣΟΛΝΕΣ: Κάστρα στον αέρα;

ΧΙΑΝΤΑ, κουνώντας το κεφάλι: Ναι! Ξέρετε τι είναι;

ΣΟΛΝΕΣ: Μου είπατε: Το πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο.

ΧΙΑΝΤΑ, σηκώνεται απότομα και κάνει μια περιφρονητική χειρονομία: Ναι! Είναι το πιο εύκολο καταφύγιο. Και το πιο εύκολο στο χτίσιμο! (Τον κοιτάει ειρωνικά.) Προπάντων για αρχιμάστορες με... με ζαλισμένη συνείδηση!

ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται: Από σήμερα θα χτίζουμε μαζί, Χίλντα.

ΣΟΛΝΕΣ: Και δε θέλετε να ξαναγυρίσετε;
ΧΙΛΝΤΑ, το ίδιο: Τ' αγριοπούλια δε ζουν στα κλουβιά....
ΣΟΛΝΕΣ: Θέλουν να κυνηγάνε στον ελεύθερο αέρα.
ΧΙΛΝΤΑ, με το ίδιο όφος: Και να φάχουν για θήραμα...
ΣΟΛΝΕΣ, κοιτώντας την: Αν μπορούσαμε να ήμαστε Βίκινγκς!
 Εκείνοι είχαν το κυνήγι στο αίμα τους.
 (Η ΧΙΛΝΤΑ ανοίγει τα μάτια της αλλά μένει ασάλευτη.)
ΧΙΛΝΤΑ: Και τι άλλο; Πέστε μου!
ΣΟΛΝΕΣ: Ρωμαλέα συνείδηση!
 (Η ΧΙΛΝΤΑ ορθώνεται στο κάθισμά της γεμάτη ζωή. Τα μάτια της είναι ευτυχισμένα και λαμπερά.)
ΧΙΛΝΤΑ, κουνώντας το κεφάλι: Ξέρω τι θα χτίσετε τώρα!
ΣΟΛΝΕΣ: Τότε, ξέρετε περισσότερα από μένα, Χίλντα.
ΧΙΛΝΤΑ: Φυσικά. Οι Αρχιμάστορες είναι τόσο κοιτώνι! ΣΟΛΝΕΣ: Λοιπόν; Δε θα μου πείτε;
ΧΙΛΝΤΑ, κουνάει πάλι το κεφάλι της: Το κάστρο!
ΣΟΛΝΕΣ: Ποιο κάστρο;
ΧΙΛΝΤΑ: Το κάστρο μου, ποιο άλλο;
ΣΟΛΝΕΣ: Κάστρο θέλετε τώρα;
ΧΙΛΝΤΑ: Δε μου χρωστάτε ένα βασίλειο;
ΣΟΛΝΕΣ: Έτοι λέτε.
ΧΙΛΝΤΑ: Εν τάξει. Μου χρωστάτε, λοιπόν, αυτό το βασίλειο.
 Και βασίλειο χωρίς κάστρο, γίνεται;
ΣΟΛΝΕΣ, ζωηρεύει, όλο και περισσότερο: Αυτά τα δυο πάνε μαζί...
ΧΙΛΝΤΑ: Πάντα. Τότε, χτίστε το — αμέσως!
ΣΟΛΝΕΣ, γελάει: «Αμέσως»; Στη στιγμή;
ΧΙΛΝΤΑ: Ναι! Τα δέκα χρόνια πέρασαν. Δεν θα περιμένω άλλο!
 Θέλω το κάστρο μου, κύριε Αρχιμάστορα!
ΣΟΛΝΕΣ: Δεν είναι παλές-γέλασε να σας χρωστάσει κανείς κάτι!

ΧΙΛΝΤΑ: Αυτό έπρεπε να το σκεφτείτε νωρίτερα. Τώρα, είναι πολύ αργά. Λοιπόν! (Χτυπώντας το χέρι της στο τραπέζι.) Πού είναι το κάστρο μου; Το θέλω-τώρα!

ΣΟΛΝΕΣ, πιο σοβαρά, σκύβοντας προς αυτήν, με τα χέρια στο τραπέζι: Και πώς το φαντάζεστε;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ

ΧΙΛΝΤΑ, η έκφρασή της γίνεται όλο και πιο απροσδιόριστη. Σαν να ψάχνει μέσα της. Αργά: Το κάστρο μου θα ορθώνεται ψηλά — πιο ψηλά απ' όλα. Θα είναι ελεύθερο απ' όλες τις μεριές. Για να μπορώ να βλέπω μακριά, πέρα ως πέρα...
ΣΟΛΝΕΣ: Και θα 'χει κι έναν πύργο, φαντάζομαι...
ΧΙΛΝΤΑ: Έναν απίστευτα πανύψηλο πύργο. Και στην κορφή του, ένα μπαλκόνι. Θα στέκομαι εκεί —
ΣΟΛΝΕΣ, άθελά του πιάνει το μέτωπό του: Δε θα ζαλίζεστε;
ΧΙΛΝΤΑ: Και βέβαια θα ζαλίζομαι! Μα, από κει ψηλά, θα κοιτάω κάτω τους άλλους — αυτούς που χτίζουν εκκλησίες. Και σπίτια για γονείς και παιδιά... Και σεις, θα στέκεστε δίπλα μου και θα τους κοιτάτε —
ΣΟΛΝΕΣ, ταπεινά: Θα επιτρέπεται στον Αρχιμάστορα ν' ανεβαίνει ως το μπαλκόνι της πριγκίπισσας;
ΧΙΛΝΤΑ: Αν το θέλει...
ΣΟΛΝΕΣ, ακόμα πιο απαλά: Το θέλει. Και θα έρθει.
ΧΙΛΝΤΑ: Ναι! Ο Αρχιμάστορας — θα έρθει!
ΣΟΛΝΕΣ: Άλλα δε θα ξαναχτίσει ποτέ πια, ο δύστυχος!
ΧΙΛΝΤΑ, ζωηρά: Θα χτίσει! Θα χτίσουμε μαζί!... Θα χτίσουμε το πιο υπέροχο, το πιο θαυμάσιο πράγμα στον κόσμο!
ΣΟΛΝΕΣ: Τι θα 'ναι αυτό; Πέστε μου.
ΧΙΛΝΤΑ, του χαμογελάει και κουνάει το κεφάλι της σαν ν' απευθύνεται σε παιδί: Οι Αρχιμάστορες είναι πολύ, πολύ κοιτού.
ΣΟΛΝΕΣ: Το ξέρω! Άλλα πέστε μου. Τι θα είναι αυτό το υπέροχο που θα χτίσουμε μαζί;
ΧΙΛΝΤΑ, σωπαίνει για λίγο. Ύστερα με απροσδιόριστη έκφραση στα μάτια: Κάστρα στον αέρα!
ΣΟΛΝΕΣ: Κάστρα στον αέρα;
ΧΙΛΝΤΑ, κουνώντας το κεφάλι: Ναι! Ξέρετε τι είναι;
ΣΟΛΝΕΣ: Μου είπατε: Το πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο.
ΧΙΛΝΤΑ, σηκώνεται απότομα και κάνει μια περιφρονητική χειρονομία: Ναι! Είναι το πιο εύκολο καταφύγιο. Και το πιο εύκολο στο χτίσιμο! (Τον κοιτάει ειρωνικά.) Προπάντων για αρχιμάστορες με... με ζαλισμένη συνείδηση!
ΣΟΛΝΕΣ, σηκώνεται: Από σήμερα θα χτίζουμε μαζί, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ, με χαμόγελο, σα ν' αμφιβάλλει: 'Ένα αληθινό κάστρο στον αέρα;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι. Και με γερά θεμέλια!

(Ο ΡΑΓΚΝΑΡ έρχεται απ' το σπίτι. Κρατάει ένα μεγάλο στεφάνι με λουλούδια και κορδέλλες.)

ΧΙΑΝΤΑ, σε ξέσπασμα χαράς: Το στεφάνι! Ω, θα είναι θαύμα!

ΣΟΛΝΕΣ, έκπληκτος: Γιατί το φέρατε εσείς, Ράγκναρ;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Το είχα υποσχεθεί στον επιστάτη.

ΣΟΛΝΕΣ, με ανακούφιση: Είναι καλύτερα ο πατέρας σας;

ΡΑΓΚΝΑΡ: 'Οχι.

ΣΟΛΝΕΣ: Δε χάρηκε μ' αυτό που έγραψα;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Έφτασε πολύ αργά.

ΣΟΛΝΕΣ: Πολύ αργά;

ΡΑΓΚΝΑΡ: 'Όταν η Κάγια ήρθε σπίτι, ο πατέρας είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπαθε συμφόρηση...

ΣΟΛΝΕΣ: Μα τότε, πρέπει να γυρίσετε αμέσως, να μείνετε κοντά του.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Δεν με χρειάζεται πια.

ΣΟΛΝΕΣ: Μα πρέπει να πάτε.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Είναι εκείνη μαζί του...

ΣΟΛΝΕΣ, λήγο αβέβαια: Η Κάγια;

ΡΑΓΚΝΑΡ, με σκοτεινό βλέμμα: Ναι. Η Κάγια...

ΣΟΛΝΕΣ: Πηγαίνετε κι εσείς, Ράγκναρ. Δώστε μου το στεφάνι.

ΡΑΓΚΝΑΡ, κρύβοντας ένα ειρωνικό χαμόγελο: Μη μου πήγετε ότι σκοπεύετε να —

ΣΟΛΝΕΣ: Θα το πάω εγώ στην οικοδομή. (Του το παίρνει.) Εσείς γυρίστε σπίτι. Δεν θα σας χρειαστώ σήμερα.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Το ξέρω πως δε με χρειάζεστε πια. Αλλά, σήμερα, θα μείνω.

ΣΟΛΝΕΣ: 'Όπως θέλετε.

ΧΙΑΝΤΑ, κοντά στο κάγκελο: Κύριε Σόλνες — θα σταθώ εδώ και θα σας βλέπω!

ΣΟΛΝΕΣ: Θα με βλέπετε;

ΧΙΑΝΤΑ: Θα είναι τρομερά συγκλονιστικό!

ΣΟΛΝΕΣ, χαμηλόφωνα: Αυτά — θα τα πούμε αργότερα, Χίλντα.

(Παίρνει το στεφάνι, κατεβαίνει τα σκαλιά και προχωράει στον κήπο.)

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάει, κι ύστερα γυρίζει στον ΡΑΓΚΝΑΡ: Θα μπορούσατε να τον ευχαριστήσετε, τουλάχιστο.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Εγώ; Να τον ευχαριστήσω αυτόν;

ΧΙΑΝΤΑ: Έτσι έπρεπε.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Εσάς μάλιστα!

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί το λέτε αυτό;

ΡΑΓΚΝΑΡ, χωρίς να της απαντήσει: Άλλα σας προειδοποιώ, δεσποινίς Βάνγκελ. Προσέξτε! Δεν τον ξέρετε ακόμα απ' την καλή!

ΧΙΑΝΤΑ, με πάθος: Κανένας δεν τον ξέρει καλύτερα από μένα!

ΡΑΓΚΝΑΡ, γελάει πικρά: 'Αχου να τον ευχαριστήσω! Για τι;

Γιατί με παραμέριζε τόσα χρόνια; Γιατί έκανε τον πατέρα μου ν' αμφιβάλλει για μένα; 'Έκανε εμένα τον ίδιο ν' αμφιβάλλω για τον εαυτό μου; Κι όλα αυτά, μόνο και μόνο για να —

ΧΙΑΝΤΑ, σαν να μαντεύει κάπι: Για τι; Πέστε μου!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Για να την κρατήσει κοντά του.

ΧΙΑΝΤΑ, κάνοντας μια κίνηση προς αυτόν: Ποιαν; Τη... βοηθό του;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ, σφίγγοντας τις γροθίες της, απειλητικά: Ψέματα! Λέτε ψέματα!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Κι εγώ δεν το πίστευα. Σήμερα, όμως, μου το είπε η ίδια.

ΧΙΑΝΤΑ, εκτός εαυτής: Τι σας είπε; Θέλω να τ' ακούσω! Αμέσως.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Είπε πως την έχει κυριεύσει ολόκληρη. Πως δεν σκέπτεται κανέναν άλλον πια.... δεν θα φύγει ποτέ από κοντά του... θα μείνει μαζί του, όπου κι αν —

ΧΙΑΝΤΑ, με μάτια που αστράφουν: Αυτό αποκλείεται!

ΡΑΓΚΝΑΡ, έχει αρχίσει να καταλαβαίνει: Ποιος θα την εμποδίσει. Εσείς;

ΧΙΑΝΤΑ, γρήγορα: Και εκείνοι! Δε θα το επιτρέψει ποτέ!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Μα ναι, βέβαια! Τώρα, τα καταλαβαίνω όλα. Από δω

και μπρός, η Κάγια είναι εμπόδιο!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Δεν καταλάβατε τίποτα! Θα σας πω εγώ γιατί την κράτησε κοντά του.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Γιατί;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Για να κρατήσει εσάς!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Σας το είπε ο ίδιος;

ΧΙΛΑΝΤΑ: 'Οχι, αλλά είναι αλήθεια! Πρέπει να είναι! (Άγρια.) Θέλω να είναι αλήθεια!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Και μόλις ήρθατε εσείς, την έδιωξε!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Εσάς, εσάς άφησε να φύγετε! 'Οχι εκείνην! Λέτε να ενδιαφέρεται για κορίτσια σαν κι αυτήν;

ΡΑΓΚΝΑΡ, σκέφτεται για λίγο: Θέλετε να πείτε πως... με φοβόταν, όλ' αυτά τα χρόνια;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Εκείνος; Εσάς; Μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Θα το 'χε καταλάβει, από καιρό, πως κάτι αξέιδω κι εγώ... Ναι — φοβάται — δεν το βλέπετε;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Και περιμένετε να το πιστέψω αυτό;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Κι όμως! Φοβάται — ο Μέγας Αρχιμάστορας! Ω, δε φοβάται να καταστρέψει την ευτυχία των άλλων — όπως του πατέρα μου και τη δικιά μου — αυτό, όχι! Άλλά για πέστε του να ανέβει μια ψωροσκαλωσιά — και θα πέσει στα γόνατα, παρακαλώντας το Θεό να τον γλιτώσει από τέτοια δοκιμασία.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ας τον βλέπατε στην κορφή του καμπαναριού, όπως εγώ — και τα λέγαμε!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Εσείς τον είδατε;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Με τα ίδια μου τα μάτια! Πέρασε το στεφάνι στον ανεμοδείχτη — κι ήταν τόσο περήφανος κι ελεύθερος!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Μια και μοναδική φορά στη ζωή του — έτοι λένε. Μόνο μια!.. Το 'χουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, εμείς οι νεώτεροι. Άλλα καμιμιά δύναμη στον κόσμο δε θα τον έπειθε να το ξανακάνει!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Θα το ξανακάνει! Σήμερα!

ΡΑΓΚΝΑΡ, περιφρονητικά: Εμένα μου λέτε;

ΧΙΛΑΝΤΑ: Θα το δούμε.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Δεν θα το δούμε. Ούτε εσείς, ούτε εγώ.

ΧΙΛΑΝΤΑ, με παθιασμένη ορμή: Εγώ θα το δω! Θέλω — πρέπει να το δω!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Δεν θα το κάνει. Δεν τολμάει! Αυτό είναι το μεγάλο κουσούρι του μεγάλου και τρανού αρχιμάστορα!

(Η ΑΛΙΝΑ έρχεται στη βεράντα.)

ΑΛΙΝΑ: Δεν είναι εδώ; Πού πήγε;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Κάτω, με τους εργάτες.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Πήρε και το στεφάνι.

ΑΛΙΝΑ, πανικόβλητη: Το στεφάνι; Θεέ μου! Θεέ μου! Μπρόβικ, τρέξτε να τον βρείτε! Προσπαθήστε να τον γυρίσετε πίσω!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Να πω ότι τον θέλετε, κυρία Σόλνες;

ΑΛΙΝΑ: Ναι, σας παρακαλώ... 'Οχι, όχι! Πέστε του καλύτερα πως... ήρθαν κάποιοι να τον δουν. Και πρέπει ν' ανέβει αμέσως.

ΡΑΓΚΝΑΡ: Μάλιστα. Πηγαίνω, κυρία Σόλνες. (Κατεβαίνει τα σκαλιά του κήπου.)

ΑΛΙΝΑ: Τρέμω από αγωνία, δεσποινίς Βανγκελ.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Μα γιατί φοβάστε τόσο πολύ;

ΑΛΙΝΑ: Δεν καταλαβαίνετε; Κι αν το λέει αλήθεια; Αν προσπαθήσει να ανέβει στη σκαλωσιά;

ΧΙΛΑΝΤΑ, έντονα: Λέτε ν' ανέβει;

ΑΛΙΝΑ: Ποιος ξέρει τι ιδέες του περνάνε απ' το κεφάλι; Είναι άξιος να κάνει δ, τι δήποτε!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Α, νομίζετε, κι εσείς, πως είναι λίγο —;

ΑΛΙΝΑ: Δεν ξέρω. Ο γιατρός μου μίλησε πολύ παράξενα. Κι όσο σκέπτομαι μερικά πράγματα που άκουσα να λέει ο Χάλβαρντ...

(Ο Γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ βγάζει το κεφάλι του απ' την πόρτα της βεράντας.)

ΧΕΡΝΤΑΛ: Δε γύρισε ακόμα;

ΑΛΙΝΑ: 'Εστειλα να τον φωνάξουν. Ελπίζω να 'ρθει, όπου νάναι!

ΧΕΡΝΤΑΛ, πλησιάζει: Σας ζητούν μέσα, κυρία Σόλνες.

ΑΛΙΝΑ: Δεν μπορώ τώρα! Θα μείνω εδώ να τον περιμένω.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μα ήρθαν μερικές κυρίες να σας δουν.

ΑΛΙΝΑ: Θεέ μου, — τώρα;

ΧΕΡΝΤΑΛ: Θέλουν να παρακολουθήσουν την τελετή.

ΑΛΙΝΑ: Τότε, πρέπει να πάω.

ΧΙΑΝΤΑ: Γιατί δεν τις διώχνετε;

ΑΛΙΝΑ: Θα ήταν απρέπεια. Αφού ήρθαν, είναι καθήκον μου να τις δεχτώ... Άλλα εσείς μείνετε εδώ, δεσποινίς Βάνγκελ — και μιλήστε του, δταν γυρίσει.

ΧΕΡΝΤΑΛ: Προσπαθήστε να τον καθυστερήσετε όσο γίνεται.

ΑΛΙΝΑ: Ναι, σας παρακαλώ, δεσποινίς Βάνγκελ. Κρατήστε τον όσο μπορείτε.

ΧΙΑΝΤΑ: Δε θάταν καλύτερα να του μιλήσετε εσείς;

ΑΛΙΝΑ: 'Οχι... δχι...

ΧΕΡΝΤΑΛ, κοιτάει προς τον κήπο: Να τος!

ΑΛΙΝΑ: Αχ, Θεέ μου! Κι εγώ πρέπει να πάω μέσα!

ΧΕΡΝΤΑΛ, στην ΧΙΑΝΤΑ: Μην του πήγε πως είμαι εδώ.

ΧΙΑΝΤΑ: 'Εννοια σας! 'Όλο και κάτι άλλο θα βρούμε να κουβεντίδουμε!

ΑΛΙΝΑ: Και κρατήστε τον εδώ. Νομίζω πως εσείς μπορείτε, περισσότερο από κάθε άλλον.

(Η ΑΛΙΝΑ και ο γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ μπαίνουν στο σπίτι. Η ΧΙΑΝΤΑ μένει στη βεράντα, δρθια.)

ΣΟΛΝΕΣ, ανεβαίνει τα σκαλιά: Μου είπαν ότι κάποιος με ζητάει.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Εγώ, κύριε Σόλνες.

ΣΟΛΝΕΣ: Εσείς, Χίλντα; Φοβήθηκα πως θα ήταν η Αλίνα και ο γιατρός.

ΧΙΑΝΤΑ: Πολύ εύκολα φοβάστε!

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ετσι λέτε;

ΧΙΑΝΤΑ: 'Ετσι μου είπαν! Φοβάστε, λέει, ν' ανεβήτε στη σκαλωσιά.

ΣΟΛΝΕΣ: Αυτό είναι άλλο!

ΧΙΑΝΤΑ: 'Έχουν δίκιο, λοιπόν;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι.

ΧΙΑΝΤΑ: Φοβάστε μην πέσετε και σκοτωθείτε;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι! Δεν είναι αυτό!

ΧΙΑΝΤΑ: Άλλα;

ΣΟΛΝΕΣ: Φοβάμαι την τιμωρία, Χίλντα.

ΧΙΑΝΤΑ: Την τιμωρία; (Κουνάει το κεφάλι της.) Δεν καταλαβαίνω.

ΣΟΛΝΕΣ: Καθίστε, Χίλντα. Θα σας πω κάτι.

ΧΙΑΝΤΑ: Σας ακούω. (Καθίζει σ' ένα σκαμνί κοντά στα κάγκελα και τον κοιτάζει περιμένοντας.)

ΣΟΛΝΕΣ, πετάει το καπέλο του στο τραπέζι: 'Οπως ξέρετε, στην αρχή έχτιζα εκκλησίες.

ΧΙΑΝΤΑ, κατανεύει: Το ξέρω!

ΣΟΛΝΕΣ: Βλέπετε, γεννήθηκα σ' ένα χωριουδάκι... Η οικογένειά μου ήταν πολύ θεοφοβούμενη. Κι εγώ πίστευα πως η πιο σπουδαία δουλειά είναι να φτιάχνεις εκκλησίες.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι.

ΣΟΛΝΕΣ: Λοιπόν... έχτιζα μικρά ταπεινά ξωκκλήσια, με τέτοιο πάθος κι αγάπη κι ευλάβεια, που —

ΧΙΑΝΤΑ: Που;

ΣΟΛΝΕΣ: Που θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος μαζί μου...

ΧΙΑΝΤΑ: Ποιος;

ΣΟΛΝΕΣ: Εκείνος... εκείνος, που οι εκκλησίες υμνούσαν τη δόξα του.

ΧΙΑΝΤΑ: Και νομίζετε πως δεν ήταν ευχαριστημένος;

ΣΟΛΝΕΣ, ειρωνικά: Εκείνος; Ευχαριστημένος μαζί μου; Εκείνος, που άφισε το τελώνιο να με κατακυριεύσει; Εκείνος, που έβαλε στη δούλεψή μου τους... τους —

ΧΙΑΝΤΑ: Δαίμονες;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, τους δαίμονες! — τους καλούς και τους κακούς... 'Οχι!... Κάποτε κατάλαβα πως δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί μου. (Μυστηριακά.) Γι' αυτό έκαψε το παλιό σπίτι.

ΧΙΑΝΤΑ: Αλήθεια;

ΣΟΛΝΕΣ: Μα ναι, δεν το βλέπετε; Μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μεγάλος μάστορας και να χτίζω όλο και πιο λαμπρές εκκλησίες για κείνον. Στην αρχή, δεν είχα καταλάβει τι ήθελε. Εαφνικά, όμως, φωτίστηκα.

ΧΙΑΝΤΑ: Πότε;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οταν έχτισα το καμπαναριό στο Λάϊζάνγκερ.

ΧΙΑΝΤΑ: Το 'ξερα!

ΣΟΛΝΕΣ: Μονάχος μου, σ' αυτόν τον άγνωστό μου τόπο, είχα όλο τον καιρό να σκεφτώ και ν' αναρωτηθώ. Και τότε, είδα ολοκλήρωτα γιατί πήρε κοντά του τα παιδιά μου: Για να μην έχω κανένα δεσμό με τίποτα. Ούτε αγάπη, ούτε ευτυχία — τίποτα! Να μην είμαι παρά μόνο Αρχιμάστορας. Και σ' όλη μου τη ζωή, να χτίζω μονάχα για εκείνον! (Τελάει.) Αλλά τα πράγματα δεν γίναν έτσι...

ΧΙΑΝΤΑ: Τι κάνατε;

ΣΟΛΝΕΣ: Πρώτα, έψαξα βαθιά μέσα μου... δοκίμασα τον εαυτό μου.

ΧΙΑΝΤΑ: Και ύστερα;

ΣΟΛΝΕΣ: Ύστερα, έκανα το ακατόρθωτο — όπως εκείνος!

ΧΙΑΝΤΑ: Δηλαδή;

ΣΟΛΝΕΣ: Ποτέ δεν είχα μπορέσει ν' ανέβω, σε μεγάλο ύψος. Εκείνη την ημέρα, όμως, το κατάφερα!

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι. Το καταφέρατε!

ΣΟΛΝΕΣ: Κι όπως στεκόμουν εκεί ψηλά, πιο ψηλά απ' όλους κι απ' όλα, του είπα: «'Ακουσέ με, Παντοδύναμε! Από σήμερα, θα είμαι κι εγώ ελεύθερος αρχιμάστορας, όπως εσύ. Δε θα χτίσω πια άλλες εκκλησίες για σένα. Θα χτίζω σπίτια για τους ανθρώπους!»

ΧΙΑΝΤΑ, με μεγάλα, λαμπερά μάτια: Αυτό ήταν το τραγούδι που άκουγα στον άνεμο!

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι, αυτό! Στο τέλος, όμως, με νίκησε!

ΧΙΑΝΤΑ: Τι θέλετε να πήγε;

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει αποκαρδιωμένος: Τα περίφημα σπίτια που έφτιαχνα τόσα χρόνια, δεν αξίζουν τίποτα!

ΧΙΑΝΤΑ: 'Ετσι λέτε τώρα;

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι! Γιατί, τώρα επιτέλους, κατάλαβα πως είναι διχρηστα γι' αυτούς που ζουν εκεί μέσα. Δεν μπορούν να τους κάνουν ευτυχισμένους. Και για μένα θα ήταν διχρηστό ένα σπίτι — αν είχα. (Τελάει σιγανά και πικρά.) 'Ετσι, όταν μετράω τι έκανα, το άθροισμα είναι μηδέν. Δεν έχω χτίσει τίποτα πραγματικό. Και δεν θυσίασα τίποτα για να χτίσω.

'Όλα είναι τίποτα. Τίποτα, Τίποτα!

ΧΙΑΝΤΑ: Και δε θα ξαναχτίσετε ποτέ πια;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ισα-ΐσαι Τώρα, θ' αρχίσω!

ΧΙΑΝΤΑ: Τι θα χτίσετε; Πέστε μου!

ΣΟΛΝΕΣ: Θα χτίσω το μόνο πράγμα, όπου μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη ευτυχία.

ΧΙΑΝΤΑ, τον κοιτάει κατάματα: Κάστρα στον αέρα!

ΣΟΛΝΕΣ: Ναι! Κάστρα στον αέρα.

ΧΙΑΝΤΑ: Θα ζαλιστείτε στα μισά του δρόμου!

ΣΟΛΝΕΣ: 'Οχι, αν ανεβούμε χέρι-χέρι, Χίλια!

ΧΙΑΝΤΑ: Οι δύο μας μόνο; Κανένας άλλος;

ΣΟΛΝΕΣ: Ποιος άλλος;

ΧΙΑΝΤΑ, κρύβοντας την ενόχλησή της: Αυτήν την Κάγια, ας πούμε. Δεν θα πάρετε μαζί σας, την καημενούλα;

ΣΟΛΝΕΣ: 'Ωστε, αυτά σας έλεγε η Αλίνα τόση ώρα!

ΧΙΑΝΤΑ: Είναι αλήθεια ή δεν είναι;

ΣΟΛΝΕΣ, θυμωμένα: Δεν πρόκειται να σας απαντήσω. Πρέπει να μου έχετε εμπιστοσύνη. Απόλυτη!

ΧΙΑΝΤΑ: Δέκα ολόκληρα χρόνια, σας πίστευα. Τυφλά κι απόλυτα.

ΣΟΛΝΕΣ: Και πρέπει να εξακολουθήσετε να με πιστεύετε.

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι, αν σας ξαναδώ ελεύθερο εκεί ψηλά!

ΣΟΛΝΕΣ, θλιμμένα: Αυτά δε γίνονται κάθε μέρα, Χίλια.

ΧΙΑΝΤΑ, με πάθος: Γίνονται! Το θέλω! (Ικετευτικά.) Μια φορά!

Για μια μόνο φορά, κάντε πάλι το ακατόρθωτο!

ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάζει βαθιά στα μάτια: Αν το κατορθώσω, Χίλια, θα σταθώ εκεί πάνω και θα του μιλήσω. 'Οπως τότε.

ΧΙΑΝΤΑ, με αυξανόμενο ενθουσιασμό: Τι θα του πείτε;

ΣΟΛΝΕΣ: Θα του πω: «'Ακουσέ με, Παντοδύναμε. Κρίνε με όπως νομίζεις. Άλλα από σήμερα, θα χτίσω το πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο —»

ΧΙΑΝΤΑ, παρασυρμένη: Ναι!

ΣΟΛΝΕΣ: «Με την πριγκήπισσα που αγαπώ»...

ΧΙΑΝΤΑ: Ναι! Ναι!

ΣΟΛΝΕΣ: Κι ύστερα, θα του πω: «Τώρα, θα κατέβω να τη βρω.

Θα την αγκαλιάσω, θα τη φιλήσω —»
ΧΙΑΝΤΑ: Πολλές φορές! Να του το πείτε αυτό!
ΣΟΛΝΕΣ: «Πολλές, πολλές φορές», θα του πω.
ΧΙΑΝΤΑ: Κι ύστερα;
ΣΟΛΝΕΣ: Θ' ανεμίσω το καπέλο μου — θα κατέβω στη γη — και
θα κάνω αυτό που του είπα.
ΧΙΑΝΤΑ, με απλωμένα χέρια: Τώρα, σας βλέπω όπως τότε, που
άκουσα το τραγούδι στον άνεμο!
ΣΟΛΝΕΣ, την κοιτάει με σκυμμένο κεφάλι: Χίλιντα, πως γίνατε
αυτή που είστε;
ΧΙΑΝΤΑ: Πώς με κάνατε αυτό που είμαι;
ΣΟΛΝΕΣ, γρήγορα κι αποφασιστικά: Η πριγκήπισσα θ' αποκτή-
σει το κάστρο της.
ΧΙΑΝΤΑ, χαρούμενα, ρυπάντας τα χέρια: Το υπέροχο, το πανέ-
μορφό κάστρο μου! Το κάστρο μας στον αέρα!
ΣΟΛΝΕΣ: Με γερά θεμέλια!
 (Στο δρόμο έχει μαζεύτει κόσμος που φαίνεται αχνά μέσον απ' τα
δέντρα. Από το καινούριο σπίτι, ακούγεται η μπάντα. Η ΑΛΙΝΑ,
φορώντας γούνινο γιακά, ο γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ, κρατώντας το ά-
σπρο της σάλι, και μερικές ΚΥΡΙΕΣ, βγαίνουν από το σπίτι. Την
ΐδια στιγμή, έρχεται ο ΡΑΓΚΝΑΡ από τον κήπο.)
ΑΛΙΝΑ, στον ΡΑΓΚΝΑΡ: Θα έχουμε και μουσική;
ΡΑΓΚΝΑΡ: Ναι, είναι η μπάντα του σωματείου μας. (Στον
ΣΟΛΝΕΣ.) Ο επιστάτης είναι έτοιμος ν' ανέβει με το στεφάνι.
ΣΟΛΝΕΣ, παίρνει το καπέλο του: Καλά. Κατεβαίνω κι εγώ.
ΑΛΙΝΑ, ανήσυχη: Είναι απαραίτητο, Χάλβαρντ;
ΣΟΛΝΕΣ, κοφτά: Πρέπει να πάω κάτω, με τους εργάτες!
ΑΛΙΝΑ: Και θα μείνεις κάτω, Χάλβαρντ; Θα μείνεις κάτω μαζί
τους;
ΣΟΛΝΕΣ: 'Ετσι δεν κάνω πάντα; (Κατεβαίνει τα σκαλιά και πάει
στον κήπο.)
ΑΛΙΝΑ, του φωνάζει: Πες στον επιστάτη να προσέχει! Μην το ξε-
χάσεις, Χάλβαρντ.
ΧΕΡΝΤΑΛ, στην ΑΛΙΝΑ: Είδατε που είχα δίκιο; Τις ξέχασε
αυτές τις τρέλες.

ΑΛΙΝΑ: 'Εφυγε ένα βάρος απ' το στήθος μου! Δυο εργάτες έχουν
γκρεμιστεί από κει ψηλά. Κι έμειναν στον τόπο! (Στην ΧΙΑ-
ΝΤΑ.) Σας ευχαριστώ, δεσποινίς Βάνγκελ, που του μεταπείσα-
τε. Εγώ δεν θα τα καταφέρνα ποτέ!
ΧΕΡΝΤΑΛ, πειραχτικά: Εννοια σας! Η δεσποινίς Βάνγκελ τα
καταφέρνει μια χαρά σε κάτι τέτοια! (Η ΑΛΙΝΑ και ο γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ πλησιάζουν τις ΚΥΡΙΕΣ,
που στέκονται στα σκαλιά και κοιτάνε πέρα απ' τον κήπο. Η
ΧΙΑΝΤΑ μένει όρθια μπροστά. Ο ΡΑΓΚΝΑΡ την πλησιάζει...)
ΡΑΓΚΝΑΡ, χαμηλόφωνα, προσπαθώντας να μη γελάσει: Δε-
σποινίς Βάνγκελ — βλέπετε εκείνους τους νέους στο δρόμο;
ΧΙΑΝΤΑ: Ναι.
ΡΑΓΚΝΑΡ: Είναι οι συμφοιτητές μου. 'Ηρθαν για τον Αρχιμά-
στορα.
ΧΙΑΝΤΑ: Για ποιο λόγο;
ΡΑΓΚΝΑΡ: Να τον δουν — που δεν θα τολμήσει ν' ανέβει ούτε
στη σκεπή του ίδιου του σπιτιού του.
ΧΙΑΝΤΑ: 'Ωστε γι' αυτό μαζεύτηκαν εδώ!
ΡΑΓΚΝΑΡ, θυμωμένα και ειρωνικά: Ναι. 'Ολ' αυτά τα χρόνια
μας κρατούσε κάτω. Τώρα, θέλουμε να τον δούμε να μένει
κάτω αυτός.
ΧΙΑΝΤΑ: Αποκλείεται!
ΡΑΓΚΝΑΡ, χαμογελώντας: Τι μου λέτε; Και πού θα τον καμα-
ρώσουμε, κατά τη γνώμη σας;
ΧΙΑΝΤΑ: Ψηλά! Ψηλά στην κορφή του πύργου!
ΡΑΓΚΝΑΡ, γελάει: Αυτόν; Αστειεύεστε;
ΧΙΑΝΤΑ: Θέλει ν' ανέβει. Και θ' ανέβει. Θα το δείτε!
ΡΑΓΚΝΑΡ: Θέλει. Αυτό είναι σίγουρο! Δεν μπορεί, όμως!
Θα ζαλιστεί στη μέση του δρόμου. Και θα γυρίσει πίσω, σούρ-
νωντας στα τέσσερα!
ΧΕΡΝΤΑΛ, δείχνοντας το καινούριο σπίτι: Κοιτάξτε! Ο επιστά-
της ανεβαίνει στη σκαλωσιά.
ΑΛΙΝΑ: Κρατάει το στεφάνι! Ω, ελπίζω να είναι προσεχτικός!
ΡΑΓΚΝΑΡ, κοιτάει, μη πιστεύοντας τα μάτια του, κι ύστερα φωνά-
ζει: Μα αυτός είναι ο—!

ΧΙΛΑΝΤΑ, θριαμβευτικά: ... ο Αρχιμάστορας!

ΑΛΙΝΑ, με κρανγή τρόμου: Ναι!. Είναι ο Χάλβαρντ!... Θέε μου!
Χάλβαρντ! Χάλβαρντ!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Σσστ! Μη φωνάζετε!

ΑΛΙΝΑ, εκτός εαυτής: Πρέπει να τρεξω κοντά του... να τον φέρω πίσω...

ΧΕΡΝΤΑΛ, συγκρατώντας την: Μην κουνηθείτε... μην κουνηθεί κανένας!... Σωπάστε!

ΧΙΛΑΝΤΑ, ακίνητη, παρακολουθεί τον ΣΟΛΝΕΣ με τα μάτια: Ανεβαίνει! Κι άλλο! Κι άλλο! Πιο ψηλά! Πιο ψηλά! Κοιτάξτε.
ΡΑΓΚΝΑΡ, κρατώντας την αναπνοή του: Πρέπει να κατέβει τώρα! Πρέπει...

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ανεβαίνει! Ανεβαίνει!... 'Οπου να 'ναι φτάνει!

ΑΛΙΝΑ: Δεν αντέχω να τον βλέπω! Θα πεθάνω απ' το φόβο μου!
ΧΕΡΝΤΑΛ: Μην κοιτάτε!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Νάτος! Έφτασε! Στην κορφή!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Μη σαλέψει κανένας! Ακούτε;

ΧΙΛΑΝΤΑ, αγαλλιάζοντας, με εσωτερική ένταση: Επιτέλους! Επιτέλους! Είναι πάλι μεγάλος! Ελεύθερος!

ΡΑΓΚΝΑΡ, άλλος σχεδόν: Μα αυτό είναι —

ΧΙΛΑΝΤΑ: 'Ετσι τον έβλεπα, δέκα ολόκληρα χρόνια! Στέκεται αλύγιστος! Είναι τρομερά συγκλονιστικό! Δείτε! Κρεμάει το στεφάνι στον ανεμοδελχτή!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Δεν μπορώ να το πιστέψω! Είναι αδύνατο!

ΧΙΛΑΝΤΑ: Ναι! Αυτό κάνει τώρα! Το ακατόρθωτο! (Με ανυγματική έκφραση.) Βλέπετε κανέναν άλλον πλάι του;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Κανέναν.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Κι όμως! Σαν να παλεύει με κάποιον!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Κάνετε λαθος.

ΧΙΛΑΝΤΑ: Το τραγούδι... δεν ακούτε το τραγούδι;

ΡΑΓΚΝΑΡ: Είναι ο άνεμος που σφυρίζει στα δέντρα!

ΧΙΛΑΝΤΑ: 'Οχι! Τραγούδι είναι! Το ακούω! (Φωνάζει δυνατά με χαρούμενη έκσταση.) Δείτε! Δείτε! Ανεμίζει το καπέλο του! Μας χαιρετίσει.. Χαιρετίστε τον κι εσείς... χαιρετίστε τους!... Επί τέλους — ανέβηκε, νίκησε! (Αρπάζει το άσπρο σάλι απ' το

γιατρό, το κουνάει και φωνάζει στον ΣΟΛΝΕΣ.) Ζήτω ο Αρχιμάστορας Σόλνες!

ΧΕΡΝΤΑΛ: Πάφτε! Πάφτε! Για τ' όνομα του Θεού, σταματήστε! (ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ στη βεράντα κουνάνε τα μαντήλια τους. Ζητωκραγίες ακούνται στο δρόμο. Μια ζαφνική σιωπή. Έπειτα, το πλήθος βγάζει μια κρανγή τρόμου. Ένα ανθρώπινο σώμα και, μαζί, μερικά σανίδια και ξύλινα κομμάτια, φαίνονται αμυδρά να πέφτουν ανάμεσα στα δέντρα.)

ΑΛΙΝΑ και ΚΥΡΙΕΣ ταυτόχρονα: Πέφτει! Πέφτει!

(Η ΑΛΙΝΑ παραπατάει και λιποθυμάει. Οι ΚΥΡΙΕΣ την παίρνουν στην αγκαλιά τους, με κρανγές σύγχισης. Το πλήθος στο δρόμο, ορμάει στον κήπο, σπάζοντας το φράχτη. Ο Γιατρός ΧΕΡΝΤΑΛ τρέχει προς τα εκεί. Μικρή παύση.)

ΧΙΛΑΝΤΑ, κοιτώντας ψηλά, λέει σαν μαρμαρωμένη: Ο Αρχιμάστοράς μου!

ΡΑΓΚΝΑΡ, τρέμοντας, ακουμπάει στο κάγκελλο: Θα σκοτώθηκε αμέσως... Θα γινει χίλια κομμάτια.

ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ, καθώς οι ΆΛΛΕΣ βοηθάνε την ΑΛΙΝΑ να μπει στο σπίτι: Το γιατρό! Τρέξτε για το γιατρό!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Δε μπορώ να σαλέψω!

ΚΥΡΙΑ: Φωνάξτε τον!

ΡΑΓΚΝΑΡ, προσπαθεί να φωνάζει προς τα έξω: Ζει; Είναι—;
ΜΙΑ ΦΩΝΗ, από κάτω: Ο Αρχιμάστορας είναι νεκρός!

ΑΛΛΗ ΦΩΝΗ, κοντύτερα: Έπεσε στο λατομείο... το κεφάλι του έγινε λειώμα!

ΧΙΛΑΝΤΑ, γυρνάει στον ΡΑΓΚΝΑΡ και λέει σιγά: Δεν τον βλέπω πια εκεί ψηλά!

ΡΑΓΚΝΑΡ: Είναι τρομερό! Τελικά, δεν μπόρεσε ν' ανέβει!

ΧΙΛΑΝΤΑ, σαν μαγεμένη, με μεθυσμένο θρίαμβο στη φωνή: Κι άμως! Εφτασε στην κορφή! Κι άκουσα άρπες στον αέρα! (Κουνάει το σάλι και φωνάζει με άγρια έκσταση.) Ο Αρχιμάστοράς μου!....